

Zicht op Zending

JAARGANG 14 - NUMMER 2

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Zending in 2024

Terug in Nederland

Werken in
Schaduwland

Geroepen tot getuigen

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• S.M. van der Plaats
(kinderwerkster)

Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK



Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. H.C. Ju
(organisatiedeskundige)
• Fam. C.J.P. van der Bas
(zendingspredikant)

Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)





V o o r u i t k i j k e n n a a r d e t o e k o m s t v a n Z H H K

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024

2

U herkent dat misschien wel van vakantie. Samen heb je een doel bepaald en een route uitgestippeld. Vol goede moed ga je op weg. Toch lopen de dingen anders dan verwacht. Paden zijn afgesloten, het weer slaat om. Plotseling sta je op een kruispunt. Hoe nu verder?

Op zo'n kruispunt bevinden we ons als commissie zending. In 2016 zijn doelen bepaald en is een route uitgestippeld. Gaandeweg deden zich ontwikkelingen voor die niet voorzien waren. Dan kom je op een kruispunt. Hoe nu verder? Daar is de afgelopen tijd over nagedacht. Het resultaat daarvan is vastgelegd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2024, dat de synode wordt aangeboden. Omdat de synodevergadering uitgesteld is in verband met de crisis rond het coronavirus, geven we u in over-

leg met het breed moderamen alvast een inkijkje in de hoofdlijnen van het plan.

THEOLOGISCH ONDERWIJS

ZHHK is een kleine organisatie. Dat moet ons bescheiden maken in onze ambities. We kunnen niet alles doen en niet overal zijn. Het is van belang dat we focus aanbrengen, ons vooral richten op wat mogelijk is. Onze focus zal liggen op theologisch onderwijs. We hebben daar de afgelopen jaren ervaring mee opgebouwd. Op ons eigen seminarie is veel

kennis aanwezig. Theologisch onderwijs kun je op verschillende manieren vormgeven. Zo is er in Malawi de Bijbelschool van de RPC. Daar worden de gereformeerde leer én de praktijk van de godzaligheid overgedragen op en voorgeleefd aan nieuwe predikanten. In Suriname kan ZHHK, bijvoorbeeld via ons seminarie, een bijdrage leveren aan andere Bijbelscholen in het land om daar een gereformeerd geluid te laten horen. Ook op gemeentenniveau, zowel in Powakka (Suriname) als in de vele gemeenten van de RPC, wordt het accent gelegd op het onderwijzen van ambtsdragers en gemeenteleden. Met als doel een goede theologische basis aan te brengen. Niet om de verkondiging van het Woord te vervangen, maar om die te versterken. Want het gaat om de voortgang van het Woord. Daarvoor is zending bedoeld.

SAMENWERKEN

Focus aanbrengen betekent ook dat we ons beperken in de hoeveelheid zendingsposten die we bemensen. Gelukkig zijn we niet de enige organisatie die zending bedrijft. Zowel in Malawi als in Suriname zijn veel kerken en instellingen actief bezig met het verspreiden van het Evangelie. ZHHK heeft de intentie om deze zendingsorganisaties, in zoverre ze een Bijbelgetrouw geluid laten horen, niet te beconcurreren, maar juist te versterken. Samenwerken dus met bestaande organisaties. Dat zou kunnen betekenen dat de zendingspost in Powakka open blijft, ook als er geen vervanging voor ds. Meuleman vanuit onze kerk komt. Misschien is er wel een stichting in Suriname te vinden, die het werk voortzet. Als dat betekent dat de verkondiging op een Bijbelgetrouwe wijze door mag gaan, dat mensen benaderd worden met het Evangelie vanuit hun eigen cultuur, dan is ZHHK graag bereid om haar steun te verlenen in de vorm van advies of middelen. Het gaat er immers niet om dat er in Suriname een gemeente van de HHK gesticht wordt, maar dat mensen bekend gemaakt worden met het Evangelie van genade. Dat zondaren tot Christus geleid mogen worden. Dat Gods Naam verheerlijkt wordt.

BIJBELSCHOOL

Ook voor Malawi kan dat gevolgen hebben. Zo denken we de komende jaren na over de toe-



komst van de Bijbelschool. Daar liggen verschillende vragen die, in overleg met de RPC en de docenten van de Bijbelschool, besproken moeten worden. Hoeveel predikanten kan de kerk eigenlijk betalen? Is de RPC in staat om de financiële lasten van de Bijbelschool op te brengen? Is het, gezien de schaal-grootte van de kerk en de Bijbelschool, wel mogelijk om onderwijs van hoog niveau te bieden of is het verstandig samenwerking te zoeken met andere Bijbelscholen in zuidelijk Afrika, teneinde een kwalitatief hoogwaardige academische opleiding op te kunnen zetten? Kan de Bijbelschool mogelijk in de toekomst ook dienstbaar zijn voor het geheel van Malawi? Is er eventueel ruimte voor Bijbels-gereformeerde vorming van studenten van buiten de RPC?

DERDE ZENDINGSVELD

De laatste jaren is er steeds het sluimerende verlangen geweest om een derde zendingsveld te

openen. Inmiddels zijn de inkomsten zodanig op peil, dat dit op termijn ook mogelijk lijkt. Wel realiseren we ons dat we te klein en te onervaren zijn om een pioniersplek te openen. Voor het opstarten van zending onder niet eerdere bereikte volken is heel veel expertise nodig, die wij niet hebben. Als het al komt tot een derde zendingsveld, dan zullen we dat alleen doen in samenwerking met of door het ondersteunen van anderen. Ook hier geldt: het gaat niet om ons. Als de kruisbanier van Koning Jezus maar mag wapperen!

Zomaar een paar lijnen uit het meerjarenbeleidsplan. U begrijpt dat nog niets vaststaat. Eerst moet de synode zich erover uitspreken. En vervolgens is er werk aan de winkel om de genoemde gedachtespinsels in concrete plannen uit te werken. Bidt u mee om wijsheid voor de commissie en om zegen over het werk? ■





Verhuisperikelen

Overwegingen bij het afscheid van Suriname

Wat gaat mee en wat moet blijven? Veel dingen zijn de weken voor ons vertrek door onze handen gegaan. Moet al het speelgoed mee terug naar Nederland? En alle boeken? Iedereen die weleens verhuisd is, kent de dilemma's. Vanuit het buitenland terugkeren, vraagt echter nog iets extra's.



HOND

Veel dingen zijn gewoon duidelijk: dat gaat mee. Maar wat te doen met fietsen? Ja, in Nederland fiets je ook, maar kan dat daar wel zonder spatborden, lampen en bagagedragers? En het orgel? Speel je in Nederland ook met plezier als de helft van het pedaal het niet meer doet? Waarom zou je dingen meenemen die in Nederland gelijk bij het vuilnis worden gezet?

En wat moet je met de levende have? Waarschijnlijk willen de burens onze kippen wel hebben, de vissen uit het aquarium kunnen terug naar waar ze vandaan komen, maar de hond?

BLOTE VOETEN

Allemaal heel concrete overwegingen. Maar er zijn ook andere zaken waar we mee bezig zijn. In de afgelopen jaren hebben we hier ons bestaan opgebouwd. Er zijn mensen van wie we zijn gaan houden en plaatsen waar we graag komen. Daar moeten we afscheid van nemen, want in tegenstelling tot een verhuizing binnen de Nederlandse grenzen, kunnen we niet zomaar even terug.

Ook zijn er gewoonten die we hebben opgebouwd in Suriname die anders zijn dan in Nederland. Denk alleen al aan het feit dat we eigenlijk altijd op

blote voeten lopen en nooit een jas dragen. Dat kunnen we nog weleens gaan missen in Nederland. Vooral voor de jongens zijn dat dingen om over na te denken: wat ga ik missen en geeft me verdriet, en wat kan ik missen als kiespijn? Over de andere kant moet trouwens ook worden nagedacht: waar zie ik naar uit en waar zie ik tegenop in Nederland?

LIJSTJES

En zo ontstaan er op de kast steeds langere lijsten. Lijstjes vol verlangen:



Prachtig schouderdoek gekregen van zr. Carmen (I) bij het afscheid

dan kunnen we naar een mooie dierentuin, dan gaan we lekker brood eten, dan hoeven we niet ver meer te rijden voor de boodschappen, dan kunnen we gemakkelijk bij de familie op bezoek.

Maar er hangt ook een ander lijstje. Waar zien we tegen op? Dat we de hond niet mee kunnen nemen, dat je niet gemakkelijk allemaal mooie dieren kunt vangen: leguanen, gekko's, vissen, e.d. Dat het in de winter koud is. Dat alle mensen in Nederland het altijd druk hebben.

VRAGEN

Allemaal dingen waarvan het goed is om over na te denken.

Op te schrijven en te bespreken. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze kinderen. Er komen ook nog andere vragen op: hoe gaat onze roeping nu verder? We weten dat alles in de handen van de Heere ligt, maar het is voor ons wel een zoektocht wat Zijn weg met ons is. Wilt u ons blijvend opdragen in gebed? ■

Door de uitbraak van het coronavirus is familie Meuleman onverwachts eerder naar Nederland teruggekeerd. Dit artikel is vlak voor hun vertrek geschreven.



Thuis in twee culturen

In gesprek met Rien Klopstra

Kinderen van ouders die zendings- of ontwikkelingswerk doen, worden vaak 'Mission Kids' genoemd.

Een Mission Kid groeit (deels) op in een cultuur die niet die van zijn ouders is. Dat biedt mooie kansen en ervaringen, maar kan ook ingewikkeld zijn. In gesprek met Rien Klopstra, die van zijn negende tot zijn vijftiende in Malawi woonde (2011-2016), waar zijn vader voor de ZHK werkzaam was.



Toen Rien met zijn familie Nederland verliet, moest hij veel loslaten. Toch, geeft Rien aan, was het vertrek uit Nederland en het wennen in Malawi gemakkelijker dan de terugkeer naar Nederland. 'Toen we in Malawi kwamen, voelde ik me eerst wel onzeker; je had soms het gevoel dat je dingen verkeerd deed, omdat je niet wist hoe het daar hoorde. Maar toch ging het, achteraf bezien, redelijk vanzelf. Bij de terugkeer in Nederland was dat anders. Ik paste totaal niet tussen mijn nieuwe klasgenoten. Ze waren al een groep, dat is lastig, maar de hele cultuur is gewoon heel anders. Het heeft zeker een jaar gekost om mijn plek weer te vinden in Nederland.'

INTERNATIONALE SCHOOL

De jaren in Malawi brachten Rien veel mooie ont-

moetingen. 'Ik had veel contact met mensen uit allerlei culturen. Ik heb twee jaar op een internationale school in onze woonplaats Zomba gezeten. Het klimaat was heel positief; we werden aangemoedigd hard te werken. Ik heb daar een heel goede tijd gehad.' Het was niet zo dat de internationale school alleen maar blanke leerlingen had. Rien: 'Men probeerde juist ook Malawianen op die school te krijgen. Om dat te realiseren, hoefden Malawiaanse leerlingen minder schoolgeld te betalen. Mede door al die contacten op school ben ik me echt thuis gaan voelen in Malawi.'

GROEPSAPP

Als je in een nieuwe cultuur komt, zijn die nieuwe relaties van grote waarde. Maar ook je oude relaties zijn belangrijk. Rien vertelt: 'Met een goede vriend in Nederland heb ik nog wel een aantal jaren contact gehouden. Verder eigenlijk alleen met familie. Mijn contacten in Malawi waren heel verschillend: van de Malawiaanse tuinman tot de Engelse leraar op school. De laatste jaren had ik – doordat ik toen niet meer op de internationale school zat – vooral contacten met Europese jongeren in Malawi. Ik zat ook in een app-groep met andere Mission Kids. Met hen heb ik - terug in Nederland - nog wel een poos contact gehouden. Mission Kids hebben vaak toch andere interesses; je begrijpt elkaar. Zeker toen we net terug waren, en ik me nog helemaal niet thuis voelde in Nederland.' Gelukkig heeft de school in die periode ook de nodige hulp geboden. 'Er was een docente op school die ook de begeleiding van leerlingen in het buitenland deed; met haar heb ik een aantal gesprekken gehad. Dat was echt waardevol.'

GELOVIG

Het gezin Klopstra is naar Malawi gegaan, omdat Riens vader daar een taak had in Gods Koninkrijk. Op de vraag hoe hijzelf het werk van de Heere daar gezien en ervaren heeft, vertelt hij: 'Christen zijn in Malawi is echt wel anders. Mensen groeien daar veel minder op met de Bijbel. Maar onze huishoudelijke hulp bijvoorbeeld was echt een heel gelovige vrouw. Ze had vier van haar vijf kinderen verloren, haar man was gehandicapt, ze moest voor twee kleinkinderen zorgen, dus ze had het echt niet makkelijk. Maar ze vertrouwde zó op God, dat was heel bijzonder.' Rien geeft aan dat hij zijn periode in Malawi niet graag had willen missen. 'Ik ben blij dat ik mee kon naar Malawi, en dankbaar voor de ervaringen die ik daar heb opgedaan.'



Verjaardagen

De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun gezinsleden jarig:

08-06	Willem Meuleman (2009)	Nederland
13-07	Mevr. S.M. van der Plaats	Kinderwerkster Suriname
29-07	Rick Meuleman (2014)	Nederland
24-08	Mevr. M. Ju-Koningswoud	Malawi

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:

Post Malawi PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)

Post Suriname: voor fam. Meuleman, Hammerdijk 6a, 6741 JK

Lunteren, en voor mevr. S.M. van der Plaats, Lage Boezem 42, 2957 RD Nieuw-Lekkerland

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

Bedankt!

Vanaf deze plaats willen we de heer W. de Kloe, onze secretaris van de commissie zending, hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij heeft mogen doen in de afgelopen jaren voor de ZHHK. We wensen hem, samen met zijn vrouw en kinderen, alle goeds en bovenal Gods zegen voor de toekomst.

Gebedspunten

Het gebed vanuit de gemeenten in Nederland is voor het zendingswerk van groot belang. Mensen die in zichzelf onbekwaam zijn, wil de HEERE geschikt maken voor het zendingswerk en tot zegen laten zijn. Paulus roept ons op om met hen te strijden in de gebeden (Rom. 15:30).

BIDT U MEE VOOR:

- De wereld in deze verwarrende tijd, waar landen en volken als het ware gevangen gehouden worden door het coronavirus. Dat de situatie mag leiden tot verootmoediging en persoonlijk schuld belijden. Dat het mag brengen tot gebed om genade en om verzoening van zonde door het bloed van Christus Jezus, waar ook ter wereld.
- Een goede periode van repatriëring voor de familie Meuleman, die naar Nederland is teruggekeerd.
- Erik en Margriet Ju, die zich voorbereiden op hun terugkeer naar Nederland in de zomer.
- De ontstane vacatures op het zendingsveld en de vacature op het zendingsbureau in Nederland.
- Voor al onze zendingswerkers in Suriname en Malawi, dat hun werk voortgang mag hebben tot eer en verheerlijking van Zijn Naam.

DANKT U MEE VOOR:

- Al het werk dat familie Meuleman en Erik en Margriet Ju in de afgelopen jaren hebben mogen en kunnen doen?

Postzegels

Door de jaren heen zijn er door vele mensen postzegels gespaard en gegeven aan de ZHHK. We willen een ieder die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk bedanken. Per heden zullen we geen postzegels meer inzamelen op het kerkelijk bureau. Mocht u nog zegels hebben liggen, dan kunt u ze bijvoorbeeld versturen naar andere zendingsorganisaties.

Verlof fam. Van der Bas

In de komende zomerperiode hopen ds. C.J.P. van der Bas en zijn vrouw op verlof te komen naar Nederland. Voor de exacte verlofdata en het afspreken van een (s)preekbeurt, kunt u contact opnemen met het zendingsbureau (e-mail: info@zhhk.nl of tel.: 0318-505541).

Vrijwilligers zendingsdag

Voor de organisatie van de zendingsdag op D.V. zaterdag 19 september zoeken we nog vrijwilligers. We zoeken hulp voor:

- Catering
- Kinderprogramma
- Crèche

Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je kunt je aanmelden via zendingsdag@zhhk.nl.





Een licht in Schaduwland

Het is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden dat ik mij voorstelde aan u via dit blad. Toentertijd stond ik nog aan het begin van m'n taal- en cultuurstudie. Korte samenvatting: mijn naam is Lina* en ik ben uitgezonden door een Hersteld Hervormde Gemeente naar een land in Noordoost-Azië dat ik Schaduwland noem. In dit land is het verboden voor de bevolking om christen te zijn.

Inmiddels ben ik dus anderhalf jaar verder en bijna aan het einde gekomen van deze speciale periode van taal- en cultuurstudie. Ik ben er inmiddels wel achter dat dit niet betekent dat ik nu alles weet! Sterker nog: regelmatig is het zeer frustrerend dat er zoveel is wat ik nog niet weet of nog niet onder de knie heb! Door Gods genade hoop ik echter in de praktijk steeds meer vertrouwd te raken met de taal en die voortdurend verder te leren.

KENNIS

Vorige zomer heb ik de kans gekregen een periode Schaduwland in te gaan en daar via het lesgeven in de Engelse taal in contact te komen met tientallen studenten. Het was heel bijzonder om - ondanks alle restricties die er zijn en alle moeite die het kost het land in te komen - uiteindelijk de studenten rechtstreeks te ontmoeten. Hoe gretig zijn zij om te leren over de wereld, over wetenschap en kennis! Het gaat me dan aan het hart te beseffen dat wij niet het evangelie met hen mogen delen. De grootste schat is in ons bezit, de hoogste wijsheid is beschikbaar via de Bijbel, maar dat wordt verre van hen gehouden. Wat wordt het dan opeens glashelder wat een oneindig voorrecht wij in Nederland hebben, dat we naar de

kerk mogen gaan, de Bijbel in vrijheid kunnen lezen, geboren zijn in een christelijk gezin. Hoe gemakkelijk wordt het ons gemaakt om de Heere te leren kennen! In Schaduwland is zelfs het kleinste beetje informatie al van onschatbare waarde, aangezien het bij de mensen wordt weggehouden!

AFSCHEID

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat ik na de taalstudie weer terug zal gaan naar deze zelfde

universiteit en daar in het Research Department aan de slag zal gaan, in nauwe samenwerking met de lokale researchers. Dit zal betekenen dat ik mijn (nieuwe) thuis in de stad en het land waar ik nu verblijf, zal moeten loslaten en opnieuw zal moeten afscheid nemen van de vrienden en de lokale gemeente waarvan ik lid ben geworden. Het leven op het veld bestaat voor een groot gedeelte uit voortdurend afscheid nemen, iets wat mij niet gemakkelijk valt. Hoewel, op dit moment is vanwege de Covid-19-situatie niet zeker wanneer de grenzen van Schaduwland weer open zullen gaan, dus voorlopig wordt het voornamelijk (biddend) afwachten...

Met een hartelijke groet,
Lina

GEBEDSVERZOEKEN:

- Bid voor Schaduwland, dat het evangelie zijn ingang mag hebben, dat de bevolking die Ware Wijsheid zal leren kennen en omarmen, in plaats van alle leugens en valse informatie.
- Bid dat de Heere Covid-19 spoedig tot stilstand zal brengen, tot eer van Zijn grote Naam, en dat de grenzen weer open zullen gaan, zodat andere werkers en ik het land weer binnen kunnen gaan.
- Bid voor mij persoonlijk, nu er zoveel veranderingen in de komende maanden op me af zullen komen.



* Om te voorkomen dat mijn werk (of erger: collega's of lokale contacten) in Schaduwland in gevaar wordt gebracht, worden er schuilnamen gebruikt.



Zendingsdag

Na in de vorige Zicht op Zending iets te hebben geschreven over de mogelijk te organiseren voorlichtingsavonden voor de zending van de HHK, wil ik deze keer iets schrijven over de organisatie van de zendingsdag.

8

Na mijn vertrek als lid van de commissie zending is mij gevraagd om voorzitter te worden van de werkgroep zendingsdag. Ik wil u hieronder iets meedelen over mijn eerste ervaringen, die toch geheel anders zijn dan in de tijd dat ik aan CZ verbonden was.

VOORBEREIDING

Direct nadat eind september de zendingsdag is gehouden, komt de werkgroep bij elkaar om deze jaarlijkse gebeurtenis te evalueren. Op deze avond wordt de dag nog eens doorgenomen: Hoe is het jaarthema overgekomen? Zijn alle afspraken nagekomen? Tevens komt de opdracht aan alle leden van de werkgroep aan de orde om alvast na te denken over het thema voor het komende jaar. De kosten en de baten worden tegenover elkaar gezet en afgewogen, en de taken voor het komende jaar verdeeld.

Enkele leden hebben in het afgelopen jaar afscheid genomen van de werkgroep en hiervoor moeten weer nieuwe mensen worden benaderd. Vooral voor de begeleiding van het jongerenprogramma worden ook nu nog nieuwe mensen gezocht, met name een coördinerend persoon, omdat de huidige coördinator heeft aangegeven het stokje na een aantal jaren over te willen geven.

CATERING

Zoals u gewend bent, kunt u in de pauzes gebruik maken van koffie - die gratis wordt verstrekt - en zijn er de welbekende gevulde koeken. Het afgelopen jaar was er het experiment om de koffie niet meer van Euretco te

betrekken, maar vanaf een externe locatie aan te voeren. Dit is goed bevallen en heeft een extra opbrengst gegenereerd van meer dan 500 euro.

Nu heeft de plaatselijke zendingscommissie van Putten al tien jaar de gehele catering verzorgd. Dit jaar werd aangegeven dat zij er mee willen stoppen, zodat zij zelf ook eens een zendingsdag kunnen bijwonen. Wij hebben hier begrip voor, en de oproep is dan ook of er een andere zendingscommissie is, die dit voor een aantal jaren wil gaan doen. Het jaar 2020 kan dan als overgangsjaar gebruikt worden om in te werken.

THEMA

Op deze dag zelf worden, naast zendingswerkers op verlof, ook predikanten uitgenodigd om een lezing te houden over het jaarthema. Dit thema wordt in de maand februari vastgesteld en is er overleg met CZ. Ook wordt hier gesproken over de uit te nodigen predikanten.

In de werkgroep heeft ieder zijn/haar aandachtsveld. De contacten met de locatie, het uitnodigen van sprekers, het vervaardigen van expositiematerialen en - zeker niet te vergeten - de opzet van de markt. Gelukkig hebben wij hier in 2017 iemand voor gevonden, en nadat hij dit werk ter hand heeft genomen, is de opbrengst van deze markt meer dan verdubbeld.

Zo heeft u in het kort een inkijkje gekregen in de voorbereiding van de zendingsdag. Mochten er onder u nog zijn die vragen hebben, dan kunt u zich altijd via het kerkelijk bureau wenden tot de voorzitter van de werkgroep.