

# Zicht op Zending

JAARGANG 14 - NUMMER 1

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

*De man  
die God geloofde*

*Vliegen  
met vreugde*

*Wegwijs in Malawi  
en Suriname*

*Geroepen tot getuigen*

## **Project Suriname**

### **Uitgezonden werkers:**

- Fam. Ds. A. Meuleman (zendingspredikant)
- S.M. van der Plaat (kinderwerkster)
- H. Coster (onderwijs-vrijwilligster)

### **Post Suriname:**

Postbus 1459,  
Paramaribo, Suriname

ZENDING HERSTELD  
HERVORMDE KERK



## **Project Malawi**

### **Uitgezonden werkers:**

- Fam. H.C. Ju (organisatiedeskundige)
- Fam. C.J.P. van der Bas (zendingspredikant)

### **Post Malawi:**

P.O. Box 626, Zomba,  
Malawi (Central-Africa)





Ontmoetingen in Malawi

# Werkbezoek door de commissie zending

2

**Op vrijdag 22 november landt het toestel van Malawian Airlines op het vliegveld te Blantyre (Malawi). Aan boord zijn twee leden van de commissie zending: dhr. B. Kloosterman (penningmeester) en ds. B.D. Bouman (lid) die voor een zevendaags werkbezoek in Malawi zijn aangekomen. Jaarlijks worden de zendingswerkers door leden van de commissie zending bezocht om zo met hen mee te leven en met eigen ogen de voortgang van de zendingsprojecten waar te nemen. In dit artikel een beknopt verslag van deze reis naar Malawi.**

## ONTMOETING

Kort na de landing worden de visitatoren door de heer Erik Ju opgewacht en naar hun verblijfplaats in Zomba gebracht. Diezelfde avond en de daaropvolgende dag is er een hartelijke en informele ontmoeting met de echt)paren Van der Bas en Ju, waarbij in de onderlinge

gesprekken voorbereidingen worden getroffen voor de vergaderingen van de daaropvolgende week.

Tijdens de rustdag van 24 november vindt de eerste ontmoeting met het breed moderamen van de generale synode van de RPC plaats. Verschillende leden vergezellen de visitatoren

naar de classis Phalombe om daar een kerkdienst bij te wonen. Jongeren en ouderen luisteren met eerbied naar het onderwijs vanuit de catechismus. Aansluitend vindt er de evangelieverkondiging plaats. Het is met dankbaarheid op te merken, dat ook hier de dienst der verzoening plaats mag vinden. Zondaren in Nederland en Malawi kunnen niet buiten het reinigend bloed van Jezus Christus. Te midden van ontzettende armoede en grote verleidingen op het gebied van bijgeloof, geld en seksuele onreinheid mag Gods Woord klinken. Na de dienst wordt de maaltijd gebruikt bij de plaatselijke predikant en is er een hartelijke ontmoeting.

## OVERLEG

De daaropvolgende maandag wordt de Bible School bezocht en maken de visitatoren de weekopening mee voor het per-



soneel dat aan de Bijbelschool werkt. Gesproken wordt met ds. Banda, één van de docenten. Vervolgens wordt gesproken met de bestuursleden van de stichting HHK Misson. Deze stichting maakt het mogelijk dat de ZHHK in Malawi werkzaam is. Diezelfde dag vindt er een uitgebreide vergadering plaats met het breed moderamen van de generale synode van de RPC. Hierbij wordt gesproken over de noden en zorgen binnen het kerkverband en de relatie tussen de RPC en HHK. Ook het komende afscheid van de familie Ju neemt in deze bespreking een belangrijke plaats in. In de avond wordt een huisbezoek afgelegd bij één van de zendingsechtparen.

Op dinsdag 26 november wordt de classis Nthcheu bezocht. Tijdens dit bezoek worden de visitatoren opnieuw vergezeld door de leden van het breed moderamen en maken ze gezamenlijk een kerkdienst mee. In de prediking wordt de ernst van de zondeval niet verzwegen, maar mogen ook de persoon en het werk van Christus een centrale plaats innemen. De noodzaak van wedergeboorte en geestelijke vernieuwing wordt genoemd en met aandacht wordt er door de leden geluisterd. Na de kerkdienst vindt er een mooie bespreking plaats tussen de gemeenteleden, leden van het breed moderamen en visitatoren over het gemeentelven in de classis en de kerkelij-



ke situatie in Nederland. Verschillende aanwezigen spreken over de vrucht op de prediking van Gods Woord en maken duidelijk dat Gods Woord ook in Malawi kracht doet en onder de bearbeiting door Gods Geest levens vernieuwt. Eén van de aanwezige vrouwen vertelt hoe de vrouwen uit het dorp ook doordeweeks bij elkaar komen om samen Gods Woord te bestuderen. Ze vraagt zich af hoe dat in Nederland gebeurt en maakt duidelijk dat ze graag hulp krijgt in/bij het bestuderen van Gods Woord. Na een goede ontmoeting wordt de maaltijd gebruikt bij de plaatselijke predikant. In de avond wordt opnieuw een huisbezoek afgelegd bij één van de zendingsechtparen.

### BEZOeken

Op woensdag 27 november staan verschillende werkbezoeken

op de agenda. Zo wordt er een bezoek gebracht aan de stichtingen Timotheos en Stephanos. Beide stichtingen mogen wat onderwijs betreft indrukwekkend werk verrichten in Malawi. Diezelfde dag wordt met de administrateur van de RPC gesproken en vinden er nog een aantal ontmoetingen plaats.

Op donderdag 28 november wordt een bezoek gebracht aan Nghoma waar een omvangrijk zendingsproject van de CCAP (een andere kerk in Malawi) functioneert. Een dag later wordt de Livingstone Secondary School bezocht en vinden er verschillende voortgangsgesprekken plaats. Helaas moet voortijdig afscheid worden genomen van Erik Ju, die vanwege een sleutelbeenbreuk naar het ziekenhuis moet. Na een evaluatiemoment wordt afscheid genomen van ds. Van der Bas en keren de visitatoren terug naar Nederland, waar uitgebreid verslag gedaan wordt van de reis en waar verschillende besprekpunten in de komende periode worden uitgewerkt.

Er wordt teruggezien op een indrukwekkend werkbezoek. Het is in dankbaarheid op te merken dat de zendingswerkers in niet eenvoudige omstandigheden veel voor de kerk in Malawi mogen betekenen. De Heere schenke Zijn zegen over al het werk. ■





James Hudson Taylor

# De man die God geloofde

**James Hudson Taylor (1832-1905) besteedde een groot deel van zijn leven in de dienst van de Heere, als zendeling in China. Hij heeft veel betekend voor de evangelieverkondiging in dat immens grote land. Het ging hem niet om eigen prestaties, maar om de doorwerking van het evangelie in zondaarsharten. Daarvan getuigt het volgende citaat uit zijn levensbeschrijving.**

“Hoewel hij ten zeerste verdiept was in zijn eigen werk voor China en zware verantwoordelijkheden droeg, verheugde hij zich in de voorspoed van elke organisatie ter verbreiding van het evangelie. Dit bleek op velerlei wijzen. In de kolommen van China's Millions publiceerde hij uitgebreide overzichten van wat er door alle protestantse zendingsgenootschappen gezamenlijk in China gedaan werd en hij wijdde ook aanzienlijke plaatsruimte aan het werk van de zendingsgenootschappen afzonderlijk.

‘Wij kunnen God er alleen maar om smeken’, schreef hij, ‘Zijn volk ertoe te brengen elk protestants zendingsgenootschap te versterken; en wat ons betreft: ons gebed nu is, dat de Heere het aantal zendingen zal verdubbelen en hun bruikbaarheid vertienvoudigen’.

Eens, sprekend op de jaarvergadering van de China Inland Mission in Londen, zei hij: ‘Er is op deze samenkomst vanzelfsprekend veel gezegd over de China Inland Mission, maar ik zou niet graag zien, dat wij eindigen zonder uiting te hebben gegeven aan onze dankbaarheid tot God voor Zijn zegen op het werk van alle andere protestantse zendingsgenootschappen in China... Ons werk is nooit in concurrentie met enig ander werk; het heeft zijn eigen, aparte taak, het

is een hulpverlenend en aanvullend werk. Daarom kunnen wij ons verheugen – en wij verheugen ons ook – over het succes van allen, die het evangelie brengen naar dat behoeftige land’.

In een preek zei hij: ‘De grote opdracht, die onze Meester ons gegeven heeft, wordt op verschillende manieren onder woorden gebracht. De verschillende bewoordingen verdienen alle aandacht, de vormen van dienst, die Hij ons doet gebruiken, behoren een verscheidenheid in methode en wezen te vertonen en moeten zeer veelomvattend zijn. Ik ken geen enkele soort zendingswerk in China, en ik heb nog nooit over enige soort gehoord, waarop de zegen van de Heere niet gerust heeft of kan rusten en waarin wij niet een grote groei zouden mogen verwachten.’ (Uit: *De man die God geloofde*, Marshall Broomhall).

Zijn houding leert ons eigen werk te relativiseren, in de wetenschap dat God machtig is om alle menselijk handelen te gebruiken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Hij is niet afhankelijk van het werk van mensen. Toch wil Hij alle menselijke inspanning, gericht op de verkondiging van Zijn Woord, zegenen. Zijn Woord zal immers nooit ledig tot Hem wederke-



ren? Die zegen is nooit een gevolg van onze prestaties, maar altijd een vrucht van Zijn Geest. Bij zendingswerk moeten zendingen en zendingsorganisaties wegvallen. Het mag alleen gaan om de eer van God en het behoud van zondaren. Dat ons gebed dan ook voortdurend zij: ‘Vermeerder Uw Kerk.’





## Bijbelstudie met Surinaamse jongeren

# Onvoorstelbaar!

**Moet ik echt niet meer zeggen? Ik twijfel, moet ik het hier bij laten? In een halve kring zitten ze voor me. Jongeren tussen de vijftien en twintig jaar. Het is heel stil. Ik zoek naar woorden. Eigenlijk is dat een steeds terugkerende worsteling. Misschien is één woord op zijn plaats: 'Onvoorstelbaar!'**

Onze blikken kruisen elkaar en ik weet het zeker: bij het intens donkere thema van de zondeval kan ik niet zwijgen over het Licht van de wereld!

### ONVOORSTELBAAR GOED

Iedere donderdag zit ik met een groep van acht tot vijftien jongeren bij elkaar. We zijn samen een serie lessen aan het volgen. We hebben nagedacht over Wie God is en hoe goed Hij alles gemaakt heeft. Alles beantwoordde aan het doel waarvoor Hij het maakte. Zo goed, zo mooi, onvoorstelbaar!



### ONVOORSTELBAAR EIGENZINNIG

In de tweede les stonden we stil bij de zondeval met alle gevolgen. Onvoorstelbaar toch, dat Adam en Eva en wij iedere dag opnieuw het beter willen weten dan onze goede Schepper! Onvoorstelbaar eigenzinnig! Wat een onoverbrugbare kloof is er ontstaan tussen ons en



Hem, de Schepper van hemel en aarde. Aandachtig wordt er geluisterd. Zonden, gebrokenheid, verdriet, pijn... ze herkennen het in hun eigen leven. Met een paar woorden laat ik de jongeren al iets van de contouren van dat nieuwe

begin bij God vandaan zien. En ik nodig ze uit om bij de kerstviering de week er na aanwezig te zijn.

### ONVOORSTELBAAR NIEUW BEGIN

Het ruikt lekker in de bus. De geur van de schaal met gebarbecuede kip doet het water in de mond lopen.



Alles wordt op de tafel gezet en samen zingen we in een halve kring een aantal kerstliederen. Dan worden we stil. Stil voor Gods aangezicht. De Heere weet hoe ik ernaar verlang dat deze vijftien jongeren hun hart en leven aan Hem toevertrouwen. En ik weet dat het verlangen van de Heere nog veel groter is. Daarom mag ik ze allemaal in Zijn hand - Zijn doorboorde hand - geven, wetend dat Hij doorgaat om Zijn gemeente te bouwen. Samen kijken we terug naar de vorige lessen. En na de terugblik op een inktzwart beeld waar symbolisch de grote kloof tussen God en ons zichtbaar wordt, mag ik mijn vertelling beginnen. 'Het is een donkere nacht. Een nacht zoals alle andere nachten. De herders houden de wacht bij de schapen. Maar plotseling breekt daar het licht door. "Voor u is de Zaligmaker geboren", klinkt in die nacht. Onvoorstelbaar, een nieuw begin bij God vandaan. Opnieuw kruisen onze blikken elkaar, jongeren van wie ik zoveel houd. Ik nodig hen uit om mee te gaan naar het Kind in de kribbe, de Redder, de Verlosser, de Vrededorst. Ik weet het zeker: Jezus wil ook de Zaligmaker zijn van deze jongeren. Opnieuw zoek ik naar woorden! Onvoorstelbaar, dat Kind in de kribbe is de Vrede-aanbrenger tussen God en mensen. Als ik de jongeren 's avonds naar huis breng, is het stil in de bus. Tot één jongen met instemming van de anderen zegt: 'Het was fijn, zuster. Hier kan ik nog wel over nadenken!'

### ONVOORSTELBAAR PERSPECTIEF

De laatste les in de serie breekt aan. Wat zie ik ernaar uit! Gods reddingsplan blijft niet bij het vergeven van zonden door de Heere Jezus Christus alleen. God gaat verder! En jongeren in Powakka moeten dat weten. Het leven van een volgeling van Jezus is getekend door een onvoorstelbaar toekomstperspectief! Een nieuwe hemel en aarde waarop God en mensen samen zullen wonen. Ik kan nu alleen maar wat stamelen, maar ik weet: het gaat niet om mijn woorden, maar Gods Woord is levend en krachtig, betrouwbaar en waar!

'Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op de troon zit, en het Lam.' (Openbaring 7: 9-12)

Ziet u daar ook zo naar uit? Om voor de troon van het Lam te staan samen met deze jongeren en de wereldwijde kerk?! ■



## Verjaardagen

De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun gezinsleden jarig:

13-03	Waldo Meuleman (2018)	Suriname
26-03	Ds. C.J.P. van der Bas	Zendingspredikant Malawi
30-03	Mark Meuleman (2011)	Suriname
13-05	Dhr. H.C. Ju	Organisatiedeskundige Malawi
25-05	Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni	Suriname

*U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:*

**Post Malawi:** PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)

**Post Suriname:** Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

## Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed gedenken, is van groot belang. Bidden voor zendingswerkers is namelijk meer dan alleen meeleven, het is meedoen!

Bid u mee voor:

- Een goede periode van repatriëring voor de familie Meuleman, die begin mei naar Nederland hoopt terug te keren.
- Erik en Margriet Ju, die zich voorbereiden op hun terugkeer naar Nederland in de zomer van 2020.
- De ontstane vacatures op het zendingsveld en de functie van officemanager in Nederland.
- Het alfabetiseringswerk van mevrouw Van der Bas, waarbij ze vrouwen leert lezen en schrijven.
- De weg naar financiële en organisatorische zelfstandigheid van de RPC.
- De bewaring en bescherming van God voor de zendingswerkers en de visitatoren, die in april naar Suriname hopen te gaan.

Dankt u mee voor:

- De goede aankomst van Hannekie Coster in Suriname, zodat ze de laatste periode de kinderen van familie Meuleman les kan geven.
- De ontmoetingen die Marijke iedere week met kinderen en jongeren mag hebben. Er wordt serieus meegedaan op de clubs.
- Het feit dat Marijke mag merken dat de mensen haar steeds meer gaan vertrouwen en haar steeds meer gaan vertellen, en dat zij haar leven met hen mag delen. En bid dat door die relatie heen mensen iets van God mogen leren kennen.



## Presentatie fam. Jonkers

Wij zijn Willem en Mariëtte Jonkers-Gelderblom. In mei 2015 zijn wij, vanuit de HHG te Apeldoorn, met onze zoon Matthias, door MAF uitgezonden als piloot/vliegtuigtechnicus naar Papoea, Indonesië.

In december 2015 is in Papoea onze dochter Miriam geboren. Wij wonen in Sentani, Papoea, waar Willem piloot en vliegtuigtechnicus is bij stichting MAF. In augustus 2018 is onze jongste dochter Sarah geboren in Nederland tijdens ons verlof. Van mei-augustus 2020 hopen we opnieuw met verlof te komen, en tijdens deze periode willen we graag ons verhaal bij u komen vertellen. Het is erg bemoedigend de zegen op ons werk te kunnen delen met christenen in ons thuisland.

Lees meer op onze website : [www.mercypilot.nl](http://www.mercypilot.nl) of neem contact op met ons voor het plannen van een presentatie: [tfcfamjonkers@mercypilot.nl](mailto:tfcfamjonkers@mercypilot.nl).







De familie Jonkers in Papoea

# Vliegen met vreugde

**Ik kijk achterom het vliegtuig in. Deze keer zijn het vooral lachende gezichten die terugkijken. De groep met onderwijzers gaat voor hun vakantie naar de kust en heeft er duidelijk zin in.**



Rond de vakanties heb ik veel onderwijzers van de SLH (Sekolah Lentera Harapan) -scholen in het Mission Aviation Fellowship (MAF)-vliegtuig. Gewoonlijk komen de onderwijzers van andere Indonesische eilanden lesgeven op deze christelijke scholen, waar als een van de weinige scholen op Papoea goed onderwijs wordt aangeboden.

## ZEGEN

Ik stuur het vliegtuig de bocht om en klim naar de goede hoogte. Wat heb ik toch een prachtige baan. Mensen zijn vaak blij als ik kom met het MAF-vliegtuig dat ik bestuur. Gisteren landde ik in Kiwirok. Daar maakte ik een praatje met een dominee, die ook de MAF-agent voor deze vliegstrip is. Hij vertelde dat hij morgen naar

andere dorpen in de buurt gaat om te evangeliseren en om een gemeente die hij gesticht heeft te dienen, terwijl dat niet altijd makkelijk is. Deze vriendelijk lachende man laat me weer beseffen waarom wij hier zijn en hoe ons werk tot zegen kan zijn. Door de vele vliegstrips in Papoea zijn veel dorpen en hun omgeving bereikbaar geworden en kunnen we deze dominee praktisch ondersteunen, bijvoorbeeld met materiaal dat hij nodig heeft. Ook de groep onderwijzers die ik in het vliegtuig heb, houdt het niet bij het onderwijzen van de kinderen van hun eigen school. Sommige leerkrachten trekken tijdens hun vakanties naar de dorpjes in de omgeving om het Evangelie te delen met de kinderen daar. Dat is geweldig bemoedigend om te zien.



## SCHAKEL

Terwijl ik hier over nadenk, staar ik naar de mooie schermpjes voor me in de cockpit. De laatste weken heb ik in de hangaar samen met de andere collega's hard gewerkt om deze digitale cockpit te installeren. Een prachtig project waar iedere vliegtuigtechnicus blij van wordt, en die de vliegveiligheid flink verbetert. We kunnen niet zonder elkaar. We zijn een schakel in de grote keten van het verspreiden van het Evangelie naar de moeilijk bereikbare mensen in Papoea. De onderwijzers, de kerken met hun dominees en evangelisten, de dorpsbewoners, de medische klinieken en de zendingen in de bergdorpen zijn vaak afhankelijk van het vliegtuig. Zonder vliegtuigmonteurs blijven deze vliegtuigen niet vliegen. Zonder financiële hulp en gebed vanuit onze achterban kunnen wij als MAF-zendingen ons werk niet doen. Zonder onze thuisfrontcommissie, die zoveel praktische dingen regelt voor ons, kunnen wij hier niet zijn. De Heere schakelt ieder van ons in om te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.

## WOONPLAATS

Ons gezin woont in de stad Sentani op Papoea. Wij zijn dankbaar dat we God mogen dienen op deze plek waar de Heere ons heen gestuurd heeft, samen met onze drie kinderen: Matthias (2014), Miriam (2015) en Sarah (2018). In 2015 zijn we uitgezonden naar Papoea, Indonesië. Het werk van MAF is onverminderd noodzakelijk voor de voortgang van de verspreiding van het Evangelie. Wegen zijn er alleen in de kustgebieden en rond de enkele steden die er zijn. Als God het geeft hopen we hier nog vele jaren een schakel te zijn in het geheel van de lange ketting, die nodig is in het verspreiden van het Evangelie naar de mensen in Papoea. ■



Wegwijs in Malawi en Suriname

# Presentatie in uw gemeente over het zendingswerk

**Diverse bij ons bekende organisaties geven presentaties over het werk dat door hen gedaan wordt. Dat kan binnen Nederland zijn, maar ook tot ver daarbuiten. Al vanaf het begin van het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk worden er presentaties gegeven over het werk in Malawi en Suriname. Over wat dit inhoudt en hoe dat ook in uw gemeente plaats kan vinden, zullen wij u in deze rubriek informeren.**

## ZENDINGSVELD

Gedurende tien jaar mocht ik lid zijn van de commissie zending van de HHK. In de periode van 2008 tot en met 2011 ben ik tot viermaal toe vijf weken in Malawi geweest om ds. Oomen te assisteren bij de lessen, die gegeven worden aan de Bijbelschool van de Reformed Presbyterian Church in Zomba. De RPC is de kerk waaraan wij als zending ondersteuning geven. Dit gebeurt op dit moment door ds. Van der Bas als docent op de Bijbelschool en de heer Ju als deskundige om de organisatie van de kerk op een hoger niveau te krijgen.

Nog voor de zending van de HHK in Suriname in beeld was, ben ik vanaf 2007 daar een aantal malen voor kortere of langere periode geweest. Hier betreft het zendingswerk aan de indianen in Powakka en tot voor kort kinderwerk in Paramaribo. Mijn laatste bezoek was in 2018.

## WAARDEVOL

Als lid van de commissie zending heb ik, samen met medewerkers van het zendingsbureau, een groot aantal kerkenraden van de HHK mogen bezoeken om aandacht te vragen voor het zendingswerk en te komen tot de oprichting van plaatselijke zendingscommissies. Bij die gelegenheid werd ook gevraagd naar de mogelijkheid om het werk binnen de gemeente grotere bekendheid te geven. Bij een aantal gemeenten is er een presentatie gegeven. Zo'n presentatie kan gehouden worden op een speciaal hiervoor georganiseerde avond of als deel



van een gemeenteavond c.q. gemeentedag. Wij mogen terugzien op goede, waardevolle avonden waarop onze kerkleden werden geïnformeerd over het zendingswerk in Malawi en Suriname. Vaak had men heel andere gedachten over dit werk en geen idee in welke omstandigheden de zendingswerkers wonen, al dan niet samen

met hun gezin.

## GEMEENTEAVOND

Mocht u voornemens zijn om binnen uw gemeente een dergelijke avond te organiseren, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het zendingsbureau in Veenendaal. In overleg kan dan worden bepaald welk onderdeel van het zendingswerk die avond centraal zal staan. Dit kan het algemene werk zijn, maar ook specifiek gericht op Malawi of Suriname. Het geheel wordt ondersteund met een powerpointpresentatie, waarin beelden worden getoond van het zendingswerk. Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt normaliter geopend door de plaatselijke predikant of een kerkenraadslid en we zouden het natuurlijk zeer op prijs stellen als er in de pauze een collecte wordt gehouden.

Aan de presentatie zijn geen kosten verbonden. Wij hopen in de (nabije) toekomst bij een groot aantal HHK-gemeenten te gast te mogen zijn om u te informeren over het werk waartoe de Heere Jezus ons in Zijn Woord de opdracht heeft gegeven.