

# Vorbereiden

ZENDING HERSTELD  
HERVORMDE KERK

Oktober 2018, Nieuwsbrief 1

**Post Suriname:**

Postbus 1459  
Paramaribo  
Suriname

**E-mail adres Marijke:**

smplaat@hotmail.com

**Opgeven nieuwsbrief:**

& contact met TFC  
tfcmarijkevdpmaat@gmail.com

**Financieel steunen:**

U kunt een gift overmaken op:  
NL61 RABO 1132.18.230  
t.a.v. Zending Hersteld Her-  
vormde Kerk, Veenendaal

**Thuis front commissie:**

Naast praktische en morele  
steun biedt de tfc ook geestelij-  
ke steun. In de tfc zitten:  
Esmaralda van Buuren  
Co den Hertog  
Bastiana Kluit  
Williëlle Koele  
Christy van der Plaats

*“Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.” 2 Korinthe 3: 5*

## Verbondenheid

“Marijke we willen je benoemen als kinderwerker voor Suriname.” Ik kan u niet zeggen wat er op het moment dat ik dit hoorde door mij heen ging. Blijdschap, dankbaarheid en verwondering. Nu mag ik u na een aantal maanden voorbereidingstijd vlak voor de uitzending een eerste nieuwsbrief schrijven. Wie mij een klein beetje kent, weet hoe belangrijk ik de verbondenheid met elkaar vind. Ik hoop dat deze nieuwsbrieven daaraan mogen bijdragen. En toch... verbondenheid gaat wat mij betreft nog wel dieper dan alleen kennis nemen van elkaars wel en wee. Ik neem u nog even een paar maanden mee terug. De avond dat ik te horen kreeg dat ik benoemd zou worden.

Wat gaat er op zo'n moment veel door je heen. In gedachten zie je jezelf voor de laatste keer over je schouder kijken om nog een keer naar je familie op Schiphol te zwaaien. In gedachten zie je jezelf lopen door het zand in het dorp Powakka om onwennig een praatje te beginnen met één van de bewoners. In gedachten zie je jezelf vol overgave een verhaal voor

een stel kinderen vertellen. En dan... op zo'n moment waarop allerlei gedachten door je hoofd gaan kan ook het gevoel je bekruipt: 'Wie ben ik eigenlijk?' Nee, het was geen solliciteren in een opwelling en toch denk je: 'Kan ik dit eigenlijk wel?' 'Ben ik nu eigenlijk wel geschikt hiervoor?' Zo las ik die avond mijn Bijbel. Hosea 14. Israël die niet geweest was die ze hadden moeten zijn en daar gaat de Heere nu een nieuw begin mee maken. En Hij zegt in dit hoofdstuk: 'Uw vrucht wordt uit Mij gevonden.' Wat toen gold voor Israël, geldt voor iedere gelovige. Lees het maar na in Joh. 15. Vruchten alleen in verbondenheid met Hem! Wat is dat heerlijk en bevrijdend. De Heere is Zender en Hij staat Zelf in voor de vrucht in het persoonlijk leven maar ook in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Mijn en uw opdracht: leven in gehoorzaamheid verbonden met Hem!

En zo hoop ik, dat we door deze nieuwsbrieven heen iets van verbondenheid met de Koning van de kerk mogen ervaren, Die er naar verlangt dat Zijn huis zal vol worden.

## Bezoek aan Suriname

Inmiddels heb ik een aantal maanden van voorbereiding achter de rug. Mijn traject begon met een bezoek aan Suriname. Na een rechtstreekse vlucht van ongeveer 9 uur liep ik de trap van het vliegtuig af richting de aankomsthal. Direct besef je dat je werkelijk in een ander land bent. De geur van het bos, de temperatuur van een vliedertuin en de vochtigheid van een warme douche omringt je. En even later zat ik druk kletsend met mijn aanstaande collega ds. Meuleman in de auto. Wat was het fijn om een week lang met de familie Meuleman op te trekken. Zo maakte ik het zendingswerk in Suriname van dichterbij mee. En zo kreeg ik al een klein beetje een beeld van wat mijn plekje zou gaan worden.

Na een bijspijkerkursus Engels op de taal-  
school in Engeland heb ik een cursus van 3  
maanden gevolgd op All Nations Christian  
College in Engeland. Vervolgens heb ik nog  
wat losse cursussen en een taaltraining  
gedaan.



*Links mijn huis in Suriname*



### All Nations

Ik neem u nog even mee naar mijn 3 maanden verblijf op All Nations Christian College, de zendingsschool in Engeland. Inmiddels was ik het links rijden in Engeland wel gewend dus had ik besloten om met de auto naar Engeland te gaan. Na een rit van een paar uur kwam ik in Ware aan. Ik reed de heuvel op, wij zouden het een 'berg' noemen en na een lange oprijlaan doemde er een oud gebouw voor mij op. Wat een heerlijke plaats om midden in de natuur in zo'n gebouw te mogen studeren. En dan te bedenken dat velen je hier al voor gegaan zijn die uitgegaan zijn over de hele wereld...



*Bidt u mee voor een goede start in Suriname?*



### Tenslotte

"Het komt nu wel dichtbij hé!" Zo begint een gesprek soms. Na alle maanden van voorbereiden die heel goed en nodig waren is het fijn om te mogen gaan. Ik zie er naar uit om het kinder- en jongeren werk in Powakka op te mogen pakken. Gelukkig is mijn visum op tijd binnen waardoor ik ook daadwerkelijk kan vertrekken. Iets waar we de Heere voor mogen danken.

Tot slot: het is fijn om te merken dat er mensen biddend om je heen staan. Er zijn momenten dat er veel op je af kan komen, tegelijk is het goed om ook dan te mogen weten dat Hij die roept ook getrouw is! En daarom:

"Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God."

Hartelijke groet, Marijke van der Plaat

Mijn verblijf op deze zendingsschool was een mooie en leerzame tijd. De ontmoetingen met mensen van over de hele wereld is verrijkend. Ook de lessen van docenten die zelf bijna allemaal in de zending gewerkt hebben, waren enorm leerzaam.

Misschien vraagt u zich af wat u zich bij een cursus gericht op zending voor moet stellen. De volgende zaken stonden in de cursus centraal:

- Wie ben ik? Dit met betrekking tot je eigen persoonlijkheid/karakter, maar ook in je relatie met God en de mensen om je heen. Waardevol omdat je vaak in kleine teams werkt en er veel op je af kan komen als je ver bij bekenden vandaan bent.
- De Bijbel en zending. Hoe zie je 'zending' in de hele Bijbel terug. Wat is de lijn van Genesis tot Openbaring? En dan de grote lijn van de kerkgeschiedenis. Heerlijk om te zien dat 'zending' Gods werk is! Hij gaat al eeuwen door met Zijn kerk te vergaderen overal vandaan!
- Culturen en religies. Cultuur is als een bril waardoor je de wereld om je heen waarneemt. Hoe kijken wij aan tegen de wereld om ons heen en hoe doen anderen dat? En daarbij ook een inkijkje in de grote wereld religies. Wat kom je er dan achter hoe verschillend mensen kunnen zijn in hun denken en waarnemen.
- Hoe kunnen we relaties leggen met mensen in andere culturen en hoe kunnen we mensen onderwijzen in het Woord van God. Met daarbij alle vraagstukken die op een zendeling af kunnen komen m.b.t. armoede, gemeente opbouw etc.

### Uitzenddienst en vertrek

D.V. Donderdag 18 oktober zal mijn uitzenddienst zijn. In deze dienst zal ds. J. van Meggelen voorgaan en ds. W.M. Mulder de uitzending verrichten. De dienst begint om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente, Dirk III Straat 42, 2957 AH te Nieuw-Lekkerland.

Ik wil iedereen van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen.

Zaterdag 20 oktober hoop ik naar Suriname af te reizen.