



# KOM OVER EN HELP ONS

*Waarom de kerk ook in 2024 zendingswerkers nodig heeft*

*Het is een vraag die in verschillende verbanden regelmatig wordt gesteld: 'Is het vandaag nog wel nodig dat er mensen vanuit Nederland voor het zendingswerk worden uitgezonden?' Gelet op de ontkerkelijking en de toestroom van migranten uit allerlei werelddelen naar Nederland is de vraag te begrijpen. De geestelijke nood in Nederland is groot. Toch zijn er ook vandaag verschillende redenen om zendingswerkers uit te zenden. Sterker nog: de kerk heeft ze dringend nodig.*

*Ds. B.D. Bouman, Monster - 's-Gravenzande*

## **VANWEGE CHRISTUS'** **OPDRACHT**

De eerste reden waarom de kerk ook vandaag nog zendingswerkers nodig heeft ligt in de woorden van Christus Zelf. Ik denk aan de opdracht zoals deze in Lukas 24 is geformuleerd. *En in Zijn Naam (moet) gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.*

Diezelfde opdracht wordt in Handelingen 1:8 herhaald. De apostelen hebben de mensen met het gezag van Christus aan te sporen tot bekering en de vergeving van de zonden aan te zeggen voor allen die in Hem geloven. Daar mogen ze in het hun bekende Jeruzalem mee beginnen. Juist daar kwamen de pelgrims uit allerlei landen en werelddelen naartoe, zo

blijkt bij het Pinksterfeest in Handelingen 2. De pelgrims zouden vervolgens terugkeren naar huis om ook daar het Evangelie door te geven.

Maar bij Jeruzalem kan het dus niet bij blijven. Op gezag van de Koning hebben Zijn dienaren uit te gaan naar alle volken, om ook daar het Licht van het Evangelie te ontsteken en zondaren tot Christus



zorggedragen. De kerk in Nederland is dan ook gezegend met een rijke en gerijpte gereformeerde, of beter gezegd, Bijbelse theologie. Voorgangers hebben over het algemeen een academische opleiding van meer dan 6 jaar gevolgd. Een voorrecht maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid. Iedereen die wat zicht heeft op de wereldkerk weet dat het allerm minst vanzelfsprekend is om in het buitenland een Bijbelse prediking of kerkregering te vinden. Sterker nog: het is juist vanuit die landen en volken dat de dringende vraag komt: 'Kom over en help ons'. Voorgangers en ambtsdragers in het buitenland vragen om Bijbels gefundeerd onderwijs. Juist daarin kan de kerk in Nederland vanuit haar rijke traditie voorzien. Mag dat wat ons in Nederland van Godswegen werd toevertrouwd anderen onthouden worden? Daarom heeft de kerk ook in 2024 zendingswerkers nodig. Maar niet alleen met het oog op Christus' opdracht en de toerusting van de wereldkerk.

**VANWEGE DE TOERUSTING VAN DE KERK IN NEDERLAND**

Ook met het oog op de toerusting van de kerk in Nederland heeft de kerk zendingswerkers nodig. Deze reden wordt misschien wel het meest over het hoofd gezien. Zending heeft toch vooral betekenis voor de volken die iets vanuit Nederland ontvangen? Zending betekent voor velen vooral dat er iets vanuit Nederland naar het buitenland wordt gebracht. Toch is dat slechts één kant van het verhaal. Zendingswerkers ontvangen namelijk ook veel van de zendingvelden. Ze leren daar dat de kerk van Christus groter en breder is dan de kerk in Nederland. Ze zien daar hoe christenen die een kleine minderheid van de bevolking vormen, staande kunnen blijven. Ze proeven daar Gods liefde, die maakt dat christenen in de zwaarste vervolgingen hun Meester niet kunnen en niet willen verloochenen. En ze merken daar op hoe christenen te midden van andere religies hun geloof weten te belijden.

En met alles wat op de zendingvelden in de stad en op het platteland wordt opgemerkt kunnen de zendingswerkers de kerk in Nederland zoveel leren, toerusten en bemoedigen. Hun verhalen en ervaringen zijn nodig om het onderscheid te kunnen maken tussen de wezenlijke dingen van het oprecht geloof en de bijzaken. Om inzicht te krijgen in wat werkelijk fundamenteel is voor christenen die steeds meer tot een kleine minderheid gaan behoren. Zeker als de verwereldlijking en de zuigkracht van de zonde zo groot kunnen zijn. Juist met het oog op de ontkerkelijking en de toestroom van alle migranten heeft de kerk zendingswerkers nodig. Om de kerk in Nederland te bemoedigen en te leren wat nodig is om in al deze ontwikkelingen staande te blijven en anderen met het Evangelie in aanraking te brengen. Anders gezegd: juist met het oog op de geestelijke nood in Nederland en het belang van het evangelisatiewerk in Nederland zijn ook in 2024 zendingswerkers onmisbaar. En niet alleen in 2024. Ook in de jaren die, zo God het geeft, nog volgen. Totdat Hij komt om Zijn Kerk uit alle volken thuis te brengen.

Laat het daarom ons gebed zijn dat de Heere harten van jongeren en ouderen neigt zodat ze voor het zendingswerk worden ingewonnen en naar de door Hem gewezen velden worden uitgezonden. De nood daar en hier is groot. Opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt en zondaren over het rond van deze aarde de zaligheid in Christus zullen vinden.



*Ze leren daar dat de kerk van Christus groter en breder is dan de kerk in Nederland. Ze zien daar hoe christenen die een kleine minderheid van de bevolking vormen, staande kunnen blijven. Ze proeven daar Gods liefde die maakt dat christenen in de zwaarste vervolgingen hun Meester niet kunnen en niet willen verloochenen.*

