

Alom verspreid

Jubilea

'Want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid'. Deze zin uit de berijmde Psalm 136 schoot door mij heen na een jubileumbijeenkomst op mijn werk. Wij vieren feest als we 12,5 jaar, 25 jaar of langer getrouwd zijn of als we 25 of 40 jaar in dienst zijn van een bedrijf of organisatie. We besteden extra aandacht aan zo'n mijlpaal. En dan zeggen we vaak tegen elkaar: 'Wat zijn we gezegend hè, dat we deze datum mogen halen'. Maar hoe vaak gaan we de volgende dag gewoon weer verder met waar we daarvoor gebleven zijn. En ja, we kijken in de komende weken nog eens een keer achterom en zeggen 'was gezellig hè'. En na een jaar kijken we misschien nog eens naar wat foto's. Psalm 136 werkt anders.

Psalm 136

Deze psalm gaat over Gods liefde en Zijn verbondstrouw voor de schepping en voor Zijn volk. Een trouw die begonnen is bij de Schepping, maar doorgaat tot in eeuwigheid. Verteld wordt hoe de Heere de hemel en aarde gemaakt heeft. Over de wonderen die Hij gedaan heeft toen hij het volk Israël verlostte uit het 'slavenhuis' Egypte. Waar zij lang en veel werk moesten doen zonder dat ze er maar iets voor terug kregen. Maar ook de hulp van de Heere bij de oorlogen die Israël moest voeren wordt genoemd. Aan het einde van de Psalm gaat het ook over ons. Daar wordt Gods trouw uitgebreid naar het eten dat iedereen elke dag ontvangt. En tenslotte eindigt de Psalm met een oproep om de Heere te loven.

Alom verspreid

Wat mij echter het meest raakte waren de ouderwetse woorden 'Alom verspreid'. Alom in onze huidige taal betekent overal. En dat 'overal' bracht mij het zendingswerk. Bracht mij terug bij het recente werkbezoek aan Suriname. Daar mochten we mooie ontmoetingen hebben met Surinamers. Inheemsen die als ze al een jubileum kennen, het geld niet hebben om dat te vieren. Mensen die vaak moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar tegelijkertijd ook heel dankbaar voor hetgeen ze wel hebben. Dankbaar zijn voor het feit dat 'zuster Marijke' en 'pastor André' hen leren over de liefde en trouw van God. En ook in Malawi mogen we als kerk actief bijdragen aan het alom verspreiden van Gods liefde en trouw. En door de samenwerking met andere organisaties op nog veel meer plaatsen.

Herhaling

Als kind vond ik Psalm 136 ideaal, je hoefde namelijk voor de (zondag)school maar twee nieuwe regels te leren. Maar liefst 26 keer wordt het refrein herhaald. Je vindt geen tweede Psalm die hetzelfde doet. Juist die herhaling zet een dubbele streep onder Gods trouw aan ons. Maar is het niet juist de herhaling die ons oproept om dagelijks de balans op te maken. Niet alleen bij onze eigen feestdagen of bij de jaarlijkse dankdag of op oudejaarsdag. Elke dag ontvangen we ons dagelijks brood. We krijgen onderwijs. We hebben een Bijbel die we open kunnen doen zonder dat we problemen krijgen. Allemaal dingen die we heel gewoon vinden, terwijl bijvoorbeeld dagelijks brood voor de meerderheid van de wereldbevolking niet gewoon is. Hoeveel mensen zijn er op aarde die de Bijbelse boodschap nog nooit gehoord hebben? Helpt u mee in het 'alom verspreiden' en in het 'Loven' van de God die hemel en aarde gemaakt heeft?

Want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid.

F.A. van der Graaf
Lid commissie zending