

EEN ONGEDACHTE *Zegen* OP DE ZENDINGS DAG

De zendingsdag wordt georganiseerd door een werkgroep, die de klus elk jaar weer op een voortreffelijke wijze klaart.

Voor het maken van het programma wordt het zendingsbureau ingeschakeld. Dat geldt ook voor de QR-code, die het voor de zendingvrienden die thuis meekijken mogelijk maakt om een gift over te maken. Dit jaar werd de QR-code op het programma afgedrukt. Handig, voor als je meer wilt geven dan je in je portemonnee hebt en geen machtigingskaart wilt invullen. Of om thuis een extra storting te doen.

Ik was op 17 september net gearriveerd in de kerk van Lunteren, toen iemand me kwam vertellen dat de code niet werkte. 'Je krijgt de mededeling dat de betaling afgerond is en je wordt er meteen weer uitgegooid.' Alsof een extra betaling niet op prijs gesteld wordt! Gelukkig kon er snel een nieuwe QR-code aangevraagd worden. Daarmee was het probleem voor de kijkers thuis opgelost. Die konden ongehinderd hun gaven overmaken. Maar de programma's met een verkeerde code erop waren gedrukt. Vervelend om zo'n afhoudende mededeling te krijgen als je een gift wilt overmaken. Of niet? Ik maakte er een praatje over met een jonge vrijwilligster. Ze wees me op een prachtige toepassing. Ze zei: eigenlijk krijg je de mededeling 'er is al betaald!'. En dat is toch de kernboodschap van zending?

Wat een rijke zegen mochten we ontvangen, nog voor de dag begonnen was. Er is al betaald! U hoeft daar niets meer aan toe te voegen. De Heere Jezus Christus gaf Zijn leven voor zondaren. Zondaren die altijd bezig zijn zichzelf te rechtvaardigen. Een QR-code te gebruiken die

niet werkt. Ze krijgen er geen kwadrantpenning mee overgemaakt. Want niet onze vermeende gerechtigheden, maar alleen Jezus' kruisverdiensten redden van de dood.

Er is al betaald. Ik zal het programma van deze zendingsdag zorgvuldig bewaren. Als ik weer eens vastloop met mezelf, ga ik de code opnieuw scannen. Met als voorspelbaar resultaat: de betaling is afgerond! Er is al betaald, door een Ander welteverstaan. Het was niet de enige zegen die we die dag ontvingen. Wel de eerste. Een die niet gepland, ten diepste niet gewild was. Een die al zo oud is als de moederbelofte en verzilverd werd op Golgotha. Maar altijd weer nieuw blijft. Die gaat over een rijke Christus, Die arm werd voor zondaren. Zondaren die door Zijn dood het leven mogen ontvangen.

Het is de belangrijkste boodschap van zending: er is al betaald. Die boodschap moet doorgegeven worden, aan zoveel mogelijk mensen. Want het gaat om leven en dood. Zo snel mogelijk. Want Jezus komt spoedig terug. Als u Hem mag kennen in een waar geloof, dan voelt u de urgentie en de haast. Uw gave is niet nodig om zalig te worden. Wel om de Evangelieverkondiging voortgang te laten vinden. Voel u vrij om een extra gift over te maken voor de zending. Opdat Zijn Woord gepredikt en, door Zijn Geest, Zijn huis volgemaakt wordt. De QR-code op het programma is niet bruikbaar. Het rekeningnummer op de website wel.

W. de Kloe, Waarder