



## WERKBEZOEK

# Suriname

*Vanaf dinsdag 25 april vond een werkbezoek aan Suriname plaats. De bezoekdelegatie bestond uit ds. B.D. Bouman, dhr. F.A. van der Graaf en de manager zending.*

*W. de Kloe, manager zending*

Als je vanuit Nederland naar Suriname reist, moet je de klok vijf uur terugzetten. Daardoor kom je, na een lange vliegreis, in de loop van de middag van dezelfde dag aan. We worden gastvrij ontvangen door Marijke van der Plaats en pastor Andre in Philipusdorp, waar we het programma doorspreken en de maaltijd gebruiken. Vervolgens worden we weggebracht naar ons logeeraadres. De volgende dag zijn we in Paramaribo. Behalve een bezoek aan de notaris en enkele relatiegesprekken, staat er een diepgaand gesprek met pastor Andre op het programma. We spreken met hem over zijn welbevinden, zijn werk in de gemeente en de verhouding met ZHHK. Pastor Andre hoopt deze zomer naar Nederland te komen om, op D.V. 2 september, een bijdrage te leveren aan de zendingsdag. U kunt dan zelf uit zijn mond horen hoe het er in Suriname aan toe gaat.

Op donderdag spreken we een aantal gemeenteleden tijdens een rondgang door Powakka, voeren we het functioneringsge-

sprek met Marijke en zijn we aanwezig bij de kinderclub in Philipusdorp en de Bijbelleesavond in Powakka. Op de Bijbelleesavond zijn wel 30 mensen aanwezig. Marijke leest steeds enkele verzen uit de Bijbel en geeft vervolgens een korte uitleg. De aanwezigen zijn erg betrokken. Je merkt dat ze hongerig zijn naar het Woord en hun best doen om het te begrijpen. Marijke wordt zeer gewaardeerd: ze leeft met de mensen mee, verstaat hun taal en helpt gezinnen die in nood verkeren. Daarmee heeft ze het vertrouwen van het dorp gewonnen. Juist die vertrouwensrelatie is een belangrijke voorwaarde voor het zendingswerk. Daardoor kan ze vrijmoedig spreken over de Bijbel. Vervolgens mag ze het loslaten, in de wetenschap dat alleen Gods Geest voor de vrucht kan zorgen.

Op vrijdag bezoeken we het kantoor van de MAF en worden we bijgepraat over de zendingsactiviteiten die diep in het binnenland ondernomen worden. Enkele keren per jaar

komt daar een groep pastors bij elkaar, om onderwijs uit Gods Woord te ontvangen. Dat onderwijs wordt vervolgens doorgegeven in de dorpen in de omgeving en ook verspreid onder stamgenoten in het naburige Brazilië, waar het bedrijven van zending officieel verboden is. De rest van de dag spreken we met het team over het werk. Een belangrijk thema is de bouw van de nieuwe kerk in Powakka. Voor de zondagse kerkdienst en voor doordeweekse activiteiten komt de gemeente samen op een particulier erf. De meeste mensen vinden het niet fijn om bij een ander op het erf te komen. Sommigen blijven daardoor zelfs weg. Het is dan ook hard nodig dat er een kerk gebouwd wordt. De eerste plannen daarvoor zijn inmiddels gemaakt. We spreken met de architect over de concept-tekening en mogelijke aanpassingen. En met het team over wat er gebeuren moet alvorens met de bouw begonnen kan worden. 's Avonds zijn we aanwezig bij de jongerenclub. Ook hier staat het lezen van de Bijbel centraal en beantwoorden de jongeren vragen naar aanleiding van wat gelezen is.

Op zaterdag bezoeken we de pastor van de gemeente van Matta. Met die gemeente wordt regelmatig een jeugdweekend georganiseerd. 's Middags ontmoeten we pastor Martoredjo, de directeur van Bijbelschool EST, waar ds. P.C. Hoek en ds. A.M. Meuleman regelmatig een aantal colleges geven.

Op zondagmorgen bezoeken we de gemeente van pastor Andre in Paramaribo. 's Middags zijn we aanwezig bij de diensten in Powakka en Philipusdorp. In beide gemeenten gaat de preek over Efeze 4 vanaf vers 17. Opvallend zijn de praktische toepassingen naar het leven en de zonden van alledag. We zien dat m.n. de gemeente van Powakka groeit. Er zijn steeds meer mannen en inmiddels ook enkele jongeren aanwezig. Uit het gesprek na de dienst blijkt de grote waardering voor Marijke en pastor Andre. De preek, gedeeltelijk uitgesproken in het Sranan Tongo, lijkt echt over te komen. Het is mooi om van inheemsen te horen dat het Evangelie niet vrijblijvend is, maar moet leiden tot verandering in het gedrag.

Maandag is een dag van informele ontmoetingen, zowel met het team als met inheemsen. Op dinsdag wordt het bezoek afgesloten en nemen we afscheid. We hebben veel verblijdende dingen gezien. Er is ook nog genoeg werk aan de winkel. Het was goed om kennis te nemen van het zendingswerk en mee te leven met de zendingswerkers en met de gemeente. Om des te vuriger te kunnen bidden voor Gods zegen over het werk en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Bidt u mee?



#### **BOERENLANDFAIR WAARDER**

Op 22 april werd in Waarder een Boerenlandfair gehouden. Voor jong en oud waren er veel leuke activiteiten georganiseerd en je kon van alles kopen. Omdat er ieder jaar weer zoveel mensen aanwezig zijn, is het altijd erg gezellig. Een derde van de opbrengst was bestemd voor ZHHK. We stonden er met een kraampje en hebben veel mensen uit het hele land gesproken en een recept van Surinaamse roti meegegeven. De opbrengst van de markt was fenomenaal: bijna € 80.000! Inmiddels heeft ZHHK het prachtige bedrag van € 26.600 ontvangen, bestemd voor de kerkbouw in Powakka. Hartelijk dank!