



# VICARIAAT IN *Malawi*

*Gert Kos, vijfdejaarsstudent van het HHS*

## DE REIS

*Donderdag 27 januari jl. vertrok ik, vijfdejaarsstudent van het HHS, voor een periode van drie weken naar Malawi. Omdat mijn hart ligt bij het zendingswerk had ik de commissie zending benaderd of het mogelijk was een deel van het vicariaat in te vullen voor de zending. Dit bleek mogelijk en na enige voorbereiding vertrok ik naar Malawi om bij ds. C.J.P. van der Bas mijn vicariaat te lopen.*



Vrijdagmiddag 28 januari kwam ik veilig aan en werd van het vliegveld opgehaald door dominee en mevrouw Van der Bas. De periode in Malawi zou ik bij hen in huis verblijven. Met ds. Van der Bas zou ik meelopen en zodoende meekijken met de werkzaamheden die een zendeling zoal doet.

De rit van het vliegveld naar het huis van de familie Van der Bas in Zomba duurde ruim een uur.

Tijdens de rit kwam er gelijk al veel op mij af en zag ik situaties die wij in onze westerse cultuur niet gewend zijn. Wat mij opviel, is dat er veel mensen langs de straten lopen of fietsen. Op sommige plekken zitten de mensen ook langs de weg en proberen ze spullen te verkopen: groente, fruit, suikerriet, maar ook aardewerk, zoals potten. Onderweg vallen ook de politieposten op die langs de weg gevestigd zijn. Daar wordt alles wat langskomt in de gaten gehouden en - zo nodig - gecontroleerd. Vermoeid, maar dankbaar dat ik er was, kwamen wij aan bij het huis.



## BIJBELSCHOOL

Tijdens mijn stage zou ik ook een aantal lessen geven op de Bijbelschool. De eerste keer dat ik naar de Bijbelschool ging, waren de studenten er nog

niet. Zodoende kon ik rustig kennismaken met de medewerkers van de Bijbelschool en de Bijbelschool zelf. Een rondleiding over het terrein gaf mij een goede indruk van de Bijbelschool. Toen de studenten kwamen, begonnen de lessen en kon ik mee gaan kijken bij het lesgeven. Bij verschillende docenten heb ik lessen bijgewoond. Het was een mooie ervaring om de docenten bezig te zien. Een ieder deed dat op zijn eigen wijze en met zijn eigen gedrevenheid. Ik merkte al snel dat het van belang is om kleine blokjes theorie te geven en deze dan samen te vatten, vervolgens het volgende blokje en zo elke keer een stapje verder. De lesdagen beginnen met zingen, een meditatie en gebed. Elke student is een keer aan de beurt om de opening te verzorgen. Eén student houdt een meditatie in het Engels en een ander vertaalt deze in het Chichewa. Zo leren de studenten om een meditatie te houden, maar ook om te tolken, zodat het Engels van de studenten ook verbetert.

De lessen die ik heb gegeven, hadden betrekking op praktische theologie. Het hoofdstuk dat ik behandelde, ging over de persoonlijke (lichamelijke en geestelijke) gezondheid van de pastor. Het was de eerste keer dat ik in het Engels les gaf. Dat vond ik allemaal best spannend. Maar het ging

goed en de stof die ik wilde overbrengen was overgekomen, zo bleek bij navraag. De tweede les was ik meer ontspannen. Aan het einde van de les gaf ik een opdracht aan de hand van een Bijbeltekst. De vraag was wat deze Bijbeltekst



te maken heeft met het onderwerp. Nadat de studenten dit in groepjes besproken hadden, kwam er ten slotte een gesprek over de gestelde vraag op gang. De conclusie die daaruit naar voren kwam, was precies de conclusie waarmee ik wilde afsluiten. Dat was een mooie ervaring. De contacten met de studenten en docenten op de Bijbelschool waren goed. Het deed mij echt wel wat toen ik na anderhalve week weer afscheid van hen moest nemen.

## KERKDIENTEN

Op zondag preekt ds. Van der Bas afwisselend in meerdere gemeenten. Dat is vaak best een eind rijden. Maar het is belangrijk dat dit gebeurt, want er is weinig Bijbelkennis en onderwijs is hard nodig. Er wordt één

dienst per zondag gehouden en tijdens deze dienst worden er twee preken van ca. dertig minuten gehouden. De eerste gaat over de catechismus en de tweede handelt over een Bijbelgedeelte. De laatste

zondag heb ik de tweede preek gehouden tijdens de dienst. Ik heb gepreekt over Joh 10:9a: *'Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.'* Dit was een bijzondere maar ook ingrijpende ervaring, omdat dit in het overstromingsgebied was. De 'preekstoel' stond - naast een tentenkamp - onder een boom. Vlakbij werd er maïs uitgedeeld, maar ds. Van der Bas en ik mochten spreken van Hem. Ik mocht wijzen op Christus Die de Deur is tegen onze geestelijk dakloosheid!

De tijd in Malawi heb ik als leerzaam ervaren. Veel - vaak ingrijpende - indrukken opgedaan. De vraag naar Bijbelgetrouw onderwijs is voelbaar aanwezig. Laten wij daarom bidden om arbeiders voor de velden - ook voor het zendingsveld - die wit zijn om te oogsten.

