

# Dauwdruppeltjes

'Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien'

JES. 9:1A

A.C. van Ark-van de Steeg, Elspeet

*De tijd breekt weer aan dat we de geboorte van de Heere Jezus gedenken, wat een heel bekende geschiedenis is. U zegt misschien, dat heb ik al zo vaak gehoord, maar het is een heilsfeit dat nooit oud wordt. Daarom wordt er al meer dan 2000 jaar over gepreikt. De reden is dat de geboorte van de Heere Jezus het heuglijkste feit is dat ooit heeft plaatsgevonden. Zonder de menswording van Gods Zoon, zou er geen mogelijkheid tot schuldvergeving en zaligheid zijn.*

Maar nu is de herinnering aan die gebeurtenis niet voor iedereen verblijdend, omdat alle mensen van nature vijanden van God en Christus zijn. Wanneer men u zou zeggen dat we de Heere Jezus liefhebben, geloof het niet, want zodoende brengt men u op een dwaalspoor. Alleen degenen die door wedergeboorte een nieuw hart hebben ontvangen, mogen en kunnen uitroepen: Ik zal U hartelijk liefhebben, Heere mijn Sterkte. Maar de boodschap, roep Mij aan in de dag der benauwdheid en Ik zal u er uithelpen, komt nog tot eenieder van ons. Er is op deze aarde geen groter geluk te verkrijgen, dan in Hem geborgen te mogen zijn. Hij heeft Zelf gezegd dat allen die Hem haten de dood liefhebben. Het is het een of het ander, liefhebben of haten, een andere mogelijkheid is er niet.

De Heere zegt nog steeds in Zijn Woord: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik

zal u rust geven.' Hij belooft: 'Wie Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden.' U vraagt zich misschien af: hoe moet ik Hem zoeken? Vraag de Heere om ontdekkend licht. Leg uw zonde en schuld en onwil bij Hem aan Zijn voeten. Hij kan maken dat het nood wordt in uw leven. Dan krijgt u Hem nodig als Borg en Middelaar voor uw ziel. Hij wil Zich openbaren in de weg van missen en zoeken en vinden. Hij wordt verheerlijkt in Zijn eigen werk en roept het ons nog toe: Geef Mij uw hart. Daarom gedenken wij nog steeds Zijn komst in het vlees. Ziet u ook verlangend uit naar Zijn komst? Velen zien uit naar de Kerstdagen om de gezelligheid en familieontmoetingen. Er zijn er ook die opzien tegen deze dagen, omdat er geliefden zijn weggevallen, of dat we alleen en eenzaam door het leven gaan. Zo leven we allen verschillend naar de Kerstdagen toe. Maar het grootste wonder zou zijn als het in ons leven echt Kerstfeest zou mogen worden, voor het



eerst of bij vernieuwing. Dat deze Christus in ons hart geboren mag worden. Hij is gekomen als het Licht der wereld, voor mensen die in duisternis wandelen.

Zo is Hij de gang gegaan van kribbe tot kruis.

Om de zondes Schuld op Zich te nemen en weg te dragen. Hij is de Middelaar geworden tussen Zijn Vader en zondige mensen, om onze straf te dragen en verzoening aan te brengen, waarin Zijn Naam verheerlijkt en Zijn huis vol wordt.

Dat dit ons aller deel mag zijn of worden.

## AGENDA

**1 december**

**Leerbroek: Regioavond Zuid-Oost**

*Spreker:* ds. N. den Ouden

*Onderwerp:* 'Zingt de Heere een nieuw lied'

### EEN VRIENDELIJK VERZOEK

*Kopij voor dit blad en/of website en bestellingen*

*Bijbelstudieboekjes:*

*a.rijken-ubak@solcon.nl*

*Algemene berichten en vragen:*

*pjoppe@hkh.nl (secretaresse)*

*Wijzigingen in het bestuur:*

*jacoster@hkh.nl*

## DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID

### HET WACHTWOORD DER HERVORMERS

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart;  
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.  
Ik vroeg niet: 'Mijn ziele, doorziet gij uw lot?  
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?'

Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân  
Van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,  
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:  
'k Stond blind, en van verre, in mijzelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;  
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer',  
En dacht er niet aan, dat ikzelf door mijn schuld  
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,  
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,  
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;  
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;  
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet;  
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij;  
Ik boog me, en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,  
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is;  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,  
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis  
Naar 't erfgoed daarboven in 't Vaderlijk huis.  
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,  
'Gestorven voor mij!' zal mijn zwanenlied zijn.

*R. M. M'Cheyne*