

LEVEN BIJ DE DAG

**VERSLAG REGIONALE BIJENKOMST
HERSTELD HERVORMDE VROUWEN-
VERENIGINGEN NOORD-VELUWE
VAN 19 NOVEMBER 2020 IN ELSPEET**



HHG Elspeet, fotograaf K. Seldenrijk

In verband met de huidige maatschappelijke omstandigheden was naast het regiobestuur een beperkt aantal leden aanwezig en werd de lezing voor de overige luisteraars uitgezonden.

Ds. A.A.F. van de Weg uit Apeldoorn heeft een lezing gehouden over:

*'Leven bij de dag? Leven bij de Dag!'
Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 1*

1. DE GESPANNEN VERWACHTING

Vaak wordt de uitdrukking gebruikt: 'We leven bij de dag'. Dit kan wat spanning geven. De ene dag wordt opgevolgd door de volgende dag. We houden ons niet alleen bezig met de Dag van de wederkomst, maar ook mogen onze dagelijkse werkzaamheden doorgang hebben. Maar gaan we juist in deze tijd niet te veel door met alleen onze dagelijkse bezigheden? Niet stilstaan bij de Dag. De wederkomst klinkt ver weg, maar we leven in het einde der tijden. Maar de Koning komt terug. We moeten niet

rekenen wanneer de Heere terugkeert, maar wel dat Hij terugkomt. Hij komt terug maar wanneer dat weten we niet. De tekenen zijn er. We moeten eerst vluchten tot Christus om Hem te verwachten. Dan is er een gespannen verwachting van Zijn komst. Degenen die de Heere niet kennen, die verwachten Hem niet. Is er verlangen naar Zijn komst? Hij komt terug.

*Wie de Redder leert te belijden,
hoeft de Rechter niet te vrezen.
God komt aan Zijn eer.*

2. DE LAATSTE ERNST

De wederkomst is altijd verbonden aan Zijn eerste komst naar de aarde. Christus kwam voor de hele verloren wereld, als Hij terugkomt

AGENDA

Donderdag 18 maart, Ouddorp

Spreker: ds. K. den Boer.

Onderwerp: 'Klein schakeltje' uit Handelingen.

Dinsdag 20 april, Lunteren

Huishoudelijke Vergadering

dan komt Hij ook voor de hele wereld. De Rechter van hemel en aarde, Hij oordeelt dan de levenden en doden. De laatste ernst is geen bangmakerij maar heilzaam. Wat is laatste ernst? Het besef dat het hier op aarde goed moet zijn tussen de Heere en ons. De Heere zal op die dag rechtspreken. Hij zal het kromme recht buigen. Hij zal ervoor zorgen dat er orde op zaken wordt gesteld. Is het in ons leven recht met God?

3. DIEPE TROOST

De wederkomst is om diepe blijdschap op te wekken. De Heere zal verheerlijkt worden. De gelovigen zullen toegewijd aan Hem leven. Wie de Redder leert te belijden, hoeft de Rechter niet te vrezen. God komt aan Zijn eer. Dat is hier ten dele, maar is dan in volmaaktheid. Ons leven zal dan helemaal op Hem gericht zijn. Hij zal wonderbaar worden. Wat zal dat zijn! De Heere wil nu al de eerste beginselen uitwerken. Leven wij bij de dag of leven wij bij de Dag?

Het gedicht 'O, wat een dag' van mw. M.A. Groeneweg-de Reuver werd voorgelezen. Ds. Van de Weg sloot de bijeenkomst met gebed.

Namens Regionaal Verband Noord-Veluwe, mevrouw J. Beeke-Groenendijk

MEDEDELINGEN

Ons Paasdeclamatorium heeft als titel: *Veracht en verhoogd*. Dit naar aanleiding van de woorden 'Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht' (Jes. 53:3) en 'Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden' (Jes.52:13).

U kunt het declamatorium vanaf begin maart downloaden van onze website. Het is ook beschikbaar als PowerPoint in zwart/wit of kleur, via de mail bij onze secretaresse.

EEN VRIENDELIJK VERZOEK:

Kopij voor dit blad en/of website en bestellingen
Bijbelstudieboekjes: a.rijken-ubak@solcon.nl
Algemene berichten en vragen:
cbhovestadstoffer@solcon.nl (secretaresse)
Wijzigingen in het bestuur: pjoppedewaard@solcon.nl

UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN

BEDANKT

voor Waddinxveen e.o.
ds. J.A. Kloosterman
te Lunteren

AANGENOMEN

naar Ouderkerk a/d IJssel e.o.
ds. W.M. van der Linden
te IJsselmuiden-Grafhorst

WIJZIGING PREEKREGELAAR HHG IJSSELSTEIN

Dhr. R.C. Droogendijk
info@boekhandeldroogendijk.nl
06-14761945

WIJZIGING SCRIBAAT

HHG HOLLANDSCHEVELD
G. Engels Zuideropgaande 24a
7913 TM Hollandscheveld
0528-342386
g.engels@hghollandscheveld

COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING

Met wederzijds goedvinden zal dr. P. de Vries (64) zijn werkzaamheden aan het Hersteld Hervormd Seminarie per D.V. 1 september 2021 afronden. De Vries ervaart het als toene-

mende last om zijn werkzaamheden aan de VU en het HHS te verrichten. Als COV hebben wij hier alle begrip voor en wij danken dr. De Vries hartelijk voor zijn bijdrage aan het seminarie gedurende de afgelopen 16 jaar. In de volgende uitgave van *Zicht op de kerk* wordt hier uitgebreider bij stil gestaan.