

Kerux - voorjaar 2024

Geachte lezer,

Wellicht is het u niet ontgaan dat er al lange tijd geen nummer van Kerux is verschenen. Om precies te zijn: sinds januari 2022 niet. Diverse omstandigheden zijn daar debet aan. Ons periodiek is gelukkig niet ter ziele gegaan, want u heeft een nieuwe aflevering voor u!

Hierin wordt u geïnformeerd over allerlei zaken die te maken hebben met het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) en de Vrije Universiteit (VU), het studeren aan het seminarie, het afronden van de studie en het vervolg daarop. Zo schetst collega prof. dr. W. van Vlastuin de stand van zaken van de VU-faculteit Religie en Theologie, waarvan het HHS deel uitmaakt. Collega dr. B.J. Spruyt geeft een kijkje in de keuken van het vak 'Geschiedenis van de vaderlandse kerk vanaf 1795' dat hij geeft. Ds. C.R. van der Toorn geeft een impressie van zijn scriptie over de ziel bij de zestiende-eeuwse Calvijn en de 21e-eeuwse Swaab. Een afgestudeerde student die nu in het buitenland werkzaam is, schrijft over het Bijbelvertaalwerk dat hij na zijn studie is gaan doen. Tenslotte geeft Dr. Baarsen een indruk van zijn promotieonderzoek over de vraag hoe de rechtvaardigingsleer van Comrie in de loop der eeuwen is ontvangen.

Als redactie wensen wij dit nummer een goede ontvangst toe. We hopen dat dit nummer aan het doel van Kerux beantwoordt: uw betrokkenheid bij het HHS te bevorderen.

P.S. Als redactie hebben we afscheid genomen van dr. P.C. Hoek die zijn redactionele werk vanwege drukke werkzaamheden moest beëindigen. We zeggen hem dank voor zijn inzet en betrokkenheid. Zijn plaats is ingenomen door dr. C.P. de Boer. Vanuit de studentengeleding heeft Niels Kok zich bij de redactie gevoegd. We heten hen vanaf deze plaats van harte welkom!



HERSTELD HERVORMD
SEMINARIE

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

Kerux - voorjaar 2024

Wat gebeurt er aan de VU?

De laatste maanden hebben we verschillende keren kunnen lezen over ontwikkelingen die gaande zijn aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT) aan de Vrije Universiteit (VU) waar het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) onderdeel van uitmaakt. Hierbij een korte update om wat overzicht en inzicht te behouden...

[Lees verder op de website van het Seminarie.](#)



Wat is hervormd?

Op het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk geef ik twee vakken: apologetiek en kerkgeschiedenis. Bij het vak apologetiek gaat het om de redelijke doordenking en verdediging van het christelijk geloof jegens andersdenkenden. In de bachelorfase geef ik college over de christelijke apologete Blaise Pascal (1623-1662). We bekijken dan hoe Pascal in zijn Gedachten het christelijk geloof heeft verdedigd tegenover de libertijnen van zijn tijd, en bespreken de vraag of en in hoeverre zijn ideeën voor ons nu nog relevant zijn wanneer we het christelijk geloof in onze moderne samenleving ter sprake willen brengen. In de masterfase verdiepen we ons in de achtergronden en inhoud van het zogeheten LHBTI-debat, en de consequenties daarvan...

[Lees verder op de website van het Seminarie.](#)

Calvijn en Swaab:

Twee zielen, één gedachte?

Johannes Calvijn en Dick Swaab, op het eerste gezicht lijken deze twee mannen weinig gemeenschappelijk te hebben. De een geboren in de 16de-eeuw, de ander in de 20ste-eeuw. De een theoloog in Genève, de ander geneeskundige in Amsterdam. De een theïst, de ander atheïst. Toch zijn er niet alleen verschillen tussen beiden, er zijn ook een aantal kenmerkende overeenkomsten...

[Lees verder op de website van het Seminarie.](#)

HERSTELD HERVORMD
SEMINARIE

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

Kerux - voorjaar 2024

Theologie studeren = dominee worden, of toch niet...?

Theologie studeren, wie wil dat nou niet? Niet voor niets wordt het wel de koningin van de wetenschap genoemd. Toch heeft het bij mij lang geduurd voordat ik durfde te gehoorzamen aan de opdracht van de Heere om deze studie te gaan volgen. Theologie studeren betekent immers dat je dominee moet worden. Althans, dat dacht ik. De roeping tot predikant heb ik echter tot op dit moment – drie jaar na afronding van de studie – niet ontvangen. Toch moest ik al mijn uitvluchten om onder de studie theologie uit te komen op een gegeven moment staken. God liet geen andere weg meer open, dan de weg naar deze studie. Dominee worden, daar was ik niet zeker van, maar toch ging mijn weg naar het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Uiteindelijk zou de Heere mijn weg – en die van mijn gezin – leiden naar het zendingsveld als Bijbelvertaler, maar het duurde een tijd voordat die weg voor ons ook zichtbaar werd...

[Lees verder op de website van het Seminarie.](#)

De ontvangst van Comries rechtvaardigingsleer

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie van Kerux om te schrijven over het onderwerp waarop ik 10 september 2021 mocht promoveren: 'De receptie van Comries rechtvaardigingsleer'. Zowel reformatoren als nadere reformatoren hebben over de rechtvaardiging gesproken als het leerstuk waar de kerk mee staat of valt. 'Wie hier dwaalt, dwaalt tot zijn eeuwige verderf', aldus Wilhelmus à Brakel (1635-1711). Het is het meest gewichtige leerstuk tot zaligheid in de christelijke religie, de ziel van het christendom, de springader van alle ware troost en heiligmaking, zo luiden een aantal typeringen van dit artikel...

[Lees verder op de website van het Seminarie.](#)



Contact

Voor meer informatie over Kerux of het Seminarie kunt u contact opnemen met de redactie van Kerux via redactiekerux@hbk.nl. Via dit mailadres kunnen belangstellenden zich ook aanmelden, zodat zij Kerux direct bij het verschijnen in hun mailbox ontvangen.

Aanvragen voor een presentatie over het Seminarie kunnen eveneens doorgegeven worden via redactiekerux@hbk.nl.

Bron foto's: HHK, WikiQuote en Wycliffe

