

Nieuwsbrief 5

Aan het einde gekomen van dit cursusjaar en na de afronding van de laatste tentamens en werkstukken, is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

HHS

1. Zoals jullie in het RD en het Kerkblad hebben kunnen lezen, is er op de laatste synode gesproken over **persoonlijkheidsvorming**. De synode steunt deze plannen van het COV en wil er ook een budget voor vrijmaken. De aanvankelijke gedachte was dat dit programma zou kunnen starten vanuit het begin van het volgende academische jaar, maar dat zit er niet in. Dat zit vooral vast op het feit dat er in de november-vergadering van de synode een budget vastgesteld moet worden voor het komende kalenderjaar. Dus na de november-vergadering kan een en ander nader vorm gaan krijgen.
2. Op de laatste synode is ook gesproken over een **gereformeerde theologische universiteit**. Het gaat om een project vanuit Apeldoorn en Kampen waar we als HHS als waarnemer bij betrokken zijn.

Persoonlijke dingen

1. **Willem van Klinken** is na een halfjaar met zijn gezin weer huiswaarts gekeerd. We zien natuurlijk uit naar een totaalverhaal van het verblijf in de USA. Daar moeten we samen maar eens iets op verzinnen. In ieder geval voor nu van harte welkom in ons land en we hopen dat jullie weer kunnen wennen.
2. 12 juli werd **Wilfred Mulder** in Wijk en Aalburg in het ambt bevestigd. Een bijzondere mijlpaal voor hemzelf, zijn gezin, de gemeente, zijn familie en ook voor ons seminarium. Hoe bijzonder om door middel van het klassieke bevestigingsformulier er weer bij bepaald te worden welke grote dingen God in Zijn koninkrijk doet door de dienst van mensen. Het duizelt ons...

Opening seminarie-jaar

De studentenraad heeft het initiatief genomen om de opening van het seminarie-jaar nieuw leven in te blazen. Fijn! Het bericht hierover hebben jullie wellicht al ontvangen, maar beter tweemaal dan geen maal:

‘Op DV vrijdagavond 29 augustus 2014 zal in de Ichthuskerk te Soest de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2014-2015. Thema van de bijeenkomst is “Bijbelse prediking in de 21^{ste} eeuw”. De bedoeling van de avond is om de Heere een zegen te vragen voor het werk van de docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarie. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwe studenten.

De avond zal onder leiding staan van de rector van het Seminarie, dr. W. van Vlastuin. Prof.dr. W.J. op 't Hof zal een meditatie verzorgen en dr. P.C. Hoek zal de hoofdlezing voor zijn rekening nemen. Daarna zullen we kennismaken met de eerstejaars, met de Studentenraad en worden er nog enkele mededelingen over het nieuwe academisch jaar gedaan. Er is die avond een boekentafel aanwezig met o.a. de boekenreeks van het Hersteld Hervormd Seminarie.

Hierbij worden met name de nieuwe eerstejaarsstudenten hartelijk uitgenodigd met bekenden en belangstellenden, evenals studenten en docenten met aanhang. Zeker is deze avond ook voor een ieder, die zich hartelijk verbonden weet met het Seminarie en de opleiding van predikanten uit de breedte van de kerk.

Voor exacte tijden en het complete programma: www.hersteldhervormdekerk.nl onder Nieuws.

Aanmelden is niet nodig, uitgezonderd voor hen die de studie in 2014 gaan beginnen. Zij melden zich aan bij dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl.

Voor de website bovenstaande tekst plus onderstaande

Programma

19:15 – 19:40	uur	Inloop met koffie	
19:45 – 20:00	uur	Opening door Dr. W. van Vlastuin Welkom & Mededelingen	Dr. W. van Vlastuin
20:00 – 20:20	uur	Zingen en Gebed Meditatief moment Zingen	Dr. W.J. op 't Hof
20:25 – 20:55	uur	Inhoudelijke lezing "Prediking in 21 ^{ste} eeuw"	Dr. P.C. Hoek
20:55 – 21:05	uur	Zingen	
21:05 – 21:15	uur	Kennismaking eerstejaars Mededelingen ten aanzien van de studie Studentenraad	Dr. W. van Vlastuin
21:15	uur	Gebed en afsluiting	Dr. W. van Vlastuin
21:20 – 22:00	uur	Ontmoeting onder koffie & gebak	

Aanmelding

De nieuwe eerstejaarsstudenten wordt dringend gevraagd zich aan te melden bij de studietoördinator van het Seminarie, dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl.

Luther-citaten

Dhr. Hugo van Woerden uit Lunteren is helemaal gegrepen door het werk van Luther. Hij heeft een studeerkamer waarin alle werken van Luther om hem heen staan. Elke week stuurt hij een citaat van Luther de wereld in. Je kunt je daar gratis voor aanmelden: <http://www.maartenluther.com>. Je krijgt zo persoonlijk een goede boodschap die je tevens een mooie indruk van Luthers theologie geeft. Persoonlijk sla ik de citaten meestal op in een bestand met verschillende categorieën om het (later) ook dienstbaar te kunnen maken voor anderen. De onderstaande uitleg van Matth. 5:3 kwam heden in mijn mailbox:

Er zijn veel mensen die geestelijk rijk zijn, dat wil zeggen: ze verbeelden zich, dat ze geestelijk in overvloed leven en genade genoeg hebben. Daarom hebben ze goede moed en een vrolijk hart. Ze doen net alsof ze 'brief en zegel' hebben dat ze met God in volmaakte vrede leven. En omgekeerd: ze denken dat God ook met hen tevreden is. Overeenkomstig hun eigendunk zijn ze immers godzalige mensen. In werkelijkheid zijn ze door en door rampzalige mensen, die, tenzij ze tot boete en bekering komen, nooit het hemelrijk zullen ingaan.

De anderen, namelijk 'de geestelijk armen', zoals de Heere ze noemt, horen thuis in de hemel. Dat zijn zij die niet zelfverzekerd zijn, maar hun oog op God houden en niet zo onbezorgd leven als de wereld. Ze letten in alles op hun doen en laten, en vergelijken het met het Woord. Op die manier zien ze dat hun natuur door de zonde zo verdorven is, dat er van de ware gehoorzaamheid niets terecht komt. (...) Christus zegt hier eigenlijk: dat Zijn discipelen mensen zijn, met een bevreesd, zwak en angstig hart. Ze zien wel wat ze moeten doen, maar ze kunnen niet vooruit komen. Elke dag, ja, bijna ieder uur en ogenblik overkomt hen weer een nieuw onheil, en wel, omdat de duivel hen, nu hier en dan daar, laat vallen. Daarom wil de Heere hen hier troosten en zegt met andere woorden: dat alles doet u geen schade, laat de wereld maar zelfverzekerd zijn en verder wandelen alsof ze nog nooit kwaad gedaan heeft. U echter, Mijn christenen, als u nu uzelf in uw gedachten voorstelt als de grootste zondaar: dan is dat goed, u bent op de goede weg naar de hemel. Want wie zijn zonde kent, die begeert ook genade. Wie voor de dood en de hel vreest, wordt ook vrolijk over het leven en de hemel. Daarom bent u zalig, de anderen echter, die zo zeker voortleven, zijn rampzalig.

Met geestelijk arm-zijn wordt dus niets anders bedoeld, dan vanwege de zonden en de aangeboren zwakheid een verslagen hart en een bedroefde geest hebben. Daar wil God wonen, zoals Jesaja zegt: 'Maar Ik zie de ellendige aan, en de verslagene van geest, en die voor Mijn Woord vreest' en 'Ik woon in het hoge en heilige, maar ook bij de verslagenen en ootmoedigen van geest' (Jesaja 66:2 en Jesaja 57:15). Dat wil zeggen, door Zijn genade wil Hij Zijn discipelen vertroosten en in deze benauwdheid niet laten wanhopen, maar door Zijn heilig evangelie de Heere Christus in hun bedroefde harten laten schijnen. Zodat zij door het geloof in Hem, niet alleen troost en vreugde zullen hebben, maar ook het hemelrijk zullen beërven, (Predigten des Jahres 1533 (?), Ausgabe Hauspostille 1544, vgl. WA 52, 553, 30 – 554, 27)

Bezinning

Eritrea heeft vijf predikanten in opleiding gearresteerd. De arrestatie is opmerkelijk, omdat de vijf behoren tot de door de overheid toegestane Lutherse kerk. Deze arrestatie laat duidelijk zien dat zelfs officieel toegestane kerken niet gevrijwaard zijn van overheidsbemoeienis. Petros Ysoeif, Bemnet Tesfay, Aklilu Tesfay, Ermias Hadgu en Aron Mehretu worden vastgehouden op een politiebureau in de Eritrese hoofdstuk Asmara. De datum van de arrestatie is niet bekend, maar volgens ingewijden vond die plaats kort nadat de kerk bekendmaakte dat de vijf bevestigd zouden worden in hun ambt. In Eritrea zijn sinds 2002 alleen de Eritrese Orthodoxe kerk, de Lutherse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de islam toegestaan. Regelmatig worden christenen die samenkomen buiten deze geregistreerde gemeenschappen gearresteerd. Ze worden vaak gevangen gehouden onder gruwelijke omstandigheden en gemarteld. De arrestatie van deze pastors in opleiding laat ons zien voor welke uitdagingen de kerk in Eritrea staat. Voorgangers staan voortdurend onder druk wegens arrestaties en bedreigingen. Ter overdenking bij dit bericht:

1. Voelen wij het lijden van andere delen van de kerk als ons lijden, zodat we de gevangenen gedenken als wij zelf gevangen zijn (Hebr. 13:3)? Hier is een besef van katholiciteit in het geding dat op een geestelijke wijze functioneert.
2. Wat mag het ons kosten om dienaar van het Woord te worden of te zijn? Het komt mij voor dat verburgerlijking van de dienaren/studenten van het Woord een grote bedreiging voor de geestelijke vitaliteit van de kerk is, zodat het 'met-marietje-in-een-pastorietje' de overhand krijgt over de ultieme ernst van de eeuwigheid, de gloed van de hemelse Bruidegom en het brandende heimwee naar Gods toekomst.

3. Zijn we ervan doordrongen dat het normaler is voor de kerk om te lijden dan om burgerlijk gerespecteerd te worden (Joh. 15:18-19)?
4. Kennen we persoonlijk de kracht van Gods genade in beproevingen en de troost van de medelijdende Hogepriester (Rom. 5:3; 2 Kor. 12:9-10; Hebr. 4:14-16, 12:11)? Gods vriendelijk aangezicht licht het heerlijkst op als Hij Zijn hart opent om ons te troosten. Hoe kostbaar is de balsem van het evangelie in de wonden van de ziel!
5. De geestelijke kennis van de enige troost in beproevingen oefent ons in de matigheid, zodat ons geluk niet meer afhangt van omstandigheden, en we mogen zeggen: Ik heb geleerd overvloed te hebben en gebrek te lijden (Fil. 4:12).
6. Zijn we ons ervan bewust dat het eigenlijke evangelie het evangelie van het kruis is, zodat de gemeenschap met Christus niet los verkrijgbaar is van het kruis (Rom. 8:17b)? Naar mijn besef zijn we wel eens wat geïnfecteerd door het welvaartsevangelie zodat we er onbewust van uitgaan dat we zegen vereenzelvigen met voorspoed en gezondheid.
7. Rondom het lijden doet zich indringende theologische vraag waarom God dit toestaat aan Zijn kinderen. Uiteindelijk is dit een aporie, die ons leert dat onze God Zich verborgen houdt voor het menselijke begrip en vertrouwen zonder reserves doet beoefenen. Om ons te verhogen, vernedert de Heere ons; om ons te troosten, brengt Hij ons in smart: om ons te rechtvaardigen, toont Hij ons onze ongerechtigheid; om ons te doen leven in Christus, omringt Hij ons door de dood.
8. Om het geloof te versterken, wordt het aangevochten.
9. Wat hebben we liever: Geen kruis of een Christus met het kruis?
10. De ene christen heeft meer te maken met een uiterlijk kruis, de ander met innerlijke aanvechting, voor ieder christen geldt dat we door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk der hemelen (Joh. 16:33). Luther was verblijd toen de eerste martelaren voor de zaak van de Reformatie verbrand werden. Door het geloof was dit voor hem een bemoediging van de zaak van het evangelie.
11. Zou het kunnen zijn dat we ons in Nederland ook moeten voorbereiden op politieke en culturele tegenstand tegen het evangelie?
12. Wat is er rijker dan een evangelie te verkondigen dat opgewassen tegen alle leed en kruis? Persoonlijk leidde ik eigenlijk het liefst een begrafenis, omdat in het aangezicht van de koning van alle verschrikking de realiteit van het leven in Christus oplichtte.
13. De gebrokenheid in het hier en het nu intensificeert het vreemdelingschap, zodat we des te meer uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop eindelijk gerechtigheid wonen zal.

Een goede en gezegende vakantie toegewenst, om even de druk van tentamens en werkstukken te missen, extra aandacht aan het gezin te kunnen geven, en extra geestelijke vorming door middel van geestelijke lectuur op te doen. Ontvang een recht hartelijke groet,

Jullie W. van Vlastuin