

Nieuwsbrief 4

Aan het einde van het vijfde blok is er wel gelegenheid om een nieuwsbrief te schrijven en te lezen.

Allerlei

1. Afgelopen vrijdag waren tal van onze studenten present op de eerste studentenconferentie van het **COGG**. Het lijkt mij een zinvolle oefening in katholiciteit, een onmiskenbare eigenschap van de christen, zoals we van prof. Balke hoorden.
2. We volgen het leven van **Willem van Klinken** <http://willemenliesbeth.waarbenjij.nu>
We hebben enge verhalen gelezen over slangen, beren en insecten, existentiële ontwikkelingen in de plaatselijke gemeente, de studie van de Hebreeënbrief en de sessie over het lijden in de evangeliën. Een opsteker voor ons om te lezen hoe Willem vanuit de Amerikaanse context des te meer het wonder van de gereformeerde prediking ziet oplichten. Het interview met Rosaria Butterfield, de lesbische vrouw die tot bekering kwam, hebben we inmiddels ook in het RD kunnen lezen. Treffend!
3. Het is goed om te weten dat het onderzoek naar de mogelijkheden voor geestelijke vorming en **persoonlijkheidsvorming** doorgaat. Vanuit COV hebben collega Hoek en ik de opdracht gekregen om verkenningen uit te voeren. Er is goede hoop dat dit het volgende academische jaar gestalte kan krijgen.
4. We hebben in de media kunnen lezen dat er vanuit de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een initiatief is te komen tot een gezamenlijke universiteit waarbij men ook het HHS wil betrekken. De gedachte is om eerst te komen tot een onderzoek naar de haalbaarheid, de knelpunten en de basale structuren van zo'n **gereformeerde theologische universiteit**. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er op de komende synode in juni ook in de HHK over deze zaak gesproken.

Gebed

Voor onze geestelijke vorming. Lees en herlees, mediteer over:

1. Toplady, de dichter van 'Vaste rots van mijn behoud' – levend in de tijd van geestelijke opwekkingen – schreef in zijn dagboek: 'Secret prayer (...) is admission into the private-chamber of heaven. When thou hast shut thine own closet, when God and thy soul are alone, with this key you open the chambers of paradise, and enter the closest of divine love (...) I may term secret prayer the invisible flight of the soul into the bosom of God; out of this heavenly closet rises Jacob's ladder, whose rounds are all of light; its foot stands upon the basis of the covenant in thy heart, its top reaches the throne of grace.'
2. 'Streef naar een geheiligd leven, want uw gehele bruikbaarheid hangt daarvan af. Uw preken duren maar één of twee uur; uw leven daarentegen getuigt de hele week door. Wanneer het de duivel slechts lukt, de begeerte in u te wekken om graag door de mensen geprezen te worden genoeg na te jagen, graag goed te eten, dan heeft hij uw dienst reeds verdorven. Geef u over aan het gebed en laat de teksten, uw gedachten en

uw woorden geïnspireerd worden door God. Luther bracht zijn drie meest waardevolle uren van de dag door in gebed' (McCheyne)

3. 'Spreek voor de eeuwigheid, ontwikkel in de eerste plaats uw eigen geest. Eén woord, dat u spreekt, als uw geest zuiver is en uw hart van Gods Geest is vervuld, weegt op tegen tien duizend woorden gesproken in ongeloof en zonde (...) Wanneer de sluier van werelds gebeuren zou worden opgelicht, wat zouden wij dan veel ontdekken, wat gedaan is als verhoring op de gebeden van Gods kinderen!' (McCheyne)
4. 'Van het in stilte gebeden gebed gaat één grote zegen uit – iets wat niet te beschrijven en niet nagebootst kan worden – een zalving van de heilige God (...) Wanneer onze zalving niet van de Heere der heerscharen komt, zijn wij bedriegers, want slechts in het gebed kunnen wij wijding ontvangen. Laten wij vasthouden aan volhardend en vurig smeken' (Spurgeon).
5. Gebed is niet alleen voor predikanten en studenten van belang, maar ook voor politici: 'Dit voortdurende geacht in het zaken- en het maatschappelijk leven richt mijn ziel te gronde, zo niet mijn lichaam. Meer afzondering in vroege uren! Ik vrees, dat ik in de regel te weinig tijd besteed aan godsdienst oefeningen, stil gebed en meditatie, Bijbellezen, enz. Daarom ben ik innerlijk leeg en koud en hard. Ik moest liever dagelijks 2 uur of 1,5 uur tijd nemen voor mijzelf. Ik blijf 's avonds te lang op, daarom heb ik 's morgens slechts een half uur de tijd voor mijzelf. Het leven van alle goede mannen bevestigt de stelling, dat de ziel ondervoed raakt, wanneer niet voldoende tijd wordt genomen voor een persoonlijk gebed. Maar alles kan geschieden door gebed- ik zou zelfs zeggen, door almachtig gebed- waarom niet? Want dat het gebed almachtig is, komt alleen door de genadige beschikking van de God van liefde en waarheid. Daarom zeg ik u, bidt, bidt, bidt!' (Wilberforce)

Ontvang een recht hartelijke groet,

Jullie W. van Vlastuin