

Nieuwsbrief 3

Even bijpraten

Allerlei

1. We zien terug op een mooie winterconferentie met hartelijke ontmoetingen over en weer waar we ook perspectieven voor onze studie en onze plaats in Gods koninkrijk hebben meegekregen.
2. Gisteravond was er een vergadering van COV (Commissie Opleiding en Vorming) waarin het visiedocument voor het HHS van de toekomst uitvoerig aan de orde is geweest, met name noties als geestelijke vorming en persoonlijkheidsvorming (wel te onderscheiden overigen!).
3. De studentenraad is van start gegaan, een aanspreekpunt voor elk cohort. Overigens heeft Eimert Haakmeester de plaats ingenomen van Stephan Kievit in bachelor 1.
4. Korte tijd terug kregen we teleurstellende bericht dat het HHS niet-ontvankelijk is verklaard in het beroep tegen de uitspraak van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap om subsidie aan het HHS te weigeren. De niet-ontvankelijkheid bestaat erin dat het HHS volgens OCW samen met de VU in beroep had moeten gaan. Dit zal met de VU worden besproken.

Geridderd

Vandaag was het een bijzondere ontmoeting in de Cantharel bij Apeldoorn ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van Van Kooten. De kerkenraad had een receptie georganiseerd om deze mijlpaal te onderstrepen. Nadat de scriba zijn toespraak had gehouden, diende de locoburgemeester zich aan. Hij was heel goed op de hoogte van het drukke leven van dr. Van Kooten en hij vertelde op welke wijze hij zich verdienstelijk had gemaakt voor gemeente, kerk, seminarium, academie en samenleving, zowel nationaal als internationaal. Deze toespraak liep uit in de mededeling dat het Zijne Koninklijke Hoogheid koning Willem Alexander had behaagd om Van Kooten de onderscheiding ridder in de orde van Oranje-Nassau toe te kennen, die vervolgens aan onze broeder werd opgespeld. Van Kooten zei in zijn spontane dankwoord dat hij had geleefd voor de Koning der koningen, maar dat hij de koning dankbaar was voor deze onderscheiding. Vanuit het seminarium willen we collega Van Kooten van heler harte gelukwensen met deze erkenning van onze overheid voor zijn werk in het belang van Gods koninkrijk. We zijn de koning dankbaar dat hij deze inzet weet te waarderen en we zijn blij voor onze broeder dat zijn tomeloze inzet is opgemerkt en wordt erkend.

Meditatie

Het is niet niks om arbeider te zijn in Gods koninkrijk. Het vraagt niet alleen kennis, vaardigheden en een academisch niveau van reflectie, maar vooral ook een geestelijke gezindheid. Deze gezindheid wordt alleen verkregen in de weg van geestelijke oefening en de verborgen omgang met de Heere. Ik las bij Gregorius van Nazianze de volgende uitspraak over het belang van deze meditatie: ‘Not to every one, my friends, does it belong to speak about God; not to every one; the Subject is not so cheap and low (...). Not to all men, because

it is permitted only to those who have been examined, and are passed masters in meditation, and who have previously purified in soul and body, or at the very least are being purified. For the impure to touch the pure is, we may safely say, not safe, just as it is unsafe to fix weak eyes upon the sun's rays.'

Ontvang een recht hartelijke groet,

Jullie W. van Vlastuin