

31 December 2013

Nieuwsbrief 2

Twee lange studieblokken van dit academische jaar liggen alweer achter ons. Er is in onderzoek, onderwijs en studie veel energie gegeven om de inhoud van het christelijk geloof vanuit allerlei disciplines te doordenken. Persoonlijk zie ik met genoegen terug op een college over de triniteit waarin het theologische, het dogmenhistorische, het spirituele en het homiletische meermalen met elkaar verweven waren. Tegelijk voel je dan je eigen kleinheid als het gaat om de vertolking van Gods transcendentie en tegelijk Zijn immanentie, terwijl het tegelijkertijd een verlangen oproept om diepere kennis van God op te doen, waarbij er een samenhang is tussen het intellectuele en het spirituele.

Allerlei

1. In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de aandacht van COV (Commissie Opleiding en Vorming) voor het aspect van de geestelijke vorming. Deze gaat onverminderd door en het wordt doordacht in samenhang met het hele studieprogramma en de conferenties.
2. In de vorige nieuwsbrief maakte ik ook melding van een studentenraad. Ik heb begrepen dat alle plaats in deze raad door studenten zijn ingevuld en dat er rondom de winterconferentie een eerste ontmoeting zal zijn om het functioneren van de studentenraad met elkaar te bespreken.
3. De vorige nieuwsbrief was ook de subsidie voor het HHS een thema. Op 18 september is er een beroepszaak over deze kwestie geweest bij de rechtbank in Utrecht. Het was spijtig dat de rechtbank vooralsnog alleen in wilde gaan op de formele vraag of het HHS ontvankelijk is. Nog spijtiger is het dat het antwoord op deze vraag al enkele keren is uitgesteld.

Willem van Klinken

Wellicht heeft nog niet ieder meegekregen dat Willem van Klinken in het kader van de samenwerking tussen de prestigieuze Duke University en onze VU voor een half jaar naar de VS gaat. Duke University is in Durham, North Carolina, een staat aan de oostkust van de VS, een stuk onder New York.

Willem schrijft: 'We vertrekken op 30 december voor een halfjaar (we hopen eind juni terug te komen). Ik ga er verschillende vakken volgen op het gebied van de exegese van het Nieuwe Testament en mijn masterscriptie schrijven. Over de vakken weet ik nog niet zo veel. (Een zelfstudietraject over 1 Petrus (onderwerp van mijn masterscriptie) onder supervisie van mijn scriptiebegeleider; exegese van de Griekse tekst van de Hebrëënbrief; een studie van de lijdensverhalen in de evangeliën, samen met een bespreking van hoe verschillende visies op deze geschiedenissen hebben doorgewerkt in de architectuur van o.a. kerkgebouwen en een vak over gebeden in de Bijbel.) Wel is in ieder geval duidelijk dat het universitaire onderwijs in de VS heel anders in elkaar zit dan hier. Als je aan zo'n project begint weet je gelukkig niet wat voor een rompslomp de voorbereidingen met zich meebrengen. Ik zal daar nog wel een keer uitgebreider over schrijven, ook voor de volgende studenten die iets dergelijks gaan ondernemen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in. De kinderen hebben gemengde gevoelens

bij het afscheid nemen, maar zien ook wel de leuke kanten ervan in. We hebben nu al kennismemaakt met de Amerikaanse gastvrijheid. De eerste dagen mogen we logeren bij prof. Stephen Gunter, die de contacten met de VU onderhoudt. We zijn ook erg geholpen door de predikant van de gemeente die we willen gaan bezoeken. Hij heeft ons onder andere een auto te leen aangeboden. Er staan daar mensen klaar om ons te ontvangen.'

Het verblijf van Willem in de VS vindt plaats in het kader van de internationalisering van onze faculteit. Het is goed om te weten dat er vanuit de faculteit een beleid in dezen is. Vorige week kwam een delegatie van de gereformeerde Chongshin Universiteit in Zuid-Korea op bezoek. Wellicht zijn er studenten die daar eens een kijkje willen nemen, in het bijzonder met het oog op het sterke en jonge presbyterianisme in dit land?

Tot slot

De kerstdagen liggen achter ons. In de vroege kerk heeft men eeuwenlang geworsteld met het verstaan van het geheim dat God op een menselijke wijze bestaat. Ik denk dat het voor ons wel eens iets te vanzelfsprekend is geworden en daarom hoop ik dat we de komende tijd vanuit de evangeliën voortdurend in verwondering blijven zeggen: De verborgenheid der godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vlees! Voor hoofd en hart deze zegen van geestelijke honger in 2014 toegewenst!

Jullie W. van Vlastuin