

Van geslachte tot geslacht.....

Wie kent niet de psalmregel die dan als volgt verder gaat:wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wij hebben ook aan hen te denken die na ons komen zullen. Zullen zij- levend in het laatste van het laatste der dagen- ook het Woord der Waarheid nog horen? Daarvoor is het uiteraard nodig dat er dan ook predikers zijn. Die moeten nu worden opgeleid voor straks, voor uw kinderen. En hopelijk zijn er onder die opgeleide predikers ook weer mannen, die de gave hebben daarna weer nieuwe predikers op te leiden, voor uw klein- of achterkleinkinderen. Predikers, die zelf grondig onderwezen zijn om te onderwijzen in de grondige en rechte zin van het heilig Evangelie. Bij alle zichtbare verval in de breedte van kerk en theologie worde aan de Hersteld Hervormde kerk de genadegave gegeven rechtzinnig te blijven. Dat is niet iets vanzelfsprekends, iets wat we hebben, voor ons zelf kunnen claimen of ons erop beroemen. Het moet ons uit genade geschonken worden. Wat is dat ons gebed, ons meeleven en daadwerkelijk steunen waard! Opdat de lamp niet uit zal gaan! Nog een psalmregel: God vordert dat de naneef eeuwenlang, van kind tot kind dit onderwijs ontvang. U/jij bent vast en zeker zelf genoeg onderwezen om te weten welke psalmen dit zijn.

Ds J.L.Schreuders, docent kerkrecht