

Het seminarie vraagt uw meeleven

In vraag 103 van onze Heidelbergse Catechismus staat de vraag naar wat God gebiedt in het vierde gebod. Het antwoord zet dan in met de volgende woorden: ‘Ten eerste dat de kerkdienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden.’ Het gaat hier echter niet om christelijk onderwijs - dit bestaat nog maar een eeuw – maar om het theologisch onderwijs aan de studenten van de kerk.

Dit mag ons opvallen. Onze vaders noemen de theologiestudie in een belijdenisgeschrift. Dat laat ons zien hoeveel waarde zij eraan hebben gehecht. De theologische studie bungelde bij hen niet onderaan de lijst van belangrijke dingen in het kerkelijke leven, maar deze opleiding behoorde tot het hart van het kerkelijke leven. Omdat het ging om de toekomst van de kerk en om het theologisch gehalte van de kerk.

Luisteren naar de sprekende God

Hierachter ging een hoge opvatting over het Woord en de bediening ervan schuil. Als we geloven dat de levende God tot ons spreekt in Zijn Woord, als we geloven dat God de grootste dingen in Zijn koninkrijk uitricht door middel van de verkondiging van het Woord, als we geloven dat we in de weg van het Woord delen in de zaligheid, mogen wij kosten noch moeiten sparen om recht te doen aan het verstaan van het Woord van God.

Daarom moeten studenten worden binnengeleid in de werkelijkheid van het Woord, opdat ze niet denken dat het verstaan van het Woord een simpele zaak is. Onder de leiding van de Geest hebben we op het Woord te kloppen om tot de zin en mening van de Geest door te dringen. Dat vraagt meditatie, geestelijke oefening, onderzoek van de grondtekst, vergelijking met de inzichten uit de geschiedenis van de kerk, contact met andere uitleggers, enz.

Het seminarie is geen domineesfabriek die mensen aflevert die voor het vak van dominee hebben geleerd. Integendeel, het is een zegen als een kandidaat juist door de studie iets voelt van de immense taak om het Woord van God te vertolken. Dat maakt bescheiden, afhankelijk en doet beven voor het Woord van God.

Meeleven met het seminarie

Daarom vragen wij om uw en jouw meeleven in de gebeden. We geloven dat het in de opleiding uiteindelijk gaat om de vorming door de Heilige Geest. Dit is niet maakbaar door mensen. Het is derhalve geen vroom stopwoord om te wijzen op de noodzaak van het gebed. Integendeel, het is alleen door de Heilige Geest en in de weg van de gebeden dat er Geestelijke vorming van theologiestudenten verwacht kan worden.

Om deze geestelijke betrokkenheid gestalte te geven, kunt u altijd op de website kijken. Daarnaast kunt u het seminarie financieel steunen. We hopen dat u dit dan niet gedachteloos doet, maar dat u zich afvraagt wat de prediking van het Woord u waard mag zijn en dat u zo ervaart dat de Heere de blijmoedige gever liefheeft. Dan kan het ook niet anders of uw gave verbindt u ook geestelijk aan de opleiding en vorming van de toekomstige dienaren van het Woord.

We zien ernaar uit dat deze uiterlijke middelen een instrument zijn voor een geestelijke wisselwerking tussen u/jou en het seminarie. Mogen we dit beroep op u/jou doen?

Prof. dr. W. van Vlastuin, hoogleraar Theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme; als zodanig verantwoordelijk voor de vakken dogmatiek, symboliek en apologetiek