

## Geestelijk investeren in verkondigers en de prediking

Voorgangers en gemeenteleden kunnen te maken krijgen met de vraag hoe om te gaan met nieuwe godsdienstige gedachten. Dit is echter een vraag, die vroeger ook al aanwezig was.

A Brakel, gereformeerd predikant te Rotterdam en auteur van de *Redelijke godsdienst* (1700), een dogmatiek voor gemeenteleden, schreef in 1702 een brief aan de Duitse lutherse predikant August Hermann Francke. Hij loofde Francke voor zijn kennis en vroomheid, maar hij had voor hem ook een vraag naar aanleiding van een boek waarbij Francke betrokken was. A Brakel stelde dat in dit werk de zuivere leer met een dwaalleer was vermengd. 'Wat heeft het licht met de duisternis gemeen', vroeg hij aan Francke. A Brakel wilde dat er op dit punt helderheid kwam, om de vromen geestelijke leiding te kunnen geven.

Wat leert de brief van A Brakel ons over de vraag hoe we moeten omgaan met nieuwe godsdienstige gedachten? Enerzijds mogen we op een open manier in gesprek gaan met mensen van een andere 'richting'. Anderzijds moeten we niet afgaan op de schone schijn – iemand kan heel vroom lijken – maar moeten we juist doorsteken tot de leer die aan de levenspraktijk ten grondslag ligt. Deze leer moeten we toetsen aan de Bijbel. Iemand mag vroom lijken, maar is zijn of haar leer ook echt Bijbels en staat Christus bij hem of haar in het middelpunt?

De docenten aan het Seminarie nemen deze aandachtspunten mee als zij toekomstige dienaren van het Woord opleiden en vormen. Dit onderwijs beslaat 40 % van het totale onderwijsprogramma aan de VU. De kosten hiervoor en voor aanverwante zaken – denk vooral aan personeelskosten en verder aan vergaderkosten, conferenties en persoonlijke vorming van de studenten – moet de HHK zelf opbrengen. Dit is een kostenpost van ongeveer € 380.000 per jaar.

Wij hebben daarom niet alleen uw gebed nodig, maar ook structurele financiële steun. Met uw steun kunt u geestelijk investeren in toekomstige generaties: niet alleen in de verkondigers van het Evangelie, maar ook in een Bijbelse prediking die de hoorders geestelijke leiding geeft.

dr. J. van de Kamp, docent Kerkgeschiedenis