

In het licht van het Koninkrijk...

Het seminarie is de plaats waar de toekomstige dienaren van het Woord worden voorbereid op de ambtelijke dienst. Een solide theologieopleiding is noodzakelijk met het oog op het werk als gemeentepredikant. Waarbij we verder denken dan het heden en ook het oog hebben op de generaties die komen! Graag nodig ik u uit om de blik nóg verder naar de toekomst te richten...

We hopen dat de opleiding aan het seminarie een middel is om dienaren te vormen die getrouw de gemeente met het Woord zullen weiden. En dat herderswerk is heerlijk werk! Onder de zegen van de Heilige Geest heeft het zelfs eeuwige betekenis. Laten we de blik naar díe toekomst richten. En bedenken dat in deze zin aan de opleiding van de dienaren van het Woord een eeuwig belang kleeft. En dat daarom dat werk onze hartelijke betrokkenheid in de vorm van onze gebeden en gaven vraagt. In die volgorde. Zonder aanhoudend gebed kan het niet. Echter, ook de gaven zijn daartoe van groot belang.

dr. P.C. Hoek, docent praktische theologie