

Schriftlezing Psalm 145

Beste vrienden

Wanneer u de vraag zou worden gesteld. Waarom gaat u naar de mannenvereniging? Dan zou u ongetwijfeld antwoorden: om elkaar te ontmoeten, om samen de Bijbel het Woord van God te onderzoeken. En als we daar wat dieper op in willen gaan en vervolgens zouden vragen wat beoogt u daar nou mee? Wat wilt u er mee bereiken, wanneer heeft voor u de verenigingsavond aan uw verwachting voldaan? Dan kan op die vraag heel verschillend worden geantwoord. U zou kunnen zeggen: Om meer aan de weet te komen over de achtergronden van de Bijbel, zodat ik het woord van God beter kan verstaan. Om er achter te komen wat Gods wil is over mijn leven. Hoe ik mij als christen heb te gedragen. Om een antwoord te vinden op de schrijnende vraag hoe wordt word ik rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. Om troost te mogen ontvangen zodat het leven dragelijker wordt in mijn moeilijke omstandigheden. Om weerbaar te zijn in de maatschappij met zijn steeds verder gaande afval van God en van zijn dienst.

En zo zijn er heel wat vragen te noemen, waar je op de verenigingsavonden mee bezig wil zijn en daar tijdens de bestudering van de Heilige Schrift een antwoord op tracht te vinden. En wat is het goed dat je van hart tot hart met elkaar over deze dingen kunt spreken en elkaar op die wijze ook tot een hand en een voet mag zijn. Wat kunnen zulke avonden veel voor je betekenen. En het is groot als dat de uitwerking mag zijn van het samen komen en het bestuderen van Gods Woord en we willen het beslist niet verachten. Maar let wel in al deze dingen gaat het wel om onszelf. Het onze staat in het middelpunt. En niet het werk des Heeren. En dat is de diepste bedoeling van al de geschiedenissen, die we aantreffen in de Heilige Schrift, van al de woorden van Christus, van de profeten en de heilige apostelen in hun vermaningen en in hun vertroostingen.

Het geldt elk gedeelte van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ze zijn ons gegeven opdat we zullen eindigen in de aanbidding en de verheerlijking van God, zoals ons dat door de Heere Jezus Zelf werd geleerd in het aller volmaaktste gebed: Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Matthew Henry zegt ergens zij die bidden tot God doen daar goed aan, zij die de Bijbel lezen en bidden doen beter, zij die bidden, de Bijbel lezen en God loven doen het allerbest.

En dat gebeurt nu in de 145e Psalm. Het is van het begin tot het einde een en al lofzang, waarin God de Heere wordt groot gemaakt om zijn heerlijke daden. En het kan gewoon weg niet op. Het lijkt wel alsof David struikelt over zijn woorden, Zoals dat wel meer gebeurt in de psalmen volgt hij in de op een volgende verzen het Hebreeuwse alfabet. Met de beginletter van elk vers loopt hij dat alfabet van a tot z door. Maar een letter ontbreekt. Hoe zou dat toch komen. Is het wellicht omdat zijn geest er zo door wordt overstelpt dat hij de tel is kwijt geraakt. Het is ook zo veel, zo ontzagwekkend veel, zo groot en zo heerlijk. Aan welke eigenschappen hij ook denkt en welke daden hij ook noemt. Gods grootheid is ondoorgrondelijk, zijn daden zijn wonderlijk, Zijn goedertierenheid is groot, zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Zijn koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en zijn heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De HEERE bewaart al de genen die Hem liefhebben. Hij ondersteunt allen die vallen. Hij richt op alle gebogene. Aller ogen wachten op Hem en Hij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Hij doet zijn hand open en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Zag u het, tijdens het bestuderen van de Heilige Schrift. Merkte u het op? Weet u er van in uw eigen leven? Zag u het tijdens het maken van uw inleiding? Gaat het tijdens de verenigingsavonden over deze God, wiens Naam te loven en te prijzen is in der eeuwigheid. Welk een Koning is Hij. Hij is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. Hij is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid. Hij hoort hun groep. En Hij verlost hen.

Mag je deze God kennen, zodat je het David na mag zeggen: O, mijn God, al is het wellicht met alle schroom en voorzichtigheid: Dat dit van binnen bij je leeft Ik zal U verhogen en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos. O mijn God, daar begint deze Psalm mee. Alles wat er hierna volgt wordt waar door dat ene kleine woordje dat mij arme verloren zondaar in mezelf verbindt met deze heilige en volzalige God. Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen. Deze woorden gelden allen die de Heere vrezen. Maar er is ook een keerzijde. En die verzwijgt David niet. Hij verdeltg alle goddelozen. Dat is de ernst van deze Psalm. En slaat u dat niet over Door er van uit te gaan dat deze woorden ieder menskind gelden. Ook wanneer er geen sprake is van wedergeboorte, geloof en bekering. Als deze God geen koning over ons leven geworden is. Dan gelden ons deze woorden niet. Hoe zijn deze woorden nu op ons van toepassing. Hoe wordt het werkelijkheid in ons leven? En wanneer we daar het antwoord op vinden. Wanneer we uitkomen bij de Christus der Schriften, wanneer Hij door de kracht van Gods Geest wordt toegepast aan je hart wordt je een Godlover in de ware betekenis van het woord.

En zeg je het de apostel na: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. God loven is het kenmerk van een hart dat vernieuwd is door Gods genade. Des te meer we deze God leren kennen in het aangezicht van de Heere Jezus des te meer zullen we Hem grootmaken, loven en prijzen. Laat het ons om Hem te doen zijn.

Onderzoek daarom de Schriften, die zijn het die van Hem getuigen. Daarin ziet u als in een spiegel de heerlijkheid des Heeren in de persoon van de Heere Jezus Christus. U hebt een gezegende avond als u in het onderzoek van het Woord Hem mag ontmoeten, Hem, Die een volkomen Zaligmaker is.

*Ds. J.C. den Toom, Vz. Hersteld Hervormde Mannenbond.*