



Betreft:	Bijbelstudie	Dit is een uitgave van de Hersteld Hervormde Mannenbond	
Onderwerp:	Het Koninkrijk der hemelen	Auteur:	Ds. N.P.J. Kleiberg
Nummer 2019-02		Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de aangesloten verenigingen	

## 2. Het Koninkrijk der hemelen en dan de Schat in de aarde.

**Lezen:** Hebreeën 11 vs. 24 t/m 40  
Mattheüs 13 vs. 44

**Zingen:** Psalm 25 vs. 2, 6 en 7  
Psalm 36 vs. 2

### Inleiding.

Even terugrijpend op de vorige Bijbelstudie waar we zagen, dat alleen Mattheüs spreekt over het Koninkrijk der hemelen. Maar hij heeft het ook, net als de andere evangelisten, over het Koninkrijk Gods. En daarom is het duidelijk, waar het Koninkrijk der hemelen alleen bij Mattheüs voorkomt en wel tot 31 maal toe, dat dit een speciale betekenis moet hebben.

En nu vinden we zowel bij Mattheüs, als bij Markus en Johannes de gelijkenis van de zaaier en de verklaring daarvan. Maar bij Mattheüs alleen vind je de gelijkenis van het onkruid, het mosterdzaad en het zuurdesem (uitwerking van het Woord en het werk van de duivel).

Maar voordat Christus spreekt over de schat, de koopman en het visnet verklaart Hij eerst nog de gelijkenis van het onkruid.

En hierna heeft Hij het over de hieronder genoemde gelijkenissen. Hij begint dan met het woord **wederom**, dat is belangrijk om daar op te letten. Want hiermee geeft Christus het verband aan met de vorige gelijkenissen. Maar ook met de toepassing van die gelijkenissen.

### Een eenheid.

En zo vormen de drie gelijkenissen over de Schat, de Koopman en het visnet één geheel.

Daarbij ziet

de gelijkenis van de Schat op het **Oude Testament**,

de gelijkenis van de Koopman op het **Nieuwe Testament** en

de gelijkenis van het visnet op de **jongste dag**.

### De Schat in de aarde.

We willen nu stilstaan bij de gelijkenis waar het Koninkrijk der hemelen vergeleken wordt met een schat in de aarde.

Nu lopen wij het gevaar alsof de gelijkenissen van het zaad enz.. alleen gelden voor het Nieuwe Testament. Maar wij zagen al dat het voor de joden in die dagen nog het Oude Testament was. Pas met "het is volbracht" van Christus is de oude bedeling opgehouden en het nieuwe, onbloedige begonnen.

Dus de gelijkenis heeft betrekking op wat de joden toen kenden en zagen. En zoals Christus menigmaal tot de joden heeft gezegd, dat de woorden van de profeten nu in hun oren vervuld is, zo laat Hij nu ook horen, dat dit gebeurt. En zo loopt de lijn in de gelijkenissen altijd van de oudtestamentische bedeling door in de nieuwtestamentische bedeling.

### Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de aarde.

Als we de lijn van Mattheüs blijven volgen moet de Schat dus zien op het werk van God, van Christus of het Woord en de uitwerking daarvan.

### De tempeldienst.

Het woord akker komen we ook tegen bij de gelijkenis van het zaad. De akker wordt mee bedoeld de plaats waar het zaad gestrooid wordt. Waar de hoorbare en zichtbare prediking uitgaat. En dat was voor de jood in het bijzonder de tempeldienst. In die schaduwachtige dienst ging het niet om een lam enz., maar wezen deze allen op Het Lam. Vandaar dat Johannes de Doper niet zegt: zie de Zaligmaker, zie de Verlosser, zie de Messias, maar zie, het Lam Gods (Joh. 1 vs. 29). De joden hebben toen direct begrepen om Wie het ging.

Maar wat is dan die Schat? We zeiden al eerder dat kan niet de mens zijn. Dan loopt u ook in de gelijkenis vast.

### Schaduwachtige dienst.

1. Uit zijn schat komen nieuwe en oude dingen voort, dat is uit het Woord Gods.



2. Gij zult een schat in de hemel hebben. Dat ziet toch op Christus en Zijn weldaden?

Zo wordt de rijke jongeling voorgehouden dat hij alles moest verkopen en Christus volgen om die ene Schat te verkrijgen, dat is de weldaad van Christus ofwel Christus Zelf.

En zo **is de schat hier Christus** in het Oude Testament en hoe was Hij daar? Verborgen. Of zoals wij dat zeggen: Hij was in de schaduwachtig dienst aanwezig.

We zien dan telkens, dat in het Oude Testament Christus al verborgen aanwezig was, als er bijv. gesproken werd over de Engel des HEEREN, maar vooral in de offerdienst. Daar wees alles al op Hem, maar was Hij nog niet gekomen. Dus was Hij vooral in de tempeldienst aanwezig, maar bedekt of verborgen als een schat in de aarde.

Dus in het Oude Testament was Christus niet openbaar aanwezig, zoals met Zijn komst op deze aarde. Maar waar we al aanhaalden wees alles in en rondom de tempeldienst op Hem. Het waren vingers die Hem aanwezen predikten dat Hij zal komen. Hij was als een schat nog verborgen.

Hoeveel hebben de Beloofde in de schaduwachtig dienst gezien?

Voor hoevelen werd Christus door het Woord begeerlijk?

I.p.v. deze Schat te begeren moet de HEERE het zeggen, dat ze andere goden nagejaagd hebben. Andere schatten waren voor velen begeerlijker.

Maar de gelovigen hebben in die schaduwachtige dienst Hem door het geloof mogen zien en omhelzen. Daar liet Hij Zich vinden. Als we dit verstaan, zullen we ook de gelijkenis verstaan.

### **Een mens.**

Er staat niet een zoekende mens o.i.d., maar **een** mens. Dus elk willekeurig mens, die naar de tempel kwam om zijn dagelijkse verplichtingen te verrichten. En dan staat er niet dat die mens ergens naar op zoek is.

Een mens, die zijn plicht doet en weer naar huis gaat.

Een mens, die geen enkele begeerlijkheid tot nu toe in heel die offerdienst heeft gezien.

Dus als die man de schat vindt, is dat voor hem onverwacht. Daarom staat er dat die schat gevonden wordt (gevonden hebbende).

Het is belangrijk, dat we daarop letten. Christus gebruikt die woorden niet zomaar.

Het Griekse werkwoord geeft als eerste betekenis aan: aantreffen, ontmoeten, toevallig vinden. We zouden het beste kunnen vertalen met: toevallig vinden of gevonden worden, ontmoeten. Dus de mens vindt “toevallig” de schat, of: de schat laat zich door een mens vinden.

Nu wordt het ineens anders. Was die schat er voor die tijd ook al? Ja, maar die man heeft die nog nooit gezien.

Geen gedaante of heerlijkheid had deze schat. Totdat... totdat deze Schat zich laat vinden. Totdat voor die mens daar ineens een verborgenheid wordt geopenbaard.

### **Verborgen.**

Het woord wat hier gebruikt wordt en straks ook van de man gedaan staat, betekent in de eerste plaats: verborgen in de zin van bedekken. Er lag als het ware nog een deksel op. Het was er wel, maar werd niet gezien in zijn begeerlijkheid. Pas als het deksel opgelicht wordt, wordt het zichtbaar. Voor de man wordt hier het deksel opgelicht en dan ziet hij in heel die schaduwachtige dienst pas het wonder, de werkelijkheid. Dan ziet hij daarin de Beloofde.

Zie o.a. Matt. 13 vs. 35; Lukas 18 vs. 34 en 29 vs. 42.

**Wat doet de man vervolgens?** Hij laat de Schat waar die is. Eenvoudig beeld te gebruiken. Iemand is aan het graven en vindt dan ineens een schat. Hij haalt die er niet uit, maar laat die daar. Hij gooit er nog wat zand (verborg) over om straks eigenaar ervan te kunnen worden.

Dat doet deze mens ook, hij laat de schat waar die is. We zouden kunnen zeggen, dat hij in de schaduwachtige dienst van de tempel ineens ziet, wat het nu werkelijk betekent. Ineens wordt de offerdienst hem dierbaar, wordt dat een schat van onnoemelijke waarde. Al wat daaraan is, aan die schat, wordt gans begeerlijk.

**En dan staat er van deze mens,** dat hij met vreugde alles verkocht.

Dat is nu wat Christus ook de rijke jongeling heeft voorgesteld. Deze Schat te mogen kennen geeft vreugde al moeten we afscheid nemen van alles waar eerst ons hart aan vast zit. De vrome Farizeeër kon geen afscheid nemen van zijn eigen verworven schatten en zijn eigen gemaakte gerechtigheid.

### **Let op.**

En als deze mens de schat vindt, dan begraaft hij de schat niet opnieuw. Dat staat er niet.

Maar hij laat de schat waar hij is. Zelfs na het kopen van de akker staat er niet dat hij de schat opgraaft.



De schat hoort in de akker. Hoort nog bij de schaduwachtige dienst in de tempel, opdat ook anderen daarin mogen delen.

Er staat dat hij de schat verborg. En we zeiden al, dat dit betekent bedekken. Hij legt het deksel als het ware er weer op. Velen geroepen, weinigen uitverkoren. Voor velen is het deksel er opgebleven. Aan velen heeft Christus Zich niet geopenbaard.

Dat komen we menigmaal in de Schrift tegen. Hij zegt ook niet van Zichzelf: Ik ben de Messias, Ik ben die Schat. Nee, door het woord, door de profeten moet als het ware het deksel eraf gaan en dan zullen zij die niet zochten Hem vinden.

### **En toch...**

Aan de andere kant mag de mens het ook zeggen: Deze is mijn Schat, deze is Mijn liefste. Hij heeft Zich laten vinden door hen, die naar Hem niet vroegen en zochten. Maar nu zij Hem kennen is Hij begeerlijker dan het fijnste goud op aard'.

Christus laat Zich in de schaduwachtige dienst vinden, waardoor Hij gans begeerlijk wordt. Daarom wordt van de Bijbelheiligen gezegd, dat zij van verre Hem hebben gezien en in het geloof hebben omhelsd.

Dan staat er onder andere van Mozes: *"Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons."*

Dan krijgt de tempeldienst en de offerdienst een totaal andere betekenis. Voor die tijd moest het en zag de mens er niets in. Maar nu wordt het een liefdedienst. Nu ziet hij in dat gebrachte en geofferde lam Het Lam.

### **Gans begeerlijk.**

Hij koopt die akker, waarin die schat ligt. Nee, hij graaft die schat niet op. Die schat hoort daar. Maar zijn hart wordt nu aan die schat, aan die akker, aan de tempeldienst en de offerande verbonden. Zijn hart wordt aan de Schat Jezus Christus verbonden. Zeker, nog in de schaduwachtige dienst, nog als een verborgenheid, maar toch aan deze mens geopenbaard.

### **Toepassing.**

Met wat een ander heeft ondervonden en gevonden kunnen we het niet doen. Het kan wel jaloers maken.

Maar hebben wij Christus al mogen vinden in Zijn Woord?

Heeft Hij door dat Woord Zich aan ons al geopenbaard?

Buiten het Woord en de openbaring van Christus zal er een deksel op blijven liggen. We liggen verloren, blijven verloren en zijn eeuwig verloren.

Maar als Hij Zich laat vinden in het Woord en we daardoor Hem mogen kennen, dan is dat zaligheid, zoals Christus zelf zegt (Matt. 5).

En dat is de ware vreugde. Dat geeft uitzicht door dat Koninkrijk der hemelen op het Koninkrijk Gods om daar eens binnen te mogen gaan.

### **Vragen:**

1. De Heere zegt: waar uw schat is daar is ook uw hart. Is deze Schat nu door ons ook al gevonden? Heeft Hij daartoe ook aan ons Zichzelf geopenbaard?
2. Waarom staat er niet dat die man zoekt en vindt?
3. Kunnen we hier ook denken aan de Bijbel heiligen, waarvan er staat, dat zij in het geloof Christus hebben gezien en hebben omhelsd?

Als we weten wie Mattheüs is (Mattheüs 9 vs. 9), zouden we dan niet kunnen zeggen, dat juist de gelijkenis over de Schat in de aarde voor hem betekenisvol is?

### **Aantekeningen:**