



Betreft:	Bijbelstudie	Dit is een uitgave van de Hersteld Hervormde Mannenbond	
Onderwerp:	De brieven aan de Kerk van alle eeuwen	Auteur:	Ds. L.Groenberg
Nummer 2019-09		Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de aangesloten verenigingen	

5. De brief aan Thyatire

Lezen: Openbaring 2:18-29

Zingen: Ps. 2: 5+7; Ps. 33: 7; Ps. 75: 4;Ps. 80: 1+5; Ps. 84: 1+4+5; Ps. 85: 3; Ps. 89: 10.

De brief aan Thyatire

In Thyatire is het rustig en dan is het te verwachten, dat hier positief geschreven kan worden. Thyatira was een stad in Klein-Azië aan de belangrijke handelsweg, die liep van Pergamus naar Sardes. Deze stad was bekend om haar handel in purper. Daar kwam ook Lydia vandaan. Bij haar werd haar hart geopend door de Heere onder de prediking van Paulus. Zij mocht door genade acht slaan op het Woord, dat door de apostel verkondigd werd.

Er was verder in deze stad veel handel, bedrijvigheid en industrie. Zodoende was er veel te genieten van tijdelijke welvaart en voorspoed, waar het hart van mensen zo gemakkelijk naar uitgaat. We lezen ook in deze brief, dat er verschillende gestalten van afgoden waren en dus ook veel afgoderij was. Zelfs tot op het kerkelijk terrein. Te midden van veel aards geluk werd ook een christelijke gemeente gevonden, waar veel over gezegd wordt.

Vers 18

Christus spreekt hier tot de gemeente als de Zoon van God. Dat ziet op Zijn eeuwige Godheid en heerlijkheid, die Hij had bij de Vader en wijst tegelijk ook Zijn verheven kracht aan. Daaraan toegevoegd staat “Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs.”

Hij weet en ziet dus alles, ook de verborgen zaken, die diep in het hart leven zoals zondige begeerten, die tot zondigen brengen. Christus stelt alle heimelijke zonden voor Zich en de ongerechtigheden in het licht van Zijn aangezicht. Een aangrijpende gedachte hier. Hij ziet wat een ander niet ziet!

En Hij bestraft die ook. Want Zijn voeten Zijn blinkend koper gelijk. Zo vermorzelt Hij alles, dat tegen Hem is. De goddelozen worden tot as!

Daarom klinkt in dit vers ten diepste de oproep tot Thyatira (en tot ons): “Bekeert u!” Concreet zo een oproep tot zelfonderzoek en terugkeer naar de Levende Zaligmaker, Die nog met barmhartigheid bewogen is.

Vers 19

Die barmhartigheid kunnen we opmerken in het feit, dat Hij begint door ook hier het goede te prijzen. In Goddelijke wijsheid maakt Hij klein en vernedert het hart, opdat Zijn bestraffing ingang zal vinden.

Er worden dan vruchten van het genadeleven genoemd. Allereerst de liefde. Het meeste en het eerste. Zij is uit God en het geloof werkt ook door de liefde die tot God en de naaste uitgaat. Dat was kenmerkend voor de gemeente van Thyatire.

Bij die liefde was ook geloof. Er was een volk in de gemeente, dat het leven in Christus zocht en zo eigen leven verloren had. Levend met Hem aan Zijn voeten en zo vrucht dragend tot Zijn eer.

Dan wordt ook lijdzaamheid genoemd. Er werd in deze gemeente lijden gevonden. Bijna vanzelfsprekend, want ware liefde kent lijden. Dit, omdat er zoveel met liefde in strijd is en kwetsend is. En dat wel in het persoonlijk leven als ook in de wereld. Men was daaronder niet teleurgesteld of verbitterd. De verdrukking werkte lijdzaamheid.

Tenslotte voegt Christus toe, dat er vruchten waren. Zelfs in de moeiten en zorgen geen vermindering van die vruchten tot Gods eer, maar meer een opwas.

Hier treffen we dus een heerlijk getuigenis van de Koning aan. En het is geen buitenkant of schijn, daar Hij ogen heeft als een vlam van vuur. Hem is alles bekend en hun werken konden ook bestaan. Die werken waren vooral ook Zijn werk, vruchten van Zijn liefde en lijdzaamheid. Dit naar Zijn Woord: “Uw vrucht wordt uit Mij gevonden.

Vers 20

Het is aangrijpend en smartelijk, dat er ook veel te bestraffen is. Enige weinige dingen, maar wel zeer ernstig. Wat hier in Thyatire gevonden wordt, werd ook in Pergamus aangetroffen. De Nicolaïeten daar, die herinneren aan de situatie rond Balaâm in het Oude testament, terwijl hier de vrouw Jezabel, die zegt een profetes te zijn,



wordt genoemd. Deze naam herinnert aan Izebel, die vrouw van koning Achab. Zij verleidde Israël tot de dienst aan Baäl en tot het afhoereren van achter de Heere.

In Thyatire had de genoemde profetes veel invloed en verleidde Gods knechten om toe te geven aan een leven naar het vlees en zo mee te gaan met de wereld en het heidendom. Zij kreeg veel aanhang en dat zelfs onder dienaren in de gemeente. Ook die pleegden hoererij en aten afgodenoffers. Dat was dan geen vallen in de zonde, maar een bewust zoeken van de zonden en deze vaak ook goed praten.

De Heere Jezus spreekt hier dan over diepten van de duivel. In deze leer zocht men zelfs de diepten van het kwaad. Zonden doen opdat de genade des te meerder werd. Dan dus geen haten en vluchten van de zonden. We lezen daarover telkens in de bijbel, waarbij het dan niet gaat om Gods eer, maar om de wil en de eer van de mens.

De leer van vrije genade is nooit een vrijbrief voor de zonde. Kennis van de diepten van het hart is onmisbaar. Dat komt er nooit als men toegeeft aan de zonden. Het is de Heilige Geest, Die leert zien in de spiegel van de wet Gods. Dan worden de zonden gekend, beweend, beleden en ook gehaat. Dan is het bloed van Christus noodzakelijk om gereinigd te worden tot volkomen verzoening. Dan kan een gereinigd mens ook niet meer in de zonden leven.

In Thyatire was er een willen zondigen en werden velen meegesleurd. De zonden zijn ook zo aanstekelijk en begerlijk. En dan heeft de duivel het vaak vooral ook op Gods knechten gemunt. Die slepen gemakkelijk anderen mee.

Hoe verwijt Christus hier Zijn gemeente in een bange klacht. Daarom ook de oproep tot een radicale bekering. Een breken met de zonden en zondige leringen niet laten voortwoekeren. Christus laat zien hoe ernstig de zonden genomen moeten worden en dat Hij die ook zal straffen.

Vers 21

Christus heeft Jezabel en haar aanhangers nog genadetijd gegeven in barmhartigheid, opdat men zich zou bekeren. Die tijd werd niet gebruikt is dan de aangrijpende aanklacht. .

Vers 22

Er was geen bekering in die gegeven genadetijd en daarom wierp Hij haar te bed. Het ging zelfs van kwaad tot erger. Daar Christus niet met Zich laat spotten, komt er een einde aan de genadetijd en is het te laat.

Het bed van zonde wordt het bed van ziekte en dood. Dat voor allen, die zich aan de macht van de duivel hebben uitgeleverd en daar een vreugde in hadden. Hun leven was in de diepte van de satan en een uitleven in overspel.

Vreselijke zaken worden beleefd, als de Heere in toorn overkomt en verdrukkingen uitgiet over mensen, die wel Zijn Woord ontvingen, maar dit dood maakten in ongeloof. Al is Hij nog lankmoedig en roept op om te breken met hun duivelse werken.

Vers 23

Bij het gemis van bekering, als de ontheiliging van Zijn naam doorgaat, zal de Heere het oordeel verzwaren. Niets zal ook bedekt kunnen worden voor Zijn aangezicht, want Hij doorgrondt het gehele bestaan. Hij weet of er liefde is tot Hem of ten diepste enkel eigenliefde. Als hun werken op eigen eer gericht zijn en niet op de eer van God, waar Hij recht op heeft, zal er een oordeel komen. Dat zal tot in het nageslacht doorgaan.

Wat een verantwoordelijkheid voor ouders dus! Daarin is Gods wet trouwens zeer duidelijk bij het lezen van het tweede gebod.

Vers 24+25

Toch zijn er uitzonderingen. Het is die God, Die ook een onderscheid maakt. En dat is genade en nooit verdienste van welk mens ook.

In dit vers wordt gesproken over troost voor dat volk in Thyatire, dat niet meedoet met het leven naar het vlees, waarbij Gods wil veracht wordt. Bij dat volk is de dienst der liefde aanwezig en daarin de strijd tegen de zonde van Jezabel. Wandelend in een zien op de Voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus, op de smalle weg der zaligheid. Biddend om de wil van hun God. Levend in liefde tot God en de naaste. Zich vastklampend aan de Heere alleen.

Vers 26+27



Vermeld staat ook tot troost wat de Zijnen zullen ontvangen aan het einde van de reis. Dat is de hoogste eer. Te mogen zitten in de troon van de Heere om daar deel te hebben aan het oordeel Gods om de macht van het heidendom te verbreken.

De gehele Gode vijandige wereld zal buigen onder de scepter van hun Koning, de Heere Jezus Christus en Zijn Kerk zal delen in deze glorie en heerlijkheid.

Vers 28+29

In Gods Woord wordt de Zaligmaker vaak genoemd de blinkende Morgenster. In de natuur kondigt de morgenster (dat is de ster Venus) een nieuwe dag aan. De nacht is voorbij. Zo heeft Bileam geprofeteerd: "Er zal een ster opgaan uit Jacob, een scepter voortkomen uit Israël."

In Christus Jezus wordt dit hier ook toegezegd aan het strijdende volk in Tyatire. Zij zullen delen in de overwinning van hun Koning. Altijd levend in het eeuwige licht met Jezus Christus, Die allen verlost heeft uit de duisternis. Om daar te zijn waar geen nacht en duivel meer is. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Al luisterend komen die thuis.

Gespreksvragen

Vraag 1

Bent u het ermee eens, dat er veel licht en wijsheid nodig is omdwalingen te onderkennen? Om dus valse profeten en profetessen op te merken? Hoe nauwkeurig is onderzoek bij het licht van Gods Woord noodzakelijk!

Vraag 2

Een indringende zaak in deze brief is, dat er een waar geloof moet zijn. Wat is een waar geloof in onderscheid van een schijn geloof? Lees daartoe zondag 7 van de H.C.

We geven u hier ook een citaat door, dat mede besproken kan worden.

"Het is het geloof, waarmee een arm, ellendig en verlegen zondaar, die niets heeft dan zijn lege bedelaarshanden en zijn hemelhoge schuld voor God, zich neer mag leggen op de volkomen gerechtigheid en het volbrachte werk van het Lam Gods. Dat is hét geloof."

Vraag 3

Wie of wat zou in onze tijd Jezabel kunnen zijn?

Vraag 4

Hoe noodzakelijk is zelfonderzoek en het graven in het Woord des Heeren. Dat betekent het opgaan naar Gods huis en studie ook! Want ook in onze tijd zijn de gevaren groot. Van buiten en binnen de kerk. Wordt dit veel te weinig gevonden en wat zou de oorzaak hiervan zijn? Misschien de eigen leer en eigen wijsheid?

Vraag 5

Tot Simon Petrus kwam de vraag "Hebt gij Mij lief?" Die vraag klinkt nog! En Christus is alwetend, zegt deze brief ons. Wat is het antwoord op deze vraag?

(Moge hierover eens van hart tot hart en in liefdevolle bewogenheid met elkaar gesproken worden !)

Aantekeningen: