

# Gasten en vreemdelingen

K. van den Herik (secr.)

**'... en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren'.**

**Z**ijn wij gasten en vreemdelingen... in een wereld waarin Christus hoe langer hoe meer een verachte gestalte wordt? Zijn we 'geestelijke' asielzoekers... geen huis of haard hebbende, verdreven uit onze geboortestreek en cultuur... alles, alles achterlatende? Zo maar enkele vragen... die we stellen bij het overdenken van dit onderwerp voor de Jonge Mannendag<sup>1</sup>.

Het huidig tijdsgewricht vraagt van christenen een geestelijke heroriëntatie; van een meerderheid geworden tot minderheid. Dit vraagt het staan in een maatschappelijk klimaat die christenen niet bevoorrecht en beschermt. Integendeel zelfs...! Dit vraagt moed, een levensovertuiging hebben die afwijkend is van de meerderheid, die op geen bijval hoeft te rekenen, ja zelfs in die

overtuiging vaak gekwetst en bezeerd... mogelijk van nabij!

Vreemdelingschap vraagt niet boos worden, niet dramatiseren, in de slachtofferrol kruipen als we bespot worden, niet verbitterd worden, een groot incasservermogen betrachten, veel verdragen, vanuit innerlijke overtuiging spreken, zonder enig begrip, erkenning, waardering te ontmoeten. En weerbaar, kritisch, waakzaam staan tegenover indringende invloeden van internet en sociale media.

David beleet: Ik ben een gast en vreemdeling bij U gelijk al mijn vaders. Toen de Heere Jezus Christus zelf rondwandelde op aarde, werd Hij als een vreemde behandeld en zij zeiden: deze is de erfgenaam, kom aan, laat ons Hem doden en de erfenis aan ons behouden. Gasten en vreemdelingen op aarde zoeken hun eigen geboortegrond, van boven geboren, uit God.

Als u wilt weten wat vreemdelingschap inhoudt moet u bij Abraham zijn, de

vader aller gelovigen. Als u wilt weten dat de geringste in het Koninkrijk Gods - na de geboorte van Christus - meerder is dan Abraham dan moet u luisteren naar de Heere Jezus Christus zelf. Want, zegt Hij: Ze hebben met groot verlangen uitgezien naar hetgeen u ziet, en ze hebben het niet gezien. Vreemdelingschap is Anno Domini 2019 noodzaak voor eenieder onzer, vooral voor jongere mannen, vaders. Zij staan in een tijdsgewricht waarin grenzen met de wereld vervagen... en praktische Bijbelse waarden verkommen. Het lijkt alsof zelfs oprechte Christgelovigen meegezogen worden.

Om dit te overdenken heeft het bestuur 'Gasten en vreemdelingen' als onderwerp gekozen voor de Landelijke Jonge Mannendag. Referaten vanuit Bijbels theologisch en Bijbels praktisch perspectief, worden uitgesproken door ds. W. Nobel te Kesteren en ds. R.W. Mulder te Montfoort.

<sup>1</sup> Gedachtegoed ontleend aan: dr. W. Aalders e.a.

## Van de voorzitter

Het onderwerp van onze Landelijke Jonge Mannendag die we dit jaar hopen te houden is 'Gasten en vreemdelingen op de aarde'. Met deze woorden verwijst de apostel in Hebrëeën 11 ons naar de gelovigen van de oude bedeling, beginnend bij Abel en eindigend bij Jakob. Hun levensgeschiedenissen vinden we opgetekend in het eerste Bijbelboek, Genesis. We lezen van de meerdere offerande van Abel, waardoor hij getuigenis ontving dat hij rechtvaardig was. We vernemen van Henoch die wandelde met God, maar ook van Noach en zijn gehoorzaamheid in het bouwen van de ark, toebereid tot behoud van zijn gezin, waarmee hij de wereld heeft veroordeeld. Onze aandacht wordt ook gevraagd voor de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob, die in het land der be-

lofte door het wonen in tenten, als vreemdeling hebben geleefd. Sinds hun wonen en werken op aarde is er heel wat veranderd. Wij beschikken over zoveel meer als zij. We leven in een wat we noemen moderne tijd, waarin je de ontwikkeling nauwelijks bij kunt houden. Vandaag rijden we nog diesel, maken we gebruik van aardgas, morgen zijn we genoodzaakt een elektrische auto aan te schaffen en moeten we overschakelen op een andere warmtebron om ons huis te verwarmen.

Hoe hebben we als christenen in deze turbulente tijd te staan? Welke lessen worden ons vanuit de Bijbel aangereikt om te leven in overeenstemming met Gods wil en weg? Deze alleszins belangrijke vragen worden op de Jonge Mannendag besproken.

### Landelijke Toogdag 2019

De Mannenbond wil in 2019 de Synode van Dordrecht 1618 – 1619 herdenken. Dit doen we door aandacht te besteden aan de Dordtse Leerregels. Referaten worden uitgesproken door: ds. A. Vlietstra te Harskamp en ds. M. van Sligtenhorst te Achterberg.

### Data 2019

Onze Landelijke Jonge Mannendag wordt gehouden op zaterdag 25 mei te Kesteren, én de Landelijke Toogdag op zaterdag 19 oktober te Lunteren. Van harte wordt u uitgenodigd de dagen te bezoeken. Voor alles geldt: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.

*Ds. J. C. den Toom, Oldebroek*