

TOT EEN *getuigenis?!*

CHRISTENEN UIT DE HEIDENEN DIENEN ZICHZELF NIET TE VERHEFFEN TEN OPZICHTE VAN DE JODEN DIE JEZUS NIET ALS DE CHRISTUS ERKENNEN. HET IS VEELEER ONZE TAAK OM HEN IN WOORD EN DAAD 'TOT EEN GETUIGENIS' TE ZIJN

ROMEINEN 1:16, ROMEINEN 2:10, ROMEINEN 10:2, ROMEINEN 11:1, 16-20, GALATEN 3:28

STELLING

I4

Ds. K.J. Kaptein, IJsselmuiden

In Gods Woord wordt de ongehoorzaamheid van Gods verbondsvolk aan ons voorgehouden, met het doel dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zullen vallen (Hebr. 4:11). Hetzelfde gebeurt ook in 1 Korinthe 10, waar de apostel Paulus wijst op de voorrechten die Israël genoot. Ze waren allen onder de wolk, allen zijn ze door de zee gegaan en allen hebben ze dezelfde geestelijke spijs gegeten en dezelfde geestelijke drank gedronken, en toch is verreweg het grootste deel in de woestijn omgekomen. Ze konden het beloofde land niet ingaan en dat vanwege hun ongeloof.

Voor gelovigen uit de heidenen is de ongehoorzaamheid van Israël enerzijds een belangrijk baken in zee, maar anderzijds dreigt het gevaar van hoogmoed. Paulus heeft dat goed begrepen en daarom schreef hij aan de gemeente van Rome: 'Zijt niet hoog gevoelende maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare' (Rom. 1: 18b en 19). Indringende woorden van de apostel, woorden die duidelijk maken dat er voor gelovigen uit de heidenen geen enkele reden is om zichzelf te verheffen boven die Joden die Jezus (nog) niet erkend hebben als hun Messias.

Toch moeten we helaas constateren dat dit maar al te vaak gebeurd is en nog steeds gebeurt, met alle gevolgen van dien. Hoeveel voorbeelden zijn er niet te geven, waaruit blijkt dat christenen op het Joodse volk neergezien hebben. De eeuwen door zijn Joden vernederd, verdreven en vermoord en dat gebeurde helaas met name in die landen waar de christelijke kerk grote invloed had verkregen. De vervolging van het Joodse volk kwam tot een triest dieptepunt tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de Holocaust zich voltrok en miljoenen Joden op beestachtige wijze werden vernietigd. We kunnen niet ontkennen dat uitlatingen van belangrijke christelijke theologen hebben bijgedragen aan een klimaat waarin dit alles kon gebeuren. Het vernedern van Joden gebeurde maar al te vaak met een beroep op de Bijbel. Volgens velen hebben de Joden immers de Heere Jezus gekruisigd en hebben ze daarmee al die ellende over zichzelf afgeroepen. God zou het Joodse volk definitief verworpen hebben en de Kerk is in de plaats van Israël gekomen. We moeten er dan ook niet vreemd van opkijken als Joden kritisch reageren als wij, christenen, beweren dat wij het Joodse volk zo liefhebben. Echte liefde moet immers blijken uit onze daden. Daar hebben ze dan helaas nog niet zoveel van gezien.

De conclusie luidt dat we het Joodse volk nog niet tot jaloersheid hebben kunnen verwekken; integendeel zelfs. Ooit zei een orthodoxe Jood tegen mij: 'Waar moeten we dan jaloers op zijn als ik mij in de geschiedenis van ons volk verdiep?' Daarom moeten wij ons des te meer de woorden van Paulus

aantrekken en is er geen enkele reden om ons, op welke manier dan ook, te verheffen boven het Joodse volk. We zouden er goed aan doen om ons voor de God van Israël te verootmoedigen, onze schuld te belijden, want wij die de Koning der Joden belijden als de Christus, hadden in handel en wandel een ander getuigenis moeten geven!

We zouden onze schuld echter alleen maar groter maken als wij zwijgen over de Koning der Joden Die in de eerste plaats toch juist gekomen is voor de verloren schapen van het huis van Israël!

Dit wil echter niet zeggen dat we dan tegenover het Joodse volk maar zouden moeten zwijgen over het Evangelie. Er zijn maar al te veel christenen die vinden dat we het gesprek over het Evangelie alleen kunnen aangaan als Joden daar zelf om vragen. We zouden onze schuld echter alleen maar groter maken als wij zwijgen over de Koning der Joden Die in de eerste plaats toch juist gekomen is voor de verloren schapen van het huis van Israël! Dit is wel genoemd de meest ernstige vorm van antisemitisme, als wij tegenover de Joden zwijgen over die ene Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Er is immers maar één Weg tot de Vader en dat geldt voor Jood én heiden. Hoe wreed zou het daarom zijn als wij zwijgen over Hem Die gezegd heeft: 'Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij!' Als wij geroepen worden om te getuigen onder het Joodse volk, dan hebben we echter wel nodig dat gevoel dat in Christus Jezus was. Liefde voor Israël moet ons dan ook in de eerste plaats op de knieën brengen om te bidden voor Israël, opdat God Zelf het deksel van hun hart zal wegnemen. Daarnaast hebben wij ons dienstbaar op te stellen en mogen we de Heere vragen om een gelegenheid om net als de Heere Jezus dat Zelf deed, vanuit de Schriften onder het Joodse volk te betuigen dat de Christus moest lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan.