

Te huur in Pijnacker:
2000m2 bedrijfs- met 300m² kantoorruimte en 3000m2 buitentr. En 3000m2 nieuwbouw mogelijk

Te huur in Zoetermeer:
700m² kantoorruimte op 1^{ste} etage.
Naar eigen inzicht te renoveren en in te delen.

Tevens te huur in Ede:
Kleine units +/- 200m2

Voor info bel Jan 06-53.277.242
Inclusief gratis ondernemers-advies!



De fiets van Oud-Soetermeer

VAN ELDIK COATINGS B.V.



Wij leveren verf en alle benodigdheden, precies wanneer u het nodig heeft

Ontdek de service van Van Eldik Coatings!
Bel (0318) 529 527 of kom langs in onze verfgroothandel.
Welkom!

Galileistraat 39
3902 HR Veenendaal
(0318) 529 527
(0318) 517 333
info@vaneldikcoatings.nl
www.vaneldikcoatings.nl



Pinksteren: verlangen naar opwekking

Onderweg naar een zangavond met ruim 1500 mannen, reed ik op de snelweg. Vanaf een fly-over zag ik honderden auto's voortbewegen richting hun bestemming. Reizigers onderweg naar huis. Het besef dat al deze mensen onderweg zijn naar hun eeuwige bestemming gaf mij een gevoel van onbehagen. Hoe in de wereld zouden we hen ooit kunnen bereiken met het Evangelie?

BUBBEL

We zitten als christenen in een bubbel. Dominees al helemaal. Als predikant loop je veelal rond in een cirkel van preekvoorbereiding, catechese, pastoraat en kerkelijke vergaderingen. Over heidenen spreken we genoeg, maar we spreken ze niet elke dag. Hoewel ik weet dat collega's elke gelegenheid aangrijpen om te proberen een goed woord van de Heere te spreken, waar zij de gelegenheid krijgen. Zomaar bij een tuinhek in het dorp, of bij een begrafenisdienst.

Als jongere zit jij minder in een bubbel dan je voorganger. Op allerlei manieren kom jij in aanraking met ongelovigen. Jij staat in de spanning. Geregeld buiten de bubbel. Ik hoop dat jij het als spanning ervaart. Want we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld.

HEILIGE GEEST

Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar de geschiedenis van de kerk toont periodes van grote geestelijke opwekking. Duizenden mensen die alleen uiterlijk met God leefden, of helemaal van God los waren, kwamen tot bekering. De Heilige Geest kan leven geven in een dal vol levenloze beenderen.

J.C. Ryle beschrijft een aantal voorbeelden van het werk van de almachtige Geest, Die een stenen hart kan veranderen in een hart van vlees:

- De Geest kan een Jood nemen, de bitterste vijand van het christendom, de meest felle vervolger van ware gelovigen, de beste verdediger van farizeïstische gedachten, de meest bevooroordeelde tegenstander van de leer van het Evangelie; en zo iemand veranderen in een ernstige

prediker van het geloof dat hij eens vernietigde. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het bij de apostel Paulus.

- De Geest kan een Rooms-Katholieke monnik nemen, grootgebracht te midden van het Roomse bijgeloof, vanaf zijn kinderjaren opgevoed bij het geloof in een valse leer en gehoorzaamheid aan de paus, tot aan zijn kruin in de dwalingen. Zo'n man kan de Geest maken tot de duidelijkste verdediger van de rechtvaardiging door het geloof. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het met Maarten Luther.

- De Geest kan een Engelse ketellapper nemen, ongeletterd, zonder machtige beschermheer en zonder geld, een man die berucht was vanwege zijn godslasteringen en vloeken; en maken dat deze man een godsdienstig boek schrijft dat in zijn soort niet geëvenaard is sinds de tijd van de apostelen. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het met John Bunyan, de auteur van De Christenreis.

- De Geest kan een zeeman nemen, werelds en heel zondig, een lichtzinnig kapitein van een slavenschip, en die man een zeer succesvol dienaar van het Evangelie maken, een schrijver van brieven die een schat aan bevindelijke godsdienst bevatten, en een dichter van gezangen die overal waar Engels gesproken wordt, gezongen worden. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het met John Newton.

Trouwens, J.C. Ryle is er zelf ook een voorbeeld van. Alles leek erop dat hij als zoon van een rijke bankier een succesvolle toekomst tegemoet zag. Door een faillissement raakte zijn familie echter plotsklaps verarmd en

moest Ryle een nieuwe weg vinden. Hij moest het Evangelie preken. Tot op de dag van vandaag dragen zijn preken vrucht. Soms breekt de Heere alles af, vanwege dat wat Hij van je wil maken. De Heere laat zich niet weerhouden door de dood van het ongelooft, maar wekt geloof waar geen enkele verwachting is.

ELF MENSEN

Misschien heb jij in je hoofd een strategie klaar om onkerkelijken te bereiken met het Evangelie. Ik niet. In toenemende mate geloof ik dat alleen de Heere herleving schenken kan. Jezus zond elf mannen uit om het Evangelie te verkondigen. Zijn Woord deed kracht. Zo mag jij ook uitgaan, in de verwachting dat de Heere Zijn Koninkrijk uitbreidt. Wat dit betekent voor christenen? Elke dag op de knieën: Heere, schenk herleving om Jezus' wil. Om vervolgens op te staan en eenvoudig als getuige te leven, op de plaats waar God ons roept. Opwekking begint niet met rumoer, maar in stilte.



Ds. A.S. Middelkoop, Sint-Annaland

VAN DER WILT RAAMDECORATIE

UW ADVISEUR AAN HUIS

06 - 36 29 43 14
wiltraamdecoratie.nl

Variaties in vuur en vlam.

't Kachelhuus
van der Vlist B.V.

Zie voor alle aanbiedingen
www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng
Telefoon (0318) 69 00 89

tieleman KEUKENS

www.tielemankeuken.nl



Puzzel 13

Zoek de woorden in de woordzoeker van links naar rechts (of andersom), van boven naar beneden (of andersom) en schuin. Van de letters die overblijven kun je een zin maken. Veel succes!

U	H	O	T	U	D	S	K	P	D	V	N	P
I	E	J	R	U	I	R	R	I	O	E	I	A
T	G	L	A	U	U	A	S	L	V	N	V	A
S	I	V	H	I	T	C	K	E	K	N	A	N
T	L	U	S	E	I	E	G	S	E	W	E	A
O	I	U	N	P	N	R	T	D	I	J	D	A
R	E	R	E	E	E	H	N	Z	O	U	T	
T	H	L	E	V	R	E	D	R	A	D	J	S
I	E	E	M	E	L	A	Z	U	R	E	J	R
N	J	E	N	E	D	N	O	Z	Z	N	U	E
G	G	E	E	S	T	N	E	S	N	E	M	V
N	E	L	A	T	R	O	M	E	I	N	E	N
S	?	M	E	S	O	P	O	T	A	M	I	E

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| AZIË | JUDEA | UITSTORTING |
| DISCIPELEN | KRUIS | VERGEVEN |
| GEEST | MENSEN | VERSTAAN |
| HART | MESOPOTAMIË | VOLKEN |
| HEILIGE | PINKSTEREN | VUUR |
| HUIS | PRATEN | WIND |
| JERUZALEM | ROMEINEN | ZONDEN |
| JODEN | TALLEN | |

Pinkster FEEST!

Ben jij weleens op vakantie geweest naar het buitenland? Misschien ben je weleens in Frankrijk of in Duitsland geweest. Als je in een ander land boodschappen gaat doen, begrijp je misschien helemaal niet wat er wordt gezegd. De mensen daar spreken een andere taal en jij vraagt je af: 'wat zeggen ze nu eigenlijk?' Dat kan soms best wel lastig zijn, toch?

In Jeruzalem zijn de discipelen bij elkaar. Het is vandaag Pinksterfeest. Plotseling gebeurt er iets heel bijzonders! Het lijkt wel alsof het heel hard waait! Wat is dat voor geluid? Stormt het buiten? Nee, buiten is er helemaal niets bijzonders aan de hand. Maar in het huis waar de discipelen zijn well!

De Heere geeft de Heilige Geest aan de discipelen en op het moment dat dat gebeurt, klinkt er een geluid alsof het heel hard waait. Het hele huis wordt er vol van.

Dat is niet het enige wat er gebeurt. De Heilige Geest zorgt voor nog meer bijzondere dingen. De discipelen beginnen in allerlei talen te spreken. Allerlei mensen die hen horen, zijn helemaal verbaasd. Hoe kan dat nu? Zij komen uit Mesopotamië, uit Judea, uit Azië en allerlei andere landen, maar toch kunnen zij de discipelen verstaan. Dat is wonderlijk! De Heilige Geest zorgt ervoor dat de taal geen probleem is om te kunnen begrijpen wat de discipelen zeggen.

Zullen we eens luisteren naar wat de discipelen vertellen aan al die mensen die in Jeruzalem bij elkaar zijn? De discipelen zijn er helemaal vol van en willen niets liever dan dat alle mensen hun boodschap horen.

Want ze hebben goed nieuws! Dat goede nieuws is dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen en aan het kruis is gestorven voor de zonden. Hij moest heel veel lijden aan het kruis, maar Hij is met Pasen ook weer opgestaan. Alle mensen

die naar de discipelen luisteren, moeten weten dat de Heere Jezus niets liever wil dan ook hun zonden vergeven. Wat een heerlijke boodschap!

Heb jij ook al naar die boodschap geluisterd? Houd jij al van de Heere Jezus omdat je zonden vergeven zijn? Als dat zo is: vertel dan anderen ook maar over Hem! En als je de Heere Jezus nog niet kent? Vraag Hem dan vandaag nog of Hij ook in jouw hart wil wonen!



Juf Hanneke

Oplossing:

Insturen!
 Stuur de oplossing weer in via de website: www.hhjo.nl/puzzel