

Wat is uw visie op ...?

Een Hersteld Hervormde Israëlvisie!

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

U herkent misschien de vraag direct. U wordt gevraagd naar uw mening over een bepaald onderwerp. En tegelijk denkt u ... werd dat maar eens meer gedaan. Wij hebben tenslotte overal een mening over. Over het ene onderwerp hebben we wat beter nagedacht dan over het andere. Het is echter goed als anderen niet hoeven te raden naar mijn mening. Maar vaak komt het er niet van. Het gesprek is begonnen en over en weer worden er argumenten uitgewisseld. Maar wat zit er achter? Welke gedachten, welke emoties en gevoelens spelen een rol, hoe is dit tot stand gekomen en wat is daarbij ervaren?

Een visie is een zicht, een kijk op de dingen. Dit is bepalend voor hoe wij tegen bepaalde dingen aankijken en welke betekenis wij daaraan geven. Als wij een Bijbelse visie hebben, dan kijken we naar een bepaalde zaak op de wijze hoe Gods Woord ons daarin voorgaat. Dan is de eerste vraag: wat zegt de Bijbel ervan? Iemand die geen Bijbelse visie heeft, zal heel anders tegen een zaak aankijken. Soms kun je je verbazen hoe uiteenlopend bepaalde standpunten zijn. Het is

echter alles te verklaren vanuit de visie. Omdat er totaal verschillende visies zijn, zijn er ook totaal verschillende zienswijzen.

En wat is onze visie op Israël? Dat is dus een belangrijke vraag, want onze visie is niet alleen bepalend voor hoe wij over Israël denken, maar ook voor wat wij voor Israël doen. En er zijn heel wat Israëlvisies. Dat zorgt voor de nodige discussies die niet altijd even verheffend zijn. Toen de Commissie Israël in 2014 goedkeu-

ring kreeg van de synode, werd als eerste de opdracht meegegeven om een visie op Israël te ontwikkelen. De Commissie heeft beloofd dat deze visie regelmatig het onderwerp van gesprek op de synodetafel zal zijn. Er gebeurt op dit moment veel in de wereld, in de kerk en zeker ook onder het Joodse volk. De tijd vraagt om een heldere en actuele Israëlvisie. Om die reden is een nieuwe visie ontwikkeld. Bij de start van de Commissie Israël is een eerste aanzet gedaan en nu wij inmiddels enige



ervaring hebben opgedaan met het werken in Israël en onder het Joodse volk, was het een goed moment om onze visie op Israël verder in en aan te vullen. Wij zijn dankbaar dat hiermee het werk onder het Joodse volk niet een hobby is van een paar mensen binnen de kerk, maar dat wij als Hersteld Hervormde Kerk een eenduidige en gedeelde visie mogen hebben op Israël.

Uiteraard willen we deze visie graag met u en met jou delen. En dan komt de vraag hoe dat het beste kan. Voor het tot stand brengen van de Israëlvisie hebben wij als Commissie diepgaande gesprekken gevoerd met

prof. dr. W. van Vlastuin en dr. P. de Vries. Zij kwamen met het idee om de visie te verwoorden in een aantal stellingen. Dus geen grote lappen tekst, maar korte en krachtige zinnen, die je makkelijk tot je kunt nemen. Deze stellingen laten ook ruimte voor kleine nuanceringen. Op die manier hoeven en kunnen we niet alles hermetisch vasthechten en geeft het toch het nodige fundament om onze roeping ten aanzien van Israël gestalte te geven.

Maar wat wordt er dan bedoeld met bepaalde stellingen? Welke gedachten zitten erachter? Ook daarvan zijn we ons bewust dat die vragen zich

voor kunnen doen. Daarom zullen we de komende tijd, uiteraard onder de voorwaarde van Jakobus, de 15 stellingen van onze visie een voor een voor het voetlicht brengen. Wij hopen dat bij u, en ook bij onze jongeren, de liefde voor Israël hierdoor zal worden aangewakkerd. Israël is veel in de actualiteit. Onze wens is dat Israël ook een plaats mag hebben in uw en jouw leven en daardoor wordt gezien dat de Heere getrouw is en blijft, ondanks de ontrouw van het volk. Want waarom zou de Heere nog trouw aan ons zijn als Hij het niet is aan Zijn volk Israël?