

De kwetsbaarheid van het Joodse volk

ds. F. v. Binsbergen

Kwetsbaar door het gevaar van buitenaf

Door sommige apologeten wordt als bewijs voor het bestaan van God gewezen naar de geschiedenis van het volk Israël. Het bestaan van het Joodse volk is een wonder op zich. Hoe kwetsbaar zijn ze in de loop der eeuwen niet gebleken? Altijd in de minderheid, omringd door haat en weerstand. De HEERE heeft echter juist in hun zwakheid wonderen van Zijn almacht gewerkt. Hij zou im-

mers vijandschap zetten! Hij krenkt Zijn waarheid nooit en Zijn beloften blijven staan. Het is goed om daarvoor blijvende aandacht te vragen. Aandacht voor het kwetsbare: aandacht voor het Joodse volk. Laten wij in een tijd waarin antisemitisme steeds weer de kop op steekt, als christenen het hoofd boven het maaiveld uitsteken en onze ontferming met het Joodse volk uitspreken en metterdaad tonen. De HEERE spreekt Zich duidelijk uit aangaande Zijn volk: 'die

ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan' (Zach. 2:8). Hoe kwetsbaar is een oogappel!

Als de God van Abraham, Izak en Jakob de haat en de onmin richting Zijn volk Zich zo persoonlijk aantrekt, dan hebben wij als christenen toch niet een andere kant op te kijken? Dit decembernummer heeft als thema: aandacht voor het kwetsbare. Vergeet u daarbij het Joodse volk niet?





Kwetsbaar door het gevaar van binnenuit

Dat het volk Israël nog steeds bestaat, is niet alleen een wonder van Gods almacht, het is ook een krachtig bewijs van Zijn genade. De eeuwen door is namelijk ook gebleken dat het Joodse volk hun bijzondere band met de HEERE op het spel heeft gezet.

Het gevaar zit ook van binnen. Ook daarin toont zich de kwetsbaarheid van dit volk en temeer schittert zo de genade. Wij kunnen als christenen ook op geen enkele manier boven het Joodse volk gaan staan. Allen derven wij van nature de heerlijkheid Gods en zijn geneigd tot afkeer van de HEERE. 'Gods genadegiften zijn onberouwelijk', dat blijkt door de geschiedenis heen. Zijn volk heeft Hem keer op keer verlaten en tot op de dag van vandaag zien we een afkeer van het Messiaanse heil zowel bij het orthodoxe Jodendom als bij het seculiere. Hoe teer is dan die band van de HEERE met Zijn volk. Neem alleen al de woorden uit Hoséa 11. Daar verwijst de HEERE naar Zijn onvoorwaardelijke zorg en ontfermende liefde voor Zijn Zoon Israël en met name Efraïm. Daar-tegenover ziet de HEERE dat Zijn volk hangt aan de afkering van Hem (vs 7). Niemand verhoogt Hem, zo klinkt de weelucht en de aanklacht uit het hart van God. En juist daar waar we verwachten dat God het verbond verbreekt

en het volk loslaat, klinken daar die tere woorden in vers 8 en 9: 'Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u.'

Niet alleen bij Ninevé, dat mede verantwoordelijk was voor het vergieten van veel onschuldig Joods bloed, brengt de Schrift Gods berouw ter sprake, maar ook bij Israël zelf klinkt dat. Niet *hoewel* (!) God de Heilige is, krijgt Hij het niet over Zijn hart om Zijn volk uit te delgen, maar *omdat* (!) Hij de Heilige is. Dat geeft hoop, ook voor het Joodse volk nu. Hoe zou de HEERE hen kunnen loslaten, want Hij is God en geen mens! Hoewel het onze opdracht is ook aan deze kwetsbaarheid van het Joodse volk aandacht te geven, hoeft ons dat niet krampachtig te maken. De HEERE is ons altijd voor in de aandacht voor de kwetsbaarheid van het Joodse volk. Laten wij Hem daarin dan wel volgen. Is dat werkelijk moeilijk als ook wij persoonlijk weten wat genade is? Dat zal dan ook vurig gebed geven om de bekering van gans Israël en dat alleen door het geloof in Jezus Christus, de Koning der Joden.

De commissie Israël van onze kerk heeft een werkgroep aangesteld die zorg draagt voor het werven en begeleiden van vrijwilligers die voor een bepaalde periode aandacht geven aan een kwetsbare groep mensen in Israël. Zo zijn er al verschillende vrijwilligers afgereisd om voor ALEH te werken.

ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek. ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen de best mogelijke zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel. Een praktisch voorbeeld van daadkracht om een hele kwetsbare groep binnen het al kwetsbare Joodse volk te helpen en iets van barmhartigheid te tonen zoals Christus leerde in Zijn omwandeling op aarde. Voor verdere informatie over dit vrijwilligerswerk kunt u contact met ons opnemen. Binnenkort kunt u mede hiervoor ook terecht op onze website, die binnenkort gelanceerd zal worden.