



Meer zicht op Israël

In het vorige nummer hebben wij u verteld dat er meerdere werkgroepen zijn gevormd met de bedoeling in verschillende regio's activiteiten te organiseren. Inmiddels hebben de leden van alle werkgroepen met elkaar vergaderd en zijn er plannen voor activiteiten gemaakt.

Erik van Heteren, voorzitter werkgroep commissie Israël

Regioavonden ds. D. Zadok en dochter Maayan

D.V. 14, 15 en 16 mei is ds. Zadok met zijn dochter in Nederland. Ds. Zadok is een Messiasbelijdende Jood en predikant van de gemeente *Chesed we Emet* (Genade en Waarheid) te Kanot. Deze plaats ligt ten zuiden van Tel Aviv. Ds. Zadok komt vertellen over zijn werk als predikant onder overwegend seculiere en orthodoxe volksgenoten. Dochter Maayan komt vertellen over de periode dat zij in het leger diende. Het hoogtepunt van haar diensttijd was voor haar het feit dat zij mogelijkheden kreeg om over haar God en Redder te spreken. De werkgroepen zijn dankbaar dat ds. Zadok met zijn dochter naar Nederland komt. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jong en oud.

De volgende data staan gepland:
Dinsdag 14 mei: in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten, Henslare 2, gemeenteavond. Ds J. Kommerie uit Andelst-Zetten zal de opening verzorgen evenals de vertaling.
Woensdag 15 mei: in het kerkgebouw van de Ger. Kerk (Vrijgemaakt) te Wouterswoude, dit betreft een regioavond. Ds. H. de Greef zal de opening en het vertaalwerk verzorgen.
Donderdag 16 mei: in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld, Nassastraat 4. Dit betreft eveneens een regioavond, ds. B.D. Bouman verzorgt de opening evenals het vertaalwerk. De aanvangstijd is 19.45 uur. Er worden collecten gehouden voor het Evan-

gelisatieproject van ds. Zadok en voor de gaarkeukens die men daar wil gaan realiseren.

Tijdens deze avonden zal er ook een verkooptafel aanwezig zijn met Israëlproducten. De opbrengst hiervan is eveneens bestemd voor de projecten van ds. Zadok.

Vrienden van Dimona

D.V. zaterdag 13 juli zal in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te Putten een middag gehouden worden met als thema: 'Vrienden van Dimona'. Deze middag zullen Albert en Esther Knoester uit Dimona komen vertellen over het inloophuis waar zij werkzaam zijn. De stad Dimona ligt in de Negev woestijn en telt ongeveer 40.000 inwoners. Er

Evangelieverkondiging in Israël

Ds. N. van der Want

is veel armoede in de stad en er is veel drank- en drugsgebruik. Desondanks mogen Albert en Esther ervaren dat de Heere werkt. De middag in Putten zal een interkerkelijk karakter hebben. Uiteraard is er tijd voor onderlinge ontmoeting.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Er zal een collecte gehouden worden en er is een verkooftafel met Israël-producten, waarvan de opbrengst bestemd is voor dit project.

Landelijke Israëlmiddag

In 2018 heeft op 23 juni de eerste Landelijke Israëldag plaatsgevonden. Omdat de bezoekers uit alle delen van het land komen, lijkt het ons goed om het dit keer op een middag te houden. Deze middag wordt gehouden op D.V. zaterdag 14 september in de Hersteld Hervormde Kerk te Ridderkerk. Het thema voor deze middag en de invulling van het programma is nog niet bekend, dit hopen wij u via de website mee te delen.

Werkgroepen

Behalve bovenstaande gezamenlijke activiteiten van de werkgroepen zullen deze in eigen regio's hun eigen activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld concerten, lezingen en verkopen.

Secretariaat werkgroepen

Indien u vragen heeft, of onze projecten financieel wilt steunen, bijvoorbeeld door middel van een verkooftafel met Israëlproducten op een gemeentedag of bij andere gelegenheden, kunt u terecht bij de secretaresse van de werkgroepen: Margriet van den Berg. U kunt haar benaderen via het mailadres: info.israelcommissie@gmail.com.



Het zal een opmerkelijke lezer opvallen dat boven dit artikel niet staat 'Zending in Israël' maar 'Evangelieverkondiging in Israël'. Bewust is voor deze benaming gekozen. Omdat er principiële verschillen zijn tussen zending aan heidenen en het brengen van het Evangelie aan het Joodse volk. De heidenen zijn totaal vervreemd van Gods Woord. De Joden geloven in de Tenach (Oude Testament), maar hebben ook de Talmoed, die voor hen goddelijk gezag heeft. De christenen geloven behalve in het Oude Testament ook in het Nieuwe Testament. Er is dus slechts sprake van een gedeeltelijke gemeenschappelijke basis. Wat evangelieverkondiging in Israël ook bemoeilijkt, is dat de kerk in zijn algemeen heeft gezegd dat de Joden Gods oordeel over zich hebben uitgeroepen toen zij zeiden: 'Zijn bloed kome over ons, en onze kinderen'. Daarbij heeft de kerk in veel gevallen een kwalijke rol gespeeld ten aanzien van Joden. Zoals tijdens de regering van keizer Constantijn, de kruistochten, de inquisitie en de Tweede Wereldoorlog. Antisemitisme kwam en komt helaas nog veel voor onder christenen. Een rabbijn zei eens tegen mij: 'Jullie christenen willen ons doen geloven in een kruis dat vaak op ons hoofd is stuk geslagen'. Voor een Jood die Christus aanneemt zijn de sociale gevolgen groot. Schokkend was het wat een jonge vrouw in Israël mij vertelde. 'Mijn moeder had liever van me gehoord dat ik zwanger was of aan de drugs verslaafd, dan dat ik christen was geworden!' Het is dan voor een 'goj' niet eenvoudig om een Jood met het Evangelie te benaderen. Wil men het Evangelie brengen onder Israël, dan is kennis van de cultuur en de grote diversiteit in opvattingen onder de vele stromingen erg belangrijk. De zendingsoopdracht van de Heere Jezus luidt dat 'in Zijn Naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken', en Hij voegt daar nog aan toe: 'beginnende van Jeruzalem' (Luk. 24:27). Vanuit liefde tot de God van Abraham, Izak en Jakob en tot Zijn volk Israël mag de commissie Israël van onze kerk bijdragen aan het doorgeven van het Evangelie aan haar oudste broeder. Onder andere steunt zij het inloophuis in Dimona. Verder draagt zij bij aan projecten van messiaanse voorgangers en gemeenten. Een vooraanstaand messiaanse voorganger, Joseph Shulam, zei eens tegen mij: 'De ergste vorm van antisemitisme is aan Israël te verzwijgen dat Jeshua (Jezus) is de beloofde Messias waar onze vaders eeuwen lang naar hebben uitgezien'.