

# 7 oktober 2018: Israëlzondag

Al sinds 1949 kennen we de Israëlzondag, ingesteld na de Tweede Wereldoorlog met haar verschrikkingen en na de stichting van de staat Israël in 1948.

Lenard Prins, penningmeester commissie Israël



Jaarlijks staan we op de eerste zondag in oktober stil bij Israël. We laten in het bijzonder op deze dag de liefde voor Israël zien, onze verbondenheid. Bovenal is er op deze zondag nadrukkelijk het gebed voor Israël. Ook dit jaar heeft Israël geleden onder de spanningen in en vanuit de buurlanden. In het bijzonder denken we hierbij aan de enorme spanningen in de dorpen rondom de Gazastrook. We waren er getuigen van hoe brandende vliegtuigen en fakkels de velden aan de grens met Gaza in brand zetten en een groot deel van de oogst verloren ging. Maar ook op de Golan namen de spanningen toe door de aanwezigheid van Iraanse troepen.

Ondanks dat alles zullen de beloften voor Israël worden vervuld! Daar mogen wij, als kerk, voor bidden. Daar mogen we ons steentje aan bijdragen in allerlei opzichten. Door de werkbezoeken die in de afge-

lopen jaren door de commissie Israël van de HHK zijn gebracht aan Israël, zijn goede contacten ontstaan en hebben we inmiddels een aantal waardevolle projecten mogen starten en ondersteunen.

## **Dimona**

In mei 2017 werd het inloophuis in Dimona na maanden van verbouwen en voorbereiden geopend. Albert en Esther Knoester zijn de pioniers en beheerders van dit prachtige project. De onrust en demonstraties rondom dit inloophuis en de woning van Albert en Esther Knoester kunt u zich wellicht nog herinneren. Inmiddels is het tij gekeerd en zijn er, misschien wel juist door alle beroering, veel bezoekers die de weg naar het inloophuis weten te vinden. Mooie en waardevolle gesprekken worden er gevoerd door Albert en Esther met bezoekers van allerlei pluimage. Ook verschillende groepen vanuit Nederland hebben Dimona tijdens hun rondreis aange-

daan. Zij waren onder de indruk van het werk dat daar mag worden gedaan. Uit dit werk zijn weer andere contacten ontstaan. Er wordt nu gekeken naar een ander kleinschalig project dat gekoppeld zou kunnen worden aan het inloophuis. Er zijn nogal wat alcohol- en drugsverslaafden in Dimona die rondzwerven en geen hulp en/of zinnige dagbesteding hebben. Er zijn intussen contacten met een Messiasbelijdende hulpverlener die veel ervaring heeft op dit gebied. Ook is, zoals u reeds in het Reformatorisch Dagblad hebt kunnen lezen, bij Albert en Esther de vraag neergelegd om van de kleine huisgemeente een meer gestructureerde gemeente te maken. Zodat ook Messiasbelijdende inwoners van Dimona, die nu naar Beer Sheeva moeten rijden, in hun eigen woonplaats samenkomsten zouden kunnen houden. Een Messiasbelijdende pastor die met zijn vrouw vanuit Haifa naar Dimona is verhuisd, onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiertoe. Een initiatief



dit zieke en troosteloze wereldje hoop biedt. Ook deze medemensen worden niet afgeschreven, maar gewezen op de Messias!

### Israëlzondag

Op Israëlzondag wordt gecollecteerd voor organisaties en projecten in Israël. De laatste jaren mogen we een gestage groei zien in de collecten. We hopen dat ook dit jaar weer veel gemeenten de collecten willen bestemmen voor het werk dat we namens de HHK in Israël mogen doen en ondersteunen. Kunnen we op u rekenen?

vanuit de eigen lokale gemeenschap. De commissie Israël bekijkt in hoeverre dit financieel zou kunnen worden ondersteund, zonder dat daarbij de couleur locale in het geding komt. Afgelopen maanden zijn Albert en Esther met verlof in Nederland geweest en waren zij als sprekers te gast op de landelijke Israëldag in Putten. Zij hebben ook lezingen gehouden in andere gemeenten van de HHK.

De commissie Israël wil graag de activiteiten in Dimona continueren en financieel blijven ondersteunen en heeft hiervoor € 65.000 begroot. Voor meer dan de helft van deze kosten staan sinds een paar jaar ondernemers uit de achterban garant. Zij hebben dit ook daadwerkelijk bijgedragen.

### E-book

Een ander kleinschalig project dat de commissie Israël ondersteunt, zijn E-bookprojecten van uitgeverij Hage-

fen in Israël. De directeur, ds. David Zadok, is geen onbekende in Nederland. Ds. David Zadok gaf te kennen dat E-books erg populair zijn in Israël. Hij is met een aantal vertalingen van goede (theologische) boeken bezig om die uit te geven als E-book. Hierbij hoopt en verwacht hij, dat dit de drempeel naar deze lectuur zal verlagen. De commissie Israël heeft hiervoor € 10.000 toegezegd.

### Red Carpet, hulp aan prostituees in Israël

Met name in Tel-Aviv, maar ook in Jeruzalem en andere steden, is de Messiasbelijdende organisatie Red Carpet actief onder prostituees. Deze organisatie is te vergelijken met o.a. het Scharlaken Koord in Nederland. Men biedt hulp aan prostituees en probeert hen uit het circuit te krijgen. Eén van de projecten van Red Carpet in Tel Aviv hebben we bezocht. Heel indrukwekkend hoe genoemde organisatie in

7 OKTOBER 2018

# ISRAEL zondag

Bid, met een algemene stem,  
Om vrede voor Jeruzalem.  
Het ga hun wél,  
die u beminnen.  
PSALM 122

UW GIFT VOOR:

 <small>Inloophuis Dimona</small>	 <small>E-book David Zadok</small>	 <small>Stichting Aleh</small>	 <small>Red Carpet <a href="http://www.shoresh.nl">www.shoresh.nl</a></small>
---	--	--	---





# Vrijwilligerswerk Israël

Het komt regelmatig voor dat jongeren uit onze kerk vrijwilligerswerk willen doen in Israël. Als commissie Israël willen we dat graag stimuleren en begeleiden, want op die manier kunnen wij iets laten zien van onze liefde voor Israël.

ds. K.J. Kaptein

Jongeren komen in aanraking met het Joodse volk en het land van de Bijbel en de ervaring leert dat dit indruk op ze maakt en dat zij daardoor een speciale band met het land en het volk krijgen. De commissie Israël ziet dit dan ook als een belangrijk instrument om de liefde voor Israël en het Joodse volk te versterken.

Deze zomer is een eerste groep van zes jongeren voor zes weken in Israël geweest om vrijwilligerswerk te doen bij Aleh, een instelling die zorg biedt aan meervoudig gehandicapte jongeren. Ze kwamen enthousiast terug en ze mogen terug zien op een onvergetelijke tijd. Ook Bart Kaptein ging naar Israël nadat hij VWO-examen gedaan had aan de Guido de Brès te Rotterdam. Aan hem hebben we enkele vragen gesteld.

## **Waarom koos je ervoor om vrijwilligerswerk te doen in Israël?**

Na mijn examen had ik een langere rustperiode. Ik wilde deze periode zo goed en zinvol mogelijk besteden. Toen ik hoorde dat er vrijwilligers werden gezocht om naar Israël te gaan, leek mij dat een unieke kans en een gave uitdaging. Het leek mij mooi om iets te doen wat niet meteen in mijn straatje paste

en om dat dan te doen in het Beloofde Land is geweldig.

## **Wat vond je van het werk bij Aleh?**

De eerste dagen was het even wennen. Het is een andere cultuur waarin je terecht komt en het werk was mij onbekend. In de loop van de tijd krijg je echter een steeds sterkere band met de bewoners/gehandicapten. Je geeft ze iedere dag aandacht en zorg; dit door bijvoorbeeld een wandeling met hen te maken, ze te helpen in de werkplaats of op school en door met hen te communiceren op allerlei manieren. Hoewel het door henzelf niet altijd wordt opgemerkt, mag je er toch van verzekerd zijn dat het zijn uitwerking heeft.

## **Wat heb je geleerd in deze periode?**

In deze periode heb ik vooral geleerd wat het is om voor je naaste klaar te staan, ook wanneer het voor jezelf minder goed uitkomt. Ook begin je beter te begrijpen hoe goed we het zelf hebben en leer je daar meer dankbaarheid voor te hebben. Daarnaast heb ik in deze periode veel geleerd over Israël, de Joden, het land en de cultuur.

## **Waar heb je van genoten?**

Het was ontzettend leuk en verrijkend om zes weken met de bewoners van Aleh bezig te zijn. Zij maken je elke dag weer vrolijk door hun lach, waar zoveel uit te halen valt. Ik was daar samen met meerdere vrijwilligers uit de HHK en het was ook geweldig om in onze vrije tijd samen door het Beloofde Land te reizen. Ook heb ik veel genoten van het contact met de Joden en hun gastvrijheid. Al met al was het een heel mooie ervaring die ik nooit zal vergeten.

Aanmelding via de commissie Israël betekent dat er gelet wordt op de juiste motivatie en dat er vanuit de commissie actief aandacht is voor vrijwilligers die tijdelijk in Israël verblijven. Om jongeren te stimuleren worden zij tegemoet gekomen in de kosten die eraan verbonden zijn.

Wil je meer weten, neem contact op met mw. Kaptein, 06-19671663 of mail naar [hennykaptein@klikSAFE.nl](mailto:hennykaptein@klikSAFE.nl)

Een prachtig promotiefilmpje vind je op <https://www.youtube.com/watch?v=WFAbnmNtNIE>