

Israël in de gemeente

In het vorige nummer van Zicht op de Kerk is vermeld dat er een regionale werkgroep van start zal gaan. Deze werkgroep valt onder verantwoording van de landelijke commissie en het is de bedoeling dat er nog meer regionale werkgroepen zullen ontstaan.

Erik van Heteren, voorzitter werkgroep commissie Israël

De werkgroep die nu begonnen is, bevindt zich in de classis Noord-Veluwe. Momenteel bestaat deze werkgroep uit vier leden, maar zal nog uitgebreid worden naar maximaal zeven personen.

Doel van de werkgroep

De werkgroep heeft als doel om op Bijbelse gronden de liefde voor het Joodse volk, als de beminden om der vaders wil (Rom. 11:28), in de gemeenten te versterken en om het gebed voor Israël te intensiveren. Vanuit deze bewogenheid zoeken wij de ontmoeting met het volk van Israël, want ook zij hebben het verzoenend bloed van Christus nodig.

Daarom ziet de werkgroep het als haar taak om geld in te zamelen. Zij doet dat door middel van het houden van onder

andere zang- en orgelavonden, lezingen, verkoop van Israëlproducten en een landelijke Israëldag.

De opbrengsten zijn bestemd voor o.a. het inloophuis in Dimona, een stad middenin de Negev-woestijn, waar relatief veel armoede en werkloosheid heersen. Daar worden mensen die in nood zitten, opgevangen en met liefde omringd.

Verder zijn de opbrengsten ook bestemd voor de uitbreiding van Messiasbelijdende gemeenten.

Zij hebben financiële ondersteuning nodig, mede doordat deze gemeenten groeien en zij zelf de kosten die dit met zich meebrengt, niet kunnen betalen.

Eveneens wordt diaconale hulp verleend aan Joden die terugkeren naar hun vaderland.

Activiteiten van de werkgroep

Tot nu toe zijn voor 2018 de volgende activiteiten gepland:

- Zang- en orgelavond: 19 oktober in het kerkgebouw van de HHG te Putten. Thema: 'Psalmen rondom Jeruzalem'. Sietze de Vries zal het orgel bespelen en ds. R. van de Kamp zal de te zingen Psalmen van een korte meditatie voorzien.
- Zangavond: 8 december in het kerkgebouw van de HHG te Putten. Thema: 'Advent'. Het 'Gardermannenkoor' uit Garderen zal dit concert verzorgen.

Landelijke Israëldag

D.V. 23 juni zal de eerste Landelijke Israëldag gehouden worden in het



...het is de bedoeling dat er nog meer regionale werkgroepen zullen ontstaan...

kerkgebouw van de HHG te Putten. Het adres is: Henslare 2, 3882 PK Putten. Het thema van deze dag is: 'God vervult Zijn beloften'. De hoofdsprekers van deze dag zijn ds. K.J. Kaptein en ds. N. van der Want. Daarnaast zullen Albert en Esther Knoester vertellen over het leven in Dimona. Verder zal er een stripboek gepresenteerd wor-

den: 'Het zeventigjarig bestaan van de staat Israël' door dhr. Lenard Prins. Muzikale medewerking wordt verleend door het Urker Mannenkwartet. Er is een lunchplein aanwezig waar allerlei etenswaren verkocht worden en daarnaast worden er allerlei producten uit Israël te koop aangeboden. Uiteraard wordt er een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd

zal zijn voor de projecten die ondersteund worden door de commissie Israël. Verder verwijzen we u naar de advertentie in deze uitgave van Zicht op de Kerk voor de uitnodiging.

Het belooft een mooie dag te worden met een afwisselend programma en we hopen velen van u te ontmoeten!

GOD VERVULT ZIJN BELOFTEN

HERSTELD HERVORMDE KERK

OPBRENGST VOOR ISRAËL

LANDELIJKE ISRAËLDAG 23 JUNI 2018

HOOFDSPREKERS:
ds. K.J. Kaptein en ds. N. van der Want

Van harte welkom op de eerste Israëldag met onder andere:

- ☆ Presentatie Stripboek "Het zeventig jarig bestaan van de staat Israël" door dhr. Lenard Prins
- ☆ Lunchplein met zitjes, verkoop etenswaren, verkooptafels met Israël producten.
- ☆ Urker Mannenkwartet
- ☆ Albert en Ester Knoester uit Dimona

Locatie: HHG Putten, Henslare 2 Aanvang: 9.45 uur



Het heil centraal bij jeugdwerk in de gemeente

‘We moeten een thema kiezen dat jongeren aanspreekt!’ horen we leidinggevenden geregeld zeggen. Vervolgens kiest men een onderwerp als ‘media’, ‘muziek’ of ‘zelfbeeld’. Hoe zinvol deze onderwerpen ook zijn, het vormt niet de eerste focus van kerkelijk jeugdwerk. Het Woord dient centraal te staan.

Steven Middelkoop,
senior jeugdwerkadviser

Onze roeping ten aanzien van Israël

De kerk heeft de roeping tot een getuigenis te zijn in de wereld. Israël neemt in dit getuigenis een cruciale plaats in. De kerk uit de heidenen heeft volgens de apostel Paulus de roeping om hen tot jaloersheid te verwekken (Romeinen 11:11).

Ds. D.J. Diepenbroek

De woorden ‘tot jaloersheid verwekken’ moeten niet in de eerste plaats gelezen worden als een actieprogramma voor christenen. Het zijn woorden die allereerst betrekking hebben op God. Hij verwekt de Joden tot jaloersheid door

de overvloedige zegen op de prediking van de vrije toegang tot de God van Israël voor heidenen door het geloof in Jezus Christus.

De kerk is allereerst instrument in de hand van God. Hij gebruikt de kerk uit de heidenen om Zijn volk tot jaloersheid te verwekken. Wij kunnen ons alleen op een goede manier op de roeping van de kerk bezinnen als wij ons vertrekpunt nemen in God. Hij geeft overigens niet alleen de roeping om te getuigen van Jezus Christus, maar ook de belofte dat de verharding van het Joodse volk niet het laatste woord zal hebben.

Hoe moet de kerk de roeping van de HEERE om tot een getuigenis te zijn voor het Joodse volk vormgeven? Dit kan niet gebeuren zonder beschaamd het hoofd te buigen over de wandaden in de kerkgeschiedenis: de kruistochten, gedwongen bekeringen en antisemitisme. Wij moeten er verder diep van doordrongen zijn dat wij geen enkele

reden hebben om ons boven de Joden te verheffen. Paulus waarschuwt ons daar heel indringend voor: ...Zijt niet hooggevoelende, maar vrees... (Romeinen 11:18-21). De kerk heeft de roeping om ootmoedig en liefdevol – in de gezindheid van Christus – tot een getuigenis te zijn voor het Joodse volk.

De roeping van de kerk begint met het bescheiden en beslist aanspreken van Israël op zijn eigen roeping om een licht te zijn onder de volken. Bescheiden vanwege de heilshistorische chronologie en beslist vanwege de urgentie van de zaak en het heil van Israël en de volken. De roeping van Israël is immers nog steeds actueel. De roeping van de kerk eindigt echter niet bij het aanspreken van Israël op de roeping om een licht te zijn onder de volken. Wij mogen en moeten getuigen van Jezus Christus als het Licht van de wereld. Kerk en synagoge gaan op dit punt uiteen. Dit smartelijke breekpunt moet niet worden toegedekt, maar dient te worden erkend en besproken. Er staan twee manieren van lezen van het Oude Testament tegenover elkaar. De kerk mag er geen enkele twijfel over laten bestaan dat de Schriften van Jezus Christus getuigen.