

## Bijbelse plaatsen (5)

*Dimona*

*Als je door Israël rijdt en de bewegwijzeringsborden leest, kom je heel onbekende plaatsen tegen, maar ook hele bekende. Deze zijn bekend omdat ze herinneren aan Bijbelse plaatsen.*

*Ds. R. van de Kamp, Opheusden*

Zo komen we ook in de Negev-woestijn bekende Bijbelse plaatsen tegen. Zoals het huidige *Arad*. De koning van *Harad* viel Israël aan, toen zij vanuit Egypte op weg waren naar het land Kanaän (Num. 21:1). En ook *Berséba*, waar Abraham een bos plantte, nadat hij afspraken had gemaakt met Abimélech (Gen. 21:33). In het stadswapen van het huidige *Beër-Sheva* is deze gebeurtenis afgebeeld. De naam *Negev*, zoals de woestijn nu wordt genoemd, komt in onze Statenvertaling niet voor. Het Hebreeuwse woord 'negeb' is daar vertaald met *zuiden* of *zuiderland*. Zo wordt gezongen in Ps. 126: 'O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden (Hebr.: Negev). Plotseling konden er enorme stromen water ontstaan door overlopende wadi's. De dichter ziet ernaar uit dat het volk zo ook verlost wordt.

De stad *Dimona* heeft oude papieren, want wij komen de naam al tegen in Joz. 15:22. Zij is, na *Beër-Sheva* en *Arad*, de grootste plaats in de Negev en heeft momenteel een kleine 40.000 inwoners. Toen de staat Israël werd opgericht in 1948 was Israël één grote zandbak. David Ben Goerion heeft toen al direct plannen gemaakt om het land op te bouwen en ook de Negev-woestijn te ontginnen. Daarvoor is een vernuftig irrigatiesysteem aangelegd, waarvoor water uit de rivier de Jordaan wordt gebruikt. Zo is het mogelijk om midden in de woestijn een stad te hebben, waarin gewoond en gewerkt kan worden.

Als het volk Israël, onder leiding van Jozua, het beloofde land is ingetrokken, wordt het land verdeeld onder de twaalf stammen. Dan begint de opsomming van de steden die aan de stam

Juda worden toegewezen met de grenzen te benoemen. Daarna volgen er ook steden die wat verder van de grens verwijderd liggen en daarbij behoort ook Dimona. De kanttekeningen bij dit vers laten weten dat Dimona ook wel Dibon wordt genoemd. Hierbij wordt verwezen naar Neh. 11: 25. Als het volk Israël uit de Babylonische ballingschap terugkeert wordt opnieuw het land aan de stammen toegewezen. Daar wordt echter over Dibon, en niet over Dimona, gesproken.

Nu moet dit Dibon niet worden verward met een stad die aan de andere kant van de Dode Zee ligt, in het land van Moab. Ook deze stad heeft Bijbelse papieren. Na de intocht in Kanaän had de stam van Gad deze vestiging in bezit genomen en versterkt. Daarom wordt het ook wel Dibon-Gad genoemd (Num. 33:45). Zij werd echter later aan de stam van Ruben toegekend (Joz. 13:9 en 17).

In de tijd van de Romeinse overheersing was Dimona een belangrijk knooppunt van handelsroutes. Dit bracht veel levendigheid met zich mee en had aantrekkingskracht op allerlei soorten van mensen. Uit deze tijd zijn veel archeologische opgravingen gedaan.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de stad Dimona gesticht en waren het voornamelijk immigranten uit Noord-Afrika die daar huizen bouwden



en voor werkgelegenheid zorgden. Rond die tijd werd door de Israëlische regering een plan gemaakt om gebruik te maken van kernenergie. Vanwege de min of meer geïsoleerde plaats in de woestijn en de beschikbaarheid van woningen werd besloten om in de directe omgeving van Dimona een kerncentrale te bouwen. Aan het eind van de tachtiger en begin negentiger jaren zijn er veel Russische Joden geëmigreerd naar hun thuisland Israël. Hiervan zijn er verschillenden in Dimona neergestreken. Opmerkelijk zijn de verschillende synagogen, waaruit de herkomst van de betreffende Joden kan worden afgeleid. Zo is Dimona ook het centrum van Afrikaanse Hebreërs, Joden die niet volgens de Talmoed leven, maar hun eigen regels hebben.

De werkeloosheid is hoog in Dimona. Dit brengt helaas allerlei problemen zich mee. Sinds de oorlog met Hamas worden militairen die in Gaza hebben gevochten naar Dimona gebracht om vandaar naar hun woonplaats te reizen. Dit betekent dat regelmatig militairen het inloophuis bezoeken, dat vanuit de Commissie Israël is geïnitieerd. Het Vlaardingse echtpaar Albert en Esther Knoester werken sinds 2010 in Dimona. Zij hadden behoefte aan een ontmoetingsplaats, waar ze in alle rust gesprekken met inwoners van Dimona konden voeren, wat wij voor hen hebben mogen realiseren. Hieruit is een Messiasbelijdende huisgemeente, 'Bron van Levend water', ontstaan. En zo mag ook in Dimona een plaats zijn waar het evangelie van de gekruisigde Christus mag worden verkondigd, de plaats die zoveel eeuwen geleden aan de stam van Juda werd toegekend.

De Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen en Hij heeft het boek met de zeven zegelen geopend. En daarom mag ook in 2024 Dimona nog bestaan en betoont de God van Abraham, Izaak en Jakob Zijn onbezweken trouw.