



VAN DE CURSUS EVANGELISATIE NAAR DE OPLEIDING TOT *evangelist*

Ben van der Starre, Rhenen

Op veel plaatsen in het land (van Urk, IJsselmuiden, Oosterwolde, Elspeet, Leerbroek tot Ooltgensplaat) zijn weer toerustingscursussen over evangeliseren gegeven. Hoe verwoord je nu op straat (of bij de burens) de kern van het Evangelie?

Aan het eind van de cursus gaan we met elkaar het geleerde op straat in praktijk brengen. Moeilijk, maar mooi werk. Regelmatig horen we dat men nog meer wil leren. Daar is een mooie mogelijkheid voor. Na de zomervakantie start weer de opleiding tot evangelist. Een opleiding die door de HHK wordt aangeboden en door het CGO in Gouda wordt verzorgd. Er is een veelkleurig en verdiepend programma samengesteld, dat bijzonder verrijkend is.

*Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.
Studielast ongeveer tien uur per week.
Collegegeld bewust laag gehouden.
Opleiding op hbo-niveau.
Apologetiek neemt een belangrijke plaats in.*

Aan een cursist van het vierde jaar heb ik eens gevraagd waarom iemand de opleiding tot evangelist zou moeten volgen? Ik kreeg een mooi antwoord: 'De opleiding ben ik gaan volgen omdat ik me gedrongen maar onbekwaam voel om de gesprekken met mensen aan te gaan. Daarnaast zie ik het belang van de vakken die gegeven worden voor mijn persoonlijke vorming. Deze opleiding is ook een mooi vervolg op de cursus toerusting van de HHK.'

De cursisten worden op de opleiding toegerust om bijvoorbeeld als 'zelfstandig' evangelist te functioneren, een evangelisatieproject aan te sturen en eventueel ook anderen toe te rusten voor evangelisatie. Het grote voordeel van

deze opleiding is de diepgang en de breedte. Veel aandacht is er voor de Boodschap van de Bijbel, de diverse doelgroepen, de manieren van evangeliseren en de communicatie daarbij.

Gesprekken leren voeren (apologetiek) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hoe voer je een gesprek? Wat kun je verwachten? Hoe kun je met afwijzing omgaan? Hoe stel ik goede vragen? Je leert ook om met mensen van een andere religie het gesprek aan te gaan. Het Evangelie is in de wereld de eeuwen door op weerstand gestuit. Het verzet tegen het Evangelie wordt wel steeds groter. Zo oud als de aanval op het christelijk geloof is, zo oud is ook de apologetiek. Het weerspreken van het Evangelie vraagt om weerlegging.

CALVIJN

'Het getuigenis moet gericht zijn op de eer van God. Het moet daardoor op zijn minst gemotiveerd zijn. We moeten nagaan wanneer, in hoeverre en bij wie we dit getuigenis zullen afleggen. We moeten niet overal op precies dezelfde wijze hetzelfde zeggen. Apologetiek is dus persoons- en themabepaald en situatie betrokken. Uitgangspunt is en blijft het Evangelie van Jezus Christus.'

- *'De opleiding is bijzonder verrijkend en verdiepend. Ik merk dat ik nu betere gesprekken kan voeren.'*
- *'Met deze opleiding wil ik me verdiepen in Gods Woord en meer kennis opdoen ten behoeve van het evangelisatiewerk.'*
- *'Wat ik echt mooi vind is dat al die vakken zijn gericht op het behoud van de mens.'*

AANMELDEN: U kunt inschrijven bij het kerkelijk bureau van de HHK (0317-505541 of evangelisatie@hkh.nl). Graag voor D.V. 13 juli a.s.