

Gesprekken op de landelijke Evangelisatiedag

**In gesprek met
H. Timmerarends,
ouderling uit Montfoort**



WAT MAAKT DAT U VANMORGEN KWAM?

'We zijn al langere tijd bezig om als gemeente onze taak tot evangelisatie in te vullen. Op initiatief van een van onze gemeenteleden hebben wij de afgelopen periode in vier avonden de evangelisatiecursus gevolgd. Daaruit en vanuit een lopend initiatief om een inloophuis te beginnen is een evangelisatie-commissie voortgekomen. Vanuit de kerkenraad heb ik zitting in deze commissie.

Ook was ik wel benieuwd naar het verhaal van de heer Bloed. Van boer naar evangelist is toch wel een ingrijpende verandering. Een stap die je niet zomaar maakt.'

WAT NEEMT U MEE/SPRAK U AAN MET BETREKKING TOT DE HOOFDLEZING?

'Er is een aantal zaken die mij aangesproken hebben. Maar vooral het persoonlijk verhaal van meneer Bloed. Hoe hij al langere tijd met deze zaken worstelde en hoe de Heere wegen opende. En ook hoe daarin toch de nabijheid en leiding van de Heere ervaren wordt, ook al zit het tegen. Terecht merkte de heer Bloed op dat he Evangelie de beste boodschap is die er is. Waarom zijn wij dan zo beschroomd om dat uit te dragen? Een vraag die we onszelf wel voortdurend mogen stellen.'

WELKE WORKSHOP HEEFT U BIJGEWOOND?

'Ik heb de workshop Luisteren naar de Heilige Geest bij dominee Van Binsbergen gevolgd. Het is toch ten diepste de Heilige Geest die door mensen het Evangelie laat verkondigen. Het maakte indruk, wat de dominee vertelde over de buurjongen waarmee hij omging. Hoe die reageerde nadat hij een Bijbel van dominee Van Binsbergen, toen nog een jongen, had ontvangen. Zijn buurjongen gaf aan dat hij niet begreep dat hij nu pas een Bijbel kreeg als de dominee geloofde wat erin stond. Dat kon toch niet wachten?'

**In gesprek met
ds. L.D.A. Hartevelt
uit Houten**



WAT MAAKTE DAT U VANDAAG BENT GEKOMEN?

Ik evangeliseer dagelijks wanneer ik wandel, dan ontstaat er pas-toeraat op straat.

Dat resulteerde bijvoorbeeld in de komst van een Roomse buurtbewoner op een zendingsavond van onze gemeente. Persoonlijk ben ik al jaren betrokken bij evangelisatiewerk. Ik kan niet zwijgen. Ik moet geregeld in het ziekenhuis zijn. Dan ontstaan er gesprekken in de wachtruimte, met artsen en ander personeel. Het is voor mij een pastorale evangelisatiedag. Eind januari zijn H.B.P van der Starre en J. D. Liefthing in Houten geweest, vanwege een plaatselijke commissie evangelisatie in oprichting. Nu zijn we met een afvaardiging gekomen.'

WAT NEEMT U MEE UIT DE TOESpraak VAN DS. MULDER?

De Schriftuurlijke basis en richtlijnen. Mijn bevestigingstekst was 2 Timotheus 4: 2. Deze woorden kwamen vanmorgen door mijn bevestiger opnieuw voor de aandacht met een breder perspectief dan alleen de gemeenten Breukelen en Houten waar ik aan verbonden ben.'

'Predik het Woord; houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer'
(2 Timoth. 4: 2)

WAT NEEMT U MEE UIT DE TOESpraak VAN PIET BLOED?

'In aansluiting op de openingswoorden de praktische spits, Vanuit Piets persoonlijke toe-eigeningsvragen, mocht hij daarmee bij de Heere onvoorwaardelijk aan een eind gekomen. Vanaf dat moment is het Evangelie niet meer voor zichzelf te houden. Zijn voorbeeld van het brandende huis om gedreven te zijn allen te redden, drijft hem nu ook de naaste, de reddende boodschap van Gods liefde te brengen aan verloren zondaren in een grote stad. Iedereen moet horen wat tot hun vrede dient.'

ZOU U DEZE DAG AAN ANDERE LEDEN VAN DE KERK AANBEVELEN BIJ TE WONEN?

'Het is aanbevelenswaardig met het hele gezin te komen. Hoewel de poster er niets van meldde, bleek er zelfs een kinderprogramma te zijn. De catering was uitstekend. Velen hebben de weg gevonden, zodat er een flinke rij voor de kerkdeur stond. Het programma in combinatie met de goede ontmoetingen in de pauze zijn een goede voorbereiding op de zondag.'

In gesprek met Jacob Meijer



Ik vond het mooi dat ds. Mulder in zijn openingswoord benadrukte: 'Doe het werk van evangelist', is een opdracht voor ons allemaal. Piet

Bloed vertelde hoe die opdracht in zijn leven werkelijkheid werd. Het is mooi om te horen hoe God allerlei verschillende mensen leidt en een taak geeft. Ik heb de workshops 'Luis-teren naar de leiding van de Heilige Geest' en 'Kinderevangelisatie aan huis' gevolgd. Uit die workshops neem ik mee dat het belangrijk is om thuis te zijn in het Woord. Op die manier spreekt de Heilige Geest namelijk tot ons. Daarnaast neem ik mee dat het bereiken van kinderen in de buurt op een heel laagdrempelige manier kan. Je kunt hen eenvoudig bereiken door te vertellen waarom je dingen doet en dat Jezus belangrijk is in je leven. De evangelisatiedag is een dag waarin je wordt bemoedigd en uitgedaagd. Zeker een aanrader om te bezoeken!

In gesprek met Wim Maris uit Schiedam



Wij maken deel uit van de evangelisatie-commissie HHG Schiedam. We zijn gekomen om ideeën op te doen, om ervaringen uit te wisselen, om ons werk te presenteren en er uitleg aan te geven.

WAT NEEMT U MEE UIT DE TOESPRAAK VAN DS. MULDER?

Ds. Mulder gaf aan dat een gemeente zonder evangelisatie of iets van enige activiteit geen Bijbels bestaan heeft en misschien wel op den duur zal ophouden te bestaan.

WAT NEEMT U MEE UIT DE TOESPRAAK VAN PIET BLOED?

De leiding van de Heere in iemands leven, iemand die het niet zelf weet maar verzoening en wijsheid nodig heeft om het Bijbels spoor te gaan.

ZOU JE DEZE DAG AAN ANDERE LEDEN VAN DE KERK AANBEVELEN BIJ TE WONEN?

Jazeker, mooi dat we de datum voor 2021 weten.

In gesprek met Robert van Dam uit Stellendam

Vanuit de betrokkenheid bij het plaatselijke evangelisatiewerk vind ik het belangrijk om deze dag bij te wonen. Ook is het leuk om de leiding en cursisten van de toerustingavond, gegeven door de landelijke commissie evangelisatie, weer te ontmoeten. Ik trof een grote groep enthousiaste mensen aan die met het evangelisatiewerk bezig is. Ik voel me hierdoor gesterkt om deel te zijn van het grote geheel van gelijkgestemden. Dat we er als plaatselijke evangelisatiecommissie niet alleen voor staan. Ik vond het fijn om te horen hoe onze goede God Zijn werk tot stand brengt. Hij gaat daarvoor met ieder Zijn weg. In de lezing van dhr. Bloed proefde ik zijn bewogenheid en zijn praktische tips zullen anderen zeker motiveren.

Cursus evangelisatie 2020-2021

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan.

Vanaf D.V. september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK voor de zevende keer een cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. De cursus wordt bij voldoende deelnemers gehouden in Katwijk aan Zee en Veenendaal.

Inhoud cursus

Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De cursus wordt gegeven in Veenendaal en op aanvraag bij u in de gemeente.

Aanmelden liefst voor D.V. 1 september 2020. Het cursusgeld voor het cursusjaar 2019/2020 bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00 voor tien morgens. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn ook van harte welkom!

Voor meer informatie en aanmelding zie: <https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie> of bel met het kerkelijk bureau tel. 0318-505 541.

*Het heeft ons denken verrijkt!
'We hebben met veel genoegen de cursus gevolgd. We hebben kennis opgedaan, de praktijk geoefend en ons verdiept in de opdracht van God voor ons als christenen. Het heeft ons denken verrijkt en we hopen dat we met deze toerusting het evangelisatiewerk beter kunnen uitvoeren, zodat er veel mensen bereikt worden met het Evangelie.
Dick en Jeanette*