

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 0654 21 52 85
Scriba	Ouderling J. Visser Loevestein 31, 6714 BS Ede scriba@hhgede.nl	0318 69 01 60
Secretaris diaconie	Diaken J.A. Karels Pollenstein 3, 6714 DC Ede secretarisdiaconie@hhgede.nl	0318 30 22 32
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	0657 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 0620 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij vertrouwenspersoon@hhgede.nl	0318 65 59 22 0617 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers webbeheer@hhgede.nl www.hhgede.nl	0642 12 79 36
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. A.S. van Harten kindercreche@hhgede.nl	0318 75 10 39
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, Dhr. H.C. Oudijn (eindredactie) redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

[Meditatie](#)

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Matth. 11 vers 28

De tekst leert ons dat de personen 'vermoeiden en belasten' zijn. En dat de nodiging tot hen is: *Komt tot Mij*. En dat de nodiging bij Christus vandaan komt en de aanmoediging om te komen is: *Ik zal u rust geven*. Al deze zaken houden in dat: Alle mensen van nature van God afstaan, want als dat niet zo was, was het niet nodig om hen te nodigen. Dit heeft een oorzaak.

De oorspronkelijke verhouding tussen God en mens is teniet gedaan. Zij waren bij elkaar in het verbond der werken. Dit verbond is door Adam verbroken, daarom is hij van God afgevallen en vervreemd. Dat is ook de reden waarom hij en zijn vrouw uit het paradijs weg moesten. Daardoor zijn de harten van de mensen van God afgekeerd en vijandig tegenover Hem. *'Daarom het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich der wet niet; want het kan ook niet.'* Er is een volkomen tegenstelling tussen de natuur van God en de zonde. De eerste zonde van Adam is een weinig zuurdesem, die de gehele mensdom doorzuurd heeft, zodat wij niet alleen van God afstaan, maar ver van Hem verwijderd zijn: *'zonder God in de wereld'*.

Vervolgens gaat onze ziel steeds verder van God af, zo lang hij in deze staat blijft. Elke zonde is een stap verder van God af; daarom is de roeping van het Evangelie voor hen die afgeweken zijn, opdat zij terug mogen keren. Wij zijn op de weg, die naar het verderf leidt, waarop wij snel voort gaan. Dit leert ons hoe zondig en ellendig onze natuurlijke staat is. Het is onze plicht om nabij God te komen, want ver van Hem af te zijn, is onze zonde en ellende. Geen wonder dan ook, dat wij in deze staat van gescheidenheid van God blijven. God heeft ons daarom ook verlaten. Zal dit niet eindigen in een eeuwige scheiding, als wij niet terugkeren?

De nodiging houdt in dat, als u van plan bent om God te ontmoeten, om weer met Hem verenigd te worden, u Hem in Christus moet ontmoeten, om in Hem tot God te komen. *'Alle dingen, zegt Jezus, zijn Mij overgegeven van Mijn Vader. Komt daarom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal U rust geven.'* Wilt u vrede, vergeving en iedere zegen hebben? Komt dan tot Hem. God is zo laag afgedaald om deze ontmoeting mogelijk te maken, dat Hij naar de aarde is gekomen. Hij is in het vlees van Christus gaan wonen, om aldus op zondaren te wachten, om hun ontmoeting met Hem te bevorderen, want: *'God was in Christus de wereld met Zichzelf te verzoenen.'* Hij had niet nodig om zover te komen, maar vanuit Zijn eigen vrije genade heeft Hij dit gedaan. Verder zal Hij nooit komen, want daar alleen kunnen zondaren Hem ontmoeten. God is in Hem en heeft daardoor in Hem vrede gemaakt. Als u niet tot Hem wilt komen en God daar ontmoeten, zult u nooit Zijn aangezicht in vrede aanschouwen. Hier wordt aangetoond dat dit Gods middel is om zondaren, die ver van hem af staan, vanwege de zonde, weer met Hem te verenigen. Er is geen andere weg: *'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.'* Hij is de grote secretaris van de Hemel, door Wie u alleen tot de tegenwoordigheid van de Koning geleid kan worden: *'Want door Hem hebben wij beide de toegang door één Geest tot de Vader'*. De sleutels van het huis van David hangen aan Zijn gordel. Als er nog een andere weg is om tot God te komen, dan is het een van deze twee wegen. De eerste is om de wet te houden in volmaaktheid. Maar die is onmogelijk voor ons geworden, omdat we die niet meer kunnen volbrengen. Wij missen door onze zonden die volmaaktheid.

De andere weg is de weg van de barmhartigheid, de weg van vrije genade. Ook dat is voor ons een weg van de onmogelijkheid. Want de rechtvaardigheid van God eist noodzakelijk voldoening en God wil zijn barmhartigheid niet verlenen ten koste van zijn rechtvaardigheid. De schuldigen worden niet onschuldig gehouden. Gods wil of laatste testament is gemaakt en verzegeld door Zijn Zoon. In dat testament wordt geen andere weg geopenbaard dan in Christus. God zelf heeft verklaard, dat zij geen barmhartigheid zullen verkrijgen, wanneer zij niet tot Christus komen. Want, *'... die niet in Hem geloofd zal hebben, zal verdoemd worden'*.

Ds. Th. Boston

Deze meditatie, het vervolg van de vorige keer en wordt vervolgd, is van ds. Th. Boston (1676 - 1731), tijdgenoot van de gebroeders Erskine. Hij is voor het geloofsleven van velen van grote betekenis geweest. Door de rijke inhoud van zijn geschriften geniet hij zowel in Schotland als daar buiten grote bekendheid.

Kerkdiensten

1 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
2 ^e Pinksterdag	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
7 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
14 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bevestiging ambtsdrager</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
21 juni	10.00 uur	Ds. H. Buitink (<i>Ede</i>)
	18.30 uur	Ds. J. Kloosterman (<i>Lunteren</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
28 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Uit de pastorie

Een poosje geleden (10 mei jl.) heb ik gepreekt over de ontmoeting van de Heere Jezus met Petrus aan de oever van het meer van Galilea. Dat meer in het noorden van Israël, waar elke bezoeker van het Heilige land wel een keer op gevaren heeft.

Deze geschiedenis, bij het meer, staat beschreven in Johannes 21: 15 e.v. Tot drie keer toe, stelt de Heere Jezus de vraag aan Petrus: Heb je Mij lief? En wat een vraag oproept is dit, de Heere Jezus gebruikt twee woorden voor 'liefhebben' in het Grieks. Het zijn de werkwoorden *agapao* en *phileo*. Bij de eerste twee vragen die Hij stelt, gebruikt de Heere Jezus het woord *agapao* en de laatste keer het woord *phileo*. Petrus daarentegen gebruikt in zijn antwoorden aan de Heere Jezus, drie keer hetzelfde woord, nl: *phileo*.

De vraag is aan mij gesteld, zit daar verschil in, hoe moeten we dat lezen?

Als je de Statenvertaling leest, dan zie je dat verschil niet terugkomen. De Statenvertaling gebruikt alle keren, zowel bij de Heere Jezus, als bij Petrus, het woord liefhebben, zij maakt geen onderscheid in haar vertaling. Ook in de kanttekeningen, wordt er niets over gezegd. Blijkbaar is het voor de Statenvertalers geen zaak van belang geweest.

Anders is het bij de Herziene Statenvertaling die maakt wel onderscheid. Bij *agapao* gebruikt zij 'liefhebben', bij *phileo* gebruikt zij 'houden van'. Als het over vertalen gaat, is zij hier in elk geval consequenter.

Wat is het verschil tussen deze woorden? *Agapao* wordt wel geduid als de Bijbelse liefde, liefde die van God tot mensen komt. Terwijl *phileo* de onderlinge menselijke liefde is. Kortweg gezegd, er is wel gezegd dat *agapao* 'ware liefde' betekent en *phileo* 'liefde'. En het is waar, zo worden deze woorden ook wel in de Bijbel gebruikt. Maar is dat in alle gevallen vol te houden? De HSV heeft geprobeerd dat verschil in haar vertaling tot uiting te brengen maar ook weer niet op alle plaatsen. Begrijpelijk, want er spelen meer overwegingen bij het vertalen.

Hoe gebruikt Johannes deze woorden van 'liefhebben' in zijn evangelie? Een paar teksten ter overweging. In Johannes 3 vers 35 en in hoofdstuk 5 vers 20 gaat het er in beide teksten over dat de Vader de Zoon lief heeft. Welke woorden gebruikt Johannes bij liefhebben? In de eerste tekst: *agapao*, en in de tweede tekst: *phileo*. Hier, het gaat over de onderlinge Goddelijke liefde, plaatst hij deze verschillende woorden op hetzelfde niveau.

We weten dat Jezus gehouden heeft van Lazarus en zijn zussen, in Johannes 11 vers 5 en 36 wordt dat gezegd. In de eerste tekst lezen we: *agapao* en in de tweede tekst: *phileo*. Ook hier, als het gaat over de liefde van God (Jezus) tot mensen, plaatst hij de woorden op hetzelfde niveau.

Zowel in Johannes 13 vers 23 als in Johannes 20 vers 2 lezen we over de discipel die Jezus liefhad. En dan wordt bedoeld dat Jezus die discipel (Johannes) liefhad. Welke woorden gebruikt Johannes m.b.t. zijn relatie met de Heere Jezus? In de eerste tekst: *agapao* en in de tweede tekst: *phileo*. Ook hier maakt hij geen verschil in de toepassing van het woord.

Want het is toch niet zo, dat in bovenstaande teksten de ene keer een meerdere of mindere liefde wordt bedoeld dan de andere keer?

Het zijn twee verschillende woorden voor 'liefhebben' dat is helder. En de hoofdbetekenis is ook duidelijk: liefhebben. Maar is er veel verschil tussen? En als we er een verschil in zien, is het dan niet op het gebied van de 'gevoelswaarde' van het woord? Bijvoorbeeld, net zoals het verschil tussen 'wenen' en 'huilen'.

Is het in onze taal ook niet zo? Wat is het verschil: Ik houd van Annemarie of ik heb Annemarie lief? Wanneer gebruiken wij het ene en wanneer het andere woord? Het valt voor ons ook niet mee om dat verschil te duiden. Johannes heeft zijn eigen redenen om bepaalde woorden te gebruiken, hij gebruikt ze door elkaar heen. Er wordt wel gedacht dat het met het Aramees te maken heeft. Dat zou kunnen, volgens kenners van deze taal, is dat voor ons niet meer te achterhalen.

En Johannes gebruikt meer woorden (met gelijke betekenis) door elkaar heen. We zien het ook bij het woord voor 'weten' in deze zelfde passage. In de zin: U weet alle dingen, gebruikt Johannes de Griekse woorden: *oida* en *ginosko*, ook door elkaar heen.

Uiteraard gebruikt ook Paulus het woord *agapao*. Hij gebruikt het *agapao* ook in twee betekenissen. We lezen in 2 Tim. 4 vs. 10, dat Demas de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Hij gebruikt in deze tekst het woord *agapao*. Terwijl hij in 1 Korinthe 13, de geestelijke gave van de liefde bezingt in het '*Hooglied van de liefde*' met hetzelfde woord *agapao*.

Waar gaat het in de geschiedenis van Johannes 21 om? Niet dat Jezus bij de laatste keer een ander werkwoord voor 'liefhebben' gebruikt. Of dat Petrus verschillende werkwoorden voor 'kennen' gebruikt. Maar dat Jezus de derde keer aan hem vraagt naar zijn liefde voor Hem, dat is geen toeval. Dat komt bij Petrus binnen. Want hij heeft Hem drie keer verloochend! Petrus kan niets anders antwoorden dan: *En U weet, dat ik U liefheb!* Tot drie keer toe. En wij? Wat antwoorden wij?

Nog een vraag

Dezelfde preek heb ik afgesloten met het citeren van een *Olney hymne*. Om precies te zijn *Olney hymne* 118 en dan het laatste couplet. De vraag was, wat zijn dit voor liederen? Waar komen ze vandaan?

The Olney Hymns

Deze liederen komen oorspronkelijk uit Engeland. Ze zijn uitgegeven in het jaar 1779, in dezelfde tijd als onze huidige psalmbereijming (1773). De auteurs zijn John Newton en William Cowper. William Cowper zal niet zo

bekend zijn, John Newton wel. John Newton is de maker van het bekende lied *Amazing Grace*, dit is nummer 41 uit boek I van de *Olney Hymns*. Dit lied heeft Newton geschreven naar aanleiding van 1 Kronieken 17 vs. 16 en 17.

John Newton is ook bekend geworden door zijn levensbeschrijving. Hij was enig kind en heeft zichzelf opgewerkt tot zee kapitein. Maar wel van slavenscheperen. Tijdens een geweldige storm op zee op 10 maart 1748 veranderde zijn leven. Die gebeurtenis beschrijft hij in zijn autobiografie, *An Authentic Narrative*, (Nederlandse vertaling: *Genade brengt mij thuis*.) Dit 'stormincident' bracht bij John Newton geloof en bekering in zijn leven. Hij nam afstand van de slavernij, werd er een bestrijder van. Uiteindelijk is hij priester/predikant geworden in de Anglicaanse kerk.

Waar komt de naam 'Olney' vandaan? Olney was het plaatsje waar John Newton predikant is geworden. Voor deze gemeente heeft hij samen met zijn vriend William Cowper deze liederen geschreven.

Waarom hebben zij deze liederen geschreven?

In zijn voorwoord, in boek I, schrijft John Newton: *Het verlangen om het geloof en de troost voor oprechte christenen te bevorderen, dat is het belangrijkste, maar niet het enige motief voor wat we hebben gedaan. Het is ook bedoeld als monument, om de herinnering aan een goede en geliefde vriendschap in gedachten te houden.*

De *Olney Hymns* zijn erg populair geweest. Vele drukken zijn er van verschenen zowel in Engeland als in Amerika. Tegenwoordig zijn er een beperkt aantal van deze liederen opgenomen in Engelstalige zangbundels. De 348 *Olney Hymns* zijn verdeeld over drie boeken. John Newton heeft er 280 geschreven en William Cowper 68 stuks. In boek I staan liederen die geschreven zijn aan de hand van Bijbelteksten. In boek II staan liederen die over diverse onderwerpen gaan. In boek III staan liederen die situaties uit het geestelijk leven bezingen. Ook in het 'Liedboek voor de Kerken', in mijn uitgave van 1973, staan een 3-tal liederen (Gz. 446, 447 en 448) van Newton en Cowper.

De geciteerde Hymn 118, uit boek I, is geschreven door William Cowper naar aanleiding van de geschiedenis bij het meer van Galilea in Johannes 21 vers 15 t/m 17. Het is een lied met zes coupletten en heeft als titel: *Lovest thou Me? / Heb je Mij lief?*

Zesde couplet

*Lord, it is my chief complaint
that my love is weak and faint;
yet I love thee, and adore;
O for grace to love thee more!*

*Heere, dit is mijn grootste klacht
Mijn liefde is zonder kracht;
Toch, aanbid en houd ik van U;
Geef mij meer genade, voor nu!*

*Met een hartelijk groet,
Fam. ds. W. Schinkelshoek*

[Van de kerkenraad](#)

We zijn als kerkenraad dankbaar dat er weer enige versoepelingen mogelijk zijn in het kerkelijke leven. We volgen daarin uiteraard de richtlijnen van de overheid en de Hersteld Hervormde Kerk, met het protocol dat we hebben gekregen.

Vanaf 1 juni, tweede Pinksterdag, is er onder strikte voorwaarden ruimte om samen te komen met maximaal 30 personen. Bij die voorwaarden moet u denken aan de 1,5 meter afstand en de verdere maatregelen ter voorkoming van onderlinge besmetting. Als de cijfers rond het coronavirus zich in gunstige zin blijven ontwikkelen, zal er per 1 juli a.s. een verruiming kunnen plaatsvinden naar 100 personen.

Weer voorzichtig opstarten

Over de samenkomsten vanaf 1 juni wordt u binnenkort via de e-mail nader geïnformeerd. Wel kunnen we u al medelen dat voor wat betreft de volgende diensten een datum is vastgesteld:

- Bevestiging van dhr. J van Wolfswinkel in het ambt van ouderling: 14 juni

- Bediening van het sacrament van de Heilige Doop: 12 juli

De bediening van het Heilig Avondmaal, welke op 14 juni voorzien was, alsmede de daarmee samenhangende bezinningsavond en Censura Morum op 11 juni, kunnen helaas onder de huidige omstandigheden nog niet doorgaan.

We hebben ons afgevraagd tot welk moment we door willen gaan met de bidstonden op de woensdagavond. Inmiddels hebben we afgesproken de datum van 1 juli daarvoor aan te houden. De bidstonden zijn ontstaan toen het normale kerkelijke leven niet langer door kon gaan. De erediensten moesten worden aangepast en gemeentelijke activiteiten geannuleerd. In deze verwarrende tijden was en is het gebed zo nodig. Voor elkaar, met elkaar. Voor de overheid, voor het indammen van de ziekte. Voor bekering, verootmoediging en bemoediging. Daarom hebben we alweer sinds 19 maart onze wekelijkse bidstonden mogen hebben, momenten waarop we de zegen van de Heere hebben mogen ervaren en nog steeds ervaren. Met dat de huidige versoepelingen mogen doorgaan en we op 1 juli weer met 100 mensen kunnen samenkomen, daarnaast ook de bevestigings- en doopdiensten mogen plaatsvinden, dient zich een natuurlijk moment aan voor het beëindigen van de bidstonden in deze crisistijd.

Uiteraard kan dat niet betekenen dat onze gebeden ophouden, persoonlijk, ambtelijk en gemeentelijk. Met u zien we uit naar de langzame normalisering van het kerkelijke leven. Vele vragen staan nog open. Laten we het alles brengen voor Gods aangezicht. In Zijn hand rusten alle dingen. Laat onze verwachting niet gevestigd zijn op overheden, virologen, wetenschappers, enzovoort maar op Hem Die zegt: "Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jes. 46:10b). De overwinning is toch aan het Lam! De opgestane en ten hemel gevaren Levensvorst, waar wij "Hem zien met heerlijkheid en eer gekroond". En daarmee weten we dat Hij "alle dingen onder Zijn voeten heeft onderworpen", ook al zien wij dat nu nog niet. (Hebreeën 2: 7 - 9) Laten we ook niet vergeten dat wat wij 'normaal' vinden in tal van landen en streken in deze wereld absoluut niet normaal is. In dat opzicht bepaalt de huidige situatie ons bij voorrechten die anderen dag in, dag uit missen.

[Pastoraat](#)

Vele weken hebben wij elkaar al niet meer gezien. Althans ik u en jullie niet, u en jullie mij wel. In het begin heb ik er geweldige moeite mee gehad. Preken in een bijna-lege (7 mensen) kerk. Het deed, zeker in het begin, heel surrealistisch aan. Maar je went er ook weer aan. Dan ben je dankbaar dat deze technische mogelijkheden er zijn. In China, las ik, zijn deze online diensten verboden. De wijze waarop het nu gedaan wordt, door de mensen van de kerkvoogdij, wordt gemeente-breed gewaardeerd. Natuurlijk zijn er zaken te verbeteren, maar dat wil niet zeggen dat de technische mensen van de kerkvoogdij dat kunnen verbeteren, sommige zaken liggen ook bij de streamingsdienst c.q. internet. Inmiddels zijn er wat versoepelingen aangekondigd, kerkdiensten zullen weer beperkt toegankelijk zijn. Hoe we dat precies vorm gaan geven hoort u nog.

Allemaal van harte de nabijheid en de zegen van de Heere toegebeden. Dankbaarheid en zorg zijn er tegelijk in het midden van de gemeente. Door het tumult in deze wereld is er veel onzekerheid over de toekomst. Want wie weet wat er gebeuren zal? Hoelang dit alles nog? En krijgen we straks toenemende economische/financiële zorgen? Eén ding is duidelijk, ook in deze crisis: de Heere regeert!

Meeleven is een kernwoord van gemeente-zijn. Er zijn diverse prachtige initiatieven. Quiz, groepsapp, enz. Fijn dat het zo wordt opgepakt. Om in deze bijzondere tijden ook dichterbij elkaar heen te staan. Laten we aan elkaar denken in gebed, woord en daad. Heeft u een vraag, wilt u wat delen, schroom niet om de pastorie te bellen!

[Diaconie](#)

Collectebestemmingen

Op 1 juni (2^e Pinksterdag) is de collecte, net als op 1^e Pinksterdag, bestemd voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Wie had een paar maanden geleden kunnen denken dat zoveel dingen stil zouden komen te staan? Dat het leven zou veranderen in zoveel mogelijk thuisblijven en afstand houden? Dat alles heeft ook zijn invloed op het zendingswerk. Maar gelukkig weten we dat de bouw van Gods Koninkrijk niet afhangt van menselijke inspanningen. Juist met Pinksteren bleek zo duidelijk dat God Zelf Zijn Koninkrijk bouwt. Hij stortte Zijn Geest uit, Hij voorzag de apostelen van alles wat ze nodig hadden, Hij zorgde dat het Evangelie verspreid werd. Geen belemmering was groot genoeg om dát tegen te houden. Daarom mogen we ook nu, nu alles anders is dan we verwacht hadden, onze hoop stellen op Hem Die niet laten varen wat Zijn Hand begon. Ook in Malawi en Suriname niet. Wilt u het werk in Suriname en Malawi ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de Pinksterzendingscollecte. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhbk.nl.

Op 14 juni is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe Comité Karels in Tanzania, dat ook vanuit Nederland door blijft gaan.

Op 28 juni is er binnen Hersteld Hervormde gemeenten een landelijke collecte voor coronahulp wereldwijd. Meer informatie daarover is bij het verschijnen van deze kerkbode nog niet bekend, maar kunt u te zijner tijd vinden op de website van onze gemeente.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge (0318-625918) of Dirmia van der Welle (0318-572166) of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Jaarcijfers diaconie 2019

Hieronder vindt u de jaarcijfers van de diaconie over 2019. Het was de bedoeling dat deze op een gemeenteavond in april gepresenteerd zouden worden, maar deze avond kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Mochten er na het lezen van dit jaarverslag nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie, diaken de Kool (via penningmeesterdiaconie@hhgede.nl).

Jaarverslag diaconie 2019

<u>Baten:</u>	2019		2018	
Collecten algemeen	€ 10.204		€ 9.943	
Collecten Wycliffe comité Karels	€ 3.514 ¹		€ 3.544	
Collecten doorzend	€ 10.858		€ 11.335	
		€ 24.576		€ 24.823
Giften algemeen	€ 1.125		€ 2.075	
Giften doorzend	€ 1.170		€ 1.166	
Donaties	€ -		€ 70	
		€ 2.295		€ 3.311
Renteopbrengsten	€ 4		€ 3	
Subsidie tbv 'Thuis in Zuid'	€ 4.532 ²		€ -	
Aflossing lening	€ 1.000 ⁶		€ -	
Overige baten	€ 166		€ -	
		€ 5.702		€ 3
Totaal baten:		€ 32.573		€ 28.137
		-----		-----
<u>Lasten:</u>	2019		2018	
Collecten doorzend	€ 10.858		€ 11.338	
Collecten Wycliffe comité Karels	€ 3.514 ¹		€ -	
Giften doorzend	€ 1.170		€ 1.066	
Donaties	€ 3.417 ³		€ 1.756	
		€ 18.959		€ 14.160
Diaconale lening	€ 1.000		€ -	
Subsidie tbv 'Thuis in Zuid'	€ 4.532 ²		€ -	
Boeken	€ 188		€ 195	
Diaconale ondersteuning	€ 2.336 ⁴		€ 4.350	
Oog voor elkaar	€ -		€ 142	
Bankkosten	€ 220		€ 193	
Diaconaal project / Flat	€ 16 ⁵		€ 393	
Bijdrage GDC	€ 600		€ 614	
Betaalde declaraties	€ 159		€ -	
Overige kosten	€ 10		€ 305	
		€ 9.059		€ 6.191
Afboeken lening		€ -		€ -
Totaal lasten:		€ 28.018		€ 20.351
		-----		-----
Resultaat		€ 4.555		€ 7.786
		=====		=====

Uitleg bij de jaarcijfers diaconie 2019

1 Collecten Wycliffe comité Karels (Baten en Lasten)

Voor meer transparantie staan zowel de baten (d.m.v. collectes) als de lasten (doorgezonden collectes) m.b.t. steun aan het bijbelvertaalwerk van Wycliffe, comité Karels apart vermeld. Deze stonden eerst onder 'Diaconale ondersteuning' (4). Het totaalbedrag van €4000,- bestaat uit de inkomsten door collectes, giften en aanvulling vanuit de diaconie.

2 Subsidie t.b.v. 'Thuis in Zuid' (Baten en Lasten)

Dit betreft subsidie vanuit Stichting idee in uitvoering voor het project Thuis in Zuid. Omdat Thuis in Zuid nog geen eigen rekeningnummer had binnen Stichting Ontmoeting (waar zij vanaf 2019 deel vanuit maken) is het bedrag aan de diaconie overgemaakt en dit geld is gebruikt voor het opknappen van de ontmoetingsruimte van de Elskampflat (waar Thuis in Zuid gehuisvest is).

3 Donaties (Lasten)

De donaties zijn aanzienlijk meer dan het afgelopen jaar. I.v.m. het groeiend vermogen van de diaconie is besloten meer geld te schenken aan goede doelen waar niet voor gecollecteerd is.

5 Diaconaal project / Flat (Lasten)

Het diaconale project (wat nu Thuis in Zuid is) valt nu onder financiële verantwoordelijkheid van Stichting Ontmoeting. Dat betekent dat de declaraties van de maaltijden, koffie ochtenden en dergelijke niet meer bij de diaconie terecht komen, waardoor dit bedrag de afgelopen tijd aanzienlijk is afgenomen.

6 Aflossing lening (Baten)

Dit betreft een (diaconale) lening die bij de diaconie is afgesloten.

[Kerkvoogdij](#)

Wijziging bestemming 3^e collecte

Sinds begin 2019 sparen we als gemeente voor een nieuwe geluidsinstallatie. Periodiek wordt sindsdien de 3^e collecte gehouden voor deze bestemming. Daar is ruimhartig voor gegeven, en dat gebeurt nog steeds.

Hartelijk dank daarvoor! Inmiddels staat de teller van de bijdragen voor dit doel op ruim € 13.000. De kerkvoogdij is met diverse partijen in gesprek geweest. Het huidige 'spaarsaldo' lijkt reeds toereikend om binnen afzienbare termijn over te gaan tot de aanschaf van een nieuwe installatie.

Daarom wordt de bestemming van de 3^e collecte vanaf 1 juli a.s. gewijzigd. Sparen voor de geluidsinstallatie is vanaf dan niet langer nodig. De 3^e collecte zal dan standaard bestemd worden voor 'kerk en pastorie'. Als gemeente worden we geconfronteerd met hogere kosten voor onze huisvesting, zoals energie- en onderhoudskosten. De opbrengst van de 3^e collecte zal hiervoor aangewend worden.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

[Verenigingen/Kringen](#)

Vrouwenvereniging

Velen van jullie zullen het al weten: het dagje uit naar Amsterdam op dinsdag 9 juni gaat *niet door*. Aan voorbereiding is veel energie gestoken door de bevlogen organisatoren Anje en Marjan. Voor de gedane moeite, bedankt mensen! Hopelijk kunnen we volgend jaar dit prachtige programma aanhouden!

Vanuit het bestuur hebben we eigenlijk niet veel te melden. In september hopen we weer te starten met onze bijeenkomsten. Daarover zullen we jullie te zijner tijd over informeren.

Bij het opruimen van onze boekenkast kwam ik een exemplaar tegen van 'de Stem', uitgave van juli 2018. Met grote letters duidt het thema: 'Ware wijsheid is: vertrouwen op Gods wijsheid!' Nieuwsgierig herlas ik dit artikel. Graag deel ik wat hoofdpunten!

'Als wij mensen het 'waartoe' van gebeurtenissen in ons leven gaan inzien, denken we vaak dat hij ons de gave van wijsheid schenkt. God zou ons dan een beter inzicht verschaffen in de plannen en de bedoelingen van de gebeurtenissen om ons heen. Hij zal ons laten zien waarom Hij in bepaalde gevallen zo gehandeld heeft en wat het volgende zal zijn dat Hij gaat doen. We denken door heel dicht bij God te leven en Zijn wijsheid te aanvaarden bij Hem in de 'centrale regelkamer' te komen zitten. Dat we samenhang zien en voortdurend kunnen zien hoe God alles ten goede leidt. Elke gebeurtenis moet wel een diepere betekenis hebben. Als we die niet kunnen duiden, raken we in de war en menen te tekort te schieten in ons geestelijk leven. Het is gelukkig waar dat God door de Bijbel bijzondere gebeurtenissen bevestigt door tekenen. Maar dat is anders dan achter iedere enigszins ongebruikelijke gebeurtenis in het leven te moeten zoeken naar Gods geheime bedoelingen daarmee. Integendeel zelfs: *de gave gaat ervan uit dat wij ons bewust zijn van ons onvermogen om Gods verborgen raadsplan te ontdekken!*

Volgende keer schrijf ik jullie hier meer over.

In Hem verbonden, Henriette, mw. Buitink, Hermien en Hannie

[Activiteitencommissie](#)

Tulpenactie

Hartelijk dank voor de grote deelname aan de tulpenactie van 9 mei. We hebben wel 80 bossen tulpen mogen bezorgen! Dankzij twee sponsoren, die de volledige inkoopkosten voor hun rekening hebben genomen, is de totale opbrengst van de tulpenactie € 1465. Met € 1000 kunnen de extra kosten voor de beelduitzendingen voor dit kalenderjaar worden gedekt (waarbij wordt uitgegaan van een beperkte kerkgang op korte termijn). De overige €465 zijn toegeschreven aan de geluidsinstallatie. Kortom: een prachtig resultaat. Hartelijk dank voor uw deelname!

Gemeentedag ~ Dienstenveiling

Helaas is het onmogelijk om op korte termijn de gemeentedag te organiseren zoals we die gewend zijn. De datum van 6 juni komt dus te vervallen.

Het goede nieuws is dat de dienstenveiling wel doorgaat! Online nog wel, en wel op donderdagavond 11 juni, om 20.00 uur. We maken daarvoor gebruik van een beelduitzending via de website van de kerk in combinatie met een whatsapp-groep. In beeld ziet u de veilingmeester die de diensten aanprijst en de biedingen komen binnen via whatsapp.

Diensten kunnen worden aangeboden via het formulier op de website. Hierbij is het van belang rekening te houden met de geldende maatregelen. Dus: bied iets aan wat te bezorgen / af te halen is, of iets wat in de toekomst uitgevoerd kan worden. U krijgt de lijst met aangeboden diensten in de dagen voorafgaand aan de dienstenveiling per email toegestuurd.

Om mee te doen met de veiling is het nodig dat u zich vooraf per formulier aanmeldt. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de geveilde diensten bij de juiste persoon terecht komen, en dat maakt het voor de veilingmeester ook gemakkelijker om te vertellen wie de gelukkige winnaar van de dienst is.

Op de website komt één formulier waarmee u uw dienst(en) kan aanbieden en/of u zich kunt aanmelden voor de whatsapp-groep.

Diensten aanmelden kan tot zaterdag 6 juni.

Aanmelden om mee te doen met de veiling kan tot dinsdag 9 juni.

De veiling is op donderdag 11 juni om 20:00 uur.

Kleurwedstrijd

Op de website is een kleurplaat te downloaden, om te printen en zo mooi mogelijk te kleuren en/of te versieren. De kleurplaat mag uiterlijk 6 juni worden ingeleverd bij Nicolien de Kool (Bongeveen 32, 6718MS Ede). De mooiste kleurplaat verdient natuurlijk een prijsje. Van alle kleurplaten maken we een mooi boek, dat tijdens de dienstenveiling wordt verkocht. De hoogste bieder mag iemand uit de gemeente aanwijzen die dan het hele boek met kleurplaten krijgt. Daarom is het ook leuk als op de kleurplaat een wens of boodschap wordt geschreven. We hopen een mooi boek te kunnen maken van alle ingeleverde kleurplaten, dus doe je best!

[Zending en evangelisatie](#)

Thuis in Zuid in coronatijd

Op slot

Toen we vrijdag 20 maart het bericht kregen van zowel Stichting Ontmoeting als Woonstede dat de ontmoetingsruimte tot nader order gesloten zou worden vonden we dat erg moeilijk te verteren. Er juist in deze moeilijke situatie niet te kunnen zijn voor de mensen, voelde zo tegenstrijdig! Maar ook voor ons als vrijwilligers kostte het al een hoop energie om alles thuis zelf op de rit te krijgen. Toch hebben we gelukkig nog best veel kunnen betekenen voor de bewoners. We hebben geprobeerd met de meeste mensen telefonisch contact te leggen om te peilen waar hun behoeften liggen. Sommigen redden zich prima, anderen minder. Voor verschillende mensen konden we boodschappen doen of wat ondersteunen in de gezinssituatie.

Belcontactgroep

Op maandag, woensdag en vrijdag worden er trouw een aantal mensen gebeld (elke dag door een andere vrijwilliger). Ook dat wordt zeer gewaardeerd en er wordt naar uitgekeken. Mooi om te zien dat de vrijwilligers zo hele levensverhalen te horen krijgen, misschien nog wel meer als in de 'gewone' setting. Het voorziet in een behoefte, gezien de reacties van de bezoekers: 'Ik ben er eerder voor opgestaan, anders blijf ik maar liggen, ik zie toch niemand.'

Maaltijden

Een van onze maaltijdvrijwilligers, Willem, zit noodgedwongen veel thuis en maakt van de nood een deugd. Hij leeft zich uit in zijn hobby, koken, en het resultaat is bestemd voor mensen die dit nu heel goed kunnen gebruiken. Een paar mensen kunnen/durven nu hun huis niet meer uit. Voor een paar mensen vallen vanwege sluitingen mogelijkheden weg om aan een maaltijd te komen. En een paar gezinnetjes moeten al alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden met z'n allen in een flatje. Op woensdag en vrijdag krijgen nu zo'n 20 personen een lekkere en gezonde maaltijd. Dit wordt zeer gewaardeerd en de reacties zijn ontroerend. Eén bewoner (onlangs christen geworden) gaf ons terug dat hij vond dat het Licht van de Heere Jezus op deze manier enorm sterk schijnt. De vrijwilligers die het eten rondbrengen vervullen ook een belangrijke functie. Overall een praatje, ze zijn misschien wel het eerste gezicht wat mensen op een dag zien.

Blijje Groet en anti-verveelpakket

Verder zijn er initiatieven van andere organisaties waar we dankbaar gebruik van maken. Via Stichting Present hebben we gezinnen aangemeld voor een anti-verveel-pakket, wat op maat werd samengesteld door een ander gezin. Wat een glunderende gezichten op de foto's die we toegestuurd kregen!

Via via werden we gewezen op een initiatief dat Blijje Groeten organiseert. Dat houdt in dat vrijwilligers die bv. een instrument bespelen of iets anders leuks te bieden hebben bij de mensen langs gaan en op gepaste afstand een Blijje Groet brengen. Hier hebben we een heel aantal mensen voor aangemeld. Ze vonden het heel erg leuk om onverwacht een mini-orkestje voor hun neus te zien en toegespeeld en -gezongen te worden. Anderen kregen een mooie bloem. Weer even een lichtpuntje in deze lastige tijd.

Balkonbingo

Samen met Woonstede hebben we een aantal balkonbingo's georganiseerd. Vanuit de tuin van de flat verzorgde 'bingomaster' Rene (bewoner van de Elskamp) op inspirerende wijze een spannende bingo terwijl de bewoners van de flats vanaf hun balkon mee konden doen. De bingobriefjes werden door vrijwilligers op het keukenraam geplakt en de prijzen werden in de brievenbus gedaan. Helemaal corona-proof dus en de mensen reageerden zeer enthousiast en waren blij dat er weer iets positiefs gebeurde. Meer dan de helft van de bewoners deed mee! Woonstede sponsorde de prijzen en de geluidsinstallatie.

Kinderinloop

Ook voor de vrijwilligers van de tweewekelijkse kinderinloop op woensdagmiddag was het lastig. Opeens zitten de kinderen dan thuis... geen school, geen kinderbijbelclub, geen kinderinloop, niet meer voetballen in de voetbalkooi, niet meer met vriendinnetjes chillen... We realiseren dat 'onze' kinderen nu extra kwetsbaar kunnen zijn. Over sommige kinderen maken we ons ook zorgen. Hoe zou het thuis gaan? Kunnen de ouders het thuisonderwijs aan? Hoe komen ze de dag door?

We hebben gezocht naar mogelijkheden om in contact te blijven met de kinderen.

Alle kinderen van de kinderinloop hebben we gekoppeld aan een medewerker. De medewerker stuurt met regelmaat een kaartje, briefje of iets dergelijks.

In de meivakantie kregen alle kinderen een kleurplaat. Per app kregen zij of hun ouders een introductie-filmpje van ons. Er is heel enthousiast op gereageerd. Kinderen vroegen extra kleurplaten voor andere kinderen uit de flat (nieuwe contacten!?). Er zijn 30 kleurplaten ingeleverd en de winnaars hebben een leuke prijs gekregen.

Weer open

Op dit moment hebben we een plan ingeleverd bij Woonstede en als dat goedgekeurd wordt kunnen we per 1 juni weer gedeeltelijk open, onder strenge voorwaarden. We zien er naar uit om de mensen weer te ontmoeten!

[Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Deze maand mogen jullie een puzzel gaan maken. Hieronder staat een verhaal geschreven uit het leven van Daniël, wat ook geschreven staat in Daniël 6. Maar er ontbreken wat woorden. De ontbrekende woorden kun je vinden in de woordzoeker. Kun jij alle woorden vinden en zo het verhaal weer compleet maken?

De puzzel en/of kleurplaat mag je opsturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.

Succes! Groetjes, Christien

....., de Meder, werd koning toen hij 62 jaar oud was. Meteen stelde hij in zijn koninkrijk 120 aan en boven hen ook nog drie rijksbestuurders, van wie er één was. Daniël was beter dan al deze mannen

omdat er een geest in hem was. De koning overwoog dan ook om hem over heel het koninkrijk aan te stellen. De andere mannen vonden dit niet fijn en zochten iets voor een tegen Daniël, maar zij vonden Daarom kregen zij het plan om een op te stellen dat er dagen lang niemand mag tot wat voor god of mens dan ook, behalve tot de en anders zou diegene in de geworpen worden. Maar Daniël bleef bidden en danken, op drie tijdstippen per dag. En Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid. Maar God zond een en sloot de muilen van de De dag erna getuigde de koning; de God van Daniël is de God, Hij houdt voor stand.

R	E	G	Z	S	R	E	D	U	O	H	D	A	T	S	Q	B	J
M	A	N	H	K	W	P	K	G	X	S	F	P	L	F	H	L	H
C	M	I	U	U	B	G	I	W	U	E	E	T	K	H	O	N	E
H	Z	N	S	U	I	H	H	Z	Y	K	X	D	V	X	F	O	K
W	E	O	B	P	D	V	P	X	L	Y	R	S	O	O	O	V	J
L	S	K	Z	I	D	M	X	F	U	D	A	N	I	Ë	L	V	I
E	R	D	H	C	E	S	Q	G	D	T	L	D	G	S	U	V	L
E	M	E	H	F	N	R	R	V	B	O	N	R	E	M	F	K	R
U	V	N	L	E	E	U	W	E	N	K	U	I	L	B	S	V	E
W	Y	G	P	F	G	J	H	K	U	V	W	E	T	O	H	L	D
D	U	E	N	K	A	T	Y	O	K	X	K	U	G	M	Q	M	N
D	B	L	I	R	K	E	W	X	C	Y	C	T	V	Y	W	O	O
A	R	Q	E	Q	O	W	X	M	E	N	I	J	K	Q	G	X	Z
R	V	G	T	J	J	H	G	K	L	P	H	Q	J	X	Q	S	T
I	E	C	S	L	E	V	E	N	D	E	M	D	G	K	G	F	I
U	V	C	I	H	D	E	R	T	I	G	L	G	D	Z	P	P	U
S	C	J	I	O	T	H	C	A	L	K	N	A	A	Y	R	N	J
S	W	G	O	Y	R	H	D	V	I	Q	R	V	P	Q	O	L	B

Kleurplaat



[Verhaal](#)

Uit: "Het onweer" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Hulp bij schoolwerk

Steven kon goed leren. Hij deed altijd zijn best, maar vond sommige dingen wel lastig. Vandaag bijvoorbeeld, vond hij de grammatica-les erg moeilijk. Hij had naar de uitleg van de juf geluisterd. Hij was zelfs naar haar toegegaan voor hulp, maar hij begreep het nog steeds niet. "Neem je boek vandaag maar mee naar huis, Steven," zei de juf met een glimlach. "Bestudeer het thuis, dan kom je er vast achter dat het helemaal niet zo moeilijk is." Steven had er een hard hoofd in. Hij had heel veel huiswerk. Maar misschien konden vader en moeder hem wel helpen het te begrijpen. Toen Steven thuis kwam, vertelde hij zijn moeder over de moeilijke les. "Ik probeerde het steeds maar weer, maar ik begrijp het gewoon niet, mam!" "Laat mij je dan maar helpen, Steven," bood zijn moeder aan. Ze deed haar best hem te helpen. Ze legde de verschillende delen van de zin uit, de zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Maar Steven begreep er steeds minder van. Uiteindelijk duwde hij zijn boek weg en zei: "Ik ben zo terug." Steven was maar even weg. Toen hij terug kwam, glimlachte hij. "Goed mam, ik ben er klaar voor! Ik heb God gevraagd of Hij me wil helpen. Hij helpt ons altijd als we het hem vragen, dus als u het nog een keer uitlegt, snap ik het vast." Steven en moeder bogen zich nog een keer over het boek. Moeder legde de opdracht nog een keer uit. Met Gods hulp snapte Steven zijn les en kon hij zijn huiswerk doen. Je mag God altijd om hulp vragen. Hij staat voor je klaar en wil je kracht geven bij alles wat je in je leven doet. Je kunt niet zonder de hulp van de Heere. David sprak ook vaak over de macht van God en Zijn bereidheid om te helpen. "*Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.*" (Ps. 37 : 5) Laat vertrouwen op de Heere centraal staan in je leven.

Vraag: Heb je geleerd om alleen op de Heere te vertrouwen? God is machtig genoeg om je te helpen. Wil Hij dat ook?

Bijbellezen: Filippenzen 4 : 4-9

[Overige berichten](#)

HHJO online event

Op 6 juni organiseert de HHJO een online event voor jongeren rondom het thema: 'Verbinding (verbroken)?!
Deze avond is te volgen via de livestream op onze website: www.hhjo.nl/event Dr. W. van Vlastuin zal ingaan op vragen zoals; hoe blijf jij in deze tijd verbonden met de kerk? Wat voor invloed heeft dat op je geloofsleven? Daarnaast zorgen een aantal musici voor een mooi muzikale omlijsting. Kijk en luister je mee?

Woonruimte gezocht

Komend schooljaar hoop ik in Wageningen te gaan studeren. Daarom ben ik, Annerieke (17 jaar), op zoek naar een kamer/kostadres in (de omgeving van) Bennekom of Wageningen. Reacties graag via analtelaar@gmail.com

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 28 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 18 juni 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus
Tussen ons en den Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige - en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lendenen zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe Hand ten tweede maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Gerrit Achterberg (1905-1962)