

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 0654 21 52 85
Scriba	Ouderling J. Visser Loevestein 31, 6714 BS Ede scriba@hhgede.nl	0318 69 01 60
Secretaris diaconie	Diaken J.A. Karels Pollenstein 3, 6714 DC Ede secretarisdiaconie@hhgede.nl	0318 30 22 32
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	0657 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 0620 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij vertrouwenspersoon@hhgede.nl	0318 65 59 22 0617 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers webbeheer@hhgede.nl www.hhgede.nl	0642 12 79 36
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. A.S. van Harten kindercreche@hhgede.nl	0318 75 10 39
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, Dhr. H.C. Oudijn (eindredactie) redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

[Meditatie](#)

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'. Matth. 11 vers 28

Hij nodigt u hartelijk uit om te komen, zoals geschreven staat: *'O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.'* En in Openbaring 3 staat: *'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem in komen, en Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij.'* Deze nodigingen zijn niet van iemand, die niet gewillig is om te ontvangen.

Het is een oprechte nodiging, want Hij handelt niet met zondaren als iemand, die het zomaar opgeeft: *'Dwing hen in te komen, opdat Mijn huis vol worde'*. Hij klopt niet alleen, maar staat en klopt. Hij wil zondaren bewegen door Zijn Woord, door Zijn voorzienigheid en Zijn Geest. Hij beantwoordt hun tegenwerpingen, die niemand kan weigeren dan zij die gewillig tot hun eeuwige ondergang voortgaan. *'Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël?' Hoe klaagt Hij over hen die niet willen komen: 'En gij wilt tot Mij niet komen, dat gij het leven moogt hebben.'* Hij spreekt als één, die tevergeefs gearbeid heeft: *'Ik heb tevergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttig en ijdel gedaan.'*

Hij beveelt zondaars om tot Hem te komen. De nodigingen zijn allemaal bevelen; zij dulden geen tegenspraak: *'Dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus.'* Indien u dit niet doet, kunt u niets doen dat God kan behagen. Want: *'Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden'*, waaruit volgt dat de hoorders van het evangelie, die verloren gaan, niet te verontschuldigen zijn; de deur was open, maar zij wilden niet binnengaan.

De nodiging houdt ook in, dat de slechtste van de zondaren welkom zijn bij Christus; hoe groot hun last van ellende en zonde ook moge zijn. Dit is geen verhindering om tot Christus te komen. Allen worden uitgenodigd en niemand hiervan uitgesloten. Deze nodiging houdt ook in, dat Christus zondaren verlof geeft om tot Hem te komen. Meer vanwege het wanhopige van hun geval dan anderszins. *'Komt tot Mij, allen die vermoeid en zwaar belast zijt.'* Zit neer en denk over uw geval na; als niets u kan overreden, laat het wanhopige van uw geestelijke ziekte u brengen tot de grote Arts. U bent welkom om dat te doen.

Bedenk dat Christus Zichzelf aanbiedt aan hen die het slechtst eraan toe zijn. En aan zulken stelt Hij zich voor, als hun Zaligmaker.

Bedenk dat zulken die dergelijke redenen (van hun hopeloze toestand) aanvoeren, bij Hem welkom zijn. Bedenk dat hoe hopeloziger uw geval is, des te meer heerlijkheid Hij geeft. Niemand ziet de sterren zo goed dan vanuit de bodem van de diepste kuil. Zijn kracht om te vergeven en zijn genade om te overwinnen zijn des te groter.

In één woord: u bent absoluut niet te verontschuldigen, wanneer u niet tot Christus komt, wat uw geval ook zijn moge.

Ds. Th. Boston.

Deze meditatie, het vervolg van de vorige keer, is van ds. Th. Boston (1676 - 1731), tijdgenoot van de gebroeders Erskine. Hij is voor het geloofsleven van velen van grote betekenis geweest. Door de rijke inhoud van zijn geschriften geniet hij zowel in Schotland als daar buiten grote bekendheid.

[Kerkdiensten](#)

5 juli	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie

	2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kerkvoogdij Kerk en pastorie
12 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening H.D.</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
19 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. V.S. v.d. Meer (<i>Oud-Alblas</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
26 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. D. Burggraaf (<i>Wijk en Aalburg</i>) Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk aan Zee</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
2 augustus	11.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. P.D. v.d. Boogaard (<i>Ederveen</i>) Ds. P.D. v.d. Boogaard (<i>Ederveen</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
9 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. D. Burggraaf (<i>Wijk en Aalburg</i>) Ds. J. van Amstel (<i>CGK-Ede</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
16 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. M. van Reenen (<i>Oldebroek</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
23 augustus	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
30 augustus	10.00 uur 18.45 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie

Diensten tijdens de coronaperiode

Het coronateam, bestaande uit kerkenraadsleden en leden van de kerkvoogdij, probeert de richtlijnen van het RIVM en de landelijke kerk te vertalen naar de plaatselijke situatie van onze gemeente. Dat betekent, dat per dienst tot 1 juli 30 mensen exclusief 'personeel' aanwezig mogen zijn. Na 1 juli mogen er, per dienst, weer 100 personen aanwezig zijn. Om in een dienst aanwezig te kunnen zijn, moet u uitgenodigd worden. Dat is voorschrift. Die uitnodiging vindt plaats op grond van de ledenlijst. Nu zijn er mensen die regelmatig in de diensten komen, maar (nog) geen lid zijn. Van u hebben we geen gegevens, maar ook aan u willen we niet voorbijgaan. Behoort u tot deze groep, of weet u iemand die hiertoe behoort? En wilt u uitgenodigd worden, of weet u dat zij uitgenodigd willen worden? Dan kunt u dat aangeven bij dhr. J. Karels (kerkenraad) of dhr. D.J. van Leeuwen (kerkvoogdij).

[Uit de pastorie](#)

Vakantie

De vakantie staat weer voor de deur. Een onrustige tijd, zeker voor de oudere thuisblijvers. Voorgaande jaren werd het stil in Nederland, we gingen met vakantie. Nu zal dat door alle coronamaatregelen veel minder het geval zijn. Velen, begrijp ik uit de krant en om mij heen, zullen thuis of in Nederland blijven. Voor zo ver u ook met vakantie gaat, een goede en een gezegende vakantie toegewenst en een behouden reis. Als u niet weggaat om welke reden dan ook, een goede en gezegende tijd thuis toegewenst.

Boekje van ds. S.J. de Hoest

Ik heb een boekje van deze predikant gelezen. Hij is een van de vele predikanten geweest, die in alle getrouwheid hun gemeenten gediend hebben. Zonder een grote naam in domineesland te worden. Een grote naam worden is ook niet de bedoeling, als predikant hoef je maar één grote Naam te verkondigen. Zijn boekje is in elk geval een lezenswaardig boekje en daardoor is zijn naam toch nog bekend gebleven.

De titel is: *Want ik weet en ben verzekerd. Over de zekerheid van de schuldvergeving. (Heruitgave 2019)*

Onderstaand artikel is een recensie over het boekje van ds. de Hoest. Deze is geschreven door Hans Reinders uit Waarde. Hans was aan de Universiteit van Utrecht een jaargenoot van mij. Dit boekje beschrijft zaken waar veel mensen (ook nu) mee worstelen. Ik wilde er zelf iets over schrijven, maar was blij verrast dat Hans het al had gedaan.

Ds. Samuël Johannes de Hoest was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk in de 19de eeuw, de eeuw van de afscheiding. De Hoest werd geboren in 1804 in Amsterdam en overleed in Nijkerk in 1877 op 72-jarige leeftijd. Hij diende de gemeente van Ottoland, Lexmond en Nijkerk.

Zijn reden om dit boekje te schrijven

In de eeuw van de afscheiding was het Bijbelse zicht op de vergeving van de zonde en de daarmee verbonden zekerheid sterk vervaagd. De vrijzinnige richting (lichtere richting) meende dat Jezus voor alle mensen gestorven is en dat het dus niet meer uitmaakt of je mag weten dat je daar persoonlijk deel aan hebt. Aan de andere kant was daar de zwaardere richting die allerlei niet-Bijbelse voorwaarden stelden. Zo van: je moet eerst weten dat je uitverkoren bent of: zekerheid krijg je alleen door een aparte ervaring. De Hoest tracht in dit boekje deze impasse te doorbreken door de eenvoudige weg voor te schrijven die de Bijbel ons wijst.

Voor wie de beloften zijn

De belofte van de vergeving van de zonde is er voor elke zondaar. Niemand wordt buitengesloten. De Hoest moet niets hebben van een inperking van het evangelie. Dan is de vergeving van de zonde er alleen voor de uitverkorenen. Zo gaat het volgens De Hoest in Johannes 3:16 om heel de wereld en niet om de uitverkorenen wereld. Keer op keer wijst De Hoest erop dat de zekerheid van de vergeving van de zonde plaatsvindt langs de gewone weg namelijk dat men de belofte van het evangelie gelooft. Dat geloof doet de nevels opklaren. Het neemt alle twijfels weg en er komt vrede in het geweten en blijdschap in het hart. De kennis van deze heerlijke vergeving zorgt ervoor dat de zondaar heilig gaat leven voor God. Hij/zij is ontheven van de straf van de

zonden, zou hij/zij dan weer de zonden doen die Hem schuldig stellen voor God? Zal hij/zij God niet heel dankbaar zijn voor deze genade?

Tegenwerpingen

Is deze route die De Hoest beschrijft niet te makkelijk? De Hoest gaat op dit soort vragen in. De Hoest stelt dat er geen andere route is dan de weg van het geloof in de belofte van de vergeving van de zonde bewandelen en dan volgt de blijdschap (het gevoel). Men moet zich echter niet laten leiden door het gevoel. Gevoel staat in bepaalde bevindelijke kringen centraal. Eerst voelen en dan pas geloven. Men klemt zich dan vast aan ingebeelde ervaringen en niet aan Gods onfeilbare beloften. Er zijn er ook die de Bijbelse kenmerken missen van het geloof maar wel stellen dat zij de vergeving van de zonden hebben ervaren. Zij veroordelen anderen maar missen zelf de liefde. Zij drijven op hun gevoelige ervaringen en verheffen zich boven de gewone gelovigen.

Directe en indirecte zekerheid

De Hoest stelt dat zij die staan naar een bijzondere ervaring van de Geest zodat men weten mag dat de zonden vergeven zijn, staan naar een directe zekerheid. De Hoest echter vindt het Bijbels om te staan naar een indirecte zekerheid namelijk dat men gelooft in de belofte van de vergeving van de zonde. Dat is de normale Bijbelse route. Men noemt die directe verzekering door de Heilige Geest iets hogers. Men wordt door deze bijzondere verzekering een bijzondere christen. De Hoest haalt William Guthrie aan die stelt in '*Des Christen grote interest*' dat God aan sommige christenen een bijzondere bekendmaking geeft van de vergeving van de zonde maar dat deze niet verhevener is dan de gewone route namelijk het geloof in de belofte van de vergeving van de zonde.

Eens bekeerd, altijd bekeerd

Daar zit volgens De Hoest wel een kern van waarheid in maar als men dit misbruikt door weer in de zonde te gaan leven is deze leer zeer schadelijk. De zekerheid van het geloof van de zonde blijft niet altijd in de gelovigen maar dient zorgvuldig bewaakt te worden. Ook kan de vaste overtuiging van de vergeving van de zonde er niet zijn zolang er nog onbeleden en onbestreden zonde zijn. Natuurlijk zal elke gelovige dagelijks struikelen in de zonde maar als we opzettelijk in de zonde leven dan is dat wat anders. Elke zonde verzwakt de vergeving van de zonde. Het is net als met de wolken: hoe kleiner de wolk des te minder deze het heerlijke licht van de zon wegneemt. Het is zelfs mogelijk dat men de gehele zekerheid van het geloof kwijtraakt als men blijft verkeren in de zonde. Dan verduisteren deze zwarte wolken het Licht van de vergevende Zon. Natuurlijk ligt van Gods kant alles vast maar de Zon schijnt achter de wolken. Voor de gelovige is het profijtelijk als deze wandelt naar Gods Woord en niet naar eigen goeddunken. Dan mag hij/zij de liefelijke Zon aanschouwen (Gods aangezicht in gunst).

De zekerheid verschilt

Niet alle gelovigen zijn evenveel verzekerd. De ene mag door het geloof en de heilige levenswandel meer ervaren van de vergeving van de zonde dan de ander die slordiger leeft. Iemand die langer op de weg is, zal ook meer ervaren van deze zekerheid dan iemand die pas tot het geloof is gekomen. Van belang is het om de zekerheid te zoeken langs de gewone weg door Gods heil- en troostrijk woord te geloven.

De heruitgave

Voor de heruitgave van dit boekje van ds. De Hoest mogen we dankbaar zijn. Dit boekje geeft op een eenvoudige wijze aan hoe men de zekerheid van de vergeving van de zonde kan krijgen. Dit boekje, wat ik voor mij heb liggen, is al de zevende druk. Het voorziet dus in een behoefte en dat is fijn, want de zekerheid van het geloof is een belangrijk thema. Zonder het geloof in de vergeving van de zonde kan niemand God ontmoeten. Dat is de kern van dit boekje en het geloof in de vergeving van de zonde geeft zekerheid en dus vreugde, mits men er wel uit blijft leven. Een slordige levenswandel of het staan naar bijzondere ervaring, nemen deze zekerheid helaas weg. Dan komen er donkere wolken die Gods vriendelijk aangezicht versomberen. Ds. de Hoest waarschuwt daar terecht voor.

Hagenpreek

Een hagenpreek is een preek in de openlucht. Het is een preek bij de hagen (heggen). En dat betekent een preek buiten de stadsmuren, in de openlucht. De eerste is vermoedelijk gehouden op 30 juni in 1566 in Zeeland (Walcheren). Hagenpreken waren verboden diensten in die dagen van de opkomende Reformatie. Hagenpreken werden gehouden omdat de aanhangers van de Reformatie geen kerken (meer) hadden om hun erediensten te houden. Ze waren uit hun kerken gezet. Tegen de predikers en deze diensten werd streng opgetreden door de overheid. In de beginperiode trokken deze openluchtdiensten wel duizenden bezoekers. Toen de calvinisten tot een overstemming met de overheid kwamen om kerken in de stad te mogen gebruiken, verminderde het aantal van deze openluchtdiensten snel.

In 1834, het jaar van de afscheiding, toen bezwaarden uit de Nederlandse Hervormde Kerk werden gezet, zijn er hagenpreken gehouden. Het is een oud en beproefd fenomeen.

Inmiddels heeft de HHG Ede ook haar hagenpreek op zondagmiddag 7 juni gehad. We zijn eigenlijk ook uit de kerk gezet, niet door mensen of door een meningsverschil, maar door een virus. Voor het eerst in mijn leven heb ik zo'n openluchtdienst gehouden c.q. meegemaakt. Met ongeveer 45 jongeren waren we op een plaats vlak bij de schaapkooi van Ede. Het was een rustige plaats, waar verder geen andere mensen aanwezig waren. De inmiddels overbekende RIVM-voorschriften konden we dan ook makkelijk tot uitvoer brengen. Hoe gaat het er in zo'n openluchtdienst aan toe? Hij heeft bestaan uit dezelfde elementen als in een gewone eredienst. We hebben met elkaar gebeden, veel gezongen en uit de Bijbel gelezen. En uit het gelezen Bijbelgedeelte is er een appèlwoord/preek gehouden. Even waren we bang voor het weer. Zou het gaan regenen? Maar daar hebben we verder geen last van gehad. Fijn dat we op deze wijze elkaar weer eens konden ontmoeten. Dank aan die jongeren die zich hiervoor hebben ingezet en daarmee deze dienst mogelijk hebben gemaakt. Maar ook hier geldt bovenal: *Soli Deo Gloria*.

Misschien is het een idee om een zangdienst voor heel de gemeente te organiseren op de hei op een mooie doordeweekse zomeravond? Wat we normaal wel eens na een dienst doen, doen we dan buiten op de hei. Dan kunnen we uit volle borst zingen.

Vraag

De preek over het bidden, zondag 45, heb ik afgesloten met het noemen van vier gebedsregels. Waar staan die, is aan mij gevraagd. Zij komen uit de Institutie van J. Calvijn. Boek III en dan hoofdstuk XX. Het hoofdstuk heeft als titel: *Van het gebed, dat de voornaamste oefening des geloofs is, en waardoor wij de weldaden Gods dagelijks ontvangen*.

De eerste regel – over de concentratie- vindt u in paragraaf 4 en 5. De tweede regel – over ons verlangen en begeerte – vindt u in paragraaf 6 en 7. De derde regel – over het afleggen van eigen roem/oetmoed – vindt u in paragraaf 8,9 en 10. De vierde regel – het vertrouwen op Gods beloften/vaste hoop – vindt u in paragraaf 11 t/m 15.

Het is even doorbijten, enige breedsprakigheid kan Calvijn niet ontzegd worden, maar als u het leest komt u in het hart van het denken van de Reformatie over het gebed. Hoe prachtig en evenwichtig zegt Calvijn het bijvoorbeeld niet: *'Want ofschoon zij (de gelovigen), van Gods vaderlijke liefde overtuigd, zich blijmoedig wenden tot zijn trouw en niet aarzelen de hulp in te roepen, die Hij uit eigen beweging belooft, verheffen zij zich niet in zorgeloosheid, alsof zij geen schaamte zouden hebben. Maar ze klimmen langs de trappen van de beloften naar boven en blijven bidders in de vernedering van zichzelf.'* Hij verbindt Godskennis – vaderlijk liefde - en zelfkennis – vernedering van jezelf – met elkaar. En vervolgens wijst hij erop, om je aan de sporten van de ladder – Gods beloften – vast te grijpen en op die wijze tot Hem te naderen.

Met een hartelijke groet, fam. ds. W.Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Geslaagd

Een aantal jongeren hebben de afgelopen tijd de uitslag gekregen van hun examens. Voor zover we weten luidde de uitslag: Geslaagd! We hebben niet vernomen dat er een uitslag tegenviel. Na een periode van hard werken en studeren is dat een blij bericht! De schoolperiode zit erop en in veel gevallen wacht de vervolgstudie. Een belangrijke stap, een stap naar de toekomst.

Nu is er voor jou ook een toekomst na dit leven. Ergens in je leven zal er een beslissing vallen over die toekomst (of je het wilt weten of niet). Het is zaak dat je je ook op die toekomst voorbereidt! Voor deze voorbereiding is een school, een school waarin de Heilige Geest Zelf lesgeeft. Hij leert je daar wie God is, en wie jezelf bent. Van deze school staan de deuren wijd open. Ik wens je toe dat je binnenkort examen mag doen op deze 'school van vrije genade' en dat je daarvoor zakt! Tekort... Onvoldoende... Om dan met al je falen aan de voeten van de Heere Jezus terecht te komen. Dan beloof ik je dat Hij je zal oprapen. Ik weet het zeker, omdat hij dat Zelf heeft gezegd!

Rooster

Vorig jaar vond u bij deze kerkbode het rooster met alle activiteiten van de gemeente voor het komende seizoen, beginnend in september. Dit jaar zit het rooster er niet bij. Dat komt omdat we het nog niet klaar hebben. We weten nog niet goed hoe het nieuwe seizoen er uit zal gaan zien. U begrijpt waarschijnlijk wel dat dat alles te maken heeft met de corona-omstandigheden.

Kinderwerk

Wij maken ons met de kinderclub zorgen over het komende seizoen. Er zijn dringend leidinggevenden nodig voor de kinderclub. De nood is inmiddels zo groot, dat we nu nog niet zien hoe we in september zouden moeten starten. We zoeken mensen die het als een taak en roeping zien om met onze kinderen bezig te zijn, met het Woord en met elkaar. Dit hoeven echt niet alleen jonge vrouwen te zijn. Ook ouderen en mannen mogen zich aangesproken voelen.

Wijkindeling

Nu de kerkenraad weer voltallig is, hebben we onze pastorale aandacht weer kunnen verdelen over de vier wijken die we kennen. In onderstaande tabel vindt u de wijkindeling op basis van postcodes.

Wijkindeling en bezetting van de kerkenraad:

Wijk	Gebied	Ouderling / Diaken
Wijk 1	6711, 6712, 6713	J. Visser / K. Slotegraaf
Wijk 2	6716, 6717	C.J. van der Sluijs / K. de Kool
Wijk 3	Overige postcodes*	A. Methorst / J.A. Karels
Wijk 4	6714, 6715, 6718	J.C. v. Wolfswinkel / J.J. van Harten

* Bennekom, Lunteren, Renkum, Renswoude, Rhenen, Wageningen, Wekerom

In specifieke gevallen kan afgeweken worden van de postcode-indeling.

Ook hebben we in onze afgelopen kerkenraadsvergadering alweer een paar taken kunnen verdelen. Ouderling Methorst blijft contactpersoon voor de zendingscommissie. Ouderling van Wolfswinkel wordt contactpersoon voor de evangelisatie-activiteiten in de gemeente. Ook heeft ouderling van Wolfswinkel een onderzoeksopdracht gekregen hoe we het jeugdwerk in het nieuwe seizoen vorm kunnen gaan geven.

Brochure "Als de Heere roept"

Een aantal predikanten uit de gezindte heeft een bijdrage willen leveren aan de behoefte aan een Bijbels getuigenis in de coronacrisis en hebben daarover een brochure geschreven: "Als de Heere roept; luisteren naar Gods stem in de coronacrisis". In het Reformatorisch Dagblad heeft u daarover kunnen lezen. We hebben als kerkenraad besloten om de brochure niet integraal in de gemeente te verspreiden, maar brengen deze wel onder uw aandacht. U kunt de brochure (à 1,50 per stuk (excl. porto) bestellen door een mail met volledige adresgegevens en het aantal brochures, te sturen naar brochureroepstem@kliksafe.nl

Heeft u al een keuze gemaakt?

Hoe denkt u over orgaandonatie? Een lastige, maar toch een belangrijke vraag, welke een Bijbels antwoord vraagt. De NPV – Zorg voor het leven, kan u ondersteunen bij het nadenken over dit onderwerp. Er is een digitale keuzehulp 'Orgaandonatie', waarin zowel informatie te vinden is over hoe orgaandonatie precies werkt als over de Bijbelse visie op ons mens-zijn en wat dit voor consequenties kan hebben voor het denken

over orgaandonatie. De NPV-Advieslijn (tel. 0318 54 78 88, npvzorg.nl/advieslijn) is bereikbaar voor persoonlijke vragen over orgaandonatie en uw situatie, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vakantieperiode

Met het verschijnen van deze kerkbode is de vakantieperiode bijna aangebroken. We wensen iedereen de tijd toe om rust te nemen, om op krachten te komen. Ook ds. W. Schinkelshoek zal een periode van rust hebben, van 20 juli tot en met 10 augustus. In deze periode kunt u, in geval van nood, contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.

Een gezegende vakantieperiode toegewenst!

[Pastoraat](#)

*Geef, HEERE, mij mijn einde te verstaan
en op mijn tijd goed acht te slaan,
opdat ik weet en, overtuigd, beken,
hoe kort van leven dat ik ben.
Gij geeft, o God, een handbreed mij respijt;
Voor U is 't niets – mijn levenstijd.*

Momenteel, als ik dit schrijf, liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat we allemaal 100% gezond zijn en niets zouden mankeren. Zo is het niet. Er zijn verschillende ouderen onder ons, die het merken aan hun lichaam dat het minder wordt. En niet alleen aan het lichaam, maar ook aan hun gedachten. Onthouden wordt steeds moeilijker, steeds meer dingen worden er vergeten. De dagelijkse zaken gaan niet meer zo vanzelfsprekend als een aantal jaren geleden.

Iedereen van harte de nabijheid en de zegen van de Heere toegebeden. Dankbaarheid en zorg zijn er in het midden van de gemeente. Door alles wat er in de wereld gebeurt, is er veel onzekerheid over de toekomst. Want wie weet hoe het verder zal verlopen? Fijn dat er wat versoepelingen zijn m.b.t. de coronamaatregelen. Kerkdiensten mogen weer met 30 mensen plus 'medewerkers'. Kerkdiensten zijn trouwens nooit verboden geweest. Want kerkdiensten vallen onder artikel 6 van de grondwet. Het is zagezegd een grondrecht, net zoals vrijheid van meningsuiting en demonstreren grondrechten zijn. De kerken hebben alleen gehoor gegeven aan het verzoek van de overheid, om het aantal mensen in de erediensten tot een minimum te beperken. Na 1 juli mogen we het nog verder uitbreiden. Hoe dat allemaal zal gaan, daar puzzelt het coronateam over. En t.z.t. zult u dat horen.

Het zingen in de kerk is nog steeds een punt van discussie. Allerlei meningen en gedachten zijn er over te lezen. Het is niet verboden maar het wordt (dringend) geadviseerd om het niet te doen. Er wordt momenteel in laboratoria onderzoek gedaan naar de invloed van zingen op de verspreiding van het virus. Als daar een consensus over is, zullen er nadere adviezen volgen. Als coronateam zoeken we de balans tussen wat mogelijk en wat wenselijk is. Momenteel is de oplossing om alleen de mensen in de voorste rij te laten zingen. De gedachte daarachter is, dat de mensen die voor je zitten in elk geval niet besmet worden. En via het afzuigstelsel - voor in de kerk - wordt het mogelijk aanwezige virus weggezogen.

Fijn dat er in deze periode allerlei initiatieven worden ontwikkeld om met elkaar mee te leven. We kennen de Quiz, HHK connect, dienstenveiling, voorlezen enz. Fijn dat het zo wordt opgepakt. Om in deze bijzondere tijden ook dicht bij elkaar heen staan. Laten we aan elkaar denken in gebed, woord en daad. Heeft u een vraag, wilt u wat delen, schroom niet om de pastorie te bellen!

[Diaconie](#)

Collectebestemmingen

Op zondag 26 juli is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor Gevangenzorg Nederland. Stichting Gevangenzorg Nederland wil present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Tijdens en na detentie draagt Gevangenzorg bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid.

Op zondag 16 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Stichting De Vluchtheuvel. De missie van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden, vanuit een christelijke heldere identiteit.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaats vindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge (0318 625918) of Dirmia van der Welle (0318 572166) of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

[Kerkvoogdij](#)

Klusmorgen

Na een lange rustperiode willen we in september de draad weer oppakken. Komt u ook helpen op zaterdagochtend 19 september, met allerlei grote en kleine klussen in en rond de kerk? We starten om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Alle hulp is welkom! Voor vragen kunt u terecht bij dhr. D.J. van Leeuwen (0318 56 15 49).

Activiteitencommissie bedankt!

We zijn blij en dankbaar met de opbrengst van de tulpenactie en dienstenveiling. Dank dat jullie als gemeenteleden hiermee bij willen dragen aan de gemeente. We willen graag de activiteitencommissie in het zonnetje zetten en onze waardering voor hun inzet uitspreken. Het is goed om te zien dat we ondanks de coronacrisis toch de binding in de gemeente ervaren. Dank hiervoor!

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

[Activiteitencommissie](#)

Dienstenveiling

Wat is er enthousiast meegedaan met de online dienstenveiling! Een hele uitdaging, om op deze wijze met elkaar verbonden te zijn. Maar wat een saamhorigheid, fijn om te zien en te merken! En het was te merken, want de dienstenveiling heeft het erg mooie bedrag van € 5808,- opgebracht, ten bate van de kerkvoogdij. We wensen iedereen veel plezier met de gekochte dienst en bedankt voor het meedoen! Wanneer u nog vragen/opmerkingen heeft, horen wij graag van u. Het boek met de kleurplaten werd tijdens de dienstenveiling verkocht aan Roel Ellenkamp. Roel zorgt ervoor dat het boek een goed plekje krijgt bij iemand uit de gemeente. Alle kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd kregen een bedankje.

Mannenuitje -- mountainbiken

In april kon het mountainbiken helaas niet doorgaan. De nieuwe datum om met de mannen te gaan mountainbiken is vastgesteld op 11 juli. We beginnen om 14.00 en eindigen om ca. 17.00 uur.

De opzet is dat we een mooie route te rijden. Onderweg is er een pauze met lekkere hapjes en drinken. Deze keer eten we niet met elkaar. Op de website staat een aanmeldformulier, hierop kunt u ook aangeven of u een mountainbike wilt huren, dan zorgen we ervoor dat deze klaarstaat op het startpunt. Deelname kost € 5,- daarbovenop komt de eventuele huur van de mountainbike.

Aanmelden kan tot vrijdag 3 juli.

[Zending en evangelisatie](#)

Evangelisatie

Cursus evangelisatie 2020-2021 Een aanrader!

Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw burens en familie? We mogen weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om het Evangelie uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig te zijn met deze opdracht.

Vanaf september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK voor de zevende keer een cursus die mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. De cursus wordt bij voldoende deelnemers gehouden in Katwijk aan Zee en Veenendaal en op aanvraag bij u in de gemeente.

Inhoud cursus

Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. Aanmelden liefst voor 1 september 2020. Het cursusgeld bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom!

Indien het vanwege het coronavirus niet mogelijk is om de cursus op een fysieke manier plaats te laten vinden, wordt de cursus (deels) digitaal aangeboden.

Cursus op Maat

Op aanvraag bieden we ook de cursus-op-maat aan. In vier avonden geven we een praktische evangelisatiecursus.

- we gaan in op de roeping en opdracht tot evangelisatie

- we gaan praktisch aan de slag met het communiceren van de boodschap van het evangelie

- we bespreken praktijksituaties
- behandelen kinderevangelisatie
- we denken na over de vraag van het lijden

Voor meer informatie en aanmelding zie: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie of bel met het kerkelijk bureau (0318 50 55 41).

Een reactie van een deelnemer van de 10-daagse cursus willen we graag doorgeven:

Van september 2019 t/m maart 2020 heb ik de evangelisatie cursus gevolgd. De cursus werd op een boeiende en interactieve wijze gegeven door Jos van der Hoog en Ben van der Starre. De lezingen die werden gegeven door de gastsprekers, waren boeiend en van toepassing op de lesstof. Het was een mooie combinatie van verdieping in Gods Woord, theorie en praktische oefeningen. In eerste instantie ben ik naar de cursus gegaan voor evangelisatie in mijn (werk)omgeving. Maar sinds ik een dag mee ben geweest voor evangelisatie in de Bijlmer heeft dit werk mijn hart en ben ik verslaafd geraakt. Het is mijn verlangen om zoveel mogelijk mensen met het evangelie in aanraking te brengen.

José van Duinen

[Verenigingen/ kringen](#)

Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'

Graag zou ik met jullie van gedachten willen wisselen hoe jullie deze periode ervaren hebben en hoe het met jullie gaat! Nu kerkgang beperkt mogelijk is, hebben we meer momenten om elkaar te zien en eventueel te spreken. Het is in theorie en praktijk mogelijk, maar het wordt (nog) niet of weinig in praktijk gebracht. We hebben ook onze verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn. Hoe creëer je verbondenheid in tijden van afstand? Laatst hoorde ik een leuk initiatief: gemeenteleden die in dezelfde wijk woonden, hebben na de dienst een picknick georganiseerd! Een enorme kans toch... 'gemeentepicknick-challenges' in je eigen woonwijk!

Graag wil ik nog voortborduren op het thema 'Ware wijsheid is: vertrouwen op Gods wijsheid'! De gave gaat ervan uit dat wij ons BEWUST zijn van ons onvermogen om Gods verborgen raadsplan te ontdekken'. Dit schrijft James Packer in maandblad 'de Stem'. We gaan een stukje verder.

Maar wat is gave van wijsheid dan wel? Wat betekent het voor God dat Hij ons wijsheid schenkt? Een voorbeeld. Het is te vergelijken met rijles. Het gaat daar om de snelheid en de juistheid van je reacties en om de goede beoordeling van de situaties waar je in terecht komt. Je vraagt je niet af waarom de bocht in de weg zit of waarom een chauffeur lange tijd het midden van de rijbaan pakt. Het gaat er alleen om dat je het in de gaten hebt en er op de juiste manier op reageert. Het gevolg van de goddelijke wijsheid is dat het ons in staat stelt precies zo te reageren op de verschillende situaties en gebeurtenissen in het dagelijks leven. Om wijs te leven hebben wij helder inzicht nodig om realistisch -soms haast onbarmhartig- de werkelijkheid van ons leven onder ogen te zien. Wijsheid is onverenigbaar met bedrieglijke illusies, vals sentiment of het opzetten van een roze bril. Veel mensen leven in een droomwereld. Wij zien deze wereld en ons leven met onvoldoende werkelijkheidszin. Dit diepgewortelde en zondige neiging om te vluchten voor de werkelijkheid is een van de redenen waarom er weinig wijsheid wordt gevonden. In de Bijbel is een boek speciaal geschreven om ons te roepen en te brengen tot realisme: Prediker.

Ik daag u/jullie uit om tijdens de 'gemeentelijke picknick' onder het genot (leef nu en leef met volle teugen, geniet ervan, Prediker) eens door te praten over de wijsheid van God!

Wordt vervolgd.

[Puzzelhoekje](#)

Puzzel

Ha jongens en meiden,

Zijn jullie al toe aan vakantie? Of vinden jullie het wel leuk om nog een paar weken naar school te gaan? Deze keer een iets moeilijkere puzzel, je kan er dan ook wel twee maanden over doen. Het is een lettersudoku. In elk vierkantje van negen vakjes en elke rij (van boven naar beneden en van links naar rechts) staat één keer de volgende letters: K G I O E A N D M L. Krijg jij de lettersudoku helemaal opgelost? De letters die je moet invullen vormen ook nog een woord. Dit is één van de negen van de Vrucht van de Geest, die in Galaten 5 door Paulus opgeschreven zijn. Weet jij wat het betekent? Misschien kun je het je vader of moeder vragen om uit te leggen?

De puzzel of de kleurplaat kun je tot en met 31 augustus inleveren door te mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of op te sturen naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Succes! Groetjes, Christien

K				G			I	
			M			D		
OE	A	N	D				K	
	K	G					D	N
D	OE					G	A	
	N				A	K	L	M
		A			OE			
	L			M				D

Kleurplaat



[Verhaal](#)

*Uit: "Het onweer" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

Leren om te bidden

Er was eens en oude man. Iedere avond voor hij ging slapen, bad hij het gebed dat zijn moeder hem geleerd had toen hij klein was. Hij was trots op zichzelf, want hij dacht dat hij God blij maakte met zijn gebed. Op een zondag liep hij langs de zondagsschool, het raam stond open. Door het raam hoorde hij de leraar praten. Hij bleef staan om te luisteren. De leraar vroeg wat bidden eigenlijk betekende. Een jongen antwoordde: "Bidden

is God smeken.” De oude man was verbaasd. Hij had nog nooit op die manier over bidden nagedacht! Hij bleef nadenken over het antwoord van de jongen en de Heilige Geest overtuigde de man. Toen hij thuis kwam, viel hij op zijn knieën. Deze keer bad hij niet het gebed dat zijn moeder hem geleerd had. De tranen liepen langs zijn wangen terwijl hij toegaf dat hij nog nooit echt gebeden had. Hij vroeg vergeving in de naam van Jezus. Denk je dat de Heere hem vergaf? Ja. Later vertelde de oude man aan mensen: “Ik ben een oude man die zijn gebeden zeventig jaar lang opzei, maar ik had nog nooit écht gebeden, totdat de Heere het me leerde!”

Vraag: Waar smeekte de man God om in de naam van Jezus?

Bijbellezen: Mattheüs 6 : 5 - 15

[Overige berichten](#)

Een berichtje van de interne vertrouwenspersoon

In deze bijzondere en intensieve tijd waarin zo ontzettend veel anders gaat dan normaal, komt er heel wat op het bord van **iedereen** te liggen. Als gemeente zien we elkaar weinig, spreken we elkaar minder en dat kan zomaar maken dat je misschien ergens meezit, waar je niet zomaar met iemand over kunt praten. In normale tijden zeggen we dat de kerk een veilige plaats moet zijn voor iedereen. Maar ook al komen we nu niet fysiek samen, een veilige gemeente willen we wel zijn.

Misschien heeft u of heb jij wel ervaringen met ongewenst gedrag (misbruik, ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag e.d.). Of zie je signalen waar je je zorgen over maakt en die je graag wilt delen. Dan is het fijn te weten dat je terecht kunt bij mij als vertrouwenspersoon. **Blijf er niet mee zitten, maar praat erover!** Ik luister en ik denk met u of jou mee.

Mijn gegevens staan voorin de kerkbode. En ook op de website van onze gemeente kun je die terugvinden. Mocht het nodig zijn, zoek dan gerust contact.

Hartelijke groet, Rineke Heij.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

jv@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

kinderclub@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

scriba@hhgede.nl

vertrouwenspersoon@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 20 augustus 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Mijn genade is u genoeg

Heer God, ik bid U, Gij zegt: "Nee."
Heer God, ik smeeek U, maar Gij schudt het hoofd.
Ik blijf U vragen, één keer, twee,
tot driemaal toe. Ik heb geloofd
dat U zou horen; maar ik merk het niet.
Waarom hebt Gij U van mij afgewend?
Bent U de God Die naar de arme ziet
en Die de Hoorder der gebeden bent?
Maar als U mijn gebed terzijde legt,
wie helpt mij dan? Ik kan niet verder gaan,
de weg die voor mij ligt, is lang en recht
en ik ben moe; ik bleef veel liever staan
om wat te rusten; maar U drijft mij voort
en doet alsof U niet gehoord hebt wat ik vroeg -
Hoor ik Uw stem? O God, is dit Uw woord:
"Kind, Mijn genade is voor jou genoeg."

(Nel Benschop)