

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks.

Predikant	Ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 06 54 21 52 85
Scriba	Ouderling J. Visser Loevestein 31, 6714 BS Ede scriba@hhgede.nl	0318 69 01 60
Secretaris diaconie		
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 57 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 06 20 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij vertrouwenspersoon@hhgede.nl	0318 65 59 22 06 17 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 18 97 74 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers webbeheer@hhgede.nl www.hhgede.nl	0318 84 32 96
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 75 63 18
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, H.C. Oudijn (eindredactie) redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

[Meditatie](#)

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Matth. 11 vs. 28)

Het grote en belangrijke onderwerp van de prediking van het Evangelie is het komen tot Christus. Het is het eerste artikel van het christelijke geloof, overeenkomstig Johannes 5 vs. 40: *'Gij wilt tot Mij niet komen, opdat u het leven mag hebben'*. Het komen tot Hem is de verbindingsschakel, zoals we lezen: *'Tot welke komende als tot een levende Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar'*. Het is niet alleen de eerste maar ook de laatste oefening van een christen, want als hij zijn strijd voleindigd heeft, wordt hij genodigd met: *'Komt, gij gezegende van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging van de wereld'*. In feite is dit komen alles wat God van ons vraagt, want *'dit is het werk Gods dat U gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft'*. De woorden van de tekst zijn een plechtige en uitvoerige uitnodiging die Christus aan zondaren geeft: *'Komt herwaarts tot Mij, gij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal rust geven'*.

Eerst wil ik u uitleggen waarom Christus zo vriendelijk en vrij tot zondaren spreekt. Hij doet dit omdat de Vader Hem hiertoe aangewezen heeft. *'Zie, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en een Gebieder der volken'*. De Vader had gedachten van liefde tot de mens. Zijn liefde bepaalde om een schat van vergeving en genade aan verloren zondaren te schenken. De rechtvaardigheid bepaalde echter dat deze niet onmiddellijk uit Zijn hand zou voortkomen, maar dat deze aan de Middelaar zou worden ter hand gesteld om uit te delen. God is een verterend vuur en schuldige schepselen zouden Zijn hitte niet kunnen verdragen, maar zouden daardoor worden opgebrand. Daarom heeft Hij Zijn eigen Zoon in de plaats van de menselijke natuur gesteld, om een muur van kristal tussen Hem en hen te vormen. Hij geeft Hem de Geest niet met mate en Hij deelt Hem een overvloed van zegeningen mee, *'want het heeft de Vader behaagt dat in Hem al de volheid wonen zou'*.

Christus spreekt zo vrij tot zondaren, omdat Hij een volheid van schatten in Zijn hand heeft. *'En ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid.'* De eerste Adam heeft alles verloren, maar Christus als de tweede Adam heeft in de plaats van de gelovigen gestaan om hen te verlossen en Hij is gegeven tot een verbond van het volk. Hij heeft de last voor hen op Zich genomen en de bediening van het genadeverbond ter hand genomen, dat een beter verbond is dan het eerste. Hij spreekt zo tot zondaren, omdat Hij deze schatten heeft gekocht met de prijs van Zijn bloed. *'Hij heeft Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis'. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een naam gegeven, welke boven alle naam is'*. De Zoon van God Die Heere van allen is, heeft niet nodig om in de hof van de Hemel te worden verhoogd, omdat Hij aan de Vader gelijk is; maar het was Zijn plan om de natuur van de mens te verhogen om hen, die kinderen van de duivel zijn, tot vrienden van de Hemel te maken en om plaats voor hen te bereiden. Hij heeft gezegd: *'Ik ga heen om plaats voor u te bereiden'*. Het is dan ook geen wonder dat Hij verlangt om de prijs van Zijn bloed te zien. Daarom verlangt Hij er naar dat zondaars tot Hem komen.

Een andere reden waarom Hij zo spreekt, is vanwege Zijn liefde tot hen. Als er ware liefde is, dan is er een neiging om met elkaar contact te onderhouden. De liefhebbende kan niet zien dat zijn geliefde gebrek lijdt. Gods liefde is een gevende liefde: *'Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft'*. Ook de liefde van Christus is een gevende liefde: *'Hij heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven'*.

Om dit benadrukken, geef ik de volgende aansporingen.

Kom tot Christus, o zondaars, en laat deze ernstige welmenende nodiging, niet langs u heengaan. Er is een volheid in Hem, alle macht is aan Hem gegeven. Wat u ook mag ontbreken, Hij heeft

macht om dat te schenken. De Zoon des mensen heeft zelfs macht om de zonden te vergeven. Of het om de genade buiten u of over de genade in u gaat, Hij is er de Schenker van. We lezen: 'En uit Zijn volheid, hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade'. Hij is de grote hemelse Schrijver en de sleutels hangen aan Zijn gordel. Hij sluit en niemand opent; Hij opent en niemand kan sluiten. U bent welkom om tot Hem te komen.

Ds. Th. Boston

De meditatie is van ds. Th. Boston (1676 - 1731), tijdgenoot van de gebroeders Erskine. Hij is voor het geloofsleven van velen van grote betekenis geweest. Door de rijke inhoud van zijn geschriften geniet hij zowel in Schotland als daar buiten grote bekendheid.

[Kerkdiensten](#)

2 febr	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Bediening Heilige Doop</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Landelijk jeugdwerk
	3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
9 febr	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
16 febr	10.00 uur	Ds. P.D. v.d. Boogaard (<i>Ederveen</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
23 febr	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Vorbereiding Heilig Avondmaal</i>)
	18.30 uur	Ds. D.J. Diepenbroek (<i>Rouveen</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

[Uit de pastorie](#)

Dank

Allereerst hartelijk dank voor de vele berichten die wij ontvingen rondom de Kerstdagen en de jaarwisseling. Door middel van een kaartje, e-card, mail, attenties etc. kwamen vele berichten en goede wensen binnen. Voor zo ver dat nog niet is gebeurd, wensen we u ook van harte Gods zegen voor het nieuwe jaar toe.

De weg van de bekering

Bekering, hoe gaat dat? Waar moet je aan voldoen of waar moet aan voldaan worden? Zijn er voorwaarden? Is er maar één manier? In mijn jeugd en ook wel op latere leeftijd heb ik het wel horen zeggen: 'Je moet eerst recht en grondig aan je ellende ontdekt worden, voordat je tot Christus kan en mag komen'. Of: 'Als je niet verloren gaat onder het recht van God, en Gods recht

niet liever hebt dan je eigen zaligheid is het niet goed'. Deze uitspraken werden dan als norm gebruikt om het begin van de weg van bekering aan te geven en die van een ander te toetsen.

Op de belijdeniscatechese komen deze vragen ook naar voren en bespreken we die met elkaar. Zijn deze beweringen dan niet waar of kan dat niet? Dat zeg ik niet, maar wat ik wel zeg, is dat niet iedereen dit op deze wijze zal ervaren en zelfs verreweg de meesten niet. Daarom moeten we dit soort uitspraken niet als een norm aan een ander voorschrijven. Want er is diversiteit op de manier hoe de Heere mensen leidt.

Iets van de diversiteit van de bekering lezen we in het bekende boek *'De Redelijke Godsdienst'* van ds. W. a. Brakel. (ik heb de taal wat gemoderniseerd, taal moet geen struikelblok zijn om het te lezen) Het stukje staat in hoofdstuk 31, dat handelt over de wedergeboorte, of ook wel de levendmaking.

Is ds. W. a. Brakel dan normerend? Nee, dat is Gods Woord, maar juist daarin zien we de diversiteit, hoe de Heilige Geest mensen leidt. De weg hoe Zacheüs tot geloof gekomen, is een andere weg dan die van de 'stokbewaarder'. De weg van Timotheüs is een andere dan die van Paulus. Dat heeft ds. W. a. Brakel ook gelezen. Vandaar dat hij en anderen in hun geschriften, de diversiteit hebben willen beschrijven, om zielen te leiden. Hoe kun je geestelijk niet in de knel komen als je denkt dat er maar één manier of weg is?

Is er maar één weg of manier? Wat schrijft ds. W. a. Brakel over de weg van de bekering? *'Dat niemand bezorgd moet zijn over de wijze van zijn bekering. Omdat hij/zij niet is overgebracht op die of die wijze, die je jezelf voorschrijft, of die anderen voorschrijven of bekeerd zijn. Zoals de bekering ook in uw leven gegaan is, is het goed. En wees niet verbaasd als uw bekering niet gegaan is zoals bij een ander, en dat u misschien nog nooit iets dergelijks gelezen of gehoord hebt.'*

Ds. W. a. Brakel en anderen laten de Geest Zijn werk doen en schrijven niets voor. Wat zij wel beschrijven en wat op elke bekeringsweg, in meerdere of mindere mate, geleerd wordt is zonde en genade. Deze verhouding beschrijven zij spanningsvol en vaak met eigen accenten. Maar zonde en genade zijn bij hen onlosmakelijk aan elkaar verbonden, net zoals wet en evangelie aan elkaar verbonden zijn. Waarbij zij ook zeggen dat zondekennis niet voorwaardelijk is, maar wel noodzakelijk.

Nu het stukje uit hoofdstuk 31 van de *'De Redelijke Godsdienst'*.

VII. 4. Het vierde dat wij opmerken, is dat de wijze van de wedergeboorte (levendmaking) verschillend is:

Bij sommigen gaat het snel.

(a) Sommigen worden snel, in een korte tijd veranderd. Als in één ogenblik, zoals bij Zacheüs, de moordenaar aan het kruis en de stokbewaarder. Maar ook velen zoals op de Pinksterdag. Bij anderen gaat het langzamer.

Bij sommigen gaat het door verschrikking.

(b) Sommigen worden veranderd door grote verschrikkingen van de wet, van de dood en van het oordeel. Zoals bij de velen op de Pinksterdag, en de stokbewaarder.

Bij sommigen gaat het op evangelische wijze.

(c) Sommigen worden veranderd op een zeer Evangelische wijze. De zaligheid en de volheid van Jezus Christus vervullen de ziel. Ook de zoetheid van het Evangelie vervult hen. Ze hebben geen tijd, om met verschrikking aan hun zonden te denken. Zij worden vervuld door het Evangelie, en zij ontvangen Jezus met blijdschap, zoals Zacheüs.

Bij sommigen gaat het door het overwegen van de waarheid.

(d) Sommigen brengt de Heere over in alle rust, door het zien van de waarheid. In alle rust zien ze hun zonden en hun verloren staat buiten Christus. Ze zien ook de waarheid van de aanbidding van Christus door het Evangelie die aan hen gedaan wordt. Door dit aanvaarden van de waarheid worden ze langzamerhand en buiten hun weten veranderd. Ze gehoorzamen de waarheid. Door de kennis van de waarheid worden ze gelovig, en hun hart wordt gereinigd. Zij hebben weinig droefheid, maar ook geen grote blijdschap. Ze hebben genoeg en stemmen in met de waarheid, zoals die van hun ellende, en van hun zaligheid in Christus. Ze hebben Christus aangenomen en verlaten zich op Hem. Dit zijn doorgaans de bestendigste en vaste Christenen.

Bij sommigen gaat het met veel afwisselingen.

(e) Sommigen worden bekeerd door de weg van de geleidelijkheid, met veel afwisseling van droefheid, blijdschap, geloof, ongeloof, strijden, overwinningen, vallen, opstaan. En dit is de gewone weg, die God doorgaans houdt in de bekering van de meesten. Als ik zeg, geleidelijk, dan bedoel ik de bekering in de meest brede zin van het woord, van de eerste overtuiging, tot de bewustheid dat men Christus aanneemt. Want het is een vaste zaak, dat de bekering in een ogenblik plaatsvindt. In een moment wordt de ziel van dood levend; tussen dood en levend is geen tijd. Dan schrijft ds. W. a Brakel: Omdat deze wijze van bekering de gewone is, zullen wij ze wat breder bespreken, opdat iedereen zich daarin kan spiegelen. (Een volgende keer wil ik dat stukje opnemen.)

Is ds. W. a Brakel de enige, die dit heeft beschreven? Nee, hij is niet de enige die over de diverse manieren van de wedergeboorte c.q. de levendmaking heeft geschreven. Er zijn er meer, ik denk aan ds. W. Guthrie in zijn *'Des Christens groot interest'* en aan ds. J. Koelman in zijn *'De natuur en gronden van het geloof'*. Zij hebben over deze diversiteit geschreven. Deze predikanten hebben geprobeerd de verontruste en verslagen zondaar (zonder daarbij een maat van of een voorwaarde tot de zonde aan te geven) tot Christus te leiden. Zij hebben de algenoegzaamheid van Christus en het vrije aanbod van genade gebruikt om hen uit al hun bezwaren te leiden en tot Christus te brengen.

Ds. Th. Van de Groe, een bekend predikant uit de nadagen van de Nadere Reformatie, hoewel hij soms een sterk accent legt op eerst zondekennis, schrijft toch in een preek: 'Er is niets in de wereld, hetwelk lichter te verkrijgen en in te nemen is, dan het hart van de Heere Jezus, hetwelk zich vanzelf ontsluit voor de arme, boetvaardige zondaar, zo ras/snel zij dat maar aanroeren. Al wie er anders over spreekt, die kent de Heere Jezus niet. Jezus is duizendmaal gewilliger dan ooit een zondaar zijn zal. Wie niet tot Hem komen kan, die moet maar komen als degene, die niet kunnen komen, zo zal de Heere Jezus hen toch evenwel ontvangen'.

Nog een keer ds. W. à Brakel, nu uit hoofdstuk 42 (Leven uit Gods beloften), par. 14, van zijn *'Redelijke Godsdienst'*: Men moet niet te lang blijven staren op zijn verdorvenheid, om daardoor nog dieper neer te zinken in zijn ellendigheid, alsof het een voorwaarde was zonder welke u niet tot Christus mag komen en alsof dat de grond van vrijmoedigheid is om Christus aan te nemen. De verbrokenheid van hart is echter alleen nodig om u uit uzelf te doen gaan en om u de toevlucht tot Jezus te doen nemen. En of die verbrokenheid groot is of klein, dat is om het even. Het is om u, onbekeerde, tot Jezus te drijven.

Tot slot een aansporing van ds. W. Teellinck, ook een predikant uit de Nadere Reformatie, uit zijn bekende Huysboek, p. 92: 'Zo slaat uw ogen opwaarts op deze metalen slang, de gekruisigde Christus, die zeer machtig is u te genezen'. Weet het toch: *Die tot Mij komt zal Ik geenzins/niet uitwerpen!*

Met een hartelijk groet, Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

We zijn als kerkenraad dankbaar dat diaken van Harten en diaken Karels op zondagochtend 12 januari bevestigd mochten worden in hun ambt. Ook mochten drie broeders herbevestigd worden. Daarin mogen we zien dat de Heere door gaat met Zijn werk en de instandhouding van de erediensten in de gemeente. We hopen dat beide diakenen, samen met de anderen, met liefde en getrouwheid de gemeente mogen dienen.

Daarmee zijn we echter nog niet voltallig. De komende maanden zullen we als kerkenraad met een lege plaats doorwerken. Op de kerkenraadsvergadering van 22 januari hebben we veel taken herverdeeld. Een aantal ook nog niet. Bij gelegenheid zullen we u daar verder over informeren.

Verkiezingen voor het ambt van ouderling

In verband met de vacature van ouderling W.T. de Bruijn wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld namen in te dienen. Dit kan tot maandag 3 februari 2020 bij de scriba van de kerkenraad (J. Visser, Loevestein 31 Ede). Het indienen van namen graag schriftelijk en ondertekend. De verkiezingsavond staat gepland op woensdag 4 maart.

Functiescheiding

Zoals u weet zamelen we als gemeente, via de diaconie, gelden in voor Wycliffe t.b.v. het werk van de fam. Karels. Nu dhr. J. A. Karels bevestigd is als diaken, zou de vraag gesteld kunnen worden of er belangenverstremming zou kunnen optreden. Het lijkt ons goed u te laten weten dat we hier ons van bewust zijn en dat, voor de goede orde, eventuele besluitvorming over steun aan Wycliffe comité Karels in afwezigheid van dhr. Karels zal plaatsvinden. In de vergaderingen wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Zijn er vragen, stelt u die gerust aan de scriba.

Identiteit

Het woordenboek verstaat onder identiteit de officiële gegevens over iemand die kenmerkend zijn voor zijn of haar persoon. En waarin hij of zij dus verschilt van anderen. Je bewijst hiermee wie je bent. Zo is het ook in het koninkrijk van God.

In het jaarthema '*discipelschap*' zijn we toegekomen aan het derde thema: 'identiteit'. Donderdag 30 januari hebben we een gemeenteavond met kandidaat A.S. Middelkoop. We houden onszelf een spiegel voor, aan de binnenkant en aan de buitenkant, om te leren of wij met onze handel en wandel God eren. Met ons uiterlijk en met onze eigen gaven, sterke en zwakke punten. En daarmee laten we ook zien wat voor gemeente we zijn.

Preekoefening

Wilt u een preekoefening van één van onze theologiestudenten bijwonen? Woensdag 19 februari is daarvoor de gelegenheid. Student Rik van de Beek hoopt dan een preekoefening te houden. U krijgt ook gelegenheid om reactie te geven op de oefening. Voor meer informatie over het verloop van een preekoefening zie:

<https://www.hersteldhervormdekerk.nl/seminarium/nieuws/preekoefeningen-6>

Kennismaking voor nieuwe leden

De afgelopen maanden hebben we diverse nieuwe leden mogen verwelkomen. We hopen dat u zich inmiddels al een beetje thuis voelt. Om elkaar beter te leren kennen en om meer te weten te komen over de gemeente hebben we elk jaar een kennismakingsavond. Deze staat in het kader van informatie-overdracht, maar ook ontmoeting van een deel van de kerkenraad en de predikant. Donderdag 14 februari is de avond gepland en duurt van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur. Hartelijk welkom op deze avond.

*Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan;
zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.*

*Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten;
het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft.*

(Psalm 127)

[Roosters en data](#)

Vergader- en bijeenkomstenrooster

2 feb	Preekbespreking na ochtenddienst -16
3 feb	Catechisatie
4 feb	Vrouwenvereniging
5 feb	Vrouwenvereniging
5 feb	Kinderclub
6 feb	Lidmatenkring
7 feb	Activiteitenavond beide JV's
9 feb	Koffie na de dienst
10 feb	Catechisatie
13 feb	Kennismakingsavond nieuwe leden
14 feb	JV -16
15 feb	Gebedskring
17 feb	Catechisatie
19 feb	Kerkenraadsvergadering
19 feb	Ouderenmiddag
20 feb	Jonge lidmatenkring
21 feb	JV +16
27 feb	Censura morum + bezinningsavond HA
29 feb	Gebedskring

Oppasrooster

- 2 februari Mw. J. van der Vliet, Mw. H. van de Pol
Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Geanne Visser)
- 9 februari Mw. M. Mol, Mw. N. de Kool
Annemijn Pluimers, (reserve: Anna-Maria Buitink)
- 16 februari Mw. M. van de Craats, Mw. S. van Harten
Ellen Visser, (reserve: Anke van der Vliet)
- 23 februari Mw. C. Huttinga, Mw. H. Jansen
Ellen van der Vliet, (reserve: Marieke van Leeuwen)
- 1 maart Mw. G. Koekoek, Mw. M. Donkersteeg
Lisanne Bakker, (reserve: Charlotte Pluimers)

Kerkautoroster

Zondag 2 februari

Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 42 48 31 34

Zondag 9 februari

Ede: fam. van Steenberg 06-49465920 / 06-49465919
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49

Zondag 16 februari

Ede: mevr. van Wageningen 06 27 52 23 53
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

Zondag 23 februari

Ede: fam. Boonzaaijer 06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318 41 57 15

[Diaconie](#)

Collecte-bestemmingen

Op *zondag 2 februari* is de diaconale collecte bestemd voor het DPE. In het Diaconaal Platform Ede (DPE) werken ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede samen. Het DPE is er om de diaconale taak van de kerken te versterken en om gezamenlijk op te trekken in activiteiten t.b.v. de lokale bevolking. Zo kunnen er via het DPE gezamenlijk bepaalde thema's onder de aandacht worden gebracht of georganiseerd, zodat kerken dit niet apart hoeven te doen. Ook is er vanuit het DPE overleg met de wethouders over sociaal beleid en de WMO, soms adviserend, soms kritisch.

Door het DPE worden bijeenkomsten georganiseerd waarin diakenen van de verschillende kerken elkaar ontmoeten en een onderwerp bespreken waar alle kerken mee te maken hebben. Door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren krijgen diakenen nieuwe inspiratie om in de eigen gemeente verder te kunnen.

Op *zondag 17 februari* wordt de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte gehouden. De zendingscollecte heeft ten doel de voortgang van het zendingswerk te bevorderen. Naast het huidige werk in Malawi en Suriname verricht de ZHHK diverse werkzaamheden in ons eigen land om jongeren en ouderen te betrekken bij het zendingswerk. Daarbij kan het ook gaan om de

begeleiding en ondersteuning van kerkleden die betrokken zijn bij zendingswerk dat onder verantwoordelijkheid valt van een andere organisatie dan de ZHHK.

Nieuwe bezetting diaconie

Als diaconie zijn we diaken Kortenhoff en van de Craats dankbaar voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor Gods gemeente hebben verricht. Maar ook zijn we de Heere dankbaar dat er opnieuw mannen verkozen zijn om het ambt van diaken op zich te nemen. De bevestigingsdienst van diaken van Harten en Karels heeft plaats gevonden en op 23 januari hebben we de eerste diaconievergadering gehad. Op deze vergadering zijn de taken binnen de diaconie (her)verdeeld en de uitkomst hiervan zal in de eerstvolgende Quo Vadis bekend gemaakt worden.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp 'Oog voor Elkaar'

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318-625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Doorzendcollecte Landelijk jeugdwerk

Op 2 februari is de 2e collecterondgang bestemd voor het Landelijk jeugdwerk. De opbrengst van deze collecte wordt door Commissie jeugdwerk HHK ingezet ter bestrijding van de kosten van het jongerenwerk, waaronder de HHJO (Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie), die niet uit contributies of andere inkomsten worden gedekt.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 maart. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeuwen, 0318-561549.

Rekeningnummer Kerkvoogdij

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Mobieltjes

We mochten een mooie Kerstbijeenkomst hebben op de 2e Kerstdag. Wel hebben we van enkele kanten te horen gekregen dat er foto's en filmpjes zijn gemaakt in de kerk. Zoals u weet stellen we dit niet op prijs, ook in het kader van de AVG (privacy) is het niet wenselijk. Dit geldt trouwens (zoals het bordje boven de kerkzaal ook aangeeft) voor al het gebruik van mobiele

telefoons in de kerkzaal. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat er momenten waren die uniek zijn voor u of uw kind, maar er staan ook andere mensen op die dat niet op prijs stellen.

Wijzigingen in de kerkvoogdij

Als kerkvoogdij hebben we afscheid genomen van kerkvoogd J. Hordijk. Als penningmeester heeft hij vele jaren zijn plaats in de kerkvoogdij ingenomen. Langs deze weg danken we hem voor zijn tijd en inzet ten dienste van de gemeente. Ook ouderling-kerkvoogd J. Visser is teruggetreden uit de kerkvoogdij, om zich te richten op zijn nieuwe taak in de kerkenraad: het scribaat. Ook hem danken we voor zijn inzet en werkzaamheden. Beiden wensen we hen Gods zegen en nabijheid toe in de toekomst.

Door deze uittredingen vinden er enkele wijzigingen plaats in de functies binnen de kerkvoogdij. Met ingang van 2020 is de functieverdeling als volgt:

- Voorzitter: D.J. van Leeuwen
- Penningmeester: D. Marchal
- Secretaris: W. van Wolfswinkel

Ouderling A. Methorst is met ingang van 2020 als ouderling-kerkvoogd (opnieuw) toegetreden tot de kerkvoogdij. Ook dhr. C. Schipper is toegetreden. We heten hen beiden van harte welkom, en wensen hen zegen en wijsheid bij het werk wat ze in de kerkvoogdij mogen gaan doen.

Verder maken we graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over hoe u ons bereiken kunt. Natuurlijk kunt u ons aanschieten en uw vraag/verzoek mondeling stellen. Ook zijn we per mail voor u bereikbaar, via de volgende adressen:

- algemeen mailadres: kerkvoogdij@hhgede.nl
- penningmeester: administratie@hhgede.nl
- secretaris: secretariskerkvoogdij@hhgede.nl

Vacature organist en voorspeelavond

In verband met het komende vertrek - door zijn huwelijk - van Peter van Horssen uit onze gemeente, zijn we op zoek naar nieuwe organisten. Kunt u een orgel bespelen en heeft u enige ervaring met het begeleiden van (gemeente)zang dan willen we u graag uitnodigen om op onderstaande vacature te reageren;

Gezocht: twee organisten (m/v) voor de begeleiding van de gemeentezang in onze erediensten.

Het begeleiden van de gemeentezang is een mooie en dankbare taak, waarin de lofzang, het klagen en bidden van de gemeente begeleid mag worden. In de eerste helft van maart zal door de kerkvoogdij een voorspeelavond belegd worden waarin eventuele kandidaten uitgenodigd worden om het orgel te bespelen en ook enkele psalmen te begeleiden.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 14 februari. De kerkvoogdij kijkt uit naar uw reactie: secretariskerkvoogdij@hhgede.nl

Collectemunten

In de komende periode kunt u op donderdag 6 en woensdag 19 februari collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of door te mailen naar administratie@hhgede.nl.

Uitgifte collectemunten

We zijn van plan om de uitgifte van collectemunten te gaan wijzigen, zodat jullie als gemeenteleden meer mogelijkheden krijgen om collectemunten op te halen. We streven naar meerdere uitgiftepunten in Ede, Bennekom e.o., en hebben uw hulp hierbij nodig. Wie van de

gemeenteleden wil hieraan meewerken door zijn of haar huis en tijd beschikbaar te stellen hiervoor? Dit zal waarschijnlijk betekenen dat u maandelijks een voorraad collectemunten in beheer krijgt, die op nader te bepalen momenten kunnen worden opgehaald bij u. Als u hier vragen over heeft of hieraan mee wilt werken kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerkvoogdij of een mail sturen aan administratie@hhgede.nl.

Oproep kascontrolecommissie

Jaarlijks dienen de cijfers van de kerkvoogdij beoordeeld te worden door een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 gemeenteleden. De samenstelling van de commissie wijzigt jaarlijks, omdat de leden maximaal 2 jaren achtereen de kascontrole verrichten. Elk jaar komt er een plaats vrij.

We zijn nu weer op zoek naar iemand die bereid is om (in principe 2 jaar) plaats te nemen in de kascontrolecommissie. De kascontrole wordt in overleg met de beide leden gepland op een avond in februari of maart.

Wilt u / wil jij op deze wijze betrokken zijn bij het werk van de kerkvoogdij? Neem dan contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij via administratie@hhgede.nl.

[Activiteitencommissie](#)

Beste gemeente,

Als activiteitencommissie organiseren we dit jaar een 'Amerikaanse maaltijd met een Twist'. Bij een Amerikaanse maaltijd is het de bedoeling dat u zelf wat te eten meebrengt dat vervolgens wordt gedeeld met andere aanwezigen. Het doel van deze maaltijd is om de onderlinge band te versterken. Iedereen en zeker ook nieuwe leden zijn van harte uitgenodigd.

Deze maaltijd vindt plaats op *vrijdag 20 maart* en de inloop is vanaf 17.30 uur.

Op de website is een aanmeldformulier geplaatst waarmee u zich kunt aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan de Amerikaanse maaltijd. Jongeren en ouderen we zien uit naar jullie komst. Hopelijk in grote getale!

[Verenigingen / kringen](#)

Ouderenmiddag

We hebben mooie ouderenmiddagen achter de rug. De kerstmiddag met haar declamaties, het zingen, de onderlinge ontmoeting met als hoogtepunt een gezellige broodmaaltijd. Maar ook de laatste boeiende middag met dhr. L. Dalhuisen over het leven van ds. J.T. Doornebal uit Oene.

Op 19 februari komt iemand van de Bonisa zending ons iets vertellen over hun werk en missie. De stichting Bonisa zending bestaat officieus sinds 1957. Mevrouw M.A. Mijnders-van Woerden is toen heel kleinschalig begonnen met thuisfrontarbeid dat zich tot doel heeft gesteld het werk in het toenmalige Rhodesia (nu: Zimbabwe) geestelijk en financieel te steunen. In 1974 is de Stichting Bonisa officieel opgericht. De thuisfrontactiviteiten hebben zich door de wereldwijde contacten met anderen uitgebreid. In de loop der tijd heeft zij zich meer en meer op Azië gericht. Momenteel zijn zelfs alle activiteiten op Azië gericht.

Bonisa betekent boodschap van vrede. Deze goede boodschap moet ook in Azië gebracht worden. Vrede met God, door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Ondanks toenemende druk gaat het werk in Azië door. De missie van Bonisa is: het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening.

Om deze stichting te steunen zal er een boekentafel zijn met kaarten, Chinese groene thee, boeken en CD's. Hartelijk welkom! We beginnen om 14.30 uur.

Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'

Dankbaar kijken we terug op een hele goede, gezellige en gezegende jaarvergadering. Met een grote groep vrouwen: jongere, oudere, bekende en nieuwe gezichten! Beide groepen, de ochtend- en de avondgroep, waren goed vertegenwoordigd. Op zo'n 'gezamenlijke' avond werden we ervan bewust, hoe goed het is om met elkaar te zijn. We hopen dat de nieuwe leden zich thuis zullen voelen en de liefde zullen ervaren onderling!

Mw. Buitink heeft ons bemoedigd vanuit psalm 146. God is ons een Toevlucht en Sterkte, Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. In welke situatie we ons ook bevinden, Hij is Dezelfde! Ook in het nieuwe jaar, is ons gebed: 'De HEERE der heerscharen is met ons, de God van Jakob is ons een hoog Vertrek.'

Zoals al vermeld in de vorige kerkbode, heeft Jozien ons bestuur verlaten. We verwelkomen Hannie van Donselaar en we wensen haar Gods zegen toe in haar functie als secretaresse.

In februari zullen er twee bijeenkomsten zijn:

- dinsdagochtend 4 februari: inloop 9.00 uur, aanvang 9.30 uur. Kinderoppas aanwezig i.v.m. studiedag basisschool Ede.
- woensdagavond 5 februari: inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.

We hopen hoofdstuk 10 te behandelen uit het Bijbelstudieboekje. 'Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken'.

Tot ziens en van harte welkom.

Lidmatenkring

Op 6 februari is er de lidmatenkring. We gaan met elkaar nadenken over Efeze 5 vers 18 t/m 24. We behandelen deze verzen en aan de hand van vragen en daardoor ook onderlinge gesprekken willen we luisteren naar wat de apostel Paulus o.a. zegt over 'Zingende en psalmende de Heere in uw hart'. We beginnen om 19.30 uur. Welkom.

Jonge lidmaten kring

Op donderdag 20 februari is de jonge lidmatenkring. Het boekje "Welkom in de strijd" van dr. R. van Kooten, hoofdstuk 17, gaan we met elkaar lezen en behandelen. De vorige keer ging het over: Heb je alles over voor Christus? Nu komt de vraag tot ons: Zijn je voeten geschoeid? De jonge lidmatenkring is bedoeld voor hen die pas belijdenis hebben afgelegd. Het is goed om na je belijdenis je verder te verdiepen in het Woord van God. Het boekje dat we gebruiken 'Welkom in de strijd' is juist bedoeld voor jonge christenen, is laagdrempelig en gericht om het christen-zijn praktisch handen en voeten te geven. Welkom! We beginnen om 20.00 uur.

Zinnige zondagavonden

Bijna elke laatste zondagavond van de maand hebben we in de pastorie 'Zinnige zondagavonden'. We denken, met jongeren uit de gemeente, na of het redelijk is om te geloven wat in de Bijbel staat. Argumenten voor en tegen. We doen dat aan de hand van het boek: 'Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn.' Dit boek is geschreven door Norman Geisler en Frank Turek, twee bekende Amerikaanse apologeten. We lezen het hoofdstuk dat aan de beurt is van tevoren en denken na over de vragen en gaan daarover in gesprek met elkaar. Heb je interesse, laat het weten.

Kinderclub 'de Zaaier'

De eerste clubmiddag in het nieuwe jaar ligt weer achter ons. Met elkaar kijken we terug op een goede, gezellige middag. Woensdag 5 februari hoopt onze volgende middag te zijn.

Niet het jaarthema, maar het thema 'zending' staat dan centraal in alle groepen. En eigenlijk grenst dat ook weer wel aan het jaarthema. Want uiteindelijk draait het ook bij zending om de vraag of iemand voor of tegen Jezus is. Mooi om met elkaar hierover na te denken. Jij bent er toch ook weer?

Groet van de juffen

Jeugdvereniging Ichthus

Ha JV-ers,

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen. Eerst zijn we met z'n allen naar de schaatsbaan in Utrecht geweest. Het was een supergezellige avond en er hadden zich wel 40 mensen opgegeven! Een deel van de JV-ers schaatste vooral op de 'ijshockey'baan, terwijl anderen reelmatig een uitstapje maakten naar de lange 400m baan. Daar waren echter veel professionele schaatsers rondjes aan het schaatsen, zodat maar een enkeling van ons hen een beetje kon bijhouden.

Misschien dat daarom op de 'ijshockeybaan' ook wedstrijdronddjes werden geschaatst door verschillende JV-ers. JP had volgens mij de snelste tijd, maar gezien de ongelooflijk snelle tijd moet nog wel even gekeken worden of dit 'clean' is gereden...

Kortom, we hebben het enorm naar ons zin gehad en zijn 's avonds veilig weer thuis gekomen.

Inmiddels zijn zowel de +16 als de -16 alweer met de JV-avonden begonnen. Met de -16 zijn we met Paulus begonnen. We willen vanuit het jaarthema 'Leef je Bijbel' kijken wat we van Paulus hierover kunnen leren.

Tenslotte willen we nog meedelen dat de activiteitenavond en de sprekersavond zijn omgewisseld (omdat de spreker alleen op de datum van de activiteitenavond kon). Kijk daarom even goed in het maandoverzicht:

Data in Februari

31-1	JV +16
7-2	Activiteitenavond voor de hele JV (zwemkleden meenemen!!)
14-2	JV -16 Paulus 2 (Predik Mijn Woord. 'Is jouw geloof wel echt?')
21-2	JV +16
28-2	voorjaarsvakantie

Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette

[Puzzelhoekje](#)

Puzzel

Ha jongens en meiden,

Als jullie dit lezen dan is de kerstvakantie alweer ver achter ons en kunnen we al zelfs een beetje gaan aftellen naar de voorjaarsvakantie. En ondertussen mogen jullie deze puzzel maken. Deze puzzel is een keer precies andersom. Normaal maak ik altijd de puzzel en dan mogen jullie hem oplossen. Nu mogen jullie de puzzel maken. Hieronder zien jullie een tabel met allemaal lege vakjes. Daarboven staan al woorden, nu is het aan jullie de taak om de woorden in de woordzoeker in te vullen. Dus in plaats van dat jullie de woordzoeker gaan oplossen, mogen

Kleurplaat



[Verhaal](#)

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

God leeft

Er was eens een domineesvrouw die op God vertrouwde. Als er moeilijkheden waren, zei ze vaak: 'Wees maar niet bang, God leeft, en Hij zal voor ons zorgen.' Maar na de dood van haar man werd haar leven erg moeilijk. Ze waren vreselijk arm en de kinderen waren vaak ziek. En toch geloofde ze nog steeds dat God er was en voor hen zou zorgen. Toen het leven echter bijzonder moeilijk was, schoot haar geloof tekort en barstte ze in tranen uit. Haar jongste zoon zag hoe ze huilde. Hij legde zijn kleine handjes in de hare en keek haar in het betraande gezicht. Heel droevig vroeg hij: 'Mama, is God nu dood?' Geschrokken stopte zijn moeder met huilen en droogde haar tranen. Ze nam haar kleine jongen in haar armen en zei: 'Nee mijn zoon, God is niet dood. Dank je dat je die vraag stelde. Hij leeft altijd. Hij is altijd bij ons om ons te helpen in tijden van nood.' God gebruikte haar kleine jongen om haar eraan te herinneren dat Hij leeft en trouw blijft aan Zijn volk.

Vraag: Waarom was het een hele troost voor de domineesvrouw dat God leeft?

Bijbellezen: Jesaja 41 : 1 - 13

[Overige berichten](#)

In een notendop: Dag voor leidinggevend

Als leidinggevende geef je onderwijs op kernpunten. Daarbij kies je woorden die de jongeren begrijpen. Zo breng je de Bijbelse boodschap dichtbij zonder dat je afdoet aan de inhoud van woorden en begrippen. Eenvoud heeft kracht! Samengevat: het draait om kernachtig onderwijs in een notendop.

Wil je hier meer van weten of horen? Laat je inspireren en toerusten tijdens aankomende dag voor leidinggevend. Ook ambtsdragers die regelmatig in gesprek zijn met jongeren tijdens huisbezoek of rondom jongerenpastoraat zijn van harte welkom. Naast de hoofdlesing van ds. P. den Ouden volg je een workshop naar keuze en is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

Graag tot ziens D.V. 8 februari in Woudenberg. Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op www.hhjo.nl.

Moeder-dochterdagen

Tijd investeren als moeder met je dochter? D.V. 29-30 april 2020 organiseert de HHJO opnieuw de moeder-dochterdagen. Samen met andere moeders en dochters gaan jullie op pad. Jullie overnachten in de Liniehutten bij Woudenberg, een unieke ervaring! In het programma is er tijd voor ontspanning en activiteit, maar ook zullen jullie je samen bezinnen aan de hand van de Bijbel.

Kijk voor meer informatie op: www.hhjo.nl/moeder-dochterdagen.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

actie@hhgede.nl
avg@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
jv@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
scriba@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 23 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 13 februari 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Met alles wat je hebt...

*Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.*

*Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te spreken
wat een ander moed inspreekt.*

*Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.*

*Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.*

*En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.*

*Oren heb je om te horen
naar de Mens Die vrede is.
En een hart om te geloven
in die God Die liefde is.*

Dichter onbekend

