

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 06 54 21 52 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 53 35 33 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318 41 83 04
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 57 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 06 20 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318 65 59 22 06 17 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 18 97 74 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 84 32 96
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 75 63 18
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

## Meditatie

### **Laat u leiden door de Geest**

*En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt.*

*Galaten 5 vs. 16 en 17.*

Dat ik de moed heb u toe te spreken komt door mijn vaste overtuiging dat u voor mij bidt. Want ik weet dat ik in uw hart ben, om samen te sterven en samen te leven. Uw hartelijke genegenheid sterkt mij in deze hoop. Daarom vraag ik u dringend om vol vreugde te willen luisteren naar wat de Heere mij in geeft.

Toen de brief van de apostel Paulus (Galatenbrief) werd voor gelezen, hoorden we hoe hij ons met apostolische gezag vermaande: "Laat u leiden door de Geest en geef niet toe aan de begeerten van uw lichaam. Wat ons lichaam verlangt is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met ons lichaam. Het één gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt." Hij schilderde ons een soort oorlog, waarin lichaam en geest zo met elkaar in conflict zijn dat we niet doen wat we willen. De begeerte van het lichaam moet onderworpen worden aan Gods heerschappij. We staan dus op het slagveld en daarom moedigt hij ons aan: "Laat u leiden door de Geest en geef niet toe aan de begeerten van uw lichaam. Vecht dapper en zorg dat u wint, niet van iets externs dat zich tegen u keert, maar van de begeerte die heerst in uw eigen lichaam."

Paulus zegt: "Ik zie een andere wet in mijn lichaam." Die belaagt u, versla haar. Die keert zich tegen u, bedwing haar. Lever uw lichaam niet uit, dan kan zij uw ziel niet doden. De apostel zegt: "Laat de zonde niet heersen over uw sterfelijk bestaan, stel uw lichaam niet langer in dienst van de zonden als wapentuig voor het onrecht." Weiger dat wapen aan uw begeerte, dan is uw overwinning verzekerd. Vecht, ga tot het uiterste: geen atleet krijgt de krans zonder zweet! U bent in het stadion, u moet er hart tegen aan, u zit midden in de strijd: de begeerte van uw lichaam strijdt tegen uw geest. "Wat ons lichaam verlangt is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met ons lichaam," staat er. Het lichaam fluistert ons wellust in, laat de Geest kuisheid gebieden. Het lichaam zet ons aan tot drift, laat de Geest barmhartigheid gebieden. Geeft in die strijd uw lichaam niet prijs aan de begeerte die zich tegen u keert! Dat was voor de zonde het wapen van de ongerechtigheid, maar wordt nu voor God het wapen van de gerechtigheid.

"Laat u daarom leiden door de Geest, zeer geliefden broeders en zusters, en geef niet toe aan de begeerten van het lichaam," aldus Paulus. Bent u in dit gevecht verward, laat u dan niet voorstaan op de kracht van uw vrije wil: dan wint de tegenstander! Smeek om de hulp van Gods genade, dan wint u van de lichamelijke begeerte die zich tegen u keert. Maar ja, misschien bent u al verslagen. Dan zegt u: "Ik ben al verslagen, de begeerte heeft al haar wapens op al op mij gericht. De zonde heerst al in mijn sterfelijk lichaam om te gehoorzamen aan haar wensen."

Schreeuw het uit, roept luid met Paulus: "Wie zal mij, ongelukkig mens, bevrijden uit dit sterfelijk lichaam? Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik een andere wet. Zij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft." Tja, de grote strateeg van het slagveld wordt afgevoerd als een gevangene: wat kan ik dan nog? Ik ben gevangen en stel niets voor! Smeek dus om de hulp van de genade. Dan krijgt u antwoord en hoort u: "De genade van God door Jezus Christus, onze Heere." De vraag was: "Wie zal mij, ongelukkig mens,

bevrijden uit dit sterfelijk lichaam? ” Ja, Manicheeërs, hij zei:” Uit dit sterfelijk lichaam.” Hij zei niet: uit de gevangenschap van dat volk.

Er staat: ”De genade van God door Jezus Christus, onze Heere.” Ja, Pelagianen, hij zei: ”Door Jezus Christus, onze Heere, ” en niet: door onze vrije wil.

*Amen.*

*De meditatie is een gedeelte uit een preek van Augustinus. Augustinus heeft geleefd van 354 - 430 na Chr. en is bisschop geweest van Hippo – Regius in Noord Afrika. Deze preek heeft hij waarschijnlijk in het jaar 417 voor zijn gemeente gehouden. De tekst die ik boven de meditatie heb gezet, komt uit de Statenvertaling. Dat is eigenlijk niet juist, want die vertaling heeft Augustinus niet gekend, hij heeft gebruikt gemaakt van de Latijnse vertaling van de Bijbel. Dat kun je merken aan de citaten die Augustinus gebruikt in deze preek.*

*In deze preek reageert hij op twee stromingen in de Vroege Kerk. De Manicheeën en de Pelagianen. Augustinus heeft zelf zo'n tien jaar tot de Manicheeërs behoort. Hij kent hun gedachtengoed van binnen uit. Zij ontkenden o.a. dat Christus een sterfelijk menselijk lichaam heeft gehad. De Pelagianen heeft hij ook fel bestreden. De Pelagianen leerden dat de zondeval de menselijke wil niet heeft bedorven en dat de wil nog steeds in staat is tussen het goede en het kwade te kiezen zonder dat hier voor genade nodig is. In het laatste stukje van dit gedeelte verzet Augustinus zich daartegen.*

### Kerkdiensten

1 sept.	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek ( <i>bediening H.A.</i> ) Ds. W. Schinkelshoek ( <i>nabetr. H.A.</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
8 sept.	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek ( <i>Opening winterwerk</i> ) Kand. A.S. Middelkoop ( <i>Terwolde</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie
15 sept.	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. J. Koppelaar ( <i>Katwijk aan zee</i> ) Ds. G.K. Terreehorst ( <i>Apeldoorn</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
19 sept.	14.15 uur 1 collecte	Ds. W. Schinkelshoek ( <i>Huwelijksbevestiging</i> ) Kerkvoogdij
22 sept.	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek ( <i>Heilige Doop</i> ) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie

26 sept.	14.00 uur 1 collecte	Ds. G.J. Blankers ( <i>Huwelijksbevestiging</i> ) Kerkvoogdij
29 sept.	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. J.A. Kloosterman ( <i>Lunteren</i> ) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie

### [Uit de pastorie](#)

De vakantie ligt weer achter ons, een nieuw seizoen staat voor de deur. Een nieuw seizoen waar we de hulp en de ondersteunende genade van de Heere nodig hebben. Dat is ook ons dagelijks gebed.

We zijn met vakantie in Duitsland geweest. De eerste week in Beieren, Zuid - Duitsland en daarna zijn we in het Eifelgebied geweest in de buurt van Monschau. De eerste week was het heel warm, dan doe je vanzelf wel rustig aan. De tweede week was het 'gewoner' weer en konden we wat meer activiteiten ontplooiën. We bezoeken dan kerken, musea en we wandelen en lezen.

De eerste week hebben we door het park waar we zaten, georganiseerde Nederlandse kerkdiensten bezocht. Als die er niet zijn dan bezoeken we altijd diensten in een Duitse kerk (de EKD). Duitsland kent in grote lijnen twee grote kerkverbanden, de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) en de Rooms-Katholieke kerk.

Maar een kerk bezoeken in Duitsland is teleurstellend, de situatie is niet best, theologisch zijn de meeste van deze 'EKD' kerken zeer liberaal in leer en leven. En er is een heel matige kerkgang. We hebben een dienst bezocht met maar zes bezoekers incl. mijn vrouw en ik. We hebben een klein gesprekje gehad met de predikant, die vertelde dat het er nu wel erg weinig waren, maar dat was in verband met de vakantie, normaal zijn het er twintig. Maar ook dat is weinig voor deze behoorlijke kerk, die er zeer goed onderhouden uit zag met een mooi pijporgel. En die matige kerkgang hebben we meer in Duitsland gezien, ook in voorgaande jaren. Wat is er overgebleven van het christelijk geloof in Duitsland? Een stukje uit het RD van een tijdje terug heeft er ook op gewezen: "De geestelijke situatie van het protestantisme in Duitsland is uiterst somber, meent dr. Sebastian Merk. De rechter uit Keulen, die tevens verbonden is aan het Reformations Gesellschaft Heidelberg (RGH), sprak een poosje geleden tijdens een minisymposium van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Dat werd gehouden in gebouw Krooswijk in Dordrecht. Tijdens de bijeenkomst, die ruim vijftig bezoekers trok, werd het boek "Van Heidelberg naar Dordrecht en terug - het belang van de Heidelbergse Catechismus toen en nu" gepresenteerd. Dr. S. Merk gaf een schets van de huidige kerkelijke situatie van het protestantisme in Duitsland. Die is volgens hem zeer donker, zowel in de volkskerk –de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD)– als in de vrije kerken. De heersende stroming in de EKD is theologisch-liberaal. Ook het Bijbelgetrouwe deel van de volkskerk dat is georganiseerd in het Gnadauer Verband is in ontwikkeling, onder meer wat betreft de vrouw in het ambt en de seksuele ethiek. „Het Bijbelgetrouwe deel in het piëtisme verplaatst zich vanuit de volkskerk naar de vrije kerken”, aldus Merk.

### **Dankbetuiging**

Heel hartelijk dank voor het meeleven voor, tijdens en na de operatie van mijn vrouw. Een meeleven wat overweldigend is geweest. Gebeden, kaarten, mails, appjes, woorden, bezoeken te

veel om op te noemen. Het heeft ons verrast en goed gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor. De operatie en het herstel zijn goed verlopen. Gode zij daarvoor alle dank en eer.

Een hartelijk groet vanaf de Zandlaan,  
*Fam. Ds. W. Schinkelshoek*

## [Van de kerkenraad](#)

### **Start winterwerk**

Met het uitkomen van deze kerkbode is de zomervakantie alweer bijna voorbij. Sommigen zijn misschien nog op vakantie, anderen zijn alweer aan het werk. Ook het winterwerk zal binnenkort weer beginnen. Op zaterdag 7 september zullen de kinderclub en jeugdverenigingen hun jaarlijkse startdag houden. Informatie hierover treft u verderop in de kerkbode aan. Op zondag 8 september zullen we in de ochtenddienst gezamenlijk als gemeente stilstaan bij de opening van het winterwerk.

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar in de weekdiensten en gemeenteavonden stilstaan bij een jaarthema: "Discipelschap". Rondom dit thema zullen we aan de hand van 4 subthema's dit onderwerp behandelen. Meer informatie hierover krijgt u later in september uitgereikt.

We wensen alle verenigingen en kringen van harte Gods zegen en leiding toe in het komende seizoen. En ben(t) u/jij nog nooit geweest op 1 van de activiteiten? Dan nodigen we u/jou van harte uit om één van de activiteiten bij te wonen!

### **Bijeenkomst vrijwilligers**

Beste vrijwilligers,

In een zondagse afkondiging in juli is al aangegeven dat 21 september, om diverse redenen, wat ongelukkig gekozen was. Daarom is nu gekozen voor D.v. zaterdag 12 oktober.

Op die dag bent u en jij als vrijwilliger uitgenodigd vanaf 13.30 uur in de kerk. We hopen dan met elkaar iets te gaan doen. Wat dat is, blijft nog een verrassing! De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. Omdat het i.v.m. de organisatie handig is om te weten of u/jij gaat komen, willen we vragen om dit uiterlijk 20 september per mail of telefoon te laten weten aan C. van de Craats (cvandecraats@hhgede.nl of 06-13137992).

*Een hartelijke groet, uw en jouw kerkenraad*

## [Roosters en data](#)

### **Oppasrooster**

1 september	Mw. C. van der Sluijs, Mw. M. Koudijs Annemijn Pluimers, (reserve: Anke van der Vliet)
8 september	Mw. N. de Kool, Mw. E. Kroon Ellen Visser, (reserve: Hadassah Adam)
15 september	Mw. C. Huttinga, Mw. S. van Harten Liselotte van der Sluijs, (reserve: Simone van Wageningen)
22 september	Mw. H. Adam, Mw. G. Koekoek Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
29 september	Mw. A. Aalbers, Mw. M. Donkersteeg Marieke van Leeuwen, (reserve: Rebecca Adam)
6 oktober	Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. M. Koudijs Geanne Visser, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)

## Kerkauto-rooster

### *Zondag 1 september*

Ede: fam. Boonzaaijer 06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18  
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

### *Zondag 8 september*

Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30  
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

### *Zondag 15 september*

Ede: mevr. van Wageningen 06 27 52 23 53  
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 42 48 31 34

### *Zondag 22 september*

Ede: fam. Zondag 06 12 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49

### *Zondag 29 september*

Ede: fam. van Steenberg 06 49 46 59 20 / 0318 63 39 74  
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318 41 57 15

## Diaconie

Op *zondag 1 september* vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de offerblokken en de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels, wat vanuit Nederland zijn doorgang vindt. Laten we hen, ook nu in Nederland mild gedenken en hen blijvend in onze gebeden meenemen!

Op *zondag 15 september* is de diaconale collecte bestemd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. Voor 2019 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie hiervoor de kerkbode van afgelopen mei.

Op *zondag 29 september* is de collecte bestemd voor Stichting Gave.

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

*Visie:* Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

*Missie:* Christenen en kerken helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap.

*Strategie:* Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. Ook organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen.

Voor meer informatie over stichting Gave, zie de website: [www.gave.nl](http://www.gave.nl)

### *Overige collecten*

De collecten op de andere zondagen in september, die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van

nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing. Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

### **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar**

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

### [Kerkvoogdij](#)

### **Collectemunten**

In de komende periode kunt u op donderdag 5 september, woensdag 18 september en donderdag 3 oktober collectemunten kopen in de kerk. Alle avonden van *18.30 tot 19.30 uur*. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of door te mailen naar [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

### **Klusmorgen**

De volgende klusmorgen is op zaterdag 14 september. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeuwen, 0318-561549.

### **Privacy**

We willen u graag op de hoogte houden over de ontwikkelingen in het kader van privacygevoelige informatie.

Afgelopen maanden zijn een aantal gemeenteleden druk geweest met de invoering van Office 365 en Sharepoint voor alle verbanden binnen de gemeente. Alle gemeenteleden die hiermee te maken hebben vanuit een vereniging of anderszins hebben hier informatie en (persoonlijke) uitleg over gekregen. De invoering van Office 365 betekent dat deze gemeenteleden een eigen e-mailadres hebben gekregen eindigend op [@hhgede.nl](mailto:@hhgede.nl). Waar nodig hebben deze gemeenteleden ook toegang tot de gezamenlijke bestanden waar zij mee moeten werken. Dit betekent dat er niet meer onnodig bestanden gedeeld hoeven te worden via bijvoorbeeld privé e-mailadressen. Dit is een enorme sprong voorwaarts in het borgen van de privacy. We kunnen ons voorstellen dat u bij de start van het nieuwe seizoen vragen hebt over het gebruik van Office 365. Stuur dan gerust een mail naar [it@hhgede.nl](mailto:it@hhgede.nl).

De nieuwe ledenlijst ligt op dit moment bij de drukker en wordt zeer binnenkort met u gedeeld. Let op, dit gebeurt alleen als u beschikt over een gemeentegids. Heeft u geen gemeentegids? Neemt u dan contact op met de kerkvoogdij. Voor € 5 (borg) kunt u er een afnemen.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd J. Hordijk via [avg@hhgede.nl](mailto:avg@hhgede.nl).



## [Activiteitencommissie](#)

### **Mannenuitje**

Het mannenuitje staat gepland voor D.v. zaterdag 14 september (15.00-20.00 uur). Aanmelden hiervoor kan nog tot 7 september via het formulier op de website. Jong en oud, alle mannen van de gemeente kunnen meedoen. We gaan onder andere hout kloven, boomstam werpen en zelf eten bereiden. Natuurlijk is er genoeg tijd om elkaar te ontmoeten en de contacten tussen de mannen onderling aan te halen.

### **Voetballen**

De laatste datum voor het voetballen van deze zomer is D.v. vrijdag 13 september, iedereen weer van harte uitgenodigd! We gaan voetballen bij Landgoed Kernhem, we beginnen om 19.00 uur. Er is een whatsapp-groep waarin de laatste mededelingen worden gedaan, hiervoor aanmelden kan door te appen naar Martin: 06 34 56 11 51. Wel meedoen maar niet in de app-groep? Mail dan naar [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl).

### **Mannenzangdag Katwijk**

We willen graag met een groep mannen vanuit onze gemeente naar de mannezang in Katwijk (zie [mannenzangkatwijk.nl](http://mannenzangkatwijk.nl)), dit is op DV vrijdag 1 november. Om 13:30 uur vertrekken we bij de kerk, we willen dan eerst een strandwandeling maken en vervolgens met elkaar eten (op eigen kosten). U kunt u tot 1 september aanmelden via het formulier op de website, wij zullen dan de toegangskaarten bestellen. Kilometerkosten en parkeerkosten worden gedeeld.

### **Stamppottenbuffet**

Op vrijdag 8 november D.v. houden we ons traditionele stamppottenbuffet, in de volgende kerkbode volgt meer informatie. Wilt u er alvast over nadenken of u ons kan helpen met een flinke pan stamppot?

## [Verenigingen / kringen](#)

### **Belijdeniscatechese**

Ook het komende seizoen zal er weer de mogelijkheid zijn om belijdeniscatechisatie te volgen. Eigenlijk is belijdenis doen geen keuze, maar een roeping. Een roeping om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere heeft u/jou in het midden van Zijn verbondsgemeente geplaatst, door middel van het teken en zegel van de doop. Zijn Naam werd over u/jou uitgesproken. Toen al klonk: 'Dit is de weg, wandelt in dezelve.' Kun je dat zelf? Nee. Wanneer ben je goed genoeg? Nooit. Maar: gaat je hart uit naar Hem? Hij wil geven wat Hij eist. Zoals Paulus dat zegt: 'Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal' (1 Thess. 5: 24). Opdat we niet onnadenkend belijdenis zouden doen, maar ook niet onszelf er vanaf maken, door het maar uit te stellen. De roeping om Hem te belijden, brengt ons dan bij Hem om Zijn genade en kracht. Wil je graag belijdeniscatechisatie volgen, meld je dan bij mij (ds. W. Schinkelshoek) aan. Stuur een mail. Wil je eerst nog een gesprek met mij: laat het mij even weten, dan maken we een afspraak. D.V. 8 oktober - dinsdagavond - om 20.00 uur is er een open introductieavond in de pastorie. Dan maken we kennis met elkaar en bespreken we hoe we het gaan doen.

### **Jongerencatechese**

Dit is alvast een vooraankondiging, het duurt nog even, maar de catechese voor de jongeren van de gemeente begint op D.V. 7 oktober. Samen met dhr. L. Soeters wil ik (ds. W. Schinkelshoek) deze catechese weer gaan geven.

### **Zinnige zondagavonden**

Afgelopen winterseizoen is er vanuit de jonge lidmatenkring geopperd om meer te weten te komen over het christelijk geloof en dan in het bijzonder over de verdediging van het christelijk



geloof. De zgn. apologetiek. Dat heeft de afgelopen maanden ook inhoud gekregen. De jongeren hebben door middel van mond-tot-mond reclame anderen weer uitgenodigd op deze avonden. Ik weet niet of iedereen het op deze manier aan de weet is gekomen, vandaar nu deze aankondiging. Want elke jongere/jong volwassene van de gemeente is welkom. Inmiddels zijn het er ongeveer 15 á 20 stuks jongvolwassen. We behandelen een hoofdstuk uit het boek 'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn' van de bekende Amerikaanse apologeten Norman L. Geisler en Frank Turek.

Wat moet je kunnen? Het is niet specifiek vooropleiding gebonden. Je moet wel enige studiezijn hebben en willen lezen. En ik geef het toe, het is niet altijd even makkelijk. Maar aan de andere kant, je krijgt argumenten in handen die het christelijk geloof redelijk en aanvaardbaar maken in de seculiere wereld.

De avonden – één keer per maand - zijn in de pastorie, na de avonddienst. De komende keer is D.V. zondag 29 september. Aan de beurt is hoofdstuk 5 - *Het eerste leven: speling van het lot of wonder van God?* - van het genoemde boek. We lezen het hoofdstuk thuis en maken thuis ook de vragen uit het werkboek. We denken er over na en bespreken de uitkomsten met elkaar. Van harte welkom!

### **Ouderenmiddag**

Op D.v. 18 september hebben we de eerste ouderenmiddag van dit winterseizoen alweer. Op deze middag komt mevr. Jannie van Rijn uit Bodegraven. Zij zal ons iets vertellen en laten zien uit het leven van de bekende Corrie ten Boom, evangeliste en verzetsstrijder.

Eigenlijk heeft Corrie ten Boom geen introductie nodig. Wie kent haar niet of heeft niet van haar gehoord? Toch een klein stukje over haar, wat ik overgenomen heb uit een boek.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de woning van de ten Booms een schuilplaats voor degenen die voor de nazi's op de vlucht waren. Door aan zulke mensen onderdak te bieden, stelden Casper en zijn twee dochters Betsie en Corrie hun levens in de waagschaal. Maar met dit geweldloos verzet tegen de nazi-onderdrukkers brachten zij hun christelijk geloof in de praktijk. In 1943 en 1944 waren er voortdurend vijf á zes personen ondergedoken in de woning: enige Joden en leden van de Ondergrondse. Buiten deze personen waren er ook die, in afwachting van een ander 'veilig huis' slechts enige uren of een paar dagen bij de Ten Booms verbleven. Door het werk van de familie Ten Boom en hun vele vrienden en medewerkers van de “BéJé-groep” werden waarschijnlijk zo'n 800 Joden en andere voortvluchtigen gered.

Op 28 februari 1944 werd de familie verraden en viel de SD van de nazi's hun woning binnen. Die dag werden meer dan 30 personen gearresteerd, waaronder vader Casper en zijn twee thuiswonende dochters Betsie en Corrie, alsmede Corrie's broer Willem, zus Nollie en neef Peter.

Hoewel de SD veel bezoekers arresteerden, konden ze de personen waarvoor ze eigenlijk kwamen, niet vinden. Achter een extra muur in de slaapkamer van Corrie zaten twee Joodse mannen, twee Joodse vrouwen en twee leden van de Ondergrondse veilig verstopt. Op slinkse wijze konden leden van het politieverzet na ruim 47 uur de mensen uit hun “schuilplaats” bevrijden, terwijl de SD het huis nog steeds bewaakte. De vier Joden werden naar andere veilige huizen gebracht. Drie van hen overleefden de oorlog. Een van de twee leden van de Ondergrondse werd helaas tijdens de bezetting omgebracht, maar de ander overleefde de oorlogsjaren.

Vader Casper overleed 10 dagen na zijn arrestatie in de gevangenis te Scheveningen. Betsie en Corrie werden eerst vanuit de gevangenis te Scheveningen overgebracht naar het kamp Vught en hierna op transport gesteld naar het concentratiekamp Ravensbrück.

Het leven in dat kamp was bijna ondragelijk, maar ook daar vertelden Betsie en Corrie hun medegevangenen van de liefde van Jezus. Door dat getuigenis van deze twee vrouwen werd een groot aantal medegevangenen christen. Betsie overleed op 59-jarige leeftijd in Ravensbrück, maar Corrie overleefde op wonderlijke wijze het concentratiekamp.”

Allen welkom op onze ouderenmiddag, we beginnen om 14.30 uur.

*ds. W. Schinkelshoek*

### **Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'**

Nieuw seizoen, weer nieuwe plannen...?! Na een periode van 'afstand' kijk je meestal met frisse blik naar de dingen die je doet. Hopelijk ben je van plan om mee te doen met ons, we ontmoeten u/jou graag op onze bijeenkomsten! Centraal staat Gods Woord, en hoe we ons leven hiernaar kunnen richten. De onderlinge liefde en ontmoetingen zijn een zegen!

Onze eerste bijeenkomst staat gepland op:

*Dinsdag 4 september* (inloop 9.00 uur, start 9.30). Kinderoppas is aanwezig.

*Woensdagavond 5 september* (inloop 19.15, start 19.45)

We behandelen hoofdstuk 5, de inleidingen worden verzorgd door bestuursleden. Wilt u/jij meer weten over onze bijeenkomsten? Spreek of app gerust! (Henriette 06-18390280)

Onderstaande uitnodiging is gericht aan alle belangstellenden (m/v), binnen en buiten de gemeente.

De Regio-ochtend zal D.v. op 19 september plaatsvinden in de HHG van Achterberg, Korte Steeg 8. Onderwerp: *Orgaandonatie, wat betekent dat voor mij?*

Spreeker: Mw. A. van Dijk (NPV) Zij houdt een PowerPoint presentatie. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen.

Aanvang: 9.45 uur, sluiting: uiterlijk 11.45 uur. Collecte: project HHVB.

Kinderoppas aanwezig (graag van tevoren opgeven aan [mn@famvansoest.nl](mailto:mn@famvansoest.nl) )

### **Kinderclub de Zaaier**

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Hebben jullie er ook weer zin in? Alle kinderen uit de gemeente van 5 - 12 jaar zijn van harte welkom op de clubmiddagen van het komende seizoen. Ons jaarthema dit jaar is 'Voor of tegen Jezus - de reactie van mensen op Zijn werk'. Hoe is eigenlijk onze eigen reactie op de boodschap van de Heere Jezus? Een belangrijke vraag, waar we zeker ook bij stil zullen staan.

#### *Startdag*

D.v. 7 september is het zover! Dan staat de startdag gepland. We hopen dit keer in het bos spelletjes te gaan doen. Dat is lekker dichtbij dus kunnen we er lopend naar toe.

We willen om 10.00 uur 's morgens in de kerk beginnen met elkaar. Het zou fijn zijn als jullie dan allemaal aanwezig kunnen zijn. Iets later op de morgen vertrekken we dan naar het bos. Daar gaan we wat leuks doen en eten we met elkaar. Na het bosprogramma lopen we weer naar de kerk. Om 14.00 uur 's middags mogen jullie weer bij de kerk opgehaald worden.

We hopen op een gezellige en gezegende dag met elkaar! Het is fijn als je van tevoren opgeeft: vraag maar aan je ouders of ze het willen doorgeven vóór dinsdag 3 september aan juf Ella via [angeltjeb@gmail.com](mailto:angeltjeb@gmail.com). Zorg dat je erbij bent!

### *Clubmiddag*

Woensdagmiddag 25 september D.v. hebben we weer onze eerste gewone clubmiddag. Welkom. Zoals gewoonlijk starten we om 14.00 uur en stoppen we om 16.00 uur. We zullen deze eerste middag stilstaan bij Johannes de Doper - een 'levende' wegwijzer. Om heen te wijzen naar Jezus Christus, de Zaligmaker! Wij hopen jullie allemaal weer te zien. Tot 7 september.

*Een hartelijke groet van alle juffen van de club.*

### **Jeugdverenigingen**

Yes, het JV seizoen gaat al weer bijna beginnen!

### *Startdag*

Op D.V. zaterdag 7 september staat de startdag gepland.

Wat we dit jaar precies gaan doen is nog niet bekend op het moment van schrijven, wel zal het alleen een avondprogramma zijn zoals ieder jaar. Houd er rekening mee dat we ongeveer rond 18.00 uur beginnen. Kun je er niet om 18.00 uur bij zijn, dan ben je later ook van harte welkom! We hopen je z.s.m. een mail/app te sturen met meer informatie.

### *Jaartheme*

Dit jaar staat het thema 'leef je Bijbel' centraal.

De Bijbel, we hebben er allemaal wel één of zelfs meer, maar leven we er ook uit?

Dit JV seizoen willen we samen gaan ontdekken welke manier van Bijbellezende en/of Bijbelstudie houden het beste bij jou past. Maar ook willen we samen met jullie onderzoeken waarom het zo belangrijk is om uit je Bijbel te lezen en daarnaar te leven.

### *-16*

Vrijdag 13 september is de eerste -16 JV avond. We willen om 19.30 uur gaan beginnen tot ongeveer 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Hoop jij dit jaar voor het eerst naar de JV te komen dan heten we je van harte welkom. Ook als je al vaker bent geweest ben je natuurlijk weer van harte welkom. ;-)

Mocht je nog niet in de JV -16 app groep staan maar wil je hier wel graag in? Stuur dan even je 06- nummer met je naam naar groelofs@hhgede.nl, dan word je z.s.m. toegevoegd.

### *+16*

Vrijdag 20 september staat de eerste +16 avond gepland.

Wat het programma voor deze avond is, is nog niet bekend. De avond begint om 20.00 uur. De eindtijd is erg dynamisch, dus je kunt gaan wanneer je wilt. ;-)

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op de start dag en de JV-avonden. We zien uit naar een mooi seizoen waarin Jezus 'het levende Woord' centraal zal staan.

*Hartelijke groet, Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette*

### **Werkgroep autisme**

Bij de start van het nieuwe winterseizoen leek het ons goed om ook weer een stukje te schrijven. Binnenkort starten de catechisaties, JV-avonden en kinderclubmiddagen weer. Als u binnen uw gezin te maken heeft met autisme, ADHD etc. kan het best zo zijn dat u zich afvraagt 'krijgt mijn kind de duidelijkheid en structuur die hij/zij nodig heeft?' of 'Is er voor mijn kind genoeg persoonlijke aandacht'. Vragen die wij ons goed voor kunnen stellen en waarin we gerust met u mee willen denken. Schroom niet om ons te mailen via [wergroepautisme@hhgede.nl](mailto:wergroepautisme@hhgede.nl) of neem met één van ons persoonlijk contact op.

Verder willen we graag inventariseren of er ouders zijn, die een kind met autisme hebben, die behoefte hebben om met elkaar in contact te komen. Zo ja, wilt u dit dan ook via bovenstaand mailadres laten weten? Als er meerdere ouders zijn dan brengen we u met elkaar in contact.

Ook als u zelf te maken heeft met autisme, ADHD, ADD o.i.d. en u ervaart bepaalde drempels bij het bezoeken van de kerkdienst of andere gemeenteactiviteiten dan willen we graag een luisterend oor bieden en evt. met u meedenken.

*Hartelijke groet, Marjolein van de Craats, Tineke Pluimers en Arja Evers*

## [Puzzelhoekje](#)

### **Puzzel**

Ha jongens en meiden,

Als jullie dit lezen is de zomervakantie waarschijnlijk alweer bijna afgelopen. Misschien heb je wel heel veel zin om weer naar school te gaan of mocht van jou de vakantie juist nog wel wat langer duren. In de vakantie gebruik je misschien wel andere vervoersmiddelen dan dat je straks gebruikt om naar school te gaan. Vroeger in de Bijbel gebruikten ze hele andere manieren, de pelgrims gingen bijvoorbeeld te voet. Deze pelgrims zongen tijdens hun reizen vaak liederen. En weet je wat het bijzondere is, die liederen die kennen wij nu ook nog. Dat zijn namelijk de psalmen die wij kennen, wel de onberijmde psalmen. Je papa of mama weet vast wel welke psalm een pelgrimslied was, dan kan je die zingen terwijl je de puzzel of kleurplaat maakt. Bij de puzzel mag je een sudoku invullen. Elk plaatje mag maar 1 keer voorkomen per rij, kolom en vak.

Ook de kleurplaat gaat nog een beetje over de vakantie, de kinderen zitten aan een kampvuur en zingen, wie weet zongen ze ook wel een pelgrimslied. De puzzel en de kleurplaat mag je voor 30 september opsturen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl) of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Omdat we weer een nieuw schooljaar ingaan, kun je hieronder zien hoeveel punten jij al gespaard hebt. Als je 20 punten bij elkaar hebt gespaard, dan mag je bij mij een boek komen uitzoeken.

*Veel succes! Groetjes, Christien*

### *Puntenoverzicht:*

Nico 4, Leah 18, Ruth 2, Job 0, Dianne 12, Judith 14, Hannah 0, Berrita 12, Heidi 4, Henrik 18, Matthiar 12, Loïs 12, Celine 4, Luben 12, Marije 12, Emma 2, Rhodé 4, Charlotte 16.



Kleurplaat



---

[Verhaal](#)

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn

## **Toms beproeving**

Het was een aangename dag in de zomer. Tom en zijn hond Tijger wandelden langzaam door de straat. Tom dacht na over alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd was. Het was een moeilijk jaar geweest, en Tom zou het nooit vergeten. Bijna een jaar geleden, op zijn verjaardag, kreeg hij Tijger. Die was een cadeau van Toms oom, die de tuin inliep met een kar met de hond erop. Zodra Tom de hond zag, sloeg hij zijn armen erom heen. Tijger was erg blij met zijn nieuwe baasje, en likte enthousiast Toms gezicht. Binnen een uur waren ze goede vrienden. Tom had een fris, vrolijk gezicht, en als hij een week bij je zou komen logeren, dan zou je denken dat hij een van de aardigste jongens was die je kende. Maar op een dag zou je ontdekken dat hij vreselijk driftig was. Je zou van hem schrikken. Zijn gezicht werd dan rood van woede. Hij stampvoette. Hij gaf zijn kleine zusje een duw. Hij gebruikte grof taalgebruik tegen zijn moeder. Maar het was vooral heel erg omdat de Heere in de hemel er boos over was.

Dit verhaal begint al vlot nadat Tijger en Tom vrienden werden. Het was zomervakantie en Tijger en Tom wandelden samen over straat. Daar kwamen ze Richard Casey tegen, een jongen uit Toms klas op school. "Richard!" riep Tom. "Ik ga een poosje naar mijn vaders graanschuur. Laten we naar de zolder gaan om te spelen!" Richard was net klaar met het werk in zijn moeders tuin en was wel in voor een beetje plezier. Dus gingen de twee samen op de zolder van de grote schuur spelen. Ze hadden een poosje veel lol. Maar uiteindelijk kregen de twee ruzie over iets wat een van de jongens gezegd had. Het was een domme ruzie. Het was zeker niet iets om over te vechten, maar toch vielen er al snel boze woorden, en toen verloor Tom jammer genoeg zijn zelfbeheersing. Hij sloeg en schopte Richard vreselijk. Tijger, die zich leek te schamen voor zijn baasje, trok hard aan Toms jas en jankte, maar het hielp niet. Uiteindelijk stopte Tom omdat hij uitgeput was. "Wie heeft er nu gelijk?" riep Tom. "Jij of ik?"

"Ik!" snikte Richard. "En jij liegt!" Tom rende op Richard af en gaf hem een harde duw. Richard stond bij de open deur van de zolder. Hij gilde, gooide zijn armen in de lucht en een moment later viel hij door de deuropening. Toms hart sloeg een slag over en hij werd ijskoud. Eerst kon hij zich niet bewegen, maar toen rende hij langs de trap naar beneden naar Richard. Een paar mannen hoorden Richards schreeuw en kwamen hem snel helpen. Ze bogen zich bezorgd over hem heen. "Is hij dood?" zei Tom, bijna gillend. "Nee", antwoordde een van de mannen, "tenminste, dat hopen we niet. Hoe is hij gevallen?" "Hij is niet gevallen," kreunde Tom, die lijkbleek was geworden. "Ik heb hem geduwd."

Het werd stil en iedereen keek naar Tom. "Je hebt hem geduwd? Hoe kon je dat nu doen?" riep een van de mannen uit. Tom liet zijn hoofd beschaamd hangen. Hij had geen antwoord op die vraag. De mannen richtten hun aandacht nu weer op de jongen die daar buiten bewustzijn lag. Sommigen van de mannen keken hem kwaad aan. Even later volgde Tom de mensen die Richard de winkel in droegen. Het leek wel een nachtmerrie. "Is hij erg zwaar gewond?" vroeg iemand. "Alleen zijn handen," was het antwoord. "Het touw heeft hem gered. Hij greep het vast terwijl hij viel, maar zijn handen zijn ernstig verwond. Hij is flauw gevallen van de pijn." Op dat moment kwam Toms vader binnen. Hij begreep al snel wat er gebeurd was. Door de blik waarmee hij zijn zoon aankeek, zo vol verdriet, niet zonder medelijden, werd het Tom te veel. Tom verliet stilletjes de winkel. De trouwe Tijger kwam achter hem aan. Samen wandelden ze het bos in, en uiteindelijk wierp Tom zich op de grond. Een uur geleden was hij een gelukkige jongen, die speelde met een schoolvriend. En nu – wat een vreselijke verandering! Wat had dit ongeluk veroorzaakt? Alleen zijn vreselijke driftbuien. Zijn moeder had hem vaak gewaarschuwd voor



zijn driftbuien en de droevige gevolgen die ze konden hebben. Ze had hem verteld dat kleine jongens die hun driftbuien niet leren beheersen, opgroeiden tot goddeloze mannen. Ze konden wel iemand vermoorden als ze zo vreselijk woedend waren. Ze had Tom aangespoord om de Heilige Geest te vragen zijn hart te vernieuwen.

Nu huiverde Tom bij de gedachte dat hij bijna een moordenaar was geworden! Gods grote genade dat er een touw hing waar Richard viel, was het enige dat hem had gered van die levenslange zware last van schuld en verdriet. Maar die arme Richard kon alsnog wel doodgaan! Huilend vroeg hij de Heere om hem te vergeven en hem een nieuw hart te geven. Hij vroeg om Gods hulp om zijn driftbuien te overwinnen. Tom kon de spanning niet langer verdragen – hij moest weten hoe het met Richard ging. Dus ging hij naar weduwe Casey's huisje. Toen hij op de deur klopte van het piepkleine huisje, beval mevrouw Casey hem boos om weg te gaan. "Je hebt me al genoeg verdriet bezorgd," ging ze tekeer. Maar Richards zwakke stem smeekte: "O moeder, laat hem binnenkomen. Ik was net zo erg als hij." Tom was zo blij dat hij Richards stem hoorde dat hij zich naar zijn bed toe haastte. Daar lag Richard heel zielig met zijn handen in verband, en vreselijk bleek. Maar Tom was dankbaar dat hij nog leefde. "Ik weet niet hoe ik nu moet rondkomen," zuchtte mevrouw Casey, en ze keek naar haar zoon. "Richard kan me niet helpen zoals hij dat normaal gesproken doet. Wie zal er onkruid wieden in de tuin en mijn groenten naar de markt dragen? Ik ben bang dat we niets te eten zullen hebben als het winter wordt," en ze bedekte haar gezicht met haar schort.

"Mevrouw Casey," zei Tom direct, "ik zal alles doen wat Richard altijd deed. Ik zal de aardappels en de bonen verkopen en ik zal meneer Browns koeien elke dag naar het weiland drijven en ze weer naar huis halen." Mevrouw Casey schudde haar hoofd omdat ze het niet geloofde, maar Tom hield zijn woord. Elke dag zorgde Tom voor de koeien van meneer Brown. Hij bracht ze vroeg in de morgen naar het weiland en 's avonds terug naar de schuur. Weduwe Casey's tuin had er nog nooit zo netjes uitgezien. En elke morgen, nadat de koeien naar het weiland gebracht waren, stonden Tijger en Tom trouw op de markt met de groenten uit de tuin van mevrouw Casey. Ze bleven dit doen, hoe warm de dag ook werd, tot ook de laatste groente verkocht was. Trouw legde Tom het geld in de hand van mevrouw Casey wanneer hij terugkwam. Toms vader kwam vaak langs op de dorpsmarkt, en hij gaf zijn zoon dan een bemoedigende glimlach, maar hij loste Toms moeilijkheden niet voor hem op. Hij wist namelijk dat het een les zou zijn die Tom nooit zou vergeten, als hij alleen door bleef worstelen. Tom werd al geduldiger en milder en iedereen merkte de verandering op. Zijn moeder verheugde zich over de goede vruchten van zijn berouw en opoffering en bad dat ze zouden voortduren.

*(wordt vervolgd)*

## [Overige berichten](#)

### **Ontmoetingsdag Friedensstimme**

Op zaterdag 5 oktober 2019 zal de jaarlijkse ontmoetingsdag van Friedensstimme weer worden gehouden. Iedereen is dan hartelijk welkom in de Veluwehal in Barneveld. Het ochtendprogramma begint om 10.30 uur. De middag begint om 13.30 uur. 's Middags zal er een speciaal kinderprogramma zijn. Er zijn sprekers uit Rusland, o.a. uit Nentsië, de toendra en Azerbeidzjan. Ook kunt u luisteren naar Russische muziek en zang van Russische christen-emigranten die in Duitsland wonen. Het belooft een leerzame, boeiende dag te worden. *Komt u ook? Meer info kunt u vinden op de website [www.friedensstimme.nl](http://www.friedensstimme.nl)*

## **Website**

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

## **E-mailadressen**

scriba@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

## **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

## **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 19 september 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar [redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl).

## **Kerkdiensten**

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

## **Parkeren**

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein.

## **Deo volente**

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

## **Gedicht**

In de nacht, toen 't volk van Israel  
uit het diensthuis werd gevoerd,  
lag een knaapje ziek terneder,  
't hoofd bewonden, 't hart ontroerd.

Naast zijn bedsteê zat zijn vader,  
diep bewogen .., 't was zijn zoon.  
't Was zijn oudste, die daar neerlag.  
Vaders trots en moeders kroon!

Hete koortsgloed gloeit door d' ad'ren;  
en de koorts steeg altijd weer,  
en al zwakker werd de lijder,

haast was er geen hope meer.

Vader had bijna vergeten  
't bloed als teken van 't verbond  
aan de deurpost aan te brengen,  
schoon Gods mond het had verkond'.

't Uur van middernacht kwam nader;  
daar waakt uit zijn diepe slaap  
plots de knaap op: "O, mijn vader,"  
kermt hij, "dacht u aan 't gebod?"

Is het bloed wel aan de deurpost?  
Als straks d' Engel komt voorbij,  
mist het bloed ..., hij zou mij doden,  
mij wegscheuren van uw zij."

"Wees maar stil" was 't kalme antwoord,  
"k droeg het op aan onze buur  
't bloed daar buiten aan te brengen  
tegen 't middernacht'lijk uur."

Dankbaar lei de knaap zich neder;  
nochtans blijkbaar niet voldaan,  
want onrustig sliep hij weder,  
werd weer wakker, zeer ontdaan.

Angstig vroeg hij: "Lieve vader,  
wat u zeide, is dat waar?  
Is het bloed wel aan de deurpost,  
't teken van 't verbond, wel daar?"

"Kind", sprak vader, "leg je neder,  
wees toch rustig, hoor mij aan:  
'k zag het bloedig teken glanzen  
bij het zilver licht der maan."

Dit bracht 't arme kind tot zwijgen.  
Doch maar even ... 't Waakt weer op,  
't Woelt en woelt en kermt en kreunt maar,  
gauw stijgt d' onrust tot de top.

't Zal zo aanstonds twaalf uur zijn.  
Angstig ziet hij naar de deur ...  
En hij wil, maar durft niets zeggen;  
van 't gelaat wijkt alle kleur.

Eind'lijk vat hij moed en roept het,  
schréuwt het zijnen vader toe:  
"Vader, vader, 't geldt mijn leven,  
duld dat ik één vraag nog doe!

Laat mij zien, ik moet het weten  
dat het bondsbloed niet ontbreekt.

k Bid u: laat ik m' overtuigen,  
't is uw zo ziek kind, die 't smeekt!"

En de vader, die zijn buurman  
op zijn woord steeds had vertrouwd,  
moet bemerken, dat hij vrucht'loos  
op een schepsel had gebouwd.

't Was wel laat, maar niet té laat nog  
om te doen wat God beval;  
om het bondsbloed aan te brengen  
dat behoud'nis brengen zal.

Vader grijpt een bundel hysop,  
doopt die in het bloed van 't lam,  
en bestrijkt daarmee de deurpost,  
was gereed, eer d' Engel kwam.

En het knaapje werd behouden,  
naar de ziel en lichaam beï.  
En de ouders riepen dankend:  
"Dat de Heer' geprezen zij!"

Vrienden, is het bloed van Christus,  
aan de deurpost van uw hart?  
't Bloed van Hem, Die zondaars nodigt,  
vreugde brengt in plaats van smart?

't Bloed, dat reinigt van de zonde.  
Van de zonde, klein en groot?  
't Bloed van Hem, Die licht in duister,  
leven wekt, zelfs uit de dood.

Rust niet, als dat Joodse knaapje  
voor gij 't bloed gesprenkeld weet  
aan de deurpost uwer ziele;  
tot de Borg uw schuld en kweet.

*(Dichter onbekend)*



