

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 06 54 21 52 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 53 35 33 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318 41 83 04
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 57 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 06 20 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318 65 59 22 06 17 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 18 97 74 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 84 32 96
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 75 63 18
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

[Meditatie](#)

“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.” (Galaten 6 : 2)

Via de apostel Paulus spoort de Waarheid ons allemaal aan elkaars lasten te dragen. En tegelijk met die aansporing om elkaars lasten te dragen, laat hij zien wat het ons oplevert. “Want”, voegt hij er aan toe: “zo leeft u de wet van Christus na.” Die leven we niet na als wij elkaars lasten niet dragen. Wat zijn dat voor lasten? Hoe moeten wij die dragen? Wij moeten natuurlijk allemaal ons best doen om de wet van Christus na te leven. Ik zal het u met de hulp van de Heere proberen duidelijk te maken. Wat ik van plan ben om aan te tonen houd dat goed vast, u mag mij er op afrekenen. Maar als ik de rekening betaal, mag u er niet meer naar vragen. En dit is mijn plan, als de Heere mijn poging steunt en u voor mij bidt: laat ik zien wat voor lasten dat zijn die we van de apostel voor elkaar moeten dragen en hoe we die dragen. Als we dat doen, bereiken we vanzelf wat het ons volgens de apostel oplevert: dat we de wet van Christus naleven.

Nu zegt u misschien: “Was de apostel dan zo onduidelijk dat u moet proberen uit te leggen wat dat voor lasten zijn, en hoe we die voor elkaar moeten dragen?” Daar ligt een probleem, dat ons dwingt onderscheid te maken tussen verschillende soorten lasten. Uitgerekend in hetzelfde fragment van de lezing staat: “Ieder mens moet zijn eigen last dragen.” Ik zie het al, het duizelt u: als ieder mens zijn eigen last moet dragen, hoe kan Paulus dan zeggen dat we elkaars lasten moeten dragen? Dat kan alleen als we onderscheid maken tussen verschillende soorten lasten, anders zou je nog denken dat de apostel zichzelf tegenspreekt. Je hoeft er niet ver voor te zoeken, niet in een andere brief, niet veel eerder of later in deze brief. Nee, op dezelfde plaats zegt hij dat, zodat beide uitspraken vlak bij elkaar staan. Ieder mens moet zijn eigen last dragen en we moeten elkaars lasten dragen. Dat is zijn aansporing, dat is zijn goede raad.

Aan de ene kant zijn er lasten waarvan iedereen zijn eigen portie te dragen krijgt. Je draagt ze niet met een ander en zadelt er een ander niet mee op. Aan de andere kant zijn er lasten waarvan je terecht tegen je broeder zegt: “Ik help je dragen,” of: “Ik draag ze voor jou.” Dat onderscheid is nodig maar niet makkelijk te begrijpen. Tegen de mensen die denken dat ze besmet kunnen raken door de zonden van een ander, zegt Paulus: “Ieder mens moet zijn eigen last dragen.” En tegen de mensen die hierdoor misschien onverschillig worden, zodat ze niet de moeite nemen een ander te corrigeren – ze voelen zich helemaal veilig: zonden van anderen kunnen hun niet besmetten – tegen die mensen zegt hij: “Draagt elkanders lasten.” Een klein zinnetje, een klein onderscheid, maar naar mijn idee genoeg om de waarheid aan het licht te brengen. Want u hebt nog maar kort geluisterd en het toch snel begrepen! Uw hart heb ik niet kunnen zien maar uw reactie, als getuige van uw hart, heb ik gehoord. Nu ik zeker weet dat u het hebt begrepen, kan ik er nog wat meer op ingaan. Niet omdat u het niet zou begrijpen, maar om wat u al begrijpt, te benadrukken.

De last die ieder mens afzonderlijk draagt, zijn de eigen zonden. Tot mensen die die afschuwelijke last torsen en er tevergeefs onder zwoegen en zweten, zegt de Heere: “Kom naar Mij, die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” Hoe geeft Hij rust aan wie gebukt gaan onder zonden? Alleen door de zonden te vergeven. Hij spreekt de wereld toe vanaf, zeg maar een balkon dat past bij zijn verheven gezag, en roept: “Mensheid, luister! Kinderen van Adam, luister! Luister, u allen die vruchteloos zwoegt! Ik kijk naar uw gezwoeg, kijkt u naar mijn geschenk. Ik weet het, u bent vermoeid en gaat onder lasten gebukt. En wat nog treuriger is, het zijn gevaarlijke lasten die u op uw nek neemt. En u vraagt om vermeerdering van u lasten en niet om vermindering – dat maakt het nog erger.”

Wordt vervolgd.

Dit is een gedeelte uit een preek (Sermo 164) van Aurelius Augustinus; waarschijnlijk heeft hij deze gehouden voor zijn gemeente in Hippo - Regius in het jaar 411.

[Kerkdiensten](#)

6 okt	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
13 okt	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. A.I. Kazen (<i>Hoewelaken</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
20 okt	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
27 okt	10.00 uur	Ds. H. Buitink (<i>Ede</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

[Uit de pastorie](#)

Ik kreeg een mooie en wezenlijke vraag, naar aanleiding van de preek over Mattheus 16 vs. 24. De Heere Jezus spreekt daar over zelfverloochening en kruisdragen; voorwaarden om Hem te volgen. Hoe draag je het kruis dat je opgelegd hebt gekregen? Ik heb gewezen op het doopformulier. Daar staat 'opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen'. De vraag was: waar staat dat 'vrolijk' dragen in de Bijbel? Waar hebben de schrijvers van het doopformulier dit vandaan gehaald? En wat bedoelen zij eigenlijk met het woordje 'vrolijk'? Om daar achter te komen is het goed om een woordenboek uit die tijd te raadplegen. Het Middelnederlandsch Handwoordenboek geeft betekenissen van woorden uit de tijd, toen het doopformulier is geschreven. Voor 'vrolijk' geven zij als betekenis: blij, opgewekt. Niet zo heel verwonderlijk, maar wel wat anders dan 'vrolijk'. Wanneer kun je je kruis opgewekt dragen? Het formulier zegt dan, als je deel hebt aan het nieuwe leven, 'en met Hem moge opstaan in een nieuw leven; opdat het zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk/opgewekt dragen moge...'. Hoe zou opgewekt kruis dragen ook mogelijk zijn zonder geloof en vertrouwen in Hem?

De schrijvers van het doopformulier hebben natuurlijk naar de Bijbel en vooral naar Paulus geluisterd. In Galaten 6 vs. 14 schrijft Paulus dat hij roemt in het kruis van de Heere Jezus. Het kruis verkondigen en aanprijzen is zijn hoogste lust. In 1 Korinthe 2 schrijft hij: 'Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.'

Maar ook in de andere kant, voor ons misschien wel paradoxaal, onbegrijpelijk, roemt hij. Hij roemt ook in zijn verdrukkingen. Dat schrijft Paulus in Romeinen 5 vs. 3 'En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;' En roemen in zijn verdrukking, is roemen in het kruis wat hij heeft gekregen.

En Paulus heeft wat moeten dragen. Hand. 9 vs. 16: Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam. Primair staan deze verdrukkingen voor verdrukkingen die we lijden om de naam van Christus door Hem te volgen. Maar verdrukkingen in ons lichaam of door omstandigheden staan daar voor een christen niet los van.

De kanttekeningen bij Romeinen 5 vs. 3, wijzen ook op het 'vrolijk kruisdragen': 'Dat is, wij verheugen ons zelfs daarin, en trotsen (trotseren/weerstaan - de verdrukkingen) tegen dezelve om de verzekerdheid, die wij hebben van de goede uitkomst van die.' Verheugen in je verdrukking, dat is verheugen in je kruis. Zie ook in de DL H5 par.12.

De apostelen hebben het 'vrolijk kruisdragen' in de praktijk gebracht: Hand. 5 vs. 41: Zij verblijdden zich dat zij waren waardig geacht geweest om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.

Tot slot, de Heere Jezus roept in de 'Bergrede' op tot blijdschap in verdrukking en vervolging. Math. 5 vs. 11 en 12: "Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijd en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn."

De tijd van het ontstaan van het doopformulier was een tijd van lijden en vervolging en toch hebben de schrijvers van het doopformulier de Schriften aan het woord gelaten.

Een hartelijke groet vanaf de Zandlaan,

Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Gemeenteavond "Overgave"

Donderdag 10 oktober is de eerste gemeenteavond van dit seizoen. Evangelist Van Dooijeweert hoopt dan te spreken over het thema "Overgave". Evangelist Van Dooijeweert heeft samen met zijn vrouw jarenlang zich ingezet voor evangelisatie in Tilburg en is daarna werkzaam geweest in Peru. Als geen ander weten ze wat overgave betekent heeft in hun leven. Ze hopen ons mee te nemen in wat dit voor ons te betekenen heeft in ons dagelijks leven.

Voor meer informatie over het jaarthema verwijzen wij u graag naar de folder die hierover is uitgereikt. Heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar meenemen in het rek bij het prikbord.

Aanvang huisbezoeken

Met het starten van het winterwerk zijn ook de huisbezoeken weer begonnen. In deze bezoeken horen we graag hoe het gaat in het leven van u en jou. Welke situaties spelen er, wat zijn de vragen die leven en hoe is uw en jouw leven met God. Bezoeken die wellicht spannend kunnen zijn. Maar, wellicht ten overvloede, we staan als kerkenraad graag naast u en jou om zodoende met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden, met elkaar te bidden, elkaar tot zegen te zijn. We zien uit naar de bezoeken, we hopen u ook. Mocht u behoefte hebben aan een (tussentijds) bezoek, schroom dan niet om uw wijkouderling te bellen.

[Pastoraat](#)

*Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.*

Onze gedachten gaan ook uit naar hen, die vanwege lichamelijke of psychische zorgen op zondag niet meer in de kerk kunnen komen, en slechts nog met de 'kerktelefoon' met de gemeente verbonden zijn. Laten we als gemeente niet alleen rondom de zieken staan, maar ook rondom hen die vanwege gebreken niet meer kunnen komen.

[Uit de gemeente](#)

Catechese op maandagavond

Namens dhr. L. Soeters en mij (ds. W. Schinkelshoek) een verzoek en een oproep m.b.t. de catechese.

Beste ouder(s) van onze catechisanten,

Op 7 oktober start het nieuwe seizoen voor de jongeren van onze gemeente die naar de catechisaties hopen te komen op de maandagavonden. We hopen een gezamenlijke avond te beleggen voor de jongeren en voor u als ouders. Die avond staat in het teken van Woord en Daad waarvan een voorlichtster ons zal laten zien waarvoor we dit seizoen willen sparen. Het geldt dat de jongeren 's maandags dus meenemen zal worden besteld voor dit project. We verwachten alle jongeren en hun ouders. De avond begint om 19.15 uur.

Daarnaast is het goed om u op de hoogte te brengen van een aantal zaken die te maken hebben met de organisatie van de catechisatie-avonden.

In de eerste plaats verwachten we alle jongeren van de gemeente op het tijdstip dat binnenkort op de website staat. De tijdstippen en de groepsindelingen komen ook op het prikbord in de hal van de kerk. Ook dit seizoen hebben we met zorg de groepen samengesteld en ervoor gezorgd dat ze niet te groot zijn. Hierdoor kunnen wij onze aandacht goed verdelen over de jongeren.

Die aandacht willen we hen graag geven. Dat betekent dat we het jammer zouden vinden als een deel van onze energie gestoken moet worden in andere zaken, zoals: het niet meenemen van het tekstboekje, het niet maken van het huiswerk of het niet willen opletten of meedoen met de stof. Helaas is dat in het verleden weleens voorgekomen. Voor dit seizoen willen we de lijntjes wat korter gaan houden en ook het houden aan afspraken. Concreet betekent dit dat als de jongeren hun werk niet bij zich hebben of het huiswerk niet hebben gemaakt zij zelf contact leggen met u om af te spreken hoe zij naar huis gaan om het thuis te maken. Datzelfde geldt ook voor hun gedrag. Wij mogen immers van al onze jongeren verwachten dat zij zich bewust zijn van de inhoud van de catechisatielessen: het gaat om eeuwigheidszaken betreffende Gods Koninkrijk. Daarbij past een eerbiedige en gehoorzame (werk-)houding. Bovendien bevordert een dergelijke houding ook de fijne sfeer voor de anderen in de groep.

We gaan er vanuit dat u ook uw steentje bijdraagt in de ondersteuning van de lessen en de gemaakte afspraken.

Dank voor uw medewerking en wij bidden dat de Heere de catechisatielessen wil zegenen tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Ds. W. Schinkelshoek en dhr. L. Soeters

P.S. Als er thuis nog een catechisatieboekje is van een voorgaand jaar, wilt u die dan meenemen en aan één van ons geven? Dan kunnen we die een ander jaar weer gebruiken.

[Roosters en data](#)

Oppasrooster

6 oktober	Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. M. Koudijs Geanne Visser, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
13 oktober	Mw. H. van de Pol, Mw. M. Mol Anna-Maria Buitink, (reserve: Annemijn Pluimers)
20 oktober	Mw. C. van der Sluijs, Mw. N. de Kool Anke van der Vliet, (reserve: Ellen Visser)
27 oktober	Mw. E. Kroon, Mw. S. van Harten Hadassah Adam, (reserve: Carolien Visser)
3 november	Mw. C. Huttinga, Mw. G. Koekoek Simone van Wageningen (reserve: Marieke van Leeuwen)

Kerkautoroster

Zondag 6 oktober

Ede: fam. Zondag 06 12 68 62 52
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

Zondag 13 oktober

Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

Zondag 20 oktober

Ede: fam. Boonzaaijer 06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 42 48 31 34

Zondag 27 oktober

Ede: mevr. van Wageningen 06 27 52 23 53
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49

[Diaconie](#)

Op zondag 6 oktober is het Israëlzondag, een jaarlijks terugkerende mogelijkheid om uw bijdrage te mogen leveren aan het werk voor Israël in Woord en daad. De commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk is inmiddels alweer een aantal jaren actief in Israël en mag intussen een mooie bijdrage leveren aan verschillende projecten. Het vrijwilligersproject door jongeren uit onze gemeenten bij Aleh (gehandicaptenzorg), de ondersteuning van Red Carpet (hulp aan prostituees), leatuurwerk en voorlichting aan onze gemeenten. Het bekendste project is Dimona waar het inloophuis haar plek gevonden heeft en dagelijks bezoekers met vragen over het leven, het geloof en de dagelijkse besommingen, mag verwelkomen en hen daarbij een luisterend oor biedt.

De enorme tegenstand bij de opening en de eerste maanden van haar bestaan heeft gezorgd voor bekendheid en acceptatie. Intussen heeft zich een tweede pastor (Igor) zich met zijn gezin gevestigd in Dimona en zij helpen Albert en Esther Knoester met hun activiteiten. Albert en Esther hebben samenkomsten in hun huis, maar door de groei van het aantal bezoekers wordt er uitgekeken naar een andere locatie en het komen tot de vorming van een gemeente. De commissie Israël zal hierin ondersteunen en faciliteren, maar het wel een proces laten zijn van de lokale gemeenschap. Naast het ondersteunen van het werk van Albert en Esther Knoester zal er ook ondersteuning gegeven gaan worden aan het levensonderhoud van Igor en zijn gezin, zodat hij vrijgemaakt kan worden voor het werk in dat deel van Gods Koninkrijk. Voor uw vragen over het werk van de commissie Israël in het algemeen of Israël in het bijzonder kunt u ons altijd benaderen. Mogen we weer op uw steun rekenen?

Zondag 13 oktober zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming "Noodhulp- en rampenfonds" van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of nood situatie te maken krijgen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld hulp verleend aan inwoners van Lombok en Sulawesi die door een aardbeving getroffen zijn.

De collecten op de andere zondagen in oktober, die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge 0318- 62 59 18, of Dirmia van der Welle 0318- 57 21 66, of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende periode kunt u op donderdag 3 en woensdag 23 oktober collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of door te mailen naar administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 16 november. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar dhr. D.J. van Leeuwen, 0318-56 15 49.

Verplichte bijdrage 2019

Ieder jaar vraagt de kerkvoogdij van u een bijdrage ten gunste van de afdrachten aan de landelijke kerk. Deze afdracht maakt een wezenlijk onderdeel uit van de begroting. Het is daarom van groot belang dat u uw bijdrage levert om dit deel van de begroting sluitend te krijgen. In de brief die u rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt, leest u meer over de hoogte van het bedrag dat van u wordt gevraagd en over de verschillende doelen waarvoor deze bijdrage nodig is. Let op! Net als vorig jaar krijgt u de brief per e-mail toegestuurd, als wij beschikken over uw e-mailadres. De e-mail is afkomstig van administratie@hhgede.nl en wordt uiterlijk 10 oktober aan u verzonden. Hiermee hopen we veel tijd, geld, papier en daarmee ook het milieu te besparen. Als wij geen e-mailadres van u hebben dan ontvangt u de brief op de vertrouwde manier, per post. Van harte aanbevolen!

[Activiteitencommissie](#)

Mannenuitje

Afgelopen zaterdag 14 september hebben we een écht mannenuitje gehad. Achter in het bos bij het hotel Belmont. Stelt u zich eens voor: een mooi klein open veldje in het bos, waar we de anderen hebben opgewacht met warme chocomel dat boven het kampvuur hing te pruttelen. Met zestien mannen hebben we de middag gevuld met activiteiten zo als: vuur maken, boomstam zagen, kloven en gooien. Ook hebben we ons eigen eten gekookt op open vuur onder leiding van outdoor cooking chef-kok Jan van Wolfswinkel.

Als broeders en als commissie kijken we terug op een leuke en gezellige middag waar een goede, informele sfeer hing. We zien uit naar het vervolg, we houden u daar uiteraard van op de hoogte!

Groeten,

Dirk Jan en Martin namens de activiteitencommissie

Stamppottenbuffet

Op vrijdag 8 november staat het stamppottenbuffet weer op de planning. Iedereen is welkom om samen de maaltijd te gebruiken en ook op deze manier vorm te geven aan het 'gemeente-zijn'. We beginnen om 18.00 uur en we ronden af om 19.45 uur. Wilt u naar het stamppottenbuffet komen maar heeft u geen vervoer? Laat het even weten, dan regelen we vervoer (bel gerust: 06-49 46 60 76).

De kosten voor het stamppottenbuffet zijn € 5,00 per persoon, kinderen tot 4 jaar eten gratis mee. Betalen kan ter plaatse met pin en contant of vooraf via bankoverschrijving naar de kerkvoogdij.

Zonder stamppot is er geen stamppottenbuffet en dus zijn we op zoek naar mensen die een flinke pan stamppot (boerenkool, hutspot of zuurkool) mee willen brengen! Aanmelden voor het stamppottenbuffet en om te koken kan via het formulier op de website tot vrijdag 1 november.

Rookworstenactie

Met de winter in aantocht kunnen de rookworsten niet ontbreken. Ook dit jaar organiseren we daarom een rookworstenactie ten bate van de kerkvoogdij. We kopen de rookworsten in bij de echte slager, u kunt kiezen uit varken- (fijn), rund- en kiprookworsten. De kip- en varkensrookworsten worden verkocht per set van 3 voor € 8,00; de runderrookworsten per set van 3 voor € 9,00. U kunt de rookworsten ophalen voorafgaand aan het stamppottenbuffet op 8 november, bent u dan niet in de gelegenheid, laat het even weten dan spreken we wat anders af. Betalen kan met pin of contant bij het afhalen of vooraf via bankoverschrijving naar de kerkvoogdij.

U kunt uw bestelling doorgeven via het formulier op de website tot vrijdag 1 november.

[Zending en evangelisatie](#)

Zendingscommissie

In de nieuwsbrief van afgelopen juni schijft ds. C.J.P. van der Bas het volgende over de voortgang van de studentenopleiding in Malawi.

Nu we in de maand mei 2019 zijn aangeland, komt het einde van het studiejaar geleidelijk aan in zicht. De ouderejaars studenten bereiden zich voor op hun laatste examens. Het staat nog niet helemaal vast of die examens kunnen worden afgenomen vlak voor de vakantie of net erna. Dertien vijfdejaars studenten staan voor een beslissend moment in hun leven. Slagen ze voor hun examen en worden ze toegelaten tot het ambt van predikant, dan zijn ze tegen het eind van het jaar predikant in volle rechten. Ook voor de kerk is dit van groot belang. Het aantal dienstdoende predikanten kan binnen een jaar in aantal verdubbelen! Nu zijn deze studenten al werkzaam in verschillende gemeenten. Maar de sacramenten mogen ze niet bedienen, ze mogen geen belijdenisdienst leiden en geen huwelijksdienst. U en jij begrijpt, wanneer die ambtelijke taken over twee keer zoveel schouders kunnen worden verdeeld, betekent dat voor de huidige predikanten een aanmerkelijke lastenverlichting. Ook de jongerejaars studenten maken goede vorderingen. Zij het dat een klein aantal onder hen met nogal wat moeite kampte om het niveau van de studie te benaderen. Een tweetal studenten heeft inmiddels om die reden de opleiding verlaten. Dat valt enerzijds te betreuren. Anderzijds is het een voluit geestelijke zaak om de roeping tot het ambt van predikant van meerdere zijden te bezien: Iemand is in Bijbels gereformeerde visie alleen dan geroepen tot dit ambt wanneer hij zich innerlijk van Godswege geroepen weet, hij bekwaam is om de vereiste studie te voltooien, hij door de kerk erkend wordt als een geroepene tot dit ambt én wanneer een gemeente of een groep gemeenten hem als haar herder en leraar begeert. Ontbreekt een van deze factoren, dan moet helaas worden geconcludeerd, dat dit ambt voor iemand niet is weggelegd. U begrijpt dat het voor de betreffende studenten geen eenvoudige zaak is om dat onder ogen te zien. Daarom vragen we voor hen speciaal uw en jouw voorbede. Inmiddels zijn we begonnen om de jongerejaars

studenten een cursus Hebreeuws te geven. We zijn ervan overtuigd dat een kerk dan werkelijk volwassen is, wanneer haar voorgangers de Bijbel in de oorspronkelijke talen kunnen lezen.

[Verenigingen / kringen](#)

Lidmatenkring

Op D.V. 3 oktober starten we weer met de lidmatenkring. Op deze avond gaan we verder met de brief van de apostel Paulus aan Efeze. We behandelen hoofdstuk 4 van vers 17 t/m 24. Een gedeelte dat handelt over: Vernieuwd leven. Heel de gemeente welkom! We beginnen om 19.30 uur.

Jonge lidmatenkring

Op D.V. 17 oktober starten we weer met de jonge lidmatenkring. Het boekje "*Welkom in de strijd*" van dr. R. van Kooten, hoofdstuk 13, gaan we met elkaar lezen en behandelen. De jonge lidmatenkring is bedoeld voor hen die pas belijdenis hebben afgelegd. Het is goed om na je belijdenis je verder te verdiepen in het Woord van God. Het boekje dat we gebruiken '*Welkom in de strijd*' is juist bedoeld voor jonge christenen en is laagdrempelig en gericht om het christen-zijn praktisch handen en voeten te geven. Welkom! We beginnen om 20.00 uur.

Ouderenmiddag

Op D.V. 9 oktober hebben we onze ouderenmiddag. Volgens de jaarplanner zou het 16 oktober moeten zijn, maar dan is onze gastspreker ds. G.J. Blankers weer in Syrië. We hebben het daarom een week vervroegd. Ds. G. J. Blankers is al diverse jaren, tijdens bepaalde perioden, in dat oorlogsgebied op een pastorale wijze werkzaam, hij hoopt het e.e.a. te vertellen en te laten zien. We beginnen om 14.30 uur. Tevens wil hij wat spullen verkopen tot ondersteuning van zijn stichting.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen! De leeftijdscategorie van onze vereniging loopt nogal uiteen wat heel veel toevoegt, want op deze wijze kunnen en blijven we van elkaar leren!

In oktober staan weer twee momenten gepland (kom 's ochtends of 's avonds gerust langs, we draaien twee keer hetzelfde programma!).

Dinsdagochtend **1 oktober**, inloop 9.00 uur, we starten 9.30 uur. Kinderoppas is aanwezig.

Woensdagavond **2 oktober**, inloop 19.15 uur, start 19.45 uur.

We behandelen Bijbelstudie 6, 'Het leiderschap van Mozes betwist'.

Na de inleiding hebben we een informele ontmoeting met elkaar en hopen we daarna met elkaar in groepjes de vragen te bespreken. Het is leerzaam en zegenrijk!

Ook willen we meer doen dan Bijbelstudie alleen. We hopen weer een spullen- en kledinginzamelingsactie te doen voor 'Nachamu'. Deze actie zal tijdens het stamppottenbuffet plaatsvinden op 8 november. Binnenkort meer informatie op onze website!

Belijdeniscatechese

Onlangs kopte het RD: *Minder animo voor belijdenis doen*. Dat lijkt ook voor HHG Ede te gaan kloppen. Tot op heden heb ik zeer weinig aanmeldingen voor het nieuwe jaar.

Belijdenis doen is geen keuze, maar een roeping. Een roeping om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere heeft u/jou in het midden van Zijn verbondsgemeente geplaatst, door middel van het teken en zegel van de doop. Zijn Naam werd over u/jou uitgesproken. Toen al klonk: 'Dit is de weg, wandelt in dezelve.' Kun je dat zelf? Nee. Wanneer ben je goed genoeg? Nooit. Maar: gaat je hart uit naar Hem? Hij wil geven wat Hij eist. Zoals Paulus dat zegt: 'Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal' (1 Thess. 5: 24). Opdat we niet onnadenkend belijdenis zouden doen, maar ook niet onszelf er vanaf maken, door het maar uit te stellen. De roeping om Hem te belijden, brengt ons dan bij Hem om Zijn genade en kracht. Wil je graag belijdeniscatechisatie volgen, meld je dan bij mij aan. Stuur een mail. Wil je eerst nog een gesprek met mij: laat het mij weten, dan maken we een afspraak. D.V. 8 oktober - dinsdagavond - om 20.00 uur is er een open introductieavond in de pastorie. Dan maken we kennis met elkaar en bespreken we hoe we het gaan doen.

Misschien zijn er jongvolwassenen of ouderen die al belijdenis hebben afgelegd, maar graag weer een soort 'opfrissingscursus' willen omdat ze ervaren dat veel van hun kennis is weggezaakt of vinden dat ze nog te weinig kennis hebben of worstelen met vragen rondom het geloof. Voor hen hebben we als consistorie besloten dat ook zij, in elk geval dit winterseizoen, op de belijdeniscatechese welkom zijn. Als je dit wilt, ben je welkom op 8 oktober.

In het vorige kerkblad heb ik geschreven over de 'Zinnige Zondagavonden.' Heb je interesse? Lees dan dat stukje, je bent welkom.

Kinderclub de Zaaier

Een mooie startdag ligt achter ons. Ook al regende het even, het maakte het zeker niet minder gezellig. Fijn dat we met zoveel waren!

Ook hebben we alweer onze eerste gewone clubmiddag achter de rug. Met elkaar mochten we nadenken over Johannes de Doper, de levende Wegwijzer. Hij wees de weg naar de Heere Jezus, de Zaligmaker.

Op 30 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Fijn als jullie er ook dan weer allemaal zijn.

Nog een praktische mededeling: woensdag 11 december hopen we ook club te hebben. Deze datum staat niet op de nieuwsbrief vermeld, daarom melden we deze vast hier in de kerkbode. Zetten jullie deze datum op de kalender?

Groet van alle juffen

[Puzzelhoekje](#)

Puzzel

Ha jongens en meiden,

Waarschijnlijk heb je al wel eens gehoord van het verhaal van Noach, misschien ken je er zelfs wel liedjes over. Deze keer gaan de puzzel en de kleurplaat ook over Noach. Noach die de opdracht van God kreeg om een ark te bouwen, want alleen in de ark zou hij het overleven. Jarenlang heeft hij aan die ark gebouwd en jarenlang is hij uitgelachen door de mensen. Maar met vertrouwen in God is hij toch doorgedaan, en is hij gespaard gebleven terwijl de rest van de wereld een straf van God kreeg. Toen Noach weer uit de ark kon komen, maakte God een nieuw verbond met alle mensen, ook met jou. Als teken van dat verbond gaf Hij de regenboog. Als je de regenboog ziet mag je denken aan hoe machtig God is en dat Hij trouw is aan Zijn verbond! Hieronder zie je een woordzoeker staan; als je alle woorden hebt weggestreept blijft er nog één zin over. Kun jij ontdekken welke zin er moet komen te staan? De puzzel en/of de kleurplaat

mag je voor 31 oktober 2019 opsturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Ik wens jullie weer veel succes!

Christien

E	Z	O	N	D	V	L	O	E	D
E	N	R	M	B	O	O	J	G	D
I	N	E	W	A	R	K	D	N	E
W	S	G	O	A	A	E	O	L	F
K	E	E	D	T	T	B	G	A	N
A	N	N	L	I	R	E	A	E	S
T	O	B	E	E	E	R	R	K	N
E	A	O	V	E	E	R	T	I	G
N	C	O	V	J	A	F	E	T	H
A	H	G	N	T	R	O	U	N	W

ARK
DIEREN
JAFETH
NOACH
RAAF
REGEN
REGENBOOG
SEM
TAKJE
VEERTIG
VERBOND
WATER
ZONDVLOED

Kleurplaat



[Verhaal](#)

*Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

Toms beproeving (vervolg)

Na een paar weken werd het verband van Richards handen verwijderd. Er was geen dokter in het dorp, dus Richard had niet de zorg gekregen die hij nodig had. Nu waren zijn handen misvormd en was alles raar samengegroeid. Mevrouw Casey kon haar teleurstelling niet verbergen. 'Nu kan hij nooit weer de hulp zijn die hij eerder was,' huilde ze. 'Hij had zo'n mooi handschrift, en nu kan hij nauwelijks meer schrijven!' 'Hadden wij maar zo'n goede dokter als ze in de steden hebben,' verzuchtte een buurvrouw. 'Zelfs nu nog zou hij aan zijn handen geholpen kunnen worden als je met hem naar New York ging.' 'Maar daarvoor ben ik te arm! Ik kan de dokter nooit betalen!' riep mevrouw Casey uit, en ze barstte in tranen uit. Tom kon het niet aanzien dat ze huilde, dus rende hij naar het bos om na te denken. Hij had geen geld om te geven. Hij had zijn kleine beetje zakgeld al aan de weduwe Casey gegeven. Opeens schoot hem een gedachte te binnen. Hij stond onmiddellijk stil. Maar hij schudde zijn hoofd en zei: 'Nee, nee! Dat kan ik gewoon niet doen!' Tijger likte zachtjes zijn handen en keek hem bezorgd aan. Nu volgde een innerlijke strijd. Tom aaide Tijger terwijl hij huilde. Tijger jankte en likte zijn gezicht. Hij rende naar donkere hoeken en blafte hard tegen een onzichtbare vijand. Toen kwam hij terug en plaatste zijn pootjes op Toms knieën en kwispelde meelevend. Uiteindelijk nam Tom zijn handen uit zijn bleke, betraande gezicht en keek in de grote vertrouwende ogen van de hond. Hij zei met een bibberende stem: 'Tijger, oude jongen! Lieve oude hond, zou je het me ooit vergeven als ik je verkocht?' Er volgden nog meer tranen, maar Tom stond snel op, alsof hij bang was dat hij van gedachten zou veranderen. Hij rende bijna het bos uit. Hij haastte zich door de velden, met Tijger die hem op de voet volgde. Hij rustte geen moment totdat hij voor de deur van majoor White stond, bijna drie kilometer verder. Toen de majoor de deur opende, zei Tom hijgend: 'Wilt u Tijger nog steeds kopen, meneer?' 'Nou, graag hoor,' antwoordde de oude man verrast, 'maar wil je hem verkopen?' 'Ja graag,' zei Tom snel. Hij durfde de man niet aan te kijken. De koop was snel geregeld, en het geld werd in Toms hand gelegd. Tom leidde Tijger naar de schuur van majoor White, sloot de deur snel, en draaide zich om, om te vertrekken. Met een snik riep hij uit: 'U zult toch wel vriendelijk voor hem zijn, majoor White? Sla hem niet met de zweep! Dat heb ik ook nooit gedaan. Hij is de allerbeste hond...' 'Nee, nee, kind,' antwoordde majoor White vriendelijk. 'Ik zal hem behandelen als een prins, en als je hem ooit terug wilt kopen, dan krijg je hem.' Tom stamelde nog: 'Dank u wel,' en vloog haast weg, zodat hij Tijgers verwoede gekrab aan de schuurdeur niet meer hoefde aan te horen. Toms geld werd dankbaar aangenomen door de weduwe Casey. Er werden regelingen getroffen om Richard naar New York te brengen. Een vriend nam de jongen gratis mee en Toms geld was ruim voldoende om voor de operatie te betalen. De gebogen vingers werden gecorrigeerd en waren al gauw bijna net zo goed als voor het ongeval. Het hele dorp hield van Tom om zijn dappere, zelfopofferende geest, en voor wat hij had gedaan om de gevolgen van zijn drift goed te maken. Een paar dagen na Richards terugkeer was het Toms verjaardag, maar Tom voelde zich niet erg gelukkig. Ondanks zijn vreugde over Richards herstel, rouwde hij om het verlies van zijn vriend Tijger. Omdat het zijn verjaardag was, mocht hij de hele dag zelf beslissen wat hij wilde doen. Daarom nam hij wat boeken mee en ging hij naar zijn favoriete plek in het bos. Wat is dit een andere verjaardag dan mijn vorige, dacht Tom. Toen had ik net Tijger gekregen, en ik was zo gelukkig, hoewel ik nu meer van hem houd

dan toen. Tom zuchtte en dacht vrolijker: Maar ik hoop dat er ook dingen beter zijn dan vorig jaar. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om een nieuw hart te krijgen. Ik hoop dat ik ben begonnen mijn driftbuien te overwinnen en met Gods hulp zal ik, zo lang ik leef, nooit ophouden er aan te werken. Toch wilde ik wel dat ik genoeg geld had om lieve oude Tijger terug te kopen. Maar het spijt me niet dat ik hem verkocht heb om Richard te helpen. Terwijl Tom in gedachten verzonken was, hoorde hij een snelle, bekende pas, een snel blij geblaf – en opeens sprong de dappere vriendelijke hond in Toms armen. ‘Tijger!’ riep Tom en hij probeerde boos te klinken, hoewel hij zijn tranen niet kon onderdrukken. ‘Ondeugende hond! Waarom ben je weggelopen?’ Tijger antwoordde door een brief op te tillen, die gevallen was toen hij blafte van vreugde. Hij legde de brief op Toms benen. Tom opende snel de brief: *‘Lief kind, Tijger treurt om zijn geliefde baasje en ik moet doen wat het beste voor hem is. Ik wil dat hij een goed baasje heeft. En omdat ik geleerd heb dat de beste baasjes weten hoe ze zichzelf moeten beheersen, stuur ik hem naar jou. Wil je voor hem zorgen en mij blij maken? Je oude vriend, Majoor White.’*

P.S. Ik ken het hele verhaal. Lieve jonge vriend, ‘vertraag niet in goed te doen’. (2 Thessalonicenzen 3 : 13)’

Tom las de woorden door een waas van tranen. Hij knuffelde de hond en dankte God. Niet alleen omdat Hij hem zijn geliefde hond terug gegeven had, maar ook omdat hij een les geleerd had die hij nooit zou vergeten.

Vraag: Waarom was Tom de tweede keer anders toen Tijger op zijn verjaardag verscheen?

Bijbellezen: Genesis 4 : 1-15

[Overige berichten](#)

Vrijwilligers gezocht

Johanniter Nederland zoekt dringend vrijwilligers voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Heeft u vrije tijd om gastvrouw of gastheer te zijn in de centrale hal of op een verpleegafdeling? Of werkt u liever bij de Opname? Er zijn enkele vacatures voor één dagdeel per week of per 2 weken. Johanniter Nederland is een protestants christelijke organisatie die vrijwilligershulp verleent aan zieken en mensen die anderszins hulpbehoevend zijn.

Info: Henda Huisman, tel. 06 12 32 16 50 of Gijs Thomassen, tel. 06 25 56 80 98

Hervormingsherdenking

Donderdag 31 oktober vindt de jaarlijkse Hervormingsherdenking plaats. Deze avond wordt georganiseerd door de COGG (Contactorgaan Gereformeerde Gezindte) Ede, waar ook onze gemeente in participeert. Het belooft een mooie avond te worden, met een afwisselend programma. Prof. dr. W. van Vlastuin zal een inleiding houden. Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd! Locatie: Oude Kerk Ede.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl
avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag **17 oktober 20.00 uur** per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Houd moed!

In ieders hart en in elk huis
daar vindt men tegenspoed en kruis.
Het ene zichtbaar, maar men ziet
het leed van anderen soms niet...

Uw kruis is dagelijks een last,
uw moeite elke morgen vast.
Maar weet, hoe hoog de nood ook gaat,
dat God er altijd bóven staat!

Houd moed! En buig uw knieën veel
en maak uw nood de HEER' ten deel.
Hij zal u helpen, ja, houd moed,
want al wat God doet, dat is goed!

Marita van Steensel - Kraamer

