

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 06 54 21 52 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 53 35 33 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: cvandecraats@hhgede.nl	0318 41 83 04
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 57 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 06 20 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: vertrouwenspersoon@hhgede.nl	0318 65 59 22 06 17 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 18 97 74 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 84 32 96
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 75 63 18
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

[Meditatie](#)

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Galaten 6 vers 2
(Vervolg vorig kerkblad)

Wat zijn slechte lasten?

Wie van ons kan in het kort vertellen hoe talrijk en verschillend die lasten zijn? Laten we er toch maar een paar opnoemen en daaruit de andere afleiden. Neem een man die gebukt gaat onder de last van de hebzucht. Kijk hoe hij zweet onder die last, hoe hij hijgt en dorst krijgt en door al dat geploeter de last nog verzwaart. Wat verwacht je eigenlijk met al je hebzucht, als je die last koestert en die kwalijke lading vastzet op je rug met banden van begeerte? Wat verwacht je? Waarom al dat geploeter? Waar aas je op? Wat wil je eigenlijk? Je hebzucht bevredigen natuurlijk.

Wat een zinloze wens, wat een waardeloze manier van doen! Dus je denkt echt dat dat kan, je hebzucht bevredigen? Zij kan jou verpletteren, jij kan haar niet bevredigen! Of is ze niet te zwaar? Is het zo erg dat je zelfs je gevoel verloren hebt onder die last? De hebzucht is niet zwaar? Waarom maakt ze je dan wakker, waarom houdt ze je soms uit je slaap? En misschien draag je daarbij nog een andere last, die van de luiheid. Die twee volkomen foute lasten gaan elkaar te lijf en verpletteren je, verscheuren je. Want ze geven verschillende bevelen, ze dragen je tegenstrijdige dingen op.

De luiaard zegt: 'Blijf maar lekker liggen,' de hebzucht zegt: 'Opstaan!' De luiheid zegt: 'Kou lijden is niet nodig' de hebzucht: 'Hup, de zee op, ook als het stormt.' De een: 'Doe maar rustig aan,' de ander gunt je geen rust. En het bevel luidt niet alleen: 'Vooruit', maar ook: 'Ga de zee over, zoek onbekende verten op. Er moet koopwaar naar India toe.' De taal van de Indiërs ken je niet, maar de taal van de hebzucht begrijpt toch iedereen? Je komt als onbekende bij onbekenden. En dan is het leveren, afrekenen, inkopen, vervoeren. De heenreis was riskant, je terugreis vol gevaar. En als de storm je dan over zee jaagt, schreeuw je het uit: 'Red me, God!'

Het antwoord hoor je niet: 'Waarom zou Ik jou redden? Heb ik jou er op uit gestuurd? De hebzucht droeg je op aan te schaffen wat je niet had. Ik droeg je op om wat je had weg te geven aan de armen aan je voordeur, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. De hebzucht stuurde je naar de Indiërs om goud te halen. Ik heb Christus voor je deur gezet om van Hem het rijk der hemelen te kopen. Onder het commando van de hebzucht heb je het zwaar te verduren, onder mijn commando niet. Commanderen deden we allebei: aan Mij gaf je geen gehoor, aan haar heb je gehoorzaamd. Laat zij je dan maar redden.'

Leg de slechte lasten af!

Hoeveel mensen dragen dat soort lasten? Hoeveel van u gaan daar nu onder gebukt en steunen luidkeels mijn protest daartegen? Zwaar belast komen ze binnen, zwaar belast vertrekken ze weer. Vol hebzucht gingen ze naar binnen, vol hebzucht gaan ze weer weg. Ik heb mijn best gedaan, ik heb tegen die lasten geprotesteerd. U steunt mij? Leg dan uw last af.

Nu ja goed, luister niet naar mij, maar luister dan naar uw Heere. Hij roept: 'Kom naar Mij, jullie die vermoeid en belast zijn en onder lasten gebukt gaan. Jullie kunnen niet naar Mij toekomen als jullie niet stoppen met dat gezwoeg. Jullie willen op Mij afrennen, maar dat lukt niet met die zware lasten. Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Ik schenk vergiffenis voor jullie vorige zonden, Ik zal wegnemen wat jullie het zicht belemmerde. Ik zal de schade aan jullie rug genezen. Ik neem jullie lasten weg, maar Ik laat jullie niet zonder lasten gaan. De slechte lasten neem Ik weg, de goede leg ik op jullie.'

Inderdaad, toen Hij had gezegd: 'Ik zal jullie rust geven,' voegde Hij er aan toe: 'Neem mijn juk op je.' Uw begeerte had u een slecht juk opgelegd, laat de liefde een goed juk opleggen.

(Wordt vervolgd)

Dit is een gedeelte uit een preek (Sermo 164) van Aurelius Augustinus, waarschijnlijk heeft hij deze gehouden voor zijn gemeente in Hippo - Regius in het jaar 411.

[Kerkdiensten](#)

3 nov 10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
1 ^e collecte	Diaconie
2 ^e collecte	Kerkvoogdij
3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
6 nov 10.00 uur	Ds. H. Verheul (Woudenberg)
19.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
1 collecte	Kerkvoogdij
10 nov 10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
18.45 uur	Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
1 ^e collecte	Diaconie
2 ^e collecte	Kerkvoogdij
3 ^e collecte	Kerk en pastorie
14 nov 19.30 uur	Ds. D.J. Diepenbroek (Rouveen)
1 ^e collecte	Diaconie
2 ^e collecte	Kerkvoogdij
17 nov 10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
1 ^e collecte	Diaconie
2 ^e collecte	Kerkvoogdij
3 ^e collecte	Geluidsinstallatie
24 nov 10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek - <i>voorbereiding Heilig Avondmaal</i>
18.30 uur	Ds. D.C. de Pater (Vaassen)
1 ^e collecte	Diaconie
2 ^e collecte	Kerkvoogdij
3 ^e collecte	Kerk en pastorie

[Uit de pastorie](#)

Onder druk wordt alles vloeibaar.

Misschien kent u het bovenstaande gezegde. Want zelfs het allerhardste materiaal wordt onder druk – weliswaar hele hoge – vloeibaar. Hoe groter de maatschappelijke of de wetenschappelijke druk, hoe meer onze standpunten vloeibaar worden. Dat wil zeggen: opschuiven en bewegen. De wetenschap zegt dat evolutie sterk staat en dat we als orthodoxe christenen daar meer oog voor moeten hebben.

Ds. J. Belder schreef, een poosje geleden in het RD een column. Hij doet dat trouwens elke week. De naam van de column is 'Refolutie'. Hij laat zien, hoe veranderingen sluipend bij ons naar binnen gaan en dat via organisaties die indertijd opgericht zijn, om dat tegen te gaan. Wie het RD heeft, heeft deze column al gelezen, en mag hem overslaan. Maar er zullen ongetwijfeld in de gemeente mensen zijn – jammer genoeg – die het RD niet lezen. Daarom plaats ik de hele column hier. Ik doe dat zonder toestemming maar wel met instemming, zei ooit eens een al lang geleden overleden dominee uit Ede.

Refolutie.

De vogels zingen nog een keer voordat de winterstilte invalt. Het bos staat vol paddenstoelen. Een jongetje roept verwonderd dat God veel fantasie gehad moet hebben om zo veel variatie te bedenken. Hij meent het! Ik denk al wandelend aan het boek, op dierendag aan de Vrije Universiteit gepresenteerd, waarin christelijke vakspecialisten ingaan op de verhouding geloof en evolutie.

Als jongen hoorde ik voor de NCRV-radio VU hoogleraar Lever al zeggen dat je Genesis niet letterlijk kunt nemen. We kwamen niet op één dag uit Gods handen voort, maar waren het product van een miljoenen jaren durend proces. Maar toen was er ook een fantastisch wezen dat openstond voor God.

De vraag was onontkoombaar of we kroon zijn op de schepping of op de evolutie. De verontrusting sloeg toe in christelijke kring. Het was een van de redenen tot oprichting van de Evangelische Omroep en de Evangelische Hogeschool. Nog niet zo lang geleden werd in diezelfde EH een 'evolutionair' kinderboek gepresenteerd, geschreven door Corien Oranje samen met bioloog en TU hoogleraar Dekker. Leiden we aan binnenkerkelijke secularisatie? Na de verzoeningsleer, huwelijk en seksualiteit ligt nu de schepping onder het vergrootglas. Misschien heeft het Utrechtse Catharijnmuseum nog juist op tijd een expositie aan het refodom gewijd. Want nog even en het is voorbij. Onze standpunten waren minder solide dan gedacht. Voor nu prangt de vraag: Hoe lezen we Genesis 1 – 3 in samenhang met Romeinen 5 en 1 Korinthe 15?

'Wie Adam verliest, verliest Christus', schreef ooit de hervormde ds. G. Boer. 'Wie Adam laat vallen, laat meer vallen.' Is de wetenschap de weegschaal voor Gods Woord of geldt het omgekeerde? En zijn straks de nieuwe mens en de nieuwe aarde een daad van God of de uitkomst van een evolutionair proces?

Een van de oprichters van de EO, ds. J. H. Velema, waarschuwde in 2003 voor een *refolutie*. Hij schetste een zevenstappenplan. (Hoe waar is deze niet.)

- 1) *Diep overtuigd van ons eigen gelijk bestrijden we de afwijkende mening en visie.*
- 2) *We binden in. We temperen de militante toon.*
- 3) *We zwijgen (let op wat er vandaag gebeurt).*
- 4) *De twijfel heeft toegeslagen. Zitten we met ons standpunt wel goed. Waren we in het verleden niet te rechtlijnig? Hebben we wel echt geluisterd naar de ander?*
- 5) *De tegenstander van voorheen is toch ook niet dom. Er valt wel iets voor zijn standpunt te zeggen. Dat vinden je kinderen ook.*
- 6) *Je moet de zaken inderdaad van meer dan een kant bezien.*
- 7) *We zijn om, (we zijn) bekeerd tot de andere visie.*

Hieronder nog een stukje uit het boekje 'Waar was je', blz.180, dit boekje is in 2017 geschreven door prof. dr. J. H. van Bommel. Hij schrijft als deskundige over de onhoudbaarheid van de evolutietheorie.

'Recent onderzoek laat zien dat ook groei en ontwikkeling van organismen heel wat complexer zijn dan aanvankelijk werd gedacht in het (neo)darwinisme. Dit alles is er de oorzaak van dat

steeds meer bio - en andere wetenschappers zijn gaan twifelen aan de juistheid van de darwiniaanse evolutietheorie en zich de vraag stellen of er niet een totaal ander paradigma nodig is om de wetenschappelijke bevindingen in de biologie te verklaren. *In elk geval is het model van het darwinisme, in welke vorm dan ook, steeds onwaarschijnlijker en in feite volkomen onhoudbaar geworden.* Dit heeft grote gevolgen voor denkbelden over evolutie in het brede spectrum van de wetenschap.

Hoewel er van de zijde van de evolutiebiologen en anderen veel bezwaren werden opgeworpen tegen intelligent design, is deze benadering van complexe organismen vooral voor onderzoekers met een technisch-wetenschappelijke achtergrond, zoals schrijvers dezes, evident en aannemelijk. Zij weten wat onderwerpen inhoudt. Een product zonder ontwerp bestaat niet.'

*Met een hartelijk groet uit de pastorie,
Fam. Ds. W. Schinkelshoek*

[Van de kerkenraad](#)

Verkiezingen

Bij de afgelopen kerkbode heeft u een brief uitgereikt gekregen over de broeders die aftredend zijn, dan wel hun ambt zullen gaan neerleggen. De kerkenraad dankt allen die hiervoor namen hebben ingediend. De dubbeltallen zijn inmiddels bij u bekend, zoals bekend gemaakt in de brief die vorige week zondag is uitgereikt.

Op 30 oktober zal er een stemmingsvergadering gehouden worden, aanvang 19.30 uur. Alle belijdende lidmaten van onze gemeente mogen op deze avond hun stem uitbrengen. We hopen op een getrouwe opkomst en op een gezegende stemming. We vragen uw gebed of de Heere wil voorzien in de vacatures die er zijn en voor de broeders die op dubbeltal staan of die aftredend zijn.

Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid. Als gemeente van Christus is dit een dag om onze dank en lof te betuigen voor onze Heere. Hij geeft ons het leven, eten en drinken, gezondheid en nog zo veel meer. Alles gegeven uit genade. Genade, die zo zichtbaar en tastbaar is in ons leven. Hoe zouden we Hem genoeg dank en eer kunnen geven? Daarvoor is de dankdag een mooie dag om dit met elkaar als gemeente te doen. Allereerst in ons (dank)gebed, om te luisteren naar Zijn Woord in de diensten. Maar danken is ook geven. Geven van onze tijd en geven van ons geld. De Bijbel spreekt daar open over. Paulus benadrukt meerdere malen dat geld afzonderen voor de dienst van de Heere een belangrijk onderdeel is van ons leven als christen. Het is in onze gemeente gewoonte om een dankdagcollecte te houden, wat bestemd is voor het werk van de kerkvoogdij. Geld wat gebruikt wordt om de erediensten in stand te houden (zoals de predikantsplaats, onderhoud van het gebouw, onderhoud van het orgel, etc.). Voor aankomende dankdag vragen wij u om datgene af te zonderen wat u in dankbaarheid mag teruggeven aan de Heere en aan Zijn dienst. Een gezegende dankdag!

Onderscheid

Rondom het jaarthema "Discipelschap" hebben we de afgelopen maand met elkaar stilgestaan bij het thema "Overgave". Ds. K. ten Klooster nam ons aan de hand van Romeinen 12 vers 1 mee wat het betekent onze lichamen over te geven tot een Gode welbehagelijke offerande. Ds. R. van de Kamp heeft de praktische invulling aan dit thema gegeven. Helaas kon evang. J.W.N. van Dooijeweert niet komen i.v.m. een hersenschudding, opgelopen na een val.

Ook in november staat er een weekdienst en gemeenteavond gepland. We zullen dan naar aanleiding van Romeinen 12 vers 2 nadenken over het thema "Onderscheid". Paulus spreekt in Romeinen 12 vers 2 over "En wordt deze wereld niet gelijkvormig". Wat betekent dit voor de gemeente? En ook voor ons persoonlijk? Op 14 november zal ds. D.J. Diepenbroek uit Rouveen dit thema met ons inleiden in de weekdienst. Op 21 november hoopt dhr. R. Warnaar dit thema

praktisch inhoud te geven. Dhr. R. Warnaar is directeur van NETFoundation, een stichting die zich inzet voor toerusting van voorgangers en predikanten over de hele wereld. Bent u of jij er dit keer ook (weer) bij?

Verjaardag dominee

Op 6 november hoopt ds. W. Schinkelshoek 63 jaar te worden. We wensen hem en zijn vrouw van harte Gods zegen en nabijheid toe in het nieuwe levensjaar. Dat de Heere hem zal zegenen, persoonlijk en ook in het ambtelijke werk wat onze predikant mag doen in de gemeente. Laat het ons gebed zijn dat de dominee, samen met zijn vrouw, in onze gemeente tot zegen zal zijn. Naast het gebed wordt een kaartje of berichtje zeker gewaardeerd.

[Roosters en data](#)

Vergader- en bijeenkomstenrooster

1 nov.	Jeugdvereniging +16
1 nov.	Mannenzang Katwijk
3 nov.	Koffiedrinken/zingen na de dienst
6 nov.	Dankdag
7 nov.	Lidmatenkring
8 nov.	Stamppottenbuffet Jeugdvereniging -16
9 nov.	Gebedskring
11 nov.	Catechisatie
13 nov.	Jonge lidmatenkring
14 nov.	Weekdienst
15 nov.	Jeugdvereniging +16
16 nov.	Klusmorgen
18 nov.	Catechisatie
19/20 nov.	Vrouwenvereniging
20 nov.	Ouderenmiddag
21 nov.	Gemeenteavond
22 nov.	Jeugdvereniging (gezamenlijk)
23 nov.	Gebedskring
25 nov.	Catechisatie
27 nov.	Kinderclub
28 nov.	Censura morum en bezinningsuur
29 nov.	Jeugdvereniging -16

Oppasrooster

3 november	Mw. C. Huttinga, Mw. M. van de Craats Simone van Wageningen (reserve: Liselotte van der Sluijs)
6 november	Mw. G. Koekoek Marieke van Leeuwen, (reserve: Geanne Visser)
10 november	Mw. A. Aalbers, Mw. D. Vroegindewey Christien van Wageningen, (reserve: Anna-Maria Buitink)
17 november	Mw. M. Donkersteeg, Mw. M. Koudijs Rebecca Adam, (reserve: Anke van der Vliet)
24 november	Mw. H. van de Pol, Mw. C. van der Sluijs Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Hadassah Adam)
1 december	Mw. M. Mol, Mw. N. de Kool Annemijn Pluimers, (reserve: Marieke van Leeuwen)

Kerkauto-rooster

3 november	Ede: fam. van Steenberg 06 49 46 59 20 / 0318 63 39 74 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318 41 57 15
6 november	Ede: fam. Zondag 06 12 68 62 52 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
10 november	Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07
17 november	Ede: fam. Boonzaaijer 06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 42 48 31 34
24 november	Ede: mevr. van Wageningen 06 27 52 23 53 Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49

[Diaconie](#)

Op zondag 3 november zal de gebruikelijke najaarszendingscollecte gehouden worden.

Op zondag 17 november collecteren we weer voor het Landelijk Jeugdwerk. Dit landelijk jeugdwerk wordt georganiseerd door het HHJO, een jongerenorganisatie die jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers verbindt en toerust. Vanuit de verwachting dat jongeren door genade de Heere leren kennen, dienen en liefhebben.

Gebed

Het werk van de HHJO is allereerst geestelijk werk. Daarom vragen we gebed of de Heere door Zijn Heilige Geest het werk wil zegenen en gebruiken. Het gaat om het hart van jongeren!

Betrokkenheid

Omdat ons werk daarnaast ook heel praktisch van aard is, vragen we in de tweede plaats om praktische betrokkenheid bij ons werk. Dat kan al in uw eigen gezin of gemeente. Maar ook door anderen in uw omgeving, die minder betrokken zijn, aan te moedigen om ook betrokken te raken, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Om zo samen hart te hebben voor jongeren!

Financiële middelen

We kunnen ons werk niet zonder geld uitvoeren. Daarom vragen we u om financiële steun. De HHJO is afhankelijk van giften en er is meer werk te doen dan waar geld voor is. Mogen we ook op uw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen?

De collecten op de andere zondagen in november, die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing. Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge 0318-625918, of Dirmia van der Welle 0318-572166, of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende periode kunt u op donderdag 7 en woensdag 20 november collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of door te mailen naar administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 16 november. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar dhr. D.J. van Leeuwen, 0318-56 15 49.

Parkeren

Nu het winterseizoen weer begonnen is, willen we graag uw aandacht vragen voor het volgende: Bij het oprijden van het kerkplein ziet u aan de linkerkant van de kerk een aantal parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn. Als u denkt één van deze parkeerplaatsen nodig te hebben, kunt u een verzoek indienen bij de kerkvoogdij.

De overige parkeerplaatsen op het kerkplein, aan de rechterkant, zijn bedoeld voor *mindervaliden en/of ouderen*.

Alle andere mensen worden vriendelijk, maar dringend verzocht hun auto, *zowel tijdens de zondagse erediensten als tijdens de doordeweekse activiteiten*, te parkeren bij Het Streek, aan de overkant van de kerk. U kunt uw auto ook achter de kerk, aan de andere kant van het hek, parkeren. Het toegangsdeurtje in het hek is geopend.

Voor fietsers geldt: zowel zondags als tijdens doordeweekse activiteiten uw fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Begroting kerkvoogdij 2020

Om de gemeente meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de financiële situatie presenteert de kerkvoogdij jaarlijks haar begroting. De begroting is vastgesteld in de vergadering van de kerkvoogdij op 3 september jl. en van de kerkenraad op 25 september jl. Onderstaande cijfers worden begin december ook op onze website geplaatst.

Enkele aandachtspunten:

- In het afgelopen jaar is veel geld besteed aan onderhoud van het kerkgebouw. Na 10 jaar gebruik met lage onderhoudskosten is er ook in de komende jaren meer onderhoud nodig om de bouwkundige staat van het kerkgebouw en de pastorie op een aanvaardbaar niveau te houden.
- Ook zien we de bijdragen van u als gemeenteleden, ondanks een lichte groei van de gemeente, verder dalen. Terwijl tegelijkertijd de groei van de gemeente juist zorgt voor meer initiatieven, meer activiteiten en dus hogere kosten.

Voor verdere toelichting en uitleg kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerkvoogdij.

BATEN	2020 prognose	2019 prognose	2018 werkelijk
Baten uit bezittingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.000
Bijdragen gemeenteleden (levend geld)	€ 128.500	€ 133.000	€ 146.000
Subsidies en overige baten	€ 7.500	€ 9.000	€ 13.000
Totaal baten	€ 139.000	€ 145.000	€ 163.000
LASTEN			
Lasten gebouwen incl. afschrijving	€ 60.000	€ 63.000	€ 59.000
Preekvoorziening, pastoraat, etc.	€ 58.000	€ 58.000	€ 60.000
Verplichtingen andere organen	€ 14.000	€ 14.000	€ 24.000
Rentelasten en bankkosten	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Overige lasten	€ 9.000	€ 9.000	€ 8.000
Totaal lasten	€ 158.000	€ 161.000	€ 168.000

[Activiteitencommissie](#)

Stamppottenbuffet

Vrijdag 8 november houden we ons traditionele stamppottenbuffet en dat betekent dat u zich nog steeds kunt aanmelden. Iedereen is welkom om samen de maaltijd te gebruiken, we kijken uit naar een goed samenzijn. Onze dominee hoopt op 6 november jarig te zijn en tijdens het stamppottenbuffet kunt u hem feliciteren.

We beginnen de maaltijd om 18.00 uur (inloop 17.30 uur) en we ronden af om 19.45 uur. Wilt u naar het stamppottenbuffet komen maar heeft u geen vervoer? Laat het even weten, dan regelen we vervoer (06-49 46 60 76).

Kosten voor het stamppottenbuffet zijn €5 per persoon, kinderen tot 4 jaar eten gratis mee.

Betalen kan ter plaatse met pin en contant of vooraf via bankoverschrijving naar de kerkvoogdij.

Zonder stamppot is er geen stamppottenbuffet en dus zijn we op zoek naar mensen die een flinke pan stamppot willen koken (boerenkool, hutspot of zuurkool).

Aanmelden voor het stamppottenbuffet en om te koken kan via het formulier op de website tot en met vrijdag 1 november.

Rookworstenactie

Met de winter in aantocht kunnen de rookworsten niet ontbreken. Daarom is er weer onze rookworstenactie ten bate van de kerkvoogdij. We kopen de rookworsten in bij de echte slager.

U kunt kiezen uit varkens- (fijn), runder- en kiprookworsten. De kip- en varkensrookworsten worden verkocht per set van 3 voor €8,00; de runderrookworsten per set van 3 voor €9,00. U

kunt de rookworsten ophalen voorafgaand aan het stamppottenbuffet op 8 november. Bent u dan niet in de gelegenheid, laat het even weten dan spreken we wat anders af. Betalen kan met pin of contant bij het afhalen of vooraf via bankoverschrijving naar de kerkvoogdij.

U kunt uw bestelling doorgeven via het formulier op de website tot en met vrijdag 1 november.

[Zending en evangelisatie](#)

Friendensstimme

Bijbelpakketten- en lectractie naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken

Woensdag 6 november (dankdag) zullen er weer Bijbel- en lectracties in de hal van de kerk liggen om te versturen naar Rusland en voormalige Sovjetrepublieken.

Een Bijbelpakket (1 Bijbel + 2 kinderbijbels) kost € 20. Een Lectorpakket kost € 5. Een Bijbelpakket kost € 20 + 15,40 (porto) dus totaal € 35,40.

Een lectractiepakket kost € 5 + € 8,70 (porto) = € 13,70.

De korting die we hebben op de postzegels hebben we van de prijs afgetrokken. Zouden dan voor 1 persoon of gezin de kosten van een Bijbelpakket € 32, te hoog zijn, dan kunt u ook kiezen voor een half Bijbelpakket, dan hoeft u het pakket niet mee te nemen, dan zorgen wij voor de verzending. Voor de pakketten naar o.a. Oekraïne en Wit-Rusland is de prijs € 30 omdat de porto daarvoor lager is. De prijs voor de lectracties inclusief inhoud wordt nu € 12. Als u per bank betaalt kunt u het fiscaal aftrekken. Dan wel bij de aangifte vermelden St. Friendensstimme.

Als u een pakket naar een postagentschap brengt, kunt u het beste naar Vivant, Vendelstraat, Rozenplein 5 of Primera Bellestein 45 gaan. U kunt het ook meegeven aan Frank de Haan dan zorgt hij dat ze op de post gaan. Kosten kunt u overmaken op: IBAN NL24 SNSB 0910 1195 89 t.n.v. F.A.C. de Haan te Ede o.v.v. lectracties of Bijbelpakketten Friendensstimme.

Met biddag 13 maart 2019 was de opbrengst van de collectebus € 62,20. Via de Bijbel- en lectractiespakketten is € 650 binnen gekomen voor de drukkosten. Totaal is € 712,20 overgemaakt naar Friendensstimme.

- Er staat een collectebus op de tafel bij de pakketten voor de St. Friendensstimme.

- Mocht er een pakket terugkomen, geef het dan aan ondergetekende.

Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending, voor goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland?

Dhr. F.A.C. de Haan, tel. 0318-612990

[Verenigingen / kringen](#)

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'

Op het moment dat u deze kerkbode in handen krijgt, is het naar alle waarschijnlijkheid 27 oktober; nog net op tijd om te vermelden dat er eind oktober twee bijeenkomsten gepland staan. *Dinsdagochtend 29 oktober*, inloop 9.00 uur. We starten om 9.30 uur. Er is kinderoppas aanwezig.

Woensdagavond 30 oktober, 20.30 - 21.30 uur. (later tijdstip in verband met verkiezingsavond)

We behandelen bijbelstudie 7 (Water uit de rotssteen, overwinning op Amalek en de koperen slang).

In november zijn de bijeenkomsten gepland op dinsdagochtend 19 en woensdagavond 20 november. We behandelen dan met elkaar bijbelstudie 8 (Mozes op de berg Sinai). We zijn dankbaar voor de gesprekken en we hopen op een goede tijd met elkaar.

Ouderenmiddag

We kijken terug op mooie ouderenmiddagen. Eerst die van 18 september, toen heeft Mw. Jannie van Rijn, vrijwilligster in het 'Corrie Ten Boom huis' te Haarlem, over het leven van deze bewogen en moedige vrouw verteld.

Maar ook die van 9 oktober, toen heeft ds. G.J. Blankers verteld en iets laten zien over zijn werk voor 'Bright Spot of Hope' in Syrië. Het is een indrukwekkende middag geweest, waar we iets van het leed van de Koerdische bevolking hebben gehoord en door middel van plaatjes hebben gezien. Hoe actueel is het inmiddels niet!

Fijn dat er zoveel ouderen zijn geweest, ook andere ouderen die nog nooit geweest zijn, zou ik op willen roepen om te komen. Waarom? Het is gezellig met een stukje ontspanning, maar we leren ook van de sprekers die komen. Want zij vertellen wat hen of hun stichting bezig houdt. Kortom in alle opzichten verrijkend. *Welkom!*

De komende ouderenmiddag is op 20 november. Dan komt er een spreker van de stichting 'Open Doors'. Zij zal ons vertellen en wat laten zien over het leven van christenen in Iran. Tevens zal er een verkooftafel zijn om ook op deze wijze de stichting te steunen. We beginnen om 14.30 uur.

Lidmatenkring

Op 7 november is er de lidmatenkring. De vorige keer hebben we stilgestaan bij Efeze 4 vs. 17 t/m 24. In dat gedeelte behandelt Paulus het nieuwe leven, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Nu gaan we nadenken over de laatste verzen van dat hoofdstuk, de verzen 25 t/m 32. We beginnen om 20.00 uur(!) omdat die avond de tafels voor het stampottenbuffet klaar worden gezet. Zij hebben die tijd nodig, als u wat eerder bent mag u natuurlijk ook even helpen. *Hartelijk welkom!*

Jonge lidmatenkring

Op 13 november is er een jonge lidmatenkring, nu een keer op woensdagavond i.p.v. op donderdagavond, want op donderdagavond is er een weekdienst. Het boekje "Welkom in de strijd" van dr. R. van Kooten, hoofdstuk 14, gaan we met elkaar lezen en behandelen. De jonge lidmatenkring is bedoeld voor hen die pas belijdenis hebben afgelegd. Het is goed om na je belijdenis je verder te verdiepen in het Woord van God. Het boekje dat we gebruiken 'Welkom in de strijd' is juist bedoeld voor jonge christenen en is laagdrempelig en gericht om het christen-zijn praktisch handen en voeten te geven. *Welkom!* We beginnen om 20.00 uur.

Catechese

De catechese is weer begonnen. Fijn dat we veel jongeren konden begroeten. We bidden voor een goed en zegenrijk seizoen met elkaar. Nogmaals voor alle duidelijkheid, de huisregels die we hanteren zijn:

- Neem elke week je boekje mee
- Zorg dat je je huiswerk hebt gemaakt
- Zorg voor een eerbiedige houding en een fijne sfeer
- Als je niet kunt, laat het ons weten

Namens de catechiseermeesters: dhr. L. Soeters en ds. W. Schinkelshoek

Kinderclub 'de Zaaier'

Als jullie dit bericht lezen is het bijna woensdag 30 oktober... dan hebben we weer club. Het thema voor deze middag is 'mooi van buiten...'. De Farizeeërs, het leken zulke godsdienstige mensen, maar waren ze het ook? Daar zullen we met elkaar over nadenken.

Niet alleen 30 oktober zijn jullie welkom. Ook 27 november staat er club gepland. Dat duurt nu nog best een poos, maar toch goed om het vast te noemen. We hopen jullie weer allemaal te zien!

En dan bij deze nog een vraag aan de kinderen van de oudste groep. Niet iedereen was er de vorige keer, daarom ook maar even via de kerkbode: willen jullie niet vergeten om je eigen Bijbel mee te brengen naar club? Dank jullie wel alvast,

Met vriendelijke groet, de jufs van club

Jeugdvereniging Ichthus

Ha JV-ers,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt is er de vorige keer iets misgegaan. Jullie krijgen nu dan ook een wat uitgebreider stuk van de leiding.

De startdag vond dit jaar plaats bij de familie Sloof. Met elkaar hebben we de schuur veranderd in een gezellige ruimte en konden we de locatie optimaal benutten voor een mooie opening van het seizoen. Wat een mooie avond was dat! Bedankt!

Als thema hebben we dit seizoen 'Leef je Bijbel'. We denken na over wat er in de Bijbel staat en hoe dat ons leven vorm geeft. Op de startdag maakten we dat zichtbaar door het boekje van C.H. Spurgeon als uitgangspunt te nemen: 'The Wordless Book'. Spurgeon heeft de rode draad in de Bijbel samengevat in 5 kleuren. Goud (God, schepping), zwart (zondeval), rood (het Lam geslacht), wit (vergeving van zonden) en groen (groeien in geloof). Iedereen kreeg een armbandje met deze kleuren. Ongetwijfeld hebt u jongeren en/of leiding daarmee rond zien lopen.

Inmiddels hebben we ook al de activiteitenavond (+/- 16) gehad en zijn we naar Hoenderloo geweest om daar te bowlen. Gezelligheid stond op nummer 1, maar we hadden ook twee winnaars namelijk Johan-Peter en Leanne.

JV-16

Met de -16 willen we de eerste 5 avonden vullen met nadenken over de hoofdlijn in de Bijbel.

We nemen daarvoor de 5 kleuren van het boekje van Spurgeon. Zo hebben we inmiddels de kleuren goud, zwart en rood met elkaar besproken. Het waren erg mooie avonden waarin kernzaken uit het geloof naar voren kwamen. Verrassend was het om na te denken over God, de hemel en het paradijs (Goud). Schokkend was het om na te denken over zondeval en eigen zonden (zwart) en ingrijpend was de avond over het offer van Jezus Christus (rood).

In november willen we nog nadenken over de kleuren wit en groen. Na nog een avond met een vrij onderwerp in december willen we in het nieuwe kalenderjaar gaan nadenken over hoe Paulus zijn geloof in praktijk bracht en wat we daarvan kunnen leren.

JV+16

Tijdens de eerste JV-avond hebben we openhartig gesproken over hoe zwak je als gelovige blijft en hoe moeilijk het vaak is om de Bijbel in praktijk te leven. Als voorbeeld kwam o.a. sport naar voren. Zouden we sommige wedstrijden ook niet graag willen zien?

De tweede avond werd verzorgd door Carolien en Christien. Zij hadden als uitgangspunt Efeze 6 genomen, over de wapenrusting van God om sterk te staan in deze wereld.

Op 1 november hopen Daan, Geert en Menno de inleiding te verzorgen. Daarna weten we nog niet wat we in de "(kook)pot" zullen vinden. We hopen op een mooi vervolg na de herfstvakantie.

Enkele data zijn gewisseld. Afgelopen vrijdag 11 oktober hadden we de activiteiten avond en 29 november hopen we de sprekersavond te houden. Zet ze alvast in de agenda!

Data in november:

1-11	JV +16	Daan en Menno
8-11	JV -16	Wit (vergeving)
15-11	JV +16	
22-11	JV -16	Groen (groeien in geloof)
29-11	Gezamenlijke sprekersavond: Bert Nootboom over 'Leef je Bijbel'	

Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette

[Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Het is alweer bijna november, bijna het einde van het jaar. En deze maand gaat de puzzel over Hanna. Misschien ken je de verhalen over Hanna wel. Hanna, de moeder van Samuël. Ze wilde zo graag een zoon, maar kreeg er maar geen. Ze was er heel erg verdrietig over en met haar verdriet bleef ze niet lopen, maar ze bracht haar verdriet bij God. Als jij verdrietig bent, ga je dan ook bidden tot God? Hij hoort namelijk altijd en Hij zorgt altijd voor jou!

Hieronder kun je de puzzel maken, de antwoorden van de vragen kun je in de vakjes van de puzzel schrijven en daar komt dan een zinnetje uit. De antwoorden van de vragen kun je vinden in 1 Samuël 1. De puzzel en de kleurplaat kun je opsturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Succes! Groetjes, Christien

1. Hanna had kinderen. (vs. 2)
2. De familie is op weg om te
3. en om te(vs. 3)
4. De naam van de vrouw die geplaagd wordt.
5. Hoe heet de priester die haar aanspreekt?
6. Zijn jongste zoon heet
7. De andere zoon heet
8. Zij warendes Heeren.(vs. 3)
9. Als Hanna bidt noemt ze zichzelf: uw(vs. 11)
10. Hanna 's man heet
11. En zij beloofde een(vs. 11)
12. Een ander woord voor huilen?
13. Als Hanna haar zoontje komt brengen, zegt ze tegen Eli: "Ik ben die,die hier bij u stond, om de Heere te bidden. (vs. 26)
14. Het jongetje dat geboren wordt heet
15. Toen Hanna bad dacht Eli dat zewas.



Kleurplaat



[Verhaal](#)

*Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

Hoe God voor een kleine jongen zorgde

Jaren en jaren geleden heerste de gele koorts in New Orleans. Dit was een vreselijke ziekte waaraan veel mensen stierven. Een man die onderweg naar zijn werk was, zag een kleine jongen op het gras naast de weg liggen. De man stopte en vroeg: "Wat ben je aan het doen?" "Ik wacht tot God voor me komt zorgen," antwoordde de jongen. De man werd droevig toen hij het verdriet in de stem van het kind hoorde. Hij merkte ook op dat het kind er niet goed uitzag. "Wat bedoel je?" vroeg de man. "God heeft mijn moeder en vader weggehaald en mijn broertje ook," legde de jongen uit. "Hij haalde ze naar Zijn huis in de hemel. Mama vertelde me dat God voor me zou zorgen. Ik heb geen huis en niemand om voor te zorgen. Daarom kwam ik hiernaartoe om in de lucht naar God te zoeken. Hij zal toch komen om voor me te zorgen, of niet? Mama zei dat Hij dat zou doen." De man kreeg tranen in zijn ogen. "Ja kind, God zal voor je zorgen. Hij heeft mij gestuurd om voor je te zorgen. Je mag naar huis komen met mij." Een prachtige glimlach brak door op het gezicht van het kind. "Ik wist dat God voor me zou zorgen!" riep hij uit. "Mama had gelijk." God beloofde het vertrouwen dat deze kleine jongen in Hem had. De man nam de jongen op in zijn gezin en hield van hem alsof het een van zijn eigen kinderen was. De Heere stelt nooit iemand teleur die op Hem vertrouwt.

Vraag: Houd jij van de Heere Jezus en vertrouw je op Hem?

Bijbellezen: Spreuken 3 : 1-12

[Overige berichten](#)

Werkgroep Homoseksualiteit

Zoals u misschien weet ben ik (ds. W. Schinkelshoek) lid van deze werkgroep. Op zaterdag 11 januari 2020 beleggen we als werkgroep 'Homoseksualiteit' opnieuw een contactmorgen voor mensen die *persoonlijk* met de gevoelens van homoseksualiteit worstelen. We willen met elkaar nadenken over het lezen van de Bijbel, in het bijzonder het lezen van 'gevoelige' teksten, rondom homoseksualiteit.

Thema: 'Hoe lees je de Bijbel?'

Locatie: Kerkelijk bureau, Vendelier 51-D te Veenendaal

Programma:

09.30 uur	Inloop
10.00 uur	Opening ds. W. Schinkelshoek
10.15 uur	Lezing ds. M. van Sligtenhorst
10.35 uur	Lezing ds. K.J. Kaptein
10.55 uur	Pauze
11.15 uur	Vragen beantwoorden en gesprek
12.00 uur	Lunch

Naar aanleiding van de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via: werkgroephomoseksualiteit@hbk.nl.

PS: Zijn er jongeren, die met deze gevoelens worstelen, en er naar toe willen, die kunnen met mij meedelen!

Bonisa zangavond

D.V. zaterdag 9 november, 19:30 uur
Locatie: Petrakerk, Lunterseweg 25
Algehele leiding en meditatie: ds. M. Joosse
Gemengd koor Sela o.l.v. Paul Baan
Jong Crescendo o.l.v. Linda van Dijkhuizen
Kort woord door Bonisa-spreker voor de kinderen
Collecte: Chinese kinderbijbels

Hervormingsdag 2019

“Iedere kerkelijke denominatie benadrukt het eigene, maar laat nu iedere denominatie eens kijken wat zij kan bijdragen aan het katholieke geloof”
prof. dr. W. Van Vlastuin op de COGG-conferentie 4 april jl.

Hoe kijkt u aan tegen het onderwerp ‘eenheid in de Kerk van Christus’? Herkent u zich in het vurige verlangen van de Heere Jezus om toch één te zijn, zoals de Vader en Hijzelf één zijn (Joh. 17)? Wat betekent het katholiek te zijn in een wereld en een land waarin zoveel verschillende denominaties zijn? Is dit een getuigenis naar de wereld? Is dit een getuigenis naar onze kinderen?

Wij nodigen u van harte uit op een herdenkingsavond van de Reformatie op *31 oktober 2019 in de Oude Kerk in Ede* met als *thema Reformatie: Om katholiek te blijven*. Prof. dr. W. van Vlastuin zal over dit onderwerp een lezing houden. De avond *start om 19.45 uur*.

Aan de avond draagt mede bij het koor Cantilene o.l.v. dirigent Leander van der Steen.

Speciaal aandacht voor jongeren

Als COGG hebben we nagedacht op welke wijze we de actualiteit en relevantie van de Reformatie voor jongeren kunnen onderstrepen. Jongeren denken minder in denominaties en verschillen. De situatie nu is anders dan de situatie van 40 jaar geleden, de tijd waarin sommigen onder ons zijn opgegroeid. Daarom hebben wij een deel van de avond samen met jongeren uit verschillende kerken voorbereid. Zowel in de lezing als de invulling van de avond zal hiervoor extra aandacht zijn. Het zou mooi zijn wanneer u hen extra uitnodigt om mee te gaan naar deze avond.

Ontmoeting na afloop in Rehoboth

De Reformatie zou ons als christenen meer met elkaar kunnen verbinden als een getuigenis naar de samenleving. Daarom nodigen we u van harte uit om na afloop elkaar te ontmoeten en een drankje te nemen in het kerkelijk centrum Rehoboth, nabij de Oude Kerk. We zouden het erg op prijs stellen wanneer u van deze gelegenheid gebruik maakt.

*Namens het COGG – Ede
Dirk-Jan de Jeu en Dirk Jansen*

Website

www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl	diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl	vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl	zending@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl jv@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl avg@hhgede.nl
ledenadministratie@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 24 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 14 november 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Dankdag

Wat hebt u ons o God, dit jaar weer veel gegeven,
U wilde heel ons land met goedheid overlaan.
De zon mocht bijna daag'lijks aan de hemel staan
en liet ons koest'rend in haar warme stralen leven.

Op wijde akkers mocht het koren goudgeel groeien,
we hadden niet tekort, U gaf een overvloed.
En al de vruchten mochten rijpen, schoon en goed,
de planten en de bloemen liet U geurend bloeien.

Het was een jaar vol onverdiende gunstbewijzen,
U hebt ons rijk gezegend in ons aards bestaan.
Maar zag U ons ook daag'lijks op de knieën gaan,
om U als Gever steeds te loven en te prijzen?

Maar bovenal, o God, hebt G' ons Uw Woord gelaten
en elke rustdag hebben we het weer gehoord.
Schenk ons Uw Heil'ge Geest, zo brengt het vruchten voort
en dan alleen zal 't onze zielen eeuwig baten.

Geef dat we U in diepe ootmoed zullen eren.

O, dat nu ál wat in ons is U toch prees
voor al de goedheid die U ons zo trouw bewees.
Geef dat we U, als 't grootste Goed, het méést begeren.

Want stroomt Uw liefd' in onze ziel dan gáán we danken.
En kunnen wij het dan met mooie woorden niet,
het is toch zo dat U het dankbaar harte ziet,
al uit het zich in stamelende klanken.

(M.A. Groeneweg-de Reuver)

