

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318 701 625 06 542 152 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 533 533 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318 418 304
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 572 804 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 431 841 06 205 454 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318 655 922 06 178 208 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 625 918 0318 572 166
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 189 774 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 843 296
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 756 318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 785 676
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 484 074

Meditatie

Onderweg - onderwijs.

En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Lukas 24 vs. 25

De Heere beroept zich niet op hetgeen Hij zelf van Zijn opstanding gezegd heeft, dit hoort niet bij zijn houding als vreemdeling. Hij beroept zich, als een gelovig Israëliet, op de Schrift, en bestraft hen bijzonder daarin, dat zij die Schrift slechts gedeeltelijk geloofden, en niet in al haar uitspraken. Immers de profetieën der heerlijkheid van de Christus staan met de profetieën van Zijn lijden in verband. De Heere gebruikt schijnbaar harde woorden naar hen, doch zij waren maar schijnbaar hard. Het zijn woorden, die hen bij de zaak hebben gehouden. Woorden, die zij graag hoorden, omdat deze woorden hun weggezonden geloof weer met machtige hand omhooghaalde.

Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo tot Zijn heerlijkheid ingaan? Heel de Schrift getuigt van het lijden, dat op Christus, als de Verlosser van zonde en dood, komen zou. Dat lijden was al neergelegd in de allereerste belofte door Heere God: *Ik zal vijandschap zetten tussen u (de verleider) en deze vrouw, en tussen uw zaad en haar zand. Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.* Het vermorzelen der verzenen wijst op lijden. De zonde kan op geen andere wijze teniet worden gedaan voor de mens, dan door in zijn plaats te treden en de dood te ondergaan en weer op te staan uit de dood. En dat zou de Zoon van God doen, en dat heeft de Zoon van God gedaan. Op deze wijze moest Hij ingaan tot Zijn Middelaarsheerlijkheid, in gemeenschap met de uitverkorenen uit alle geslachten, talen en volken, met Zijn gemeente. Dat is de heerlijkheid van Christus, en daarom moest Hij ingaan, door te lijden en te sterven, zoals Hij geleden heeft en gestorven is.

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. Des avonds, bij de elven kwamen hier nog de Psalmen bij. O, dat kostbare boek der Psalmen, leest het toch! Als u uw hand op dat boek legt, dan voelt u er vele harten onder kloppen, en ook het hart van Christus. Maar u zegt wellicht: "Hoe jammer, dat Lukas ons deze uitlegging des Heeren niet woordelijk heeft teruggegeven!" Zeker zou dit ons van onschatbare waarde zijn geweest. Maar was het nodig? Geven de Schriften van het Nieuwe Testament niet overvloedige aanduidingen van de wijze hoe de Oudtestamentische Schriften door het geloof worden uitgelegd en toegepast? En is het ook niet beter, dat wijzelf voortdurend naar de Schriften van het Oude Testament terugkeren, om ze in het licht van het Nieuwe Testament te leren verstaan?

De Heere wijst de Emmaüsgangers naar de Schrift, en wij moeten elkaar op niets anders wijzen. De Schrift is het onmiddellijk onderwijs van God. Zij is het enige leerboek, waaruit wij in de school van Christus, door de grote Leermeester, de Heilige Geest, onderwezen worden aangaande Gods genade en onze zaligheid. En zullen wij dan dat leerboek niet steeds weer ter hand nemen? Om als goede scholieren, opnieuw onze lessen over te lezen. Opdat wij ze zo diep in ons geheugen prenten, dat wij ze niet meer vergeten en ze door ons begrepen worden?

En zij kwamen bij het vlek, daar zij naar toe gingen; en Hij hield zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij de avond en de dag is gedaald. En Hij ging in om bij hen te blijven. Zij hadden tot hiertoe, met ingehouden adem, geluisterd naar het onderwijs van deze wijze vreemdeling. Doch nu zijn zij bij huis, en het is hun niet mogelijk, om de onbekende vreemdeling, die hun zoveel belangrijks en troostrijks heeft gezegd, te laten gaan. En om Hem bij zich te houden, vinden zij, zoals dat gewoonlijk gaat, een goede reden. "Het is reeds laat, waarom wilt u verder gaan? Blijf bij ons deze nacht." En de Heere laat zich overreden, Hij treedt bij hen binnen.

En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. De avondmaaltijd wachtte hun, of werd gereed gemaakt, en zij zitten aan, Wie zal de meerdere zijn? De huisvader? Neen, er is geen gedachte aan. De vreemdeling is het. Hij moet het gebed doen, en Hij doet het en deelt het brood. Hij doet het ongevraagd. Hij is de Heere en toont zich nu als zodanig. Als zij aanzitten neemt Hij het brood, en zegent het, en verdeelt het. Treffend, niet waar, dat wij hier, aan de eerste maaltijd des Heeren na zijn opstanding, Hem hetzelfde zien doen, wat Hij bij de laatste maaltijd vóór zijn lijden en sterven deed: Hij nam het brood, zegende het en gaf het de zijnen.

En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem. De tijd der verborgenheid was voorbij, zij moesten nu Jezus herkennen, en zij herkenden Hem. Waaraan? Blijkbaar aan de littekens van het doorboren zijner handen. Toen Jezus het brood brak, zagen zij natuurlijk op zijn handen, en zagen die als doorboord geweest. Nu vielen de schellen van de ogen. Want alleen de gekruist geweest zijnde en opgestane Christus is de ware Christus, de ware Zaligmaker. Toen en nu! *Amen.*

Mr. Izaac da Costa (1798-1860)

Kerkdiensten

5 mei	10.00 uur	Ds. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>) <i>Koffiedrinken en zingen na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. J. Kloosterman (<i>Lunteren</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
12 mei	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W.J. van den Brink (<i>Scherpenzeel</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie
16 mei	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Huwelijksbevestiging Arnold en Hanna</i>
<i>Keurhorst</i>		
19 mei	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
26 mei	10.00 uur	Kand. A.J. Speksnijder (<i>Ouderkerk a/d IJssel</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie
30 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Preekoefening

Op D.V. 1 mei 2019 zal er een preekoefening in ons kerkgebouw gehouden worden. De preekoefening begint om 19.00 uur. Na de opening door de docent houdt student Verhelst een preek. U en jullie zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De preekoefening duurt tot ongeveer 20.00 uur.

[Uit de pastorie](#)

De meditatie is van mr. Izaac da Costa. Izaak da Costa is als orthodoxe Jood geboren maar is later een Messias belijdende Jood is geworden. Hij is een van de leidende figuren van het Réveil geweest. Het Réveil (1815 - circa 1865) is een internationale opwekkingsbeweging geweest, van het gereformeerde denken en handelen in een deel van het negentiende-eeuwse Europa. In Nederland was Willem Bilderdijk de vader van het Réveil. O.a. Izaac da Costa, Willem de Clercq en Groen van Prinsterer waren leerlingen van Bilderdijk. Het Réveil is begonnen met bijeenkomsten van geestverwanten. Het bekendst zijn de zondagavond bijeenkomsten van Iz. da Costa die meestal gehouden werden in Amsterdam. Een werk van Izaac da Costa dat heel bekend is geworden, is de brochure 'Bezwaren tegen den geest der Eeuw' (1823). In een voor - en nawoord en tien hoofdstukken over diverse onderwerpen bepleit hij de noodzaak van het christelijk geloof in het openbare leven en betreurt hij de voorkeur van de Verlichting. Tevens heeft Izaac da Costa diverse boeken met Bijbellezingen geschreven. In een later stadium, kreeg het Réveil ook oog voor maatschappelijke problemen zoals: armenzorg, strijd tegen alcoholisme, hulp aan verwaarloosde jeugd, prostituees. Bij deze ontwikkeling is binnen het Réveil is ds. O. G. Heldring een leidende figuur geweest. Het Réveil heeft ook invloed gehad op staatkundig terrein. Mede door het Réveil zijn aan het einde van de 19e eeuw de antirevolutionaire en christelijk-historische partijen ontstaan.

De invloed van de synode van Dordrecht op de liturgie

De synode van Dordrecht (1618/19) heeft zich beziggehouden met de welbekende leerregels, een nieuwe Bijbelvertaling (Statenvertaling) en een kerkorde (D.K.O). Tijdens de zittingen zijn ook liturgische kwestie aan de orde gekomen. Een weerslag daarvan vinden we in deze kerkorde. De vorige keren hebben we daarbij stilgestaan. Tot slot nog wat over de diensten m.b.t. doop, avondmaal en bijzondere diensten. In de artikelen 56 - 63 van de Dordtse kerkorde wordt uitvoerig gesproken over de sacramenten: doop en avondmaal.

Artikel 56 vertelt ons dat het sacrament van de doop en de prediking bij elkaar horen. Daarom behoort de doop ook bediend te worden in de openbare eredienst. De prediking van het Woord kan zonder het sacrament maar het sacrament kan niet zonder het Woord. Want alleen het Woord - met de Geest - werkt en versterkt het geloof. Het sacrament versterkt alleen het geloof en is niet, zoals in de kerk van Rome werd en wordt gedacht, een voertuig van de genade. Uitdrukkelijk wordt in dit kerkorde artikel het verbond van God ter sprake gebracht. Daar mee leggen de opstellers een relatie met het verbond wat met Abraham gesloten is, in Genesis 15/17, zoal als ook het doopformulier dat doet.

De doop van het kind moet zo snel mogelijk gedaan worden, want het teken en zegel van het verbond behoort zo snel mogelijk aan het kind te worden bevestigd. Onnodig uitstel heeft men gezien als minachting van het verbond van God. De gedachten die hierachter zitten zijn: in het Oude Testament worden de kinderen op de 8e dag besneden en dat de besnijdenis een verplichting is. (Gen. 17 vers 11). Daarom behoren de kinderen van het Nieuwe Testament ook zo snel mogelijk gedoopt te worden. Dat is ook de reden waarom Artikel 57 zegt, dat de predikanten zich moeten inspannen, dat de vaders hun kind ten doop houden (presenteren). Want als je op zo'n korte termijn wilt dopen, wordt het lastig voor de moeders om erbij te zijn. Zij liggen vaak nog in het kraambed. Ook de hoge kindersterfte is voor hen een rede geweest om kinderen snel te laten dopen. Argumenten om er bij de vaders op aan te dringen hun kind z.s.m. ten doop te houden.

In artikel 58 stelt de kerkorde dat zowel bij kinderen als bij volwassenen de voorgeschreven doopformulieren gebruikt moet worden. Omdat deze formulieren onderwijs geven in de betekenis en de noodzaak van de doop. Verder stelt men in artikel 59, dat zij die als volwassenen gedoopt zijn, zich niet van het Avondmaal mogen onthouden. Dit omdat zij die gedoopt worden belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Hier trekt men de lijn van belijdenis doen en de noodzaak van het aangaan aan het Heilig Avondmaal.

Over deelname aan het Heilig Avondmaal zegt de Dordtse kerkorde, in artikel 61, dat alleen zij mogen deelnemen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd en een oprechte levenswandel hebben. Dat geheel overeenkomstig de gedachte die uit het Avondmaalsformulier naar voren komt. Want niet verwonderlijk is, omdat deze formulieren ook ter sprake zijn geweest, bij de zittingen. Er is grote overeenkomst tussen de kerkorde en de kerkelijke formulieren.

Hoe wil men dat het Avondmaal gevierd wordt? Dat ligt in de vrijheid van de plaatselijk gemeenten. Artikel 62 geeft als richtlijn dat het met stichting moet plaatsvinden, geen uitwendige ceremoniën en bijgeloof. Verder zegt dit artikel, dat het Avondmaal zal plaatsvinden na de prediking en de gebeden. Een opmerkelijk detail is, dat dit artikel stelt dat het Avondmaalsformulier gelezen zal worden voor de avondmaalstafel en dus niet op de preekstoel. Over eventuele een voorbereidings - of nabetrachtings preken zegt de kerkorde niets.

De vraag is wel gesteld hoe men om is gegaan met besmettelijke ziekten bij het Avondmaal. Want een ziekte kan gemakkelijk worden verspreid door het gezamenlijk gebruik van de beker. Voor zover men het van iemand wist uiteraard, werd aan hem of haar gevraagd om als laatste de beker te gebruiken.

Hoeveel keer Avondmaal vieren is ook een zaak die telkens naar voren komt, zowel vroeger als nu. In overeenstemming met de Vroege Kerk heeft de Reformatie geijverd voor een zeer frequente Avondmaalsviering. Calvijn heeft er grote moeite mee gehad dat de Raad van Geneve heeft gebroken met de wekelijkse Avondmaalsviering. Maar aangaande dit vraagstuk heeft hij ook gesteld dat het 'beter is om geduld te hebben met de zwakheid van het volk dan om al te hardnekkig te strijden'.

Artikel 63 stelt dat het zo mogelijk één keer in de twee maanden gevierd moet worden: *het zal ten twee maanden eens, zoveel het mogelijk is gehouden worden*. Om daar aan toe te voegen: *dat het ook stichtelijk is, als de gelegenheid der kerken het lijden kan, dat op de Paasdag, Pinksterdag en Kerstdag hetzelfde geschiedde*. Als we dit optellen komen we op negen keer per jaar!

Tot slot nog wat over bijzondere diensten.

Artikel 64 spreekt over de avondgebeden. Avondgebeden waren in die tijd overblijfselen van de gebedsgetijden van de Roomse Kerk. Deze avondgebeden zijn korte diensten geweest met schriftlezing en gebed. In de roomse traditie werden/worden deze avondgebeden, verspers genoemd. Vespera is het latijn voor avond. De roomse traditie kende/kent een heel schema van gebedsdiensten, onderstaand schema zou zijn gemaakt door Benedictus van Nursia:

De metten vinden plaats om middernacht. De lauden rond zonsopgang, de priem rond 6 uur, de terts rond 9 uur, de sext rond 12 uur, de none rond 15 uur, *de vespers rond 17 uur*, en de completen rond 20 uur.

Over de vespers is de kerkorde niet negatief, ze zijn vruchtbaar gebleken. Als zij op deze wijze blijven functioneren dan hebben de gemeenten de vrijheid om ze te handhaven.

In artikel 65 wordt een bepaling gegeven over de 'lijkpredikaties', de zgn. begrafenis- of rouwdiensten. Liever heeft de kerkorde deze niet, want men was vuurbang voor het Roomse bijgeloof, zoals het bidden voor de zielenrust voor de overledenen en het begraven in gewijde, met wijwater besprenkelde, grond. Ook was men bang dat 'de lof der gestorven' zou worden verkondigd i.p.v. het Woord. Als deze 'lijkpredikaties' in een gemeente er zijn, dan moet de kerkenraad zich inspinnen om ze af te schaffen. Zijn ze er nog niet dan geadviseerd ze niet invoeren. Dit artikel laat een zekere gedateerdheid zien. Wij kennen wel rouwdiensten, maar dit artikel is dan ook een reactie op het bijgeloof en de mensgerichtheid van de Roomse Kerk van die dagen en dat kunnen we wel ter harte nemen. Laten onze rouwdiensten, stijlvolle en waardige diensten zijn, waar het Woord centraal staat.

Artikel 66 spreekt over openbare bid- en vastendagen. Het is de taak van de kerkenraad om aan de overheid te vragen deze dagen uit te roepen, zodat die geheiligd worden. De kerkenraad moet dat doen in tijden van oorlog, besmettelijke ziekten, vervolging en andere zorgen.

Artikel 67 handelt over de kerkelijke feestdagen, zoals de Kerstdagen, Paasdagen, Pinksterdagen. Ook het feest van de besnijdenis van Christus wordt genoemd, dat werd in die tijd op Nieuwjaarsdag gevierd en de Hemelvaart van Christus. De diepste wens van de gereformeerde vaders was alleen de zondag te heiligen. In de Reformatie was men fel tegen deze feestdagen. Op de zondagen van deze feestdagen - bij kerst de zondag ervoor - kon men de bijhorende heilsfeiten behandelen, maar verder geen extra aandacht. Echter onder druk van de overheid die wilde dat het volk op deze feestdagen vakantie had, heeft de synode concessies gedaan. En omdat de verwachting was dat deze vakantiedagen aanleiding zouden geven tot "onnutte en schadelijk lediggang", wordt geadviseerd om dan de predikanten te laten preken. De door de kerkorde erkende feestdagen zijn geworden: Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Nieuwjaar. Goede Vrijdag en Oudejaarsavond vinden we niet in de kerkorde, deze zijn van veel later datum, zij komen pas in de 19e eeuw op.

In artikel 68 spreekt de kerkorde over de invulling van de avond- en middagdiensten. In deze diensten zal er uit de Heidelbergse Catechismus gepreikt moeten worden en daarmee verankerd zij de prediking uit de Heidelbergse Catechismus in de kerkorde. Zij doet dit vanwege de 'slappicheyt en nalatigheyt' van zowel predikanten als van de hoorders. De synode heeft grote waarde gehecht aan kennisoverdracht van de geloofsleer. Daarom heeft zij de behandeling van de geloofsleer opgenomen in de kerkorde. De voorkeur is om de catechismus in een jaar tijd te behandelen, maar dat is niet verplicht. Een opmerkelijk detail is dat deze kerkorde, die voortkomt uit de synode die de leerregels heeft opgesteld, geen voorschrift geeft of de mogelijkheid biedt om uit de door de synode opgestelde leerregels preken te houden. Ook niet uit een ander belijdenisgeschrift, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar wordt met geen woord over gerept.

De synode van Dordt heeft in haar kerkorde ook geen orde van dienst of een bepaalde vorm van een liturgie gegeven. In haar wijsheid laat zij de kerken daar vrij in. Wat we wel hebben gezien is dat een aantal zaken geregeld worden m.b.t. liturgische kwesties en diensten. Op deze wijze heeft deze kerkorde al eeuwenlang invloed op onze erediensten.

Israëltreis

Met 19 personen hopen we op dinsdagmorgen 30 april te vertrekken naar Israël. We hebben een druk, uitgebreid programma waar we bekende en onbekende zaken van Israël zullen gaan zien. Donderdagavond 9 mei hopen we weer thuis te zijn. Alles uiteraard Deo volente.

Eindexamens

Binnenkort is het weer zover. Eindexamens! Spanning en stress bij de ouders, bij de jongeren en de docenten. Laat me het weten als je geslaagd bent. In elk geval veel sterkte en Gods zegen bij de voorbereiding en het doen van de examens.

*Een hartelijke groet uit de Zandlaan 16
Fam. ds. W. Schinkelshoek*

[Van de kerkenraad](#)

Winterwerk

Het winterwerk loopt weer op z'n einde. De meeste verenigingen en clubs hebben alweer de laatste avond of middag gehad. Dankbaar kijken we terug op de ontmoetingen, de gesprekken, met elkaar nadenken over wat Gods Woord ons te zeggen heeft. We hopen dat het voor u en jou persoonlijk tot zegen is geweest en dat het mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Ondanks de 'zomerstop' houdt Gods werk nooit op! Nog elke zondag mogen we horen van Zijn genade. Laten we net als de Emmaüsgangers onze weg gaan met blijdschap in ons hart. Eenieder die het afgelopen seizoen zich heeft ingezet en heeft bijgedragen aan al het werk in de gemeente, zeggen we via deze weg hartelijk dank!

Belijdenis

Op 1^e Pinksterdag hopen de catechisanten, die het afgelopen jaar de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd, belijdenis af te leggen van hun geloof. Hun namen zullen in de volgende kerkbode worden vermeld. De catechisanten zullen in de aankomende maand een persoonlijk gesprek hebben met de kerkenraad. De aannemingsavond zal plaatsvinden op D.V. 21 mei. We willen u vragen om als gemeente biddend om deze jongeren heen te staan, opdat zij bemoedigd mogen worden in hun verlangen om hun ja-woord voor de Heere uit te spreken.

[Roosters en data](#)

Vergader- en bijeenkomstenrooster

5 mei	Koffiedrinken en zingen na de dienst
11 mei	Gebedskring
14/15 mei	Vrouwenvereniging
25 mei	Gebedskring

Oppasrooster

5 mei	Mw. E. Kroon, Mw. C. van der Sluijs Anke van Vliet, (reserve: Annemijn Pluimers)
12 mei	Mw. M. Koudijs, Mw. A. Aalbers Anna-Maria Buitink, (reserve: Rebecca Adam)
19 mei	Mw. C. Huttinga, Mw. G. Koekoek Hadassah Adam, (reserve: Carolien Visser)
26 mei	Mw. H. Adam, Mw. N. de Kool Simone van Wageningen, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
30 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	Mw. S. van Harten, Mw. D. Vroegindewij Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Marieke van Leeuwen)
2 juni	Mw. H. van de Pol, Mw. E. Kroon Christien van Wageningen, (reserve: Anke van der Vliet)

Kerkautorrooster

<i>Zondag 5 mei</i>	Ede: mevr. S. van Wageningen 06-275 223 53 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318-41 57 15
<i>Zondag 12 mei</i>	Ede: fam. Vink 06 515 523 30 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
<i>Zondag 19 mei</i>	Ede: fam. van Steenberg 06-49 465 920 / 0318-633974 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06-424 831 34
<i>Zondag 26 mei</i>	Ede: fam. Zondag 06-12 686 252 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 417 507
<i>Donderdag 30 mei</i>	Ede: mevr. Heij 0318 65 59 22 / 06 17 820 877 Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318-56 15 49

[Diaconie](#)

Op zondag 5 mei staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. Voor 2019 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken.

Kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% verminderd.

Naast stimulering van het beroepingswerk is de collecteopbrengst ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit dit fonds.

Voor de komende jaren zijn er weer diverse toezeggingen voor ondersteuning gedaan. Van dit bedrag komt ongeveer 60 % uit de collecteopbrengsten.

Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meelevens en collectegaven.

Op zondag 19 mei is de diaconale collecte bestemd voor het Project Jedidja in Guinee Bissau.

Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali in het zuiden van Guinee-Bissau. Gerda Klaver en Marianne van Helden werken sinds 2003 als veldwerker bij dit project. Jedidja (onderdeel van stichting Kimon) bestaat uit twee deelprojecten:

Hulp aan gehandicapte kinderen

Jedidja betekent: 'beminden van de HEERE'. Gehandicapte kinderen in Guinee-Bissau zijn weggestopt, niet gewenst en onbemind en daarom, in navolging van de Heere Jezus, wil het team van Jedidja juist deze kwetsbare kinderen 'beminnen, en lief te hebben'. Vanuit die houding wil het team helpen via het gebed, het Woord en de daad.

Jedidja wil zorgdragen voor de lichamelijke, geestelijke en materiële noden van de gehandicapte kinderen en jeugd in de zuidelijke provincies van Guinee-Bissau. Dit vindt plaats door voorlichting, zorg en revalidatie. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de CBR-methode (Community Based Rehabilitation). Dit betekent dat: a) De kinderen thuis worden opgezocht en geholpen; b) De familie altijd bij de behandeling en revalidatie zal worden betrokken; c) Voorlichting wordt gegeven in scholen, dorpsbijeenkomsten en kerken; d) Beroepstraining en onderwijs zoveel mogelijk plaats vinden in de omgeving van het kind. Het team traint (lokale) vrijwilligers om de CBR-methode vorm te geven.

Training kinderevangelisatie

Na jaren van plaatselijk kinderevangelisatie werk, is het verlangen gegroeid om grotere gebieden te bereiken met het Evangelie. Zoveel kinderen (en ouderen) hebben nog nooit van de Heere en Zijn Woord gehoord en leven in gebondenheid aan zonden en de duistere machten om hen heen.

Met het regionale kinderevangelisatie team van Jedidja worden lokale christenen getraind in de zuidelijke regio van Guinee-Bissau voor zondagschoolwerk en kinderevangelisatie. Via deze lokale christenen horen inmiddels wekelijks honderden kinderen het Evangelie!

De collecten op de andere zondagen in mei die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Contributie kerkbode (herinnering)

In de kerkbode van maart jl. stond een oproep om de jaarlijkse contributie voor de Quo Vadis te voldoen. Nog niet iedereen heeft dit bedrag á € 20 overgemaakt naar de kerkvoogdij. Wilt u dit nakijken in uw administratie en dit alsnog overmaken? Hartelijk dank.

Collectemunten

In de komende periode kunt u op woensdag 8 en donderdag 23 mei collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De eerstvolgende klusmorgen is op zaterdag 18 mei. We beginnen om 09.00 uur en willen rond 12.00 uur afronden. Vanzelfsprekend is iedereen hartelijk welkom! Voor info: D.J. van Leeuwen, 0318-561549.

Terugblik presentatie jaarcijfers

Op de gemeenteavond van 4 april jl. heeft de kerkvoogdij de jaarcijfers gepresenteerd. We hebben op deze avond de cijfers van 2018 laten zien en ook toegelicht. Dankbaarheid overheerst over een jaar waarin we in staat werden gesteld om een groot aantal leningen af te lossen.

Verder is er kort aandacht gegeven aan de toekomstige nieuwbouw naast ons kerkgebouw, de AVG en de plannen voor een nieuwe geluidsinstallatie.

Vanuit een aantal Schriftgedeelten werd het belang van liefde en loyaliteit binnen de gemeente onder de aandacht gebracht. Liefde en loyaliteit binnen de gemeente zorgt uiteindelijk voor royaliteit. Dit is van belang om de financiën binnen de gemeente op peil te houden en de aangepane verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dit alles den dienste van de voortgang van de verkondiging van het Woord en de uitbreiding van Gods koninkrijk in de gemeente.

[Activiteitencommissie](#)

Gemeentedag

De gemeentedag staat gepland voor D.V. 15 juni. 's Middags is er het sporttoernooi (volleybal en voetbal) en de fietstocht, deze vinden tegelijkertijd plaats. En natuurlijk hebben we ook toeschouwers en supporters nodig voor het sporttoernooi! Iedereen is welkom!

Aan het einde van de middag is er de dienstenveiling en gelegenheid om met elkaar te eten. Denkt u/jij alvast na over leuke diensten om aan te bieden? In de volgende kerkbode komt meer informatie over aanvangstijden en het aanmelden.

[Zending en evangelisatie](#)

Evangelisatie in Wageningen

Iedere tweede zaterdag van de maand is er vanuit de gemeente een evangelisatie-actie in het centrum van Wageningen. Wageningen is een stad met verscheidenheid. We kunnen er steeds veel folders uitdelen. Vooral onder de allochtonen is er belangstelling. Zo was er een iemand die heel open stond voor wie Jezus is en in het gesprek hebben het gehad over de aartsvaders uit het Oude Testament. Hij wist veel en was erg geïnteresseerd. Er was een man die niet kon geloven in een God die Zijn Zoon naar de aarde gestuurd had voor redding. Voor hem was God een harde god, gezien de vele religies en godsdienstoorlogen. Het lijden laat God ook toe. Gezien zijn positieve mensbeeld, kon hij er maar moeilijk anders naar kijken. Een langslowende mevrouw vroeg wat ik in mijn handen had. Toen ze zag dat het een folder over Goede Vrijdag was, vertelde ze

dat zij geloofde in een hoger bewustzijn wanneer je de geest van liefde bent toegedaan. Zij was antroposofisch. Voor haar staat dit bewustzijn centraal en alle geloven zijn even belangrijk. Christus is haar voorbeeld, maar geen middelaar. Er was een man die vertelde dat hij vroeger in militaire dienst een Levende Woord (pocketbijbel) van een legerpredikant had gehad, die hem later was ontnomen. Nu vele jaren later ontmoet hij ons en had weer een Levend Woord-versie in zijn binnenzak. Het ontroerde hem. We hopen en bidden dat God het meenemen van die Bijbel wil gebruiken tot zijn bekering. We danken voor het zaad wat gestrooid is en bidden om Zijn zegen. Opdat degenen die Hem niet kennen Zijn volgelingen worden. Dank voor uw gebed en meeleven.

[Verenigingen / kringen](#)

Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'

In mei hebben we alweer de laatste bijeenkomst van het seizoen!

Dinsdagochtend 14 mei behandelen we hoofdstuk 4. Welkom vanaf 9.00 uur, we starten om 9.30 uur.

Kinderoppas is aanwezig.

Woensdagavond 15 mei begint de avond om 19.45 uur.

AAN ALLE VROUWEN IN ONZE GEMEENTE

We hebben een mooie gelegenheid in het verschiet om er gezellig bij te komen! We gaan *dinsdag 18 juni* gezellig een dag met elkaar weg. We gaan naar Garderen om daar de bekende zandsculpturen (thema is 'reis om de wereld') te bezichtigen. Rond lunchtijd pakken we sportief de tandem (bij ongelijk aantal deelnemers is er ook een 3-persoonsfiets 😊) en maken we een prachtige tocht. Al fietsend kijken we uit naar wild (je weet maar nooit!) mooie plekjes voor picknick en bezoeken we een theehuis.

Rond 18.00 uur zal er een Chinees buffet klaarstaan om de dag mee af te sluiten! Wil je een deel van de dag of/en gezellig mee Chinezen? Geen probleem! Geef je op *voor 31 mei* bij Wilma Karels: info@wilmakarels.nl of bel 0318-590094.

Jeugdvereniging Ichthus

Ha JV-ers,

De laatste JV-avond voor het seizoen 2018/2019 zit er weer op! We hebben met elkaar leerzame en gezellige avonden gehad met gemiddeld een hoge opkomst.

De laatste avond was een gezamenlijke avond van -16/+16 bij de kampvuurkuil op de Ginkelse Hei. Ondanks de droogte kon dit jaar het kampvuur wel doorgaan. Het was een frisse avond, maar dat veranderde als snel bij het kampvuur! Dat bleek ook na een telefoontje vanuit Arnhem naar de leiding. (meldkamer Brandweer...)

Nu kunnen we ons gaan opmaken voor het kampweekend, hetwelk gepland staat van *12-15 juli 2019*. Als leiding zijn we druk bezig om het programma in elkaar te zetten rondom het thema: Wie ben jij? Verder zijn er natuurlijk ideeën van jullie welkom, voor zowel het onderdeel bezinning als het onderdeel activiteiten. Wij hopen dat je dit weekend al in je agenda hebt vrijgehouden, zodat we met een grote groep kunnen afreizen.

Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeanette

[Puzzelhoekje](#)

Puzzel

Ha jongens en meiden,

Wat is het weer een heerlijk lenteweer, genieten jullie er ook zo van? In de lente zijn er altijd veel christelijke feestdagen die we vieren. Goede Vrijdag en Pasen ligt alweer achter ons, maar nog steeds mogen we er aan denken hoe Jezus niet voor Zichzelf, maar voor ons aan het kruis heeft gehangen en ook weer is opgestaan. Zijn licht gaat nooit uit. Maar we mogen nu ook weer gaan uitkijken naar Hemelvaart. Hoe Jezus weer terug is gegaan naar Zijn Vader in de Hemel en hoe Hij daar zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Te wachten tot ook wij bij Hem mogen komen. Want zoals Hij naar de hemel is gegaan, zo zal Hij ook terugkomen op de wolken en elk oog zal Hem zien. Op de kleurplaat hieronder zie je hoe de discipelen op de olijfberg staan en hoe ze omhoog kijken, daar waar Jezus achter de wolken is verdwenen. Ook de puzzel gaat over hemelvaart. Als je alle woorden wegstreept blijft er één zinnetje over. Weet jij wat in deze zin komt te staan?:

.....

Lever de puzzel en/of de kleurplaat in voor 31 mei bij puzzelhoekje@hhgede.nl of stuur het op naar veldhuizerbrink 4, 6712BZ Ede.

*Succes en groetjes,
Christien*

HEMELVAARTSDAG

T	H	C	A	R	D	P	O	E	D	L
V	E	R	W	A	C	H	T	I	N	G
K	E	O	O	G	Z	A	L	E	A	R
H	N	E	M	Z	I	E	L	N	H	E
N	G	N	I	D	N	E	Z	E	R	B
A	A	H	L	N	P	S	H	L	E	F
I	A	J	E	I	K	O	M	E	T	J
T	N	Z	C	M	O	P	D	G	H	I
E	E	S	U	Z	E	J	W	N	C	L
W	I	O	L	K	E	L	N	E	E	O
D	H	E	M	E	L	V	A	A	R	T

DISCIPELEN
 ENGELLEN
 HEENGAAN
 HEMEL
 HEMELVAART
 JEZUS
 OLIJFBERG
 OPDRACHT
 RECHTERHAND
 VERWACHTING
 WEZEN
 ZENDING

Kleurplaat



Verhaal

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Het gebed van de kleine schoorsteenveger

Sommige zondagsschoolkinderen moesten de hele week zo hard werken dat ze soms vergaten om te bidden. Peter van tien moest hard werken als schoorsteenveger, dus vroeg zijn leraar hem: "Peter, bid je weleens?" "O ja, meneer!" antwoordde hij.

"Wanneer doe je dat dan? Je moet 's ochtends toch heel vroeg opstaan?" "Nou ja, ik ben pas half wakker als we van huis gaan. Ik denk dan wel aan God, maar ik kan niet zeggen dat ik dan ook bid. Ziet u, onze meester zegt dat we snel naar de schoorsteen moeten klimmen, maar boven op het dak mogen we even uitrusten. Dan zit ik op de schoorsteen en bid ik."

"En wat bid je dan?" "Heel weinig. Ik ken geen mooie woorden om met God te praten. Meestal herhaal ik alleen maar een vers dat ik op school geleerd heb." "Wat is dat voor vers?" Peter antwoordde ernstig: "O God! Wees mij zondaar genadig."

Vraag: Is het gebed van de tollenaar uit het onderstaand bijbelgedeelte ook jouw gebed? Bid dat God het zal verhoren.

Bijbellezen: Lukas 18 : 9-14

Overige berichten

Cursus evangelisatie 2019-2020

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan.

Vanaf D.V. september 2019 organiseert de commissie evangelisatie voor de zesde keer een cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen.

Inhoud cursus

Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De cursus wordt gegeven in Veenendaal en op aanvraag bij u in de gemeente. Aanmelden liefst voor D.V. 1 september 2019. Het cursusgeld voor het cursusjaar 2019/2020 bedraagt € 100,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 175,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom!

Cursus op Maat

Er is ook de mogelijkheid voor een verkorte cursus van 3-4 gemeenteavonden. In 3-4 avonden wordt er in uw gemeente toerusting gegeven op maat. Op dit moment zijn er met meerdere gemeenten contacten om te komen tot de *Cursus op Maat*. Ook gemeenteleden uit andere gemeenten zijn welkom!

Voor meer informatie en aanmelding zie: www.evangelisatiehkh.nl of bel met het kerkelijk bureau (tel.: 0318 505 541).

Open dag Hersteld Hervormd Seminarium

Wilt u weten wat er gebeurt aan het HHS? Bent u betrokken bij de opleiding van toekomstige predikanten?

Toon dan uw belangstelling en bezoek D.V. zaterdag 1 juni de open dag in Amsterdam. Voor een goed verloop van die open dag is het nodig dat u zich aanmeldt en aangeeft welke workshop u wil volgen. Deze aanmelding kan via het aanmeldformulier op de website van HHS (www.hersteldhervormdseminarie.nl).

Na de opening door prof. dr. W. van Vlastuin krijgt u als bezoeker de gelegenheid om twee workshops te volgen. Deze workshops zijn afgestemd op u als belangstellende. De docenten die aan het Seminarie verbonden zijn hopen in hun workshop - een soort minicollege - stil te staan bij een bepaald onderdeel uit hun eigen vakgebied. Door het bijwonen van die minicolleges kunt u zelf een beetje meemaken wat er gebeurt aan het Seminarie. U kunt er ook voor kiezen om mee te gaan met een rondleiding door de gangen van het gebouw; zo krijgt u op een andere manier een kijkje achter de schermen.

Deze open dag is een van de manieren waarop het HHS de achterban wil betrekken bij het reilen en zeilen van de opleiding. Voor u als bezoeker is het een ideale gelegenheid om te zien wat er gebeurt in het gebouw, en bij het HHS in het bijzonder; en dat is meer dan velen denken!

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl	diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl	vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl	zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl	ichthus@hhgede.nl
dezaai@hhgede.nl	puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl	webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl	avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 16 mei per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

't Is vaak niet te verklaren,
hoe God de dingen doet,
toddát je toch uiteind'lijk
Zijn Vaderarm ontmoet.

Hij troost je en bemoedigt
als alles duister lijkt.
Weet, wat gebeuren mag, dat
Zijn liefde nimmer wijkt.

Hij gaat soms wond're wegen.
Dan vragen wij ons af
of Hij ons wel helpt dragen
het kruishout dat Hij gaf.

Maar plots zien wij Zijn armen,
vast om ons heen gelegd,
bemerken we Zijn aandacht,
gelijk Hij heeft voorzegd.

't Is vaak niet te verklaren,
zoals God ons geleidt.
Maar Hij weet alle dingen,
kent onze levensstrijd.

Hij laat ons nooit verzinken,
hoe hoog de zee ook gaat
en blijft ons, wat ook kome,
een Steun en Toeverlaat.