

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318 701 625 06 542 152 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 533 533 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318 418 304
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 572 804 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 431 841 06 205 454 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318 655 922 06 178 208 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 625 918 0318 572 166
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 189 774 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 843 296
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 756 318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 785 676
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 484 074

Meditatie

De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 1 Korinthe 10:16.

De inzetting van het Heilig Avondmaal

In de inzetting van het Heilig Avondmaal is een bijzondere en persoonlijke verbondenheid met Christus te krijgen wat zijn lichaam en bloed betreft. Een reden waarom wij aan die inzetting zo weinig waarde hechten, en er zo weinig profijt van hebben, is misschien dat we zo weinig begrijpen van de bijzondere gemeenschap met Christus die we daarin hebben. Wij hebben deze bijzondere gemeenschap dankzij het bijzondere voorwerp waarin het geloof in deze inzetting wordt geoefend, en de bijzondere daden die deze inzetting daartoe voortbrengt, of de voorwerpen ervan. Immers, de daden volgen op de bijzondere aard van hun voorwerpen.

Het eerste. Het bijzondere voorwerp van het geloof, zoals het geloof wordt geoefend in deze inzetting, is niet het voorwerp van het geloof als zodanig. Het meest algemene voorwerp van het geloof is de waarachtigheid van God. Joh.3 vs.33: Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Gods waarachtigheid, of Gods waarheid, is het officiële voorwerp van het geloof als zodanig. Dit maakt ons geloof tot een geloof in God. Dit is evenwel nu niet het bijzondere voorwerp van het geloof in de inzetting van het Heilig Avondmaal, maar wel iets wat het verondersteld.

Het tweede. Het bijzondere voorwerp van het geloof, zoals het rechtvaardigt, is niet het bijzondere voorwerp van het geloof in deze inzetting. Het bijzondere voorwerp van het geloof, zoals het rechtvaardigt, is de belofte, en Christus in de belofte, in het algemeen, als de Zaligmaker van zondaren. Wanneer dan ook de apostel mensen ertoe heeft opgeroepen om zich te bekeren en te geloven, zegt hij hun: U komt de belofte toe. Ik veronderstel dat ik niet hoeft stil te staan bij het bewijs ervan dat de belofte, en Christus in de belofte als Zaligmaker en Verlosser, het voorwerp van het geloof vormt, zoals het rechtvaardigt. Het wordt echter ook verondersteld in de werkzaamheden van het geloof bij deze inzetting. Dit is persoonlijk en schenkt ons een bijzondere gemeenschap met Christus.

Het derde. Het bijzondere en persoonlijk voorwerp van het geloof, het naaste voorwerp ervan in deze inzetting, is in zijn meest uitgebreide zin de menselijke natuur van Christus, als het voorwerp waarin tussenkomst en de verlossing werden gewerkt. Christus wordt zo beschouwd dat Hij als een slachtoffer komt. Het is neergelegd in het fundament ervan. Psalm 40 vs. 7 en Hebreeën 10 vs. 5: *Gij hebt Mij het lichaam toebereid. Het is een beeldspraak die genomen wordt voor de hele menselijke natuur.* Wanneer het geloof naar het offer van Christus wordt geleid, het offer dat hier wordt voorgesteld, beschouwt op een bijzondere manier de menselijke natuur van Christus. God heeft voor Hem daartoe een lichaam toebereid. Hierop moeten we in het bijzonder letten wanneer we tot de bediening gaan of aan deze inzetting deelnemen. Daartoe vieren we die.

Het geloof gaat nog verder en schouwt niet slechts de menselijke natuur van Christus, maar beschouwt die ook in de onderscheiden delen ervan, naar lichaam en bloed. Aan beide is een prijs, is waarde en kracht geschonken door hun vereniging met Zijn menselijke ziel. Immers, zowel het lichaam van Christus als het bloed van Christus, waarop in de Schrift het werk van de verlossing is gelegd, heeft zijn waarde en verdienste vanuit de betrekking tot Zijn ziel. Ziel en lichaam vormen de menselijke natuur, de verdienste en de waarde ervan door de betrekking tot de Zoon van God. In een ander opzicht zegt Hij van Zijn lichaam: Gebruik het maar, het is slechts vlees en benen.

Waar echter het lichaam van Christus wordt genoemd, en ook het bloed van Christus, daar wordt de menselijke natuur naar haar afzonderlijke delen verdeeld. Elk deel behoudt zijn betrekking tot Zijn ziel, vandaar de waarde en de uitnemendheid ervan. (...) Schenkt God ons deze gunst en dit voorrecht, dat wij in deze inzetting tot de bijzondere gemeenschap met Christus genodigd zullen worden? Dan moeten wij ons hart erop voorbereiden, op gezag van de instelling ervan. We moeten onze ziel en ons geweten maar onderwerpen aan het gezag van Christus, Die deze dingen heeft bevolen, en wel op een heel duidelijke wijze in de nacht waarin Hij verraden werd. Er rust dan ook een speciaal gebod Christus op ons. Als wij gehoorzaamheid willen bewijzen aan enig gebod van Christus, moet wij hieraan wel gehoorzaamheid bewijzen. Bereid uw ziel voor op de bijzondere gemeenschap met Hem, door haar geheel en al te onderwerpen aan het gezag van Christus in deze inzetting.

Het zal voor ons allen goed zijn als wij ten aanzien van deze dingen ons geloof oefenen stap voor stap. Het zijn de dingen waarin we gemeenschap met Christus hebben. Hier is een voorwerp van uw geloof, dat gegeven is om aan u in deze inzetting te worden voorgesteld: God heeft Christus het lichaam toebereid, opdat Hij voor u een Offerande zou zijn. Het was ook opdat dit lichaam later in strikte zin als lichaam zou worden beschouwd, en dat het bloed ervan gescheiden zou worden. Dit alles volgens de bedoeling van Gods

liefde, om vergeving van onze zonden te verwerven, om te strekken tot Gods eer en de bevestiging van het verbond. Onderwijs, een jong geloof in de weg die het te gaan heeft, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud is. Elke dag zullen hierin nieuwe dingen worden gevonden om uw geloof te versterken, en u zult in de inzetting zelf veel liefelijkheid ontdekken. Amen.

Een overdenking van de bekende dr. John Owen over de inzetting van het Heilig Avondmaal van 26 november 1669.

Kerkdiensten

3 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
10 maart	10.00 uur	Ds. H. Buitink (<i>Ede</i>) <i>Koffiedrinken + zingen na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie
13 maart <i>Biddag</i>	10.00 uur	Ds. K. ten Klooster
	19.30 uur Collecte	Ds. W. Schinkelshoek Biddagcollecte
17 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. J.W. Baan (<i>Sprang-Capelle</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Noodhulp- en rampenfonds</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
24 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie
31 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>st. Steun Messias belijdende Joden</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

Uit de pastorie

Binnenkort beginnen de lijdensweken weer. Een aantal jaren geleden heb ik in een gemeente over één van de zeven kruiswoorden van de Heere Jezus gepreikt. Een gemeentelid stuurde mij toen, een door hem, gemaakt gedicht over de zeven kruiswoorden.

De Borg geeft zeven kruiswoorden
De spijkers in Zijn vlees gedreven,
aan 't dorre hout hecht men het Groen

*O Vader wil het hen vergeven
ze weten niet wat zij Mij doen.
Op Golgotha rumoer en spot;*

Zijn kleed verdeelt men met het lot

Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder.
Vanaf het Kruis klinkt tere zorg.
De Zoon is Vader en Behoeder;
Hij brengt bijeen – de trouwe Borg.
Maria heeft elk woord bewaard;
Ervaart in eigen ziel een zwaard.

*Voorwaar Ik zeg u, gij zult heden
met Mij het paradijs in gaan*
De moordenaar mag binnen treden;
Op Borgtocht vrij, door Bloed voldaan.
't Gebed waarop hij biddend pleit;
Gedenk mij Heer' – wordt zaligheid

*Mijn God, Mijn God, Ik ben verlaten,
waarom verbergt Gij Uw gezicht.*
Uw gramschap moet de zonde haten,
wie zal bestaan in dat gericht?
Het Licht der wereld in gemis;
De dag gehuld in duisternis.

De lijdenskelk is leeggedronken.
De Borg versmacht en roept: *Mij dorst*
Hem wordt een edikteug geschonken;
Geen water voor de Levensvorst
In 't Kruis ontspringt de Heilsfontein.
Voor dorstigen zelfs vreugdewijn.

Het is volbracht! doet 't voorhang scheuren
Deez' Hogepriester maakt die baan.
Dit alles moest alzo gebeuren,
Het Woord geeft ons dit te verstaan.
Genade bloedt van Kruis en Hout;
Immanuël zoekt ons behoud.

'K Beveel Mijn geest in Uwe handen,
Ik, *Vader* leg Mijn leven neer.
Het Offer aller offeranden,
gans toegewijd aan 's Vaders eer.
Dat ik Zijn lijden recht betracht,
is Hij om mijnentwil geslacht?

Wie is in Jezus' Bloed geborgen?
Voor wie schiep Hij het Vaderhuis?
Voor zielen die steeds allen morgen,
aanbidden, roemen in het Kruis
Geloof en Hoop en Liefde zijn;
In 't Offer – danklied, zielsrefrein

(Te zingen op de melodie: 'Wie maar de goede God laat zorgen')

De synode van Dordrecht

De synode van Dordrecht heeft zich niet alleen beziggehouden met de bekende Leerregels en een nieuwe Bijbelvertaling, maar ook met een nieuwe kerkorde. In deze kerkorde schrijft zij het e.e.a. over het kerkelijk jaar, de psalmberijming en gezangen. De vorige keer hebben we o.a. stilgestaan bij psalmberijmingen en de makers ervan. Nu is de vraag, hoe komen we aan de melodieën waar we onze psalmen op zingen?

Het is de verdienste van Calvijn geweest dat de gemeente is gaan zingen. Dat was zijn ideaal. Een gemeente, die zingt tijdens de erediensten en geen koren.

Omdat Calvijn daar diep van doordrongen was heeft hij zich ingezet voor een psalmberijming. Echter dat niet alleen, ook met de muziek waarop de berijmingen gezongen moest worden, heeft hij zich beziggehouden.

Want uiteraard is er voor een goede gemeentezang ook een goede melodie nodig. In Straatsburg gebruikte Calvijn bestaande melodieën, in Genève vroeg hij de componisten Gérard Franc, Louis Bourgeois en Pierre Dagues melodieën te componeren. Over het ontstaan van deze melodieën bestaan verschillende theorieën:

1. Er is een visie die stelt dat de componisten hun materiaal ontleend zouden hebben aan populaire volksliedjes uit die tijd. We hebben het dan over de zogenaamde contrafactentheorie. Dat wil zeggen, de melodieën van het Geneefse liedboek zouden dan bewerkingen zijn van volksliedjes.

2. Een andere opvatting gaat ervanuit dat sommige psalmmelodieën afkomstig zijn van het Gregoriaans en Latijnse hymnen en dat een groot aantal melodieën nieuw zijn gecomponeerd.

De eerste visie ontstond al in de 16^e eeuw als onderdeel van anti-protestantse propaganda: de psalmen zouden op 'airs de vaudevilles' gezongen worden. Inmiddels is deze zienswijze volledig achterhaald. Voor de melodieën van het Geneefse psalter is niet geput uit de wereldlijke bron van troubadours en minstrelen. Om aan goede melodieën te komen, hebben de componisten onder andere gebruik gemaakt van melodieën uit de rijke traditie van de kerkmuziek en daarnaast zelf voor nieuwe melodieën gezorgd. Voor deze visie is een aantal argumenten aan te voeren:

1. De psalmen zijn, net als het Gregoriaans en de Latijnse hymnen, bedoeld voor eenstemmig gebruik.

2. Sommige psalmen zijn overduidelijk afgeleid van het Gregoriaans:

a. Psalm 80 is een bewerking van de paashymne 'Victimae Paschali Laudes'.

b. Psalm 141 is verwant aan de hymne 'Conditor alme siderum'.

3. Je hoort eigenlijk al direct dat het bij de psalmen niet om bewerkte volksliedjes gaat. Nergens vind je dansritmes, snelle versieringen of expressieve toonsafstanden. De psalmen hebben 'Poids et Majesté', gewicht en majesteit.

4. Het toonmateriaal van het Gregoriaans en de Latijnse hymnen wordt gevormd door de kerktonsoorten (dorisch, frygisch etc.) De psalmen zijn eveneens gebaseerd op de kerktonsoorten. Dit feit is op zichzelf al bijzonder. In de tijd dat de psalmmelodieën gecomponeerd werden, waren de kerktonsoorten al op hun retour. In de melodiekeuze is dus heel bewust voor de banden met het verleden gekozen.

5. De Geneefse psalmen zijn echte kunstwerken. Marot droeg zijn eerste selectie psalmen op aan 'les Dames de France', oftewel de adellijke dames. Het dichten van psalmverzen was in die tijd namelijk een kunstzinnige bezigheid.

6. Calvijn wilde in zijn melodie keuze vasthouden aan de synagogale zang. Elementen hiervan zijn namelijk terug te vinden in het Gregoriaans en zo loopt deze lijn via de psalmen door.

Zo is het Geneefs psalter ontstaan. Melodieën, uit 1551, die we tot op de dag van vandaag nog steeds zingen in onze erediensten.

Muziekinstrumenten

Over het gebruik van muziekinstrumenten doet de kerkorde van Dordrecht geen uitspraak. Durfde Dordt niet te kiezen m.b.t. het orgel of vond men het niet van belang? In tegenstelling tot de synode van 1574, die bepaalde dat orgelspel na de dienst moest stoppen en de synode van 1578 die bepaalde dat de orgels uit de kerk verwijderd moesten worden. Deze laatste bepaling kon niet tot uitvoer worden gebracht, omdat orgels eigendom van de overheid waren. Zo bleef de situatie als zij was, orgels in de kerk en zij werden hoofdzakelijk gebruikt om psalmen te spelen voor en na de dienst en vooral geen lichtvoetige muziek.

Halverwege de 17^e eeuw lezen we over de invoering van orgelbegeleiding bij de gemeentezang. Vermoedelijk is de Hervormde gemeente van Delft, de eerste gemeente, waar dit zingen onder begeleiding plaats heeft gevonden. In 1641 schrijft Constantijn Huygens een boekje over het: *Gebruyck en het ongebruyck van 't orgel in*

de kercken der Vereenighde Nederlanden. In dit boekje voert hij een pleidooi om het orgel te gebruiken voor de begeleiding van de gemeentezang. En uiteraard kende dit boekje voor – en tegenstanders. De bekende Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius en zijn collega's waren mordicus tegen. Echter ondanks strijd en verzet is met vallen en opstaan het orgelspel om de gemeente te begeleiden langzamerhand gemeengoed geworden.

Wordt vervolgd

[Van de kerkenraad](#)

Biddag voor gewas en arbeid

Biddag voor gewas en arbeid: hoe geven we dat inhoud in onze tijd van welvaart? Wat heeft het nog voor betekenis? En is een biddag eigenlijk wel nodig als we toch al elke zondag naar de kerk gaan? Terechte vragen, zeker omdat we in onze verzorgingsstaat niet meer zo afhankelijk zijn. Zelfs een droogte als afgelopen zomer heeft niet tot grote problemen geleid. Jacobus zegt: “Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven”. We hebben het over het algemeen goed, hoewel we beseffen dat er ook mensen zijn die het financieel moeilijk hebben of te kampen hebben met psychische of lichamelijke klachten. Het is goed om met elkaar deze dag te hebben. Waar de zondag onze rustdag is, is de jaarlijkse biddag een belijdenis van onze afhankelijkheid van God. En deze belijdenis krijgt een plaats midden in al het dagelijkse werk. Het is dan ook goed om op deze dag ons te richten op onze God en ons voor Hem te stellen. Om samen als gemeente te bidden voor alle gaven, zoals werk, inkomen, school, gezin, etc. En tegelijk willen we vragen om uw afhankelijkheid van God te tonen in het geven van uw gaven. Als een praktische invulling van deze dag. Geef naar vermogen en laat zo de gemeente door het Woord en door uw giften opgebouwd worden. Een gezegende biddag toegewenst!

Eredienst

Elke zondag komen we bij elkaar om met elkaar naar de boodschap van God te luisteren, te zingen en te bidden. Dat is een voorrecht, ook al lijkt het vaak gewoon. Het is een moment van bezinning, een moment om te horen wat God tot ons te zeggen heeft. Woorden die ons wat te zeggen hebben, voor jong en oud. Hiervan willen we toch geen woord van missen? Daarom is het goed als er tijdens de preek zo min mogelijk onrust is. Mocht u of uw kind naar de wc moeten, dan graag voor of na de dienst. Of, indien noodzakelijk, tijdens de collecte.

[Uit de gemeente](#)

Bakkers gezocht

Een aantal vrouwen uit de gemeente zorgen voor de heerlijke cake bij het koffiedrinken na de dienst. We zoeken nog een aantal vrijwilligers die in het rooster willen meedraaien. U/je bent dan ongeveer 1x per 4 maanden aan de beurt. Opgeven of voor verdere vragen: mail gerust naar: familiewtdebruijn@gmail.com

[Roosters en data](#)

Vergader- en bijeenkomstenrooster

2 maart	Gebedskring
4 maart	Catechisatie
6 maart	Kinderclub
6 maart	Kerkenraadsvergadering
7 maart	Lidmatenkring
8 maart	Jeugdvereniging (gezamenlijk)
10 maart	Koffiedrinken na de dienst
15 maart	Jeugdvereniging -16
16 maart	Gebedskring

18 maart	Catechisatie (afsluiting seizoen)
19/20 maart	Vrouwenvereniging
20 maart	Ouderenmiddag
21 maart	Jonge lidmatenkring
22 maart	Jeugdvereniging +16
29 maart	Jeugdvereniging -16
30 maart	Gebedskring

Oppasrooster

3 maart	Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. S. van Harten
<i>Heilig Avondmaal</i>	Anna-Maria Buitink, (reserve: Annemijn Pluimers)
10 maart	Mw. E. Kroon, Mw. M. Koudijs
	Simone van Wageningen, (reserve: Rebecca Adam)
13 maart	Mw. C. van der Sluys, Mw. G. Koekoek
<i>Biddag</i>	Hadassah Adam, (reserve: Carolien Visser)
17 maart	Mw. L. de Bruijn, Mw. C. Huttinga
	Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
24 maart	Mw. A. Aalbers, Mw. N. de Kool
	Christien van Wageningen, (reserve: Marieke van Leeuwen)
31 maart	Mw. A. Mouthaan, Mw. S. van Harten
	Ellen Visser, (reserve: Anna-Maria Buitink)
7 april	Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. E. Kroon
	Géke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)

Kerkautoroster

<i>Zondag 3 maart</i>	Ede:	fam. Vink 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters 0318-41 57 15
<i>Zondag 10 maart</i>	Ede:	mevr. S. van Wageningen 06-275 223 53
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
<i>Woensdag 13 maart</i>	Ede:	mevr. Heij 0318 65 59 22/ 06 17 820 877
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen 0318-56 15 49
<i>Zondag 17 maart</i>	Ede:	fam. van Steenbergen 06-49 465 920/ 0318-633974
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal 06-424 831 34
<i>Zondag 24 maart</i>	Ede:	fam. Zondag 06-12 686 252
	Bennekom/Wageningen:	mevr. van Bodegraven 0318 417 507
<i>Zondag 31 maart</i>	Ede:	mevr. Heij 0318 65 59 22/ 06 17 820 877
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters 0318-41 57 15

[Diaconie](#)

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Op zondag 3 maart vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de offerblokken en de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels, wat vanuit Nederland zijn doorgang vindt. Laten we hen, ook nu in Nederland mild gedenken en hen blijvend in onze gebeden meenemen!

Op zondag 17 maart is de diaconale collecte bestemd voor het 'Noodhulp- en rampenfonds'. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te

maken hebben. Op dit moment wordt er vanuit dit fonds hulp geboden aan de bewoners van het eiland Sulawesi die vorig jaar september zijn getroffen door zware aardbevingen en een tsunami.

Op zondag 31 maart is de diaconale collecte bestemd voor de stichting Steun Messias belijdende Joden. Zo willen we financiële steun geven aan Joden die evenals wij in Jezus Christus geloven. Hoewel hun aantal in de achterliggende 20 jaar verviervoudigd is, vormen zij nog steeds een kleine minderheid in Israël. De kleine gemeenten kunnen alleen met onze giften de gemeenteactiviteiten laten plaats vinden. Daarnaast willen Messiasbelijdende Joden heel graag hun kinderen en jongeren goed voorbereiden op hun plaats in de samenleving. Het onderwijs op de enige Messiaanse school in Jeruzalem wordt nog niet gesubsidieerd. Alle jongeren moeten in militaire dienst en hebben voor die moeilijke periode extra toerusting hard nodig. Bovenal willen Messiasbelijdende Joden met andere Joden in contact komen en hen vertellen van Jezus de Messias. Daarvoor maken ze ook gebruik van de mogelijkheden van internet. Voor meer informatie, kijk op de website: www.messiasbelijdendejoden.nl

De collecten op de andere zondagen in maart die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijk geven voor God en onze naaste!

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende periode kunt u op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart collectemunten kopen in de kerk. Alle avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Contributie Quo Vadis

Elf keer per jaar ontvangt u onze kerkbode Quo Vadis. De contributie hiervoor bedraagt € 20 per jaar. U kunt de contributie overmaken op NL83RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede. Ook lezers die geen lid zijn van onze gemeente vragen wij vriendelijk om deze contributie over te maken. Hartelijk dank!

Jaarcijfers 2018

De jaarcijfers 2018 van de kerkvoogdij zijn vastgesteld in de laatstgehouden vergaderingen van zowel de kerkvoogdij als de kerkenraad. Deze jaarcijfers liggen van 18 tot 23 maart ter inzage bij de penningmeester van de kerkvoogdij. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (06-10591184). Daarnaast heeft u op woensdag 20 maart van 19.00 tot 19.30 uur de gelegenheid de jaarcijfers in te zien en vragen te stellen in de kerk.

Klusmorgen

In verband met het mannenuitje is de klusmorgen verplaatst van 16 naar **23 maart**. Deze morgen willen we o.a. de Dorsvloer gaan sauzen. Alle hulp is welkom! We beginnen om 9.00 uur. Voor info/aanmelden: Dhr. van Wolfswinkel, twolfswinkel@gmail.com.

[Activiteitencommissie](#)

Enquête

We willen u herinneren aan de enquête die we u hebben gestuurd en die u ook op de website kunt vinden. Dit is de kans om uw mening te laten horen, doe dat voor 12 maart!

Mannenuitje

Op de grote stille heide... daar ligt een vuurkuil waar we met de mannen op 16 maart een gezellige middag / avond hopen te hebben, u / jij ook!?

We hopen samen in de middag een paar activiteiten te doen zoals hout kloven / zagen / werpen en dergelijke, om zo een mooi vuurtje te stoken waar ons eten op bereid zal worden. Jan van Wolfswinkel is de kok voor deze avond en heeft alles uit de kast gehaald om een echt mannenmenu samen te stellen.

We nodigen u / jou van harte uit om te komen, vul snel het formulier in op de website van de kerk!

Praktische info: DV zaterdag 16 maart van 15:00-20:00 uur; aanmelden tot 9 maart. Kosten €22,50 p.p.

Potgrond en stroopwafels

De potgrond is, evenals voorgaande jaren, van de fabrikant Pokon. Deze potgrond voldoet aan de eisen van het onafhankelijke RHP-keurmerk en bevat uitsluitend hoogwaardige grondstoffen, zoals turfstrooisel, tuinturf, kalk en meststoffen. Bovendien bevat de potgrond voeding voor ca. 2 maanden. De kosten voor één zak potgrond (40 liter) is €6,00 en 3 zakken voor €15.50.

De stroopwafels bestellen we bij Markus Stroopwafels uit Waddinxveen, deze stroopwafels zijn overheerlijk en echt vers gebakken. Per pakje van 10 stroopwafels €2,50 en 3 pakjes stroopwafels voor €7,00. Vraagt u ook uw familie en burens of ze meedoen met deze actie?

Uw bestelling kunt u, uiterlijk zaterdag 23 maart, doorgeven via het bestelformulier op de website, door een mail te sturen naar actie@hhgede.nl of door te bellen naar 0630524028. Op DV zaterdag 6 april, tussen 10.00u en 12.00u, hopen we de potgrond en stroopwafels bij u thuis te bezorgen.

U kunt het te betalen bedrag overmaken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij: NL28RABO 0117202614 t.n.v. HHG Ede en o.v.v. uw naam en stroopwafel/potgrondactie 2019. Eventueel kunt u gepast contant betalen bij bezorging.

Voetballen

Een paar keer per zomerseizoen willen we met elkaar ontspannen en sportief bezig zijn door te voetballen bij Landgoed Kernhem. Iedereen is welkom!

Voor dit jaar hebben we de volgende data geprikt: DV 24 mei, 28 juni en 13 september. We beginnen om 19:00 uur. Er is een whatsapp-groep waarin de laatste mededelingen worden gedaan, hiervoor aanmelden kan door te appen naar Martin: 0634561151. Wel meedoen maar niet in de app-groep? Mail dan naar actie@hhgede.nl.

Gemeentedag

De datum voor de gemeentedag hebben we vastgezet op DV zaterdag 15 juni, noteer deze alvast in uw agenda!

[Zending en evangelisatie](#)

Evangelisatiewerk in Ede

Van uit onze gemeente mag er Evangelisatiewerk worden gedaan. Het is verblijdend dat er vanuit onze kerk, personen zijn die in het openbaar van het Evangelie willen getuigen! Dit willen zij maandelijks doen in het centrum van Ede nabij de Oude Kerk. Wij zijn verheugd dat de gemeente Ede hiervoor vergunning heeft afgegeven. Zij staan er met een evangelisatie-bus, op D.V. de volgende data: 23-02-2019, 23-03-2019, 27-04-2019, 25-05-2019, 22-06-2019, 27-07-2019, 24-08-2019, 28-09-2019. Wij vragen u om dit moeilijke, maar mooie werk in uw gebed op te dragen en hopen dat zij velen met Gods Woord mogen bereiken en wensen hen Gods zegen.

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Op het moment van schrijven is Jacob Karels nog in Tanzania voor werkbezoek. Zijn werk voor Wycliffe bestaat nu uit vertaalwerk op afstand (deels uit kantoor, deels van huis uit) en meerdere keren per jaar een werkbezoek naar Tanzania. Het geeft een gevoel van diepe dankbaarheid als we zien hoe er steeds meer boeken uit het nieuwe testament vertaald zijn in de lokale talen. Prachtig om zo'n gedrukt boekje (met voor ons herkenbare letters) te zien. De dankbaarheid aldaar is nog groter.

Daarover las ik in het boekje 'Op zoek naar de Kern' (Neil Anderson & Hyatt Moore). De bijbelvertaler ontdekt dat bij de vertaling van een -in zijn ogen- redelijk neutraal stukje uit (Handelingen 17:16-34) kwam er een enorme opwindende over de groep mannen die bij de vertaling aanwezig waren. "Waar hebben jullie het over?" vroeg ik. "Wat is er zo opwindend aan dit gedeelte?" (p.171). Het bleek dat dit verhaal belangrijke overeenkomsten had met een oeroud volksverhaal, wat ze nu pas begonnen te begrijpen. Zij concludeerden: De God in de Bijbel is niet de God van rijke westerse landen, maar Hij is ook hier altijd al geweest. Vanaf dat moment was het hún God waarin zij wilden geloven.

Indrukwekkend om te lezen hoe de plaatselijke bevolking intens dankbaar is dat God hen niet vergeten is, of hen misschien nog niet zou kennen. God kent hen. God kent ons.

Als TFC maken we ons een beetje zorgen omdat we ons realiseren dat als we dezelfde giften als vorig jaar binnen krijgen (bij elkaar ongeveer €46.000) we niet aan de begrote €54.000 voor 2019 zullen komen.

Gelukkig hoeft Jacob niet de werkreizen naar Tanzania te bekostigen, die betaalt Wycliffe. Over het tekort aan financiën zijn daarover met diverse mensen in gesprek. In de komende kerkbode kunt u daar meer over lezen. We doen daarbij ook graag een beroep op u. Zou u, als u het werk van Jacob voor Wycliffe nog niet ondersteunt, nog eens willen overwegen om dit misschien eenmalig of bijvoorbeeld periodiek een klein bedrag te doen? Dit kan via NL47 RABO 0145967913 t.n.v. Wycliffe comité Karels.

Bedankt voor alle ondersteuning die we mogen ervaren bij zijn werk!

Hartelijke groeten, namens de TFC, Ernst Adam

Friendensstimme

Bijbelpakketten- en lectuuractie naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken.

D.V. a.s. Biddag 13 maart zullen er weer Bijbel- en lectuurpakketten in de hal van de Zuiderkerk liggen om te versturen naar Rusland en voormalige Sovjetrepublieken. Tot nog toe werden er voor een pakket alleen de portokosten betaald. De kosten van de inhoud van zo'n pakket moesten dan betaald worden door Friendensstimme. Vanuit Friendensstimme is een paar jaar geleden een vraag gekomen om ook voor de inhoud te betalen.

Een Bijbelpakket (1 Bijbel + 2 kinderbijbels) kost € 20 + 15,40 (porto) totaal € 35,40.

Een Lectuurpakket kost € 5 + € 8,70 (porto) = € 13,70.

Onze winst op postzegels was de laatste keer € 155,05 en de inhoud van de collectebus € 84,30, dat is € 239,35. Maar het bedrag van de inhoud van de door de gemeente verstuurd pakketten was totaal € 825,-.

Er heeft toen een gemeentelid voor dit tekort een bedrag van € 590,- overgemaakt (via de kerkvoogdij) om het tekort te dekken. Ook de vorige vijf keren is dit door dezelfde persoon gedaan. Maar dit is structureel niet te verwachten, heeft dit gemeentelid gezegd.

De inhoud van een Bijbelpakket is betreffende het gewicht afgestemd op de porto (bij verminderde inhoud, blijft de porto hetzelfde.)

Nu kunnen we wel uitsluitend lectuurpakketten versturen, maar er is juist zo veel vraag naar Bijbelpakketten.

De korting die we hebben op de postzegels hebben we van de prijs afgetrokken. Zouden dan voor een persoon of gezin de kosten van een Bijbelpakket € 32, te hoog zijn, dan kunt u ook kiezen voor een half Bijbelpakket, dan hoeft u het pakket niet mee te nemen, dan zorgen wij voor de verzending. Voor de pakketten naar o.a.

Oekraïne en Wit-Rusland is de prijs € 29, omdat de porto daarvoor lager is. De prijs voor de leatuurpakketten inclusief inhoud wordt nu € 12. Als u per bank betaalt kunt u het fiscaal aftrekken. Dan wel bij de aangifte vermelden St. Friedensstimme.

Als u een pakket naar een postagentschap brengt, ga dan niet naar Hoogvliet aan de Telefoonweg of naar het postagentschap van de Rietkampen, (die weten er niet goed raad mee. Maar wel bijvoorbeeld naar Vivant Vendelstraat of naar het Rozenplein 5 of Primera Bellestein 45. U kunt het ook meegeven aan Frank de Haan. Kosten kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL 24 SNSB 0910 1195 89 t.n.v. F.A.C. de Haan te Ede o.v.v. leatuurpakketten of Bijbelpakketten Friedenstimme.

- *Er staat een collectebus op de tafel bij de pakketten voor de St. Friedenstimme.*
- *Op D.V. 22 maart is er een dankdienst voor 40 jaar Friedenstimme in de Sint Janskerk te Gouda om 19.30 uur.*
- *Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending, voor goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland?*

Mocht er een pakket terugkomen, geef het dan aan ondergetekende.
Dhr. F.A.C. de Haan, tel. 0318-612990

[Verenigingen / kringen](#)

Catechisatie

Het catechisaties voor de jongeren zijn bijna afgelopen. D.V. Maandagavond 4 maart is de laatste avond. Dan is een er gezamenlijke avond met alle catechisanten. Er is een spreker van de HHJO uitgenodigd, mw. Paulien Middelkoop. Het thema wat zij gaat behandelen is: Toerusting m.b.t seksualiteit. We beginnen om 19.00 uur en alle catechisanten zijn uitgenodigd en van harte welkom.

Jongelidmatenkring

D.V. 21 maart is ook de laatste jonge lidmatenkring. Fijn, dat we met een twintigtal jongeren, mooie en boeiende gesprekken hebben gehad over de wapenrusting uit Efeze 6. De volgende keer is hoofdstuk 12 van het boekje 'Welkom in de strijd' van dr. R. van Kooten aan de beurt. Allemaal hartelijk welkom, we beginnen om 20.00 uur.

Lidmatenkring

D.V. 7 maart gaan we verder met hoofdstuk 4 uit de Efezebrief. We maken een begin van de verzen 7 t/m 16. Een gedeelte wat handelt over de opbouw van de gemeente. Allemaal hartelijk welkom, we beginnen om 19.30 uur.

Ouderenmiddag

Op de ouderenmiddag van 30 januari, heeft ds. A.D. Goijert van de stichting "Steun Messias Belijdende Joden" ons op een boeiende en inspirerende wijze iets verteld over de Messias belijdende Joden in Israël en het werk van de stichting. Op D.V. 20 maart hoopt de heer B. Lodder van de stichting Timotheüs ons iets te vertellen over het werk van de stichting in Malawi. We beginnen om 14.30 uur, allemaal hartelijk welkom.

Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'

We hebben net hoofdstuk 1 behandeld van ons nieuwe boekje 'Het leven van Mozes'. We hebben ons verwonderd over Zijn leiding met Mozes. Alles in zijn leven werd gebruikt om hem klaar te maken voor zijn roeping. Aan het hof de kennis en wijsheid, maar nog belangrijker: zijn voorbereiding in de woestijn! Achter de kudde maakte God hem geschikt om een groot volk te leiden. Mozes heeft leren volgen en sterven aan zijn eigen kracht. Maar het werd Gods tijd toen Mozes het opgaf! Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht.

We kijken uit naar de volgende bijeenkomst waarin we hoofdstuk 2 zullen behandelen. We zullen nog dieper ingaan op 'Zijn roeping in de woestijn'.

Dinsdagochtend 19 maart: Henriette zal de inleiding houden. Inloop vanaf 9.00 uur, we starten om 9.30 uur. Kinderoppas aanwezig!

Woensdagavond 20 maart: Nella hoopt die avond de inleiding te verzorgen. Inloop 19.15, aanvang 19.45 uur. Hopelijk tot dan!

Kinderclub 'de Zaaier'

We mogen terugkijken op een mooie zendingsmiddag, waar juf Albertine ons een kijkje in het leven en werken in Tanzania gaf. Met elkaar hebben we ook nagedacht of we zelf 'discipelen' zijn en goed van de Heere spreken. Hoe belangrijk is dat!

En weet je... als je terugkijkt op een mooie middag, krijg je vanzelf weer zin in volgende clubmiddag, toch?

Nou, dat is alweer bijna. Woensdag 6 maart zijn jullie allemaal weer van harte welkom. Een gewone clubmiddag... maar niet minder gezellig. Tot 6 maart bij leven en welzijn.

Groeten van de jufs

Jeugdvereniging Ichthus

Algemeen

1 februari jl. was de gezamenlijke avond van de JV. Alexander den Hartog was onze spreker en had als thema "Jezus volgen met vallen en opstaan". Als uitgangspunt had hij psalm 73 genomen, waarin Asaf klaagt over de ogenschijnlijke voorspoed die de goddelozen in de wereld hebben. "Zij hebben rust in de wereld en vermenigvuldigen hun vermogen".

Herkennen wij dat? Dat we ons afvragen hoe een niet-christen zo'n mooi leven kan leiden? Zijn we dan ook niet soms vol vragen over zulke zaken? Maar als we de psalm verder lezen, staat er in vers 17 "totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte". En even verderop in vers 18 "Gij doet hen vallen in verwoestingen". Welk een troostrijke en hoopvolle woorden spreekt Asaf in vers 26 "Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mij Deel in eeuwigheid". Wat een bemoediging!

-16

De maand februari ligt alweer achter ons. Op het moment van schrijven hebben we een mooie JV-avond gehad over 'Houseparty's en andere feesten'. Nou, eigenlijk ging het meer over de wereld tegenover de Vader (gelijkenis van de verloren zoon). We hebben echt heel mooie gesprekken gehad over dit onderwerp. Mocht je deze JV-avond gemist hebben, ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Het is steeds erg gezellig om elkaar weer te zien, het met elkaar over serieuze maar ook over minder serieuze dingen te hebben. En natuurlijk een snackje te eten of andere 'gezonde' voeding 😊

+16

Afgelopen keer hebben Thomas, Bas en Peter de inleiding gehouden. Hun thema was "vervolgning in Nederland". Hoe ver zijn we er nog vandaan? Of voelen we ons soms al in het nauw gedreven door politiek en overheid? Efeze leert ons om de gehele wapenrusting Gods aan te nemen, opdat wij kunnen wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Daarom is het gebed voor politiek en overheid zo belangrijk. Is het ook ons gebedspunt?

De volgende + 16 avond staat op 22 maart 2019. Be there!

De data voor maart 2019:

- 1-3 Voorjaarsvakantie
- 8-3 Activiteitenavond hele JV (hou je app in de gaten!)
- 15-3 JV -16, thema Joodse feesten: Purim
- 22-3 JV +16, inleiding door Rik en Rutger
- 29-3 JV -16, thema Joodse feesten: Pascha

Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

*Hartelijke groeten van het JV-bestuur,
Arja, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette en Ernst*

Puzzelhoekje

Ha jongens en meiden,

Ook deze maand kunnen jullie weer hard gaan puzzelen en kleuren. Dit keer gaat het over David. Je weet vast wel wie David is. Over David staat heel veel geschreven in de Bijbel, hoe hij eerst een schaapsherder was bijvoorbeeld, van dat moment heb ik een kleurplaat gevonden. David die op de schapen let en daarbij ook nog op de harp speelt, waar hij ook heel goed in was. In 2 Samuël 9 lees je ook een verhaal over David. Dan is hij al een stuk ouder en al koning. Hij heeft beloftes gedaan aan zijn vriend Jonathan, in dit hoofdstuk gaat hij die vervullen. Over dit hoofdstuk gaat de puzzel ook. Weet je een antwoord niet, dan kun je die opzoeken in de Bijbel. Zorg er dan wel voor dat je de Statenvertaling gebruikt, anders kloppen de antwoorden niet 😊.

Als je de puzzel en/of kleurplaat af hebt dan mag je hem voor 31 maart mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.

Veel succes weer!

Groetjes, Christien



1. Hoe heet de koning in deze geschiedenis?
2. Hoe heette zijn beste vriend?
3. De vader van zijn vriend heette
4. De koning heeft zijn vriend beloofd voor zijn te zorgen.
5. Hoe heet de zoon van zijn vriend?
6. Die zoon is aan beide voeten (vs. 3).
7. Toen hij klein was is hij
8. Koning David wil hem goed
9. De koning geeft hem het van zijn opa terug (vs. 7).
10. Wie moet er voor het land zorgen? (vs. 9 en 10)
11. Mefiboseth noemt zich een dode
12. De koning wil dat hij mee-eet aan zijn (vs. 7).
13. Zo wordt Mefiboseth als één van koning Davids

Kleurplaat



[Verhaal](#)

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen)

De gestolen slee

Het was in de winter van 1829 dat een man met de naam John Cotton naar het kleine plaatsje Marshfield in Vermont, Amerika verhuisde. Hij vond een huis en probeerde in zijn onderhoud te voorzien door klokken te verkopen en voor een boer te werken. Toen hij ongeveer zes weken in Marshfield woonde vroeg hij zijn buurman, meneer Preston, of hij zijn paard en slee drie dagen kon lenen. Omdat mensen in deze kleine boerengemeenschappen altijd bereid waren om elkaar te helpen, ging meneer Preston daarmee akkoord. Maar na vier dagen begon de familie Preston zich zorgen te maken. Er was geen spoor van John Cotton te bekennen. Had hij een ongeluk gehad? Of kon hij het paard en de slee gestolen hebben? Meneer Preston besloot om informatie in te winnen over John Cotton. Omdat er mijlenver geen sheriff woonde, vroeg meneer Preston het een aantal mensen met wie John Cotton had gepraat of aan wie hij klokken verkocht had. Hij ontdekte dat de man een aantal mensen behoorlijk veel geld schuldig was. Meneer Preston ontdekte ook dat de man verschillende dingen gestolen had van de boer voor wie hij werkte. "Hij is al vier dagen weg, Preston," zei meneer Bennett, de boer. "Je kunt hem met geen mogelijkheid meer inhalen, en hem al helemaal niet opsporen." Meneer Preston knikte bedroefd. Het verlies van een paard en een slee was een vreselijke slag voor een pioniersfamilie die het toch al moeilijk had. "Ik wil je met plezier een paard lenen," bood de boer aan, "maar ik heb geen extra slee." "Bedankt, Bennett," antwoordde meneer Preston, die het aanbod dankbaar aannam. Ik zal je terugbetalen zo snel ik kan." Meneer Bennett knikte. Hij wist hoe moeilijk het was om zelfs de kleinste benodigdheden te betalen. Maar hij gaf meneer Preston met plezier het paard. "God zal voor jou en je familie zorgen," zei de boer. "Ja, dat zal Hij," antwoordde meneer Preston, maar hij maakte zich zorgen. Hoe kon hij meneer Bennett betalen voor het paard? En hoe kon hij een slee kopen? Drie weken gingen voorbij, en John Cotton had nog steeds niets van zich laten horen. Op een avond, toen hij binnenkwam na zijn werk, glimlachte meneer Preston naar zijn vrouw. "Ik zal me geen zorgen meer maken over mijn slee en mijn paard. Ik geloof dat de Heere ze bij me terug zal brengen," zei hij kalm. "Waarom denk je dat?" vroeg zijn vrouw. "Ik ben er al een poosje over aan het bidden," antwoordde hij. "Ik heb God gevraagd om John Cotton tegen te houden. Daarom zal Hij ervoor zorgen dat ik mijn paard en slee terugkrijg. Ik geloof dat de Heere mijn gebed zal beantwoorden." Meneer Preston werd vervuld door de vrede die alleen de Heere aan Zijn mensen kan geven. Hij had zijn zorgen bij de Heere neergelegd, en vertrouwde er nu op dat de Heere de zaken zou rechtzetten. Een aantal dagen later nam meneer Preston het paard van meneer Bennett en reed hij naar de stad om voorraden te halen. Hij stopte bij het postkantoor; hij was nu toch in de stad. Bij zijn post zat een brief met een stempel van Littleton in New Hampshire. Verbaasd opende meneer Preston die brief. Dankbaarheid vulde zijn hart toen hij het korte bericht las. "Meneer Preston, ik ben de herbergier hier in Littleton. Omdat John Cotton niet kan schrijven vroeg hij me om u te vertellen dat hij uw paard en slee hier achtergelaten heeft. Kom naar de herberg van Littleton, en vraag naar John Niles." Meneer Preston ging snel naar huis om het blijde nieuws met zijn vrouw te delen. Samen troffen ze voorbereidingen voor de reis van meneer Preston naar Littleton. De volgende dag vertrok meneer voor zijn reis van zestig kilometer naar Littleton. Daar vond hij zijn paard en slee, die er zonder kleerscheuren afgekomen waren. John Niles, de herbergier, vertelde meneer Preston wat hij wist van het vreemde verhaal. "Vorige week, rond middernacht, kwam John Cotton hier en vroeg om een maaltijd. Hij wilde niet tot de morgen blijven, maar wilde zo snel mogelijk vertrekken. Maar hij wilde het paard en de slee hier achterlaten en vroeg me om u dat bericht te sturen. Hij leek slecht op zijn gemak, en legde uit dat hij het paard en de slee had willen gebruiken om een schuld aan iemand af te betalen. Hij vertrok om ongeveer twee uur 's morgens op een oud paard dat hij eerder achter de slee gebonden had." John Cotton heeft nooit de schulden betaald die hij had bij anderen in het gebied, en sinds die dag heeft nooit meer iemand iets van hem gehoord. Zie hoe de Heere zorgt voor Zijn mensen! Zie hoe de Heere Zijn volk leert om op Hem te vertrouwen, zelfs als dingen menselijk gesproken onmogelijk lijken! "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus' (Filippenzen 4:6-7)

Vraag: Wat was de reden voor Prestons gemoedsrust en waarom werd de slee uiteindelijk teruggegeven?

Bijbellezen: 1 Samuel 5:1 - 6:16

[Overige berichten](#)

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 21 maart per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Bidden is, je lege handen,
heffen naar omhoog,
En dan in dat uur beseffen,
nu sta ik oog in oog.

Bidden is, gesloten deuren,
opendoen voor God,
en het Hem oprecht beloven,
ze gaan nooit meer op slot.

Bidden is, Hem alles zeggen,
op elk uur van de dag.
Heel je nood in Handen leggen,
wat het ook wezen mag.

Bidden is, je toevertrouwen,
niets minder en niets meer.
Bidden is, eenvoudig zeggen:
- hier ben ik dan, o Heer! -