

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.  
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318-70 16 25 06-54 21 52 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06-53 35 33 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318-41 83 04
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06-57 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318-43 18 41 06-20 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318-65 59 22 06-17 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318-62 59 18 0318-57 21 66
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06-18 97 74 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318-84 32 96
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318-75 63 18
Redactie Quo Vadis	ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318-70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318-48 40 74

## Meditatie

*'... de Geest niet hebbende'*

Judas 1:19b

Dat bijna iedere lezer van deze meditatie in de Heilige Geest gelooft, staat voor mij vast. De meeste mensen zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn maar weinig kerkmensen die niet vaak de bekende woorden uit onze oude catechismus gehoord hebben: "Ik geloof in God, de Heilige Geest, Die mij geheiligt heeft en al Zijn uitverkorenen." Desondanks zou het voor velen goed zijn om eens te overdenken wat zij meer weten van de Heilige Geest, dan alleen Zijn Naam. In hoeverre hebt u kennis aan het werk van de Geest? Wat heeft Hij voor u gedaan? Welke zegen hebt u van Hem ontvangen?

Van God de Vader zou u kunnen zeggen: Hij heeft mij en de gehele wereld geschapen. U zou kunnen zeggen van God de Zoon: Hij stierf voor mij en voor de gehele mensheid. Maar kunt u nu ook iets zeggen van de Heilige Geest? Kunt u met enige zekerheid zeggen: Hij woont in mij en heiligt mij? In één zin: Hebt u de Heilige Geest?

Uit onze tekst blijkt dat er ook zoiets is als, het niet hebben van de Geest. Op deze zaak wil ik uw aandacht vestigen. Deze zaak is naar mijn mening van levensbelang voor alle tijden. Maar in onze dagen is deze kwestie van buitengewoon belang. Want een helder inzicht omtrent het werk van de Heilige Geest is het beste afweermiddel tegen de vele valse leringen die in deze tijd opgeld doen. Vergun mij om u enkele zaken voor te stellen die, onder Gods zegen, licht kunnen verschaffen over het onderwerp van het hebben van de Geest.

Laat mij u dan allereerst uitleggen hoe belangrijk het is de Geest te bezitten. Het is absoluut noodzakelijk, dat er over dit punt geen onduidelijkheid bestaat. Als u dit niet begrijpt, zal het verdere van mijn betoog voor u als een slag in de lucht zijn. Zet uw gedachten hier eens stil en de helft van het werk, dat ik voor uw ziel wil doen, is al gedaan! Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt: Het belang daarvan zie ik niet in. Veronderstel eens dat ik de Geest niet heb; welk kwaad kan me dan overkomen? Ik probeer mijn plicht te doen in deze wereld. Ik bezoek mijn kerk regelmatig en het Heilig sacrament gebruik ik ook wel. Ik geloof, dat ik net zo goed een Christen ben als mijn burens. Ik doe mijn gebeden. Ik vertrouw dat God mijn zonden om Christus' wil zal vergeven. Ik zie niet in waarom ik uiteindelijk niet in de hemel zou kunnen komen, zonder mij zorgen te maken over de Geest.

Als dergelijke gedachten nu ook bij u leven, vraag ik u dringend dit te lezen. Dan zal ik proberen om u tot andere gedachten te brengen. Geloof me, niets minder dan de zaligheid van uw ziel, hangt af van het 'hebben van de Geest'. Leven of dood, hemel of hel, eeuwig geluk of eeuwige rampzaligheid hangen samen met dit onderwerp. Bedenk dat, als u de Geest niet hebt, u geen deel hebt aan Christus en geen recht hebt op de hemel. De woorden van de heilige apostel Paulus zijn krachtig en niet mis te verstaan: 'Zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe'. En de woorden van de apostel Johannes zijn niet minder duidelijk: 'En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft'. Het inwonen van God, de Heilige Geest, is een kenmerk van alle ware gelovigen. Dit is het teken van de Herder voor de kudde van de Heere Jezus, dat hen onderscheidt van de rest van de wereld. Het is het merkteken van de edelsmid voor de echte kinderen van God, dat hen afzondert van de verontreinigingen van valse leraren. Het is het zegel van de Koning Zelf voor Zijn uitverkorenen, waaraan zij kunnen weten Zijn eigendom te zijn. Het is de verdienste die de Verlosser aan Zijn gelovige discipelen geeft, terwijl zij in het lichaam zijn, als een onderpand van de totale en volkomen verlossing, die komt. Dit is de zaak van alle gelovigen. Zij allen hebben de Geest!

Laat het zonneklaar zijn dat hij, die de Geest niet heeft, Christus niet heeft. En wie Christus niet heeft, heeft geen vergeving van zonden, geen vrede met God, geen recht op de hemel, geen gegronde hoop op gered te zijn. Zijn godsdienst is net als het huis, dat op zandgrond gebouwd was. Zij mag schoon lijken, als de zon schijnt. Zij mag hem voldoening geven in voorspoed en gezonde dagen. Maar als de stormvloed komt en de wind aanwakkert, als ziekte en zorgen hem overkomen, zal het geen stand houden, zodat hij ten laatste onder haar puinhopen bedolven wordt. Hij leeft zonder een goede hoop en sterft zonder een gegronde hoop. Hij zal

slechts opstaan tot eeuwig afgrijzen. Hij zal voor de rechterstoel staan om veroordeeld te worden. Hij zal de heiligen en de engelen zien en bedenken dat hij bij hen had kunnen zijn, maar het is te laat! Hij zal ontelbaren zien, verloren net als hij, en zij kunnen hem niet helpen, want het is te laat. Dit zal het einde zijn van de mens die de hemel denkt te bereiken zonder de Geest.

Laat deze zaken goed tot u doordringen en vergeet ze nooit meer. Zijn zij het herinneren niet waard?

Geen Heilige Geest in u	- géén deel aan Christus!
Geen deel aan Christus	- géén vergeving van zonden!
Geen vergeving van zonden	- géén vrede met God!
Geen vrede met God	- géén recht op de hemel!
Geen recht op de hemel	- géén toelating in de hemel!
Geen toelating in de hemel	- en wat dan?

*Amen*

*De meditatie is van de hand van John Charles Ryle (1816 - 1900). Hij was predikant in de Anglicaanse Kerk. Op 64-jarige leeftijd werd hij bisschop in Liverpool. Hij heeft dit ambt twintig jaar (tot zijn dood) bekleed. In de verkondiging van het Woord heeft J.C. Ryle in de Reformatorische traditie gestaan.*

### Kerkdiensten

2 juni	10.00 uur 18.45 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. A.A.F. v.d. Weg ( <i>Apeldoorn</i> ) Ds. W.J.C. van Blijderveen ( <i>Woudenberg</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
9 juni <i>1<sup>e</sup> pinksterdag</i>	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie
10 juni <i>2<sup>e</sup> pinksterdag</i>	10.00 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. van Klinken ( <i>Stolwijk</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
16 juni	10.00 uur  18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek ( <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> ) Kand. D.H.J. Folkers ( <i>Apeldoorn</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie
23 juni	10.00 uur  18.30 uur  1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek ( <i>Bediening Heilig Avondmaal</i> ) Ds. W. Schinkelshoek ( <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie

30 juni	9.30 uur(!) <i>i.v.m. NK wielrennen in Ede</i>	Kand. M. Diepeveen ( <i>Stellendam</i> )
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Geluidsinstallatie

### [Vanuit de pastorie](#)

Het is u bekend dat we met een groep uit de gemeente een aantal dagen in Israël zijn geweest. Het was een mooie en enerverende reis. Veel gezien en gehoord. Hieronder een kort verslag van deze reis. Ze is van de hand van mijn vrouw en Teuni Jansen.

Shalom,

We hebben met elkaar een fijne, leerzame en verdiepende reis naar Israël gehad. Dinsdagmorgen 30 april zijn we naar Israël vertrokken. De vliegreis ging voorspoedig. De gids en de bus met chauffeur stonden klaar om ons naar het hotel te brengen in Netanya. Het hotel stond aan de zee, en we hebben 's avonds heerlijk gewandeld langs de boulevard. De volgende dag hebben we onze reis voortgezet naar Caesarea en ook een bezoek gebracht aan de bekende berg Thabor, waar we een prachtig uitzicht hadden over het dal van Jizreël. We sliepen in kibboets Ami'ad in het noorden van Israël. Die avond was er in deze kibboets een herdenking van de Holocaust. We hebben deze herdenking bijgewoond. Een aantal mensen uit de kibboets lazen hun verhaal voor, wat hun familie had meegemaakt in deze verschrikkelijke tijd. Er stonden zes kaarsen die door verschillende mensen werden aangestoken. Aangrijpend dat tijdens deze ceremonie een jong meisje een lied zong en niet verder kon zingen door emoties. Eén van de aanwezigen was een vrouw die Nederlands sprak en het concentratiekamp Bergen-Belsen heeft overleefd. Zij heeft ons later op de avond haar levensverhaal verteld.

We zijn nog één dag in het noorden van Israël gebleven waarbij we gevaren hebben op het meer van Galilea. Vervolgens hebben we de berg Bental bezocht waar over het strategisch belang van de Golan hoogvlakte is verteld voor Israël. De bronnen van de Jordaan, aan de voet van de berg Hermon hebben we gezien en ook gestaan bij de restanten van het altaar wat Jerobeam bouwde bij Dan.

Vrijdag zijn we naar de berg geweest waar de Heere Jezus vermoedelijk de Bergrede met de zaligsprekingen heeft uitgesproken, daar hebben we de zaligsprekingen horen lezen. Vervolgens zijn we gelopen naar het Tabga - klooster waar zeer waarschijnlijk de wonderbaarlijke spijziging heeft plaats gevonden. Daar hebben we stil gestaan bij deze geschiedenis vanuit het evangelie van Markus. Daarna zijn we naar het zuiden gegaan, richting Jeruzalem. Bij Hineni, een organisatie die o.a. veel doet voor overlevenden van terroristische aanslagen, hebben wij met elkaar een speciale sabbatsmaaltijd gegeten. Het eten was heerlijk, en tussen de gangen door werd er uitgelegd wat ze allemaal doen tijdens zo'n sabbatsmaaltijd op vrijdagavond. Het was een bijzondere ervaring.

Op zaterdag hebben we op de Olijfberg gestaan en Jeruzalem met het voormalige tempelplein zien liggen. Daarna hebben we Gethsemané en de graftuin bezocht en konden we kijken in het lege graf. In de graftuin is het opstandingsevangelie gelezen, hebben we er gezongen en een moment van stilte gehouden. In Jeruzalem was het spannend vanwege de raketaanvallen vanuit de Gazastrook. We werden door de gids goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, maar hebben ook zichtbaar ervaren dat dit volk onder voortdurende spanning leeft. Kinderen in een park worden bewaakt door een soldaat.

Zondagmorgen hoorden we een preek over de eerste zaligspreking: "Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen."

Zondagavond hebben we een Bijbelstudie over Jozua gehad. Tussendoor hebben we genoten van de rust in een park in Jeruzalem.

Op maandag gingen we op weg naar de Negev-woestijn. Drijven in de Dode Zee is een aparte ervaring. Verschillenden hebben ervan genoten. We brachten ook een bezoek aan Massada, bekend vanwege de belegering van joodse opstandelingen door de Romeinen. Een laatste bolwerk na de verwoesting van de

tempel in 70 na Chr. Daarna zijn we gegaan naar de oase van Nahal David, bij Ein Gedi, waar we gewandeld hebben. Deze plaats is bekend omdat David zich daar verborgen had voor Saul. We zijn verder de Negev-woestijn in gegaan om daar in een Bedoeïenenkamp Kfar Hanokdim de nacht door te brengen. Voor ons allen een heel bijzondere ervaring. Weg uit onze comfortzone hebben we iets geproefd van het woestijnleven, daarbij denkend aan o.a. Abraham.

In dit kamp kwamen ook Albert en Esther Knoester (ze worden door de HHK financieel gesteund voor hun arbeid in Israël) eten, en hebben ons die avond iets verteld over hun werk in het inloophuis in Dimona, wat zij samen beheren. Aangrijpend was hun verhaal over de haat die zij ondervinden van de orthodoxe joden, maar bemoedigend om te horen dat ze tegelijk ook wegwijzers mogen zijn voor joden die op zoek zijn om de Heere Jezus te leren kennen. Zij hebben ons gebed nodig. Een verrijkende avond.

Op dinsdag hebben enkelen eerst op een kameel gereden en vervolgens brachten we een bezoek aan het graf van Ben Goerion (de eerste president van Israël) en hier hadden we ook een prachtig uitzicht op Maktesh Ramon, de grootste krater ter wereld. We maakten een schitterende wandeling bij Ein Avdat. (dat is een spectaculaire kloof in de woestijn die uitmondt in een waterval). Op dinsdagavond hebben we de dodenherdenking - Yom Hazikaron - bijgewoond bij de Klaagmuur. Om precies acht uur klonken er sirenes. Gedurende een minuut stond het verkeer stil uit eerbied en respect aan de gevallen. Bij de Klaagmuur werd o.a. door de president van Israël het woord gevoerd. Een soldaat zong een lied en vervolgens zong iedereen het Israëlische volkslied Hatikvah (lied van de hoop).

Op woensdagmorgen om 11.00 uur klonk weer de sirene, nu gedurende twee minuten, en begonnen officiële en plaatselijke herdenkingsbijeenkomsten op begraafplaatsen waar soldaten zijn begraven. Op deze dag waren veel winkels en restaurants gesloten. Het is in Israël dan een nationale treurdag. Deze treurdag verandert in de avond tussen 19.00 en 20.00 uur in een feestdag met de officiële ceremonie van Israëls Onafhankelijkheidsdag bij de nationale militaire begraafplaats op de Herzlberg. Indrukwekkende momenten, zeker nadat we net een bezoek gebracht hadden aan het Holocaustmuseum Yad Vashem.

Op woensdag 8 mei hebben we gedwaald door de Oude Stad. Door de smalle straten van Jeruzalem hebben we de Via Dolorosa gelopen en hebben we o.a. de overblijfselen van het badwater van Bethesda gezien. In de beroemde kruisvaarderskerk -Annakerk- hebben we gezongen. Want het is een kerk met een prachtige akoestiek. Bij de Grafkerk eindigt de Via Dolorosa.

We zouden nog veel meer kunnen vertellen, zoveel indrukken hebben we opgedaan. De terugreis is eveneens voorspoedig gegaan.

Eenieder van ons is naar huis gegaan met een verrijkende, indrukwekkende herinnering aan een prachtige reis die in goede harmonie is verlopen.

*Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan allen,  
Fam. ds. W. Schinkelshoek*

[Van de kerkenraad](#)

### **Belijdenis**

Op 9 juni, 1<sup>e</sup> pinksterdag, hopen de volgende belijdeniscatechisanten in het midden van de gemeente, voor Gods aangezicht, belijdenis van het geloof af te leggen:

- Pieter Grinwis, Edeseweg 48b te Bennekom
- Laurus Johannes Jongeneel, Bildersstraat 28 te Ede
- Anton van de Pol, Grootveld 69 te Ede
- Cornelis Top, Willem Lodewijklaan 10 te Ede
- Simone Top - Doeleman, Willem Lodewijklaan 10 te Ede
- Carolien Visser, Loevestein 31 te Ede
- Jan Jurrian van Waaij, Bildersstraat 28 te Ede
- Christien Klara van Wageningen, Veldhuizerbrink 4 te Ede

In de achterliggende weken heeft de kerkenraad met de belijdeniscatechisanten persoonlijke gesprekken gevoerd, waarbij met hen gesproken is over de inhoud van hun belijdenis. Afgelopen dinsdag heeft de aannemingsavond plaatsgevonden.

We zijn dankbaar dat er opnieuw catechisanten zijn die het verlangen hebben om de Naam van de Heere te belijden en dat ook openbaar willen uitspreken in de gemeente. Het is geen vanzelfsprekendheid in een samenleving waarin de kerkverlating groot is. *“Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.”*

We wensen de nieuwe belijdende leden een goede voorbereidingstijd toe in aanloop naar de belijdenisdienst en vragen u als gemeente biddend om hen heen te staan.

## Winterwerk

Met de zomer voor de deur, loopt het winterwerk weer op z'n einde. De meeste verenigingen en clubs hebben hun laatste activiteiten gehad of zullen dit de komende maand nog hebben. Wat een zegen van de Heere om als gemeente op verschillende manieren op elkaar betrokken te zijn. Daarnaast hebben we het afgelopen seizoen ook nagedacht over 'het Fundament', waarbij verschillende thema's aan de orde zijn gekomen. We danken iedereen die het afgelopen seizoen zich vrijwillig heeft ingezet om zijn/haar gaven te geven voor de gemeente, en dat we zo met elkaar een prachtig winterseizoen hebben gehad. Dit niet uit eigen kracht, maar alles alleen onder de zegen van de Heere!

## NK Wielrennen

D.V. Zaterdag en zondag 29 en 30 juni is er een wielrenwedstrijd in Ede. Er is overleg geweest met de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder om de overlast voor de kerkdienst te beperken. De morgendienst wordt een halfuur vervroegd en vóór de avonddienst is de wedstrijd afgelopen. In onderstaande tabel staan de wegen, waar u last van hindernissen kunt hebben, in de vorm van afzettingen. Afgesproken is dat er geen kramen en muziekactiviteiten in de buurt van de kerk zullen zijn. Voor meer informatie zie: <https://www.nk2019.nl/info/parcoursen/>

## Zondag 30 juni 2019

*Verwachte start-, doorkomst- en finishtijden wegwedstrijden heren*

ZONDAG 30 JUNI 2019									
HEREN GEM. 44 KM/U	Heren - 223,4 km - 9 omlopen								
	1e omloop	2e omloop	3e omloop	4e omloop	5e omloop	6e omloop	7e omloop	8e omloop	9e omloop
Vertrek: Arnhemseweg, Ede	12:05								
Bovenbuurtweg, Bennekom	12:19	12:54	13:28	14:02	14:37	15:11	15:45	16:20	16:51
Mansholtlaan, Wageningen	12:21	12:56	13:30	14:04	14:39	15:13	15:47	16:22	16:56
Hartenseweg, Wageningen-Hoog	12:30	13:05	13:39	14:13	14:48	15:22	15:56	16:31	17:04
Keijenbergseweg, Bennekom	12:32	13:07	13:41	14:15	14:50	15:24	15:58	16:33	17:06
Bennekomseweg, Ede	12:38	13:13	13:47	14:21	14:56	15:30	16:04	16:39	17:12
Finishpassage Arnhemseweg, Ede	12:41	13:16	13:50	14:24	14:59	15:33	16:07	16:42	
Finish: Arnhemseweg, Ede									17:15

## Redactie kerkbode

Met ingang van deze kerkbode is de hoofdredactie overgedragen aan ds. Schinkelshoek. Henk Oudijn blijft de eindredactie verzorgen en zal hierbij ondersteund worden door Janneke van Leeuwen.

## Pastoraat

### **Ziek zijn**

*Ik lig reeds lang te wachten,  
Te wachten... maar de ziekte neemt geen keer.  
Verstorven zijn mijn zuchten en mijn klachten,  
En ik zeg alleen: 'Wees mij genadig, Heer'.*

*Ik zou graag voor anderen willen leven,  
Vooraf voor hen, door mij het meest bemind.  
Dan waren zij van al die zorg ontheven,  
Nu ben ik hulpbehoevend als een kind.*

*Ik lijk een vogel met geschonden vleugels,  
Die vliegensmoede van verzorging leeft.  
Zo nam God uit mijn leven weg de teugels,  
Die men zo graag in eigen handen heeft.*

*Ik worstel in mijn ziekte met Zijn wil,  
Met Hem, die mij het leven heeft gegeven.  
Ik weet: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.  
Zijn genade en barmhartigheid maakt mij stil.*

### **Rouw**

Al de families in rouw bidden wij Gods nabijheid, troost en ondersteuning toe met dit verlies. Voor ons zijn het roepstemmen die ons wijzen op het eindige van ons leven. Stemmen die ons zeggen: Vandaag zij en morgen wij! Daarom geldt voor ons: Memento Mori!

We denken aan en bidden ook voor die gemeenteleden die door verschillende omstandigheden, hetzij door lichamelijke, hetzij door psychische zorgen niet meer in de kerk kunnen komen. Dat hun troost moge zijn:  
*Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen.*

## Uit de gemeente

### Roosters en data

#### **Oppasrooster**

2 juni	Mw. H. van de Pol, Mw. E. Kroon Christien van Wageningen, (reserve: Anke van der Vliet)
9 juni	Mw. A. Mouthaan, Mw. A. Aalbers, Mw. G. Koekoek
<i>Belijdenisdienst</i>	Annemijn Pluimers, Rebecca Adam, (reserve: Anna-Maria-Buitink)
10 juni	Mw. C. van der Sluys, Mw. M. Koudijs
<i>2<sup>e</sup> pinksterdag</i>	Ellen Visser, (reserve: Hadassah Adam)
16 juni	Mw. C. Huttinga, Mw. N. de Kool Géke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)
23 juni	Mw. E. Kroon, Mw. H. van de Pol
<i>Heilig Avondmaal</i>	Yvonne Kortenhoff, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
30 juni	Mw. S. van Harten, Mw. G. Koekoek Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)



7 juli

Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. A. Aalbers  
Marieke van Leeuwen, (reserve: Rebecca Adam)

### **Kerkautoroster**

*Zondag 2 juni*

Ede: mevr. van Wageningen 06-27 52 23 53  
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318-41 57 15

*Zondag 9 juni*

Ede: fam. Vink 06-51 55 23 30  
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06-42 48 31 34

*Maandag 10 juni*

Ede: fam. van Steenberg 06-49 46 59 20 / 0318-63 39 74  
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318-41 34 83

*Zondag 16 juni*

Ede: mevr. Heij 0318-65 59 22 / 06-17 82 08  
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

*Zondag 23 juni*

Ede: fam. Zondag 06-12 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318-41 57 15

*Zondag 30 juni*

Ede: mevr. van Wageningen 06-27 52 23 53  
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318-56 15 49

### Diaconie

#### **Bestemming collecten**

*Op zowel de 1<sup>e</sup> als de 2<sup>e</sup> pinksterdag is, zoals gebruikelijk, de diaconale collecte bestemd voor de zending.*

*Op zondag 16 juni staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. Voor 2019 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie hiervoor de kerkbode van mei jl.*

*Op zondag 23 juni vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de offerblokken en de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels, wat vanuit Nederland zijn doorgang vindt. Laten we hen mild gedenken en hen blijvend in onze gebeden meenemen!*

*Op zondag 30 juni zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming 'Welzijnsvoorzieningen'. Opbrengsten van deze collecte worden onder andere besteed aan onderstaande initiatieven. Voor meer informatie zie ook [www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat](http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat). Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!*

Huiselijk geweld is iets wat helaas regelmatig voorkomt. Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Wat te doen in zo'n situatie? Stel eens voor dat desbetreffende over 10 jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u ervan af wist. De generale diaconale commissie steunt daarom een project waarbij hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers advies kunnen vragen aan een christelijke hulpverlener. Naast het project huiselijk geweld organiseert de generale diaconale commissie jaarlijks een bijeenkomst voor (aspirant) pleegouders en biedt de commissie (in samenwerking met De Vluchtheuvel) gastopvang aan. Dit is



bedoeld voor jongeren die een time-out nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere hulp nodig is.

De collecten op de andere zondagen in juni die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken. Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

### **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar**

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318 - 62 59 18 of Dirmia van der Welle 0318 - 57 21 66 of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

### **Thuis in Zuid**

Daar zit je dan. Boodschappen gedaan voor een lunch voor twintig personen; uiteindelijk soep en sandwiches klaar gemaakt voor tien personen, want ja, het is ramadan, en dan missen we aardig wat mensen. Bovendien is het voor het eerst dat we een lunch aanbieden en werkt de pr nog niet op volle toeren.

Vooraf hadden we als vrijwilligers met elkaar gebeden of de Heere de juiste mensen bij ons wilde brengen... En dan komen er maar drie bezoekers...

Zijn we teleurgesteld? Nee! Want wat gebeurt er? Een jonge vrouw deelt ons haar zorgen om haar familie, door wie ze zich zo afgewezen voelt, en vraagt ons speciaal voor haar oma te bidden. Een andere bezoeker (iemand die iedere ochtend voor het werk van Thuis in Zuid bidt!) schroomt niet, maar gaat ons voor in gebed voor deze jonge vrouw en haar oma.

Na de lunch, met de overgebleven sandwiches in mijn tas, loop ik door de hal van de flat. Daar zit meneer B. op zijn scootmobiel. Hij is psychisch ziek en waarschijnlijk ook dementerend. Kan eigenlijk niet meer voor zichzelf zorgen. Maar weigert de meeste hulp. We weten dat hij soms nauwelijks te eten heeft. Ik heb nog genoeg in mijn tas. "Meneer, wilt u brood?" "Ja!"

Buiten voor de flat staat mevr. E. "Hallo E., ik heb je gisteren en vandaag gemist bij Thuis in Zuid!" En zo komt het volgende gesprek op gang. Mevr. E. is psychisch ernstig ziek. Maar komt de laatste tijd vaak bij ons een praatje maken en een kop thee drinken. Ze lijkt er wat van op te fleuren. Verheugd vertelt ze me dat ze, na 30 jaar, heeft besloten dat ze vanaf nu zelf haar medicijnen bij de apotheek gaat halen, 400 meter verderop. Een enorme overwinning voor haar! Ik ben blij met haar en voor haar.

Zomaar drie ontmoetingen rondom een lunch. We breiden ons werk steeds meer uit. Vanaf mei bieden we iedere dag een activiteit of inloophmoment aan. En dan gaat het niet allereerst om aantallen bezoekers. Maar om echte ontmoetingen...

Helpt u ons mee? U/jij kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij onze vrijwilligerscoördinator vanuit Stichting Ontmoeting, Erika ten Hove ([ethove@ontmoeting.org](mailto:ethove@ontmoeting.org)).

### **[Kerkvoogdij](#)**

### **Collectemunten**

In de komende periode kunt u op woensdag 5 en donderdag 27 juni collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

## **Klusmorgen**

De komende maanden zijn er geen klusmorgens i.v.m. de vakantietijd. De eerstvolgende klusmorgen is op zaterdag 14 september. Schrijft u het in uw agenda? We hopen op uw komst!

### **'Wie een Bijbel heeft, neme hem mee'**

*Stel nu het volgende. U zit zondag in de kerk en naast u schuift op het allerlaatst een voor u onbekende persoon aan. Zonder Bijbel. U denkt: Jammer, die man heeft geen Bijbel bij zich. Laat ik er een voor hem halen in de hal. In de hal treft u een leeg schap aan. U denkt: Jammer, alle leenbijbels zijn op. Dan kijkt u in uw rechterhand: een leenbijbel...*

*U begrijpt: de leenbijbels in de kerk zijn voor de gasten en voor die keer dat u uw Bijbel vergeten bent. Neemt u alstublieft uw eigen Bijbel mee naar de kerk?*

Bovenstaand artikel stond in de kerkbode van oktober 2018. Enkele weken geleden werd dit helaas een beschamende werkelijkheid: We konden een gast geen leenbijbel aanbieden omdat de kast helemaal leeg was. Daarom nogmaals de vraag: Wilt u (en ook uw kinderen) een Bijbel naar de kerkdiensten meenemen?

## [Activiteitencommissie](#)

### **Gemeentedag**

Op D.V. zaterdag 15 juni is de gemeentedag! We zijn bezig er een mooi en sportief programma van te maken, met een sporttoernooi, een fietstocht, een dienstenveiling en een maaltijd. Iedereen is welkom. De *fietstocht* kan gestart worden tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij de kerk, de route is 10 à 15 km. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Tijdens het *sporttoernooi* ga je zowel voetballen als volleyballen. Voor omkleedruimte wordt gezorgd, toegang is gratis. Graag aanmelden via het formulier op de website. De planning van het sporttoernooi is: 13.00 uur verzamelen bij de kerk, 13.30 uur start van het toernooi. Het toernooi zal uiterlijk 17.00 uur afgelopen zijn. Het toernooi wordt op loopafstand van de kerk gehouden. Uiteraard hebben we ook publiek nodig bij het sporttoernooi, hartelijk welkom om onze sportieve gemeenteleden te komen aanmoedigen!

Om 16.30 uur gaat de pan aan en is er de mogelijkheid om met elkaar *de maaltijd* te gebruiken. Evenals voorgaande jaren kunt u weer strippenkaarten kopen en daarmee uw eten betalen.

De *dienstenveiling* willen we starten om 17.30 uur, u kunt uw diensten aanmelden via het formulier op de website tot uiterlijk 8 juni. We zijn benieuwd wat u deze keer aanbiedt!

We zijn nog op zoek naar *vrijwilligers*; scheidsrechters voetbal en volleybal, iemand voor bij het springkussen, hulp bij het opbouwen van de tent (vanaf 10.00 uur) en hulp bij de catering in de keuken. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website.

Natuurlijk mag het *springkussen* niet ontbreken en kan er weer heerlijk gesprongen worden.

We proberen om 19.00 uur de gemeentedag af te ronden.

### **Voetballen**

28 juni hopen we weer te gaan voetballen bij Landgoed Kernhem, we beginnen om 19.30 uur. Er is een whatsapp-groep waarin de laatste mededelingen worden gedaan, hiervoor aanmelden kan door te appen naar Martin: 06-34561151. Wel meedoen maar niet in de app-groep? Mail dan naar [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl).

## [Zending en evangelisatie](#)

### **Bijbelvertaalwerk familie Karels**

Jacob is inmiddels gewend aan de nieuwe werkverdeling. Zoals u in de Nieuwsbrief hebt kunnen lezen is hij iets minder gaan werken bij Wycliffe om nieuw werk op te pakken bij Net Foundation. De combinatie is goed te doen. Het Wycliffe-werk is voor Jacob bekend, op dit moment is hij bezig vertaalcontroles voor te bereiden. Daarin is het een fijne afwisseling om ook voor Net Foundation werk te doen.

Mocht u de nieuwsbrief gemist hebben, dan kunt u deze nog vinden in de kerk onder het prikbord. In de nieuwsbrief gaat Jacob ondermeer in op het werk dat hij bij Net Foundation heeft opgepakt. We zullen ons als TFC natuurlijk vooral blijven bemoeien met zijn werk voor Wycliffe ;-). Uw ondersteuning daarin blijft nodig.

*Hartelijke groeten, namens de TFC, Ernst Adam*

### [Verenigingen / kringen](#)

#### **Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'**

We hebben nog wat moois in het verschiet liggen, en we willen *alle vrouwen in onze gemeente* uitnodigen om mee te gaan!

Wil je graag mee, maar lukt het niet om de bijeenkomsten te bezoeken? Dat is voor ons geen bezwaar om je toch aan te melden. We willen u/jou graag beter leren kennen, zodat we 'zichtbaarder' worden voor elkaar. We gaan *dinsdag 18 juni* gezellig een dag met elkaar weg. We gaan naar Garderen om daar de bekende zandsculpturen (thema is 'reis om de wereld') te bezichtigen. Rond lunchtijd pakken we sportief de tandem (bij ongelijk aantal deelnemers is er ook een 3-persoonsfiets ;-)) en maken we een prachtige tocht. Al fietsend kijken we uit naar wild (je weet maar nooit!), mooie plekjes voor picknick en bezoeken we een theehuis.

Rond 18.00 uur zal er een Chinees buffet klaarstaan om de dag mee af te sluiten. Wil je een deel van de dag mee en/of gezellig mee Chinezen? Geen probleem! Geef je op *voor 31 mei* bij Wilma Karels:

[info@wilmakarels.nl](mailto:info@wilmakarels.nl) of bel 0318-59 00 94.

#### **Jeugdvereniging Ichthus**

We zijn weer flink aan het organiseren voor ons KAMP 2019, dat gepland staat van 12 -15 juli 2019. Carolien en Christien hebben ons enorm geholpen om na te denken over een programma rondom het thema: 'Wie ben jij?' En daar zijn ze zeer zeker in geslaagd! Ze hebben niet alleen een voorstel gemaakt voor de bezinningsmomenten, maar ook al leuke activiteiten bedacht die we in Gees kunnen gaan doen.

Natuurlijk mogen we er nog niet teveel van verklappen maar dit belooft een heel gaaf kamp te worden!

*Let op:* We willen elke kampganger vragen om een klein spiegeltje mee te nemen. Dit moet je meenemen in het kader van het thema 'Wie ben jij?' maar we gaan de spiegeltjes ook nog voor iets anders gebruiken...

We kijken er nu al naar uit!

*Hartelijke groet, Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette*

### [Puzzelhoekje](#)

#### **Puzzel**

Ha jongens en meiden,

Over een paar weken is het al weer Pinksteren. Je bent dan vrij van school en misschien heb je zelfs wel de hele week vakantie. Maar wat betekent dat nu eigenlijk nog meer? In Handelingen 2 staat het hele verhaal geschreven. En een klein stukje van dat verhaal kun je ook zien in de puzzel en de kleurplaat. Met het pinksterfeest denken wij terug aan hoe heel veel jaar geleden, nadat Jezus naar de hemel is gegaan, Hij de Heilige Geest naar deze aarde heeft gestuurd. De discipelen werden als eerste vervuld met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest, die nu in hen leefde, gingen ze getuigen van Jezus en van Zijn werk. Ze hadden geen angst meer voor de Joden, maar ze gingen naar de mensen

toe en ze spraken over het Evangelie. Ook nu is de Heilige Geest er nog, Hij wil ook in jou wonen. Hij wil er zijn als een Trooster en als een Helper.

Weet jij nog meer wat de Heilige Geest bij de discipelen doet? De oplossing van de puzzel en/of de kleurplaat mag je opsturen voor 30 juni naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede of mailen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl)

Veel succes!  
Christien

Los de rebus op!



**Kleurplaat**



## [Verhaal](#)

*Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn  
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

### **De dappere kleine schoenpoetser**

Een kleine schoenpoetser stond bij de ingang van een hotel geduldig op werk te wachten. Al snel kwamen er twee modieus geklede jongemannen uit het hotel. Ze rookten hun sigaren vlak naast de jongen. "Hier, schoenpoetser," zei de één, en hij zette zijn voet op de poetsdoos van de jongen. "Laat maar eens zien of je een meesterpoetser bent." De schoenpoetser schrobde en poetste de schoen van de man, en deed zijn best om hem er als nieuw uit te laten zien. Ondertussen deden de jongemannen hun best om de kleine jongen bang te maken zodat hij sneller zou werken. Dat deden ze door tegen hem te vloeken. De jongen verdroeg dat zo lang hij kon. Maar toen de ene schoen klaar was, stopte hij, en deed zijn schoenenborstels terug in de doos. "Wat doe je nu?" riep de jongeman verontwaardigd. "Ik maak uw schoenen niet af," antwoordde de kleine jongen dapper. "Wat bedoel je, niet afmaken?!" riep de jongeman uit met een vreselijke vloek. "Dan krijg je je geld niet!" "Ik hoef uw geld niet," zei de jongen. "Ik zal hier niet naar jullie gevloek blijven luisteren." "Laat de jongen met rust," zei de andere jongeman, "en laat hem zijn werk afmaken." "Goed," zei de eerste man, "maar zo'n grap hoor je niet vaak, een schoenpoetser die bang is voor vloeken." "Weet u niet dat vloeken u duur zal komen te staan?" riep de jongen uit. "Wil je me vertellen dat het duur is om te vloeken?" vroeg de eerste jongeman verbaasd. "Ja, meneer," antwoordde de schoenpoetser ernstig en plechtig. "Zonder het reinigende bloed van Jezus Christus kost vloeken u uw ziel."

**Vraag:** Wat vertelt Jakobus 3 : 10 ons over mensen die de ene minuut zegenen en de andere vervloeken?

**Bijbellezen:** Handelingen 4 : 13-22

## [Overige berichten](#)

### **Website**

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

### **E-mailadressen**

scriba@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

dezaaiër@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

### **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57 28 04 60.

### **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 20 juni 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar [redactiekerkbode@hhgede.nl](mailto:redactiekerkbode@hhgede.nl).

### **Kerkdiensten**

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

### **Parkeren**

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

### **Deo volente**

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

### [Gedicht](#)

*Vul mij met Uw Geest*

Vul mij Heer met nieuw verlangen  
door de werking van Uw Geest  
reinig mij, vergeef mijn zonden  
door Uw bloed, dat mij geneest

laat Uw Geest mij overtuigen  
dat ik waarheid kennen mag  
geef mij kracht, Uw vrede, wijsheid  
werk in mij van dag tot dag

dank U God, voor Uw belofte  
U die troost hier achterliet  
dat U Uw Heil'ge Geest zal geven  
aan wie gelovig op U ziet

*Thea den Hoedt*