

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	Ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@solconmail.nl	0318 70 16 25 06 54 21 52 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 53 35 33 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318 41 83 04
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 57 28 04 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 43 18 41 06 20 54 54 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318 65 59 22 06 17 82 08 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 62 59 18 0318 57 21 66
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 18 97 74 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 84 32 96
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 75 63 18
Redactie Quo Vadis	Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) Mw. J. van Leeuwen, dhr. H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 70 16 25
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 48 40 74

Meditatie

De Medicijnmeester

"En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn..." Lukas 5 : 31

In Lukas 5 : 27 - 32 gaat het over de roeping van Levi en de confrontatie van de Heere Jezus met de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Levi was een tollenaar. Een andere naam voor hem was Matthéüs. Matthéüs kennen wij als discipel en apostel.

Tollenaren waren ambtenaren die de belasting inden voor de heidense overheersers. Tollenaren verrijkten zich vaak op een onrechtmatige wijze door bedrog en andere kwade praktijken. Die mensen stonden in Israël slecht bekend. Zij worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd met hoeren... Geen wonder dat men voor deze zondaren de neus optrok. Men wilde niets met deze mensen van doen hebben.

Levi zit met zijn handel in het tolhuis. De Heere Jezus komt langs die grote weg en ziet tollenaar Levi zitten. Hij ziet Levi niet alleen, maar Christus dóórzielt hem ook. De Heere Jezus ziet dieper dan wij kunnen zien. Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet in ons hart en in ons leven. Hij kent onze motieven en drijfveren. Hem is álles bekend! Van Levi en van u en van mij. Dan spreekt de Heiland als machthebbende tot tollenaar Levi: *"Volg Mij!"*

Wanneer Hij spreekt, dan gebeurt er wat. Wat gebeurt er dan? Dit: Levi staat op. Hij laat al zijn geld en goederen achter. En dan? Hij volgt de Heere Jezus. Deze zondaar wordt innerlijk ómgekeerd. Hij wordt békeerd, hij wordt wedergeboren. Wanneer Christus spreekt: "Volg Mij", dan kan zo'n zondaar niet meer zeggen: "Ik kom morgen wel, ik stel nog wat uit!" Neen, wanneer God spreekt in ons hart en leven, dan spreekt Hij met macht en met kracht.

Levi heeft innerlijk de stem van de Zoon van God gehoord en gaat leven, echt leven voor God en voor Zijn dienst. Hij wordt een levend lidmaat van Gods Kerk. Eerst was hij een grote zondaar die deed wat hij zelf wilde, maar nu is hij gewillig gemaakt en wordt een volgeling van Koning Jezus. Het oude leven is voor hem voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden.

Het gaat nu in zijn leven niet meer om geld, om genot en eer, maar het gaat nu in zijn leven om Christus en Zijn Koninkrijk. Eerst wist hij het zelf zo goed en nu gaat hij vragen: "Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?"

Voor die grote ommekeer is Levi echt dankbaar. Hij richt een grote maaltijd aan in zijn huis. De gasten, dat zijn de Heere Jezus met Zijn discipelen, maar ook collega-tollenaren en -zondaren. Levi hoopt dat zijn collega-tollenaren net zo bekeerd worden als hij. Dat gunt hij hun door die wonderlijke liefde die uitgestort is in zijn hart door de Heilige Geest (Romeinen 5).

Ook bij die grote maaltijd zijn Schriftgeleerden en Farizeeën aanwezig. Van binnen zijn ze kriebelig en afgunstig. Zij begrijpen de Heere Jezus niet. Hoe kan de Heere Jezus met zulke slechte mannen en vrouwen aanzitten aan de maaltijd in het huis van een tollenaar.

Zij zeggen tegen de discipelen: "Waarom eet en drinkt gij met tollenen en zondaren?" Niet de discipelen, maar de Heere Jezus antwoordt hen: "Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn."

Dat hebben die Schriftgeleerden en Farizeeën heel goed begrepen, namelijk dat de Heere Jezus hén daarmee bedoelt. Zij zijn die zieken! Zij gevoelen zich o zo gezond! Zij zijn tevreden over zichzelf en proberen hun zaligheid te verdienen met goede werken en met het houden van de wet van God! Zij vinden dat hun geloofsopvattingen goed zijn en dat zij een voorbeeld zijn voor anderen.

Zij lijken o zo vroom, maar ze weten niet dat ze geestelijk ziek zijn. Ze zijn geestelijk zo blind, zo jammerlijk, arm en naakt. Gezond, en toch ziek, zegt de grote Medicijnmeester.

Er zijn ook mensen die zich zo ziek gevoelen vanwege hun innerlijke verdorvenheid en vanwege bedreven zonden. Ze vinden in zich allerlei boze werken en gedachten. Met de apostel Paulus belijden zij: "Wanneer ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen?"

Waar moeten déze zieke mensen naartoe met hun zorgen en noden? Wie kan hén genezen van hun zielenkwalen? Antwoord: Hij, die spreekt in vers 32: "Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering...!"

Deze grote Medicijnmeester stuurt niemand weg. Hij houdt 24 uur per dag spreekuur, ja zelfs midden in de nacht, wanneer anderen slapen, dan mag u en dan mag jij komen.

Hij kan helpen, Hij kan redden. Hij alleen! Hij maakt álle dingen nieuw.

Kent u, ken jij deze grote Medicijnmeester?

Amen

Ds. H. Jonker (1927 - 2019)

De meditatie is van de onlangs overleden predikant van de Hersteld Hervormde Kerk, ds. H. Jonker. In onze gemeente is hij diverse keren voorgegaan, de laatste keer op zondag 17 december 2017. Tijdens de eerste dienst in ons huidige kerkgebouw heeft hij de kanselbijbel binnengedragen. Ds. H. Jonker heeft de gemeenten van Lekkerkerk, Nijkerkerveen en Kootwijk-Kootwijkerbroek gediend. De Heere is zijn vrouw en de (klein)kinderen troostvol nabij.

Kerkdiensten

7 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>bediening Heilige Doop</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
14 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie
18 juli	13.45 uur 1 collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Huwelijksbevestiging</i>) Kerkvoogdij
21 juli	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Kand. J.W. Bonenberg (<i>Soest</i>) Ds. S.T. Lagendijk (<i>Zwartebroek</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
28 juli	11.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. van Vlastuin (<i>Wezep</i>) Ds. D.C. de Pater (<i>Vaassen</i>) Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie
4 aug	10.00 uur 16.00 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. Joh. Post (<i>Lunteren</i>) Kand. Joh. Fekkes (<i>Nijkerk</i>) Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
11 aug	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Geluidsinstallatie

18 aug	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. D. Burggraaf (<i>Wijk en Aalburg</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
25 aug	10.00 uur 18.30 uur 1 ^e collecte 2 ^e collecte 3 ^e collecte	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Voorbereiding H.A.</i>) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Opleiding predikanten Geluidsinstallatie

[Uit de pastorie](#)

Over de doop spreken is balanceren op het scherpst van de snede! Niet alleen nu, maar ook in vroeger eeuwen. Ik heb een boek in mijn boekenkast staan dat heet: *'Een eeuw van strijd over verbond en doop.'* Het is van de hand van dr. E. Smilde en is in 1946 uitgegeven. Hij beschrijft daarin wat er tussen 1837 en 1944 allemaal op dit gebied heeft plaatsgevonden in de voorlopers (voor ingewijden: A en B kerken) van de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken zelf tot en met de uiteindelijke Vrijmaking (het ontstaan van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) in 1944. Veel vragen die in dit boek aan de orde komen, zijn ook vandaag de dag nog actueel.

De vraag is aan mij gesteld: hoe zit het nu met het opschrift boven het doopformulier? Daar staat toch: *Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van gelovigen?* Wie wordt bedoeld met gelovigen?

Ons klassieke doopformulier kent een lange en complexe ontstaansgeschiedenis. Er is in de loop van de tijd veel gesleuteld aan formuleringen en zinsneden van dit formulier. Het is een oud formulier, want al in 1566 staat er een formulier om kinderen te dopen achter in de Psalmberijming van Petrus Datheen. Datheen is niet de auteur van dat formulier geweest, dat zijn anderen geweest. Wel heeft hij het formulier vertaald naar het Nederlands en er met anderen wijzigingen in aangebracht. Het is een formulier dat zijn basis vindt in het begin van de Reformatie.

Er is ook geklaagd over het formulier van Datheen. Op de synode van 1574 vond men dat het te lang was en daarom ingekort moest worden. Dit verkorte formulier van 1574, wat in 1580 ook weer is aangepast, is de grondslag van het klassieke formulier zoals wij dat kennen. De synode van 1586 heeft, met weer wat wijzigingen, het formulier van 1580 dat de naam draagt van *'Forme om den heylighen Doop uyt te richten'* officieel aanvaard. De bekende synode van Dordrecht 1618/19 heeft dit formulier zonder noemenswaardige wijzigingen overgenomen. Zodat al van oude tijden boven het formulier van de kinderdoop staat: *Formulier voor de doop van de kinderen.*

In later jaren is boven dit formulier het opschrift gekomen: *Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van gelovigen.* De woorden 'kleine' en 'van de gelovigen' zijn een toevoeging van latere tijden, we vinden ze niet boven het oorspronkelijke formulier. Waarom dit gedaan is, is een lastige vraag. 'Kleine kinderen' is in elke geval een overbodige toevoeging, want dit formulier is voor kleine kinderen bedoeld, omdat er sinds 1618/19 ook een formulier is om volwassenen te dopen. Hebben drukkers hier de hand in gehad? Ds. J. Trigland, afgevaardigde naar de synode van Dordrecht 1618/19, heeft over de drukkers geklaagd. De wijziging van het opschrift is in elk geval niet een officieel kerkelijk besluit geweest. Want na 1618/19 is er geen nationale synode meer geweest.

Maar van welke ouders mogen dan de kinderen gedoopt worden? Zoals u misschien weet, wordt er tijdens synoden veel vergaderd en besproken. Veel van wat gezegd en besloten wordt, is vastgelegd in zgn. handelingen, acta of als er na de synode nog vergaderd wordt, postacta. Aangaande het dopen van de kinderen is ook het e.e.a. gezegd. Want van wie zijn de kinderen die gedoopt moeten worden?

De acta der Nat. Dordtste Synode van 1578 schrijft: *'Het verbont Gods sal in den kinderen der Christenen met den Heyligen Doop soo haest als men den seluighen bekomen kan beseghelt werd,...'*

De acta der Nat. Middelb. Synode van 1581 schrijft: *'Het verbont Gods zal aenden kinderen der ghedoopten Christenen met den Doop, soo haest als men de bedieninghe desseluen hebben can, bezeghelt werden,...'*

De acta der Nat. Haagsche Synode van 1586 schrijft: *'Het verbont Gods zal aenden kinderen der Christenen met den Doop, soo haest als men de bedieninghe des selven hebben can, bezeghelt werden,...'*

Op de 175e sessie – zaterdag 25 mei 1619 a.m. - van de postacta van de Nat. Synode van Dordrecht heeft men geschreven bij de behandeling van het formulier van de volwassen doop: 'is voorgelesen en geaprobeert het Formulier van de bediening des Doops aan de Bejaarde, aldus luydende: *En al hoeveel de Kinderen de Christenen, (onaagesien sy dit niet en verstaan) uyt kragte des Verbonds moeten gedoopt worden,...'*

Dit is geheel overeenkomstig wat men in artikel 56 van de Dordtse Kerkorde heeft geschreven: *'Het verbond Gods sal aan den Kinderen der Christenen met den Doop, soo haast als men de bediening des selve hebben kan,...'*

Zo ook de medeauteur van de Heidelbergse Catechismus, Z. Ursinus (1534 - 1583) in zijn uitleg (het Schatboek) van zondag 27: *'Maar het is tevoren al afdoende aangetoond, dat de kleine kinderen der Christenen - zo goed als vroeger de kinderen der Joden - als leden der Gemeente geboren worden. Daarom kunnen zij niet van het algemene bevel uitgesloten worden.'*

Nergens vinden we, in deze historische bronnen terug, dat zij bedoelen dat ouders, oprechte gelovigen moeten zijn, willen zij hun kinderen mogen en kunnen laten dopen. De heersende gedachte is, dat kinderen uit christelijke ouders, dat zijn kinderen die geboren zijn uit gedoopte ouders, verbondskinderen zijn en die behoren gedoopt te worden. Het formulier om volwassenen te dopen - besproken op de synode van 1618/19 - laat dat heel duidelijk horen: 'kinderen moeten uit kracht van het verbond gedoopt worden'. En niet op grond van iets in hen zelf of in iets van de ouders.

De woorden 'gelovige ouders' vinden we soms wel bij sommige schrijvers terug. Misschien is dit gebruik in omloop gekomen door het later toegevoegde opschrift? Maar wat bedoelt men dan met 'gelovige ouders'? Hieronder twee citaten van bekende theologen uit voorgaande eeuwen, die gestaan hebben in de lijn van de (Nadere) Reformatie.

Wilh. a. Brakel (1635 - 1711) in zijn Redelijke Godsdienst H39/PXXIII: 'Als dus iemand in het verbond zich heeft ingelaten, 't zij in waarheid, 't zij uiterlijk, en gedoopt is, zo zijn ze verplicht ook hun kinderen aan Christus in het verbond over te geven en die te laten dopen, omdat het verbond gemaakt wordt ook met hun kinderen'.

Th. v.d. Groe (1705 - 1784) bij zondag 27: 'Daarentegen leren wij, uit Gods Woord, dat men ook alle kinderen van gelovige ouders, mag en moet dopen. En dat men haar doop dan geenszins mag uitstellen, totdat zij belijdenis van hun geloof kunnen doen. Geeft hier wel acht, toehoorders. Wij leren niet, dat men zonder onderscheid alle kinderen mag en moet dopen, ook die van Joden, heidenen, Turken, enz., maar alleen de kinderen van gelovige ouders. Dat is, welker ouders, of een van beide, gelovige bondgenoten van de Heere zijn, hetzij oprecht en in waarheid, hetzij alleen geveinsd en uiterlijk. Want omdat het inwendige onfeilbaar oordeel over iemands staat hier maar alleen aan de alwetende God toekomt, zo moeten wij in deze maar alleen te werk gaan naar iemands uiterlijk voorkomende belijdenis en wandel'.

Een eigentijds citaat van een van de docenten van het Hersteld Hervormd Seminarium.

P. de Vries (1956) in zijn boekje, Paspoort van het Koninkrijk, schrijft:

'Welke kinderen mogen er gedoopt worden? Kinderen die al tot de gemeente behoren. Dat geldt niet alleen voor kinderen van godzalige ouders. Ook als ouders geen weet hebben van verborgen omgang met God, maar het christelijk geloof belijden en de samenkomsten van de gemeente bijwonen, zijn hun kinderen leden van de kerk en behoren zij gedoopt te worden. Als in het opschrift van het klassieke doopsformulier gesproken wordt over

gelovige ouders, gaat het bij 'geloof' allereerst om het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, zoals verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis.'

Ook kinderen van niet-avondmaalsgangers, of breder: degene die niet door het doen van belijdenis het kerkelijk recht hebben gevraagd, behoren gedoopt te worden'.

Waarom vinden deze gereformeerde theologen dit? Omdat zij dit in de Bijbel lezen. Een van hun hermeneutische uitgangspunten is: de eenheid van de Bijbel. Wij hebben één Bijbel. Eén mond van God die tot ons spreekt, met twee lippen het Oude en het Nieuwe Testament. Zij hebben in de Bijbel gelezen dat de genadige God met mensen een verbond sluit en dat Hij in de lijn van de geslachten handelt.

Operatie

Mijn vrouw is, als u dit leest geopereerd. Hoe het gegaan is, dat weten we tijdens dit schrijven nog niet. In ieder geval zal zij zes weken strenge rust moeten houden.

Met vriendelijk groet,

Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Geslaagd

Een aantal jongeren hebben de afgelopen tijd de uitslag gekregen van hun examens. Voor een aantal luidde deze uitslag: Geslaagd! Na een periode van hard werken en studeren is dat een blij bericht! De schoolperiode zit erop en de vervolgstudie wacht. Een belangrijke stap, een stap naar de toekomst. Maar hoe het ook zal gaan, de Heere wil je helpen. Hij kent je weg en zal je daarin leiden. En als je de uitslag gekregen hebt, dat er nog een herexamen gedaan moet worden, dan mag je ook vertrouwen op de Heere. Hij kent je weg, hoe deze ook gaan zal. Hij zal je ondersteunen en je tot Hulp en Sterkte zijn!

Gemeentedag

Afgelopen maand hebben we met elkaar weer een gemeentedag gehad. Het was een mooie, gezellige dag, waarin we mooie ontmoetingen hebben gehad! Dat we samen gemeente zijn is een voorrecht, in deze tijd waarin de wereld steeds prominenter aanwezig is. Gemeente-zijn is niet omdat we toevallig bij elkaar horen, maar we worden verzameld rondom het Woord, rondom Christus. Dat het tot eer van Hem mag zijn! Na de Heere, dank voor iedereen die zich heeft ingezet om deze dag te organiseren!

Berichtgeving

Wilt u bij huwelijk of geboorte ook een kaart e-mailen of per post sturen naar de scriba? De scriba zorgt voor de nodige zaken rondom planning en correcte verwerking van de administratie. Alvast hartelijk dank!

Rooster

Bijgevoegd in deze kerkbode vindt u weer het rooster voor alle activiteiten van de gemeente voor het komende seizoen, beginnend in september. Zoals op het rooster zelf ook aangegeven, kunnen er natuurlijk altijd data wijzigen. Actuele data worden in de kerkbode en op de website vermeld en in de zondagse afkondigingen genoemd.

Dankbaarheid

Er is dankbaarheid als we kijken naar de gemeente, waar zoveel gebeurt.

Waar verenigingen en kringen worden geleid, waar ruimtes worden schoongemaakt, waar mensen, binnen en buiten de gemeente worden geholpen door elkaar. Waar de kerk onderhouden, verwarmd, klaargemaakt, elke zondag kan opengaan. Waar het orgel en het Woord klinken.

Kortom iedere week weer zijn er gemeenteleden vrijwillig bezig om uiteindelijk de voortgang van Gods gemeente mogelijk te maken. Als kerkenraad willen we u en jou bedanken voor al het werk wat er gedaan wordt.

Daarom bent u en jij als vrijwilliger uitgenodigd op DV zaterdag 12 oktober vanaf 13.30 uur in de kerk. We hopen dan met elkaar iets te gaan doen. Wat dat is, blijft nog een verrassing! De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Omdat het i.v.m. de organisatie handig is om te weten of u / jij gaat komen, willen we vragen om dit uiterlijk 31 augustus per mail of telefoon te laten weten aan C. van de Craats, cvdcrats@hhgede.nl of 06 13 13 79 92.

Een hartelijke groet,

Uw en jouw kerkenraad

Vakantie

Iedereen die de komende periode vakantie heeft of op vakantie gaat, wensen we een goede periode van rust toe. Ook ds. Schinkelshoek zal een periode van rust hebben, vanaf 20 juli tot en met 10 augustus. In deze periode kunt u, in geval van nood, contact opnemen met ouderling Visser.

[Pastoraat](#)

Huwelijk

Op D.V. 18 juli om 10.30 uur treden Johan van Giesbergen en Willeke Hartog in het huwelijk. Deze ambtelijke plechtigheid zal plaatsvinden op het landgoed Kernhem in Ede. Daarna willen zij de Heere danken en een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die begint om 13.45 uur in de Zuiderkerk, deze dienst zal door mij worden geleid.

De receptie is van 20.30 tot 23.00 uur in De Oude Duikenburg te Echteld. Johan is al langer lid van de gemeente, Willeke komt uit de Gereformeerde Gemeente van Hardinxveld - Giessendam en werkt in het onderwijs op een school in genoemde plaats. Zij zullen in Ede gaan wonen en mee gaan leven met de kerkelijke gemeente.

M.b.t. Willeke was het bij de kennismaking opmerkelijk, toen bleek dat ik de rouwdienst van haar opa K. Hartog, zo'n tien jaar geleden heb geleid in HHG te Hardinxveld-Giessendam.

We wensen Johan en Willeke een mooie en gezegende huwelijksdag toe.

Geboorten

Bij de fam. E. G. Nap te Ede is op 26 mei een zoontje geboren. 'Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods hand Teunis Pieter Elibert', lezen we op het kaartje. Zijn roepnaam is Rehuël. Rehuël is het broertje van Berrita en Matthiar.

Bij de fam. A.L. van de Geest te Bennekom is ook een zoontje geboren en wel op 30 mei. 'Hoe groots is Hij, Die ons dit geeft', lezen we op het kaartje. Hij heeft de namen Aalt Cornelis gekregen en zij noemen hem: Robin. Robin is het broertje van Aron. Robin is te vroeg geboren en moest samen met zijn moeder een poosje in het ziekenhuis blijven. Inmiddels zijn zij allebei weer thuis in Bennekom.

Bij de fam. J. A. Donkersteeg te Ede is op 1 juni een dochttertje geboren. 'Van God mochten wij ontvangen onze Novalie', lezen we op het kaartje. Haar doopnamen zullen zijn Eloise Novalie.

Kinderen krijgen is een zegen van de Heere; wie het wonder van het nieuwe en kleine leven in zijn handen heeft, beseft dat maar al te goed.

[Roosters en data](#)

Oppasrooster

7 juli	Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. A. Aalbers Marieke van Leeuwen, (reserve: Rebecca Adam)
14 juli	Mw. M. Mol, Mw. C. van der Sluijs Anke van der Vliet, (reserve: Annemijn Pluimers)
21 juli	Mw. M. Koudijs, Mw. N. de Kool

28 juli	Hadassah Adam, (reserve: Ellen Visser) Mw. C. Huttinga, Mw. E. Kroon Anna-Maria Buitink
4 augustus	Mw. S. van Harten Simone van Wageningen, (reserve: Carolien Visser)
11 augustus	Mw. G. Koekoek, Mw. A. Aalbers Christien van Wageningen
18 augustus	Mw. H. van de Pol, Mw. M. Mol Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Marieke van Leeuwen)
25 augustus	Mw. H. Kortenhoff, Mw. D. Vroegindewei Rebecca Adam, (reserve: Anna-Maria Buitink)
1 september	Mw. C. van der Sluijs, Mw. M. Koudijs Annemijn Pluimers, (reserve: Anke van der Vliet)

Kerkautoroster

Zondag 7 juli

Ede: fam. Boonzaaijer 06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49

Zondag 14 juli

Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318 41 57 15

Zondag 21 juli

Ede: fam. van Steenberg 06 49 46 59 20 / 0318 63 39 74
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

Zondag 28 juli

Ede: mevr. van Wageningen 06 27 52 23 53
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

Zondag 4 augustus

Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 42 48 31 34

Zondag 11 augustus

Ede: fam. Boonzaaijer 06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 42 48 31 34

Zondag 18 augustus

Ede: fam. Zondag 06 12 68 62 52
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49

Zondag 25 augustus

Ede: fam. van Steenberg 06 49 46 59 20 / 0318 63 39 74
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318 41 57 15

[Diaconie](#)

Op *zondag 7 juli* collecteren we weer voor het Landelijk Jeugdwerk.

Dit landelijk jeugdwerk wordt georganiseerd door het HHJO, een jongerenorganisatie die jongeren, leidinggevend, ouders en ambtsdragers verbindt en toerust vanuit de verwachting dat jongeren door genade de Heere leren kennen, dienen en liefhebben.

Op *zondag 28 juli* is de diaconale collecte voor Open Doors bestemd.

Op de bres staan voor vervolgte christenen, dat is wat Open Doors doet. Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgte christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Open Doors wil vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en:

- het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.
- in bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
- christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgte christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doet Open Doors, omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere leden meelijden (1 Kor. 12 : 26). Ook gelooft ze in Jezus' opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En ze gelooft dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Op *zondag 18 augustus* zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming Stichting Ontmoeting.

Onderstaand is waar Stichting Ontmoeting voor staat:

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen, stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is iedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen.

Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid. Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk.

Bovenstaand herkennen we natuurlijk in het project 'Thuis in Zuid' dat, samen met gemeenteleden en stichting Ontmoeting opgezet is.

Hoewel Stichting Ontmoeting hier financieel een belangrijk aandeel voor haar rekening neemt, hebben we als kerkelijke gemeente ook een verantwoordelijkheid om Stichting Ontmoeting hierin te ondersteunen. We bevelen u deze collecte, die dus als doel Stichting Ontmoeting algemeen is, in het bijzonder van harte aan!

De collecten op de andere zondagen in juli en augustus die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken. Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318 62 59 18 of Dirmia van der Welle, 0318 57 21 66 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende periode kunt u op woensdag 10 juli, donderdag 25 juli en donderdag 22 augustus collectemunten kopen in de kerk. Alle avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De komende maanden zijn er geen klusmorgens i.v.m. de vakantietijd. De eerstvolgende klusmorgen is op zaterdag 14 september. Schrijft u het in uw agenda? We hopen op uw komst!

[Activiteitencommissie](#)

Gemeentedag

We kijken terug op een fijne gemeentedag, het weer was heerlijk, er werd gesport en gefietst, gesprongen op het springkussen, er was een fijne sfeer tijdens de maaltijd en de dienstenvailing. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd willen we bedanken, zonder u en jou was er geen gemeentedag!

Voetballen

We hebben de vraag gekregen vaker een voetbalavond te organiseren, dat doen we natuurlijk graag. Nieuwe data hiervoor zijn: 26 juli en 23 augustus. We hopen dan te gaan voetballen bij Landgoed Kernhem, we beginnen om 19.00 uur. Er is een whatsapp-groep waarin de laatste mededelingen worden gedaan, hiervoor aanmelden kan door te appen naar Martin: 06 34 56 11 51. Wel meedoen maar niet in de app-groep? Mail dan naar actie@hhgede.nl.

Mannenuitje

Het mannenuitje staat gepland voor D.v. zaterdag 14 september. Aanmelden hiervoor kan via het formulier dat over enkele weken op de website wordt geplaatst.

[Zending en evangelisatie](#)

Thuis in Zuid

Na een goed op gang gekomen media- en PR-campagne hoeven we u waarschijnlijk niet zoveel meer te vertellen over Thuis in Zuid, behalve dan dat we erg dankbaar en verwonderd zijn over hoe alles loopt. Het mooiste van de officiële opening was dat het voor de bezoekers van Thuis in Zuid echt een feest was. Menigeeen had zijn of haar mooiste kleren aan en liep rond met een grote glimlach op het gezicht. Een trouwe bezoeker van de koffieochtend was behoorlijk ziek maar wilde het voor geen goud missen en sleepte zich naar beneden en hing op een stoel om er maar bij te kunnen zijn. Twee glunderende bruine jongetjes mochten het kussen met de schaar komen brengen, dat deden ze vol overgave. De 30 kinderen die zich voor het lint verzameld hadden, stoven na de knip in één streep naar binnen, naar de suikerspinnen!

Ook professionele hulpverleners als het sociale team, RIBW, maatschappelijk werk zijn bijzonder geïnteresseerd omdat ons project precies aansluit bij wat zij nodig hebben en welke richting de gemeente Ede op wil: professionele zorg afschalen en cliënten begeleiding bieden, zo veel mogelijk door vrijwilligers en eigen netwerk. De uitdaging is om deze mensen te bereiken en binnen te krijgen. Genoeg werk aan de winkel dus, maar dit was een heel mooi begin!

[Verenigingen / kringen](#)

Gebedskring

Vakantietijd. Bidders gezocht!

Ook in de vakantieperiode vindt de gebedskring plaats. Het is wel zo dat er door vakanties minder mensen op de kring aanwezig kunnen zijn. Graag doe ik een oproep om in de vakantieperiode een keer aan te schuiven. Ook in de vakantietijd is het gebed nodig.

Op de kring behandelen we eerst een psalm waarna we deze kort meditatief bespreken. Daarna bidden we met elkaar, wat overigens geen verplichting is. De gebedskring is een mooie gelegenheid om gemeenteleden in de vakantietijd rondom het Woord te ontmoeten.

1 Thessalonicensen 5 : 17 en 18; 'Bid zonder ophouden, dank God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u'.

Kinderclub de Zaaier

Als jullie dit bericht lezen, ligt de zomervakantie nog voor ons. Als juffen van de club willen wij jullie allemaal een fijne vakantie toewensen. En we hopen jullie natuurlijk na de vakantie weer te zien op de club.

Daarom alvast even een vraag aan jullie: *willen jullie vast een groot kruis op de kalender zetten bij zaterdag 7 september D.v.?* Dan hopen we met elkaar het seizoen te starten! Wat we gaan doen? Dat is nog een verrassing. Maar leuk wordt het zeker! Jij komt toch ook?

Groet van alle juffen!

[Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Nog even naar school en dan hebben we alweer vakantie. Wat gaat de tijd altijd weer snel... Misschien weet jij het ook nog goed hoe je aan het begin van het jaar weer in een nieuwe groep kwam, met een nieuwe juf of meester. Of misschien ging je dit jaar zelfs wel voor het eerst naar school. En dan nu alweer zomervakantie. Er zijn vast kinderen die daar heel blij mee zijn, maar er zullen vast ook kinderen zijn die liever alweer naar school gaan. In de zomervakantie gaan er veel mensen een reis maken, ze gaan op vakantie. In de Bijbel lezen we ook veel verhalen van mensen die reizen maken, soms wel hele lange. Toen ging dat wel heel anders dan nu, misschien wil jouw vader of moeder wel een paar van die verhalen aan je vertellen. In deze puzzel en kleurplaat gaan we kijken naar Paulus. Hij was een man uit de Bijbel die ook vaak op reis ging, niet om vakantie te houden. Hij ging op reis om telkens over Jezus te vertellen. Zodat er steeds meer mensen in Jezus gingen geloven en er steeds meer kerken kwamen. Aan die kerken schreef Paulus dan brieven, om hen iets te leren of om hen te bemoedigen. Die brieven die kan je nu nog steeds in de Bijbel lezen. Ook de brief aan de Filippenzen kan je nog lezen. Onderin bij de puzzel kan je daar ook een zinnetje uit lezen, wat Paulus tegen de mensen daar, maar ook nog steeds tegen ons, zegt. Hieronder staat het zinnetje, alleen in geheimtaal. Kun jij lezen wat er staat geschreven? Op de kleurplaat zie je hoe Paulus zijn reizen maakte, dat deed hij niet met het vliegtuig of met de auto.

De kleurplaat en/of de puzzel kun je inleveren tot en met 31 augustus, door te mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of op te sturen naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Groetjes, Christien

A - !
C - @
D - #
E - \$
G - %
H - &

I - *
L - (
M -)
N - ;
O - <
R - >

S - :
T - =
U - ?
V - /
W - ~
IJ - x

)!!> ~!= ?<<>)x ~*;;= ~!: #!= &\$B
K <) @&>:=: ~*(!(: :@&#\$ B\$:@&<?~#

Kleurplaat



Verhaal

*Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

Na vele dagen

Kleine Ronnie Walters kleepte zich snel aan. Het was zondagochtend en moeder wachtte al op hem. Ze woonden in de stad Glasgow, maar vier straten van de kerk vandaan. Het was een prachtige dag, dus zouden ze die morgen naar de kerk lopen. Maar niet iedereen was van plan om naar de kerk te gaan die ochtend. Terwijl Ronnie aan de hand van zijn moeder onderweg was, kwamen er twee gevaarlijk uitzierende jongemannen voorbij zwalken. Ze droegen smerige kleren, en toen ze zagen dat Ronnie netjes gekleed was voor de kerk, lachten ze luid. Ze begonnen een lied vol godslasteringen te zingen. Ronnie ging wat dichterbij zijn moeder lopen en wilde maar dat de mannen verdwenen. Maar tot zijn verbazing zei moeder: "Ronnie, ren eens snel achter die mannen aan en nodig ze uit om met ons naar de kerk te komen." Ronnie kon zijn oren niet geloven. Waarom zou moeder zoiets zeggen? Maar hij was een gehoorzame jongen en dus rende hij angstig achter de twee mannen aan en riep: "Wacht! Ik wil met jullie spreken!"

"Wat is dit nu? De kleine jongeman wil wel praten met mensen zoals wij. Wat wil je, jongen?" Verlegen antwoordde Ronnie: "Moeder nodigt jullie uit om met ons naar de kerk te komen. Jullie kunnen wel in onze kerkbank zitten." "Naar de kerk? Ha! Nooit van m'n leven!" zei één van de mannen terwijl hij de andere kant opliep. Hij strompelde vreselijk vloekend weg. Maar de andere man aarzelde. Hij ging achter zijn vriend aan, maar kwam toen terug bij Ronnie. Hij keek de kleine jongen peinzend aan en zei: "Weet je, jochie, toen ik ongeveer net zo oud was als jij ging ik iedere zondag naar de kerk. Nu ben ik al jaren niet meer geweest. Maar ik voel me daar niet lekker bij. Ik geloof dat ik maar met je meega." Nu was Ronnie niet langer bang. Hij was blij dat de man ingestemd had. Hij nam zijn ruwe hand en leidde hem naar moeder. Samen liepen ze naar de kerk en gingen ze zitten op hun vaste plaats. Dominee Coates preekte die morgen. De jongeman luisterde terwijl de dominee zijn tekst las: "Onze tekst voor de dienst van deze morgen staat in Prediker 11 : 1, waar we lezen: "Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen."

Dominee Coates preekte daarna krachtig over de plicht van mensen tegenover God en hun naasten. Terwijl hij luisterde leek de vreemdeling erg ontmoedigd en ongelukkig te raken. Na de dienst vroeg moeder hem: "Meneer, hebt u een Bijbel?" "Nee," antwoordde hij, "maar ik zal proberen er één te kopen." "Hier," zei ze. "Neem Ronnies Bijbel totdat u er zelf één kunt kopen. Maar kom vooral volgende zondag terug. We zullen een plaatsje voor u reserveren." "Dank u, mevrouw! Ik zal het proberen." De vreemdeling stopte Ronnies Bijbel in zijn zak en ging snel weg. Die avond bad mevrouw Walters vurig voor de jonge vreemdeling. "O Heere, gedenk de jongeman die vanmorgen in Uw huis kwam. Onderwijs hem uit Uw Woord en breng hem de volgende zondag weer naar de kerk."

Maar de volgende zondag ging voorbij zonder dat ze iets van de jongeman hoorden of hem zagen. Na de kerkdienst zei moeder: "O Ronnie, ik ben erg verdrietig dat de jongeman niet gekomen is. We moeten elke dag voor hem bidden." Nog een zondag ging voorbij en weer werd moeder teleurgesteld. Maar op de derde zondag kwam de jongeman weer naar de kerk. Nu was hij netjes gekleed, maar hij was erg bleek. Was hij misschien ziek geweest? Zodra de dienst voorbij was legde de jongeman Ronnies Bijbel op de kerkbank en vertrok snel. Niemand had ook maar de kans om met hem te spreken en hij keerde nooit terug naar de kerk. Toen Ronnie en zijn moeder terugliepen van de kerk bladerde moeder door de kleine Bijbel. Op een lege pagina vond ze een bericht van de vreemdeling. Er stond: "Gedenk mij alstublieft in uw gebeden." De boodschap was alleen getekend met de initialen "H.B". Vele jaren gingen voorbij en Ronnie werd een man. Hij bleef bij zijn moeder en zorgde voor haar toen ze oud werd. Toen kwam de dag dat ze stierf en Ronald bleef alleen achter. Hij moest

de toekomst nu alleen tegemoet zien; hij moest beslissen wat hij zou doen. Ronald had altijd van de zee gehouden, dus besloot hij om dokter te worden op een schip.

Na vele jaren varen lag Ronalds schip een weekend aangemeerd in een haven in Zuid-Afrika. Op zondag ging Ronald naar een kerkdienst in een kerk in die havenplaats. Na het eind van de dienst leunde de heer die achter hem had gezeten naar voren en zei: "Sorry meneer, mag ik uw Bijbel even inzien?" Ronald gaf hem zijn Bijbel en keek toe hoe de man snel door een aantal pagina's bladerde. De heer gaf Ronald toen zijn Bijbel terug en volgde hem naar buiten. Toen Ronald terug wilde gaan naar zijn schip, voelde hij een hand op zijn arm. "Alstublieft, meneer! Ik moet met u spreken!" Toen hij zich omdraaide, zag Ronald dezelfde heer die hem gevraagd had om zijn Bijbel. "Zeker!" antwoordde hij. "Hier is een bankje. Laten we hier even gaan zitten." Maar de heer sprak helemaal niet. Hij bestudeerde Ronalds gezicht. Opeens boog hij zijn hoofd en zijn hele lichaam schudde van het huilen. Toen hij weer kon spreken vroeg hij: "Wat is uw naam? Waar komt u vandaan?" Toen Ronald zijn vragen beantwoordde, vervolgde hij: "O, ik kan het bijna niet geloven dat we elkaar weer tegengekomen zijn na al die jaren. En dan ook nog in het buitenland. Herinner je je nog dat je toen je nog klein was een keer een spottende en ongemanierde man uitnodigde om mee te komen naar de kerk?" "Ja zeker, herinner ik me dat. Ben jij de man waar mijn moeder zoveel jaren voor gebeden heeft?" "Ik ben zo dankbaar dat ik je weer tegenkom! Ik heb je al vaak mijn levensverhaal willen vertellen. Het is namelijk zo, ik had ook christelijke ouders die me een christelijke opvoeding gaven. Maar mijn vader stierf toen ik pas vijftien was, dus moest ik van school af. Ik moest gaan werken om mijn moeder te onderhouden. Mijn moeder was een erg vrome vrouw. Ze probeerde me godvrezendheid bij te brengen. Maar op mijn nieuwe werk, werkte ik met heel veel goddeloze mensen. Ik leerde al snel hetzelfde te doen en was schuldig aan vele zonden. Daarna verliet ik het land om aan de gevangenis te ontsnappen. Op mijn vlucht was ik in Glasgow terecht gekomen en daar zagen jullie mij. Toen ik je zag, onderweg naar de kerk met je moeder, voelde ik me schuldig. En bij de kerkdienst moest ik denken aan hoe ik altijd met mijn moeder naar de kerk ging. Het herinnerde me eraan dat ze altijd voor me bad en vooral toen ik haar hart brak!" Nu brak zijn stem en kon hij lange tijd niet verder gaan. Uiteindelijk rilde hij en zei hij: "Mijn lieve moeder! Ik heb haar zoveel verdriet gedaan dat ze eraan stierf!" Weer werd hij overmand door verdriet en tranen vloeiden over zijn wangen. "Die dienst overtuigde me zo sterk van mijn zonde dat ik enige tijd ziek werd. Het was op mijn ziekbed dat ik Jezus Christus leerde kennen als de hemelse Genezer Die lichaam en ziel kan genezen. Jouw uitnodiging van die morgen werd gebruikt om mij tot mijn bekering te leiden." Verwondering en dankbaarheid vulden Ronald terwijl hij luisterde naar dit wonderbaarlijke verhaal. Hij ontdekte dat Henry Bates, de zwervende jongeman van lang geleden, nu een zendeling was die al jaren in Zuid-Afrika werkte. "En herinner je je die andere zwervende man die bij me was die zondagochtend? Hij kreeg de strop omdat hij een vreselijke misdaad begaan had. Het is alleen maar door de genade van God dat ik niet met hem meegedaan heb! Ik ben gered van de drempel van de hel!" Nadat Henry zijn verhaal beëindigd had, riep Ronald uit: "Als ik denk aan hoe mijn moeder voor u bad, snap ik hoe mooi Gods Woord vervuld is! "Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen" (Prediker 11:1)

Vraag: Waarom werd Henry ziek en waardoor werd hij beter?

Bijbellezen: Prediker 11

[Overige berichten](#)

Evangeliemarkt op zaterdag 31 augustus: kom meedoen!

De laatste week van augustus is er de Heideweek en de laatste zaterdag van de Heideweek is er de Evangeliemarkt. Elk jaar willen we tijdens de Evangeliemarkt mensen bereiken met het Evangelie en elk jaar lukt dat ook! En daar kunt u aan meedoen. Dat kan vreselijk eng klinken: zomaar iemand aanspreken op straat. Nou, dat kan het de eerste keer ook zijn, maar dat gaat snel over. Elk jaar zijn er mensen die voor de

eerste keer meedoen en bijna altijd vinden ze het achteraf prachtig. Dus: zet het nu in je agenda en kom er op 31 augustus bij.

Wat kunt u/jij doen?

- Ballonnen uitdelen met de tekst '1 in Jezus'.
- Tegoedbonnen aanbieden voor koffie/thee (aan volwassenen) en voor schminken (voor kinderen)
- Kinderen schminken
- Meedoen met het gebedsteam (dat is niet op straat!)

Wellicht zijn er op de dag zelf nog meer mogelijkheden. En hebt u zelf een idee? Welkom, maar neem dan van tevoren even contact op.

De Evangeliemarkt is dus op zaterdag 31 augustus op het plein naast de Oude Kerk, en wel van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags. U mag meedoen wanneer u wilt en zo lang als u wilt. Kom maar gewoon, de rest leggen we uit.

Kunt u niet komen? Wilt u dan bidden voor de Evangeliemarkt? Dat de Heere God mensen stuurt die Hem nodig hebben, en dat die dan op de goede manier benaderd zullen worden? We kunnen van alles organiseren, maar gebed is het allerbelangrijkste!

Informatie kunt u krijgen bij Kees Imminkhuizen, cimminck@gmail.com.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 15 augustus 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Vakantie

Wat baat 't veel gereisd
in landen ver gelegen,
zo gij niet in en gaat
des Heeren smalle wegen?

Wat baat 't te bezien
zo menig schone stad,
zo gij het Hemelrijk
in 't harte niet bevat?

Reist vrij ter plaatse waar
gij vreemde dingen ziet,
maar wacht u, en vervreemdt
van uwe Schepper niet.

Jacobus Revius (1586-1658)