

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.  
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede Tel 06-533 533 37 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 572 804 60
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

#### Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

#### Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

## Meditatie

"En die op de troon zat zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw." Openbaring 21:5.

Wat een plezier scheppen wij erin als iets nieuw is! De ogen van kinderen schitteren van vreugde, als wij hun nieuw speelgoed geven of een nieuw boek. Onze menselijke natuur bemint wat nieuw is. In dit opzicht zijn wij allemaal kinderen, want nieuwsgierig vragen wij naar het nieuws van de dag. En allemaal zijn wij geneigd, om de "vele vonden" van het ogenblik na te jagen. De inwoners van Athene, die hun tijd doorbrachten met wat nieuws te zeggen en te horen, zijn volstrekt niet enig in hun soort. Nog altijd wordt de grote menigte aangetrokken door nieuwe dingen.

Het zou mij niet verwonderen, als de woorden van de tekst u als een liefelijk lied in de oren heeft klonken. Maar ik dank God, dat de diepere betekenis nog veel meer verblijdt. Het nieuwe, dat Jezus brengt, is helder, schitterend, hemels en duurzaam. Wij staan aan het begin van een nieuw jaar. De mensen zijn moe en vermoeid door het gepraat en geklaag over wat er in de wereld plaatst vindt. Het maakt ons blij om een jaar achter ons te laten, dat voor zeer velen grote beproeving met zich mee bracht. Wij hopen, dat het nieuw jaar, dat wij naar binnegaan, niet erger zal zijn, dan zijn voorganger. En wij bidden, dat het in alle opzichten beter zal zijn. Hoe dit ook zal zijn, het is nieuw. En wij worden aangemoedigd om er het denkbeeld van geluk aan te verbinden, zoals wij elkaar "een gelukkig Nieuw Jaar" toewensen.

Als mensen in Christus Jezus betaamt het ons niet, om ons door een kinderachtige liefde voor iets nieuws te laten beheersen. Want wij aanbidden een God, die eeuwig Dezelfde is, en aan wie de jaren geen einde hebben. Voor sommige zaken is "het oude beter." Er zijn dingen, die steeds zo nieuw zijn, dat we ze voor iets anders in ruilen. Echter het oude evangelie is de nieuwste zaak van de wereld; in zijn aard en strekking is het tot in alle eeuwigheid "goed nieuws". In de dingen Gods is het oude altijd nieuw. En als iemand iets voortbrengt, dat een nieuw leer en een nieuwe waarheid schijnt te zijn, dan zal men spoedig zien, dat de nieuwe leer niets is dan een oude ketterij. Waaraan op zeer handige wijze een nieuw vorm is gegeven. In het stuk van waarheid en godsvrucht kunnen wij gerust zeggen: "Er is niets nieuws onder de zon."

Maar toch, gelijk er reeds is opgemerkt: er is in onze oude natuur zo veel kwaad. Er is in ons leven en in het oude verleden zo veel zonde. Er is in onze tegenwoordige omgeving en in de oude verzoeken zo veel dat onheil sticht. Dat het ons volstrekt geen leed doet om te geloven, dat het oude voorbijgaat. Er komt hoop in ons hart, als wij slechts de eerste klanken horen van woorden als deze, die van de lippen van onze verrezen en regerende Heere zijn gekomen: "Ziet, Ik maak alle dingen nieuw." Het is betamelijk, dat dingen, die zó versleten en verontreinigd zijn, weggedaan en door betere dingen worden vervangen.

De eerste dag van een nieuw jaar is een dag van vreugde. Ofschoon er geen werkelijk verschil bestaat tussen deze dag en een andere dag, is er voor ons gevoel toch iets bijzonders aan verbonden. Wij beschouwen hem als een mijlpaal op onze levensweg. Het is een begin van een nieuw jaar! Het besluit van het één en het begin van het andere jaar bestaat niet anders dan in onze verbeelding, en toch hechten wij er de volle kracht en de betekenis aan van een belangrijk feit. Als we op zee de evenaar passeren, dan zien we niets bijzonders. De zee vertoont geen spoor van een evenaar. En toch weten de zeelieden waar zij zich bevinden, en zij laten het ook weten. Zodat niemand gemakkelijk die dag zal vergeten, toen hij voor het eerst in zijn leven de evenaar passeerde. Ook thans passeren wij een evenaar. Wij gaan weer een jaar van de genade binnen. Laten wij de Heere dank en eer geven. Als de Heere Jezus ons niet reeds nieuw gemaakt heeft, zo laat het nieuwe jaar ons doen denken aan de grote en noodzakelijke verandering van de bekering. En indien onze Heere begonnen is ons te vernieuwen, zodat wij enigszins de nieuwe wereld zijn binnengetreten, waarin gerechtigheid woont. Zo laat ons dan door de wisseling van het jaar vermaand worden om voorwaarts te streven naar het middelpunt van de nieuw schepping, opdat wij de kracht zijner genade ten volle in ogen ervaren.

*Ds. C.H. Spurgeon (Uit de preek van 1 januari 1891)*

## Kerkdiensten

1 januari 2019 <i>Nieuwjaarsdag</i>	10.00 uur <i>Koffiedrinken na de dienst</i> 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Diaconie Opleiding predikanten Vervangen geluidsinstallatie
6 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Kand. G.K. Terreehorst ( <i>Apeldoorn</i> ) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Kerk en pastorie
13 januari	10.00 uur  18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek <i>Koffiedrinken/ zingen na de dienst</i> Ds. D.C. de Pater ( <i>Vaassen</i> ) Diaconie Kerkvoogdij Vervangen geluidsinstallatie
17 januari	<b>19.30 uur</b>  1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte	Ds. J.L. Schreuders ( <i>Urk</i> ) <i>Weekdienst (fundament van de kerk)</i> Diaconie Kerkvoogdij
20 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. W. Schinkelshoek Ds. W. Schinkelshoek Diaconie ( <i>Malawi</i> ) Kerkvoogdij Kerk en pastorie
27 januari	10.00 uur 18.30 uur 1 <sup>e</sup> collecte 2 <sup>e</sup> collecte 3 <sup>e</sup> collecte	Ds. H. Verheul ( <i>Woudenberg</i> ) Ds. W. Schinkelshoek Diaconie Kerkvoogdij Vervangen geluidsinstallatie

### [Uit de pastorie](#)

Het laatst kerkblad van dit jaar ligt voor u. En een kerkblad dat verschijnt aan het einde en/of het begin van een jaar, heeft altijd iets nostalgisch. We kijken terug en we kijken vooruit. Als we terugkijken is een jaar omgevlogen. Echter er is veel gebeurd, wereldwijd en in persoonlijke levens. Wat er ook is gebeurd: één ding is voor ons allen hetzelfde. De tijd gaat voorbij. En met de tijd gaan ook wij voorbij. Wij zijn voorbijgangers, en vreemdelingen op deze wereld.

Dat is toch de boodschap die het Woord ons brengt? Maar we zien het ook in het leven om ons heen. Oorlogen, rampen, aanslagen etc. zijn aan de orde van de dag. Het leven is onzeker. Keer op keer zijn er teleurstellingen. Het is onvolkomen en onvolmaakt. Dat is het gevolg van onze zonde. Daarom: wie hier zijn of haar thuis heeft, komt bedrogen uit. Hier beneden en voor eeuwig.

Het Woord wijst ons een andere weg. Levenstijd is tijd die de Heere ons geeft. Waarom? Om Hem te zoeken en te dienen. Zo gaf Hij ook aan ons het jaar 2018. Mensen ontvielen ons. Wij zijn nog in het heden van Gods

genade. Heeft u of jij Hem van harte nodig gekregen? Of heeft u Hem door Geest en Woord leren kennen, of dieper leren kennen?

Ons past verootmoediging over het jaar, wat voorbij is gevlogen. Want er zijn zoveel tekorten en onvolmaaktheden. Een les voor ons om het niet van ons zelf te verwachten. Aan de andere kant, alle zegeningen die wij ontvangen, ontvangen wij van Hem! Het zijn Gods goedertierenheden dat wij er nog zijn, dat onze gemeente er nog is, dat de dienst van het Woord voortgang had, evenals de bediening van de sacramenten en al het andere wat er plaats heeft gevonden. Tegelijk geeft dat ook diepe vreugde. Want het wás de Heere, Die in Zijn goedertierenheid en genade ons leidde.

Ook in het jaar onzes Heeren 2018, hebben we veel van Hem ontvangen. We mochten elkaar ook als dienaar van het Woord en gemeente beter leren kennen. Jawel, ook onze gebreken, maar dat niet alleen gelukkig! Wonderlijk, de banden die ontstaan en groeien vanuit het Woord. Dat maakt klein. De Heere werkt! Dat alleen geeft ook verwachting voor de toekomst. Niet om onze capaciteiten, al moeten we ze wel ten volle inzetten. Niet om onze trouw, al worden we tot getrouwheid geroepen. Niet om ons... maar om Hem. Dán zal het ook Zijn werk zijn, dat Hij Zelf vasthoudt. Het is juist dat wat hoop geeft voor de toekomst. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht! Laten we blijven bidden om Zijn werk in het midden van de gemeente. Wat blijft alles doods als Hij niet tot leven wekt en bovendien steeds weer verlevendigt. Want alleen dat is werkelijk goed. Laat dat een gebed zijn voor onszelf, voor degenen die ons lief zijn en ook voor kerkenraad en gemeente.

Hoe u ook kijkt, we gaan een onbekende toekomst in. Een toekomst waarin wij u en jou Gods zegen toewensen. Wat die toekomst ons ook brengt, laat dit ons gelovig gebed zijn: ons geleidt des Heeren hand.

*Kerstlied ... Voor ons allemaal?*

Als u dit leest liggen de kerstdagen van 2018 weer achter ons. De kerstliederen zijn gezongen. Maar nog even wachten. Lees het onderstaande eens over dit kerstlied. Het is van de hand van collega ds. W. Pieters. Hij heeft iets heel treffends geschreven over een bekend kerstlied. Ik geef het u graag door en onderschrijf het ten volle.

Een kerstlied zingt:

*Er is een Kindeke geboren op aard'*

*Er is een Kindeke geboren op aard'*

*'t Kwam op aarde voor ons allemaal.*

*'t Kwam op aarde voor ons allemaal.*

*Klopt dit lied?*

Sommige mensen zeggen dat dit niet klopt. Maar waarom niet? Je kunt toch niet zeggen: 'Jezus kwam niet voor u allen. Alleen voor Zijn uitverkorenen'? Als Jezus niet voor alle mensen is gekomen, maar alleen voor Gods uitverkorenen, moeten we dat eerlijk zeggen. Al zou er door jou, als onverschillige of bekommerde misbruik van gemaakt worden, tot verharding of vertwijfeling, dat doet er niet toe. Wel is het de vraag, hóe we dit dan zeggen. We kunnen de waarheid lomp en liefdeloos zeggen, maar ook voorzichtig en liefdevol. Als we het erover eens zijn dat we de waarheid moeten vertellen, is de volgende vraag: wat is op dit punt waarheid? Is Jezus gekomen voor ons allemaal, of alleen voor sommigen: uitverkorenen, gelovigen, verbrokenen van hart, of zo? *Bijbels gesproken kwam Jezus voor ons allemaal.* In de betekenis: Jezus kwam met genoeg 'kapitaal' om alle mensen los te kopen. Met genoeg kracht om alle mensen los te maken. Jezus wil dat het Evangelie aan alle mensen gepredikt wordt. In die zin is Hij gekomen voor ons allemaal.

*Worden dan alle mensen zalig?*

Bedoel je: Jezus maakt alle mensen zalig, dan is het onwaar. Misschien zeg je: "Jezus kwam voor ons allemaal, omdat Hij ons allen zalig wil maken." Hoe zit dit? Wil Jezus ons allen wel zalig maken, maar doet Hij het niet, omdat Hij het niet kan? De Bijbel spreekt over de wil van Jezus, die door ongeloof en ongehoorzaamheid wordt gedwarsboomd. Ik denk aan wat Jezus zegt in Lukas 13 vers 34: "Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder de vleugels, maar u hebt niet gewild."

Is Christus voor ons allemaal op aarde gekomen? Ja, in die zin dat Hij bereid is / klaar staat jou te ontvangen, als je tot Hem komt met belijdenis van schuld en berouw, zoals de tollenaar in Lukas 18. Gewillig is Hij in die zin. Dat Hij nog nooit tegen iemand heeft gezegd en ook nooit tegen jou zal zeggen: "Ik wil jou niet behouden." Zie Lukas 9 vers 56. En dus hoef jij er nooit over in te zitten, of Hij wel gewillig is om jou te ontvangen en zalig te maken.

*We mogen tot Hem komen!*

We mogen zeggen: Christus zaligt eenieder die maar zalig wil worden. Niemand hoeft naar de hel! Daar gaan alleen mensen heen, die er zelf voor kiezen...! Jij en ik, wij mogen nu tot de Zaligmaker van de wereld, Jezus Christus komen, aan Hem onze zonden belijden, ons aan Hem overgeven en helemaal op Hem vertrouwen. Dan zullen we zeker zalig worden. Jij mag Zijn beloften in geloof aangrijpen. Jij mag Jezus vrijmoedig aanroepen, net als de Kananese vrouw. Je hoeft niet een uitverkorene te zijn om toch bij Hem te mogen komen en bij Hem te mogen schuilen! Als je komt en in Hem gelooft, zal Hij aan je ziel zeker rust geven.

*Nog iets!*

Nog iets over dat kerstlied. Het wordt vaak onbedachtzaam en zonder ernst gezongen. Mensen maken van de uitdrukking voor ons allemaal een goedkoop, een oppervlakkig en dus een onbijbels evangelie. Daarom vind ik deze manier van zeggen (en de rest van het lied helemaal) niet gelukkig. Er moet namelijk wel wat worden uitgelegd, om geen misverstand te kweken. Maar tegen de uitdrukking op zich kunnen we geen bezwaar aantekenen.

*Hoe staat het nu persoonlijk? Niet gewild?*

Wat jou persoonlijk betreft blijft over: dat jij je eerlijk onderzoekt. Als Jezus ook voor jou kwam, als Hij gewillig en machtig is om ook jou zalig te maken..., wat is dan de reden, als jij nog niet zalig bent? Als jij nog niet verzoend, nog niet bekeerd bent?

We zullen straks tegen de hemelse Rechter niet kunnen zeggen: "Ik wilde wel, maar Jezus wilde niet!" Dan zal God terecht tegen allen die Hij naar het eeuwige vuur verwijst, zeggen: "Mijn Zoon was wel gewillig, maar u hebt niet gewild." Dan zullen we diep in ons geweten ervan overtuigd zijn: het is mijn eigen schuld!

Ik heb de uitnodigingen van Jezus tot de zaligheid niet geloofd.

Ik heb Zijn ernstige waarschuwingen in de wind geslagen.

Ik heb de genademiddelen verkwanseld en de genadetijd voorbij laten glijpen...

Daarom, geloof het toch: jij mag nu aan Zijn voeten buigen. En Hij zal je zeker zalig maken."

Een hartelijke groet uit de pastorie,  
*Fam. ds. W. Schinkelshoek*

[Van de kerkenraad](#)

### **Oud en nieuw**

Het jaar 2018 is al bijna weer voorbij. En wat heeft het ons gebracht? Zo rond de jaarwisseling kijken we terug en tellen we onze zegeningen. Maar daarnaast ook de moeilijke of verdrietige momenten. De wezenlijke vraag is: hoe is het met ons tegenover de Heere? Is het een jaar van en met de Heere geweest? Laten we de Heere danken om datgene wat we van Hem hebben gekregen. Ook al ging het door donkere dalen heen, de Heere is onze Toevlucht en Sterkte! Laten we onze God en Koning prijzen om Zijn grote daden!

Als kerkenraad wensen we u voor het jaar 2019 van harte Gods rijke zegen toe! Dat Zijn genade en trouw u zal vergezellen. Dat Gods werk zal doorgaan in de gemeente, om Zijn koninkrijk gebouwd zal worden tot in eeuwigheid!

### **Fundament van de kerk**

In januari is het derde onderdeel van het jaarthema 'Fundament' aan de beurt. Na *fundament van het geloof* en *fundament van het gezin* staat het *fundament van de kerk* in de weekdienst en de gemeenteavond van

januari in het middelpunt. De weekdienst, waarin ds. J.L. Schreuders hoopt voor te gaan, wordt gehouden op 17 januari. Twee weken later, op 31 januari, hoopt diaken Kortenhoff (in het kader van zijn studie aan de CHE) tijdens de gemeenteavond een praktische invulling aan het thema te geven. Deze gemeenteavond begint om 19.45 uur. Mogen we u en jou ontmoeten in de weekdienst en bij de gemeenteavond?!

### Pastoraat

Onlangs was ik bij iemand op bezoek. En als je op bezoek bent, kom je tot een gesprek. Niet iedereen, kan of wil veel zeggen. Vaak zijn mensen bang dat zij, in geestelijk opzicht, teveel zeggen. Ik kreeg een briefje overhandigd waarin – zo werd mij toevertrouwd - de gesteldheid van het hart verwoord staat. Ongetwijfeld zullen er ook zijn die zich in deze woorden herkennen. Leest u maar mee.

*O, HEERE, God van mijn heil. In het gezelschap van Uw kinderen durf ik niet anders dan te zwijgen. Er is zoveel waar ik niet bij kan. En telkens is er weer die angst mijn hart voorbij te praten. Maar dit is waar: U kent mijn pad en voelt mee in al mijn zwakheden. U kent mij als niemand anders. U hebt mij steeds gedragen door nacht en niemandsland. Voor U hoef ik mijn tranen niet langer in te slikken, maar ik mag al die waterlanders, in eenzaamheid en bitterheid gestort, bij U de vrije loop laten. O HEERE, God van mijn heil. Mijn toeverlaat! Ja, 'k vertrouw op U geheel en al.*

### *Zieken*

Laten we niet alleen aan hen denken die met hun naam zijn vermeld. Ook aan hen die vanwege lichamelijke of psychische klachten niet meer in de kerk kunnen komen. Zij kunnen alleen op afstand met de gemeente meeleven en ervaren vaak eenzaamheid. Laten we aan hen denken in gebed, woord en daad.

*Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend U tot mij, en zijt mij genadig.*

### Uit de gemeente

### Roosters en data

#### **Vergader- en bijeenkomstenrooster**

5 januari	Gebedskring
9 januari	Kinderclub
9 januari	Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
10 januari	Jonge lidmatenkring
11 januari	Jeugdvereniging (gezamenlijk)
15 januari	Vrouwenvereniging
17 januari	Weekdienst
18 januari	Jeugdvereniging +16
19 januari	Gebedskring
19 januari	Klusmorgen, vanaf 9.00 uur
24 januari	Lidmatenkring
24 januari	Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
25 januari	Jeugdvereniging -16
30 januari	Ouderenmiddag
31 januari	Gemeenteavond

## Oppasrooster

1 januari (Nieuwjaarsdag)	Mw. A. Mouthaan, Mw. C. van der Sluijs Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
6 januari	Mw. C. Huttinga, Mw. A. Aalbers Christien van Wageningen, (reserve: Marieke van Leeuwen)
13 januari	Mw. N. de Kool, Mw. D. Vroegindewey Ellen Visser, (reserve: Simone van Wageningen)
20 januari	Mw. E. Kroon, Mw. G. Koekoek Géke van Engelenhoven, (reserve: Anna-Maria Buitink)
27 januari	Mw. S. van Harten, Mw. A. Budding Annemijn Pluimers, (reserve: Hadassah Adam)
3 februari	Mw. M. Koudijs, Mw. A. Mouthaan Rebecca Adam, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)

## Kerkautoroster

Dinsdag 1 januari 2019	Ede: fam. van Steenberg 06-49 465 920 / 0318-633974 Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318-56 15 49
Zondag 6 januari	Ede: fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318 30 86 18 Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06-424 831 34
Zondag 13 januari	Ede: fam. Zondag 0318-61 96 38 / 06-12 686 252 Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318-56 15 49
Zondag 20 januari	Ede: fam. Vink 06 515 523 30 Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 417 507
Zondag 27 januari	Ede: mevr. Heij 0318 65 59 22 / 06 17 820 877 Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318-41 57 15

## [Diaconie](#)

### Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### Bestemmingen collectes

Op zondag 20 januari is de diaconale collecte bestemd voor het werk in Malawi. Tot vorig jaar hadden we niet voor mogelijk gehouden dat ook Nederland getroffen zou worden door langdurige droogte. Inmiddels zijn we die beelden van die extreme droogte wel wat kwijtgeraakt. De meeste Nederlanders eten er geen boterham minder om. In Malawi is dit wel anders. Al een aantal jaren heeft dit land te maken met een veranderend klimaat. Praktisch betekent dat: voordat de nieuwe oogst er is wordt er hongergeleden. In deze situatie kiest de GDC voor een tweesporenbeleid: enerzijds proberen we de landbouw structureel te verbeteren, waardoor deze minder te lijden heeft van droogte. Dat is echter een zaak van lange adem. In tussentijd voelen we ons ook verantwoordelijk om de ergste hongersnood te lenigen. Met name kwetsbare mensen, zoals ouderen, weduwen en gehandicapten krijgen daarbij de meeste hulp. Helpt u mee? Met uw bijdrage worden in Malawi levens gered!

Daarnaast valt het u heel misschien op dat de gebruikelijke diaconale collecte op nieuwjaarsdag niet meer bestemd is voor opleiding Predikanten, terwijl dit op oudejaarsavond 2018 nog wel het geval is. Vanaf 2019 zal de opbrengst van deze collecte onder de Kerkvoogdij vallen. In goed overleg met de Kerkvoogdij is dit besloten. In het verleden zijn er, om reden, een aantal collectes vanuit de kerkvoogdij naar de diaconie gegaan. Dit zal in de komende jaren weer veranderd gaan worden. In 2019 betreft dit nog alleen de collecte met als doel 'Opleiding Predikanten'.

De hierboven genoemde en alle andere collecten willen we nogmaals hartelijk aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste.

### **Begroting diaconie**

Hieronder ziet u de begroting van de diaconie voor het jaar 2019. In grote lijnen is deze gelijk aan het afgelopen jaar. Op onderdelen een kleine aanpassing:

- Collecte-opbrengsten zijn wat hoger begroot, collecte-opbrengsten (doorzend) wat lager ivm de verschuiving van één collectedoel van de diaconie naar de kerkvoogdij.
- Collecte-opbrengsten fam. Karels zijn lager begroot omdat dat meer recht doet aan de totale opbrengsten. Naast de € 3.600,00 komen er nog giften (doorzend) binnen.
- Giften (doorzend) is o.b.v. de afgelopen jaren iets naar beneden bijgesteld.
- De Post Diaconaal Project / Elskampflat is toegevoegd.



<b>Baten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Collecte-opbrengsten	€ 10.300	€ 9.700
Collecte-opbrengsten (doorzend)	€ 9.500	€ 10.000
collecte-opbrengsten fam. Karels	€ 3.600	€ 4.000
	<u>€ 23.400</u>	<u>€ 23.700</u>
Giften	€ 1.200	€ 1.200
Giften (doorzend)	€ 1.100	€ 1.750
Aflossing lening	€ -	€ -
	<u>€ 2.300</u>	<u>€ 2.950</u>
Rente baten	€ 15	€ 30
<b>Totaal baten</b>	<u><u>€ 25.715</u></u>	<u><u>€ 26.680</u></u>

	<b>begroting</b>	<b>begroting</b>
<b>Lasten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Doorgezonden collectes	€ 9.500	€ 10.000
Doorgezonden giften	€ 1.100	€ 1.750
Verleende leningen	€ -	€ -
Donaties	€ 1.000	€ 1.000
	<u>€ 11.600</u>	<u>€ 12.750</u>
Boeken	€ 200	€ 200
Diaconale ondersteuning	€ 7.000	€ 7.000
Oog voor elkaar	€ 500	€ 500
Bankkosten	€ 190	€ 190
Diaconaal project / Flat	€ 500	€ -
Bijdrage GDC	€ 650	€ 600
Overige kosten	€ 1.000	€ 1.000
	<u>€ 10.040</u>	<u>€ 9.490</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u><u>€ 21.640</u></u>	<u><u>€ 22.240</u></u>
<b>Saldo</b>	<u><u>€ 4.075</u></u>	<u><u>€ 4.440</u></u>

### Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle, 0318-572166 of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

### [Kerkvoogdij](#)

### Catechisatiebusjes

De opbrengst van de catechisatiebusjes is dit jaar bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. De opbrengst hiervan wordt aan het einde van het seizoen vermeldt. Van harte aanbevolen!

## **Wijzigingen collecterooster 2019**

We willen u graag op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen in het collecterooster van de kerkvoogdij. In een eerdere kerkbode is al aangekondigd dat er vanaf 2019 niet meer gecollecteerd zal worden voor het aflossen van de leningen. In plaats daarvan zal er vanaf 2019 gecollecteerd worden voor het vervangen van de geluidsinstallatie.

Met ingang van 2019 zal de kerkvoogdij ook een aantal collectes over gaan nemen van de diaconie. Dit betekent dat de kerkvoogdij een aantal reguliere collectes inwisselt voor zogenaamde doorzendcollectes. In principe gaat dit daarom ten laste van de inkomsten van de kerkvoogdij.

De diaconie collecteert al jaren voor een aantal landelijke bestemmingen, zoals de opleiding van predikanten, landelijk jeugdwerk etc.

Een aantal hiervan behoren onder de verantwoordelijkheid van de kerkvoogdij. We zijn de diaconie dankbaar voor al die jaren dat zij die collectes van de kerkvoogdij hebben overgenomen. Mede daardoor is de kerkvoogdij nu in staat om deze collectes weer zelf in te gaan zamelen.

Met ingang van 2019 zal in ieder geval de collecte voor de opleiding van predikanten onder de kerkvoogdij komen te vallen. Hiermee vervalt op dat moment de algemene collecte van de kerkvoogdij. Op een later moment zullen ook de andere bestemmingen weer overgenomen worden door de kerkvoogdij.

Voor het actuele collecterooster verwijzen wij u naar de aankondigingen hiervan bij de kerkdiensten voor in deze kerkbode.

Ook deze collecten zijn en blijven onmisbaar voor de voortgang van het Evangelie. Van harte aanbevolen!

## **Collectemunten**

In de komende periode kunt u op woensdag 9 januari en donderdag 24 januari collectemunten kopen in de kerk. Alle avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

## **Klusmorgen**

Het afgelopen jaar hebben we met verschillende klussers de karweitjes in en rondom de kerk gedaan. Hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid en inzet! We besparen op deze manier veel geld en het is altijd weer gezellig om samen bezig te zijn. We hopen dat we ook in 2019 op jullie mogen rekenen. En wie weet krijgen we wel versterking van andere gemeenteleden?! Want er is genoeg te doen en wat zijn nu 6 zaterdagmorgens in het jaar? Kortom: allen heel hartelijk welkom! De volgende klusmorgen is op zaterdag 19 januari. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

## **[Activiteitencommissie](#)**

Als activiteitencommissie kijken we positief terug op 2018 waar we voor u, onder andere, een gemeentedag en stamppottenbuffet mochten organiseren. Het deed ons goed om op deze wijze de gemeente samen te brengen. Ieder die heeft bijgedragen aan de activiteiten en acties willen we hartelijk bedanken.

Ook in 2019 hopen we weer op veel mooie momenten samen als gemeente en hopen we daarvoor het een en ander te organiseren. Nu willen we alvast 'het Mannenutje' noemen, deze staat gepland op DV 16 maart. Reserveer deze datum alvast in uw / jouw agenda, verdere informatie volgt.

## **[Verenigingen / kringen](#)**

### **Ouderenmiddag**

Op de laatste ouderenmiddag, voor de kerstmiddag, hebben we samen met een deskundige van de NPV, Rineke Heij, nagedacht over een levenstestament of levenswensverklaring. Wat is het verschil en wat moeten we ermee? Het is goed, en noodzakelijk, als je ouder wordt om hierover na te denken en desnoods contact op te nemen met iemand die hier wat meer over kan zeggen en helpen.

In aansluiting hierop heb ik een paar weken geleden, op verzoek, van de studievereniging 'Dei Gratia' van de C.S.F.R. Wageningen op een zaterdag workshops verzorgd over het thema: Doodgewoon. Het was een weekend van deze studentenvereniging waar over 'de dood' werd nagedacht. O.a. over de dood in de cultuur en de dood in de filosofie. In de gesprekken tijdens de workshops kwam naar voren, dat verreweg het merendeel van deze kerkelijke jongeren (nog) niet stil heeft gestaan bij de dood. Deze realiteit heeft (nog) geen echte plaats in hun leven en denken. Blijkbaar is de dood, en alles wat er mee samenhangt, geen aangenaam thema om het met elkaar eens over te hebben. En de Bijbel spreekt er toch helder over, dat we een keer zullen sterven. Dat we er niet makkelijk met elkaar over spreken geldt niet alleen voor jongeren ook voor ouderen.

De volgende ouderenmiddag is op D.V. 30 januari 2019 dan hoopt ds. A.D. Goijert in plaats van ds. H. v.d. Ziel ons iets te vertellen over Messiasbelijdende Joden in Israël en de Nederlandse Stichting die deze mensen ondersteunt. Uiteraard allen heel hartelijk welkom.

### **Vrouwenvereniging**

*Jaarvergadering Vrouwenvereniging 15 januari 2019*

Iedereen (m/v) van harte welkom om deze ochtend met ons mee te beleven! Vanaf 9.00 uur staat koffie en thee klaar, we starten deze ochtend om 9.30 uur.

Gastspreker is Bert Noteboom. Nadat we kort de jaarverslagen doorgenomen hebben, zal Bert Noteboom een presentatie houden over 'Leef58!'. Deze lezing zal gaan over *gerechtigheid*; wat zegt Jesaja 58 over gerechtigheid en wat vraagt God van ons in deze samenleving vol *ongerechtigheid*? En doen wij als christenen mee aan (het instandhouden van) ongerechtigheid? Kom samen met ons meedenken over dit belangrijke thema! Neem je/uw familie, vrienden en burens mee!

Kinderoppas is aanwezig!

Naast zijn eigen toerustingssite 'Nspired' werkt Bert ook voor Compassion. Er zal een collecte worden gehouden voor deze stichting die zich inzet voor kinderen die opgroeien in armoede.

### **Jonge lidmatenkring**

D.V. 10 januari om 20.00 uur is er de jonge lidmatenkring. Hoofdstuk 10 van het boekje 'Welkom in de strijd' is aan de beurt. Dit hoofdstuk handelt over de gerechtigheid die uit genade wordt toegerekend. Alle jonge belijdende lidmaten van harte welkom.

### **Lidmatenkring**

D.V. 24 januari om 19.30 uur is er de lidmatenkring. We hebben het derde hoofdstuk van de Efezebrief afgesloten en beginnen aan vierde hoofdstuk. We gaan nadenken over de eerste zes verzen. Deze verzen handelen over de eenheid van de kerk. Van harte welkom.

### **Kinderclub 'de Zaaier'**

Als jullie dit lezen, hebben jullie heerlijk kerstvakantie! Even geen school :-)) Maar gelukkig... als jullie weer naar school gaan, is het ook al heel snel weer club. D.V. 9 januari zijn jullie allemaal weer van harte welkom. In december hebben we even een 'uitstapje' gemaakt en nagedacht over Advent - uitzien naar Kerst. Nu, in januari, gaan we weer verder met de 'beroepen' in de Bijbel. Welke lessen heeft de gelijkenis van de boze wijngaardeniers voor ons vandaag? Ben jij er ook weer in januari? Op club zoekt de Heere ook jou weer op met Zijn evangelie. Zodat we in Hem zullen geloven!

Bij deze ook alvast een reminder voor februari: op 6 februari D.V. hebben we als kinderclub onze jaarlijkse zendingsmiddag. Die middag zijn niet alleen de kinderen met hun ouders, maar ook u als gemeente, van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. In de volgende kerkbode zullen we hierover meer schrijven, maar bij deze: noteer deze datum vast in uw agenda of op uw kalender. Weet dat u welkom bent.

*Hartelijke groet van alle juffen!*

## Jeugdvereniging Ichthus

### *Nieuwsbrief*

Inmiddels is in december de tweede JV-nieuwsbrief 'Visnet' weer via de mail verspreid onder de ouders van JV-ers. Hebt u deze gemist? Kijk in uw mail eventueel even bij 'spam' of hij niet op de verkeerde plek terecht gekomen is. Deze tweede nieuwsbrief bevat onder andere een interview met twee JV-ers. Zij geven de pen weer door aan de volgende twee JV-ers voor de volgende Nieuwsbrief.

-16

Het eerste halfjaar ligt alweer achter ons. Diverse Joodse feesten hebben de aandacht gekregen. De laatste wat Chanoeka. We hadden de Dorsvloer helemaal volgehangen met lichtjes, en hebben een mooie inleiding van Gerben gekregen over hoe het 'feest van de inwijding van de tempel' is ontstaan en hoe het wordt gevierd. Daarnaast is het 'lichtfeest' zoals het ook wel wordt genoemd ook een mooie verwijzing naar de komst van het Licht der wereld.

Als activiteit hebben we een schimmenspel gedaan. Het blijkt dat sommige JV-ers echt heel goed zijn in het uitbeelden van personages! Het was een hele mooie avond. We hopen dat de komende maand iedereen weer aanwezig kan zijn, zodat we met de hele groep een 'Feest' maken van het tweede halfjaar. Kijk even onderaan voor de data!

+16

In de maand december één +16 avond gehad, verzorgt door Pieter Jan. Een inleiding waarin werd stilgestaan bij ons gebedsleven aan de hand van Mattheus 6 : 5 - 15. Met Kerst hopen we een bijdrage te leveren aan het Kerstfeest (op 2<sup>e</sup> Kerstdag) in de kerk. Het nieuwe jaar willen we starten met een gezamenlijke avond met de -16. Omdat het vorig jaar zo'n succes was willen we komende nieuwjaarsborrel weer naar de ijsbaan gaan! De volgende +16 avond staat op 18 januari 2019, en zal verzorgd worden door Peter.

*De data voor januari 2019:*

- 11-1 Nieuwjaarsborrel voor de hele JV >>> *Schaatsen!*
- 18-1 JV +16, Inleiding door Peter
- 25-1 JV -16, Thema: Houseparty's en andere feesten
- 1-2 Sprekersavond voor de hele JV

Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,  
*Arja, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette en Ernst*

### [Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meisjes,

Nog een paar dagen en dan is het D.V. al weer 2019. Misschien kijk je daar al wel naar uit, omdat je in 2019 weer allemaal leuke dingen gaat doen. Bijvoorbeeld naar school gaan dat is altijd leuk natuurlijk. Of misschien vind je het wel weer gewoon leuk omdat je weer samen met papa en mama leuke dingen gaat doen in dit nieuwe jaar. In de Bijbel staat er een voorbeeld van een jongen die kon op een dag geen leuke dingen meer met zijn papa en mama meer gaan doen, want hij ging bij de Farao wonen. Je weet vast wel wie ik dan bedoel. Inderdaad, Mozes. Eigenlijk zou Mozes gedood moeten worden, maar zijn moeder heeft hem eerst heel lang verborgen gehouden en daarna in een kistje in de nijl gelegd. De dochter van de Farao die zich in de Nijl ging wassen, zag het kistje en wilde dit kleine jongetje sparen. Daarom mocht de moeder van Mozes voor hem zorgen tot hij groot genoeg was. Dat was toen hij 7 was, toen ging hij op weg naar de Farao en moest hij afscheid nemen van zijn familie. Hieronder staan allemaal woorden uit het verhaal van Mozes, maar ze zijn allemaal door elkaar geschud. Kan jij van deze letters weer de goede woorden maken? Als je het een beetje moeilijk vindt, kun je ook kijken naar het verhaal uit de Bijbel in Exodus 2.

Omdat het nieuwe jaar weer bijna begint kun je hieronder zien hoeveel punten je ondertussen al hebt gespaard.

Nico	16	Geanne	2	Dianne	2
Hannah	14	Lois	12	Berrita	16
Henrik	8	Leah	14	Matthiar	16
Celine	14	Judith	14	Ruth	2
Marije	2	Heidi	4	Luben	4
Rhodé	18	Charlotte	12		

De puzzel en/of kleurplaat mag je voor 31 januari mailen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl) of opsturen naar Veldhuizerbrink 4, 6712BZ Ede.

Groetjes,  
Christien

Stkiej	.....	Zbeeni	.....
Rieirv	.....	Veroe	.....
Tszrue	.....	Chtored	.....
Foara	.....	Iageaddmstn	.....
Eeeehbrn	.....	Vvwrdooreu	.....
Nckethej	.....	Zmeos	.....

### Kleurplaat



[Verhaal](#)

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn  
(uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen)

## “Stuur John eten”

Op de top van de berg Washington, met uitzicht over een diepe vallei, stond een eenvoudige hut. De hut was het huis van John Barry, een arme kolenbrander. De afgelopen zomer was John ziek geweest en hij had minder kunnen werken dan normaal. In december kwam er hevige sneeuwval. De weg van het dorp naar de top van de berg raakte helemaal dicht gesneeuwd. Voordat de weg sneeuwvrij kon worden gemaakt kwam er alweer een nieuwe storm, en John en zijn vrouw waren ingesneeuwd. Ze hadden maar voor één dag eten over. In het dorpje Sheffield, vijftien kilometer verderop, woonde diaken Brown. Meneer Brown was een welgestelde boer, bekend om zijn christelijke levensstijl. De diaken en zijn vrouw, Margaret, waren naar bed gegaan. Ondanks de storm sliepen ze vast. Maar tegen de ochtend werd de diaken opeens wakker. Hij had de indruk dat hij eten moest brengen aan iemand die John heette. Hij wekte zijn vrouw en vertelde haar dat. “Onzin!” antwoordde mevrouw Brown. “Ga weer slapen. Je hebt het vast gedroomd.” De diaken ging weer liggen, en een paar minuten later sliep hij. Toen hij wakker werd was de indruk nog net zo sterk. “Nou ja!” zei mevrouw Brown, “je bent vast ziek. Ik vraag me af of je geen koorts hebt. Ga liggen en probeer wat te slapen.” “Luister eens, Margaret,” zei hij, “ken je iemand die John heet en die misschien eten nodig heeft?” “Ik kan zo niemand bedenken,” antwoordde mevrouw Brown, “behalve misschien John Barry. Dat is de kolenbrander op de berg.” “Dat is het!” riep de diaken uit. “Nu weet ik het weer! Toen ik in de winkel in het dorp was, sprak ik meneer Clark. Hij zei: ‘Ik vraag me af of die oude John Barry nog leeft. Hij is zijn wintervoorraad boodschappen nog niet komen ophalen.’ John is vast ziek en heeft eten nodig.” De diaken en zijn vrouw trokken snel hun kleren aan. Meneer Brown maakte zijn knecht Willie wakker en de mannen aten gehaast hun ontbijt op. Ondertussen deed mevrouw Brown een flinke voorraad eten in de twee grootste manden die ze kon vinden. Na het ontbijt spanden meneer Brown en Willie de paarden voor de tweepersoons slee. Bij het eerste streepje licht aan de horizon gingen ze op weg met een maandvoorraad eten. Het zou een gevaarlijke rit worden. Er stond een straffe wind die de sneeuw voortblies, en er viel nog steeds nieuwe sneeuw. Maar de twee paarden hielden het vol op hun reis. De mensen op de slee, warm ingepakt in dekens en extra buffeljassen, spoorden de paarden aan door de sneeuwhopen in de storm. Die rit van vijftien kilometer, waar je normaal gesproken minder dan een uur over deed, duurde nu bijna vijf uur. Eindelijk bereikten ze de hut. Daar hadden de arme, vertrouwende christelijke man en zijn vrouw Hem gebeden Die het gebed hoort. Terwijl de diaken de deur bereikte hoorde hij de stem van het gebed. Hij klopte op de deur; en de deur ging open. We kunnen ons nauwelijks de vreugde van het oude echtpaar indenken! De royale voorraad eten werd naar binnen gedragen. John Barry en zijn vrouw dankten God in hun berghut.

*Vraag:* Kun je een persoon uit de Bijbel bedenken die op een bijzondere manier eten kreeg?

*Bijbellezen:* Handelingen 9:10-19

## [Binnengekomen berichten](#)

### **Werkgroep ‘Homoseksualiteit’**

De werkgroep ‘Homoseksualiteit’ belegt opnieuw een contactmorgen voor ouders en/of familieleden van een kind of een familielid dat anders geaard is.

*D.V. zaterdag 26 januari a.s.*

*“Bijbelteksten uit het Oude Testament - in relatie tot homoseksualiteit - nader onderzocht en verdiept”*

Naar aanleiding van de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Vanaf 09.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De ochtend begint om 10.00 uur en zal rond het middaguur afgesloten worden met een gezamenlijke lunch. Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan via het emailadres [wergroephomoseksualiteit@hkh.nl](mailto:wergroephomoseksualiteit@hkh.nl). Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het volledige programma. De locatie is het kerkelijk bureau, Vendelier 51-d te Veenendaal.

## Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

## E-mailadressen

scriba@hhgede.nl	diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl	vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl	zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl	ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl	puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl	webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl	avg@hhgede.nl

## Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

## Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 januari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 17 januari per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

## Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

## Gedicht

Door goede machten trouw en stil omgeven,  
Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
Zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
En met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
Drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
O Heer', geef onze opgejaagde zielen  
Het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven  
Met gal gevuld tot aan de hoogste rand,  
Dan nemen wij hem dankbaar zonder beven  
Aan uit Uw goede, Uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken  
Om deze wereld en haar zonneshijn,  
Leer ons wat is geleden dan herdenken,  
Geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
Die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
Breng als het kan ons samen, geef ons vrede.



Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,  
De eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,  
Laat ons dan allerwege horen stijgen  
Tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen  
Verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
Is zeker met ons elke nieuwe dag.