

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede e-mail: ws@filternet.nl	0318 701 625 06 542 152 85
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Terborchstraat 9, 6717 RM Ede e-mail: scriba@hhgede.nl	06 533 533 37
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	0318 418 304
Telefoon tijdens kerkdiensten	<i>alleen in dringende situaties</i>	06 572 804 60
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	0318 431 841 06 205 454 31
Interne vertrouwenspersoon	Mw. H. Heij e-mail: rinekeheij@solcon.nl	0318 655 922 06 178 208 77
Vrijwilligershulp Oog voor elkaar	Mw. J. Linge Mw. D. van der Welle e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl	0318 625 918 0318 572 166
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	06 189 774 69
Beheer website	Dhr. H.J. Aalbers e-mail: webbeheer@hhgede.nl website: www.hhgede.nl	0318 843 296
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	0318 756 318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie) e-mail: redactiekerkbode@hhgede.nl	0318 785 676
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	0318 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

[Meditatie](#)

En Die op den troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Openbaring 21 vers 5

Ziet, Ik maak alle dingen nieuw

Alle dingen nieuw? Hoe zal die nieuwe aarde er dan uit zien? Wat zullen we allemaal zien? Johannes licht een tipje van de sluier op. We krijgen er geen compleet beeld van. Er blijven vragen. Echter ondanks de vragen, is het waar. Uitdrukkelijk zegt Hij, die op de troon zit: *Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw*. We hoeven niet aan het Woord van God te twijfelen. Ook al snappen we het niet en zien we het nog niet. De opdracht aan Johannes is: Schrijf op, wat je gezien hebt. Opdat de gemeenten in de 21e eeuw het ook weten, wat er gaat gebeuren. Want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. De gelovigen bedriegen zich niet als zij zich aan Mijn Woord vastklemmen. Soms kun je geweldig twijfelen. Zou het allemaal wel waar zijn. Zou er wel een God in de Hemel zijn. Zou het wel allemaal waar zijn wat in de Bijbel staat? Ja, zeggen dan je tegenstanders en je bestrijders, het staat er wel, maar we zien er niets van. Het duurt al zo lang. Dit geloof je toch inmiddels niet meer? En dan de woorden van God zelf, schrijf deze woorden op: Het is geschied. Het heeft al plaatsgevonden. Met andere woorden: het is een voltooide werkelijkheid. Gods plan is klaar, het is voltooid.

Maar het moet toch nog plaatsvinden? Jazeker, naar onze tijdrekening wel. Voor God zelf ligt het vast en Zijn plannen falen niet. Is dat geen troost, is dat geen toekomstperspectief? Het ligt onwankelbaar vast. Wie oprecht gelooft kan zich niet bedriegen. In Genesis 3 heeft de Heere na de zondeval, de Verlosser belooft. De Verlosser is gekomen. Zeker, soms langs onmogelijke wegen. Kijk maar naar Sara, een kind krijgen op haar hoge leeftijd. Kijk maar naar Rachab, ondanks haar zondige leven, wordt zij ingevoerd in de lijn van de Messias. Denk aan Ruth de Moabitische, een heidin, zij wordt ook een voormoeder van de Heere Jezus. Denk aan het huis van David, tijdens de geboorte van de Heere Jezus was het huis van David een afgehouden tronk van Isaï. En toch worden Gods beloften vervuld. In de volheid van de tijd is de Verlosser gekomen. Zelfs een belangrijke keizer is gebruikt om de volheid van de tijd gestalte te geven. De Heere werkt dwars door de wereldgeschiedenis heen om Zijn doel te bereiken. Want zou er voor de Heere iets onmogelijk zijn?

Er komt een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde, dat is zonder de macht en de kracht van de zonden. Definitief is dan de plaats van de Satan bepaald. Hij komt in de buitenste duisternis. Dit ligt vast en zo zal het gebeuren. Want deze God die alles vernieuwt is de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Hij is van voor de tijd en Hij is van na de tijd. Hij is van alle tijden, omdat Hij van eeuwigheid is. God de Drie-enige omspannt de hele geschiedenis. Niet alleen de geschiedenis en de tijd, maar ook de eeuwigheid. Eeuwigheid, het gaat ons denken te boven. Er komt een moment dat is de tijd er niet meer. Maar Die boven de tijd staat, Hij blijft! Hij is de bron van alles. Is dat geen bemoediging en troost? Want het is geschied. Met andere woorden, het ligt onwankelbaar vast bij God Drie-enig. Al zien we afval aan alle kanten. Al worden we van alle kanten belaagd. Waakt en volhard, weet dat de zaken vastliggen in Hem. Het is gegarandeerd.

Hoe mooi is dit lied niet: *Wat de toekomst brengen mogen*. Zwervers, pelgrims weten het: Mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen van het geloof, naar het onbekende land. Naar het Hemelse Jeruzalem. Leer mij volgen zonder vragen. Vader wat u doet dat is goed. Hoe het in dit jaar ook gaat. Deze God staat boven de tijden. Hij heeft de tijden in Zijn hand. Dan is het: waar de weg mij ook brengen moge. Ik ga aan des Vaders trouwe hand en loop met gesloten ogen, naar het onbekende land. Want wie overwint, wie volhardt tot het einde toe, die zal dit alles beërven. En eeuwig wonen in het nieuwe Jeruzalem dat op de aarde is. Heeft u dat vooruitzicht?

Amen

Ds. W. Schinkelshoek

[Kerkdiensten](#)

3 februari	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Preekbespreking -16</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Landelijk jeugdwerk</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
10 februari	3 ^e collecte	kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. W. van Klinken (<i>Stolwijk</i>) <i>Koffiedrinken na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. J. Koppelaar (<i>Katwijk aan Zee</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
17 februari	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
21 februari <i>Weekdienst</i>	1 ^e collecte	Diaconie (<i>voorjaarszendingscollecte</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	kerk en pastorie
	19.30 uur	Ds. J. Koppelaar (Katwijk aan Zee) <i>Een fundament voor de toekomst</i>
24 februari	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Vorbereiding Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. W.F. 't Hart (<i>Tholen</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Vervangen geluidsinstallatie

[Uit de pastorie](#)

De synode van Dordrecht

De leerregels centraal

In 2018 en 2019 staat de synode van Dordrecht in de schijnwerpers. Het is immers 400 jaar geleden dat de kerk in de Nederlanden verscheurd werd door een strijd. Een heftige strijd tussen Remonstranten en de Contraremonstranten, het is niet alleen een kerkelijk strijd geweest, zij kreeg ook politieke gevolgen. Prins Maurits kwam tegenover Johan van Oldenbarnevelt te staan. Een zorgelijke situatie in ons land.

Tijdens de gehouden nationale synode, zijn de inmiddels bekende leerregels tot stand gekomen. Leerregels die een beslechting zijn geweest van de strijd tussen de Remonstranten en de Contraremonstranten. De woorden van de voorzitter ds. Joh. Bogerman: *Dimittimini, ite, ite!* (Jullie moeten weg. Ga, ga!), hebben de Remonstranten voorgoed uit de kerk gezet. Of toch niet?

Met de leerregels is theologie bedreven op een hoog niveau en op het scherpst van de snede. De inzet is geweest: Hoe vrij is de menselijk wil m.b.t. de zaligheid? De leerregels leggen de vinger bij de onverdiende genade van Gods kant.

Ook een nieuwe Bijbelvertaling en een vernieuwde kerkorde

Deze synode heeft zich niet alleen beziggehouden met de leerregels ook met een nieuwe vertaling van de Bijbel en met de herziening van de kerkorde. Zij zag het ook als haar taak, om de laatste kerkorde, die voort is gekomen uit de synode van Den Haag in 1586, te herzien. Als begin mei 1619 de buitenlandse afgevaardigden zijn vertrokken, begint de synode op 13 mei 1619 met 26 zittingen, waar zij zich bezighoudt met de kerkorde, liturgische kwesties en met de formulieren m.b.t. doop, avondmaal, bevestiging en gebeden. In 26 zittingen hebben de afgevaardigden er met elkaar overgesproken. We kunnen deze beraadslagingen nalezen in de zgn. post-acta of na-handelingen. Het getuigt van wijs inzicht van de synode dat zij de kerkorde heeft herzien, want op deze wijze kan het kerkelijk leven gereguleerd worden naar Schrift en belijdenis. De kerkorde die zij geschreven hebben, noemen wij de Dordtse kerkorde (D.K.O.) In afgescheiden kerken wordt hij nog steeds, zij het vaak aangevuld, gebruikt. Schrift - Belijdenis – Kerkorde is de trits die de Dordtse synode voor ogen heeft gestaan. We gaan eens na wat de Dordtse synode gezegd heeft c.q. in de D.K.O. staat over bijvoorbeeld het kerkelijk jaar en over de kerkzang.

Kerkelijk jaar

In artikel 67 schrijven zij over de kerkelijk feestdagen. Genoemd worden dan de Kerstdagen, Paasdagen, Pinksterdagen en de besnijdenis van Christus, dat was op Nieuwjaarsdag en de Hemelvaart van Christus. Dit soort dagen was tegen de wens van de synode. De diepste wens van de gereformeerde vaders was alleen de zondagen te heiligen. Ook van de Reformatoren is bekend, dat zij fel tegen deze feestdagen zijn geweest. Als je aandacht aan de heilsfeiten wil besteden dan doe je dat maar op de zondagen van deze feestdagen - bij kerst de zondag ervoor - maar verder niets.

Echter onder druk van de overheid die wilde dat het volk op de dag na deze feestdagen en op nieuwjaarsdag en op hemelvaart vakantie had heeft de synode concessies gedaan. De verwachting was dat vakantiedagen aanleiding zouden geven tot "onnutte en schadelijk lediggang". Daarom schrijft de synode voor om die vrije dagen de predikanten te laten preken. De door de synode erkende feestdagen zijn uiteindelijk geworden: Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Nieuwjaar. Op veel later datum, de 19e eeuw, zijn Goede Vrijdag en Oudejaarsavond er bijgekomen.

Kerkzang

In artikel 69 spreekt de synode over wat we in de kerk mogen zingen. In de eerste plaats de 150 psalmen van David. Opmerkelijk aangezien niet alle psalmen door David zijn gemaakt. In de tweede plaats een aantal gezangen. Gezangen, die door de synode stuk voor stuk worden genoemd: De Tien Geboden, Het Onze Vader, De twaalf artikelen van het geloof, De lofzang van Maria, De lofzang van Zacharias, De lofzang van Simeon. Het lied: 'O, God, Die onze Vader zijt' dat mochten de kerkenraden zelf bepalen. Andere gezangen vond men, moesten geweerd worden. Echter de boekdrukkers bleven zowel de Avondzang (Ambrosiaans lofgezag) en de Morgenzang plaatsen, zodat ook deze blijvend hun plaats hebben gekregen.

Welke berijming van de psalmen?

De synode van Dordrecht 1574 heeft zich uitgesproken, dat de berijming van Datheen gezongen moest worden, met de gezangen die Datheen zelf heeft toegevoegd. Gezangen die de synode van Dordrecht 1618/19 heeft overgenomen. De vraag van synodeleden van 1574 of er meer gezangen of geestelijk liederen gezongen mochten worden, werd door deze synode vooruitgeschoven tot de generale synode. De synoden van Dordrecht in 1578, van Middelburg in 1581 en van Den Haag in 1586 hebben een uitzondering voor mensen in Overijssel gemaakt. Zij mochten een aantal Duitse/Lutherse gezangen zingen. Verder hielden ook de synoden van 1578 en 1581 vast aan de berijming van Datheen en zijn toegevoegde gezangen.

Petrus Datheen is de eerste geweest, in 1566, die met een complete Nederlandse berijming van de psalmen is gekomen. Hij heeft de Franse psalmen van Marot en De Beza vertaald in het Nederlands. Tegen de berijming Datheen is al snel verzet gekomen. In eerste instantie was er verzet tegen omdat hij moeilijk zingbaar was. Het ritme van de melodie is vaak in strijd met het ritme van de te zingen woorden. Volgens sommige onderzoekers is dat de reden geweest, waarom het ritmisch zingen uit de kerk is verdwijnen. Want als we een psalmboekje van Datheen inzien, dan staan de psalmen daar ritmisch genoteerd. Later kwamen er inhoudelijke en taalkundige bezwaren.

De synode van Den Haag, gehouden in 1586, heeft in alle voorzichtigheid geprobeerd de berijming van Marnix van St-Aldegonde in te voeren. Hoewel het een officieel synodebesluit is geweest, is deze berijming uiteindelijk niet in de eredienst ingevoerd. Dwarsliggende boekverkopers zouden eerst hun oude voorraad hebben willen verkopen. Ondanks dat de voorgaande synoden vast hebben gehouden aan de berijming van Datheen, en de synode van 1586 Marnix heeft ingevoerd, laat de synode van Dordrecht in 1618/19 beide namen weg. Durfde men niet te kiezen voor een van de berijmingen? Of gaf men een keuzevrijheid?

Meer berijmingen

Het berijmen van de psalmen is in de eeuwen na de synode doorgegaan. Velen hebben geheel of gedeeltelijk de psalmen, herdicht en op muziek gezet. Vooral na het verschijnen van de Statenvertaling is de behoefte groot om de te zingen psalmen aan te laten sluiten bij de taal van de Statenvertalers. Men wilde eigentijdse berijmingen. Er verschijnen alleen al in de 17e eeuw niet minder dan 30 complete psalmberijmingen! Waaronder berijmingen van hele bekende Nederlanders uit die dagen: Pieter Cornelisz. Hooft, Constatijn Huygens, Jacobus Revius, Joost van den Vondel en vele anderen. Echter de positie van Datheen blijkt ijzersterk en dat duurt tot 1773.

In 1773 is er uiteindelijk een nieuwe berijming gekomen, die in verreweg de meeste kerken uit de Gereformeerde Gezindte nog wordt gezongen. Aan deze psalmberijming hebben diverse dichters meegewerkt. Achterin veel Bijbeltjes staan hun namen: Johannes Eusebius Voet, het genootschap 'Laus Deo, Salus Populo' en Hendrik Ghijsen. Het genootschap 'Laus Deo, Salus Populo' heeft bestaan uit acht personen, zeven mannen en een vrouw. De naam van de vrouw was Lucretia Wilhelmina van Merken (1721 - 1789). Zij heeft, als begaafde dichteres, vele bekende psalmen gedicht o.a. 23, 42, 43, 146. Ze kwam uit de gegoede burgerij en was remonstrants gezind.

Ook na 1773 zijn er diverse psalmberijmingen verschenen. In 2011 verscheen er een boekje met (vernieuwde) psalmen van de hand van ds. C.J. Meeuse, hij heeft gebruikt gemaakt van de berijming van Marnix uit 1591.

Wordt vervolgd.

Een hartelijke groet uit de pastorie, Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Elke maand delen we als kerkenraad zaken die belangrijk zijn om te weten voor u als gemeente. Zaken die gaan over gemeenteavonden, kerkdiensten, stemmingsvergaderingen of bijv. de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Maar soms zijn er geen belangrijke zaken te melden. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd. Zo zijn de huisbezoeken weer gestart, heeft de eerste kerkenraadsvergadering plaatsgevonden en ook de catecheses zijn weer begonnen. Ook zijn we blij dat de kerkvoogdij weer uitbreiding heeft gekregen in de personen van dhr. Aalbers en dhr. Van Wolfswinkel. De kerkvoogdij heeft veel zaken om voor te zorgen en het is dan ook fijn dat dit nu door meerdere schouders gedragen wordt. We wensen deze broeders van harte Gods zegen toe in het werk wat ze mogen doen. Wilt u in uw gebed het werk van de kerkvoogdij en van de kerkenraad meenemen? Dat zij mogen dienen in hun taak of ambt naar de roeping die God hen heeft gegeven.

Fundament van de toekomst

In februari is de laatste weekdienst van dit seizoen. Ds. Koppelaar zal in deze dienst voorgaan en ingaan op het thema "Fundament van de toekomst". Afgelopen diensten hebben we mogen horen wat het fundament is van het geloof, het gezin en van de kerk. Maar wat is ons fundament voor de toekomst? Leven wij met een toekomstverwachting? En wat zegt de Bijbel hierover? We hopen op een gezegende dienst! Mogen we ook dit keer rekenen op uw komst?

[Pastoraat](#)

*'k Heb tot spijs mijn bitt're tranen,
die ik uitstort dag en nacht,*

*daar ik daaglijks hoor vermanen:
Waar vertoont uw God Zijn macht?
't Hart ontzinkt mij, als 't mij heugt,
hoe ik met Gods volk verheugd,
onder psalmgezang en beden
naar Gods huis placht toe te treden.*

We denken aan de zieken, die niet met hun naam genoemd willen worden. We denken ook aan andere gemeenteleden, die vanwege psychische - of lichamelijke klachten niet meer in de kerk kunnen komen, die vaak eenzaam en alleen zijn. Gemeente-zijn is meeleven en meelijden met elkaar. Voor ons is het de opdracht om innerlijk bewogen te zijn met onze naaste, binnen en buiten de gemeente. Een bewogenheid die tot uiting komt in de onderlinge betrokkenheid. Hoe? Bel eens en vraag eens hoe het gaat, stuur eens een kaartje, toon belangstelling. Ja maar, ik heb het druk, ongetwijfeld waar. Maar u vindt het toch ook fijn als er belangstelling voor u is? Begin eens met geven, dan zult u ontvangen.

[Roosters en data](#)

Vergader- en bijeenkomstenrooster

1 februari	Jeugdvereniging (gezamenlijk)
2 februari	Gebedskring
4 februari	Cathechisatie
6 februari	Kinderclub
7 februari	Jonge lidmatenkring
8 februari	Jeugdvereniging +16
10 februari	Koffiedrinken na de dienst
11 februari	Catechisatie
12/13 februari	Vrouwenvereniging
12 februari	Kerkenraadsvergadering
15 februari	Jeugdvereniging -16
16 februari	Gebedskring
18 februari	Catechisatie
21 februari	Weekdienst
22 februari	Jeugdvereniging +16
28 februari	Bezinningsuur

Oppasrooster

3 februari	Mw. M. Koudijs, Mw. A. Mouthaan Rebecca Adam, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
10 februari	Mw. C. van der Sluys, Mw. C. Huttinga Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
17 februari	Mw. A. Aalbers, Mw. H. Adam Yvonne Kortenhoff, (reserve: Ellen Visser)
24 februari	Mw. N. de Kool, Mw. G. Koekoek Marieke van Leeuwen, (reserve: Géke van Engelenhoven)
3 maart	Mw. D. Vroegindeweyj, Mw. S. van Harten Anna-Maria Buitink, (reserve: Annemijn Pluimers)

Kerkautoroster

Zondag 3 februari	Ede: mevr. S. van Wageningen 06-275 223 53 Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
-------------------	--

Zondag 10 februari Ede: fam. van Steenberg 06-49 465 920 / 0318-633974
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06-424 831 34
Zondag 17 februari Ede: fam. Zondag 06-12 686 252
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318-56 15 49
Zondag 24 februari Ede: fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318 30 86 18
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 417 507

[Diaconie](#)

Opbrengst collecten december Diaconie

Collectes

Op *zondag 3 februari* collecteren we weer voor het Landelijk Jeugdwerk. Dit landelijk jeugdwerk wordt georganiseerd door het HHJO, een jongerenorganisatie die jongeren, leidinggevend, ouders en ambtsdragers verbindt en toerust. Vanuit de verwachting dat jongeren door genade de Heere leren kennen, dienen en liefhebben.

Op *zondag 17 februari* wordt de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte gehouden. De zendingscollecte heeft ten doel de voortgang van het zendingswerk te bevorderen. Naast het huidige werk in Malawi en Suriname wordt het werk van voorlichting en bewustwording verder vormgegeven.

De hierboven genoemde en alle andere collecten willen we nogmaals hartelijk aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste.

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318-625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Vrijwillige bijdrage

De maand februari is de vaste maand voor de kerkvoogdij om de vrijwillige bijdrage bij u onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaar hebben we mede dankzij uw bijdrage het werk van de kerkvoogdij voort kunnen zetten. Voor het komende jaar staan er opnieuw grote en minder grote uitgaven op de begroting van de kerkvoogdij. Hierover leest u meer in de brief die binnenkort bij u wordt bezorgd. Bij deze brief zit een antwoordstrook waarmee u uw bijdrage voor 2019 kenbaar kunt maken. Van harte aanbevolen!

Kascontrolecommissie

Ieder jaar moeten de cijfers van de kerkvoogdij beoordeeld worden door een kascontrolecommissie. Een lid van de kascontrolecommissie heeft minimaal twee jaar zitting daarin. Elk jaar komt er daarom minimaal één plaats vrij. Wilt u betrokken zijn op de cijfers van de kerkvoogdij én heeft u daarvoor een avond in februari of maart vrij, neem dan contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij via administratie@hhgede.nl of telefonisch: 06 105 911 84.

Collectemunten

In de komende periode kunt u op woensdag 13 februari en donderdag 7 maart collectemunten kopen in de kerk. Alle avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 16 maart. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Helpt u mee? Voor info: Dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

Nieuwe organisten

Met dankbaarheid kan de kerkvoogdij twee nieuwe organisten aan u voorstellen. Met ingang van dit jaar zijn Peter van Horssen en Karel Mouthaan aangesteld als organist binnen onze gemeente. Vorig jaar hebben zij al een paar keer op proef gespeeld.

We heten beide organisten van harte welkom en wensen hen Gods zegen toe bij het bespelen van het orgel en het begeleiden van de gemeentezang. De organist heeft in de eredienst een dienende, maar ook een gewichtige taak! Wilt u onze organisten gedenken in uw voorbede?

Ontwikkelingen Zandlaan

Enige tijd geleden heeft Allsafe het braakliggende terrein naast ons kerkgebouw aangekocht. Op deze locatie gaat Allsafe een hal bouwen met mini-opslagruimtes. De kerkvoogdij is betrokken geweest bij deze plannen. In goed overleg met de projectontwikkelaar zijn een aantal punten in de plannen aangepast. Zo wordt er meer aandacht besteedt aan de groenvoorziening om het pand en zijn er aanpassingen gedaan met betrekking tot de afrastering. De bouw staat gepland voor komend voorjaar. Voor meer informatie over de bouwplannen en de aanpassingen die gedaan zijn kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij.

[Activiteitencommissie](#)

Oliebollenactie

De oliebollenactie in december heeft €236,50 opgebracht, namens de kerkvoogdij hartelijk dank!

Mannenuitje

Zoals reeds in de vorige kerkbode te lezen was, staat het mannenuitje gepland op D.V. zaterdag 16 maart. We hopen om 15:00 uur te beginnen. De kosten zijn €22,50 per persoon. Op de website staat een formulier waarmee u / jij zich kan aanmelden, we hopen op een goede en gezellige tijd met de mannen.

Potgrond en stroopwafels

Begin april hopen we weer een potgrondactie te houden, wacht dus nog even met het inslaan van uw potgrond, wij komen het graag bij u bezorgen! Dit jaar willen we deze actie combineren met de verkoop van heerlijke stroopwafels, de echte Marcus stroopwafels. In de volgende kerkbode leest u meer hierover.

Flessenactie

Tevens willen we de flessenactie weer eens onder uw aandacht brengen. Bij de kerk kunt u uw statiegeldflessen inleveren, wij brengen ze voor u naar de supermarkt en de opbrengst gaat naar de kerkvoogdij.

Enquête

Om inzicht te krijgen in wat we als activiteitencommissie voor de gemeente kunnen betekenen en hoe u de bestaande acties en activiteiten ervaart, willen we u vragen een enquête voor ons in te vullen. U ontvangt hiervoor binnenkort een email. U bewijst ons een grote dienst door deze enquête in te vullen, hoe meer ingevulde enquêtes, hoe beter wij kunnen aansluiten bij wat de gemeente wil en nodig heeft. De enquête kunt u ook op de website van de kerk invullen.

[Zending en evangelisatie](#)

Zendingscommissie

In de laatste nieuwsbrief van ds. van der Bas staat het volgende stukje over het gereformeerd kerkelijk leven in Mozambique.

Aan het eind van de vorige eeuw, in de jaren tachtig zo ongeveer, kwamen nogal wat Mozambiquanen naar Malawi, vanwege de burgeroorlog die woedde in hun eigen land. Ze werden hier gastvrij ontvangen, door de overheid, maar ook door de bevolking en de kerken. Menigeen kwam terecht in een gemeente van wat toen de Free Presbyterian Church heette, en kwam in aanraking met een Bijbels gereformeerde prediking. De Schotse FP Church (Mbumba zending) was toen in Malawi werkzaam in de persoon van de heer D. Vermeulen (overigens afkomstig uit Nieuw Zeeland). Door Gods goedheid droeg die Bijbels gereformeerde prediking vrucht. Mozambiquanen stichtten gemeenten in Mozambique zodra ze naar hun eigen land terugkeerden. Via ds. Ben kwam er informatie over de zorgelijke toestand waarin het kerkelijk leven daar verkeert (ds. Ben heeft ongeveer tien jaar geleden met ds. Banda onze zendingsdag in Nederland bezocht). Toen eenmaal een eerste contact was gelegd, kwam een afvaardiging vanuit Mozambique met Portugese Bijbels en bijbelgedeelten, geschonken door de GBS voor Mozambique. Met een verzoek om toerusting van ambtsdragers. Na goed overleg met de Commissie Zending is besloten om op bescheiden schaal aan dat verzoek tegemoet te komen, middels het verstrekken van Bijbels gereformeerde literatuur en incidenteel toerustingswerk, eenmaal per jaar. Op ons verzoek schonk de Gereformeerde Bijbel Stichting een flink aantal Bijbels in het Portugees en eveneens een flink aantal exemplaren van het Evangelie naar Johannes in die taal. We vermelden dat met grote erkentelijkheid! Portugees is de voertaal in Mozambique. De Engelse taal kent men niet in Mozambique, zelfs niet vlak over de grens. Deels spreekt men wel Chichewa (de taal in Malawi), maar in die taal is nauwelijks goede literatuur voorhanden.

[Verenigingen / kringen](#)

Vrouwenvereniging 'aan Zijn voeten'

Onze eerste bijeenkomst dit jaar was op 15 januari. Wat was het een mooie ochtend, waarin we geluisterd hebben naar de lezing van Bert Noteboom. God vraagt van ons dat we naar de naaste omzien. Het staat heel concreet beschreven in Jesaja 58, met daarin ook de belofte: 'als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.'

Enkele concrete handreikingen:

Voelen we mee in de pijn van de ander? Dat is belangrijker dan met oplossingen komen. Verder denken we vaak in 'die of die zou wat voor hem kunnen betekenen' in plaats van zelf af te vragen wat God van ons vraagt! Gerechtigheid begint met concreet te bidden voor iemand in nood. Als we hier een gewoonte van maken, door dit elke dag te doen, verandert er heel veel: God hoort het gebed en ontfermt zich hierover. En we veranderen zelf, omdat het gebed voor die ander zelf ook zegen geeft en liefde voor de ander.

We starten in februari weer Bijbelstudies met een nieuw boekje: 'Het leven van Mozes'.

Dinsdagochtend 12 februari: Jeanette verzorgt de inleiding van Hoofdstuk 1. Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.30 uur. Kinderoppas aanwezig.

Woensdagavond 13 februari: Ella hoopt deze avond de inleiding te verzorgen. Inloop 19.30, start 19.45 uur.

Kinderclub 'de Zaaier'

Jij en ú van harte uitgenodigd!

'Zijn liefde, ons gegeven... mogen wij doorgeven aan andere kinderen en mensen in ons leven...' Een zendingsofdracht die de Heere ons allemaal geeft! Voor deze opdracht hoef je niet persé naar het buitenland... dat kan soms al in je eigen straat.

Woensdagmiddag 6 februari bij leven en welzijn hopen we weer club te hebben. Dit keer geen gewone middag, maar onze 'jaarlijkse zendingmiddag'. Een middag waarin de moeder van Thomas, Joël en Lukas ons zal 'meenemen' naar Tanzania. Het land waar zij meerdere jaren hebben gewoond en gewerkt... bezig waren om het Woord door te geven. Kom jij ook? Om te horen hoe zij daar, maar ook hoe wij hier de liefde van de Heere Jezus voor zondige mensen kunnen doorgeven? Het belooft een afwisselende middag te worden waarin jullie ook zelf actief zullen zijn. Wij vinden het super als je komt!

Niet alleen jij, maar ook u, als ouder, als opa of oma, als gemeentelid of als... vult u het zelf maar in... bent van harte welkom om deze middag mee te beleven. Een middag die voor de kinderen van de gemeente waardevol

is, maar niet minder ook voor u als betrokken volwassenen. Fijn als jullie er ook zijn. We beginnen de middag om 14:00 uur. En uiterlijk 16:00 uur is het afgelopen.

Een hartelijke groet van alle juffen van de club.

Jeugdvereniging Ichthus

-16 / +16

Bij het schrijven van dit stuk zijn er alweer twee JV-avonden geweest. We zijn met een grote gezamenlijke groep (40 personen) gezellig wezen schaatsen in Utrecht. Buiten een paar buitelpartijen (met lichte schade) om, kunnen we terugkijken op een erg geslaagde avond. De één had het idee dat hij topsporter was en probeerde een zo snel mogelijke rondetijd neer te zetten op de 400-meter baan en de ander kreeg een masterclass kunstschaatsrijden van Henry van den Brink. Ook de eerste avond bij de +16 was weer geslaagd, al waren er mede door een verjaardag deze editie beduidend minder bezoekers. Bij deze dan ook een oproep: kom de volgende keer gerust en neem een vriend(in) en of buurtgenoot mee!

De -16 zal de komende tijd verder gaan met de joodse feesten en bij de +16 komt bijvoorbeeld 'waarom het zo lastig is om Gods liefde met een oprecht hart volkomen te aanvaarden' aan bod. Het jaar thema van dit seizoen is *feest*. Nu hebben we afgelopen tijd het feest van Christus geboorte gevierd/herdacht en we hebben ook vele preken kunnen horen waaronder de preek van ds. van de Weg 'Toekomst zonder tranen' en van ds. Schinkelshoek 'Ik maak alle dingen nieuw'. In deze preken kwam naar voren hoe bijzonder groots het toekomstige Feest zal zijn. Onze oproep is dan ook: bereid je voor op dit Feest. Ter aansporing en bemoediging hierbij een stukje van Robert Murray McCheyne.

Er staan in de Bijbel veel liefelijke nodigheden voor zondaren. Toch heb ik deze nodiging vaak het liefelijkst gevonden: 'Ik ben de Deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden'(Joh 10:9). Sommige nodigheden zijn gericht tot dorstigen, of tot belasten, of tot gevangenen. Maar deze nodiging lijkt mij de liefelijkste want er staat: 'indien iemand'. Er staat dus niet: 'indien een dorstige, een vermoeide, een belaste', maar: 'indien iemand ... ingaat, die zal behouden worden'. Christus' deur staat voor iedereen open, hoe je leven of je karakter ook mag zijn. Zijn Deur staat open voor arme mensen. De armen wordt het Evangelie Verkondigd'.

De data voor februari

1 februari	Sprekersavond (houd je app/mail in de gaten voor meer info)
8 februari	JV+16
15 februari	JV-16
22 februari	JV+16

*Hartelijke groeten van het JV-bestuur,
Arja, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette en Ernst*

[Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Deze maand heb ik een puzzel voor jullie gemaakt over een gelijkenis. Een gelijkenis is een verhaal die Jezus vertelde. Dit was een mooi verhaal met een nog mooiere betekenis. Het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan', dit verhaal kun je ook lezen in de Bijbel: Lukas 10: 25-37. Hiermee wil Jezus duidelijk maken wie je naaste is en wat je met je naaste moet doen. Belangrijk is om je naaste lief te hebben, en de ander te helpen als hij hulp nodig hebt. Dit is niet alleen voor volwassen mensen, ook jij kan dat doen. Als je op het schoolplein aan het spelen bent en je ziet dat iemand jou hulp nodig hebt dan wil Jezus graag dat jij dat kind gaat helpen. Dat kind is dan jou naaste, ook het kind die misschien wel helemaal niet aardig tegen jou doet. Dan doe je hetzelfde als dat de barmhartige Samaritaan deed.

Hieronder kan je weer een puzzel maken en/of een kleurplaat kleuren. Deze mag je opsturen voor 28 februari 2019 naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede of mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Groeten, Christien

Streek de volgende woorden weg!

Barmhartige Samaritaan gelijkenis
 ezel herbergier Jericho
 Jeruzalem kracht leviet
 naaste rover verstand
 wetgeleerde olie



De letters die overblijven, vormen een zin waar
 nog 1 woord ontbreekt. Vul de zin aan!

.....

D	N	A	T	S	R	E	V	H	S	B
E	S	N	E	B	G	E	O	D	A	R
D	I	A	E	I	L	O	V	R	M	E
R	N	A	L	I	E	F	M	O	A	I
E	E	S	B	J	O	H	V	E	R	G
E	K	T	N	E	A	A	L	L	I	R
L	IJ	E	K	R	A	C	H	T	T	E
E	L	E	T	I	S	E	N	E	A	B
G	E	I	J	C	E	N	I	A	A	R
T	G	A	S	H	T	V	E	A	N	E
E	L	S	J	O	E	E	Z	E	L	H
W	E	M	E	L	A	Z	U	R	E	J

Kleurplaat

De barmhartige Samaritaan



[Verhaal](#)

*Uit: 'Een redder in nood' door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)*

De Duitse timmerman

Hans Graaffe was in Duitsland opgegroeid. Zijn vader was een goede en gerespecteerde timmerman, en hij had zijn zonen het vak geleerd. Maar toen Hans met een jonge vrouw uit een erg arme familie wilde trouwen, werd meneer Graaffe erg boos. "Als je met dat meisje trouwt, Hans, dan kom je hier nooit meer! Je zult nooit een cent van me krijgen, en ik zal niet meer met je werken!" Diep gekwetst door zijn vaders harde antwoord verlieten Hans en zijn bruid Duitsland om in Engeland te gaan wonen, in Plymouth. Hans huurde een klein huisje om daar zijn eigen bedrijf in te beginnen. Maar het was moeilijk om werk te vinden, omdat er maar weinig werk was. En het werd steeds erger. Op een dag vroeg Hans zich af of bidden zou helpen. Dus bad hij. Hij vroeg of God hem wilde helpen en hem werk wilde geven, zodat hij eten voor zijn gezin kon kopen. Al snel kreeg hij inderdaad werk, en Hans was daar erg blij mee. Hij besloot het nogmaals te vragen. Maar in de weken die daarop volgden leken zijn gebeden onbeantwoord te blijven. Wel begon hij in te zien dat hij een zondaar was, en dat hij geen recht had op Gods hulp. Hij bad toen om Gods genade. Als jongen was Hans wel naar de kerk geweest. Daar leerde hij dat Jezus Christus zonden vergeeft. Maar nadat Hans' moeder gestorven was, ging zijn vader niet meer naar de kerk. Daardoor wist Hans niet zoveel over de Bijbel. "Hoe kan God me vergeven?" vroeg Hans zich af. "Had ik maar een Bijbel! Ik vraag me af of er in de Bijbel ook verhalen staan over mensen die net zo zondig zijn als ik, en die vergeving ontvingen." Toen dacht hij: God heeft mijn gebeden om eten al zo vaak beantwoord. Ik ben er zeker van dat Hij me zal horen als ik Hem om een Duitse Bijbel vraag die ik kan lezen. Vele maanden lang bad Hans elke dag om een Duitse Bijbel, maar er kwam geen Bijbel. Op een avond, terwijl hij wat hout voor de deur van zijn huis aan het behandelen was, kwamen er twee mannen voorbij. Ze spraken Duits. Hans riep hen en ontdekte dat het twee broers waren. Ze waren onderweg naar Londen. Ze hadden geen eten of geld. Hans vertelde hun dat hij ook arm was, maar dat hij ze van harte uitnodigde om mee te eten en te overnachten bij hem en zijn gezin. Dankbaar accepteerden de reizigers Hans' gulle aanbod. De volgende morgen hadden de mannen het erover dat ze zouden vertrekken, maar Hans haalde hen over om te blijven voor de lunch. "Ik zal wat van de producten verkopen die ik maak, dan kan ik eten kopen en kunnen jullie vertrekken na een goede maaltijd." "Ik zou willen," zei de oudere broer, "dat ik iets had om u te geven voor uw vriendelijkheid, maar ik ben arm." "Het is geen schande om arm te zijn," antwoordde Hans. "De Heere Jezus Christus Zelf was arm. Ik wou dat jullie wisten hoe jullie tot God moesten bidden. Hij zou zeker voor jullie zorgen." "Mijn moeder leerde ons een paar gebedjes, maar ik zeg die niet langer op," zei de jongere broer lachend. "O, dat is niet wat ik bedoel," antwoordde Hans. "Mijn gebeden worden door God in mijn hart geplaatst. Net als jullie herhaalde ik vaak gebeden uit mijn geheugen zonder erbij na te denken. Maar alleen wat van God komt, kan ook naar God teruggaan." "Nou ja, als God me geen gebed heeft gegeven, kan ik volgens u ook niet bidden. Dus het is niet mijn schuld," redeneerde de jongeman. "Het is vaak onze zonde waardoor gebeden onbeantwoord blijven," legde Hans rustig uit. "Daarom is het ook zo fantastisch dat ik van God krijg wat ik nodig heb wanneer ik Hem erom vraag." "Je krijgt niet veel!" antwoordde de oudere broer. "Ik vind het niet erg om arm te zijn. Maar mijn zonden zitten me wel dwars," antwoordde Hans bedroefd. "Ik wou dat ik zeker kon weten dat mijn zonden me vergeven waren!" "Waarom bid je daar dan niet voor?" vroeg de jongere man met een spottende glimlach. "Dat doe ik ook," antwoordde Hans, "maar je kunt God niet tot haast aansporen." "Nou ja," antwoordde de oudere broer, "ik begrijp u niet, maar we bedanken u voor uw vriendelijkheid. Als we u konden terugbetalen, zouden we dat doen. We hebben niets van waarde, behalve een oude Duitse Bijbel." Hans was verbijsterd. De oudere broer knoopte zijn bundel los en nam de Bijbel eruit. Hans nam het boek in zijn handen en drukte het tegen zijn borst. Tranen van vreugde en dank rolden langs zijn wangen. "Hij hoort mijn gebed echt! Wat een God is mijn God!" De reizigers waren verwonderd over Hans' emoties, en ze waren nog veel verbaasder toen ze hoorden dat Hans al acht maanden om een Duitse Bijbel bad. De broers vertrokken diep onder de indruk van Gods overduidelijke antwoord op de gebeden van de Duitse timmerman. Hans bestudeerde Gods Woord en vond vergeving bij Hem, en vreugde in Zijn dienst. Hij onderwees ook zijn vrouw en kinderen enthousiast in de kostbare waarheden van de Bijbel. "Lieve kinderen, bij God zijn alle dingen mogelijk (Matth. 19:26). En dat niet alleen, Die het beloofd heeft, is getrouw

(Hebr. 10:23). God heeft het beloofd: als jullie Hem vragen om jullie zonden te vergeven en jullie te helpen Hem lief te hebben met heel jullie hart, dan zal Hij dat doen om Jezus' wil. En God houdt altijd Zijn beloften.”

Vraag: Koester je je Bijbel net als Hans dat deed? Bid je tot God? Lees Nehemia 2 om meer te weten te komen over Nehemia's gebed. Wat vertelt dat jullie over gebed?

Bijbellezen: Johannes 1 : 1-12

[Overige berichten](#)

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 24 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 14 februari per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Wat de toekomst houdt verborgen,
ligt onwetend in de tijd.
Zéker is, dat God zal zorgen
en dat Hij ons leven leidt.
Gaan wij daarom met elkander
reizen naar Jeruzalem.
Want het doel is onveranderd
en reeds lang ons voorbestemd.

Wát de toekomst brengen moge;
wat Gods plan is met de mens,
laten wij niet neergebogen
zuchten om zijn wil en wens.
Laat ons leren te aanvaarden
dat, wat Hem voor ogen staat,
winnen zal aan kracht en waarde
als het eens gestrooide zaad.

Wat voor ons nog ligt verborgen,
is voor Hem reeds zekerheid.
Maar straks, op de grote morgen,
ligt zijn plan voor ons ontspreid.
Wat de Zaaier eenmaal zaaide
heeft de wasdom dan bereikt.
Als Gods Geest erover waaide,
bloeit het in zijn Koninkrijk.

Wat de toekomst houdt verborgen
ligt onwetend in de tijd.

Vreugd, verdriet, of pijn en zorgen,
angsten of onzekerheid.
Eenmaal, op de dag der dagen,
is vergeten elk gemis.
Géén waarom meer en geen vragen,
daar God zelf het Antwoord is.