

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 572 804 60
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Zie, ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, ik zal tot hem in komen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Openbaring 3 vs. 20

Ik versta onder het horen van Christus stem en het openen van de deur drie dingen. Het is een luisteren naar hetgeen Christus spreekt en aanbiedt om er met ons over te spreken. Het is ook een geloof in hetgeen Hij spreekt, met een goedkeuring van Zijn Persoon en aanbieding. En het is een toestemming van de wil, die toelaat dat Christus in het hart komt en die Hem oprecht welkom heet.

Bevestigen deze woorden niet de vrijheid en kracht van een natuurlijke wil, zodat hij uit zichzelf bekwaam is voor Christus de deur te openen? Nee, de woorden zijn als een gelijkenis. De gelijkenis is hierin gelegen: Wanneer een deur gesloten is en iemand wil naar binnen, dan moet er door de ene partij geklopt en door de andere opengedaan worden. Zo is het ook als wij door Christus zalig gemaakt worden. Dan moet er zowel geklopt worden aan Christus' zijde en er moet opengedaan worden aan onze zijde.

Maar weet dat dit en dergelijke vermaningen, vermaningen zijn aan onze plichten en geen bewijzen van onze eigen bekwaamheid. Zij laten zien wat wij moeten doen en niet wat wij kunnen doen. Het zijn overleveringen van sterkte, maar geen aanwijzingen van onze eigen sterkte. Christus helpt ons door Zijn gebod iets te doen. Evangelische vermaningen zijn zowel een kracht als een letter, ze maken werkzaam en geven onderwijs. Het zijn onderwijzingen die aansporen om te bidden en geen bewijzen van ons kunnen. God beveelt zulke dingen die wij niet kunnen doen, opdat wij zouden weten waarom wij Hem bidden zullen. Augustinus zegt: Gods geboden gaan onze kracht te boven en daarom moeten wij Hem bidden, omdat Zijn kracht Zijn geboden te boven gaat. Ook zegt dezelfde oudvader, als hij alles samenvat: O mens, zie in het gebod wat u behoort te doen; zie in de bestraffing dat het uw schuld is dat u het niet kunt doen; en merk in het gebed op waar u sterkte moet krijgen om het te kunnen doen.

Deze vermaningen laten niet zien wat de wil van de mens uit zichzelf kan, maar wat gedaan wordt als de ziel en Christus verenigd worden. Dat Hij zeer gewillig is om in te komen en dat wij ook gewillig zijn om Hem binnen te laten, Hem te ontvangen en te onthalen.

Uit onze tekst zien we vijf gedachten opkomen.

1. Christus is zeer gewillig om tot zondaren te komen en om hen zalig te maken.
2. Dat Christus bereid is lang op zondaren te wachten en zich oprecht grote moeite geeft om binnen gelaten te worden.
3. Dat de deur van het hart voor Christus geopend moet worden en dat Hij in wil komen.
4. Hoe de gesteldheid van de zondaar is of geweest is, zo hij opendoet, wil Christus de zijne zijn.
5. Wanneer Christus de ziel binnenkomt, dan volgt er een zoete gemeenschap tussen de ziel en Christus.

Ds. Obadia Sedgwick (1600-1658) een puriteins prediker en theoloog, tevens is hij afgevaardigde van de Westminster Synode geweest.

Kerkdiensten

2 september	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen
9 september	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek (<i>Opening winterwerk</i>) <i>Koffiedrinken en zingen na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek

	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
16 september	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Kand. D.C. de Pater (<i>Vaassen</i>)
<i>personen)</i>	1 ^e collecte	Diaconie (<i>fonds noodlijdende gemeenten en</i>
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen
23 september	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen
30 september	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. J.A. Kloosterman (<i>Lunteren</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie

[Uit de pastorie](#)

Pastorie

Hieronder treft u een artikel aan van dr. P.C. Hoek, docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarium. Het is een uitgewerkte lezing die hij in 2011 heeft gehouden op de organistendag en eerder ook gepubliceerd is in een uitgave van de werkgroep: Eredienst en Organist. In deze lezing handelt hij over de liturgie van kerkdiensten. In het bijzonder dan van gereformeerde of reformatische kerkdiensten. Hoe is deze stand gekomen en is ze altijd eenduidig geweest? Of is er ook sprake van verscheidenheid? Neem en lees, want het is goed en nodig dat we kennis nemen van onze bronnen en dat wij onze eigen gewoonten spiegelen aan wat er over gezegd, geschreven en gedaan is in de kerk der eeuwen. Dat maakt bescheiden.

Hoofdpijnen van de gereformeerde liturgie

Geen eenvormigheid

In deze bijdrage wil ik enkele karakteristieken of kenmerken van de gereformeerde orde van dienst belichten. Niet meer dan dat. Om enkele redenen moeten we bescheiden inzetten. Het is namelijk nog niet zo gemakkelijk uit te maken van een gereformeerde orde van dienst is. Bestaat dé gereformeerde orde van dienst wel? Is er zoiets als één vaststaande gereformeerde liturgie? Het lijkt er niet op. Ik zal met enkele voorbeelden proberen duidelijk te maken wat ik bedoel.

Laten we beginnen bij de theoloog die juist voor de gereformeerde eredienst zo belangrijk is geweest, Johannes Calvijn. In zijn ambtelijke bediening heeft hij zich niet altijd van één vaststaande orde van dienst bediend. Al moeten we daar wel bij bedenken, dat Calvijn onder druk van anderen soms gedwongen was een andere orde te gebruiken dan die waaraan hij zelf de voorkeur gaf. Zonder verder in details te vervallen, is het wel opmerkelijk te zien dat de orde van Calvijn volgens de *Institutie* van 1536 (Basel) een andere is dan die in zijn *La Manyere* van 1541 (Straatsburg) en dan de orde van dienst zoals die in zijn *La Forme* van 1542 (Genève) weer een andere is. Met andere woorden: bij Calvijn zien we een zekere variatie in de verschillende orden van dienst die hij gebruikt heeft.

Nog een tweede voorbeeld. Dan is te denken aan de gemeentezang. En dat is meteen ten aanzien van het verdere van ons programma van belang. Is er in een gereformeerde eredienst sprake van begeleiding van de gemeentezang met behulp van het orgel of niet? Voor ons eigenlijk geen vraag. Toch zijn de eerste zestien eeuwen van ons jaartelling de instrumenten uit de eredienst geweerd. Ook Calvijn was die mening toegedaan. En wat ons land betreft, ook de Provinciale Synode van Dordrecht (1574) besliste dat het 'speelen der orghelen in den kercken' afgeschaft diende te worden. Intussen gebeurde het wel dat het orgel in die periode bij het verlaten van de kerk bespeeld werd. De synode was echter van mening dat dit ertoe leidt dat men het gepredikte Woord vergeet en bovendien dat het allerlei vormen van bijgeloof in de hand werkt. Dat er toch al snel voor en na de dienst op het orgel gespeeld werd, was te danken (of te wijten) aan de burgerlijke overheid, die dat doordrukte. In de loop van de 17^e eeuw gaat het orgel dan meer en meer gebruikt worden om de gemeentezang te begeleiden.

Kortom: van één, vaststaande gereformeerde liturgie lijkt geen sprake. Er zijn in de geschiedenis variaties en er zijn ontwikkelingen te zien. Ook vandaag zullen wij ons dus niet bezighouden met de vraag hoe het in allerlei onderdelen van de eredienst aan toe zou 'moeten' gaan. Gaat het gebed aan de Schriftlezing vooraf of andersom? Moet de collecte voor of na de preek? En: dient er gezongen te worden tijdens of na de collecte? Dient er gezongen te worden na de wetslezing en de geloofsbelijdenis of niet? Geen onbelangrijke vragen. Er zou, ook vanuit de historie, veel over te zeggen zijn. Toch zullen we die vragen nu laten rusten. We beperken ons tot de hoofdlijnen. We beperken ons tot de vraag: wat kenmerkt een gereformeerde eredienst?

Met al de heiligen

Vóór dat we uitvoeriger bij die vraag stilstaan, eerst nog iets anders. Ik heb zojuist de inzet gekozen bij Calvijn. Daar zijn goede redenen voor. Voor het ontstaan van de gereformeerde liturgie in ons land zijn Calvijns inzichten – doorgegeven door onder andere Marten Micron – van doorslaggevend belang geweest. Dat wil uiteraard niet zeggen dat Calvijn – evenmin als Luther trouwens – op een soort nulpunt begonnen. Ook zij hebben geput uit de liturgische traditie van de eeuwen vóór hen. De één wat meer dan de ander. Zo is de liturgie van Luther ten diepste niets anders dan een gekuiste misliturgie. De onderdelen die zich naar zijn oordeel met de Schrift niet of slecht verdroegen haalde hij eruit. Calvijn ging misschien wat meer de omgekeerde weg: Wat was Bijbels gesproken echt noodzakelijk in de eredienst? Dat neemt niet weg dat ook hij besefte deel uit te maken van het geheel van de kerk der eeuwen.

Dat is wat mij betreft een voornaam besef. Misschien wel wat onderbelicht te onzent... In de liturgie voegt de gemeente zich in en – als het goed is – weet zij zich in de gemeenschap van de kerk der eeuwen. Wij geven de eredienst – als het goed is – maar wat vorm, op een manier die ons mooi of vertrouwd voorkomt. De dingen die er gebeuren of gedaan worden, gebeuren niet 'zomaar' en worden niet 'zomaar' gedaan. En wat gezegd wordt of gezongen, wordt niet zomaar gezegd of gezongen. Nee, in de liturgie voegt de gemeente hier en nu zich in die gemeenschap... In die gemeenschap van de kerk der eeuwen. Om 'met al de heiligen' iets te verstaan van de rijkdom van Gods grote daden.

Ik wijs kort enkele momenten aan. Niet zozeer met de hoop u te verrassen. Misschien doet het dat wel. Maar meer met het doel dat we de eredienst met andere ogen zullen bezien; en ook anders zullen *beleven*. Niet maar als iets van 'hier en nu' *alleen*. Nee, als een moment in het geheel van de gang die de kerk der eeuwen gaat. Dan blijkt de eredienst van nu plots een verband te hebben met de synagoge, de nieuwtestamentische gemeente, de Vroege Kerk, Augustinus, Genève, Londen, De Palz. Met al de heiligen.

De ordening van de 150 psalmen bijvoorbeeld, zoals wij die kennen, is ontstaan uit de praktijk van het psalmzingen in de synagoge, afgestemd op de drie jaar durende doorgaande lezing uit de Thora, de vijf boeken van Mozes. Ook de inrichting van de dienst in de synagoge maakt duidelijk dat hier de wortels liggen van de christelijke liturgie.

De liturgie van bijvoorbeeld Augustinus borduurt duidelijk voort op die van de synagoge. Lezingen, Psalmgezag, gebeden, prediking. En als de reformatie theologisch teruggrijpt op de Vroege Kerk, en met name Augustinus, dan is het niet vreemd dat er ook in de ordening van de eredienst sporen uit die vroege eeuwen te vinden zijn.

Enkele concretere voorbeelden. Neem u een doopdienst in gedachten. Het formulier wordt gelezen. Bedacht u wel eens dat er op dat moment allerlei stemmen uit het verleden in de kerk klinken? Het formulier komt oorspronkelijk uit de Palz. Het is van de hand van Ursinus en Olevianus; inderdaad, de schrijvers van de Catechismus. Maar... zij bedachten de hele tekst ook niet zelf. Zij ontleenden materiaal aan Genève (Calvijn) en aan de *Christelijke Ordinantiën* van Micron, die de vluchtelingengemeente van Londen diende.

Neem u zich een trouwdienst voor de geest. Het formulier dat we lezen in de dienst, is een letterlijk vertaling van het formulier dat Calvijn zelf voor de gemeente te Genève schreef.

Of wat dacht u van het Heilig Avondmaal. Opnieuw: het formulier is van de hand van Olevianus, die ook in dit formulier andere theologen citeert. De bekende woorden: 'Neem eet, gedenkt het gelooft...' zijn toegevoegd op last van de synoden van 1574, 1578 en 1581. De woorden die ons vermanen om niet aan het teken te blijven hangen, maar de harten opwaarts te verheffen, zijn ontleend aan de vroegste christenen. In de eerste eeuwen sprak de bisschop kort voor de avondmaalsbediening: 'sursum corda!': verheft de harten! De formulering van de groet aan het begin van de dienst gaat terug op een Nederlandse synode uit het einde van de 17 eeuw. En zo kunnen we nog een tijd doorgaan. In al die bekende woorden, klinken zoveel stemmen - van alle tijden. Stemmen die spreken namens *al de heiligen*. Als wij die woorden opnieuw tot klinken brengen, die woorden in de mond nemen, voegen we ons in hun gemeenschap. In elk geval wat de vorm betreft.

Algemene uitgangspunten

Terug naar de hoofdlijn van de lezing. Dé gereformeerde liturgie bestaat niet, zo betoogde ik al eerder. Maar, wat zijn nu 'algemene kenmerken' wil er sprake zijn van een gereformeerde liturgie? In het besef dat voor onze eigen liturgische traditie de theologische en liturgische inzichten van Calvijn bepalend zijn, zou ik de volgende punten willen noemen.

- Het hart van de eredienst is het Woord. Naast het Woord is er in de eredienst geen beeld nodig: de prediking van Hem die vlees werd, maakt iedere afbeelding overbodig. Naast het Woord en na het Woord is er het sacrament als *verbum visibile*. Het gaat om de Heere Zelf, Die met het Woord tot ons komt in prediking en sacramentsbediening. De kerk en de eredienst zijn vorm en instrument van Góds heilshandelen. Liturgie is niet maar uitdrukking van individuele innerlijkheid of algemene vroomheid. 'Calvijns grondbeginsel van de rechte eredienst is, dat de genadige God in Zijn Woord door prediking en sacrament tot ons komt e dat wij daarom tot Hem mogen komen met ons antwoord in gebed en lied, gave en geloofsbelijdenis'.

- Gelet op de centrale plaats van het Woord van God, zal het niet verrassen dat volgens Calvijn een eerste vereiste van de eredienst is, dat ze naar de Schrift is. Wij moeten God zo eren en dienen, als Hij het gebiedt. Ook Calvijn wist dat dit niet betekent, dat we uit de Bijbel een gedetailleerde liturgie zouden kunnen afleiden. Wat tot zaligheid nodig is, is in de Schrift vervat. Maar als het gaat over de 'uiterlijke tucht en ceremoniën' heeft de Heere niet tot in de kleinigheden alles voorgeschreven. 'Omdat Hij voorzag, dat dit afhangt van de tijdsomstandigheden, en oordeelde, dat één vorm niet paste voor alle eeuwen'. Op dit punt hebben we de algemene regels die de Bijbel geeft in acht te nemen, en vandaar uit te beoordelen wat nodig is tot onderhouding van de orde. Niet dat we lichtvaardig dingen moeten veranderen, zo meent Calvijn. 'Maar wat schaadt of sticht, zal de liefde het best beoordelen: en indien wij haar bestuurster zullen laten zijn, zal alles goed gaan'.

- Al geeft de Bijbel geen orde voor de eredienst tot in detail, er liggen wel enkele dingen vast in het Woord. Calvijn noemt drie dingen: dat het Woord gepreikt wordt, dat er gebeden wordt en dat de sacramenten bediend worden. Ten aanzien van dat wat God in Zijn Woord ons geopenbaard heeft, zijn wij gebonden. In de dingen die niet in het Woord zijn voorgeschreven, is er vrijheid. Dat was in zijn tijd een doorbraak! Calvijn maakt de liturgie vrij van de gebondenheid aan allerlei *menselijke* instellingen. Volgens hem laat de Heere het aan mensen over om - met fijngevoeligheid voor Gods eer en de stichting van de gemeente - de orde verder in te richten. Daar ligt voor ons een voorname aanwijzing: (1) gebonden aan het Woord en (2) in de 'middelmatige dingen' naar tijd en mogelijkheden de orde zo inrichten dat de eer van de Heere en de stichting van de gemeente ermee bevorderd worden. Op die wijze heeft hijzelf ook de liturgische vormgeving ter hand genomen.

Let wel: vrijheid in de dingen die de Bijbel niet nadrukkelijk voorschrijft, betekent niet dat er in de orde van dienst willekeur mag heersen, of ongebondenheid of slordigheid! Nee, zoals de apostel zegt: 'laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden' (1Kor. 14:40). Onze God is immers een God van orde. Denk alleen maar aan de goddelijke inrichting van de oudtestamentische eredienst in de tabernakel.

Wel betekent het dat - wat Calvijn betreft - er in deze dingen geen absoluut vaste patronen zijn. Wie erop let hoe Calvijn in Straatsburg en Genève met de orde van dienst omging, merkt dat hij zelf ook in praktijk bracht van hij leerde. In de middelmatige dingen, voegde hij zich naar het gebruik wat hij aantrof. Soms tegen wil en dank, dat wel. [Wordt vervolgd.]

Dr. P.C. Hoek (docent Praktische Theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie)

Belijdeniscatechese

Ook dit seizoen is er D.V. weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Laten jongeren en eventueel ouderen, die nog nooit tot de stap van het doen van belijdenis van het geloof zijn gekomen, zich aanmelden. Heb je vragen of wil je of u een gesprek, schroom niet, laat het me weten. Stuur een mail of een app. Eind september of begin oktober wil ik een avond organiseren, dan kunnen we e.e.a. qua leerstof en organisatie bespreken, ook nemen we dan het besluit op welke avond we de catechese gaan doen en welke spelregels ik nog meer hanteer.

Bevestiging van kandidaat de Pater

Op D.V. 19 september zal kandidaat (Dico) de Pater tot predikant worden bevestigd in de combinatiegemeente van Emst- Epe/Wapenveld- Wezep. De bevestigingsdienst die gehouden zal worden in de Hervormde (Johannes) Kerk te Heerde, wordt geleid door ds. R. van de Kamp uit Putten en begint om 14.30 uur. In de avonddienst, die begint om 19.00 uur, zal ds. D.C. de Pater zijn intrede doen in de gemeente. Laten we als gemeente meeleven met Dico en Dionne en hun gezin, die we zo goed kennen, op dit gewichtige moment in hun leven. Daarom heel de gemeente van harte uitgenodigd om beide of één van beide diensten mee te maken.

Met een hartelijk groet,
Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Herverdeling wijken

Het afgelopen jaar hebben er binnen de kerkenraad een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Zo zijn een tweetal nieuwe broeders in het ambt gekomen en inmiddels ook wat taken herverdeeld. Een punt van aandacht is ook de draaglast van de kerkenraad in alle taken die op haar schouders rust. Om de last wat meer te verdelen, hebben we ervoor gekozen om de wijkindeling aan te passen. Concreet betekent dit dat we van 3 naar 4 wijken gaan. Naast het herindelen van de wijken, zal ook in de samenstelling van de wijkkoppels wijzigingen plaatsvinden.

De volgende verdeling is gemaakt:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Wijk 1 : 6711 t/m 6713 | ouderling Visser en diaken Slotengraaf |
| - Wijk 2 : 6716 en 6717 | ouderling Van der Sluijs en diaken De Kool |
| - Wijk 3 : overige postcodes | ouderling Methorst en diaken Van de Craats |
| - Wijk 4 : 6714, 6715 en 6718 | ouderling De Bruijn en diaken Kortenhoff |



Bij de herverdeling van de wijken is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van de bestaande wijken. We hopen dat het tot zegen zal zijn, zowel voor u als gemeente, als ook voor de kerkenraad. We zien uit naar de huisbezoeken die er gebracht zullen worden, waarbij niet alleen de deuren geopend zullen worden, maar waar ook van hart tot hart met elkaar gesproken mag worden.

Diaken Kortenhoff zal vanaf het komende seizoen samen met ouderling De Bruijn optrekken in het jeugdwerk. Zo zal hij zitting nemen in de jeugdraad en daarnaast ook ondersteunen op andere terreinen. Samen met de HHJO zal het komende seizoen gekeken worden naar een verdere invulling hiervan, waarover we u in een latere kerkbode verder zullen berichten.

Thema weekdiensten en gemeenteavonden

Elk winterseizoen worden er een aantal weekdiensten gehouden en tevens diverse gemeenteavonden belegd. Per gemeenteavond wordt over het algemeen een bepaald onderwerp behandeld. Dit jaar willen we de weekdiensten en gemeenteavonden organiseren rondom een jaarthema. Het thema voor het komende jaar is "*Fundament*". Rondom dit thema zullen er een viertal subthema's behandeld worden. Het subthema valt uiteen in een tweeluik, namelijk de weekdienst en gemeenteavond. In de weekdienst zal er een stukje bijbeluitleg worden gegeven en tijdens de gemeenteavond zal het thema praktisch worden uitgewerkt.

<u>Fundament van het geloof</u>	Weekdienst op 27 september	Gemeenteavond op 11 oktober
<u>Fundament van het gezin</u>	Weekdienst op 15 november	Gemeenteavond op 22 november
<u>Fundament van de kerk</u>	Weekdienst op 17 januari	Gemeenteavond op 31 januari
<u>Fundament voor de toekomst</u>	Weekdienst op 21 februari	Gemeenteavond op 4 april

We rekenen op een getrouwe opkomst in de diensten en op de gemeenteavonden. Dat het tot zegen mag zijn voor u persoonlijk, maar ook tot opbouw van de gemeente.

Start winterwerk

Vanaf morgen beginnen de basisscholen weer en zal voor de meesten het gewone ritme weer opgepakt worden. Er ligt ook weer een nieuw winterseizoen voor ons, zo de Heere het geeft. Een nieuw seizoen, een onbekende toekomst. Prediker houdt het ons voor *“Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.”*. Het is een voorrecht om als gemeente bezig te zijn met Gods Woord. Het is Zijn gegeven Woord, waar we ons in mogen verdiepen: *“en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;”*. We wensen eenieder een gezegend seizoen toe, voor hen die hier leiding in mogen geven, maar ook voor u als gemeente in het ontvangen ervan.

Rooster gemeente-activiteiten

Bijgesloten bij de kerkbode treft u een rooster aan met de gemeente-activiteiten voor het komende seizoen. Het leek ons goed om een overzicht te geven van alle activiteiten, zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren of thuis ergens kan ophangen. De voor- en achterkant bevatten dezelfde activiteiten, waarbij aan de ene kant de activiteiten per maand worden weergegeven en de andere kant de data per activiteit/gelegenheid. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk weer te geven, maar we zijn ons ook bewust dat er nog veel meer zaken zijn, die hierin (nog) geen plaats hebben gekregen.

[Pastoraat](#)

Huwelijk

Omdat de kaart van Albert Allema en Klarinda de Rijke pas na de kopijdatum binnen is gekomen, konden we hun huwelijk niet eerder vermelden. Zij zijn inmiddels op 8 augustus getrouwd. Omdat ik op vakantie was, is hun huwelijk door ds. H. Verheul bevestigd, onder leiding en verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Op D.V. 12 september gaan Dirk Buitink en Corina van Velthuizen trouwen. Om 13.00 uur zal in Huis Kernhem hun huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken worden. 's Avonds om 18.30 uur zullen zij in een kerkdienst, in de Zuiderkerk, Gods zegen vragen over hun huwelijk.

Op D.V. 13 september gaan Bas van der Vliet en Jacobien Jansen ook trouwen. Om 12.00 uur zal in Parkhotel Hugo de Vries in Lunteren hun huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken worden. En om 14.45 uur zullen zij in een kerkdienst, in de Zuiderkerk, Gods zegen vragen over hun huwelijk.

Wij wensen al deze (bijna) gehuwden Gods onmisbare zegen toe in hun huwelijksleven.

Voor alle trouwdiensten geldt natuurlijk, dat iedereen van harte welkom is. Laten we als gemeente met deze jonge mensen, op hun mooie en belangrijke dag, meeleven.

Geboorte

Geert-Jan en Ellen Kroon – van Steenberghe hebben, op 16 juli, uit de hand des Heeren een dochtertje en Marilyn en Jaëlle een zusje ontvangen. Zij heeft de namen Livia Petra gekregen. Moeder en kind maken het, na een korte ziekenhuis opname van Livia, inmiddels weer goed.

Bij Coen en Marjolein van de Craats is op 16 augustus een zoontje geboren. Jorim, Thomas, Job en Hannah hebben er een broertje bij gekregen. Zijn naam is Abel.

Voor beide echtparen geldt, dankt God in alles. Vanaf deze plaats onze felicitaties.

Zieken

Mw. van de Weerd - van de Bospoort is in fasen geholpen aan haar ogen. Eerst het ene en daarna het andere oog. Het gaat langzaam vooruit. We wensen haar sterkte en Gods nabijheid toe.

We denken door middel van rubriek ook aan al die andere gemeenteleden, jongeren en ouderen, die hier niet met hun naam genoemd zijn. Maar die ook een kruis dragen in hun leven. Soms zichtbaar, meestal onzichtbaar voor ons. Een kruis wat is dat? Zorgen, klein of groot, moeiten m.b.t het lichaam of de psyche, stil verdriet om welke reden dan ook. Laten we ook deze gemeenteleden gedenken in onze gebeden. Opdat zij dat kruis kunnen dragen en Hem volgen, die het grootste kruis heeft gedragen en ons is voorgegaan.

[Uit de gemeente](#)

Bericht van fam. De Pater

Beste gemeenteleden,

Als jullie dit stukje lezen zijn wij als gezin inmiddels verhuist naar Vaassen. De afgelopen maanden is er bij ons veel gebeurd. In juni mocht ik het beroep naar de gemeenten van Emst en Wezep aannemen. De Heere heeft, door de prediking, gesprekken en gebed de weg duidelijk gemaakt. Al zijn er meerdere bestrijdingen en beproevingen geweest, toch hebben we met vreugde en vrijmoedigheid het beroep mogen aannemen. Daarna zijn de maanden gekomen waarin veel geregeld moest worden. Op veel plaatsen afscheid nemen en alles regelen voor de verhuizing. In juli is ook woonruimte gevonden in Vaassen. Daar is in de vakantie hard gewerkt om alles in orde te maken. Zaterdag 18 augustus zijn we verhuisd.

Veel jaren hebben we vooruitgekeken. In september 2008, bij de start van de studie, konden we niet vermoeden dat het tien jaar zou duren voordat we zouden gaan verhuizen naar de pastorie. Toch mogen we zeggen dat door alle dieptepunten en hoogtepunten heen de Heere trouw is geweest. Hem zij alle lof en dank!

In de afgelopen weken hebben we echter ook veel teruggekeken. Wat is er veel in de omgeving van Bennekom waar we aan verbonden zijn. Zo ook de kerkelijke gemeente. Het valt niet mee om dit los te laten. We willen de gemeente hartelijk danken voor de betrokkenheid, belangstelling bij alle ontwikkelingen en gebed in de verschillende omstandigheden, kortere en langere tijd geleden. Ons gebed voor de gemeente is, dat zij mag vervuld worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat zij Gode waardig mag wandelen (Kol.1:9-10).

Wij willen hierbij ook de gemeente hartelijk uitnodigen voor de bevestigings- en intrededienst op D.V. 19 september 2018. De diensten worden gehouden in de Hervormde kerk (Johanneskerk) te Heerde. De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. R. van de Kamp uit Putten en begint om 14:30 uur. De intrededienst begint om 19.00 uur.

Tijdens beide diensten is kinderopvang aanwezig in het kerkelijk centrum Welgelegen. Parkeren kunt u op de parkeerplaats Het Groene Hart (Stationsstraat 2 te Heerde). Dit is naast de ingang van het kerkelijk centrum Welgelegen en op loopafstand van de kerk. Als u beide diensten wilt bijwonen, dan kunt u eventueel gebruik maken van de broodmaaltijd, die u aangeboden wordt in het kerkelijk centrum 'Welgelegen'. Wilt u in dat geval uiterlijk 29 augustus aan de scriba van de HHG Emst-Epe e.o. per mail (scriba@hhgemst-epe.nl) of telefonisch (0578-612285) doorgeven met hoeveel personen u deelneemt aan de broodmaaltijd?

Een hartelijke groet,
Fam. D.C. de Pater

Ons nieuwe adres is:
Weteringdijk 117a
8171 LE Vaassen
T: 0318 575746
E: dcdepater@outlook.com (per heden een nieuw emailadres)

Hulp gevraagd met koffieschenken

Een keer in de maand drinken we na de ochtenddienst koffie met elkaar. Met het inschenken heb ik altijd hulp nodig. Tot op heden vroeg ik van tevoren willekeurig aan twee gemeenteleden of ze wilden helpen. Misschien heb ik u nog nooit gevraagd terwijl u ook wel een keertje wilt helpen. Dat kan nu. Iedereen die een keer helpen wilt met inschenken en opruimen kan zich bij mij opgeven. U wordt ingeroosterd en één keer in de paar maanden komt u aan de beurt, afhankelijk van het aantal mensen dat zich op geeft. U kunt zich bij mij opgeven: oudijnwim@klikSAFE.nl tel. 06 20545431.

O ja, iedere keer wordt er door een aantal dames uit de gemeente heerlijke cake gebakken voor bij de koffie, wat door jong en oud erg gewaardeerd wordt. Bij deze alle cakebakkerinnen hartelijk dank!

Wim Oudijn

[Roosters en data](#)

Belangrijke data

4 september	Vrouwenvereniging, aanvang 9.30 uur
5 september	Collectemunten 18.30 - 19.30 uur
5 september	Vrouwenvereniging, aanvang 19.45 uur
8 september	Startdag Kinderclub, 10.00 uur
8 september	JV Gezamenlijke startdag, 18.00 uur
13 september	Jonge lidmatenkring, 20.00 uur
14 september	JV -16
15 september	Klusmorgen, vanaf 9.00 uur
19 september	Bevestigingsdienst kand. D. de Pater 14.30 uur, te Heerde
19 september	Intrededienst ds. D. de Pater 19.00 uur, te Heerde
20 september	Lidmatenkring, 19.30 uur
21 september	JV +16
25 september	Kerkenraadsvergadering
26 september	Ouderenmiddag, 14.30 uur
27 september	Collectemunten 18.30 - 19.30 uur
28 september	JV -16

Kerkautoroster

Zondag 2 september	Ede:	fam. Zondag, 0318 61 96 38 / 06-12686252
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters, 0318 41 57 15
Zondag 9 september	Ede:	mevr. S. van Wageningen, 06 275 223 53
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen, 0318 56 15 49
Zondag 16 september	Ede:	mevr. Heij, 0318 65 59 22 / 06 17 820 877
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal, 06 424 831 34
Zondag 23 september	Ede:	fam. Boonzaaijer, 06 310 007 07 / 0318 30 86 18
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf, 0318 41 34 83
Zondag 30 september	Ede:	fam. Vink, 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. v.d. Craats, 0318 41 83 04

Oppasrooster

2 september	Mw. G. Koekoek, Mw. S. van Harten
Heilig Avondmaal	Géke van Engelenhoven, (reserve: Marieke van Leeuwen)
9 september	Mw. A. Aalbers, Mw. H. van de Pol
	Annemijn Pluimers, (reserve: Anna-Maria Buitink)
16 september	Mw. C. Huttinga, Mw. M. Koudijs
	Rebecca Adam, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
23 september	Mw. A. Budding, Mw. A. Mouthaan
	Carolien Visser, (reserve: Ellen Visser)
30 september	Mw. C. van der Sluijs, Mw. G. Koekoek
	Yvonne Kortenhoff, (reserve: Christien van Wageningen)

7 oktober

Mw. M. Mol, Mw. A. Aalbers
Simone van Wageningen, (reserve: Géke van Engelenhoven)

[Diaconie](#)

Op zondag 2 september vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de offerblokken en de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels, wat vanuit Nederland zijn doorgang vindt. Laten we hen, ook nu in Nederland mild gedenken en hen blijvend in onze gebeden meenemen!

Op zondag 16 september staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar zodat geldgebrek geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelieven.

Kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% verminderd.

De collecteopbrengst is ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit dit fonds.

Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en collectegaven.

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 5 en donderdag 27 september collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Nieuwe privacywetgeving

We willen u graag op de hoogte houden van onze werkzaamheden aangaande de nieuwe privacywetgeving. Inmiddels hebben wij van de meeste contactpersonen binnen de gemeente een ingevulde vragenlijst retour ontvangen. Hartelijk dank voor de medewerking. Als u géén e-mail van ons ontvangen heeft, maar u legt toch gegevens van gemeenteleden vast (in welk verband dan ook), dan horen wij dat graag alsnog.

De ontvangen reacties zijn door ons gerangschikt en zullen binnenkort besproken worden in de kerkvoogdijvergadering. Omdat wij tussentijds een aantal vragen hebben gekregen over het plaatsen van foto's op de website van de gemeente, heeft de kerkvoogdij het plaatsen van nieuwe foto's voorlopig stopgezet. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een passende oplossing voor gezocht.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd J. Hordijk via avg@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 september. We hopen op uw komst, want vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318 561 549.

Afscheid organisten

Familie Van Ingen heeft ons bekend gemaakt dat ze het voornemen hebben om onze gemeente te gaan verlaten. Gerco van Ingen is organist geweest in de gemeente vanaf de allereerste dienst in de Halderhof, in mei 2004. Namens de gemeente willen we Gerco van harte bedanken voor de begeleiding van de samenzang in de afgelopen 14 jaren! Laatst dankte de voorganger, aan het eind van de eredienst, de Heere voor 'het getuigende orgelspel'. Een 'getuigen' wat we zullen gaan missen. Ook de aankoop en opbouw van het orgel in de Zuiderkerk was een hoogtepunt. Gerco heeft met liefde vele uren gestoken in het tekenen, ontwerpen, opbouwen en onderhouden van het orgel en het orgelfront.

In de komende periode worden de speelbeurten van Gerco in overleg afgebouwd. Met dankbaarheid en waardering maken we nog graag gebruik van zijn aanbod om zich in te blijven zetten bij het onderhoud van het orgel.

Ook organist De Bruijn heeft besloten te stoppen als organist. Geruime tijd heeft ouderling De Bruijn met de zijn kenmerkende bezielende speelstijl de gemeente mogen dienen door regelmatig de zondagse erediensten te begeleiden vanaf de orgelbank. Het bleek echter niet altijd gemakkelijk dit te combineren met het ambt, wat hem uiteindelijk heeft doen besluiten te kiezen voor zijn primaire roeping in de gemeente. Namens de gemeente willen we ook ouderling de Bruijn van harte bedanken.

Vacatures en voorspeelavond

Bent u organist en hebt u enige ervaring met het begeleiden van (gemeente)zang, dan roepen we u op in overweging te nemen te reageren op de vacature voor organist. We zoeken twee organisten voor de begeleiding van de gemeentezang in onze erediensten. In de eerste helft van september zal door de kerkvoogdij een voorspeelavond belegd worden waarin eventuele kandidaten van harte welkom zijn om het orgel te bespelen en hun spel te laten beoordelen. We zullen dan ook enkele psalmen zingen. Aansluitend zal de kerkvoogdij een keuze maken om één of twee organisten te vragen zich beschikbaar te stellen. U kunt uw interesse kenbaar maken bij de secretaris: secretariskerkvoogdij@hhgede.nl

[Activiteiten](#)

Gemeentedag

Met elkaar mogen we terugkijken op een geslaagde en gezellige gemeentedag. We willen dan ook iedereen hartelijk danken die hieraan heeft bijgedragen.

We hebben een totale opbrengst van €2465,- mogen ontvangen geheel ten bate van de kerkvoogdij. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Stamppottenbuffet

En na de gemeentedag mogen we alweer uitzien naar ons volgende project, het stamppottenbuffet.

In de volgende kerkbode zullen we er wat meer aandacht aan besteden maar we willen al wel graag de datum met u/jou delen. Het jaarlijkse stamppottenbuffet zal gehouden worden op D.V. vrijdagavond 9 november. Zet u het alvast in de agenda?

[Verenigingen / kringen](#)

Ouderenmiddag

Op D.V. 26 september start om 14.30 uur de ouderenmiddag weer. Dit jaar hebben we ingezet op een afwisselend programma. Sommigen middagen zal ik leiden, we houden dan een Bijbelstudie of we denken na over een belijdenisgeschrift. Op een andere middag komt er iemand iets vertellen over zijn/haar werk bij een stichting die zich inzet voor een goed doel. Op de eerste ouderenmiddag komt er een voorlichter van de stichting Open Doors. Een stichting die zich inzet voor vervolgte christenen. We zullen een collecte houden voor deze stichting, die zoveel goed werk doet. Zij mag ook onze bijdrage in zowel geestelijk - als in materieel opzicht verwachten.

Vrouwenvereniging

Na een periode van rust en vakantie kijken wij alweer uit naar de eerste bijeenkomst! Wat een zegen om de Bijbel open te doen en het goed te hebben als zusters onder elkaar! Onze eerste bijeenkomst staat gepland op DV dinsdagochtend 4 september, aanvang 9.30 uur. Kinderoppas is aanwezig. Woensdagavond 5 september hopen we om 19.45 te beginnen. Mw. Buitink hoopt bij beide avonden de inleiding te verzorgen; hoofdstuk 8 'de helm der zaligheid' zal worden behandeld.

Graag zien we u/jou verschijnen, van harte welkom!

Lidmatenkring

Op D.V. 20 september om 19.30 uur start de ouderen lidmatenkring. We gaan verder met de Efezebrief en beginnen met hoofdstuk 3. De opzet van de avond is, voor eventuele nieuwe gegadigden: Ik begin met een inleiding over enkele - aansluitende - verzen van hoofdstuk 3. Vervolgens een korte pauze, daarna gaan we in groepjes de opgegeven vragen bespreken. We sluiten af met een plenaire bespreking. Van harte welkom.

Jonge lidmatenkring

Op D.V. 13 september om 20.00 uur start de jonge lidmatenkring. Ook de belijdeniscatechisanten van het afgelopen jaar zijn van harte welkom. We gaan verder met hoofdstuk 8 van het boekje: *Welkom in de strijd* van dr. van Kooten. Een boekje wat handelt over de geestelijke wapenuitrusting naar aanleiding van Efeze 6. Op deze avond hou ik een korte inleiding over dit hoofdstuk uit het boekje en daarna proberen we aan de hand van vragen er met elkaar over na te denken.

Kinderclub 'de Zaaier'

De zomervakantie is alweer voorbij als jullie deze kerkbode ontvangen. En dat betekent: *bijna startdag!* D.v. zaterdag 8 september. Hebben jullie er ook al zo'n zin in?

De uitnodiging heb je al gehad, maar mocht je die nu kwijt zijn geraakt dan kun je hier ook nog de informatie lezen die nodig is om te weten. Je bent om 10 uur welkom op de hei (grasveld bij de kampvuurkuil) en mag daar om 14 uur ook weer worden opgehaald. Aanmelden voor de startdag kan via dezaaier@hhgede.nl tot uiterlijk 1 september! We hopen dat jullie er allemaal zijn, zodat we met elkaar een heel fijne startdag mogen hebben. Jij bent er toch zeker ook bij? (Word je voor 1 januari 2018 vijf jaar, dan mag je alvast komen kennismaken op de startdag.) Verdere informatie over het komende clubseizoen is te lezen in de nieuwsbrief die per mail naar alle ouders is verzonden. Mocht u die niet ontvangen hebben, mail ook dan naar dezaaier@hhgede.nl. Dan krijgt u deze alsnog.

Tot op de startdag,

Groeten van alle juffen!

Jeugdvereniging Ichthus

Terugblik kamp

Het is al weer een poosje geleden maar we hebben een prachtig kamp meegemaakt in de Wolfskuylen. Het thema '(z)onder water' kwam op verschillende manieren naar voren in een droge en warme zomer. Op vrijdag stond het water van de zondvloed centraal. Op zaterdag hebben we het gehad over het Levende Water. Dominee Schinkelshoek heeft zaterdagmorgen een lezing gegeven over dit thema. Zondag hebben we het gehad over het water van de doop. Maandagochtend sloten we af met de Bron in de hemel (Openbaring). Daarnaast hebben we veel leuke dingen gedaan. We deden een Bonte Avond omdat we geen kampvuur buiten konden doen vanwege de droogte. Veel JV-ers hadden een spetterende bijdrage aan deze gezellige avond. Ook

op sportief gebied hebben we ons laten zien in o.a. een vierkamp en een volleybalwedstrijd. Bedankt allemaal voor jullie bijdragen! We kunnen terugkijken op een heel mooi kampweekend!

Nieuwe JV-seizoen

Helaas hebben we tijdens het kamp afscheid moeten nemen van Miranda. Zij kon de JV helaas niet goed meer combineren met andere dingen. Jeannette van Vliet hebben we mogen verwelkomen in ons team voor de +16. Van harte welkom!

In juni hebben we de digitale nieuwsbrief 'Visnet' naar alle ouders gemaïld. Voorin de kerk liggen nog enkele exemplaren ter inzage. Daarin hadden we al vermeld wat ons nieuwe jaarthema is: *Feest*. Op de Startdag zullen we verder op dit thema ingaan. De Startdag is bedoeld voor alle jongeren van de kerk. Ook als je nog nooit op JV bent geweest, voel je van harte welkom op de Startdag! Deze vindt plaats op D.V. 8 september. We zorgen weer voor een gezellige avond achter de kerk. Jaarlijks houden we hier een Amerikaanse Maaltijd en iedere jongere neemt wat mee. Dit jaar willen we ook de kerkenraadsleden (of hun vrouw) oproepen om – indien mogelijk- wat lekkers te maken om de *Feestvreugde* te vergroten.

De data van de nieuwe JV avonden staan in de 'Visnet'. Voor september is dat:

8 september	Gezamenlijke startdag vanaf 18.00 uur achter de kerk
14 september	JV -16
21 september	JV +16
28 september	JV -16

Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,

Arja, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette en Ernst

[Puzzelhoekje](#)

Hoi jongens en meiden,

Als jullie dit lezen gaan jullie waarschijnlijk morgen weer naar school. Hebben jullie al weer zin om naar school te gaan? Of zou je nog liever thuis blijven? De mensen die vroeger leefden, in de tijd van de Bijbel gingen nog helemaal niet naar school. Zo ging David ook niet naar school. David was schapsherder, hij zorgde voor de schapen. Maar op een dag veranderde dit, want God had hem uitgekozen om koning te worden over Israël. Daarom gaat Samuël in naam van de Heere David zalven om koning over Israël te zijn. Dit verhaal kunnen jullie in de Bijbel lezen, namelijk in 1 Samuël 16. Als jullie het gelezen hebben kunnen jullie daarna de puzzel maken en de kleurplaat inkleuren. Heb je de puzzel en/ of de kleurplaat af? Dan mag je hem voor 30 september opsturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of via de post naar velhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Dit keer mogen jullie een sudoku met letters gaan maken, de letters die jullie kunnen gebruiken zijn **A D E F G I L V Z**. Als jullie de sudoku af hebben dan kun je kijken welke letters er staan in de vakjes met de streepjes.

Die letters vormen twee woorden die alles te maken hebben met het Bijbelverhaal uit 1 Samuël 16.

Succes! Groetjes, Christien

L				F	-			Z
D	A	-	I				F	
		F		G		I	-	

	L	-	D	-	G	-	V	
E		A	Z	V		L		G
	Z	-	L		E	-	A	
-		D		L		G		
	G		-		A	-	L	
I		-		Z			-	A

[Kleurplaat](#)



[Vervolgverhaal](#)

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Connies kippen

Connie was een klein meisje en woonde op het platteland. Niet ver van haar huis stond een grote oude schuur. In die schuur zat een hen die van Connie was. Toen die hen zeven kleine kuikentjes uitbroedde, waren die ook van Connie. Op een avond, toen Connie net naar bed zou gaan, vatte de schuur vlam. Ze zag het heldere licht tussen de bomen door flikkeren. Al snel stond de hele schuur in brand. Toen Connies kleine zusje dit zag, begon ze te gillen en te huilen. Connie huilde ook toen ze dacht aan haar hen en de kuikentjes. Toen kreeg ze een idee. Ze rende naar haar slaapkamer, knielde naast haar bed, en bad een simpel gebed: "O God, zorg er alstublieft voor dat mijn kippen niet verbrand zullen worden! Bescherm ze alstublieft. Om Jezus' wil. Amen". De barmhartige Verlosser, Die zei: "Een iegelijk, die bidt, die ontvangt," hoorde ook dat gebed voor de kleine kippen en verhoorde het. Je kunt je vast wel voorstellen hoe blij Connie was dat ze de hen rond zag scharrelen en kakelen toen ze de volgende morgen naar de nasmeulende ruïne van de schuur ging. Niemand weet precies hoe ze uit de schuur ontsnapten, maar zelfs de zeven kuikens waren allemaal veilig. Als Jezus Connies gebed al hoorde, en haar hen en kuikentjes redde uit een brandende schuur, dan mogen we er beslist zeker van zijn dat Hij arme zondaars zoals wij, zal horen als we bidden om gered te worden van het vuur dat nooit gedoofd wordt.

Vraag: Heb je Jezus gevraagd om je te redden van de straf voor je zonden?

Bijbellezen: Mattheüs 10 : 27 - 31

[Overige berichten](#)

Opening Academisch Jaar Hersteld Hervormd Seminarie

Op D.V. vrijdag 31 augustus zal in Kesteren de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2018-2019. Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van de docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarie. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst hoopt dr. P.C. Hoek een lezing te houden over 'Alsof God door ons bad. Prediking als bediening der verzoening'. Dr. P de Vries neemt de meditatie voor zijn rekening. Voorafgaande aan de jaaropening zal er een cursusmiddag zijn van Up-a-Tree. Deze middag is bedoeld voor alle seminariestudenten. Tijdens de avond zal er ook kennisgemaakt worden met de eerstejaars. Met het oog hierop worden studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl). Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen. Het streven is om de opening niet steeds op dezelfde locatie te laten plaatshebben. Na Soest, Ridderkerk en Putten is nu Kesteren de plaats van samenkomen.

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarie

Wanneer? D.V. vrijdag 31 augustus, aanvang 19:30 uur (19:00 uur inloop met koffie, thee)

Waar? De Fontein, Overste J.M. Kolffstraat 1, 4041 CB Kesteren

landelijke ZENDINGSDAG ZHKK 2018

thema:

GEBOGEN KNEIËN



Malawi
DS. C.J.P. VAN DER BAS



Suriname
DS. A. MEULEMAN



D.V. ZATERDAG
15 SEPTEMBER

HOOFDPROGRAMMA

Ochtend (10.00-12.00 uur)

- Meditatie: Het belang van het gebed (ds. C. Oorschot)
- Muzikaal intermezzo
- 'Zonder Mij kunt gij niets doen', ds. C.J.P. van der Bas over het werk in Malawi

Middag (13.30-15.15 uur)

- Lezing: De reikwijdte van het gebed (ds. J.C. den Ouden)
- 'Biddend luisteren', ds. A. Meuleman over het werk in Suriname
- Muzikaal intermezzo
- Forumgesprek

JONGERENPROGRAMMA -16

- Bijbelstudie, presentatie en spel
Aanmelden kan vooraf via de website

KINDERPROGRAMMA 4-8 EN 9-12 JAAR

- Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, knutselen, puzzelen en spelletjes

WAT NOG MEER?

- Grote info- en verkoopmarkt, koffie-thee-broodjes en crèche
- Ontmoeting en gesprekken

LOCATIE

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid
en naast NS-station

EXPO
HOEVELAKEN

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK



Meer info: | www.zhkk.nl - E info@zhkk.nl - T 0318 554212

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 20 september per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Geef mij vrede, trouwe Heiland,
vrede met mijn weg en lot.
Laat 'k mijn leven veilig weten
in de handen van mijn God.
Moet 'k met tegenheden strijden,
drukt het kruis mijn schouders neer.
Geef mij vrede in Uw wegen,
krachten om te dragen Heer'!

Geef vertrouwen, Lieve Heiland,
maak mij in Uw wegen stil.
Heere leer mij toch te voegen
mijne wil naar Uwe wil.
Breng weer vrede, rust en blijdschap
in 't oproerig morrend hart.
Geef geloof, dat ook de droefheid
goed is; heilig U de smart.

Leer mij bij de dag te leven,
niet vooruit te willen zien.
Leer mij maar dat ene streven
het "bezorgd zijn" te ontvlien.
Laat 'k berusten in Uw wegen

stil zijn, waar en hoe U leidt;
leer mij bij de dag te leven
't groot geheim der zaligheid.