

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 572 804 60
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Psalm 122 vs 1: Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.

Kom ga met ons en doe als wij!

Psalm 122 is een lied Hamma'alot. Een pelgrimslied. Wij kennen vijftien van deze pelgrimsliedereren in ons psalmboek. De psalmen 120 t/m 134. Deze pelgrimsliedereren zijn een soort bundel in het boek van de psalmen. En uit deze bundel heeft men hoogstwaarschijnlijk gezongen als Israël op weg was naar Jeruzalem.

Deze dichter, het is David, is blij. Waarom is hij blij? Hij is blij omdat anderen tegen hem zeggen: *Wij zullen naar het huis van de Heere gaan.* Zijn wij ook blij als wij naar het huis van de Heere gaan? Zijn wij blij als wij naar de kerk kunnen gaan? Zijn we blij als anderen tegen ons zeggen, wij gaan naar het huis der Heeren? Als de jongens en meisjes een uitnodiging krijgen voor een verjaardagfeestje of voor een ander feestje van je vriend, je vriendin, dan ben je toch blij? Daar wil je toch bij zijn. Als je nu een uitnodiging krijgt van de kinderclub, jeugdvereniging of van de catechisatie of voor de kerk om te komen. Ben je dan blij? Vinden we het fijn als we naar het huis des Heeren mogen en kunnen? Of...?

Er zijn veel landen waar je niet zomaar naar de kerk kan en mag. Daar ga je vaak met gevaar van je eigen leven. Dan moet je er veel moeite voor doen, om een dienst bij te wonen. Want de regering of een andere godsdienst wil het niet, dat je naar de kerk gaat. Wij beseffen het meestal niet, we vinden het gewoon, maar het is oprecht een groot voorecht dat je ongestoord naar de kerk kunt op zondag. Of is de moeite die je moet doen al te veel? Zoeken we uitvluchten?

De Israëlieten die naar de tempel zijn gegaan moesten, er ook moeite voor doen, ze moesten vaak lopen, stoffige en warme omstandigheden en je moest de berg Sion beklimmen. En toch zeggen zij: *Wij zullen naar het huis des Heeren gaan.*

Misschien is iemand, een jongen of een meisjes, die dit leest en denkt, geef nu eens een goede reden, waarom ik naar de kerk, het huis des Heeren zal gaan? Is het niet allemaal, maar tijdverspilling? Wat word ik er wijzer van? Waarom zou ik blij zijn?

Wie zijn wij, wie ben jij eigenlijk? Een mens. Een keer geboren. En dat betekent ook, vroeg of laat een keer sterven. En dan? Ja, dan is er verder niets, dood is dood. Toch...? Dat horen we om ons heen. Maar hoe weet je dat? Of zouden zij, die het zeggen, en jij misschien ook wel, het graag willen? Stel dat dood, dood is. Dan is het leven toch doelloos geworden. Als er niets is na dit leven, en dus ook geen God, geen hemel en geen hel, waar zou ik mij in dit leven nog druk over maken? Dan maakt het allemaal niets meer uit. Mijn problemen niet en mijn zorgen niet, het is allemaal willekeur en toeval. Maar is dat zo?

Als ik in mijn Bijbel lees, dan lees ik over mensen. Dan lees ik wie we geweest zijn. Zondeloos en gelukkig. Dan lees ik dat wij gemaakt zijn om eeuwig te leven. Maar ik lees ook wat er van ons, van mij, geworden is. Een zondaar. Een afvallige. Omdat we naar de verkeerde geluisterd hebben. We hebben geluisterd naar de satan. En daardoor hebben wij geen recht meer op het eeuwige leven en zijn we ons geluk kwijtgeraakt. We zijn uit het Paradijs, de hof van Eden, gezet. Dat we buiten het Paradijs terecht zijn gekomen, is geen fabeltje. Dat kunnen we allemaal zien en dat ondervinden we aan den lijve. Lees de kranten, hoor het nieuws. Wat doen mensen elkaar allemaal niet aan. Soms te gruwelijk voor woorden, het geluk is ver te zoeken. Het zijn de gevolgen van ons falen, de zondeval, in het Paradijs.

In dezelfde Bijbel lees ik ook, dat God Zijn Zoon beloofd heeft. En die Zoon, de Heere Jezus is gekomen. Is dat een fabeltje, nee dat is historisch aan te tonen. Hij is hier op aarde geweest. Dit alles wordt in de kerk tegen ons gezegd, soms met wat moeilijker woorden. Als je naar de clubs, jeugdvereniging en de catechese gaat of naar de kringen, en je doet mee, kun die wat lastige woorden leren. Iets niet weten, is vaak een gebrek aan interesse.

En nu komt het meest wonderlijke en de diepste reden, waarom we blij moeten en mogen zijn. Want in de kerk zeggen we, ondanks dat je een zondaar bent, je kunt gered worden. Je kunt het eeuwige leven, wat je kwijt bent, weer krijgen. Hoe dan? Ook dat wordt gepredikt. Door een oprecht geloof in de Zoon van God, de Heere Jezus. Als je dit toch hoort dan is er toch blijdschap bij je. Dan ben je toch blij dat je naar de kerk kan en mag gaan. Want daar wordt gezegd dat je gered kunt worden en weer eeuwig kunt leven en weer werkelijk gelukkig kan zijn. En dat wil je toch? Of ...?

Amen.

Kerkdiensten

7 oktober	10.00 uur	Kand. M. Diepeveen (<i>Stellendam</i>) <i>Koffiedrinken na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>4-tal projecten in Israël</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
14 oktober	3 ^e collecte	Aflossing leningen
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Noodhulp- en rampenfonds</i>)
21 oktober	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	Ds. N.A. Donselaar (<i>Nijkerk</i>)
28 oktober	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen

Uit de pastorie

In het vorige kerkblad is het eerste deel geplaatst, over de gereformeerde liturgie, nu het tweede deel.

Waarom moet een gereformeerde orde van dienst voldoen

Het zal u niet verrassen dat het eerste dat hier genoemd moet worden de eer van God is. De eredienst moet 'naar Gods wil geschieden, gedragen worden door de liefde tot God en bepaald worden door de vreze van Zijn Naam'. Daarom behoort bij de uiterlijke handeling de innerlijke toewijding van het hart! Het gaat er in de liturgie niet om onze eigen eer te zoeken, maar die van de Heere. Zó zal de eredienst ook tot heil van zondaren zijn. Tot 'onderhouding en opvoeding van de zielen'. Immers die zielen zijn aangewezen op de voortdurende werking van de Heilige Geest, om onderwezen, bemoedigd en versterkt te worden. Tot vertroosting, Geest en leven!

Naast de eer van God en het heil van zondaren, noemt Calvijn de opbouw van de gemeente. De gemeente wordt gebouwd als Christus heerschappij voert. Waar de gemeente door Hem onderwezen wordt, en zo opgebouwd in kennis en in geloof. Omdat alles tot opbouw van allen moet zijn, moet de dienst eenvoudig en bevattelijk zijn. De gemeente kan alleen 'amen' zeggen op het gebed, als zij ook begrijpt wat er gebeden is.

Dit punt krijgt veel nadruk bij de reformator. Eenvoud: in prediking, sacrament, gebed en lied. Maar wat is eenvoud? Gaat dat over de vorm, of over de inhoud, of over beiden? Het laatste lijkt het geval. Na de tijd van onderwijs door offers en ceremoniën, onderwijst de Heere Zijn nieuwtestamentische kerk door het Woord.

Met dat woord daalt de Heere tot ons af. God verwaardigt zich om zo tot mensen te komen. Dat eenvoudige Woord hebben wij dan ook niet te verachten, maar in geloof te ontvangen!

Daarmee is de verstaanbaarheid van de liturgie ook van groot belang. We hoorden al een behartenswaardig woord van Calvijn over het gebed. Over het zingen zegt hij: 'Geestelijke gezangen kunnen alleen met het hart gezongen worden. Maar met het hart kan men alleen zingen als men ze verstaat. En hierin, zo zegt de heilige Augustinus, ligt het verschil tussen de zang van de mens en die van vogels. Want een vlasvink, een nachtegaal, een papegaai zingen wel, maar verstaan niet. De geëigende gave van de mens is te zingen, terwijl hij weet wat hij zegt: op het verstaan moet het hart en de liefde volgen, wat er niet kan zijn als we het lied niet hebben 'ingedrukt in onze gedachten' om het zonder ophouden te zingen.

We maken een tussenstand op. Het hart van de eredienst wordt gevormd door het Woord. Daarom zal de eredienst ook naar het Woord zijn.

In de dingen die niet rechtstreeks op het Woord te funderen zijn, geldt vrijheid. Echter vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid, slordigheid of willekeur. Integendeel! Omdat het om de eer van God gaat, is de meeste fijngevoeligheid nodig. De Heilige Geest is nodig. Opdat de uiterlijke handelingen met de innerlijke wijding van het hart samengaat!

Met dat de dienst in het teken van Gods eer staat, is het heil van zondaren daarbij inbegrepen. Hiermee is de noodzaak gegeven van eenvoud en verstaanbaarheid. In prediking, sacrament, gebed en lied. Tot slot spitsen we het op dat laatste nog wat meer toe.

Gezang als gezongen gebed

We hoorden reeds dat Calvijn meent dat de Bijbel ten aanzien van de eredienst voorschrijft dat er gepreekt wordt, dat er gebeden wordt en dat de sacramenten bediend worden. Het viel u wellicht al op dat hij het zingen niet noemt. Dat komt omdat voor Calvijn het lied een gezongen gebed is! Psalmen zijn gezongen, openbare gebeden! Bedenk daarbij dat het gebed voor hem de 'belangrijkste oefening van het geloof' is. Het zingen in de dienst is dus veel meer dan 'een versje bij de preek'. Voor de reformator staat het zingen op hetzelfde niveau als de gebeden. Hij ziet het zingen dan ook nadrukkelijk als Bijbelse opdracht. Bovendien zegt hij uit eigen ervaring te weten hoe krachtig muziek is.

De muziek - gave van God - dient tot Zijn eer én tot nut van de naaste gebruikt te worden. In de eredienst dient ze heilig en waardig te zijn. Er zijn dan ook geen betere liederen dan de psalmen Davids. Juist vanwege de nadruk op de inhoud, slaat Calvijn vocale muziek hoger aan dan instrumentale muziek. Instrumenten zijn 'maar' hulpmiddelen. Let wel: in de eredienst wilde Calvijn ze niet hebben. Muziekinstrumenten horen voor hem evenmin thuis in de eredienst als kaarsen en wierook. 'Mensen die veel ophebben met uiterlijke fraaiigheden scheppen ook veel vermaak in dat geraas, maar God behaagt meer die eenvoud, welke Hij door de apostel aanbeveelt'. Overigens staat Calvijn met deze mening in een lange traditie van afwijzing ten aanzien van instrumenten. 'Waar fluitspelers zijn, daar is Christus nooit', zei Chrysostomus al...

Zoals al aangegeven in de inleiding, komt in de 17^e eeuw de begeleiding van de gemeentezang meer en meer op. Overbodig was dat kennelijk niet. Zo klaagt *Wilhelmus à Brakel* er al over dat de godzaligen in Nederland weinig lust tot zingen hadden. Als het op zingen aankomt, constateert hij bij velen 'wanlustigheyt'. Hij is de enige niet die dergelijke klachten doet. Veel kerkgangers zongen niet, keken heen en weer onder het zingen, spraken met elkaar, groetten de binnenkomers en lachten. Sommigen minachten het zingen zozeer, dat ze voor de slotzang de kerk maar alvast verlieten. Het klonk ook niet fraai. *Koelman* meent dat de psalmen door het vleselijke zingen de psalmen in Gods oren niet anders klonken dan 'een gehuyt van beeren en wolven'. Iets dergelijks had *Huygens* voor hem ook al vastgesteld. Volgens hem klonken de tonen 'dwars onder één', de maten leken met elkaar te strijden en waren zoals putemmers: 'd' één dalende soo veel d' ander rijst'. Kortom: om de gemeentezang te laten zijn zoals Calvijn beoogde, lijkt de begeleiding ervan onmisbaar.

De vraag is overigens of Calvijn met zijn afwijzing van instrumenten in de eredienst als zodanig ook de instrumentale begeleiding van de gemeentezang onder kritiek stelt. In elk geval zal ze dienstbaar moeten zijn aan het gezongen gebed. In punten:

- Ondersteunend: gebed, tot Gods eer, tot nut van de gemeente
- Innerlijke wijding

- Waardig
- Eenvoudig
- Belang van kerkmuziek: kracht van muziek, meer dan achtergrondgeluid of een 'stilteverdrijver'.

Nadien

Hoe ging het nadien? Op hoofdlijnen is er weinig veranderd aan de gereformeerde liturgie. In de dagen van de Nadere Reformatie zien we enige verschuiving optreden. De belangrijkste wijziging is dan, dan de Schriftlezing en de Tien Geboden min of meer buiten de eredienst terecht komen. De volgorde wordt dan:

- Schriftlezing en Tien Geboden
- Psalmgezang; de kerkenraad komt binnen.
- Votum
- Aanspraak - voorafpraak
- Gebed
- Bedezang voor de preek
- Tekstlezing
- Collecte
- Prediking
- Gebed
- Zingen
- Zegen
- Orgelspel

In onze dagen zien je voorgangers soms liturgische accenten zetten, al naar gelang hun theologische voorkeuren zijn. Toch is aan de grondstructuur van de Calvinistische liturgie niet wezenlijk iets veranderd.

Zo klinken allerlei stemmen in de liturgie. Van de synagogale liturgie tot onze vaders uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Als stemmen van getuigen uit de kerk der eeuwen. Laat het voor ons in de liturgie dan ook een samenstemmen zijn, met al de heiligen. Opdat de gemeente hier en nu zich één weet met die kerk die alle eeuwen door hier stem mocht geven aan Gods lof, als vooroefening voor de liturgie daarboven. Waar Zijn Naam eeuwig eer zal ontvangen.

Dr. P.C. Hoek (docent Praktische Theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie)

Bevestiging Dico de Pater

Woensdag 19 september is Dico tot dominee bevestigd in de Hersteld Hervormde Gemeente van Emst/Epe en Wapenveld/Wezep. Ds. R. van de Kamp uit Putten heeft hem bevestigd met de woorden uit Openbaring 3 vers 7 en 8. Bij de handoplegging, waar diverse collega aan deel hebben genomen, heb ik hem de woorden meegegeven uit 1 Korinthe 2 vers 1 en 2. 's Avonds heeft ds. de Pater intrede gedaan met de woorden uit 2 Korinthe 4 vers 5 en 6. Het was een mooie dag, waarin we Gods trouw hebben gezien, in het sturen van dienstknechten, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Fijn dat er vele gemeenteleden uit de Hersteld Hervormde Gemeente van Ede, Bennekom en Wageningen aanwezig zijn geweest. Het heeft Dico en Dionne goed gedaan.

Met een hartelijk groet,
Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Terugblik

Bij de start van het nieuwe kerkelijke seizoen 2018-2019 is het goed om terug te kijken op het afgelopen seizoen. Om een moment rustig na te denken wat we als gemeente in de afgelopen maanden allemaal hebben ontvangen. Om onze zegeningen te tellen: We denken daarbij aan al die keren dat de Bijbel open

is gegaan. In de prediking waarin God liet verkondigen Wie Hij is, wat Hij belooft, maar ook wie wij zijn. In catechese, jeugd- en kinderwerk, waar onze jongeren gevoed werden met de kernzaken van het Christelijk geloof. In het verenigingsleven waarin we als gemeente opgebouwd werden. In de Avondmaalsbediening waar we in de gedachtenis aan de Heere Jezus versterkt werden. In doopdiensten waar de trouw van God zichtbaar gestalte kreeg.

En niet in de laatste plaats in de predikant, die op 20 september een jaar geleden, samen met zijn vrouw, naar onze gemeente gekomen is om te dienen. Vanuit een ander deel van het land zijn ze overgekomen naar de Veluwe om deze gemeente te voeden met Gods Woord. En wat is er dankbaarheid dat God ons dit gaf. De openheid, oprechtheid en hartelijkheid waarin uw predikantsechtpaar zich heeft ingezet om iedereen in de gemeente te leren kennen; van klein tot groot; van jong tot oud. De tomeloze inzet waarmee het afgelopen seizoen is gearbeid in prediking, catechese, ouderenwerk, kringen, verenigingen en niet te vergeten in het pastoraat. Laten we als gemeente stil worden voor God, Hem oprecht danken voor dit grote voorrecht dat Hij ons gaf. Sta met krachtig gebed om uw predikant en zijn vrouw heen in dit nieuwe seizoen. Wees hartelijk, open en warm naar hen. En mogen we zo als gemeente Gods rijke zegen verwachten die Hij ons wil geven in hun bediening.

Namens uw ouderlingen en diakenen

Catechese

In oktober begint het catecheseseizoen weer. Een heel winterseizoen krijgen onze jongeren weer uitleg vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Misschien wordt het niet altijd zo ervaren, maar het is een unieke gelegenheid om meer te leren over alles wat er in de Bijbel staat. We hopen dan ook dat er niet alleen uit het hoofd, maar ook uit het hart geleerd wordt. Dat je mag weten dat Jezus Christus je persoonlijke Verlosser en Middelaar is. We wensen alle catechisanten een leerzaam en mooi catecheseseizoen toe.

Gemeenteavond

Op 11 oktober zal er een gemeenteavond worden gehouden over het thema "Fundament van het geloof". Deze gemeenteavond zal student Victor van der Meer ons meenemen in dit thema. Hij zal aan de hand van drie onderwerpen het thema doordenken:

- Kruisdragen (Mat. 16:24)
- Anders zijn (Rom. 12:1)
- Getuigen (Mat. 5:16)

Student Van der Meer schrijft het volgende hierover: "Door het geloof mag je wandelen op de Weg van het behoud. Het is het pad wat tot het eeuwige leven leidt. Toch is dit niet iets wat 'zomaar' gaat; het leven met de Heere betekent dat ik minder word, ja sterf aan mijzelf, en dat Hij meer wordt. Je leeft niet meer voor jezelf. Je leeft voor Hem! Maar wat houdt het 'leven voor Hem' nu eigenlijk in in het dagelijks leven?"

De avond begint om 19.45 uur, waarbij student Van der Meer een inleiding zal houden. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek hierover. We hopen op een goede opkomst en op een gezegende avond.

Verkiezing kerkvoogden

Binnen de kerkvoogdij zijn een tweetal vacatures ontstaan. Broeders Van Velthuisen en Van der Sluijs hebben aangegeven niet langer de taak van kerkvoogd op zich te kunnen nemen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de berichtgeving verderop in de kerkbode (onder Kerkvoogdij).

In verband met de ontstane vacatures krijgt u als gemeente gelegenheid om namen in te dien voor deze vacatures. Namen kunnen ingediend worden bij de scriba, schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd, tot en met uiterlijk maandag 8 oktober 2018. Op 22 november zal er een stemming plaatsvinden voor de verkiezing van de kerkvoogden.

Pastoraat

Een gemeente bestaat uit mensen van vlees en bloed. Jongeren en ouderen. Vele grote en kleine zorgen zijn er in haar midden. Niet alles kan hier genoemd worden. Door middel van deze rubriek vragen we aandacht en gebed voor hen die genoemd zijn. Maar ook aandacht en persoonlijk gebed voor al die gemeenteleden die hier niet met hun naam genoemd zijn. Die ook een kruis dragen in hun leven. Soms zichtbaar, meestal onzichtbaar voor ons. Laten we ook deze gemeenteleden gedenken in onze gebeden. Opdat zij dat kruis kunnen dragen en Hem volgen, die het grootste kruis heeft gedragen en ons is voorgegaan.

Uit de gemeente

Informatieavond Israelreis

Kom ga met ons...

Zoals aangegeven in de Quo Vadis van april, waarin we hadden beloofd dat we na de zomervakantie meer Info over de reis naar Israël zouden verstrekken, kunnen we u het volgende meedelen. Het ligt in de bedoeling dat we een informatieavond beleggen op D.V. *donderdag 21 november in de Zuiderkerk*. De avond begint om 20.00 uur. Op deze avond hoopt dhr. Moerman van reisorganisatie Promised Lands ons het een en ander te vertellen over deze reis. U moet dan denken aan de bezienswaardigheden die we hopen te bezoeken, de overnachtingen etc., maar ook de reisbenodigdheden zoals paspoort, medische info, voeding, de reissom, enz.

Daarnaast willen we een kort filmpje laten zien van een aantal hoogtepunten binnen het beloofde land. Graag nodigen wij alle gemeenteleden/belangstellenden hartelijk uit om deze avond aanwezig te zijn. Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als reisgenoot. Mogen wij rekenen op uw komst?

Fam. ds. W. Schinkelshoek en Fam. G. Jansen

Catechese

Catechese

D.V. maandag 1 oktober start het catechese seizoen. Op deze avond, die begint om 19.45 uur, zijn nu de ouders van harte welkom, de catechisanten nog niet. Ik zal een korte inleiding houden over de geschiedenis van de catechese. Daarna gaan we in twee groepen uitéén. Eén groep bij dhr. L. Soeters en de andere groep bij mij. We zullen met elkaar nadenken over wat stellingen m.b.t. de catechese.

D.V. maandag 8 oktober dan beginnen we met de lessen voor de jongeren. De groepsindelingen en bij wie je dit jaar zit en de tijden staan op de website. Als je nog een boekje van vorig jaar hebt neem het mee. Wat verwachten meneer L. Soeters en ik van je? Een goed humeur, opgewektheid, lekker meedoen, je vragen maken en (op tijd) komen. Wij hebben er weer zin in en jullie?

In dit seizoen D.V. 2018-2019 hopen we op onderstaande data de catechisaties te geven aan uw zoon/dochter.
2018: 1 oktober (opening met ouders), 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 19 november, 26 november, 3 december, 10 december, 17 december, (gezamenlijke thema-avond).
2019: 7 januari, 14 januari, 21 januari, 28 januari, 1 februari, 11 februari, 18 februari, 4 maart, 18 maart (gezamenlijke afsluitingsavond).

N.B. Er is geen catechisatie in de week van dankdag (7 november) en biddag (13 maart).

Tijden van de catechisatielessen

18.30 – 19.10 uur: Groep 1 (12-jarigen Ds. WS) en Groep 2 (13-jarigen LS)
19.15 – 19.55 uur: Groep 3 (14-jarigen Ds. WS) en Groep 4 (15-jarigen LS)
20.00 – 20.40 uur: Groep 5 (16-jarigen Ds. WS) en Groep 6 (17/18-jarigen LS)
20.45 – 21.20 uur: Groep 7 (18/19-jarigen Ds. WS) en Groep 8 (19/20-jarigen LS)

Belijdeniscatechese

De informatieavond is D.V. dinsdag 2 oktober om 20.00 in de pastorie. Dan spreken we door, wat het allemaal inhoudt, wat we gaan doen en welk boek we gaan gebruiken. Ben je gedoopt en heb je nog geen belijdenis gedaan en je bent gezien je leeftijd volwassen, kom dan.

[Roosters en data](#)

Belangrijke data

1 oktober Opening catecheseseizoen met ouders, aanvang 19.45 uur
2 oktober Vrouwenvereniging, inloop vanaf 9.00 uur
3 oktober Kinderclub, aanvang 14.00 uur
3 oktober Vrouwenvereniging, inloop vanaf 19.30 uur
5 oktober JV +16, aanvang 20.00 uur
10 oktober Collectemunten, 18:30 tot 19:30 uur
11 oktober Gemeenteavond "Fundament van het geloof", aanvang 19.45 uur
12 oktober JV -16, aanvang 19.30 uur
13 oktober Gebedskring, aanvang 7.15 uur
17 oktober Ouderenmiddag
18 oktober Jonge lidmatenkring
19 oktober JV Sprekersavond Wycliffe / familie Karels
27 oktober Gebedskring, aanvang 7.15 uur
31 oktober Kinderclub, aanvang 14.00 uur

Oppasrooster

7 oktober Mw. M. Mol, Mw. A. Aalbers
Simone van Wageningen, (reserve: Géke van Engelenhoven)
14 oktober Mw. M. Koudijs, Mw. D. Vroegindewej
Marieke van Leeuwen, (reserve: Annemijn Pluimers)
21 oktober Mw. A. Budding, Mw. C. Huttinga
Anna-Maria Buitink, (reserve: Rebecca Adam)
28 oktober Mw. G. Koekoek, Mw. A. Mouthaan
Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Carolien Visser)
4 november Mw. C. van der Sluijs, Mw. M. Mol
Ellen Visser, (reserve: Yvonne Kortenhoff)

Kerkautoroster

Zondag 7 oktober Ede: fam. van Steenberg 06 49 465 920 / 0318 633974
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters 0318 41 57 15
Zondag 14 oktober Ede: fam. Zondag 0318 61 96 38 / 06 12 686 252
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen 0318 56 15 49
Zondag 21 oktober Ede: mevr. S. van Wageningen 06-275 223 53
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal 06 424 831 34
Zondag 28 oktober Ede: fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318 30 86 18
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

Diaconie

Op D.v. 7 oktober wordt, al sinds 1948, de jaarlijkse Israëlzondag gehouden, waarbij ook de diaconale collecte voor een bestemming in Israel is bedoeld. De commissie Israel heeft voor 2018 een viertal projecten geselecteerd. De uitbreiding en ondersteuning van het bekende inloophuis in Dimona, het e-book project van HaGefen, waarbij theologische studies en boeken op e-book worden gezet, waardoor deze materie laagdrempelig wordt aangeboden. Daarnaast het project Red Carpet, een Messiasbelijdende organisatie die prostituees helpt om uit het circuit te komen (vergelijkbaar met de activiteiten van Het Scharlaken Koord in Nederland). Als laatste het jongerenproject, waarbij jongeren van de HHK vrijwilligerswerk doen bij Aleh in Israel. In deze instelling wonen ruim 700 kinderen met ernstige verstandelijke- en lichamelijke beperkingen. U kunt in het reeds verstrekte septembernummer van Zicht op de Kerk alles lezen over deze prachtige projecten. Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?

D.v. zondag 14 oktober zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het 'Noodhulp- en rampenfonds'. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Recent werd hulp verleend aan inwoners van Bangladesh die door een ernstige overstroming getroffen zijn.

De collecte op de andere zondagen in oktober die geen specifiek doel hebben, wordt gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Ook in deze tijd van economische groei zijn er mensen en gezinnen die moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, daar een helpende hand in kunnen en mogen bieden. Als u weet van (financiële) nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, zij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen!

Werkgroep Autisme

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, daarom hoog tijd voor een berichtje van ons.

Misschien gaat uw kind voor het eerst naar catechisatie, kinderclub of JV en denkt u: hoe moet het nu? Kunnen zij mijn kind de structuur bieden die hij/zij nodig heeft? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet verdrinkt in alle prikkels die er tijdens een club- of JV-avond zijn?

Zomaar een paar vragen die bij u boven kunnen komen tijdens de start van dit seizoen. Schroom niet om contact met ons op te nemen met al uw vragen. Wij kunnen dan met u meedenken in een oplossing of in het maatwerk wat uw kind nodig heeft.

Of misschien heeft u zelf autisme, ADHD of een andere beperking en zorgt dat voor lastige situaties tijdens een kerkdienst of gemeenteactiviteit. Heeft u behoefte om er eens over te praten? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via werkgroepautisme@hhgede.nl of bel naar 0318-418304 (Marjolein van de Craats)

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Terugtrekken kerkvoogd Van Veldhuizen

We delen u mee dat M. van Veldhuizen zijn functie als kerkvoogd om persoonlijke redenen heeft moeten beëindigen. Als kerkvoogdij betreuren we zijn besluit, maar we respecteren dit uiteraard. Langs deze weg danken we hem voor zijn tijd, gaven en werkzaamheden ten dienste van de gemeente.

Samenstelling kerkvoogdij

Ook ouderling-kerkvoogd K. van der Sluijs heeft aangegeven te willen terugtrekken uit de kerkvoogdij. Zijn primaire taak in de gemeente is het ouderlingschap. Dit werd op den duur voor hem lastig te combineren met een rol en taak in de kerkvoogdij. Ook van dit besluit geldt dat we het betreuren, maar goed begrijpen. Langs deze weg danken we hem eveneens voor zijn tijd, gaven en vele werkzaamheden ten dienste van de gemeente, ook de afgelopen periode vanuit de kerkvoogdij.

Zoals u weet bestaat de kerkvoogdij in onze gemeente uit 6 leden: 2 ouderling-kerkvoogden en 4 'uitvoerende' kerkvoogden. Vanwege de vele werkzaamheden hebben we besloten om de samenstelling van de kerkvoogdij aan te passen. De kerkvoogdij blijft bestaan uit 6 leden, maar we zullen de samenstelling wijzigen in 1 ouderling-kerkvoogd en 5 'uitvoerende' kerkvoogden. Op deze wijze kunnen we de vele werkzaamheden binnen de kerkvoogdij meer naar draagkracht verdelen, zodat elk zijn taak en werkzaamheden te beter kan verrichten.

Werkzaamheden kerkvoogdij

'Vanwege de vele werkzaamheden...?' zegt u misschien. Ja, het werkterrein van de kerkvoogdij is breed en de werkzaamheden zijn veel. Wat doet de kerkvoogdij zoal voor u?

- Innemen van middelen (collecten, jaarlijkse bijdragen etc)
- Tellen, afstorten en verwerken van de ontvangen collectegelden
- Uitgifte van collectemunten en registratie daarvan
- Voeren van de financiële administratie
- Beheer van financiële middelen
- Beheer van gebouwen en goederen
- Coördineren van werkzaamheden van koster, organisten, BHV'ers, webbeheerder etc.
- Voeren van de ledenadministratie
- Onderhouden van externe contacten

Los van het bovenstaande besteden we als kerkvoogdij tijd aan onderlinge afstemming (vergadermomenten), allerhande vragen en verzoeken van binnen en buiten de gemeente, en het verschaffen van informatie, bijvoorbeeld in de QV en op gemeente- en kennismakingsavonden.

Al met al vele werkzaamheden. Veelal gaat het over geld en praktische zaken, maar die maken deel uit van het werk in Gods Koninkrijk.

Vacatures/stemming

Door het terugtrekken van kerkvoogd Van Veldhuizen en de wijziging in de samenstelling van de kerkvoogdij, ontstaan er 2 vacatures. Het streven is om op de reeds geplande gemeenteavond van D.v. 22 november een stemmingsvergadering te houden om beide vacatures te kunnen vervullen. Op een later moment ontvangt u daarover meer informatie.

Verplichte bijdrage 2018

Ieder jaar vraagt de kerkvoogdij van u een bijdrage ten gunste van de afdrachten aan de landelijke kerk. Deze afdracht maakt een wezenlijk onderdeel uit van de begroting. Het is daarom van groot belang dat u uw bijdrage levert om dit deel van de begroting sluitend te krijgen. In de brief die u rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt leest u meer over de hoogte van het bedrag dat van u wordt gevraagd en over de verschillende doelen waarvoor deze bijdrage nodig is.

Let op! Met ingang van dit jaar krijgt u de brief per e-mail toegestuurd, als wij beschikken over uw e-mailadres. In deze e-mail zit ook een link met een betaalverzoek die u kunt gebruiken om uw bijdrage over te

maken. De e-mail is afkomstig van administratie@hhgede.nl en wordt uiterlijk 10 oktober aan u verzonden. Hiermee hopen we veel tijd, geld, papier en daarmee ook het milieu te besparen. Als wij geen e-mailadres van u hebben, dan ontvangt u de brief op de vertrouwde manier, per post.
Van harte aanbevolen!

'Wie een Bijbel heeft, neme hem mee'

Stel nu het volgende. U zit zondag in de kerk en naast u schuift op het allerlaatst een voor u onbekende persoon aan. Zonder Bijbel. U denkt, jammer, die man heeft geen Bijbel bij zich. Laat ik er een voor hem halen in de hal. In de hal treft u een leeg schap aan. U denkt, jammer, alle leenbijbels zijn op. Dan kijkt u in uw rechterhand: een leenbijbel...

U begrijpt: de leenbijbels in de kerk zijn voor de gasten en voor die keer dat u uw Bijbel vergeten bent. Neemt u alstublieft uw eigen Bijbel mee naar de kerk?

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 10 oktober en donderdag 1 november collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 17 november. We hopen op uw komst, want vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Info: dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

[Activiteiten](#)

Stamppottenbuffet:

Ook dit jaar organiseren we het inmiddels traditionele stamppottenbuffet, en wel op DV. vrijdagavond 9 november in de kerk. Inloop is vanaf 17.30 uur en we beginnen om 18.00 uur. Ongeveer 19.45 uur ronden we af. De prijs is € 5,- p.p. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis mee. Er is mogelijkheid om per pin te betalen. Ook dit jaar is het de bedoeling dat iedere deelnemer eigen bord en bestek meeneemt. Vanzelfsprekend rekenen we op heel veel gemeenteleden en daarom komen we graag in contact met mensen die ons willen helpen met het koken van een stamppot. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldformulier op de site of telefonisch (06 1194 1226). Wilt u graag deelnemen aan het buffet, maar heeft u geen vervoer? Ook dan kunt u dit nummer bellen (06 1194 1226) en zorgen we voor een oplossing.

Op DV. 6 november hoopt onze dominee jarig te zijn. Ds. Schinkelshoek heeft aangegeven zijn verjaardag niet te vieren, maar dit te willen combineren met het stamppottenbuffet. Graag helpt hij bij het opscheppen van de stamppot zodat iedereen de mogelijkheid krijgt hem te feliciteren. Mocht u iets willen mee brengen, dan staat er een doos waar er ten behoeve van een goed doel iets in gedoneerd kan worden.

Elders in deze kerkbode kunt u iets lezen over: Stichting Nachamu, Nachamu Ami. Voor deze stichting worden hulpgoederen ingezameld. Dit kan voorafgaande aan het stamppottenbuffet.

Een mooie combinatie waarin we mogen delen in onze goederen en gezelligheid.

Rookworstenactie

Zoals wel bekend wordt ook dit jaar weer de rookworstenactie gehouden. Deze kunt u bestellen door het formulier op de website van de kerk in te vullen. Mocht u liever telefonisch bestellen kan dit door te bellen naar 0611941226. De prijzen en informatie kunt u daar dan ook terugvinden.

De opbrengst van de acties zijn allen ten behoeve van de kerkvoogdij.

[Zending en evangelisatie](#)

Toerusting van ouderlingen (Malawi)

De Kerk (RPCM) in Malawi telt 220 preekplaatsen. Er zijn maar 30 predikanten beschikbaar, en de kerken liggen op grote afstanden van elkaar verwijderd. Om de kerkdiensten toch door te laten gaan, gaan ouderlingen in de diensten voor. Een probleem is wel dat de ouderlingen niet beschikken over de lectuur zoals wij die in Nederland hebben. Ze hebben geen ander boek dan de Bijbel voor het voorbereiden van hun preken. Vandaar dat de ouderlingen toegerust worden hoe zij een preek moeten maken.

In de onderstaande stukje schrijft ds. Van der Bas over de toerusting van ouderlingen:

Inmiddels is er toerustingswerk in gang gezet, gericht op de ouderlingen van de gemeenten. Dit wordt ter hand genomen samen met de twee andere docenten aan het seminarie, dhr. Jumbe en ds. Banda. Elk gaat maandelijks naar een classis van de kerk, om een dag toerusting aan te bieden aan de ouderlingen van die classis. Binnen een jaar kunnen we op deze manier elke classis tenminste een begin aanreiken van toerusting van de ouderlingen, met betrekking tot het voorbereiden en houden van een preek. Ouderlingen worden daar regelmatig toe geroepen, vanwege het grote gebrek aan predikanten in de kerk hier. Er zijn weinig tot geen preken beschikbaar die voorgelezen zouden kunnen worden in het Chichewa. Daarom staan ouderlingen voor de taak om zelf preken voor te bereiden, met een hoogst bescheiden hoeveelheid kennis en zonder enige literatuur die ze bij dat voorbereiden kunnen gebruiken. De cursus, die in een leslokaal van het seminarie met personeel en studenten wordt aangeboden, is erop gericht om ouderlingen in de gelegenheid te stellen om hun preken voor te bereiden, met alleen een Bijbel.

Ds. Van der Bas

[Verenigingen / kringen](#)

Vrouwenvereniging

We hebben in september de 'Helm (van de hoop) der zaligheid' behandeld. Heel bemoedigend! Wij moeten beseffen dat wij met Christus zijn opgewekt en met Hem in de hemel gezet (Ef, 2:6)

Dinsdagochtend 2 oktober is Bijbelstudie 9, 'Zwaard des Geestes' aan de beurt. Inloop 9.00 uur, we beginnen 9.30. Kinderoppas is aanwezig.

Woensdagavond 3 oktober inloop vanaf 19.30, start 19.45.

Het duurt nog even, maar we willen weer een kledinginzamelingsactie houden voor de stichting 'Nachamu'. Deze stichting geeft praktische hulp aan Joden wereldwijd die te maken hebben met armoede, zodat de stichting hier concreet in kan voorzien. Alle schone en bruikbare kleding is welkom (zomer, winter en kinderkleding). Ook spullen zoals elektrische apparaten, bruikbare spullen zijn welkom. We willen dit doen tijdens onze jaarlijkse stampottenbuffet begin november.

Kinderclub 'de Zaaier'

Een mooie startdag ligt achter ons. We mochten de dag starten met de Bijbel, Gods Woord! De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Weet jij nog wat de Heere Jezus met deze gelijkenis bedoelde? Praat er thuis nog maar eens over met papa & mama.

Jullie hoorden van de 'bouwers', maar jullie werden zelf ook 'bouwers'. Enthousiast! Met karton, met hout... het resultaat was bijna te mooi om weer af te breken! Wat hadden jullie 'mooie huizen' gebouwd. Fijn dat zoveel vrijwilligers beschikbaar waren die dag om de kinderen van de gemeente een onvergetelijke dag te bezorgen. Een dag om nog eens aan terug te denken. En om weer zin te krijgen in de volgende clubmiddag. Toch??!!

Woensdagmiddag 3 oktober D.V. zijn jullie allemaal weer welkom op club. Net als anders van 14:00 uur tot 16:00 uur. Dit seizoen zullen we in de Bijbelvertellingen stilstaan bij beroepen & talenten. Komende middag zal dat 'de pottenbakker' zijn. En als je bedenkt met wat voor materiaal de pottenbakker werkt, weet je nu vast ook wel waar wij mee gaan werken na de pauze :-).

Nog even 1 ding: wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Dat mag... maar laat het wel even van tevoren weten, zodat de juffen er rekening mee kunnen houden. Mail even naar dezaaier@hhgede.nl.

Tot woensdag 3 oktober!
Een groet van alle juffen.

Jeugdvereniging Ichthus

Terugblik Startdag

De startdag was weer erg gezellig. En dat komt vooral omdat jullie allemaal kwamen. Het werd echt gezellig druk. We hebben ook een start gemaakt met het jaarthema 'Feest'. Zijn wij klaar voor het 'Feest'? Daarbij werd ook de link gelegd naar de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. De laatsten waren *niet* klaar voor het feest... Daarnaast hebben we ondermeer de kampvideo van Peter bekeken. Wat een mooie herinnering is dat geworden. Bedankt!

-16

We hebben de eerste avond met elkaar kennism gemaakt. Ook hebben we nagedacht over het grootste Joodse feest: Jom Kipoer. Centraal bij dat feest staat het belijden van zonden, en de verzoening van de zonden door het werk van de hogepriester. Wij mogen de Grote Hogepriester kennen die de verzoening met zijn eigen bloed heeft verdiend.

Daarnaast hebben we hele leuke spelletjes gedaan met heel veel tissues, m&m's en veel doorzettingsvermogen... De komende maand hopen we dat we iedereen weer mogen ontmoeten, zodat we met de hele groep een 'Feest' maken van dit JV-jaar. Kijk even onderaan voor de data!

+16

Als de kerkbode uit komt is de eerste JV-avond voor de +16 ook geweest. Op het moment van schrijven moeten we het nog even van de geruchten hebben. Er staat weer heel wat leuks te wachten op de +16. We hopen dat we alle jongeren (16-24jaar) op JV mogen ontmoeten dan maken we er met elkaar wat van! Weten we trouwens nog dat Carolien en Simone deze maand de Muskathlon in Jordanië gaan doen? Veel succes!

Let op! *De sprekersavond en de JV-16 avond zijn verwisseld!* De data voor oktober:

5-10	JV +16
12-10	JV -16 ('Zondag, een feest?')
19-10	Sprekersavond Wycliffe / familie Karels
26-10	Herfstvakantie

Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,
Arja, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette en Ernst

[Puzzelhoekje](#)

Ha jongens en meiden,

Boven de puzzel die jullie deze maand weer mogen maken staat praten met God. Jullie weten vast allemaal wel wat daarmee wordt bedoeld. Als je bidt met God, dan praat je eigenlijk met God. Ook al bid je niet hardop toch heet het praten met God, omdat je dan in je gedachten wel praat. Praat jij ook wel eens met God? Voordat je gaat eten of voordat je gaat slapen of ook wel eens tussendoor? God vindt het heel belangrijk dat je met Hem praat. In de Bijbel zegt de Heere dat ook. Bijvoorbeeld in Kolossenzen 4:2, daar zegt Hij: 'Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelfde met dankzegging.' Blijf altijd bidden, zegt Hij daarmee, verslap daarin niet en

toon terwijl je bidt dat je de Heere dankbaar daarvoor bent. Er is namelijk veel om God voor te danken. Probeer daarom altijd als je met God bidt, Hem ook te danken.

Hieronder staat de puzzel die jullie mogen invullen. Let daarbij op dat de ij in deze puzzel gerekend wordt als 1 letter. Ook de kleurplaat van de biddende kinderen mogen jullie weer heel mooi inkleuren. Als je de puzzel of kleurplaat af hebt dan mag je hem opsturen voor 31 oktober naar: puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Veel succes en groetjes,
Christien



Horizontaal

- 2 Met gevoel vragen
- 4 Woorden die je zegt tegen God
- 7 Snel gebed
- 9 Zeggen dat je dankbaar bent
- 11 Met respect

Verticaal

- 1 Zang om God te eren
- 3 Bankje om bij te knielen
- 5 Wat je vroeg, dat kreeg je
- 6 Tegenovergestelde van hoogmoedig
- 8 Aansprektitel voor God

[Kleurplaat](#)



[Vervolgverhaal](#)

Uit: "Een redder in nood" door Joël R. Beeke en Diana Kleyn (Uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Alles, zelfs kolen!

Vele jaren geleden gebruikten mensen steenkool om hun huizen te verwarmen. Tijdens een strenge winter was er in Groot-Brittannië niet genoeg steenkool voor iedereen. Het lukte de mijnwerkers niet goed om de kolen uit de mijnen te halen. Daarom konden de mensen vaak geen kolen kopen. In die tijd was het ook voor mevrouw Scott, een vriendelijke christelijke dame, moeilijk om aan kolen te komen. Het was zaterdagochtend. De volgende dag zou de dominee een voorbereidende preek houden voor het Heilig Avondmaal. Ze wist dat veel van Gods mensen haar zouden bezoeken om over God en Zijn Woord te praten in de week van voorbereiding. Ze hield van deze avonden. Maar nu maakte ze zich zorgen. Ze had kolen nodig om haar huis warm te houden. "Na mijn ontbijt zal ik naar de kolenboer in de stad gaan," zei ze tegen zichzelf. Toen vroeg ze de Heere om haar te helpen. Ze vertelde Hem al haar noden. Na het ontbijt trok ze haar dikke winterjas aan en stapte de ochtendkou in. Ze neuriede tijdens het wandelen, want ze was er zeker van dat de Heere haar zou helpen. Maar ze werd verrast toen ze bij de winkel van de kolenboer kwam. Daar stond een andere man. Hij was niet erg vriendelijk, en hij zei onbeleefd: "Vergeet het maar: vandaag geen kolen. Probeer volgende week maar weer eens." In gedachten verzonken verliet mevrouw Scott de winkel. Ze was erg teleurgesteld. Toen ze thuiskwam, viel ze onmiddellijk op haar knieën en bad ze tot Diegene die zegt: "Niets zal u onmogelijk zijn." Ze zei: "O Heere, het is voor het welzijn van Uw mensen. Zult U dan niet helpen? U zorgt toch zelfs voor de kleinste mus? Wilt U alstublieft voor kolen zorgen voor mij en Uw kinderen?" Later die middag hoorde mevrouw Scott een luid gerommel achter haar huis. Ze trok snel haar jas om te kijken wat er aan de hand was. Tot haar grote verbazing zag ze dat een lading kool in haar kolenhok gestort was, maar de persoon die het geleverd had, was verdwenen. Verbaasd ging ze weer naar binnen. Wie kon die kolen nu hebben gebracht, vroeg ze zich af. Even later hoorde ze geklop aan de deur, en daar stonden twee beschaamde kolenbezorgers. "Het spijt ons, mevrouw," zei een van de twee. "We gooiden de kolen in uw kolenhok, maar we hadden het verkeerde adres. Als u wilt, kunt u ervoor betalen en het houden, anders kunnen we het terug nemen." Mevrouw Scott glimlachte. "Ik betaal er graag voor. Jullie vergisten je helemaal niet. Jullie brachten het naar het goede huis in de goede straat! Hij Die regeert in de hemel regelde dit voor mij." De mannen keken verward en haalden hun schouders op. Maar mevrouw Scott wist dat God haar kolen gestuurd had. Ze mocht de zegening ervaren van wat de Bijbel ons leert: "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippensen 4:6)

Vraag: Waarom denk je dat God toestond dat mevrouw Scott eerst teleurgesteld werd?

Bijbellezen: Mattheüs 6 : 26 - 34

[Overige berichten](#)

Kom naar de Toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond

Zaterdag 20 oktober 2018 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Man-nenbond gehouden. Elk jaar is hiervoor een toenemende belangstelling. Toch verwachten we dit jaar meer bezoekers dan voorheen. We willen immers met elkaar spreken over het leven van de hoop. Leven vanuit de Bijbelse hoop is het merg van het christelijke leven. Daarom is het zo belangrijk dat u aanwezig bent. Ter inleiding worden er twee referaten gehouden. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. A. Vlietstra van Harskamp en gaat over het leven van de hoop in de prediking, terwijl het middagreferaat over het leven van de hoop in het persoonlijk leven door ds. N. den Ouden van Leerbroek wordt uitgesproken. De Toogdag begint om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de lunchpauze van 12:00-13:00 uur worden u broodjes en drinken aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand van 09:45 - 10:15 uur is de jaarlijkse Ledenvergadering van onze Mannenbond. Wij rekenen op uw komst en hopen u op onze Toogdag 2018 in Lunteren te mogen begroeten. Voor al het onze geldt: Deo volente.

'Kom ga met ons'

Israëltreis met gemeenteleden HHK Ede

DV 30 april - 8 mei 2019

**Iedereen
van harte
uitgenodigd!**

**Informatieavond
DV 21 november**

Deze avond zal dhr. Moerman van Promised Lands
informatie verstrekken over deze reis

Alvast aanmelden voor de reis? Neem contact op met
fam. G. Jansen, fam.gjansen@solcon.nl / 0318-634 493 of met
ds. W. Schinkelshoek, ws@filternet.nl / tel.nr 0318-701 625

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 28 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 18 oktober per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Waarom zou ik ontmoedigd zijn
en in de schaduw leven,
Waarom mij eenzaam voelen,
nu God's liefde me is gegeven
en ik aan Jezus toebehoor?
Hij is mij steeds nabij:
Zijn oog is op de musjes
en 'k weet: Hij ziet ook mij.

"Laat nimmer zijn uw hart ontrust,"
zo spreekt Zijn stem vol Liefde.
En, rustend op Zijn woord van trouw,
zeg 'k Hem al wat mij grieve;
al kan ik slechts een stapje zien,
mijn Leidsman blijft steeds Hij:
Zijn oog is op de musjes
en 'k weet: Hij ziet ook mij.

En word ik op de proef gesteld,
als wolken mij omringen,
als alle hoop verdwenen lijkt
en ik niet meer kan zingen,
dan ga ik steeds weer naar mijn Heer';
van zorg maakt Hij mij vrij.
Zijn oog is op de musjes
en 'k weet: Hij ziet ook mij.

Corrie ten Boom