

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841/ 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie

Houd in gedachtenis!

Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, 2 Timotheüs 2:8^a

Pasen 2018 is voorbij. De meesten van ons hebben het Paasevangelie al vele keren gehoord. Misschien denkt u wel, het is weer voorbij, wij gaan weer over tot de orde van de dag. Wat moeten we verder met Pasen, wat moeten we met de opstanding van Christus? Natuurlijk, zullen we allemaal erkennen dat het een geweldig en indrukwekkende gebeurtenis is geweest. En nu? Gewoon verder leven? En er niet meer aan denken. Het is tenslotte gebeurd. Nee, Paulus drukt het hier, in de eerste plaats Timotheüs en vervolgens ons op het hart: *Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt!*

Wat wil hij daar nu mee zeggen? Deze tweede brief aan Timotheüs schrijft Paulus als hij in de gevangenis in Rome zit. Een brief van iemand, die de donkere wolken boven zijn hoofd ziet samenpakken.

Rome is de hoofdstad van het, voor die tijd immense en decadente, Romeinse Rijk. Een rijk wat niet zachtzinnig om is gegaan met zijn burgers. Ter dood veroordelingen, zijn aan de orde van de dag geweest. Het einde van deze gevangenisstraf is voor Paulus de dood. In deze brief schrijft hij het: Ik weet dat mijn ontbinding aanstaande is. Maar zegt hij: *Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Daarom krijgt hij de kroon der rechtvaardigheid.*

Als u en ik nu zo'n bericht krijgen: u gaat binnenkort sterven. Bijvoorbeeld als de dokter het tegen ons zegt: Ik kan niets meer voor u doen. De ziekte is ongeneeslijk. Als we zo'n bericht krijgen, wat gaat er dan niet door ons heen. Angst, strijd en twijfel. Hoe moet het nu verder? Gevoelens die met geen pen te beschrijven zijn. Verzet, waarom moet mij dit overkomen?

Is er bij ons hetzelfde vooruitzicht als Paulus? Ik heb de goede strijd gestreden en voor mij is de kroon der rechtvaardigheid weggelegd? Kennen we dan ook dat vaste vertrouwen in ons leven?

Ondanks de situatie waarin Paulus verkeert, een Romeinse gevangenis en de wetenschap dat hij gaat sterven op korte termijn. Schrijft hij toch nog een brief aan zijn geliefde zoon Timotheüs. Een afscheidsbrief. Nog één keer wil hij Timotheüs bemoedigen. *Schaam je toch niet voor het getuigenis van de Heere. Houd het pand vast, wat je toevertrouwd is. Wees een goed soldaat, een krijgsknecht in de dienst van Jezus Christus.* We weten allemaal wat een soldaat is. Iemand die in het leger dient, om zijn land te verdedigen. Soldaat ben je niet alleen om met je mooie uniform rond te lopen. Je moet ook een soldaat zijn op het slagveld, als er gevochten moet worden. Ook als je moet lijden. We zijn geen goede soldaten als we deserteren, vluchten, om het lijden niet te willen ondergaan.

Blijf daarom staan voor de zaak van Jezus Christus! Niet deserteren. U en jij hebben toch Zijn Naam beleden in het midden van de gemeente? Staan blijven en volharden valt echt niet altijd mee. Dat weet Paulus ook.

Daarom: *Houd in je gedachten dat Christus uit de doden is opgewekt.* Als je wordt aangevallen door je omgeving, omdat je christen bent. Of je vrienden en vriendinnen vinden het belachelijk dat je op zondag twee keer naar de kerk gaat. Je krijgt te maken teleurstellingen, onbegrepen vragen. Een situatie waarin Timotheüs ook heeft verkeerd. Daarom zegt Paulus tegen Timotheüs: *Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.*

Dat wil zeggen: Breng het telkens weer in herinnering in elke levensomstandigheid. Het is een opdracht voor het hele leven, het staat in de gebiedende wijs. Het is een bevel om het niet na te laten om dit in je gedachten te brengen. Breng het in je gedachten als je zorgen hebt. Breng het in je gedachten als je ziek bent. Breng het in je gedachten als je innerlijke strijd hebt. Waarom zegt Paulus dit nu? Heeft Paulus zelf ook tijdens zijn zendingsreizen geen lijden moeten ondergaan? In één van zijn brieven zegt hij het: Ik ben met stokken geslagen met roeden gegeseld, gestenigd en heb schipbreuk geleden. Paulus weet van lijden, gevaren en doodsangsten.

Ondanks dat lijden zegt Paulus het: *Ik weet in wie ik geloofd hebt.* In de opgestane Jezus Christus! Zonder Zijn opstanding is ons geloof ijdel. Deze Jezus die de grond is voor onze zaligheid. Buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Hem is de (geestelijke) dood. Maar Paulus heeft zich voor Hem niet geschaamd. Hij heeft volhard! Aan het einde van zijn leven ligt de kroon der rechtvaardigheid gereed. Wij hoeven ons voor Hem niet schamen. Hij is de Overwinnaar. Voor zo'n machtige Koning, die eenmaal terug zal komen, hoef je je toch niet te schamen? Daarom ook voor ons, als troost, bemoediging, aansporing om te volharden in dit leven: *Houd in gedachten, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.*

Ds. W. Schinkelshoek

Kerkdiensten

6 mei <i>personen)</i>	10.00 uur	Ds. H. Verheul (<i>Woudenberg</i>) <i>Koffiedrinken en zingen na de dienst</i>
	18.30 uur	kand. D.C. de Pater (<i>Bennekom</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>fonds noodlijdende gemeenten en</i>
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
10 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Aflossing leningen
13 mei	10.00 uur	Ds. G.A. van den Brink (<i>Capelle aan den IJssel</i>)
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	1 ^e collecte	Diaconie
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
20 mei <i>1^e pinksterdag</i>	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	<i>Belijdenisdienst</i>
	1 ^e collecte	Ds. J. Kloosterman (<i>Lunteren</i>)
	2 ^e collecte	Diaconie (<i>zending</i>)
	3 ^e collecte	Kerkvoogdij
		Aflossing leningen
21 mei <i>2^e pinksterdag</i>	10.00 uur	Kand. G.K. Terreehorst (<i>Apeldoorn</i>)
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>zending</i>)
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie
27 mei	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek
	18.30 uur	<i>Vorbereiding Heilig Avondmaal</i>
	1 ^e collecte	Ds. R. van Kooten (<i>Apeldoorn</i>)
	2 ^e collecte	Diaconie
	3 ^e collecte	Kerkvoogdij
		Aflossing leningen

Uit de pastorie

Van jongeren en ouderen heb ik de vraag gekregen, of we voor de kerkelijke gemeente een reis naar Israël kunnen organiseren. Waarom niet? Het is immers het land van de Bijbel. Wie zou daar niet willen kijken? En daar komt nog bij dat Israël in het brandpunt van de wereldpolitiek staat. Rondom Israël leven grote theologische en politieke vragen. Vragen, waar de antwoorden veelal niet eensluidend op zijn. Zowel politiek als theologisch niet. Maar goed, we hoeven ook niet op alle vragen een antwoord te hebben. En misschien komen de antwoorden nog eens. De Heere gaat tenslotte door met Zijn werk en het volvoeren van Zijn raadsplan.

Een reis naar Israël organiseren is mogelijk en we vinden het ook mooi om dit te doen voor en met de gemeente. Ik heb dhr. G. Jansen, zijn vrouw en mijn vrouw bereid gevonden om deze reis technisch te organiseren. Zij maken in overleg het reisprogramma, voeren de gesprekken en onderhandelen met de reisorganisaties etc. Ik zelf hoop tijdens de reis als reisleader te functioneren. En de Bijbelse plaatsen toe te lichten, misschien met behulp van andere deskundige gemeenteleden.

Wanneer is de reis? Hoogst waarschijnlijk van D.V. maandag 29 april 2019 t/m 9 mei 2019, dat is nog niet 100% zeker! Voor die dagen is er al wel een globaal reisprogramma. Het is nog ver weg en er kan zeker van alles nog gebeuren. Het is uiteraard Deo Volente! Echter om te organiseren heb je tijd nodig, vandaar nu al deze vooraankondiging

De prijs is nog lastig aan te geven, dat hangt van het programma, het aantal dagen, het aantal deelnemers en externe factoren af. Duidelijk zal zijn dat we streven naar een scherpe prijs.

Eerst willen we een peiling doen, wie er allemaal eventueel mee willen. U zit er nog niet aan vast. Als er voldoende belangstelling is, dan kunnen we verdere actie ondernemen. Als u een mail stuurt naar dhr. G. Jansen: fam.gjansen@solcon.nl, dan weten we of we verder kunnen of niet.

Einde winterwerk

Voor zowel de jonge lidmaten als de oudere lidmaten en de bezoekers van de ouderenmiddag zit het winterseizoen 2017/2018 er op. Het is een druk en een bewogen seizoen geweest voor diverse gemeenteleden, ook voor mijn vrouw en mij. Een nieuwe gemeente, met al de indrukken en gebeurtenissen die op je afkomen. Een oude moeder die moest verhuizen en alles wat daar omheen moet gebeuren. En dan het diep insnijdende bericht van een neefje dat plotseling overleed.

Dank voor jullie aanwezigheid en meedoen. Deo Volente hopen we elkaar bij het nieuwe seizoen weer te ontmoeten.

Gelezen in de tafelgesprekken van Luther

Over de verachting van Gods Woord.

Alle zonden zijn klein, vergeleken bij de verachting van Gods Woord, een zonde, die zo groot is, dat gierigheid, ja zelfs echtbreuk en hoererij, niet zo groot zijn, daar deze toch vanzelf wegblijven, als wij Gods Woord maar liefhebben. En toch zien wij tot onze smart, hoe de gehele wereld in deze zonde als verdronken ligt. Boeren, burgers noch edellieden hebben achting voor het Evangelie, ja zij houden de geringschatting van Gods Woord helemaal niet voor zonde. Men is onder de prediking en geeft er toch weinig acht op. Wie bekommert zich daarover, dat hij Gods Woord zo gering schat? Bij andere zonden als moord, overspel, diefstal komt vroeg of laat het berouw, waarbij men wenst, dat het nooit geschied ware en het geweten wordt verontrust.

Maar als men het Woord verwaarloost en zelfs vervolgt of vervalst, heeft niemand er ook maar een traan van berouw over. En door deze zonde vergaan landen en mensen; immers, waar ze niet erkend wordt, volgt ook geen boete, vergeving of bekering, zoals het te zien is aan Jeruzalem, Rome, Griekenland en andere landen. Deze zonde schreit ten hemel. God moet zeggen: Ik heb Mijn lieve Zoon, het dierbaarste, wat Ik had, geschonken en Ik wil graag met u spreken, u leren en onderwijzen ten eeuwigen leven, maar Ik vind niemand, die Mij horen wil; daarom moet Ik u straffen. Zo zegt de Heere Jezus dan ook: *“Dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het Licht, want hun werken waren boos.”* (Joh. 3: 19). Alsof Hij wilde zeggen: “U bent allen vol zonden en Ik zou u graag vrij willen maken door Mijn Woord, maar dat wilt u niet. Wilt u dan Mijn Woord niet horen, hoort dan het woord van de duivel, maar de verantwoording is voor u.”

Een hartelijke groet van de nummers 16 uit de Zandlaan in Ede,

Fam. Ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Jeugdwerk

Al enige tijd is het onderwerp jeugdwerk een bespreekpunt binnen de kerkenraad. Er is gekeken naar welke prioriteiten er zijn binnen de gemeente ten aanzien van het jeugdwerk. Omdat de

kerkenraad het jeugdwerk belangrijk vindt, is er enige tijd geleden besloten om een jeugdraad in te richten. De jeugdraad wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en kinderclub, aangevuld met de predikant, jeugdouderling en een diaken. De jeugdraad zal zich gaan richten op het signaleren van behoeften binnen het jeugdwerk en heeft daarbij een adviserende rol richting de kerkenraad om op het gebied van beleid en toerusting zaken op te gaan pakken. Het is de bedoeling dat de jeugdraad 2 à 3 keer per jaar bij elkaar komt. De jeugdraad is vooral bedoeld voor de structuur binnen het jeugdwerk, maar de kerkenraad ziet ook de noodzaak en prioriteit van het pastoraat.

Om alles in goede banen te leiden, hebben we de hulp ingeroepen van de HHJO om ons hierbij te ondersteunen. Inmiddels zijn er een aantal gesprekken geweest met Steven van Middelkoop. Hij zal de kerkenraad adviseren in de te nemen stappen en zal ook bij de opstart van de jeugdraad betrokken zijn. We hopen hiermee meer vorm te geven aan het jeugdwerk en -pastoraat binnen de gemeente. De komende periode zullen we u meer berichten over de stappen die genomen gaan worden. Mocht u tussentijds vragen hebben, neem dan contact op met ouderling de Bruijn.

Belijdenis

Op 20 mei, 1^e Pinksterdag, hopen de volgende belijdeniscatechisanten in het midden van de gemeente, voor Gods aangezicht, belijdenis van het geloof af te leggen:

- Willem van den Berg, Edeseweg 65 te Bennekom
- Gerdien Boogaard, Rijksstraatweg 27 te Elst
- Wouter Druif, Laan der Verenigde Naties 124 te Ede
- Gerrieke Bertine Druif – van de Woestijne, Laan der Verenigde Naties 124 te Ede
- Aalt Cornelis van der Geest, Hof van Putten 39 te Bennekom
- Jacoba van der Geest – Diepeveen, Hof van Putten 39 te Bennekom
- Geertruida Jurriana van Ginkel, Wildforster 12 te Ede
- Peter Johannes van Horssen, Goudenregenlaan 61 te Aalst
- Klasina Johanna Jansen, Wilsondreef 41 te Ede
- Arie Johannes Diederik Keijzer, Van Neslaan 9 te Ede
- Pieter Anthonie van Leeuwen, Schoolstraat 53 te Bennekom
- Willem Marinus Visser, Loevestein 31 te Ede

De belijdeniscatechisanten hebben hun verlangen uitgesproken om in het openbaar de Naam van Heere te belijden. De kerkenraad heeft in de achterliggende weken persoonlijke gesprekken gevoerd met de catechisanten en een aantal van hen zullen deze de komende week nog krijgen. Op 3 mei zal de aannemingsavond plaatsvinden.

We wensen hen een gezegende voorbereidingstijd en belijdenisdienst toe. Laten we als gemeente voor deze catechisanten bidden. Het is een grote zegen om hen te ontvangen als belijdende leden van de gemeente.

Zingen gezangen

Zoals wellicht bekend heeft de kerkenraad het beleid dat rondom christelijke feestdagen er soms gezangen worden gezongen, voor of na de eredienst. Bekende voorbeelden hierbij zijn het "Ere zij God" met de kerstdagen, het "Wilhelmus" na Koningsdag, maar meer recent hebben we ook een aantal liederen op 2e Paasdag voor aanvang van de dienst gezongen. Zoals u wel bemerkt heeft, is het zingen van liederen rondom deze feestdagen wat structureler geworden. De afgelopen kerkenraadsvergadering is hierover gesproken, waarbij opnieuw is vastgesteld dat het zingen van liederen rondom de erediensten op basis van uitzondering gebeurt. Wat onveranderd blijft, is dat tijdens de erediensten alleen uit de Psalmen en 12 gezangen gezongen zal worden.

Wellicht goed om te melden dat de kerkenraad vorig jaar 2 zangbundels heeft goedgekeurd, waaruit gezongen kan worden tijdens gemeente- of verenigingsactiviteiten. Het betreffen de bundels 'Uit aller mond' en 'Gele zangbundel' (Boekcentrum).

Terugkomst fam. Karels

Volgende week hoopt de familie Karels weer terug te keren uit Tanzania. Na een aantal jaren van afwezigheid zullen ze hun plek weer innemen in de gemeente. Op 10 mei, Hemelvaartsdag, zal er in de dienst aandacht geschonken worden aan hun terugkeer en zullen we de Heere vragen om Zijn zegen voor het gezin. Dat ze hun plaats in de maatschappij, op school, in het werk en in de gemeente zullen (her)vinden. We wensen hen Gods zegen en nabijheid hierin toe.

Pastoraat

*Gelijk het gras zijn aller mensen dagen
en als een bloem, die bloeit met welbehagen.
Het veld is korte tijd met pracht bekleed.
Maar als de wind daarover eens gaat waaien,
dan valt ze neer, zoals het gras bij 't maaien,
zodat straks niemand meer haar standplaats weet.*

We denken in deze rubriek ook aan al die andere gemeenteleden, jongeren en ouderen, die hier niet met hun naam genoemd zijn. Maar die ook een kruis dragen in hun leven. Soms zichtbaar, vaker onzichtbaar voor ons. Een kruis, een last, zorgen, moeiten, stil verdriet om welke reden dan ook. Laten we ook deze gemeenteleden gedenken in onze gebeden. Opdat zij dat kruis kunnen dragen en Hem volgen, die het grootste kruis heeft gedragen en ons is voorgegaan.

Uit de gemeente

Bericht uit Tanzania

Het begint nu toch echt spannend te worden. We staan op het punt om te vertrekken uit Tanzania! Het wordt steeds kaler in ons huis; steeds meer meubels verdwijnen, op steeds meer plekken in het huis staan koffers klaar om ingepakt te worden en doosjes met spullen om weg te geven. En dan hebben we nog een grote lijst gemaakt van alle spullen die te koop zijn.

Maar... ook al hebben we ons goed voorbereid, toch blijft het spannend om terug te gaan naar Nederland. Ook voor de kinderen. Vooral de gedachte aan de nieuwe school maakt de kinderen soms zenuwachtig. Thomas schrok bijvoorbeeld erg toen hij hoorde dat hij straks niet meer bij Joël in de klas zit. Dat was nieuw voor hem! En ook Joël wiebelt af en toe zenuwachtig op z'n stoel als hij denkt aan z'n nieuwe klas in Nederland. Jonathan en Lukas kennen de school gelukkig al beter en ze weten nog goed wie er allemaal in hun klas zit. Maar toch... alle kinderen van de klas zijn weer twee jaar ouder geworden. En gaan ze straks alles snappen wat de meester of juf zegt?

We waren allemaal erg verrast toen er opeens weer een pakketje kwam van de gemeente uit Ede! Leuk om te merken dat er inmiddels aardig wat mensen weten dat Lukas van vogels houdt. Er zaten veel vogelkaarten in het pakket. De hartelijke en bemoedigende kaarten waren echt hartverwarmend! Ook kregen we veel felicitaties voor ons 12,5 jarig huwelijk. Hartelijk bedankt hiervoor! In het pakket zat nog een zakje met lekkere paaseitjes. We bewaren er nog een paar voor straks in het vliegtuig!

Bij leven en welzijn 8 mei hopen we in Nederland aan te komen. En dan hopen we twee dagen later, op Hemelvaartsdag, in de gemeente onze eerste Nederlandse dienst bij te wonen. We zien er naar uit om iedereen weer te ontmoeten en we hopen dat we ook in de gemeente snel ons plekje zullen vinden!

Hartelijke groet, Jacob en Albertine Karels, Jonathan, Lukas, Joël en Thomas

[Roosters en data](#)

Oppasrooster

6 mei	Mw. C. van der Sluijs, Mw. M. Mol Simone van Wageningen, (reserve: Ellen Visser)
10 mei	Mw. A. Mouthaan, Mw. M. Moerman Marieke van Leeuwen, (reserve: Rebecca Adam)
13 mei	Mw. S. van Harten, Mw. A. Aalbers Anna-Maria Buitink, (reserve: Géké van Engelenhoven)
20 mei	Mw. H. van de Pol, Mw. C. Huttinga Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Annemijn Pluimers)
21 mei	Mw. A. Budding, Mw. G. Koekoek Christien van Wageningen, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
27 mei	Mw. N. de Kool, Mw. M. Koudijs Lettie de Pater, (reserve: Carolien Visser)
3 juni	Mw. M. Mol, Mw. A. Mouthaan Ellen Visser, (reserve: Marieke van Leeuwen)

Kerkautoroster

<i>Zondag 6 mei</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Zondag 0318-619638 fam. Soeters 0318-415715
<i>Donderdag 10 mei</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. van Leeuwen 0318-561549
<i>Zondag 13 mei</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. de Rijke 06 343 299 11 fam. van Leeuwen 0318-561549
<i>Zondag 20 mei</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618 fam. v.d. Craats 0318-418304
<i>Maandag 21 mei</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877 fam. van Leeuwen 0318-561549
<i>Zondag 27 mei</i>	Ede: Bennekom/Wageningen:	fam. Vink 06 515 523 30 fam. Slotegraaf 0318-413483

[Diaconie](#)

Op **zondag 6 mei** staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. Voor 2018 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken.

Kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% verminderd.

Naast stimulering van het beroepingswerk is de collecteopbrengst ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit dit fonds.

Voor de komende jaren zijn er weer diverse toezeggingen voor ondersteuning gedaan. Voor 2018 is in de begroting een bedrag van € 145.000 opgenomen voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Ongeveer € 95.000 van dit bedrag komt uit de collecteopbrengsten.

Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en collectegaven.

Op zowel de **1^e pinksterdag**, als de **2^e pinksterdag** is zoals gebruikelijk, de diaconale collecte bestemd voor de zending.

De collecten op de andere zondagen in mei die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed geven voor God en onze naaste!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RAB00115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 9 en donderdag 24 mei collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Nieuwe privacywetgeving

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De kerkvoogdij en de kerkenraad hechten sterk aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Op dit moment wordt eraan gewerkt om aan de richtlijnen vanuit de nieuwe wetgeving te voldoen. Concreet houdt het in dat wij in de komende tijd een inventarisatie zullen uitvoeren van het gebruik van persoonsgegevens binnen de gemeente. Na deze inventarisatie zullen we ook concrete stappen zetten om aan de nieuwe verordening te voldoen. We houden u op de hoogte via de Quo Vadis.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd J. Hordijk via avg@hhgede.nl

[Activiteiten](#)

Stroopwafel actie en paasmuziekavond

De opbrengst van de stroopwafel actie is € 120 en heerlijke stroopwafels bij de koffie.

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen we hartelijk danken.

Ook mogen we weer goed terugkijken op de paasmuziekavond. Ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank.

Voetballen

Bij deze willen wij jullie uitnodigen om voor de eerste keer weer dit seizoen te komen voetballen. Meld je aan via de mail actie@hhgede.nl om mee te doen. De eerste keer zal zijn op D.V. 18 mei.

Gemeentedag

De gemeentedag op D.V. 30 juni komt steeds dichterbij en het organiseren ervan is in volle gang. Graag nodigen wij u/jou van harte uit om deze dag aanwezig te zijn. We hopen om 15.00 uur te starten en rond 19.00 uur af te sluiten. We hopen met elkaar op een leuke dag waarin we onder andere het volgende aan bod komt: De dienstenveiling (meldt uw diensten maar vast aan via de mail!), een kledjesmarkt, met elkaar eten, wat leuks voor de kinderen (springkussen!) en volwassenen.

Wilt u helpen met de catering, kledjesmarkt, verkoopkraampje of biedt u uw hulp aan voor andere doelen?

Dan horen wij graag van u via de mail. Vele handen maken licht werk!

Wilt u mee doen met de dienstenveiling, kledjes markt of verkoopkraampje? Voor het doorgeven van uw diensten, producten voor het kraampje, of voor het reserveren van een plekje kunt u mailen naar actie@hhgede.nl.

[Zending en evangelisatie](#)

Bijbelvertaalwerk familie Karels

Nog een enkele week en Jacob, Albertine en de kinderen hopen op Schiphol te landen. Aan de lange periode in Tanzania komt een einde. Wat gaat er door hen heen? Wat maken ze nu mee? Loslaten en afscheid nemen, verhuizen (of is het emigreren?), vooruitzien en weerzien, landen en opnieuw wortelen. We leven met ze mee en bidden voor een goed afscheid, een voorspoedige reis en een warme aankomst.

We mogen als gemeente hen verwelkomen in de kerkdienst op Hemelvaartsdag (10 mei). Meer tijd voor persoonlijke ontmoeting is er op de achterban- gemeenteavond die Jacob en Albertine organiseren op DV 7 juni. We hopen u en jullie dan te ontmoeten!

Zending

In de komende tijd willen we u op de hoogte houden van het zendingswerk van ds. en mevr. Van der Bas in Malawi. In deze kerkbode vertellen ze hoe meeleven vanuit Nederland gewaardeerd wordt:

“Menig keer vinden we in de brievenbus bij het postkantoor in Zomba kaarten en brieven vanuit Nederland. Van ouderen en jongeren, van plaatselijke zendingscommissies, van vrouwenverenigingen, van jeugdverenigingen, van zondagsscholen, van gemeenten. Vandaag de dag is het mogelijk om via de computer berichten te versturen. Maar we ervaren het als extra bijzonder wanneer mensen of verenigingen hun meeleven betuigen door middel van het schrijven van een brief of een kaart. Eigenlijk altijd lezen we de verzekering op kaarten en in brieven, dat wordt aangehouden in het gebed tot God voor het zendingswerk. Opdat God ook in Malawi zal worden verheerlijkt en Zijn Koninkrijk hier zal worden uitgebreid. Wij zijn een verbond aangegaan in de uitzendingsdienst om van dag tot dag voorbede te doen voor de kerk in Nederland. Die belofte, voor Gods aangezicht gedaan, kunnen en willen wij van onze kant niet vergeten.

Ds. en mevr. Van der Bas

Vanuit de plaatselijke zendingscommissie worden ook kaarten naar ds. en mevr. Van der Bas gestuurd. Wilt u zelf ook een kaart sturen? Het adres is: Post Malawi: P.O. Box 626, Zomba, Malawi (Central-Africa)

[Verenigingen / kringen](#)

Ouderenmiddag

Op 25 april zijn we met diverse ouderen 'uit' geweest. Wij zijn bij het Reformatorisch Dagblad geweest en gezien en gehoord hoe de (onze?) krant wordt gemaakt. Indrukwekkend om te zien en te horen hoe vele mensen eraan werken om een goed en een verantwoord product te maken. En dat elke dag weer. Hulde!

Lidmatenkring

Op 19 april hebben we stilgestaan bij de laatste verzen van het 2^e hoofdstuk. Een aantal verzen die handelen over de kerk. Als de Heere het geeft willen we het volgende seizoen beginnen met hoofdstuk 3.

Jonge lidmatenkring

Op 12 april was de laatste jonge lidmatenkring. We hebben het 7^e hoofdstuk met elkaar besproken uit het boek: *Welkom in de strijd*. Een hoofdstuk, dat handelt over de listige omleidingen van de Satan. Deo Volente, het volgende winterseizoen jaar willen we verdergaan met hoofdstuk 8.

Kinderclub 'de Zaaier'

Wat is dit seizoen weer snel gegaan, vinden jullie ook niet? Ze zijn alweer voorbij, de laatste clubmiddag en ook de zaterdag waarop we met elkaar 'uit' geweest zijn. Eerst naar het kinderappèl en daarna nog heerlijk naar Kwintelooyen. Weten jullie 'm nog? De tekst die je geleerd hebt op het kinderappèl? "Zingt den HEERE, gij ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag." (1 Kron.16:23). Dat mogen wij doen, zomaar in alle vrijheid. Wij hoeven dat niet 'door te fluisteren'! Wij mogen Hem gewoon hardop zingend loven en Zijn boodschap doorgeven aan iedereen. Elke dag weer! Vertellen van Hem, Die zondaren nieuw leven wil geven. Vertel jij het ook door?

En ook al lijkt het nu misschien nog heel lang te duren... voor je het weet krijg je je persoonlijke uitnodiging alweer voor het volgende seizoen. Weet dat je ook dan weer welkom bent!

Een hartelijke groet van alle juffen. Tot na de zomervakantie!

JV

Há JV-ers,

Als deze kerkbode verschijnt is de Ginkelse Heide weer rustig en het kampvuur weer gedoofd. En...? Wat heb je ervan meegenomen, hoeveel vuur brandt er in ons hart?? En hoe verbonden zijn we daarin samen? Mooie vragen om over na te blijven denken. (We hopen nu bij 't schrijven, nog op een geslaagde avond.

En zo is het JV-seizoen 2017-2018 alweer afgesloten. We kijken terug op een mooi seizoen.

We willen alle jongeren die examen gaan doen, van harte succes wensen met de voorbereiding en de examens zelf, Gods wijsheid en zegen hierbij toegewenst van ons.

Tegelijk ook een oproep hierbij aan gemeenteleden die weten dat er examen gedaan wordt door een jeuglid, dit door willen geven via ichthus@hhgede.nl aan ons, dan hebben wij het overzicht en is de kans kleiner dat we iemand vergeten.

Wat brengt de maand mei? We hopen op een eerste JV-nieuwsbrief, dit is nieuw (!), maar het leek ons een leuk plan om, ook bij de indirect betrokkenen, te laten zien wat er leeft en gebeurt onder de jeugd van de gemeente! Dus zijn jullie ook zo benieuwd wat er nu te vermelden valt over de kei-leuke jeugd... houd dan de kanalen in de gaten! Dan vis je niet achter het net...

En natuurlijk wordt er achter de schermen alweer druk nagedacht en geregeld voor het KAMP 2018! Van 6 t/m 9 juli hopen we weer te vertrekken richting Gees. De Wolfskuylen heeft ons al op de agenda gezet en we zijn van harte welkom hebben we begrepen! ;-)

Het kamphema is spetterend en boeiend, '(z)onder water', het zal dit jaar gaan over de doop.
En last but not least: bij deze alvast de oproep aan jullie, welke commissie spreekt je aan, laat je horen.
Catering, bezinning, activiteiten...

Een afgesloten seizoen, maar nog activiteit genoeg!

Een hartelijke groet van Ernst, Gerben, Arja, Henry, Gerrit en Miranda

[Puzzelhoekje](#)

Hoi jongens en meisjes,

Afgelopen week heb ik in de klas een gesprek met kinderen gehad over Johannes 14. Toen ik deze puzzel ging maken, dacht ik daar weer aan terug en vond ik het wel mooi om dat ook met jullie te delen. In Johannes 14 gaat Jezus tegen de discipelen vertellen dat Hij teruggaat naar Zijn Vader om plaats te bereiden voor degene die in Hem geloven. Hij zegt dan waar Ik heenga, weten jullie en ook de weg wetten jullie. Maar Thomas is verbaasd en zegt, maar hoe kunnen wij de weg weten? Dan zegt Jezus die mooie en bekende uitspraak: 'Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij'. Filippus antwoordt dan 'Heere, toon ons den Vader en het is ons genoeg'. Van de week zei een leerling tegen mij, Filippus is eigenlijk echt net als ons hè, hij luistert helemaal niet. Jezus heeft het precies gezegd en dan alsnog zegt hij dat hij het niet weet. Dat is precies bij ons vaak het probleem, we luisteren niet goed. Wanneer we dat wel zouden doen en we naar Jezus luisteren dan weten we dat het waar is wat Jezus daarna ook zegt: 'Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.'. Dat is dan ook de opdracht aan ons allemaal: Jezus liefhebben en Hem vertrouwen.

Hieronder kun je de puzzel en de kleurplaat vinden. De antwoorden en de kleurplaat kunnen jullie voor 31 mei opsturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar de Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Leuk Berrita en Matthias dat jullie ook mee gaan puzzelen en kleuren! Gefeliciteerd Ellen, jij hebt alweer 20 punten gehaald!

Nico Harskamp	6	Ellen Visser	20
Charlotte vd Bovenkamp	10	Geanne Visser	2
Berrita Nap	2	Loïs Visser	12
Matthias Nap	2	Dianne Koekoek	12

Groetjes, Christien

De antwoorden van de puzzel kun je vinden in Johannes 14.

1 Waarom gaat Jezus terug naar Zijn Vader?

2 Hoe kunnen wij de weg weten die Jezus gaat?

3 Hoe kun je de Vader kennen?

4 Is de vraag die Filippus stelt een terechte vraag? Waarom wel of niet?

5 Kunnen wij in deze tijd nog wonderen doen?

6 Met wie bedoeld Jezus als Hij zegt: *'Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een anderen Trooster geven'*?

[Kleurplaat](#)



Ik ga naar Mijn Vader in de hemel!

[Vervolgverhaal](#)

Uit: **'Hanneke's barre tocht op het wijde water'** door C. van Rijswijk (*Uitgeverij Gebr. Koster*)

Hoofdstuk 12: Jij bent van opa

Het is een dag later, vrijdag 8 februari. Precies een week geleden vond die verschrikkelijke ramp plaats. Nooit zullen de mensen meer vergeten de taferelen die er zich hebben afgespeeld. Maar ook zullen ze niet vergeten hoe wonderlijk de Heere voor sommigen wilde zorgen. Werd de oude soldaat niet wonderlijk bewaard? En was het geen bijzondere bewaring van de Heere over Hanneke van Beek?

Weer vaart een boot van Puiflijk naar Leeuwen. En weer zitten de boer, de boerin en de knechten erin. Ook de kleine Hanneke zit in de boot. Wat is ze blij! Geen wonder: ze gaat naar opa toe... Na een moeilijke reis komen ze in Leeuwen bij het huis van de oude Klaas van Oyen. "Wij blijven hier! Eerst moet mijn man opa van Oyen voorbereiden op Hannekes komst", zegt de boerin heel wijs. De knechten knikken. "Natuurlijk, de oude man zou van blijdschap bezwijken", vinden ze. Terwijl de anderen buiten blijven, loopt van der Zandt naar binnen. Daar treft hij de oude Klaas aan, die al dagen zuchtend in zijn rieten stoel doorbrengt. Hij lijkt de laatste dagen van verdriet jaren ouder geworden! Maar hij behoort ook tot de zwaarst getroffen van het dorp. "Dag van Oyen, hoe gaat het?" klinkt de stem van boer van der Zandt. Maar van Oyen zegt niet veel. Wat moet hij zeggen? "Kinderen én kleinkinderen verloren", stamelt hij zacht. En de oude man huilt stilletjes voor zich uit. Even later herhaalt hij het: "Mijn kinderen en ál mijn kleinkinderen". "Nee, van Oyen, dát is niet waar". Verrast kijkt Klaas de boer aan. Wat zegt die nu? Níet waar? "Klaas van Oyen, ik kom je een blijde boodschap brengen. Hanneke, het dochtertje van je schoonzoon is gistermiddag gevonden". De oude Klaas kijkt de boer verwonderd aan. Het dringt niet goed tot hem door. "Wíe gevonden? Wát gevonden?" vraagt hij. "Hanneke, je kleindochtertje is gevonden en is springlevend", juicht boer van der Zandt. Dan trekt de oude Klaas even wit weg. Met beide handen houdt hij de leuning van zijn stoel vast en onwillekeurig kijkt hij naar de afbeelding op de grote staartklok. Abraham kreeg Izak terug en zal hij... Hánneke óók terugkrijgen?

De boer loopt nu even naar het raam en wenkt. Even later komt er een klein gezelschap in de kamer. In hun midden loopt -nog wat wankelend- een klein meisje. Dan ziet de oude Klaas van Oyen zijn kleinkind. "Hanneke...!" roept hij uit: "Hanneke! Mijn meisje! Mijn allerliefst kind!" "Opa...!" is het enige wat het kind stamelen kan. Even later ligt ze in de armen van opa, háár opa! Bewogen zien de mensen aan hoe de oude man zijn kleine meid kúst en kúst. En hij snikt het uit van grote blijdschap. "Mijn kindje, dat heeft de Héére nu gedaan! Zijn Naam zij geloofd!" Ontroerd kijken de omstanders toe. Ook zij hebben geen droge ogen meer. Nee, dit ogenblik zullen ze nooit meer vergeten, al worden ze nóg zo oud! "Hanneke", vraagt de oude Klaas, "van wie ben jij een meisje?" "Ik ben van opa", klinkt het blijde stemmetje. "Ja, mijn kind! Jij bent van opa en nu mag je voortaan áltijd bij mij blijven.

Einde

Hanneke was een achtjarig meisje dat tijdens de watersnood van 1861 door de Heere op wonderlijke wijze werd gespaard. In Beneden-Leeuwen, een dorp in de buurt van Tiel, is ter herinnering aan deze ramp en aan Hanneke een monument aan de Waaldijk opgericht.

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 17 mei per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 vers 14-15).

[Gedicht](#)

Belijdenis doen

Belijdenis doen is amen zeggen.
Antwoord geven op een vraag.
Je leven in Gods handen leggen.
Alle dagen na vandaag.

Belijdenis doen is niet het einde
Van een Bijbelstudietijd.
't Is het begin van een heel leven,
Dat je aan God hebt toegewijd.

Belijdenis doen is antwoord geven,
Amen zeggen op je doop.
Nu zelf je hand in Zijn hand leggen.
Leven uit een nieuwe hoop.