

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.  
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

### **Kerkdiensten**

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

### **Parkeren**

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

## Meditatie

*Psalm 40:7<sup>b</sup> Gij hebt mij de oren doorboord;*

### **Christus is vrijwillig gegaan voor onwilligen**

In deze psalm wijst David op Christus en zegt over Hem, dat Hij gewillig de dood is ingegaan. Wij zeggen het weleens tegen een ander: Ik heb er geen zin in. Maar m.b.t. Zijn lijden heeft Christus dat niet gezegd. Hij spreekt in deze psalm juist over Zijn bereidwilligheid. Hij is bereid om het werk van de verzoening op zich te nemen: *Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen;*

De uitdrukking: *Gij hebt Mij de oren doorboord*, verwijst naar wat we lezen in Exodus. Een knecht uit het volk Israël, mocht na zes jaar werken weggaan bij zijn heer. Als hij vrijwillig bij zijn heer wilde blijven. Dan wordt hij door middel van een priem door zijn oorlel aan de deur vast gemaakt. Als teken dat hij vrijwillig bij zijn heer zal blijven. Onze tekstwoorden *Gij hebt Mij de oren doorboord* wijzen op die vrijwilligheid.

De schrijver van de Hebreënbrief zegt in hoofdstuk 10 vers 5: *maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid*. En dat heeft dezelfde betekenis als: *Gij hebt Mij de oren doorboord*. Het menselijk lichaam wat Christus heeft aangenomen, heeft Hij vrijwillig overgegeven tot de dood toe, om in alles Zijn Vader te gehoorzamen. Om op deze wijze een rantsoen te zijn voor velen. Als wij een opdracht krijgen om iets doen, dan hebben we niet altijd even veel zin erin. Maar de opdrachten die we krijgen, kosten ons het leven niet. Maar Christus weet dat deze opdracht Hem het leven gaat kosten en dat Zijn lijden zwaar zal zijn. Toch is er bij Hem geen spoor van twijfel of tegenzin geweest om Zijn Vader te gehoorzamen.

In de gedaante van een mens heeft Hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Vrijwillig is Christus die weg van het lijden en sterven gegaan. Om op deze wijze, de weg die wij tot God hebben afgesloten, weer te openen.

Zijn komst naar deze aarde is een vernedering geweest. Geboren in een beestenstal, gelegd in een kribbe, omdat er voor Hem geen plaats was. Geboren uit een geringe maagd die nog overgebleven was uit het huis van David, maar door niemand meer als zodanig werd gezien. Zijn geboorte is verkondigd door de geringste van het land, herders! Zijn rondwandeling op deze aarde is een weg van lijden geweest. De verzoeken van de Satan met betrekking tot Zijn Zoonchap. *Indien Gij Gods Zoon zijt...* De smaad en de laster die Hem ten deel is gevallen van de Joodse oversten en de Farizeeën. Hoe hebben ze hem niet uitgescholden?

Hoe was Zijn zielenlijden in Getsemane? De vloek en de toorn van God over de zonden hebben Hem angsten en benauwdheden gegeven. Dat Hij geheel bedroefd was tot de dood toe en Zijn zweet gelijk is geworden aan druppels bloed. Na Zijn gevangenneming is het ook een lichamelijk lijden geworden. Hij is gevangengenomen als een misdadiger. Ondervraagd, geslagen, gezeseld. *Ploegers hebben op mijn rug geploegd, zij hebben hun voren diep getogen*. Hij is vals beschuldigd, ter dood veroordeeld. Op één lijn gesteld met moordenaars. Tussen hen in, gekruisigd als de grootste misdadiger. Zelfs aan het kruis zijn de bespottingen en de verzoeken doorgegaan. En tot slot gestorven aan het kruishout. Een vervloekte dood! Want vervloekt is een iedereen die aan het kruis hangt. Maar juist hierdoor heeft Hij de vloek en het oordeel van de wet gedragen. Door onze zonde staan we schuldig aan de vloek en de veroordeling door de wet. Hoe confronterend! We staan werkelijk in geestelijk opzicht, met lege handen. Beseffen en geloven we dat, dat onze positie is? En dat het van onze kant nooit meer kan. Het is onmogelijk. Het is een afgesloten weg.

Maar, dat heerlijke woordje 'maar', door de gewilligheid van Christus is Zijn weg van lijden, redding voor ons geworden. Door die weg is Christus een gewillige Borg voor onwilligen geworden. Deze borg heeft geen 'nee' gezegd om het menselijk geslacht te verlossen. Hoe vaak klinkt ons "nee" niet. Misschien niet hardop maar dan toch in onze gedachten en hart. Geen zin om Bijbel te lezen, nu even niet. Geen zin om naar de kerk te gaan. Geen zin om... en vult u verder maar in. Waarom zijn wij niet bereidwillig om tot Hem te gaan? Zeker als we

zien op Zijn liefde en genegenheid voor zondaren? Zijn liefde is zo groot dat Hij het tegen ons zegt: *Wendt u naar Mij toe, en wordt behouden! Amen.*

*Ds. W. Schinkelshoek*

### Kerkdiensten

4 maart	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Bijbelvertaalwerk Fam. Karels</i> )
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
11 maart	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Koffiedrinken en zingen na de dienst</i>
	18.30 uur	Ds. G.J. Noordermeer ( <i>Sint Annaland</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
14 maart	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossing leningen
	10.00 uur	Ds. W. van Klinken ( <i>Stolwijk</i> )
	<b>19.30 uur</b>	Ds. W. Schinkelshoek
18 maart	Collecte	Biddagcollecte
	10.00 uur	Ds. J.C. de Groot ( <i>Dordrecht</i> )
	18.30 uur	Kand. G.K. Terreehorst ( <i>Apeldoorn</i> )
	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie ( <i>Noodhulp- en rampenfonds</i> )
25 maart	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie
	10.00 uur	Ds. J.R. van Vugt ( <i>Kruiningen</i> )
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek
30 maart	1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij
	3 <sup>e</sup> collecte	Aflossing leningen
	10.00 uur	Ds. A. Kos ( <i>Middelharnis</i> )
<b>19.30 uur</b>	Ds. W. Schinkelshoek	
1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie	
2 <sup>e</sup> collecte	Kerkvoogdij	
3 <sup>e</sup> collecte	Kerk en pastorie	

### Uit de pastorie

#### **Bezoeken**

We wonen nu vijf maanden in Ede en beginnen ons wat ingeburgerd te voelen. Mijn vrouw en ik doen ons best om u te bezoeken, diversen zijn inmiddels bezocht of zijn in de pastorie geweest. Door het winterseizoen zijn veel avonden bezet, het bezoeken gaat niet in het tempo wat wij ons wensen. Na het winterseizoen zijn er meer avonden beschikbaar en kunnen we ons tempo wellicht versnellen.

## Een nadenkertje over ons gebruik van de mobiele telefoon

Is er iets mis met de mobiele telefoon? Op zich niet. Het is een makkelijk ding, je bent overal bereikbaar. We gebruiken hem heel veel. Maar zit daar nu juist niet een probleem?

- Stel je eens voor dat je op dezelfde manier zou omgaan met je Bijbel als met de mobieltje; dat betekent dat je je Bijbel constant op zak zou hebben.
- Je er dan meerdere malen per dag een blik in zou werpen.
- Als je hem vergeet, ga je terug naar huis om hem te halen.
- Je zou hem gebruiken voor het verzenden van berichtjes/Bijbelteksten naar vrienden en vriendinnen.
- Je zou hem zo gebruiken dat je nooit meer zonder hem zou kunnen leven.

*In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel:*

- Op elke locatie verbinding, ook in het oerwoud.
- Nooit uitval of storing op het netwerk.
- Geen tekort aan beltegoed of beperkt dataverkeer. Je mag onbeperkt lezen. Gratis!

## Tot slot

Een citaat uit 'De navolging van Christus' (deel 2 par. 12) van Thomas à Kempis

*Er is geen redding van de ziel, geen hoop op eeuwig leven, behalve in het kruis. Neem daarom uw kruis op en trek het eeuwige leven in. Christus is ons daarin voorgedaan, Zijn kruis dragende. Hij stierf aan het kruis, op dat u uw kruis mocht dragen en met Hem aan het kruis mocht sterven. Want indien u met Hem sterft, zo zult u met Hem leven; indien u in Zijn lijden deelt, zo zult u in Zijn heerlijkheid delen.*

Een hartelijk groet van uit de pastorie aan allen,  
Fam. Ds. W. Schinkelshoek

## [Van de kerkenraad](#)

### Ouderling-kerkvoogd

Na een periode van ruim 13 jaar in de kerkvoogdij werkzaam te zijn geweest, heeft ouderling Methorst aangegeven graag het stokje te willen overdragen. In de afgelopen kerkenraadsvergadering is besloten dat ouderling Visser zijn plaats zal gaan innemen. Ouderling Methorst: "Bij deze wil ik de kerkvoogdij bedanken voor de goede samenwerking en u als gemeente voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven.". We wensen ouderling Visser Gods zegen in zijn nieuwe taak en ouderling Methorst in het overdragen hiervan.

### Biddag

Op DV 14 maart is het weer de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we als gemeente mogen bidden om de zegen van de Heere over de oogst, over ons (vrijwilligers)werk, onze taken waarvoor we verantwoordelijk zijn. Een dag om stil te staan en stil te zijn voor God, om van Hem alles te verwachten. Op biddag wordt altijd de jaarlijkse biddagcollecte gehouden. Graag vragen we u, mede namens de kerkvoogdij, om blijmoedig te geven.

## [Pastoraat](#)

*Zien op Jezus*

Zoals in de woestijn	Zo staat op Golgotha
te midden van de pijn	het kruis van Gods genâ
een koperen slang	waar Christus werd
werd opgeheven,	verheven.

dat wie daar	Wie daar
doodziek lag	gelovig kijkt...
en naar de	zijn zondelast
slang opzag,	bezwijkt,
niet sterven zou	zijn schuld wordt
maar leven...	hem vergeven.

Dit treffende gedicht waar boven staat 'Zien op Jezus', kreeg ik van een gemeentelid. Een gedicht wat troostvol is in pijnlijke en zorgelijke omstandigheden. Wie het gemaakt heeft weet ik niet. Maar dat geeft ook niet. Het raakt de kern.

We leven mee met alle anderen, jongeren en ouderen, die zorgen, moeiten, verdriet en rouw in hun leven kennen. Ook met hen die de diensten vanwege lichamelijke of andere omstandigheden niet meer kunnen bezoeken en getrouw via de kerktelefoon mee luisteren. *Hij, die op Gods bescherming wacht/ Wordt door de hoogste Koning/ Beveiligd in den duist'ren nacht/ Beschaduwd in Gods woning.*

### Catechisatie

D.V. maandag 19 maart is de laatste catecheseavond van dit winterseizoen. Deze avond willen we met alle catechisanten en met anderen belangstellenden luisteren naar het thema: *Orgaandonatie*. Een thema wat nu volop in de belangstelling staat, want er is een wetsvoorstel aangenomen in de Eerste Kamer. Een wetsvoorstel wat ook gevolgen heeft voor ons, er zal van ons een keuze gevraagd worden. Wat willen wij met onze organen? Een deskundige van de Nederlandse Patiënten Vereniging uit Veenendaal zal de avond verzorgen. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Allemaal heel hartelijke welkom. Om de onkosten te bestrijden zal er geëcolleeteerd worden.

### Paasappèl

Ook dit jaar wordt er vanuit onze gemeente een Paasappèl georganiseerd op D.V. 2 april (Tweede Paasdag)! Wellicht weet u wat het Paasappèl inhoudt, want dit jaar is de achtste keer. Mocht u het nog niet weten: het Paasappèl is een interkerkelijke activiteit waarbij het paasevangelie centraal staat. Ieder jaar wordt dit vanuit een ander thema belicht.

De werkgroep is al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Er is nagedacht over o.a. het thema, de sprekers, de poster en de promo. Het thema voor dit jaar is: 'tussen dood en leven'. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van twee subthema's:

1. Aardse denkwijze
2. Hemels perspectief

Het paasappel heeft een interkerkelijk karakter. De eerste lezing wordt verzorgd door een bekende, ds. W. Schinkelshoek (HHK). De tweede lezing door prof. Dr. M.J. Kater (CGK). De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 17:15 uur. Tussen de lezingen door is er een pauze waarin ruimte is om elkaar te ontmoeten. Kijk voor meer informatie op [www.paasappel.nl](http://www.paasappel.nl).

### *Gezocht: vrijwilligers*

Om alles in goede banen te leiden op het paasappel hebben we ook dit jaar weer vrijwilligers nodig.

Wij zoeken voor de volgende activiteiten nog vrijwilligers:

- Catering, vanaf 13.30 uur tot en met het opruimen om 17.15 uur
- Parkeerwacht, vanaf 13.30 uur tot ong. 14.30 uur
- Collectanten, tijdens het paasappel
- Bakkers, voor cake o.i.d. bij de koffie tijdens het paasappel

*Kom(t) u/jij ook mee helpen?* Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 10 maart via [info@paasappel.nl](mailto:info@paasappel.nl).

Wil(t) u/jij ook doorgeven waarbij u/ jij wil(t) helpen. Als u/jij meer informatie wil ontvangen of vragen heeft mail ons gerust.

*Koffie en theekannen gevraagd:* We zoeken ook nog koffie- en theekannen. Heeft u een koffie- en/of theekan die we mogen lenen dan horen we dat graag!

We zien ernaar uit jou te ontmoeten op Tweede Paasdag!

*Werkgroep Paasappel*

### [Roosters en data](#)

#### **Belangrijke data**

7 maart	Kinderclub 'de Zaaier'
7 maart	Collectemunten, van 18.30 tot 19.30 uur
9 maart	Sportieve activiteitenavond voor de JV
16 maart	JV +16
17 maart	Klusmorgen, van 09.00 tot 12.00 uur
17 maart	Mannenuitje
21 maart	Ouderenmiddag, 14.30 uur
21 maart	Vrouwenvereniging: Paasviering
22 maart	Collectemunten, van 18.30 tot 19.30 uur
22 maart	Jaarcijfers inzien van 19.00 tot 19.30 uur
23 maart	JV -16
24 maart	Paasmuziekavond, aanvang 19.00 uur
28 maart	Kerkenraadsvergadering

#### **Oppasrooster maart 2018**

4 maart <i>Heilig Avondmaal</i>	Mw. C. van der Sluijs, Mw. G. Koekoek Yvonne Kortenhoff, (reserve: Lettie de Pater)
11 maart	Mw. L. de Bruijn, Mw. M. Moerman Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Ellen Visser)
14 maart <i>Biddag</i>	Mw. S. van Harten, Mw. M. Mol Marieke van Leeuwen, (reserve: Géke van Engelenhoven)
18 maart	Mw. A. Aalbers, Mw. H. van de Pol Anna-Maria Buitink, (reserve: Carolien Visser)
25 maart	Mw. A. Budding, Mw. E. Kroon Christien van Wageningen, (reserve: Marit Visser)
30 maart <i>Goede Vrijdag</i>	Mw. M. Koudijs, Mw. N. de Kool Rebecca Adam, (reserve: Yvonne Kortenhoff)
1 april	Mw. M. Moerman, Mw. C. van der Sluijs Lettie de Pater, (reserve: Simone van Wageningen)
2 april	Mw. G. Koekoek, Mw. M. Mol

2<sup>e</sup> Paasdag

Ellen Visser, (reserve: Marieke van Leeuwen)

### **Kerkautoroster**

<i>Zondag 4 maart</i>	Ede:	fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf 0318-413483
<i>Zondag 11 maart</i>	Ede:	mevr. de Rijke 06 343 299 11
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen 0318-561549
<i>Woensdag 14 maart</i>	Ede:	mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters 0318-415715
<i>Zondag 18 maart</i>	Ede:	fam. Vink 06 515 523 30
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal 06 424 831 34
<i>Zondag 25 maart</i>	Ede:	fam. Brand 06 291 590 16
	Bennekom/Wageningen:	fam. v.d. Craats 0318-418304
<i>Vrijdag 30 maart</i>	Ede:	fam. Zondag 0318-619638
	Bennekom/Wageningen:	fam. Slotegraaf 0318-413483

### Diaconie

€ 348,90

Zoals beloofd zouden we u nog laten weten wat na het vertrek van diaken Budding de nieuwe taakverdeling zou worden binnen de diaconie.

De vrijgekomen taak van penningmeester wordt opgepakt door diaken de Kool.

Op **zondag 4 maart** zijn de diaconale collectes en de offerblokken op de tafel van het Heilig Avondmaal bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels. Laten we ze mild gedenken, zowel in het geven als in de voorbeden.

Op **zondag 18 maart** is de diaconale collecte bestemd voor het 'Noodhulp- en rampenfonds'. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken hebben. Recent werd hulp verleend aan inwoners van Bangladesh die door een ernstige overstroming getroffen zijn.

De collecten op de andere zondagen in maart die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed rijk geven voor God en onze naaste!

### **Rekeningnummer diaconie**

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

### **Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar**

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar [vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl).

### **Werkgroep Autisme**

Op donderdag 1 februari heeft Johan van der Zee, op uitnodiging van de werkgroep autisme, een presentatie gegeven met als onderwerp 'psychische nood in de gemeente'. Het doel van deze avond was om kennis te vergroten m.b.t. de drie meest voorkomende psychisch stoornissen (autisme, depressie en borderline). Daarnaast had het als doel om handvatten aan gemeenteleden en de kerkenraad te bieden hoe hiermee om te gaan. Het was een interactieve presentatie, waarin voldoende gelegenheid was om vragen te stellen. Vooral de vraag 'wanneer ga je naast mantelzorg ook professionele hulp inzetten?' gaf gespreksstof. Johan adviseerde om na drie maanden te evalueren met de mantelzorgers/vrijwilligers en indien nodig de weg naar professionele ondersteuning in te slaan. Dit kan door een aanvraag te doen bij het WMO-loket van de gemeente Ede (telefoon 14 0318). Zij kijken dan mee wat nodig is in iedere specifieke situatie. Het was een waardevolle avond, waarin bewustwording gecreëerd is!

### [Kerkvoogdij](#)

#### **Contributie Quo Vadis**

Elf keer per jaar ontvangt u onze kerkbode Quo Vadis. De contributie hiervoor bedraagt € 20 per jaar. U kunt de contributie overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede. Ook lezers die geen lid zijn van onze gemeente vragen wij vriendelijk om deze contributie over te maken. Hartelijk dank!

#### **Jaarcijfers 2017**

De jaarcijfers 2017 van de kerkvoogdij zijn vastgesteld in de laatstgehouden vergaderingen van zowel de kerkvoogdij als de kerkenraad. Deze jaarcijfers liggen van 19 tot 24 maart ter inzage bij de penningmeester van de kerkvoogdij. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (06-10591184). Daarnaast heeft u op donderdag 22 maart van 19.00 tot 19.30 uur de gelegenheid de jaarcijfers in te zien en vragen te stellen in een van de zalen van de kerk.

#### **Collectemunten**

In de komende maand kunt u op woensdag 7 en donderdag 22 maart collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via [administratie@hhgede.nl](mailto:administratie@hhgede.nl).

#### **Klusmorgen**

Deze maand is de klusmorgen op zaterdag 17 maart. We hopen op uw komst. Vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.

### [Activiteiten](#)

#### **Stroopwafelactie**

Graag attenderen wij u op de stroopwafelactie. U kunt via het bestelformulier op de website van de kerk stroopwafels bestellen van het merk Markus. Deze kunt u afhalen voorafgaande en na de paasmuziekavond op 24 maart tussen 18.45 - 19.00 en 20.00 - 20.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl) of bellen naar het volgende nummer 0634561151. De kosten van deze stroopwafels zijn €2.50 voor 1 pakje van 10 stroopwafels en €6,50 voor 3 pakjes.

We hopen uiteraard op veel bestellingen zodat u allen kunt genieten van de lekkerste stroopwafels!

#### **Paasmuziekavond**

Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een paasmuziekavond organiseren. Deze avond zal in



het teken staan goede vrijdag en Pasen. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Deze avond zal gehouden worden op D.V. 24 maart en we beginnen om 19.00 uur. We willen dan met elkaar zingen en stil staan bij het lijden en de opstanding van onze Heere Jezus. Laten we dit niet onopgemerkt voorbijgaan, maar als gemeente vieren.

Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie/thee te drinken met een heerlijke stroopwafel. Wij hopen u/jou te ontmoeten.

### **Mannenactie**

Weer eens wat nieuws! Een mannenuitje en wel op D.V. 17 maart. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van de kerk of door te mailen naar [actie@hhgede.nl](mailto:actie@hhgede.nl). Deze zaterdag middag hopen we als mannen van de gemeente met elkaar een activiteit te gaan doen en met elkaar te gaan eten. We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen en verdere informatie zal per mail volgend. U kunt zich aanmelden tot 10 maart.

Vragen over dit activiteit? Mail ze gerust of bel naar Lourens Boonzaaijer 06 31000707 mailadres [lboonz@live.nl](mailto:lboonz@live.nl).

### **Gemeentedag**

Het lijkt misschien nog wat vroeg maar wij zijn al weer bezig met de voorbereidingen! De gemeente dag 2018 zal dit jaar gehouden worden op D.V. 30 juni. Zet deze datum dus vast in uw agenda.

We hopen deze dag in te vullen met activiteiten, dienstenveling, verkoopkraampje, kledjesmarkt en gezellig samen eten en drinken. Vind u het leuk om hierin een bijdrage te leveren? Wij nodigen u van harte uit om dit bij ons te melden. Elke vorm van hulp is van harte welkom! Een gemeentedag door en voor elkaar organiseren!

### [Zending en evangelisatie](#)

#### **Zendingscommissie**

*Wat moet ik bidden voor de vervolgte kerk?*

In 2017 zijn meer christenen gedood om het geloof. En voor de zeventiende keer staat Noord-Korea boven aan de ranglijst van de vervolgte kerk.

We helpen u met tien gebedspunten die u kunt bidden voor vervolgte christenen.

1. Bid dat vervolgte christenen Gods aanwezigheid ervaren (Hebreeën 13:5)
2. Bid dat ze zich verbonden voelen met het wereldwijde Lichaam van Christus (1 Korinthe 12:20,26).
3. Bid dat ze Gods troost zullen ervaren wanneer hun familieleden worden gedood, verwond of gevangengezet vanwege hun getuigenis (2 Korinthe 1:3-5).
4. Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen (Kolossenzen 4:3).
5. Bid dat zij moed krijgen om Christus bekend te maken (Filippenzen 1:14).
6. Bid dat zijn hun vervolgers zullen liefhebben en vergeven (Mattheüs 5:44).
7. Bid dat hun werk geheim zal blijven voor degenen die het willen vernietigen (Handelingen 9:25).
8. Bid dat vervolgte christenen zich verblijden in het lijden (Handelingen 5:41).
9. Bid dat onze broeders en zusters zullen groeien in geloof en volharding (Romeinen 5:3,4,5).
10. Bid dat ze worden gesterkt door de gebeden van medegelovigen (Judas 20-21).

(Gebedspunten overgenomen van de SDOK)

*Bidt u ook mee voor:*

- Het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door de families Karels, Jonkers, Pauw en Irene Swets. Dat zij steeds bemoedigd hun werk mogen doen.
- Ds. Van der Bas, dat hij met vreugde mag samenwerken met de Malawiaanse docenten aan de Bijbelschool.
- De familie Meuleman en de kerk in Klein-Powakka, dat het werk daar gezegend mag zijn.
- De jongeren die wekelijks de clubs bezoeken bij Annelies Sabajo. Dat hun harten geopend zullen zijn voor het Evangelie.

*Dankt u mee voor:*

- Het feit dat Erik Ju een positieve ingang heeft bij de RPC.

### **Bijbelvertaalwerk familie Karels**

Nog twee maanden en dan hopen Jacob en Albertine, met de vier jongens, weer terug te komen naar Nederland. In de vorige kerkbode hebt u kunnen lezen dat zij nog woonruimte zoeken. Inmiddels is bekend dat zij een huurwoning in Lunteren hebben gevonden voor enkele maanden, waarna zij zich in een koopwoning in Ede zullen vestigen. Bedankt voor het meedenken!

Jacob is momenteel veel bij de 'eindredactie' van het Nieuwe Testament in drie talen: Kinga, Vwanji en Malila. Bij zo'n eindredactie komt nog ontzettend veel kijken: kloppen alle tekstverwijzingen naar het Oude Testament en heeft het team hetzelfde format gebruikt voor al die verwijzingen; hoofdlettergebruik; spellingcontrole; is het team consequent geweest in het gebruik van sleutelbegrippen; zijn parallelle gedeelten in Mattheüs-Markus-Lukas hetzelfde vertaald, enzovoort. Al met al staat er zo'n vier maanden voor dat hele proces. Jacob zal ook straks wanneer zij in Nederland wonen nog zal blijven werken met teams. Ook zijn andere werkzaamheden zullen straks (veel op afstand) voortgezet worden.

Wilt u Jacob en Albertine deze maand opdragen in uw gebeden? Inmiddels wordt er bijna elke maand een pakketje verstuurd vanuit een van de verenigingen van de kerk. Fijn! Wilt u hun werk ook financieel (blijven) ondersteunen? Dit kan via NL47 RABO 0145 9679 13 t.n.v. Wycliffe comité Karels.

### **Friedensstimme**

Bijbelpakketten en lectractie naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken.

D.V. Biddag 14 maart a.s. zullen er in de hal van de kerk weer pakketten van Friedensstimme liggen met Bijbels, Bijbelgedeelten, evangelisatiemateriaal en tekstkaarten.

- a. Evangelisatiepakket; de onkosten voor zo'n pakket inclusief envelop zijn € 5,00, dit wordt betaald door Friedensstimme. 2 boekjes 'Jezus onze bestemming' geschreven door Wilhelm Bush en 2 Johannes evangelien.
- b. Bijbelpakketten (Hierin zit een Bijbel en twee Kinderbijbels. In de voormalige Sovjet-Unie is er grote vraag naar Bijbels. Bij kinderen is er ook een grote honger naar het Woord. Voor dezelfde porto kan er nu meer verstuurd worden. Het drukken van zo'n Bijbel en 2 Kinderbijbels kost Friedensstimme € 20,00.
- c. Kaartensetjes met tekstkaarten naar Kachastan (Naar dit land kunnen niet rechtstreeks Bijbelpakketten gestuurd worden. Maar deze kaarten, waarvan u er een kunt voorzien van uw naam worden gebruikt voor Evangelisatie en de persoonlijke kaart is een bemoedigingskaart.

U kunt zo'n pakket gratis meenemen, de postzegels zijn er al opgeplakt. Die kunt u contant betalen of per bank. IBAN nr. is NL24 SNSB 0910 1195 89 t.n.v. F.A.C. de Haan te Ede o.v.v. lectractiepakketten Friedensstimme. Om het ons gemakkelijker te maken en om Friedensstimme een beetje te helpen met het betalen van de onkosten van de pakketten, willen we de kosten voor de porto iets afronden.

Per lectractiepakket (a) moet er € 8,40 aan postzegels worden geplakt; hiervoor willen we € 8,50 vragen. Per Bijbelpakket (b) moet € 15,40 geplakt worden; hiervoor willen we € 15,50 vragen (deze afronding is om het afrekenen makkelijker te maken en uiteraard is de afronding bestemd voor Friedensstimme). (c) Kaartsetjes €1,40. Hier vragen we € 2 voor zodat de kosten van de kaarten ook gelijk betaald zijn.

Een Russische evangelist uit Siberië vertelde op de Friedensstimmedag over de wederkomst van Christus. Hij noemde 3 punten om dit menselijkerwijs te bespoedigen.

Een van die punten was: "Verkondiging van het evangelie aan volkeren die nog nauwelijks bereikt zijn in de voormalige Sovjet-Unie. Dat zijn de volkeren in de binnenlanden van Siberië en de Noordpoolvolkeren en de volkeren van Centraal Azië die voor een groot deel moslim zijn." Juist dit moet ons aanzetten om met deze actie mee te doen.

De opbrengst van de collectebus/winst op postzegels en extra giften met dankdag, was € 691,90. Dit is overgemaakt in december naar Friedensstimme.

Er staat een collectebus op de tafel bij de pakketten. De inhoud van deze bus is bedoeld om de kosten van de inhoud van de pakketten te helpen dekken. In deze bus mogen ook collectemunten, zodat ieder gemeentelid naar vermogen kan bijdragen. Voor de Bijbels en lectuur is totaal ongeveer € 650 nodig, waarvan ongeveer € 100 via de winst op postzegels binnen komt.

Mocht er een pakket terugkomen, geef het dan aan ondergetekende.

Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending, voor goede ontvangst en zegen bij het uitdelen door de evangelisten in Rusland?

Informatie: Dhr. F.A.C. de Haan, tel. 0318-612990

## [Verenigingen / kringen](#)

### **Ouderenmiddag**

Op D.V. woensdagmiddag 21 maart hoopt de uit Noord-Irak afkomstige predikant, ds. Ghassan, ons te bezoeken. Nadat hij tot geloof kwam, is hij gaan werken in een boekwinkel. Door het evangelisatiewerk is er een kleine huiskerk ontstaan. Zij maakten verschrikkelijke vervolging mee, met name door de overheid, echter de kerk groeide!

In 2014, vlak nadat hij bevestigd is als predikant, is *Islamic State* ook de christelijke dorpen in Irak binnen gevallen. Het leger van IS, is hen tot op twintig kilometer afstand genaderd, het dorp bleef nét in het veilige gebied. Hierdoor konden zij gevluchte mensen uit andere dorpen helpen. Onder duizenden gezinnen kregen zij de kans om het Evangelie te prediken. In 2016 is er een Bijbelinstituut geopend. Het belooft een boeiende middag te worden. Vanwege het bijzondere karakter, zijn niet alleen onze ouderen welkom, maar ook andere (jongere) belangstellenden. Van harte uitgenodigd!

### **Lidmatenkring**

We hebben stil gestaan bij Efeze 2 vers 11 t/m 18. Paulus schrijft daar aan de Efeziërs, dat zij als heidenen in eerste instantie buiten het verbond en de lichtkring van Gods genade vallen. *'Maar'*, een woordje, dat een grote omwenteling aangeeft. *Maar* nu in Christus Jezus, zijn wij die buiten de lichtkring hebben gestaan, binnen de lichtkring gekomen. We zijn huisgenoten van God en medeburgers der heiligen geworden. We zijn van Abrahams zaad geworden door Abrahams Zaad! D.V. 22 maart is de volgende keer dan willen we nadenken over Efeze 2 vers 19 - 22. Van harte welkom.

### **Jonge lidmatenkring**

Op de laatste jonge lidmatenkring hebben we het gehad over hoofdstuk 5 uit het boekje: *Welkom in de strijd*. Een hoofdstuk wat handelt over de kracht om te overwinnen. Die kracht ligt in een trouwe kerkgang en in het vertrouwen op de beloften van God. De schrijver wees ons erop, om onze onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Daarin getrouw te zijn en dat achter elk bevel van de Heere een belofte ligt. Omdat wij niet aan het bevel kunnen voldoen, tenzij de Heere er een belofte van vervulling aan verbindt. De volgende keer is op D.V. 8 maart aanvang 20.00 uur, dan gaan we verder met hoofdstuk 6.

### **Vrouwenvereniging**

In de maand maart hopen we *woensdagavond 21 maart* onze Paasviering te houden. Vorig jaar was Asaf Pelled (geboren in Israël en later in Nederland Jezus leren kennen!) in ons midden om de diepe betekenissen van Pesach uit te leggen. Heel verrijkend hoe hij Jezus als Paaslam centraal stelde! Ook nu wil hij met passie komen vertellen, wat Pesach ons te zeggen heeft. We zullen met elkaar lezen, zingen en overdenken wat Hij doet en gedaan heeft!

Het is echt de moeite waard, van harte welkom!

### *Uitnodiging voor alle vrouwen van de gemeente van 19-99 jaar*

Op D.V. dinsdag 5 juni hopen we als vrouwen van onze gemeente per bus af te reizen naar Urk. Ook als u/jij geen lid bent van de vrouwenvereniging bent u/jij van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan! Het is erg fijn als de bus vol zit, zowel voor de gezelligheid als voor de kosten!!

Op het programma staan in ieder geval een ginkiestocht door oud Urk en het beklimmen van de vuurtoren. Verder gaan we zingen in het Kerkje aan de Zee. Ook zullen we gaan kijken bij de haven en de visafslag. Er is ruimte voor een stukje eigen invulling.

Om 18 uur is er een Chinees buffet in de kerk. Ook als je niet mee kunt, is het mogelijk om mee te eten. De kosten voor overdag zijn € 30,- en het Chinees buffet € 12,50. We vertrekken om 9 uur.

We kijken uit naar een gezellige dag en hebben er al veel zin in. Geef je zo snel mogelijk op (uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden) bij [almavanengelenhoven@kliksafe.nl](mailto:almavanengelenhoven@kliksafe.nl) of 0318-610563. Graag duidelijk aangeven of je mee eet. Het is ook mogelijk om alleen bij het buffet aanwezig te zijn.

### **Kinderclub 'de Zaaier'**

Wat kijken we terug op een ontzettend geslaagde zendingsmiddag waarin iedereen letterlijk zijn of haar beste beentje heeft voorgezet. Weet je waar we zo benieuwd naar zijn? Hoeveel geld de sponsorloop voor de Muskathlon heeft opgebracht! Daar hopen we komende clubmiddag achter te komen. Vergeten jullie niet om je spaarpot met sponsorgeld mee te brengen en aan de juf van jouw groep te geven? In de volgende kerkbode zullen we jullie laten weten met welk bedrag wij Carolien & Simone blij hebben kunnen maken.

*Woensdagmiddag 7 maart* hopen we elkaar weer te zien. Een gewone clubmiddag zoals jullie gewend zijn. Dit jaar is ons thema 'Gemeente zijn we samen met Jezus als Goede Herder'. Maar voor de gemeente en ook voor jou zelf kunnen er gevaren dreigen. Wat zijn dan die gevaren, die moeilijke dingen? En hoe ga jij er dan mee om? Dat zijn vragen waar we met elkaar over hopen na te denken. En hoe deze middag er na de pauze uitziet... dat is nog even een verrassing! Wij hopen dat ook jij er weer bent.

De data van april willen we in deze kerkbode alvast een keer noemen. In april hopen we elkaar namelijk wel twee keer te ontmoeten:

- woensdag 4 april: de laatste gewone clubmiddag voor dit seizoen (*jammer he!*)
- zaterdag 14 april: het kinderappel van de HHJO in combinatie met het jaarlijks terugkerende uitje. Goed om deze zaterdag vast op de kalender te noteren en vrij te houden, want dat wil je echt niet missen! Meer informatie hierover krijgen jullie later in een persoonlijke uitnodiging.

Met een hartelijke groet van alle juffen waarbij voor alles geldt: bij leven en welzijn.

### **Jeugdvereniging Ichthus**

#### *Algemeen*

'*Ben jij verbonden?*' Dat bleek zeker het geval bij de nieuwjaarsbijeenkomst in Nijmegen. Het was heel gezellig om als JV het sportieve ijs op te zoeken! Leuk dat er zoveel JV-ers (en sommigen hadden zelf een vriend/vriendin meegenomen!) mee konden gaan.

Komende maand hebben we een leuke activiteitenavond op het programma staan: leg je sportkleden maar vast klaar! Via de mail/app worden jullie weer op de hoogte gehouden! Blokkeer de datum 9 maart alvast in je agenda!

#### *-16*

Dit tweede halfjaar zijn we begonnen met Ruth. Het is heel leerzaam om te ontdekken wat het bijbelboek Ruth ons te zeggen heeft over 'verbonden zijn'.

Komende maand hebben we maar één JV- avond voor de -16, maar wel over een interessant onderwerp: Wie vraagt wie? Daarnaast hebben we ook een leuke, sportieve activiteitenavond! Kijk even onderaan voor de data.

Kom de komende keren gerust meedoen. Je mag gewoon een vriend/vriendin meenemen hoor! We beginnen altijd om 19.30 uur in de kerk.

#### *+16*

Afgelopen maand is voor veel mensen druk geweest. We kunnen onder meer terugkijken op een interessante sprekersavond door Carolien en Simone. Veel succes namens ons en bedankt voor de mooie avond. Nu wachten we nog op een spannende sponsoractie.

En dan maart: eerst de activiteitenavond. Hou je app in de gaten... het belooft zweten te worden!

Daarna kijken we uit naar nog een paar mooie avonden dit seizoen. De laatste avonden voor +16 alweer. We verwachten een grote opkomst op de komende +16 JV-avond (16 maart) en het zou top zijn als je creatief wilt meedenken hoe we deze avonden gaan invullen. Ideeën horen we graag! Tot gauw!

*Planning in maart:*

2-3                                *voorjaarsvakantie*  
 9-3                                *Activiteitenavond: Sportief!*  
 16-3                               *JV +16*  
 23-3                               *JV -16 Ruth: Wie vraagt wie?*  
 30-3                               *Goede vrijdag*

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,  
*Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry en Miranda*

[Puzzelhoekje](#)

Hoi jongens en meiden,  
 Misschien hebben jullie al weleens het verhaal gehoord over de Toren van Babel. Dit verhaal kan je lezen in de Bijbel, in Genesis 11. De mensen in Babel willen een toren maken die tot aan de hemel reikt. Dit is iets wat God niet wil dat ze doen, daarom strafte God de mensen. Hij verwarde de spraak van de mensen, daardoor konden de mensen niet meer verder bouwen want ze verstonden elkaar niet meer. Vanaf dit moment gaan de mensen per taal bij elkaar wonen en worden alle mensen verspreid over de hele aarde. Hieronder in de puzzel kun je een zinnetje lezen over dit Bijbelverhaal. Dit zinnetje moet je wel nog eerst even ontcijferen. Zoek dan het eerste cijfer in de bovenste rij en het tweede cijfer in de linker rij. Waar de twee lijnen elkaar kruisen, vind je de juiste letter. Bijvoorbeeld: 32=H. Ook kun je de kleurplaat over dit verhaal maken.

Leuk Rhodé dat je ook mee gaat kleuren! Hélène en Monica de Pater hebben alweer zo hard gekleurd dat ze 20 punten hebben gehaald!

Maurits de Pater	8	Henrik Budding	14
Jorinde de Pater	8	Celine Budding	18
Hélène de Pater	20	Marije Budding	8
Monica de Pater	20	Rhodé Budding	4
Leah de Bruijn	8	Dianne Koekoek	8
Nico Harskamp	2		

Jullie mogen de puzzel of kleurplaat opsturen tot en met 31 maart naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede of mailen naar [puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl).

Veel puzzel- en kleurplezier weer!

*Groetjes, Christien*

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K	L	M	N	O
4	P	Q	R	S	T
5	U	V	W	X	Z

Kun jij ontcijferen wat hier staat?

53. 53. 42. 54. ....

35. 51. 34. 41. ....

51. 34. ....

41. 51. ....

11. 11. 34. 41. 51. ....  
51. 51. 43. ....  
54. 11. 11. 23. ....  
22. 51. 44. 14. 34. 53. 13. 51. 43. ....

[Kleurplaat](#)



[Vervolverhaal](#)

Uit: 'Hanneke's barre tocht op het wijde water' door C. van Rijswijk (Uitgeverij Gebr. Koster)



## Hoofdstuk 10: Opa van Oyen treurt

Stil, voorovergebogen, zit een bejaarde man in een rieten stoel. Af en toe zucht hij heel diep, terwijl er tranen over het oude, verrimpelde gezicht lopen. 't Is vandaag donderdag, 7 februari 1861. Morgen zal het een week geleden zijn dat de dijken braken. Toen is het water gekomen en met het water het leed. Opa van Oyen schudt zijn hoofd. Hij kán het maar niet begrijpen! Och, het was zo'n goed gezin. Jaren geleden was zijn dochter Catharina getrouwd met Hendrik van Beek, een tabaksplanter. En in hun huisje werden vijf lieve kinderen geboren, zín kleinkinderen. Maar de ramp van afgelopen vrijdag heeft een einde gemaakt aan dit gezin. Hendrik en Catharina zijn met hun kinderen in het water omgekomen. Ja, één is er nog niet gevonden: Hanneke...! Hij hield van alle kleinkinderen, maar van Hanneke hield hij zielsveel. "Van wie ben jij een meisje?" vroeg hij altijd aan haar. Prompt antwoordde het meisje dan: "Ik ben van opa." Maar nu is hij Hanneke voorgoed kwijt. Elke dag komen er wat mensen binnen lopen. Ze zeggen niets, want ze zien dat de oude man vreselijk lijdt. Ze gaan maar stil naast hem zitten en leggen af en toe stil de handen op zijn schouders. "Klaas, Klaas... dat je dát nu nog op je oude dag moest meemaken", zeggen ze. Het meeleven doet Klaas van Oyen goed, dát wel. Maar het verlies is onherstelbaar en als alle mensen vertrokken zijn, blijft de arme man in smart alleen achter. Hij denkt maar en zucht. Niets wordt gehoord dan het tikken van de grote staartklok. Even ziet de oude man naar de klok op.

Het is een bijzonder mooie klok. Bij elke tik bewegen er figuren en de oude Klaas kijkt ernaar. Helemaal bovenin vliegt een engel heen en weer. En rechts beneden zit een ram verward in de struiken. In het midden ligt Izak, gebonden op het hout. De jongen kijkt naar vader Abraham. En vader Abraham staat met het offermes boven zijn jongen. Bij elke tik gaat het mes op en neer, terwijl het hoofd van Abraham zich telkens naar boven richt om naar de Heere te luisteren. Ach, van Oyen kent de geschiedenis wel. Abraham moest Izak offeren en door het geloof zou hij hem zéker geofferd hebben! Abraham wist dat de Heere machtig was Izak uit de dóden te doen opstaan! Maar uiteindelijk mocht Abraham zijn Izak tóch behouden. Maar hij, Klaas van Oyen, is álles verloren. Hij weet dat zijn kinderen niet uit de doden zullen opstaan. Dan wendt hij zijn hoofd weer van de klok af. Toch blijven zijn gedachten bij de Bijbel. Hij denkt aan vader Jakob. Wat huilde hij toen hij Jozef moest missen. Maar later bleek dat Jozef leefde en heerser over heel Egypte was. Langs een wonderlijke weg kreeg Jakob daarna Jozef terug. Wat een zware en moeilijke wegen moesten velen van Gods kinderen gaan, maar hoe verrassend heeft de Heere later niet willen zorgen! Gisteren was er nog een beestenkoopman uit de Bommelerwaard bij hem geweest. Die had verteld hoe bij hen de vorige maand de hele waard onder water was gelopen. Opa van Oyen had dit reeds vernomen. Verder vertelde de koopman dat hij een gesprek gehad had met dominee Buytendijk uit Veen. Die predikant had op de schaats de dorpen in de Bommelerwaard bezocht.

Met ontroering vertelde de predikant hoe hij over de huizen van Nederhemert reed. De meeste huizen lagen helemaal onder het ijs! Toen had de dominee in het kasteel bij Nederhemert de vluchtelingen bezocht. Daar trof hij ook zijn vriend Hannes van der Vliet aan, een godvrezende man. "Hannes, je huis is verdwenen", sprak de dominee. "Ik weet het", antwoordde Hannes kalm. "Ik ben voor een poosje uit mijn huis gezet, omdat God er een ander schepsel – het wáter – in wilde hebben. Maar Hij brengt me straks weer terug!" En een andere vriend van de dominee, de vrome Aike van Aalburg, was over het ijs naar Heusden vertrokken. Alles had hij, op enkele schamele spulletjes na, moeten achterlaten. Maar de vrede Gods was in het hart van Aike. Nee, hij had geen harde gedachten van de Heere en mocht met Job zeggen: "Zullen wij het goede van God ontvangen en zullen we het kwade niet ontvangen?" Vreemd, het gesprek van de koopman had opa van Oyen iets opgebeurd. Maar daarna was het verdriet toch in alle hevigheid teruggekomen. "Alles verloren, óók Hanneke, mijn onvergetelijke Hanneke!" lispelt de oude man telkens. En hij verbergt zijn gelaat achter zijn verweerde handen...

*Wordt vervolgd*

[Overige berichten](#)

**Verzoek**





Beste gemeenteleden,

Graag stel ik me kort aan u voor. Ik ben Rozelinde, 17 jaar en ik woon in Ouderkerk aan den IJssel. Volgend jaar hoop ik naar de CHE te gaan om daar Godsdienst Pastoraal Werk te studeren.

Omdat ik 2 uur moet reizen om in Ede te komen, ben ik op zoek naar een kamer, het liefst bij mensen in de kost. Heeft u nog een plekje waar ik vanaf september (2018) van maandag t/m

vrijdag terecht kan? Of kent u iemand die nog een plekje heeft? Dan hoor ik graag van u!

U kunt contact met mij opnemen via de telefoon of via de mail. Tel. 0180-682131 / rozelinde2000@live.nl

Alvast heel hartelijk bedankt!

*Rozelinde Hoogendijk*

### **Jaarlijkse Psalmzangavond van Crescendo m.m.v. Jong Crescendo**

D.V 10 maart hoopt Psalmzangkoor Crescendo uit Ede samen met Jong-Crescendo een Psalmzangavond met samenzang te geven in de Oude Kerk te Ede. Crescendo staat onder leiding van Johan van Slightenhorst en op het orgel Gerco van Ingen. Linda van Dijkhuizen is de dirigente van Jong-Crescendo en Ton Burgering de organist.

Ds. A. Vlietstra hoopt de meditatie te doen, met als thema Mijn Schild en Wapen. Aanvang 19.30 uur de kerk is open om 19.00 uur, toegang gratis. Wel is er een collecte!



### **Website**

[www.hhgede.nl](http://www.hhgede.nl)

Beheer: dhr. H.J. Aalbers ([webbeheer@hhgede.nl](mailto:webbeheer@hhgede.nl))

### **E-mailadressen**

[scriba@hhgede.nl](mailto:scriba@hhgede.nl)

[kerkvoogdij@hhgede.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgede.nl)

[evangelisatie@hhgede.nl](mailto:evangelisatie@hhgede.nl)

[vrouwenvereniging@hhgede.nl](mailto:vrouwenvereniging@hhgede.nl)

[dezaaier@hhgede.nl](mailto:dezaaier@hhgede.nl)

[diaconie@hhgede.nl](mailto:diaconie@hhgede.nl)

[vrijwilligershulp@hhgede.nl](mailto:vrijwilligershulp@hhgede.nl)

[zending@hhgede.nl](mailto:zending@hhgede.nl)

[ichthus@hhgede.nl](mailto:ichthus@hhgede.nl)

[puzzelhoekje@hhgede.nl](mailto:puzzelhoekje@hhgede.nl)

actie@hhgede.nl  
redactiekerkbode@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

### **Bereikbaarheid**

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

### **Kopij volgende kerkbode**

De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 15 maart per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

### **Deo volente**

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

### [Gedicht](#)

Bidden is veel meer dan knielen  
En je handen vouwen voor gebed  
Bidden is niet enkel je ogen sluiten  
Je hart wordt voor God opengezet.

Bidden is langs donkere wegen  
Zoeken naar een brandend licht  
Bidden is met God te praten  
Waardoor je hart weer wordt verlicht.

Bidden is in stilte praten  
Spreken tot de almachtige Heer'  
Bidden is door tranen heen, te zingen  
Want God luistert naar je, keer op keer.

Bidden is in stil vertrouwen  
Geloven, dat de Heere je altijd hoort  
Bidden is het zeker weten  
Dat God je gebed heeft aangehoord.

*Willy Kersseboom*