

Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.

Predikant	ds. W. Schinkelshoek Zandlaan 16, 6717 LP Ede tel. 0318 701 625 / 06 542 152 85 e-mail: ws@filternet.nl	
Scriba	Diaken M.J.A. Kortenhoff Sadatsingel 57, 6716 GB Ede tel. 0318 - 621 906 e-mail: scriba@hhgede.nl	
Secretaris diaconie	Diaken C. v.d. Craats Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom tel. 0318 - 418 304 e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl	
Koster	Dhr. W.C. Oudijn	tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31
CD-opnames	Dhr. G. Koudijs	tel. 06 189 774 69
Kindercrèche (10.00 uur)	Mw. G. Koekoek	tel. 0318 - 756318
Redactie Quo Vadis	Oud. W.T. de Bruijn (hoofdredactie) H.C. Oudijn (eindredactie)	
Realisatie Quo Vadis	Drukkerij AMV	tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, 's zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

[Meditatie](#)

Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Handelingen 2 : 14.

Pinksteren: Petrus verheft zijn stem!

Je stem verheffen, wil zeggen, je gaat spreken. Vanaf Pinksteren is er door de loop der eeuwen heen, al heel wat afgesproken. Dominees, voorgangers, evangelisten, zendelingen, zijn op weg gegaan met de boodschap van het evangelie. Vele miljoenen preken zijn er al gehouden. Voor Zijn Hemelvaart heeft de Heere Jezus zijn discipelen die opdracht gegeven om te gaan prediken. Gaat heen en verkondig het evangelie aan elk schepsel. Verkondigen wil zeggen: Neem als een heraut de trompet aan de lippen en blaas erop, als teken van overwinning. Want Zijn Koninkrijk komt. Heeft de Heere Jezus het zelf niet gezegd: *Mij is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde.*

En gepreekt wordt er. Aan die opdracht wordt nog steeds gehoor gegeven. En er zal gehoor aan gegeven blijven worden tot aan het einde van de tijden. De apostel Petrus is de eerste die na de uitstorting van de Heilige Geest met het preken begint. En dat is wel opmerkelijk. Hij die zijn Meester heeft verloochend en ontkend heeft bij Hem te horen. Toch staat deze Petrus hier als eerste na de uitstorting van de Heilige Geest in de lange rij van predikers. Er is dan ook het één en ander met Petrus gebeurd. Tranen van diep berouw heeft hij gehuild. Daarna heeft de opgestane Heere Jezus op het strand aan het meer van Galilea hem openlijk hersteld.

En nu wordt de Geest uitgestort. De discipelen en anderen zijn in een zaal bijeen. En tot drie keer toe lezen we, in Handelingen 2, het woord: vervullen of vervuld worden. De tijd is vol. Het is nu Gods tijd. God gaat vervullen wat Hij aangaande Zijn Geest beloofd heeft. De ruimte waar ze zijn, wordt vol. Vol van de Geest. De Geest is als het ware tastbaar aanwezig. En de harten van de aanwezigen worden vol. Zo ook het hart van Petrus. En de volheid van de Geest in het hart doet spreken. Want: *Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.* Als uw/jouw hart nu vol is van de Geest, dan wil je toch niets liever dan spreken over het grote werk van de Heere, wat in je leven heeft plaats gevonden? Spreken over het werk van God in Christus in je hart. Je gaat als het ware profeteren, goed spreken van de Heere. Je hebt Hem gezien als de schoonste van alle mensen kinderen, en dat wil je delen.

De uitstorting gaat gepaard met allerlei tekenen. Tongen als van vuur. Geluid als van een geweldig gedreven wind. De Geest is de adem van God in Christus in je het leven, waar je mee vervuld wordt. Er komt geestelijk leven in je. Door de Geest gaan de apostelen spreken in vreemde talen.

Er is veel volk op de been op het tempelplein want het is Pinksteren, het tweede grote jaarfeest van Israël. Joden zijn gekomen uit alle hoeken van de toenmalig bekende wereld om het Pinksterfeest mee te maken in Jeruzalem. We lezen het: *Parthers, Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië en Judea, Cappadocië, Pontus en Azië. En ook Kretenzen en Arabieren.* Er is een bonte mengeling van joden uit andere landen, talen en culturen samengekomen. En dan zien we gelijk het wonder van Pinksteren. Met Pinksteren wordt de taal- en landsgrens doorbroken. Het Koninkrijk van God wordt uitgebreid. Iedereen kan nu de grote werken van God in zijn eigen taal horen.

De menigte op het tempelplein is, na wat zij hoort en ziet, verbaasd en verwonderd. We lezen woorden als: beroerd, ontzet, twijfelmoedig. Kortom: verbijsterd en buiten zichzelf. Wat moeten ze hier nu mee? De menigte heeft geen idee wat er aan de hand. Ondanks dat ze Joden zijn, bij Gods volk behoren, kennen zij de Schriften niet. De menigte heeft wel door, waar het zich allemaal afspeelt: rondom die Galileërs. En het woordje Galileërs is geen erenaam, het is een aanduiding voor eenvoudig en ongeleerd. En die eenvoudigen spreken tot hen, in hun eigen taal. Wat heeft dit te betekenen? Het kan niet anders of ze zijn dronken. Het is dronkenmanspraak! Dan staat Petrus op. Hij gaat zijn stem verheffen en gaat preken. Wat gaat Petrus preken? Hij gaat God verheerlijken en spreken over de grote daden van God. Dat doet Petrus op Pinksteren. Maar toen niet alleen, hij heeft het elke keer weer opnieuw gedaan. Tijdens zijn hele ambtelijke loopbaan. Het geldt voor elke prediker! Verhef je stem, en predik God grote daden: *O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda: Zie hier is uw God!*

Amen

Kerkdiensten

3 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>	
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>	
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>Bijbelvertaalwerk fam. Karels</i>)	
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij	
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie	
10 juni	10.00 uur	kand. D.C. de Pater (<i>Bennekom</i>)	
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek	
	1 ^e collecte	Diaconie	
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij	
	3 ^e collecte	Aflossing leningen	
17 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek <i>Bediening Heilige Doop</i>	
	18.30 uur	Ds. J.W. van Estrik (<i>Goedereede</i>)	
	1 ^e collecte	Diaconie (<i>fonds noodlijdende gemeenten en</i>	
		<i>personen</i>)	
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij	
	3 ^e collecte	Kerk en pastorie	
24 juni	10.00 uur	Ds. W. Schinkelshoek	
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek	
	1 ^e collecte	Diaconie	
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij	
	3 ^e collecte	JV-kamp	
1 juli	10.00 uur	Ds. P.D. van de Boogaard (<i>Ederveen</i>)	
	18.30 uur	Ds. W. Schinkelshoek	
	1 ^e collecte	Diaconie	
	2 ^e collecte	Kerkvoogdij	
	3 ^e collecte	Aflossing leningen	

Uit de pastorie

Het Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar is er bediening van het Heilig Avondmaal in de gemeente. Het is van groot belang dat de viering netjes en ordelijk verloopt. Als kerkenraad en predikant proberen we deze viering op een waardige wijze invulling te geven. Op de diverse plaatsen waar ik als predikant het Avondmaal mag en heb mogen bedienen, zie je overal wat kleine verschillen, in de wijze hoe het eraan toe gaat.

Ik heb wel meegemaakt dat de ambtsdragers die aan het Avondmaal komen eerst aan de tafel, staande, gaan bidden, voordat ik het brood kan gaan breken. Of dat niet ik de wijn in de beker schenk, maar de diaken van dienst. In sommigen gemeenten zie je de tafelwachten niet, in andere gemeenten staan ze prominent bij de tafel. Vaak zijn dit plaatselijke gewoonten die in de loop der jaren zijn ontstaan. Zolang ze de kern van het Heilig Avondmaal niet raken, is dat natuurlijk prima. Omdat je in verschillende gemeenten het Avondmaal mag bedienen, krijg je in de loop der jaren van ambtsdragers en gemeenteleden ook reacties en opvattingen krijgt te horen. Waarom en hoe het gevierd wordt op hun wijze. Denk je erover na, wat een waardige wijze van de viering van het Avondmaal is. Na overleg met de kerkenraad, willen we een tweetal kleine wijzingen invoeren.

De *eerste wijziging* is: stilte bij het gebed voor de eerste Avondmaalstafel. Het is waardig, als we in stilte kunnen bidden voordat de bediening van het Avondmaal begint. Hoe gaat dat in zijn werk? Als het tweede gedeelte van het formulier gelezen is, wordt er een psalm opgegeven, die we gaan zingen. Echter deze psalm gaan we pas zingen, als de predikant van de kansel af is en samen met de diaken van dienst het stille gebed voor de tafel hebben gedaan. Niet alleen zij, ook de andere ambtsdragers en de gemeenteleden, kunnen in deze gewijde stilte - want alles zwijgt - mee bidden. En in deze stilte richten we onze harten omhoog tot God en vragen we Hem om een gezegende en eerbiedwaardige Avondmaalsgang. Er is uiterlijk niets meer, wat ons af leidt.

Op het moment dat het stille gebed voor de tafel gereed is, dan gaat de organist spelen en laat de gemeente haar - eerder opgegeven - lofzang horen. Tijdens het zingen wordt de tafel gereed gemaakt. Na het zingen wordt het laatste stukje van het formulier gelezen en begint de nodiging.

De *tweede wijziging*, die in andere gemeenten ook voorkomt, is de volgende. Tijdens de morgendienst zullen we de wet niet lezen, maar de geloofsbelijdenis. Avondmaal vieren staat in het kader van het geloof, het is voor de gelovigen ingesteld. Daarom in de morgendienst, als het Avondmaal wordt gevierd, lezen we de geloofsbelijdenis. De opstellers van het formulier hebben daar ook aan gedacht, want zij hebben de geloofsbelijdenis opgenomen in het formulier, vlak voordat de nodiging plaats zal vinden. Omdat we aan het begin van de dienst de geloofsbelijdenis hebben gelezen, lezen we die in het formulier staat niet meer. Vergeten we de wet dan op de Avondmaalszondag? Nee, zeker niet. De wet des Heeren lezen we dan in de avonddienst. De wet komt dan te staan in het kader van de dankzegging/nabetrachting. Er wordt hierdoor nadruk gelegd op de wet als leefregel van dankbaarheid. De gelovigen die deel hebben genomen aan het Avondmaal, krijgen de leefregel mee, om heilig voor het aangezicht van de Heere te leven. We zingen het wel eens na de wetslezing:

*Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.*

Tevens is er binnen de kerkenraad gesproken over de lengte van de Avondmaalsdiensten. Het streven is deze niet langer dan twee uur te laten duren. Zeker voor kinderen moet een dienst niet te lang duren. Met de lengte van de preek zullen we daar rekening mee houden.

Op D.V. zondag 3 juni is het Heilig Avondmaal, dan zullen we dit in de praktijk brengen.

Iets over de praktijk van het Avondmaal.

Ds. W. Teelinck heeft een aantal preken geschreven over het Avondmaal. Hij schrijft daarin o.a. over het bruiloftskleed. Hij maakt een zestal toepassingen op dat bruiloftskleed, de derde toepassing handelt over de liefde. Liefde tot de Heere Jezus en elkaar die noodzakelijk is om een 'waardige disgenoot' te zijn. "*Het derde deel van het bruiloftskleed is de ware liefde. De ware liefde is ook volstrekt onmisbaar voor elk die een welkome gast aan de tafel des Heeren begeert te zijn. Want zijn tafel is een tafel van liefde. Ja, iedereen weet, dat de maaltijden eigenlijk als betoning van de liefde werden aangericht, zodat het een onafwijsbare voorwaarde is voor elke oprechte bruiloftsgast, dat hij/zij met een oprechte liefde vervuld is. Zou het niet ongerijmd zijn, indien*

iemand doordringen wil tot de tafel, waarin de Heere Jezus de bewijzen van zijn liefde uitdeelt, zonder zelf met die ongeveerinsde liefde vervuld te zijn? Ook kan niemand zonder deze liefde bewijzen, een waar discipel van Christus te zijn. Alleen zij zijn welkom aan Zijn tafel. Dit is toch het teken, dat Christus op zijn schapen heeft gedrukt, daaraan worden zij als zijn discipelen herkend. Lees maar in Johannes 13 vers 35: Hieraan zullen zij allen bekennen, dat Gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar.”

Laten we die liefde in de praktijk brengen.

Bevestiging en intrede kand. 't Hart

Op D.V. zaterdag 23 juni hoopt kandidaat W.F. 't Hart bevestigd te worden en intrede te doen als predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Tholen. Hij is beroepen in de vacature, die ontstaan is door het vertrek van ds. C.J.P. van der Bas naar het zendingsveld in Malawi. Kandidaat 't Hart heeft mij gevraagd om de bevestigingsdienst te leiden. Een verzoek waar ik graag aan wil voldoen. Want wat is mooier, dan iemand in zijn dienstwerk in te leiden en Gods zegen mee te geven. In 2014 heeft hij bij mij zijn vicariaat gedaan in de gemeente van IJsselstein en Middelharnis. Vicariaat is een leerstage. Je loopt als kandidaat letterlijk en figuurlijk met een predikant mee, om het praktisch handwerk van het predikant-zijn te leren. Zo hebben we vele uren met elkaar doorgebracht en gesproken over het predikantschap, kerk en gemeente zijn en uiteraard diverse theologische onderwerpen. Tevens heeft hij kerkenraadsvergaderingen en consistorievergaderingen bijgewoond, catechese gegeven en diverse bezoeken afgelegd. Dit alles ter voorbereiding op zijn toekomstige werk, om de gemeente des Heeren te dienen. Werk wat hij nu mag gaan doen in de gemeente van Tholen. We wensen hem, zijn vrouw en hun kind, Gods zegen toe voor nu en in de toekomst.

Eindexamens

Binnenkort is het weer zover. Eindexamens! Als je dit leest zij ze al begonnen. Spanning en stress bij de ouders, bij de jongeren en de docenten. Laat me het weten als je examen doet en ook als je geslaagd bent. In elk geval veel sterkte en Gods zegen bij het doen van de examens.

Een hartelijk groet uit de pastorie,
Fam. ds. W. Schinkelshoek

[Van de kerkenraad](#)

Belijdenis

Afgelopen Pinksterdagen hebben twaalf doopleden belijdenis mogen afleggen van hun geloof. Een bijzonder moment waar we allen getuigen van mochten zijn. *“Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen”.* De catechisanten kregen deze woorden mee, maar ook als gemeente zijn deze woorden noodzakelijk. Laten we onze nieuwe lidmaten opdragen in het gebed en laat ons die goede belijdenis vasthouden van onze zaligmaker Jezus Christus.

Beroep kand. de Pater

Vorige week heeft kandidaat (Dico) de Pater een beroep gekregen naar de gemeente Wezep-Wapenveld i.c.m. gemeente Emst-Epe e.o. De roeping tot het ambt wordt hierin bevestigd. Maar tegelijk is het de bede of de Heere deze roeping hierin ook wil bevestigen. We wensen familie De Pater Gods nabijheid en zegen toe in de beslissing die er genomen moet worden. De uiterlijke beslisdatum is op 9 juni 2018.

[Pastoraat](#)

*HEERE, wees Uw knecht genadig,
want ik bid tot U gestadig.
'k Roep U hele dagen aan,
'k laat niet af tot U te gaan.
Wil, o HEERE, in mijn lijden*

*toch de ziel Uws knechts verblijden.
'k Hef tot U mijn ziel en wacht
op Uw hulp bij dag en nacht.*

Fam. J. Karels - van den Brink is terug in Nederland. In de dienst op Hemelvaartsdag hebben we daar aandacht aanbesteed. We hopen en bidden dat zij hun draai in ons land weer kunnen vinden. Als gemeente hebben we daar een taak in, om hen bij te staan en waar mogelijk te helpen. Op D.V. 7 juni is er een achterbanavond in de Zuiderkerk, die om 19.30 uur begint, daarin zullen Jacob en Albertine ons deelgenoot, van hun ervaringen, maken.

We denken ook aan hen, die vanwege lichamelijk of psychische zorgen op zondag niet in de kerk kunnen komen, en met de 'kerktelefoon' met de gemeente verbonden zijn. Laten we als gemeente ook rondom hen staan, in woord, daad en gebed.

[Uit de gemeente](#)

Overgekomen

- Dhr. P.J. (Peter) van Horssen, vanuit de Gereformeerde Gemeente te Aalst

[Bedankt](#)

Beste gemeenteleden,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor het meeleven rondom de zwangerschap en geboorte van Elizabeth. De vele kaarten en anderszins getuigen van een verbondenheid die je mag ervaren binnen een kerkelijke gemeenschap.

Dit is zeer waardevol, dat we als gemeente naar elkaar omzien zoals Jezus Christus ons voorgedaan heeft. 17 juni in de ochtenddienst hoopt Elizabeth gedoopt te worden, wij als gezin zien ernaar uit. Elizabeth is een kind van het Verbond en God zal Zijn Verbond niet laten varen. Het water dat zij mag ontvangen zal als een teken en zegel zijn dat ze bij Hem geborgen is. Een grote verantwoordelijkheid voor ons als ouders maar ook voor de gemeente.

Hartelijke groeten, Rien, Hedy en de kinderen Kortenhoff

[Roosters en data](#)

Belangrijke data

5 juni	Uitje vrouwenvereniging
7 juni	Achterbanavond (Jacob en Albertine), 19.30 uur
9 juni	Gebedskring, 07.15 uur
13 juni	Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
23 juni	Gebedskring, 07.15 uur
28 juni	Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
30 juni	Gemeentedag, vanaf 15.00 uur

Oppasrooster

3 juni	Mw. M. Mol, Mw. A. Mouthaan Ellen Visser, (reserve: Marieke van Leeuwen)
10 juni	Mw. M. Moerman, Mw. C. van der Sluijs Géke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)
17 juni	Mw. A. Aalbers, Mw. S. van Harten

24 juni Rebecca Adam, (reserve: Anna-Maria Buitink)
Mw. G. Koekoek, Mw. H. van der Pol
Annemijn Pluimers, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
1 juli Mw. N. de Kool, Mw. C. Huttinga
Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)

Kerkautoroster

Zondag 3 juni	Ede:	fam. Boonzaaijer, 06 310 007 07 / 0318 30 86 18
	Bennekom/Wageningen:	fam. Marchal, 06 424 831 34
Zondag 10 juni	Ede:	fam. Zondag, 0318 61 96 38
	Bennekom/Wageningen:	fam. Soeters, 0318 41 57 15
Zondag 17 juni	Ede:	mevr. de Rijke, 06 343 299 11
	Bennekom/Wageningen:	fam. v.d. Craats, 0318 41 83 04
Zondag 24 juni	Ede:	fam. Brand, 06 291 590 16
	Bennekom/Wageningen:	fam. van Leeuwen, 0318 56 15 49

[Diaconie](#)

Op zondag 3 juni vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de offerblokken en de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels, wat vooralsnog vanuit Nederland zijn doorgang vindt. Laten we hen mild gedenken en hen blijvend in onze voorbeden meenemen!

Op zondag 17 juni staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar zodat geldgebrek geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven.

Kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% verminderd.

De collecteopbrengst is ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit dit fonds.

Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meelevens en collectegaven.

De *derde collecte van 24 juni* is bestemd voor het JV-kamp.

Deze en alle andere collecten van harte aanbevolen!

Rekeningnummer diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar

Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge, 0318- 625918 of Dirmia van der Welle 0318-572166 of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

[Kerkvoogdij](#)

Collectemunten

In de komende maand kunt u op woensdag 13 en donderdag 28 juni collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Nieuwe privacywetgeving

We willen u graag op de hoogte houden van onze werkzaamheden aangaande de nieuwe privacywetgeving. Er is een vragenlijst opgesteld die uiterlijk 16 juni zal worden toegestuurd aan alle contactpersonen van de organen binnen de gemeente. Met de antwoorden hopen we een volledig beeld te krijgen van het gebruik van persoonsgegevens binnen de gemeente. Dit moet voor de zomer zijn afgerond. Heeft u geen vragenlijst ontvangen, maar legt u wél persoonsgegevens van gemeenteleden vast, voor gebruik binnen of buiten de gemeente, dan horen wij dat uiteraard graag via onderstaand e-mailadres. Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd J. Hordijk via avg@hhgede.nl

Klusmorgen

De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 september. Het duurt nog even, maar schrijft u het alvast in uw agenda? We hopen op uw komst, want vele handen maken licht werk! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549

Geluidsinstallatie

De afgelopen periode werd opnieuw hinder ondervonden tijdens het meeluisteren van de erediensten. Zowel via een computer als via de zgn. Lukasontvangers. We hebben de afgelopen weken geprobeerd de oorzaak hiervan te achterhalen. Dat is helaas nog niet gelukt. Wel hebben we de internetverbinding verbeterd, waardoor een deel van de problemen opgelost zou moeten zijn. Vooralsnog is de snelste oplossing, als u via een computer of laptop meeluistert, www.kerkdienstgemist.nl. Veel klachten komen namelijk van onze eigen website www.hhgede.nl. Aan de mensen met een Lukasontvanger wordt speciaal aandacht gegeven. We willen u vragen de komende weken uw ervaringen van het meeluisteren kort met ons te delen. Dat kan via het e-mailadres webbeheer@hhgede.nl We hopen zo meer te weten te komen over de oorzaak van de problemen.

Hartelijk dank voor uw begrip en voor het meedenken.

[Activiteiten](#)

Gemeentedag

Bij deze willen wij u/jou graag informeren over de komende gemeentedag, die gehouden zal worden op DV. 30 juni. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in en rond onze kerk. Rond 19.00 uur hopen we weer te gaan opruimen. De volgende activiteiten zult u tegen komen:

- Voor de kinderen: springkussen en stoepkrijtwedstrijd
- Voor vrouwen en jonge meiden: creatieve (inloop)workshop
- Buksschieten en darten
- Kleedjesmarkt
- Verkoopkraampje (met baksels, creatieve dingen en kaarten)
- Dienstenveiling
- Samen eten en drinken

Wilt u of uw kinderen mee doen aan de kleedjesmarkt of heeft u iets lekkers of leuks te verkopen voor het kraampje? Laat het ons weten via de mail actie@hhgede.nl. Voor de dienstenveiling kunt u uw diensten doorgeven via het formulier, dat vermeld staat op de site van de kerk. Mocht dit niet lukken, kunt u altijd mailen naar actie@hhgede.nl. Voor vragen of andere zaken kunt u een mailtje sturen. *We hopen er weer met elkaar een mooie dag van te maken!*

Zending en evangelisatie

Zendingscommissie

Een van de taken van ds. en mevr. Van der Bas is het verzorgen van toerustingscursussen onder de bevolking van Malawi. In de onderstaande stukje schrijft hij over de toerusting voor vrouwen:

In de achterliggende tijd heeft ds. R.J. Oomen samen met zijn vertaler toerustingscursussen georganiseerd door heel Malawi. Naast deze cursussen worden door verschillende classes meerdaagse ontmoetingen van vrouwen bijeengeroepen. Een van de docenten kan worden uitgenodigd om op de laatste dag van zo'n bijeenkomst te preken. In de classes in Chikwawa ten zuiden van Blantyre heb ik gepreekt over elementen uit Genesis 24 en 25, over de totstandkoming van het huwelijk van Izak en Rebekka, over het bidden van hen samen om de kinderzegen en over de voorkeur van elk van de ouders voor een van hun twee kinderen. Onlangs werd er ook zo'n meerdaagse vrouwensamenkomst gehouden in eigen classis: Zomba Noord. Tijdens die bijeenkomst heb ik gepreekt over het gebed van Hannah, 1 Samuël 2. Maar, wat nadrukkelijk vermelding verdient: Mijn vrouw heeft op verzoek van de vrouwen van de gemeente in Zomba een inleiding verzorgd over de manier waarop aan een christelijk huwelijk gestalte wordt gegeven in Nederland. Haar inleiding liep uit op een behandeling van het gedeelte uit Efeze 5 over de verhouding van man en vrouw. En ...waar ik zelf nog schroom om het preken in het Chichewa te doen, daar hield mijn vrouw haar inleiding in de taal van het land! Alle reden tot dankbaarheid jegens de HEERE. Het is ons gebed dat zij in de toekomst van betekenis mag zijn bij het toerusten van vrouwen in de verschillende delen van het land, zowel geestelijk als praktisch.

Ds. en mevr. Van der Bas

Verenigingen / kringen

Vrouwenvereniging

We kijken terug op een gezegend en verrijkend seizoen! We verdiepten ons in de geestelijke wapenrusting. Hoe goed is het om onze strijd én overwinningen met elkaar te delen en te vertellen hoe *goed* God is! Spurgeon noemt dit 'het bevorderen van christelijke waakzaamheid, het met elkaar spreken over de wegen van de Heere'.

Dan is het heel mooi als steeds meer zusters elkaar weten te vinden en we het met elkaar *goed* hebben, omdat God in ons midden is!

Uitje

We hopen dinsdag 5 juni met elkaar naar Urk te gaan. We hopen rond 17.30 uur weer terug te zijn bij de kerk waar we met elkaar genieten van een Chinees buffet. Als u/jij mee wilt eten, van harte welkom! Graag opgeven bij Alma van Engelenhoven: almavanengelenhoven@kliksafe.nl

Gebedskring

Als we rond Pinksteren lezen over het leven van de eerste gemeente, valt altijd weer op hoe groot de plaats is die het gebed in neemt en hoe de Heere het gebed van de gemeente rijk wil zegenen. Handelingen 1:14 beschrijft hoe de gemeente na de hemelvaart eendrachtig volhard in bidden en smeken. Ook Handelingen 4: 24-31 beschrijft hoe de gemeente eendrachtig bidt, nadat Petrus en Johannes zijn vrijgelaten door de overpriesters en ouderlingen. Ook wordt beschreven hoe de Heere antwoordt met vervulling met de Heilige Geest en vrijmoedigheid om Gods Woord te spreken.

Handelingen 4 : 24, 31

24 - En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, ...

31 - En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.

Een andere plaats waaruit het belang van het gebed voor de gemeente blijkt is Handelingen 6. Als de apostelen overbelast zijn worden de taken verdeeld, zodat zij kunnen volharden in het gebed en de bediening van het Woord. Het gebed heeft hoge prioriteit en is zichtbaar iets wat je er niet even bij doet.

Handelingen 6 : 4

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords

Laat deze voorbeelden ons als gemeente aansporen om óók te volharden in het gebed.

De gebedskring biedt eens in de twee weken een moment om dit samen te doen. Samen bidden versterkt de eenheid. Samen knielen voor de Heere maakt nederig, ook naar elkaar toe.

Van harte welkom op DV de zaterdagen 9 juni en 23 juni van 7.15 uur tot 8.15 uur.

Jeugdvereniging Ichthus

Groot was het verdriet toen de grootse plannen voor de gezellige afsluitende avond niet door konden gaan. Vorig jaar was de afsluitende avond verregend, en nu was het te droog (code rood van de brandweer: geen kampvuur).

Toch hebben we er een gezellige avond van gemaakt en is het een mooie afsluiting geweest van het JV-seizoen. Ook dit jaar zitten er weer aantal jongens en meiden van de kinderclub met reikhalzen uit te zien wanneer ze naar de JV mogen. Ook schuiven er een aantal JV-ers op van de -16 naar de +16. Al met al weer mooie verschuivingen voor volgend jaar.

Maar, dit JV-seizoen is natuurlijk nog niet helemaal klaar. Het KAMP komt eraan. 6-9 juli verhuisd de jeugd van de gemeente tijdelijk naar Drenthe, om daar een kamp te houden in de Wolfskuylen. Het thema van dit jaar is: '(z)onder water'. We zullen heel veel dingen gaan doen met water, maar het ook vanuit de Bijbel hebben over water. Jongeren: Houd de mail/app in de gaten!

Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

Hartelijke groeten van het JV-bestuur,

Arja, Gerben, Gerrit, Henry, Miranda en Ernst

[Puzzelhoekje](#)

Hoi jongens en meisjes,

Jullie hebben vast allemaal wel eens het Bijbelverhaal gehoord over Ruth. Zij ging met haar schoonmoeder Naomi mee naar Juda, het land van Naomi, terwijl zij erop aandrong dat Ruth in haar eigen land bleef. Als ze dan in het huis van Naomi is gaat ze naar het land om aren te rapen. Vroeger was het gewoon dat arme mensen naar het land van de rijken gingen en als de werkers van het land gingen maaien dan mochten ze wat ze lieten vallen niet oprapen, want dat was voor de arme mensen. Zo gaat Ruth op dat land ook dat gevallenen vallen en dan gebeurt er iets bijzonders want ze kan heel veel rapen. Boaz van wie het land is ziet haar namelijk en hij geeft de opdracht aan de werkers van het land dat ze wat extra's moeten laten vallen voor haar. Zo helpt de Heere haar door Boaz heen om aan genoeg eten te komen. En zo wil de Heere ook jou en mij helpen bij alles wat we doen.

Hieronder staat een Bijbeltekst over wat Ruth aan het doen is, dit is ook op de kleurplaat te zien. De letters zijn alleen door elkaar gegaan. Kun jij nog lezen wat er staat??

Ne izj eefht zegged: alat ijm coth poeelnz en rean jbi ed ragnev nelemazrev, cathre de aaiemsr; oz si jiz kemogen ne fehet stegaan vna de mgroen fa ott un ote; un si raah et siuh ibvljne iewgin.

De oplossing en/ of de kleurplaat mag je voor 30 juni mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar de *Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.*

Groetjes, Christien

Henrik Budding	18	Nico Harskamp	8
Celine Budding	2	Berrita Nap	4
Marije Budding	12	Matthiar Nap	4
Rhodé Budding	8	Leah de Bruijn	10

[Kleurplaat](#)



[Vervolgverhaal](#)

Een preek met één luisteraar

Uit: *"Een redder in nood"* door Joël R. Beeke en Diana Kleyn (uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Dominee Branner had eens beloofd om te preken voor een plattelandsdominee in Engeland. Toen de zondag aanbrak was het weer stormachtig, koud en akelig. Het was hartje winter. Op de wegen lag veel sneeuw, zodat het moeilijk was om te reizen. Toch dreef de dominee zijn paard voort door de opeengehoopte sneeuw. Hij stalde zijn paard in de schuur en ging de kerk binnen. Er waren nog geen toehoorders in de kerk gekomen. Nadat hij rondgekeken had, ging de jonge predikant zitten achter de preekstoel. Al snel ging de deur open en liep er een man over het middenpad van de kerk, keek even rond, en ging zitten.

De tijd brak aan dat de dienst zou moeten beginnen, maar er was maar één toehoorder. De dominee twijfelde nog even of hij wel zou gaan preken voor zo'n klein publiek. Hij besloot echter dat dat zijn plicht was. Dus hij liet de hele dienst doorgaan: bidden, zingen, preken, zegenen, met maar één hoorder. Toen de dienst voorbij was, kwam hij naar beneden om met zijn hoorder te spreken, maar die was verdwenen.

Je hoort weleens vaker iets over zo'n ongewoon voorval, maar twintig jaar later werd de dominee er op de volgende manier aan herinnerd: De dominee was op reis. Tijdens een rustpauze stapte hij uit zijn koets in een dorpje. Een heer stapte op hem af en zei: "Goedemorgen, dominee Branner." "Sorry, maar ik kan me u niet herinneren," zei de dominee daarop. "Vast niet," zei de vreemdeling, "maar we hebben eens twee uur met z'n tweeën in een kerk doorgebracht tijdens een storm." "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het me niet herinner," herhaalde de oudere man, "vertelt u me toch wanneer dat was." "Herinnert u zich dat u twintig jaar geleden ergens voor maar één persoon preekte?" "Ja, ja," zei de dominee, en greep zijn hand vast. "Dat herinner ik me zeer zeker; en als u die man bent, dan heb ik u al sinds die dag willen spreken." "Die man ben ik inderdaad en die preek gebruikte God voor mijn redding. Ik ben een predikant van het evangelie geworden, en daar staat mijn kerk. Er zijn vele mensen bekeerd door die preek."

Vraag: Waarom besloot dominee Branner om door te gaan met de dienst ook al was er maar één toehoorder?
Bijbellezen: Handelingen 9 : 1-19

[Overige berichten](#)

Kamer gezocht

Mijn naam is Arianne Duel, ik ben 19 jaar en kom uit Langerak ZH. Momenteel ben ik tweedejaars student Verpleegkunde aan de CHE en voor mijn opleiding ben ik op zoek naar een kamer in de buurt van Ede. De afgelopen jaren heb ik heen en weer gereisd tussen huis en school, maar nu ben ik op zoek naar een kamer dicht bij school. Het zou leuk zijn om op een gastadres te komen waar we gezamenlijk eten, tijd is voor een gezellig praatje en waar ik mijn verhaal kwijt kan. Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Met vriendelijke groet,

Arianne Duel

arianneduel@solcon.nl / tel. 06 186 588 97

Website

www.hhgede.nl

Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen

scriba@hhgede.nl

kerkvoogdij@hhgede.nl

evangelisatie@hhgede.nl

vrouwenvereniging@hhgede.nl

dezaaier@hhgede.nl

actie@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl

diaconie@hhgede.nl

vrijwilligershulp@hhgede.nl

zending@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

puzzelhoekje@hhgede.nl

webbeheer@hhgede.nl

avg@hhgede.nl

Bereikbaarheid

Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.

Kopij volgende kerkbode

De volgende kerkbode komt uit op zondag 1 juli. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 21 juni per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl.

Deo volente

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

[Gedicht](#)

Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen,
En mijn gedachten Uw gedachten niet,
Vernietig dan mijn hoop en houdt mij tegen,
Opdat het kwade niet door mij geschiedt.

Slechts zelden heb ik wat ik vroeg, verkregen,
Maar dwaling vrees ik meerder dan verdriet,
En met een glimlach heb ik stilgezwegen,
Als Gij mijn wenschen onbevredigd liet.

Glimlachend zàl ik zwijgen, met gerust
Vertrouwen op Uw hooger, wijzer oordeel.
Gij weet, of ik bewogen word door lust
Naar lof, door ijdelheid of zucht naar voordeel -
Maar dood dan ook mijn wenschen, want het kwaad
Ligt in het willen meer dan in de daad.

Een sonnet van Jacqueline E. van der Waals